

Protestants Marken



Jaargang 12 nummer : 31

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 augustus 2018

Kerkdienst voor : zondag 5 augustus 2018

10.00 uur **Grote Kerk**
Ds. H. Dekker

Organist D. Kes

Koster(s) J. Blijleven en H. Zeeman

Kindernevendienst: Marianne Zwiers

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Pakistan

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Kerktaxi: S. van Altena tel: 601663

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	5 augustus	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
Maandag	6 augustus	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
Dinsdag	7 augustus	Rechters 4:1-16	Sterke vrouw
Woensdag	8 augustus	Rechters 4:17-24	Vastgepind
Donderdag	9 augustus	Rechters 5:1-11	Tweestemmig lied
Vrijdag	10 augustus	Rechters 5:12-22	Heldinnendicht
Zaterdag	11 augustus	Rechters 5:23-31	De vijand geveld

**"Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook" (vers 1).**

Vaak kijk ik op zondagochtend om 8 uur, voordat ik naar de kerk ga, naar een kerkdienst op RTL 5 van een gemeente in Californië.

Die uitzending wordt "Hour of Power" genoemd.

De jonge dominee houdt doorgaans een inspirerende preek en de liederen, die gezongen worden, zijn vaak prachtig.

De vrouw van de dominee doet de schriftlezing en samen met haar man begint ze de dienst door te zeggen:

"Lieve Kerkfamilie, God houdt van jou/jullie en ik ook!"

Vervolgens schudden de mensen in de kerk elkaar de hand en zeggen dit ook tegen elkaar. Echt Amerikaans, hoor ik u denken.

Dat is niet helemaal waar, want ook in Nederland zijn er kerken waar mensen elkaar met een handdruk en een zegenspreuk begroeten.

Tijdens die diensten op RTL 5 wordt steeds sterk benadrukt dat wij allemaal geliefde kinderen van God zijn en samen een familie vormen. Zoals Paulus in zijn brieven ook vaak de mensen in de gemeente aanspreekt als broeders en zusters, familieleden dus, omdat we allemaal geliefde kinderen van dezelfde Vader zijn. Als je hierover nadenkt, is het best bijzonder jezelf een geliefd kind van God te mogen weten. We lezen het in de bovenstaande tekst uit 1 Johannes 3, maar ook op meerdere plaatsen in de bijbel, zoals in Johannes 16: 27, waar Jezus zegt: "want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen".

Dat we een geliefd kind van de Vader zijn, heeft dus alles met Jezus maken. In geen enkele andere religie gaat het over zo een relatie tussen de mens en God. Te weten geliefd te zijn, geeft een groot stuk ontspanning en blijdschap. De 'belijdenis' die de 'kerkfamilie' daar in Californië elke week hardop uitspreekt, is dan ook:

Ik ben niet wat ik doe.

Ik ben niet wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over me zeggen.

Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben!

Niemand kan dat van mij afnemen.

Ik hoef me geen zorgen te maken.

Ik hoef me niet te haasten.

Ik kan Jezus vertrouwen en

zijn liefde met de wereld delen.

Ik ben Gods geliefde kind!

En dit geldt niet alleen voor mij, maar ook voor die andere leden van de familie. Daarom mogen we elkaar ook leren zien als Gods geliefde kinderen. Dat valt niet altijd mee (je kunt je familie niet kiezen), dat ben ik helemaal met u eens. Maar 'elkaar liefhebben' is Gods opdracht. Let wel, dat betekent niet dat je die ander 'lief' moet vinden. Het betekent wel dat je hem/haar aandacht behoort te geven en met respect moet behandelen, zoals jezelf met respect behandeld wilt worden. Deze week las ik in een artikel in de krant de volgende uitspraak: "Liefde is geen gevoel, maar een opdracht"! Iets om over na te denken?

Jannie Visser- de Groot

Voorbede

1. Wees met de beroepingscommissie. Geef hen oren die verstaan. Zodat zij een dominee vinden die ons samen bindt en leidt op de weg tot ons behoud.
2. Voor het jonge huwelijk van Sander Teerhuis & Louise Zeeman, leidt hen op de weg van liefde en trouw.
3. Dank U dat U verbonden wil zijn met ons mensen. Zegen onze kinderen. Dank U dat wij onze kinderen mogen dopen en zo dicht bij U kunnen brengen.
4. Voor onze gemeente, dat de Heer die we dienen zichtbaar mag worden in onze levens.
5. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
6. Geef ons Here Jezus, frisse ideeën voor alle zorg die nodig is op Marken. Dat we blijven omzien naar elkaar.
7. Maak van ons mensen die niet alleen horen maar ook kunnen luisteren.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 29 juli

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 149,62

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 165,10

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk. We lezen Numeri 21: 4-9 en Johannes 3: 1-21 en zingen de volgende Lieder: 63: 1, 2, 675, 413: 3, 413: 1, 2, 348: 1, 85: 1, 3, 686, 700, 687: 1, 3. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Wij weten ons verbonden met de zieken thuis, in het ziekenhuis of elders langdurig verpleegd.

Afwezig. Maandag 6 augustus begint mijn zomervakantie die ik grotendeels op Marken zal doorbrengen. Maandag 3 september hoop ik mijn werk in de gemeente te hervatten en gaan we met elkaar de laatste paar maanden in. Zondagmorgen 2 december is dan het afscheid i.v.m. mijn emeritaat. Indien in deze periode pastorale hulp gewenst is kunt u een beroep doen op onze kerkelijk werker, tel. 780078.

2° Zomerzangavond. Het duurt nog even, maar graag wijs ik u alvast op de 2° zomerzangavond op dinsdag 14 augustus om 20.00 uur in de Grote Kerk. Veel samen zingen o.l.v. onze organist Hans Jütte, een korte overdenking en een koffiepauze staan op het programma. Bent u er weer bij?

Volkverhaal. Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. Na een paar weken dacht de dominee: laat ik maar eens bij hem langs gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een knappend haardvuur. De man, die wel kon bedenken waarom de dominee langskwam, heette hem hartelijk welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging lekker zitten, maar zei niets. In stilte sloeg hij de vlammen gade die rond de brandende houtblokken speelden. Na een minuut of wat nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stuk gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was. Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het stuk hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen.

Sinds de begroeting was er nog steeds geen woord gesproken. Vlak voordat de dominee wegging, pakte hij het uitgedoofde stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door het licht en de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien. Toen de dominee opstond om te vertrekken zei zijn gastheer: "bedankt voor uw vurige preek. Zondag ben ik weer bij u in de kerk."

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Je bent niet dood
de Heer heeft je geroepen,
bij hem te wonen in zijn glanzend huis,
je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu, want je bent veilig thuis.

Op 22 juli j.l. is overleden, onze buurvrouw

Neeltje Roos

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

de buren van de oostzijde
kerkbuurt

Groot is de leegte die ze achterlaat.

Met verdriet hebben we vernomen dat toch nog onverwacht is overleden

Neeltje Bronstijn – Roos,

de vrouw van onze mede-tuinier Emiel Bronstijn.

Wij wensen Emiel, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit geweldige verlies.

De tuiniers van 'Het Meertje'

In herinnering aan Neeltje Bronstijn-Roos overleden 22 juli 2018 in de leeftijd van 77 jaar.

'Na een moeilijke strijd is zacht en kalm overleden mijn lieve vrouw, onze vrolijke moeder, schoonmoeder en oma.' Met deze woorden is haar overlijden aangekondigd en zo zal zij worden herinnerd door haar man Emiel, haar kinderen en kleinkinderen. Zo is Neeltje er dus voor hen geweest. Als een lieve vrouw voor Emiel en een vrolijke moeder voor haar kinderen en kleinkinderen.

Anderen zullen zich haar wellicht ook herinneren als een lieve en zachtmoedige vrouw die leefde voor haar gezin.

Tijdens het samenzijn bij haar uitvaart is er een andere herinnering opgehaald. De herinnering dat Neeltje ook een door God geliefd mensenkind is.

Toen zij nog heel klein was sprak God ook tot haar in haar doop, 'jij bent mijn geliefde kind, Ik wil jou God en Vader zijn.' Vanuit die herinnering klonken bij dit samenzijn de bekende woorden uit psalm 116: '*Rust nu mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.*'

Met deze woorden kunnen wij Neeltje overgeven in de liefdevolle armen van die eeuwige God.

Kees Kersbergen.

Uit het gastenboek in de Grote Kerk:

Bart en Lee zijn hier geweest. Voor Lee mijn vrouw dinsdag goede hoop?

Mooie kerk. Mis wel wat. Heel subtiele achtergrondmuziek, koormuziek, klassieke muziek o.i.d. Gods zegen! Ruurd B.

Boats, boats, boats

"Memento mori"

Ajax kampioen 2018!!!

Very pleasant church! I'm catholic and it's so cute with the boats! Where is Jesus? Thank you, Estelle from France (Metz-Nancy)

28/7 2017: Een mooie kerk voor God's werk! Sija Boes en Wil van de Pol.

28/7 Gods liefde en zegen voor u die dit leest.