

Protestants Marken



Jaargang 12 nummer : 33

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 augustus 2018

Kerkdienst voor: *zondag 19 augustus 2018*

Grote Kerk

10.00 uur Ds. W.L. Dekker, Kampen

Organist: D. Kes

Kosters: J. Blijleven en H. Zeeman

Crèche: Geen crèche

Kindernevendienst: Nathanja Moenis

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Waterlandse Gemeenten

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Kerktaxi: P. van Altena, tel. 601660

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	19 augustus	Rechters 6: 1-10	Eigen schuld
Maandag	20 augustus	Rechters 6: 11-24	Offer van een bange held
Dinsdag	21 augustus	Rechters 6: 25-40	Tekens
Woensdag	22 augustus	Marcus 7: 31-37	Gebarentaal
Donderdag	23 augustus	Marcus 8: 1-13	Vermenigvuldigen en delen
Vrijdag	24 augustus	Marcus 8: 14-26	Zuurdesem en onbegrip
Zaterdag	25 augustus	Efeziërs 5: 21-33	De basis is liefde

Meditatie

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. Uit de bergrede, Mat. 7 : 1-2

De Here Jezus geeft in de bergrede alle richtlijnen voor de inrichting van ons leven, in eerbiedige omgang naar de Here God toe, zowel als in de omgang als mensen naar elkaar toe. Duidelijk uitgelegd en toegelicht en direct toepasbaar in ieders leven. Tevens leert Hij ons het volmaakte gebed, dat wij altijd mogen bidden en alomvattend is.

Tot zover helder en klaar. Dus gewoon doen wat de Here Jezus ons voorhoudt en we zijn er.. toch ?

Helaas, was het maar zo eenvoudig. Alhoewel hetgeen ons voorgehouden wordt helder is en de basis voor een gezonde samenleving met God en mens, hebben wij ons als mensen een 'menselijke natuur' aangemeten, die precies het tegenovergestelde doet van datgene dat de Here Jezus ons leert.

In de huidige tijd, bijvoorbeeld, komt er via de (sociale) media van alles op ons af. Waar er op de wereld iets gebeurt, wij vernemen het direct. En wij vinden daar iets van. Vaak wordt onze mening 'gestuurd' door de berichtgever, en soms ontvangen we een feitelijk bericht en vormen we onze mening naar wat de feiten ons voor indruk geven. We oordelen over de situatie en delen deze met onze omgeving. En zijn er 'andersdenkenden', dan volgt er vaak een (heftige) discussie en daarbij schromen we niet om 'onze poot strak te houden' en zo nodig gaan we met ruzie uit elkaar. Want we laten ons natuurlijk geen mening opdringen ! Dat onze mening vaak al is ingekleurd door de berichtgever, verliezen we dan voor het gemak maar even uit het oog.

Als een bericht onze interesse heeft, zouden we ons dienen te verdiepen in de situatie ter plaatse. Wat is er gebeurd en wat kan de reden zijn voor het gebeurde ? Wie zijn er betrokken en waarom ? Wat zijn de achtergronden en hoe was de sfeer ? En zo zijn er nog vele vragen te stellen over het hoe en waarom. Een goede analyse vertelt ons zoveel meer en vaak komt je dan helemaal niet meer aan een eigen oordeel toe, maar voel je betrokkenheid en medeleven. Maar ja, zo'n houding kost energie, want je zult actie moeten ondernemen om een en ander uit te zoeken. Dan is het veel makkelijker om 'alles over één kam te scheren' en je mening te baseren op alleen het bericht. Want we blijven (moeten ?) toch overal 'iets' van vinden, een oordeel erover hebben.

Naar elkaar luisteren, elkaars mening respecteren, dat ligt de meeste van ons niet zo. We zeggen wel dat we een luisterend oor hebben, maar horen we meestal niet gewoon wat we willen horen ? Onze mening al gevormd hebbend. Ook ondergetekende betrapt zichzelf daar regelmatig op. Ongeduldig luisteren, dat is : een ander wel aanhoren, maar je mening over het onderwerp al gereed hebben en het eigenlijk hinderlijk vinden dat die ander nog over dat onderwerp aan het woord is. Eigenlijk heel kwalijk gedrag, maar dit komt toch veel voor. Je merkt het o.a. aan het onrustige gedrag van de luisteraar. Weliswaar vaak onbewust, maar toch respectloos gedrag.

De Here Jezus wijst ons nadrukkelijk op deze wijze van omgang met elkaar. Alleen door wederzijds respect vindt goede omgang plaats en ontstaat liefde, begrip en acceptatie. Het hoeft allemaal niet zo slecht te zijn in deze wereld, als we ons maar inspannen om naar elkaar te luisteren en elkaar te waarderen in wie we zijn. En let wel : *Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.*

De Here Jezus zegt ons dat in liefde, want Hij wil dat niemand verloren gaat en iedereen mag ingaan tot zijn Hemelse Vader.

Voorbede

1. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
2. Geef ons Here Jezus, frisse ideeën voor alle zorg die nodig is op Marken. Dat we blijven omzien naar elkaar.
3. Maak van ons mensen die niet alleen horen maar ook kunnen luisteren.
4. Wees met de voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week. Dat het vreugde volle dagen mogen worden.
5. Voor de verdrukte Christenen in moslim landen.
6. Bescherm Heer Uw volk Israël, want Satan stelt alles in het werk om hen te vernietigen en zo Uw heilige Naam uit te wissen.
7. Zorg voor de zieken Heer. Dat ze in de stilte van hun ziekbed Uw nabijheid en vrede mogen ervaren.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 12 augustus

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 157,50
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 163,46

In herinnering aan Maretje van Altena, overleden 7 augustus 2018 in de leeftijd van 99 jaar.

Maretje van Altena, zij was een lieve moeder, schoonmoeder, bessie en ouwe bessie. Zo zal zij voortleven in de herinneringen van haar gezin, maar ook in de herinneringen van zovelen die haar in leven hebben gekend.

Zij mocht een zeer hoge leeftijd bereiken en bijna haar hele leven woonde zij op Marken. Bijna tien jaar geleden verhuisden zij naar Swaensborch. Haar man Klaas werd ziek en overleed een paar jaar later. Een paar weken na het overlijden van Klaas bezocht ik Maretje weer. Zij was zeer vermoeid en hoopte dat haar leven ook niet zo lang meer zou duren.

Zij bleek sterker dat zij van zichzelf dacht, haar veerkracht kwam weer terug. En zoals zij samen altijd gewend waren geweest, zocht zij ook nu haar kracht en moed in de psalmen.

Woorden als: *"Bij U, Heer, schuil ik, wees Gij de rots waarop ik kan wonen."* gaven haar moed, hoop en vertrouwen voor de toekomst.

Zoals Maretje en Klaas hadden afgesproken klonken bij hun beider uitvaart ook dezelfde woorden uit de Bijbel. Zij wisten dat God van hen hield ondanks dat God hun leven kenden vanaf het aller-vroegste begin. Zij verwonderde zich hierover en wisten, het is genade van God. En dat gaf hen het vertrouwen dat hun plaats was bereid in het Vaderhuis met de vele woningen.

In dat geloof en vertrouwen, hebben wij afscheid van haar genomen.

Kees Kersbergen

Liturgie Marken, zondag 19 augustus 2018, 10.00 uur – ds. W. L. Dekker.

Intochtslied: 92: 1, 7 en 8

Welkom en mededelingen

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed van verootmoediging

Lied van Gods genade: 885

Woorden ten leven

Antwoordlied: 906: 8

Gebed om de opening van het Woord

Kinderlied: 348: 1 en aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezingen:

- Uit het OT: Genesis 12: 1-9
- Uit het NT: 1 Timoteüs 4: 1-10

Lied:25: 2 en 10

Verkondiging, met als tekst: "Oefen jezelf in een vroom leven" (1 Tim. 4:7b)

Antwoordlied: 704: 2 en 3

Kinderen komen terug en inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Slotlied: 835: 1 en 4

Wegzending, zegen en gezongen Amen.

Collecte zondag 19 augustus

Zondag 19 aug. a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Zoals u weet, steunen we samen met een aantal andere diaconieën uit Waterland het project Share. In maart j.l. waren Nelleke en haar man ds. Rahman Yakubu te gast in onze kerk en hebben toen over het project verteld aan de hand van een fotopresentatie. Zoals u uit hun verhaal weet, zijn Share's voornaamste aandachtsgebieden gezondheidsvoorlichting, onderwijs en landbouw.

Onze Waterlandse bijdrage gaat naar het onderdeel onderwijs. En wel naar een basisschool van zo'n 400 leerlingen, waar veel aandacht is voor het leren lezen. Daarna hebben de kinderen de mogelijkheid om door te stromen naar de middelbare school van Share.

Dit schooljaar is die middelbare school compleet geworden: er is voor het eerst een derde klas aan de Junior High School toegevoegd. In Ghana is de middelbare school opgedeeld in de 3-jarige *Junior High School* en daarop volgend de 3-jarige *Senior High School*. Voor de 3-jarige Senior High School moeten de kinderen naar het stadje Gushegu. Door de goede basis op de Junior High School van Share blijken de jongeren het op de Senior High School in het stadje Gushegu heel goed te doen. Het is de droom van Share om in de toekomst ook een Senior High School op te zetten. Bij de opzet van een Senior High School komt echter veel meer kijken, dan de huidige mogelijkheden toelaten, waardoor het momenteel nog buiten het bereik van het project ligt.

Omdat het dit jaar voor de eerste keer is dat er een derde klas leerlingen in de Junior High School zit, is dit ook de eerste keer dat er eindexamens zijn afgelegd. De eerste ronde is in maart geweest. Deze hebben de leerlingen redelijk doorstaan. In juni/juli is de tweede ronde geweest. En nu in augustus/september is het wachten op de uitslag. We hopen u bij de volgende collecte meer te vertellen over de resultaten!

Share gebruikt de bijdragen van de Waterlandse Diaconieën voor oa.

lesmateriaal, training van leerkrachten, gebruikskosten van water en elektriciteit, nieuwe computers

om oude te vervangen en onderhoud aan de school.



**Proefjes doen op de
Junior High School**

We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Onderhoud grote kerk

De komende weken vinden er werkzaamheden plaats aan de grote kerk. Aan de buitenkant wordt alles geschilderd en er wordt voegwerk hersteld. Voor de werkzaamheden wordt de toren, tot aan het dak, in de steigers gezet. De rest van de kerk wordt met hoogwerker en rolsteiger gedaan.

De werkzaamheden kunnen voor enige overlast zorgen. De kerk blijft open voor diensten en voor toeristen. Werkzaamheden worden uitgevoerd door Viterzo en Leguit&Roos.

Namens de kerkrentmeesters
Marien van Belzen



Een voorbericht van Marcantat en een uitnodiging

De vakantie is nog niet voor iedereen voorbij, maar dat zal niet lang meer duren. Onze repetities zijn inmiddels weer begonnen, en wij maken ons op voor een najaar concert in November.

Dat concert zal deze keer plaatsvinden op een zondagmiddag. Misschien wilt u de datum noteren: zondagmiddag 18 november.

In die donkere dagen willen wij graag wat licht brengen met dit concert.

Een concert waarin psalmen centraal staan. Psalmen die door bekende componisten prachtig op muziek zijn gezet. En dan denken wij aan: Psalm 42 van F. Mendelssohn; Psalm 121 van J.P. Sweelinck; Psalm 150 van C. Franck; en een psalm gezongen in de Engelse traditie.

Voor wie nu denkt, dat wordt een zwaar concert, kan ik zeggen het wordt een feest van herkenning zeker als je hoort hoe psalm 150 zal worden gezongen Een groot feest.

Natuurlijk zou Marcantat het heel fijn vinden als er mensen zijn die met ons mee willen zingen. Misschien alleen voor 1 keer, dat is zeker geen probleem.

Kom eens luisteren op de woensdagavond en ervaar een repetitie avond.

Iedereen kan zingen en alles is te leren. En wij bieden volop hulp middels repetitie programma's.

Allé stemmen zijn welkom, maar eerlijk is eerlijk, mannen hebben een streepje voor.

Tot ziens bij een repetitieavond ??

Sijtje Stoker
Voorzitter CGK Marcantat.

Afgelopen week kregen wij het bericht dat
Peet Maretje is overleden
op de hoge leeftijd van 99 jaar.
In dankbaarheid zullen wij aan haar terugdenken.

Wij willen kinderen , klein en achterkleinkinderen sterkte wensen in de
tijd die komt.

Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is,
dichtdoen en verpakken in de goede gedachten van de herinnering.

Neven en nichten familie van Altena



1953

2018

Liefde is eindeloos, puur en oprecht.

Liefde is warmte, liefde is echt.

Liefde is troost vinden dicht bij elkaar.

Liefde is een huwelijk van 65 jaar.

Maandag 20 augustus zijn onze ouders, schoonouders, bessie en bap

Cees en Marie Boes Teerhuis

65 jaar getrouwd

Wij zijn heel dankbaar dat wij dit met z'n allen mee mogen maken.

Mem en ta van harte gefeliciteerd.

Liefs kinderen en kleinkinderen

Trots en gelukkig zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje en zusje:

Emily

1 augustus 2018

49 cm | 3075 gram | 13:26 uur

Berry, Vivienne en Caitlin Groot
Het Rietland 1 - 1156 AX Marken

Berry: 06-53552278 - Vivienne: 06-44601354

~ Baby kijken? Graag eerst even bellen/appen ~

Ik heb mama's buik zien groeien
Ik heb je geknuffeld en voelen schoppen
Ik heb zelfs je hartje horen kloppen
En daar ben je dan lief en klein
Wat ben ik blij dat ik jouw grote zus
mag zijn!

- Caitlin -



Leven zo breekbaar

Verlies..... zo plotseling

Hart zo gebroken



Gen. 5 vers 24

Totaal onverwacht en uit het niets is van ons weggenomen onze lieve mem en bessie

Lobbetje de Waart

Weduwe van Klaas Zeeman kzn.

* 5 maart 1942

† 12 augustus 2018

Klaas en Janneke
Kelly en Stephan

Neeltje Clasina en Flip
Michael en Maggie
Kevin
Steven

Dexter 

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 17 augustus 2018 om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk, voorafgaand aan de dienst om 13.15 uur.

Na de begrafenis is er een samenzijn in de hal van de Patmoskerk te Marken, waarbij u van harte welkom bent.

Correspondentie adres: Noorderwerfstraat 16, 1156 AG Marken

Wij willen in het bijzonder onze dank uitspreken voor de enorme inzet van het AED-team en alle vrijwillige hulpverleners die zo snel ter plaatse waren.
Onze dank is groot.

Lieve Bes

Ook al zijn wij je plotseling verloren,

Wij zijn je nooit helemaal kwijt,

In ons hart kunnen wij je horen,

Wij dragen je bij ons voor altijd.

Michael en Maggie

Kevin

Kelly en Stephan

Steven

Als je voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn.

Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn.

Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn.

Dan ben je niet heengegaan
maar naar huis gegaan.

Plotseling is ons ontvallen onze lieve zus, schoonzus en peet

Loppie

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Pieter en Geertje

Pietertje en Jaap

Pieter en Mieke

Klaas en Jannetje

Trijntje en Pieter

Jan † en Maritje

Cornelis †

Neven en Nichten

Zoals je geleefd hebt, zo ben je gegaan,

Standvastig en vol overgave;

zo kom je op je bestemming aan

in de hemel, die veilige haven.

Geheel onverwacht hebben wij
afscheid moeten nemen van onze
schoonzuster, peet en nicht.

Lobbetje Zeeman – de Waart

Wij wensen Klaas en Janneke
Neeltje Calzina en Flip
en de kleinkinderen
Veel sterkte met dit grote verlies.

Fam. Zeeman
Fam. Kammerer
Fam. Schipper - Teerhuis

Plotseling en veel te snel hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve
buurvrouw

Loppie Zeeman - de Waart

Wekelijks maakten we wel even een praatje, als we in de tuin stonden, of
tegelijkertijd de deur uitgingen. Dat praatje zal er nu niet meer zijn, we zullen het
nu moeten doen met mooie herinneringen aan haar.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

De burens van de Noorderwerfstraat.

Al hield je nog zo van het leven
Je had het niet in eigen hand
Ongevraagd moet je het verlaten
en wij staan machteloos aan de kant.

Plotseling hebben wij afscheid
moeten nemen van onze;

Peet Loppie

Wij wensen Klaas en Janneke
Neeltje Clazina en Flip
en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit verlies.

Neven en nichten Zeeman

Plotseling en veel te snel hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve buurvrouw

Loppie Zeeman - de Waart

Wekelijks maakten we wel even een praatje, als we in de tuin stonden, of tegelijkertijd de deur uitgingen. Dat praatje zal er nu niet meer zijn, we zullen het nu moeten doen met mooie herinneringen aan haar.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

De burens van de Noorderwerfstraat.

Wij hebben een dierbare vriendin verloren!

Lobbetje de Waart

Aan een hechte vriendschap is ineens een einde gekomen.

We hebben samen gegeten, gedronken, gehuild, gelachen, gereisd en geslapen.

Wat was het een fijne tijd,
maar hier waren we niet op voorbereid.

Nooit meer een luisterend oor of een helpende hand,
nooit meer genieten van een mooie en gezellige dag.

Maar de herinneringen neemt niemand ons af!

Dankbaar voor alles wat je hebt gegeven en ook dank voor hetgeen wij voor elkaar betekende.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte in deze moeilijke tijd en moed en kracht voor de toekomst.

Lijs en Dirk, Nelly en Piet, Makie en Klaas, Aaltje en Outger, Jannetje en Kees†

Psalm 121:8

"De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid"

Intens verdrietig en geschrokken zijn wij na het plotselinge overlijden van onze lieve nicht

Loppie

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en naaste familie veel sterkte en kracht met dit grote verlies.

Peet Trijn en kinderen en Peet Luut.

Afscheid nemen

Met zachte vingers dichtdoen wat voorbij is

En verpakken in mooie gedachten ter herinnering

Afscheid nemen

Is met dankbare handen bedroefd meedragen

Al wat van waarde is om niet te vergeten

Verdrietig hebben we kennisgenomen van het plotselinge overlijden van

Loppie Zeeman de Waart

De moeder van onze vriend Klaas

Wij wensen Klaas, Janneke, Kelly, Stephan en de familie heel veel sterkte toe!

Gerda, Tijs, Alina, Martin, Jolanda, Klaas, Neeltje en de kinderen.

Lieve buurvrouw Loppie,

Nooit meer zwaaien als wij naar school gaan

Nooit meer gezellig spelen in de tuin

Nooit meer een liefdevolle aai over onze bol

Nooit meer puzzels maken aan de grote tafel

Nooit meer pannenkoeken bakken

Dag lieve buurvrouw,

Wat gaan wij jou enorm missen!

Aniek, Floor, Jari, Koen, Lena, Maaïke,
Nikki, Tamara, Thijs, Tristan en Twan

Soms neem je afscheid, zegt tot morgen.

Morgen zien we elkaar weer.

Tot die ene dag gaat komen.

Dan is er plots geen morgen meer.

Tot ons verdriet moesten we afscheid nemen van onze buurvrouw

Lobbetje Zeeman-de Waart

Het zal vreemd zijn haar niet meer te zien. Nooit meer een praatje te maken.

We zullen haar missen in de Noorderwerfstraat.

**Die vertrouwde kleine dingen, die jij zo onopvallend deed,
die zullen we missen, tot dit leed verstild is tot herinneringen.**

We wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe.

De burens van de Noorderwerfstraat.

Buurvrouw Loppie

Een goede buurvrouw is beter dan een verre vriend

Loppie, dit heb jij in je leven aan ons bewezen.

Je aanwezigheid, je stem en je lach

iemand die altijd voor iedereen klaar stond.

*Dagelijks maakten we wel even een praatje als we elkaar
zagen*

maar dat praatje zal er nu niet meer zijn.

*We zullen het nu moeten doen met de vele mooie
herinneringen aan jou.*

Je was een lieve en goede buurvrouw voor ons allemaal.

*Daarom valt dit afscheid ons erg zwaar, wat zullen we je
missen.*

*Onze gedachten gaan uit naar de naaste familie en
vrienden*

voor wie dit een onbeschrijfelijk gemis moet zijn.

Lieve Loppie, Rust Zacht.

Pieter en Neeltje

Kees en Sijtje

Remco en Angela

Mark en Leonie

Jasper en Sylvia

Simon en Marja

Suzanne