

# Protestants Marken



Jaargang 12 nummer : 35

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 1 september 2018

## Kerkdienst *zondag 2 september 2018*

### Grote Kerk

10.00 uur	Ds. G.H. Fredrikze, Harderwijk
Organist	D. Kes
Koster(s)	K. Visser en J.P. van Altena
Crèche	Geen Crèche
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen

De eerste collecte is bestemd voor:  
*ASKV Steunpunt voor Vluchtelingen*

De tweede collecte is bestemd voor  
*De Kerk*

Kerktaxi: Koos Zwiers, tel 601751

### Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	2 september	Efeziërs 6:10-17	Wapenuitrusting
Maandag	3 september	Efeziërs 6:18-24	De Gebedsoproep
Dinsdag	4 september	Psalm 20	Overwinningslied
Woensdag	5 september	Deuteronomium 2:26-37	De Koninklijke weg geweigerd
Donderdag	6 september	Deuteronomium 3:1-11	Museumbed
Vrijdag	7 september	Deuteronomium 3:12-22	Iedereen moet meedoen
Zaterdag	8 september	Deuteronomium 3:23-4:4	Onverhoord gebed

## Overdenking: Waarheen reist u?

Wij zijn allen op weg. Ons leven is een weg, de levensweg. Deze weg voert ergens heen. Waarheen? Hoe komen we op de goede Weg? Alleen door Gods genade en kracht. Denk maar aan het woord van de Here Jezus: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke!" Johannes 6 : 44 NBG.

Door Gods trekkende liefde gaat de mens voor Hem kiezen/leven/zich bekeren. Het gaat niet buiten de mens om, maar de oorsprong ligt bij God. Als God een mens trekt, gaat die dingen doen en keuzes maken waarvan hij nooit gedacht had te zullen doen.

Als dit gebeurt, ontvangen we dezelfde genade als Lydia in Handelingen 16 vers 14 NBG. Daar staat: "En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd."

Dat hebben we nodig om op de goede Weg te komen. De enige Weg naar de hemel. De enige Weg naar God.

Wat heeft Lydia eraan gedaan om deze genade te ontvangen? Aan de ene kant kun je zeggen: niets! Er staat niet dat Lydia haar hart opende voor de Here of voor het Woord des Heren. Er staat zelfs niet dat Paulus er iets aan heeft gedaan. Nadrukkelijk staat er: de Here opende haar hart. Aan de andere kant kun je ook zeggen: ze heeft er wel wat voor gedaan. Hoe dan? Nou, lees maar waar ze mee bezig was, toen God haar hart opende. Niet met het ontheiligen van de Sabbath. Niet met geld verdienen. Maar met luisteren naar de preek van Paulus. Dat wil ik u nu van harte aanbevelen: wees ijverig en aandachtig, ja biddend bezig met Gods Woord! Toen zag zij de Weg en mocht zij op die Weg gaan. En het doel heeft ze bereikt.

Zo gebruikt de Here ook in onze dagen nog steeds de prediking van Zijn Woord om ons de weg te wijzen, zodat we niet zullen verdwalen. En al begrijpt u niet alles, u zult toch wel wát begrijpen. En dat moet u proberen te onthouden. Daar moet u mee bezig zijn. Dat moet u overdenken en in het gebed eerbiedig voor de Here neerleggen. Stel u voor: u hoort en begrijpt van een preek maar één ding. U hoort dat de dominee zegt: er is geen zaligheid dan alleen in Christus. Dat kunt u toch begrijpen, is het niet? U weet: ik kan niet zalig worden dan alleen als ik bij Christus hoor. Wat moet u nu met een dergelijke opmerking doen? U hebt heel de preek niet begrepen. Alles ging aan u voorbij. De dominee preekte zo moeilijk en verward dat het allemaal over de hoofden van de mensen heen ging. Maar die ene opmerking hebt u gehoord en over die ene opmerking denkt u na. Wat u nu met die ene opmerking moet doen, is: aan de Here eerbiedig vragen om ook bij de Here Jezus Christus te mogen komen. En blijven vragen...!

Daarom kan ik u niet genoeg zeggen, hoe belangrijk de prediking van Gods Woord is. En natuurlijk alles wat daarbij hoort, zoals het lezen in de Bijbel en boeken over de Bijbel. Het kan zijn dat op het alleronverwachtst een preek op een dag voor u het middel mag worden om de Here Jezus Christus te leren kennen en om door het geloof bij Hem te horen. Ik kan u verzekeren dat God graag door de prediking van Zijn Woord het geloof aan mensen geeft! Net als bij Lydia.

"Zijn liefde zocht mij teder, Hij riep mij dag en nacht.

Hij vond en trok mij weder uit 's duivels zonde macht.

Hij legde m'op Zijn schouders neer en bracht mij op de kudde weer".

Ingezonden door: Pieter de Jong.

**Voorbede**

1. Voor de verdrukke Christenen in moslim landen.
2. Bescherm Heer Uw volk Israël, want Satan stelt alles in het werk om hen te vernietigen en zo Uw heilige Naam uit te wissen.
3. Zorg voor de zieken Heer. Dat ze in de stilte van hun ziekbed Uw nabijheid en vrede mogen ervaren.
4. Maak ons getrouw, zoals U trouw bent aan Uw woord.
5. Geef ons nieuwe werkers in onze Gemeente. Laat het niet nodig zijn de kerkdeuren te sluiten op Marken.
6. Laat de woorden die we gehoord hebben in de Vakantie Bijbel Week, doorwerken in ons leven.
7. Wees met de kinderen die weer naar school gaan. Dat ze zich spoedig thuis zullen voelen in hun groep.

Ria Kaars

---

**Opbrengst collecten zondag 26 augustus 2018**

De eerste collecte bestemd voor Ronolyon € 282,59

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 244,87

---

**Giften**

Op rekening is ontvangen dd. 23-07-2018 een gift voor de kerk van Eur 300,=.  
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

---

**KLAVERJASSEN - BILJARTEN**

Op dinsdagmiddag **4 september** (klaverjassen) en donderdagmiddag **6 september** (biljarten) aanvang beiden **14.00 uur** starten wij in 't **Trefpunt** weer met onze wekelijkse competitie. Beide clubs kunnen nog nieuwe leden gebruiken.

De contributie bedraagt **Euro 40.--** per jaar.

Tot ziens

## Collecte ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Komende zondag 2 september is de collecte van de diaconie bestemd voor "ASKV/Steunpunt Vluchtelingen".

Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en vaak na vele jaren in Nederland op straat worden gezet. Ze hebben vaak psychische problemen, hebben geen onderdak, geen eten en zijn vaak niet gezond. Na enige tijd te hebben rondgezworven komen ze pas in aanraking met het ASKV. Als er kinderen bij zijn of vrouwen zonder man, probeert het ASKV ze meteen van de straat te halen. Vrouwen worden in de kwetsbare positie van rondzwerven namelijk vaak door criminelen ingepalmd en opgepakt en komen in de prostitutie terecht. Dat geldt ook voor oudere meisjes.

De ASKV probeert deze afgewezen vluchtelingen zoveel mogelijk te helpen op 3 terreinen: juridische hulp, huisvesting en politieke lobby. In de praktijk betekent dat o.a. hulp bij de voorziening van eten, een bed om in te slapen, verzorging door een dokter, geestelijke steun, rechtsbijstand, Nederlandse les, etc.

De ASKV is voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties om dit belangrijke werk uit te kunnen voeren. Mocht u om wat voor reden dan ook de collecte missen, dan kunt u ook uw gift overmaken op Ibannummer:

NL 75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Diaconie der Prot. Gem. Marken onder vermelding van "ASKV".

Wilt u meer over het ASKV weten, kijk dan eens op hun site [www.askv.nl](http://www.askv.nl)

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Namens de diaconie, Eef Visser

**In herinnering aan Piet Boneveld, overleden 20 augustus 2018 in de leeftijd van 91 jaar.**

Piet Boneveld blijft in de herinnering voortleven als een lieve en zorgzame vader. En ook als een trouw en betrokken gemeentelid.

Daarbij wordt Piet ook herinnerd door zijn muzikale bijdrage aan kerk en maatschappij. Piet leefde om zo te zeggen voor de muziek. In de rouwdienst is die muzikale inzet van Piet geroemd en die dienst bestond voor het grootste deel uit zingen en muziek maken.

Ook de overdenking, door Piet bepaald, was om zo te zeggen een lied. Als Paulus in 1 Korinthe 13 over de liefde als het hoogste goed spreekt, dan is het als of hij een loflied zingt over de liefde. De liefde van God voor ons is het onderwerp van dit lied. Die liefde die zo ver ging dat God Zijn Zoon gaf om de wereld te redden.

In dat geloof leefde Piet, daar was zijn hoop op gevestigd en niet tevergeefs.

In dit lied wordt niet toevallig de liefde gekoppeld aan muziek. Om goede muziek te maken is er liefde voor nodig. Zonder liefde klinkt het mooiste instrument vals.

In het leven van Piet was er die liefde voor de muziek. Dat is gemeentebreed ervaren aan zijn muzikale betrokkenheid bij kerk en maatschappij.

Zoals Piet leefde voor de muziek, zo hebben wij met muziek en zang afscheid van hem genomen. Zo konden wij hem loslaten in geloof en vertrouwen op Gods liefdevolle genade.

Kees Kersbergen

*'Ik zal zingen van mijn Heiland.....'*

Deze tekst was Piet Boneveld op het lijf geschreven. Vele jaren, tot op hoge leeftijd, heeft hij ons het zingen voor onze Heiland bijgebracht en daarbij verzorgde hij ook nog eens de muzikale begeleiding op het orgel. Zijn kennis van het geestelijke lied was fenomenaal en voor elke soort dienst of samenkomst kon hij een prachtige liturgie samenstellen. En nu mag hij zijn talenten tonen voor de troon van zijn Heiland, want **Piet Boneveld** is op 21 augustus 2018 geroepen door zijn Heer en niet langer onder ons.

Dankbaar zijn wij voor zijn grote inzet, zijn prachtige orgelspel en zijn muzikale lessen. Wij wensen zijn dochter Grietje en de verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Stichting Welzijn Ouderen Marken  
Bestuur en medewerkers

*Heere, zie, hij (zij) die U liefhebt, is ziek. Jezus zei: Deze ziekte is niet tot de dood, maar ter verheerlijking van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.*

*Johannes 11:3-4*

Verheerlijkt!  
Omdat niets ons kan scheiden  
van de liefde van God, die is  
in Christus Jezus, onze Heere.

onze lieve, dappere

## Andrea van Belzen - Peene

Middelburg,  
\* 10 oktober 1950

Vlaardingen,  
† 24 augustus 2018

Serooskerke (Sch): Jan van Belzen

Marken: Marien en Gréthe van Belzen - van der Lee  
*Tobias, Noah*

Hattem: Andries-Jan en Astrid van Belzen - Rox  
*Bram, Mirjam, Esther*

Zwolle: Jaap en Rebekka van Belzen - Potjes  
*Lukas, Ezra, Jason*

Delfgauw: Johanna en Risco van den Andel - van Belzen  
*Ruben, Lieke, Jonathan*

Wij hebben veel van haar gehouden.  
Voor altijd in Christus verbonden.  
Ze heeft liefde gegeven aan- en ontvangen van zovelen,  
waar zij gewoond heeft: Middelburg, Houten, Langerak, Hattem,  
Maassluis en Vlaardingen-Het Zonnehuis.

Correspondentieadres:  
Frederikstraat 2A, 4327 AD Serooskerke (Sch)

De dienst van Woord en gebed wordt gehouden D.v. donderdag 30 augustus om 13.00 uur in de Groote- of Nieuwe Kerk, Kerkplein 2 in Maassluis, waarna wij omstreeks 14.30 uur mijn vrouw, onze moeder en oma zullen begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats Willem de Zwijgerstraat 36 in Maassluis.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Groote- of Nieuwe Kerk.  
U bent voor bovengenoemde van harte uitgenodigd!

## **Marken, 2 september 2018, veertiende zondag na Trinitatis**

Intochtslied: Lied 63: 1 en 2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: 2 Korintiërs 12 vers 10b

Lied 657

Gebed om vergeving

Lied 885

Woorden van leven: Efeziërs 3: 14 - 21

Lied 119: 34

Gebed om de opening van het Woord

Lied: 348: 1, Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Jesaja 40: 6 – 11 en 27 - 31 (door ouderling van dienst)

Lied 146 a: 1 en 2

Schriftlezing: Filippenzen 4: 10 – 13 (door ouderling van dienst)

Lied 84: 3 en 4

Verkondiging

Lied 891

Inzameling van de gaven

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Lied 415: 1 en 2

Wegzending en Zegen met gezongen lied 431c