

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 37

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 september
2018

Kerkdienst zondag 16 september 2018

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	D. Kes
Schoollied	Lied 513
Schoollied lezen	Tijme Kes
Crèche	MarieJanne Visser en Gerdien Teerhuis
Kindernevendienst	Daniëlle en Trijntje
Koster	K. Visser en J.P. van Altena
Kerktaxi	Rob Zwiars 06-52410698

Eerste collecte
Kerk in actie Vredeswerk
Collecte:
Kerk

zondag	16 september	Marcus 9:14-29	Gebedsgenezing
maandag	17 september	Rechters 7:1-12	Gideonsbende
dinsdag	18 september	Rechters 7:13-8:3	Wie krijgt de eer?
woensdag	19 september	Rechters 8:4-21	Gewelddaden
donderdag	20 september	Rechters 8:22-32	De echte heerser
vrijdag	21 september	Deuteronomium 12:1-12	Grenzen
zaterdag	22 september	Deuteronomium 12:13-28	Vlees en bloed

“Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is (Luc. 6 : 36)”

In die woorden van Jezus zit een bepaalde orde. Eerst is Góð er met zijn barmhartigheid, in Jezus welteverstaan, daarna stuurt Jezus zijn léérlingen uit met barmhartigheid.

Die orde is belangrijk. Het is niet alleen een volgorde: eerst God, en dan wij. Het is ook een vorm van afhankelijkheid: alleen God met zijn barmhartigheid kan ons barmhartig maken! Wij worden opgeroepen barmhartig te zijn met dezelfde onzelfzuchtigheid als die welke ons van de Vader tegemoet komt.

Die barmhartigheid is radicaal, en omsluit zelfs onze vijanden.

Zegt Jezus niet: “Indien gij liefhebt die u liefhebben, wat hebt gij voor?”

Ook zondaars hebben lief, die hen liefhebben.

Maar kunnen wij liefhebben zonder voorwaarden te stellen, zoals de Vader dat kan.

Wie kan ons voorbeeld daarin zijn? Is Jezus dan niet ons grote voorbeeld?

In Jezus woont de volheid van God. Alle kennis over God is in Hem. Alle macht van God behoort Hem toe. Zijn eenheid met de Vader is zo volledig, dat Hem zien hetzelfde is als de Vader zien. Jezus laat ons zien wat kind van God zijn werkelijk betekent.

In alles is Hij gehoorzaam aan de Vader. Hij doet alles wat de Vader Hem opdraagt.

Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.

Het mysterie van de verlossing is dat Gods Zoon vlees werd, zodat alle verloren kinderen zoons en dochters van God konden worden naar het voorbeeld van Jezus.

Jezus, de geliefde Zoon, verlaat het huis van zijn Vader om de zonden van Gods opstandige kinderen op zich te nemen en hen thuis te brengen.

Maar kunnen wij met Jezus als voorbeeld ook een ware zoon of dochter worden, en zo groeien tot wij net zo barmhartig worden als onze hemelse Vader?

Kunnen wij onszelf wel geven zonder er iets voor terug te verlangen, barmhartig zijn zonder voorwaarden te stellen?

Willen wij als wij iemand raad geven niet zeker zijn dat die raad dan ook wordt opgevolgd?

Als wij hulp bieden dat wij dan bedankt worden?

Als wij geld geven dat het overeenkomstig onze inzichten wordt besteed?

Als wij goed doen dat het dan niet vergeten wordt?

De barmhartigheid die Jezus vraagt is niet om iets terug te doen in de richting van God of om daarmee iets te verdienen. Als je barmhartigheid bewijst om iets te verdienen of er beter van te worden, dan zit er geen genade in.

De barmhartigheid die Jezus vraagt is dat je nederig Gods barmhartigheid voor jou zò ontvangt, en je zò eigen maakt, dat je daarvan overstromt.

De vraag is dus niet hoeveel je doet, en hoe hard je loopt, maar de vraag is of je met lege handen bij God wilt komen, en wilt leven van zijn barmhartigheid.

Niet van jouw barmhartigheid, maar van die van Hem.

Schiet je nog tekort in barmhartigheid? Kijk dan of je ook wel barmhartigheid wil ontvangen.

Als dat echt het geval is, kan het niet anders of God zal zijn barmhartigheid in jou wortel laten schieten. Door de barmhartigheid die God ons geeft, verandert God ons van binnenuit, zodat wij ook barmhartig worden naar buiten. De Heilige Geest die Jezus aan zijn vogelingen heeft beloofd, zal dat in ons uitwerken.

Pieter C. Springer

Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.

Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden deze wereld in.

Lied 976 : 3

Voorbede

1. Geef ons nieuwe werkers in onze Gemeente. Laat het niet nodig zijn de kerkdeuren te sluiten op Marken.
2. Laat de woorden die we gehoord hebben in de Vakantie Bijbel Week, doorwerken in ons leven.
3. Wees met de kinderen die weer naar school gaan. Dat ze zich spoedig thuis zullen voelen in hun groep.
4. Troost ons met Uw woord, als wij achterom kijken, naar een leven dat zo anders was. Nu wij afscheid hebben genomen van iemand die ons lief was.
5. Dat wij Jezus Uw zoon aannemen als onze persoonlijke Heer en Heiland van ons leven. Zodat wij wandelen op het smalle pad dat Hij ons wijst.
6. Vul ons met Uw Heilige Geest. De geest van U; vol wijsheid, kennis, raad en sterkte.
7. Wees Dick en Therèse Altena nabij, nu ze door een ernstige ziekte van Dick het werk voor "Misión Timoteo" moeten overlaten aan anderen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten*Zondag 9 september*

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie	€ 192,20
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 199,40

KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD

Ook al duurt het nog even, toch willen we alvast laten weten dat we op zaterdag 10 november a.s. met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs komen om spullen voor de stichting Mensen in Nood. Bij het opruimen van kasten kunt u hiermee dan al rekening houden. En vrijwilligers kunnen deze datum dan alvast in de agenda noteren. In tegenstelling tot voorheen is de inzameling dit keer door omstandigheden dus niet in oktober, maar op 10 november.

Zoals gebruikelijk gaat het bij de kledingactie om nog-bruikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens, schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw aan elkaar zijn geknoopt. En ook wanten, sokken en kousen graag per paar bijeen binden om tijd en verwarring te besparen bij het uitzoeken van de spullen.

Brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

Voor alle helpers, van welke leeftijd dan ook, hopen wij: tot 10 november a.s.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

4

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk. We lezen Lucas 16: 19-31 en Romeinen 10: 4-17 en zingen de volgende Lieder: 317, 513, 413: 3, 413: 1, 2, 348: 1, 737: 1, 2, 3, 8, 17: 2, 7, 119: 19, 40, 315. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. M. Teerhuis-van Altena, Meester Visserstraat 7 onderging vorige week een operatie in het Boven-IJ-ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis om daar te revalideren. Ook denken we aan de andere zieken, waar dan ook verpleegd.

STARTDIENST WINTERWERK

**ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018
OM 10:00 UUR IN DE
PATMOSKERK**

Muzikale medewerking: Road2Nowhere en Dominic
Zeeman

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 18 september komt de Bijbelstudiekring weer samen. Het onderwerp voor de Bijbelstudies in het komende seizoen zijn de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Dit lijkt veel, maar dat valt mee. Het zijn maar 20 pagina's tekst dus dat moet toch te doen zijn.

Deze brieven zijn geschreven in de vroegste periode van de kerk. Daarbij zijn het brieven die geschreven zijn door oor- en ooggetuige van het leven van Jezus. Petrus en Johannes waren discipelen van het eerste uur en Jacobus en Judas waren halfbroers van Jezus. Alles bij elkaar reden genoeg om ons te verdiepen in wat deze brieven ons vandaag te zeggen hebben.

Wij beginnen bij de brief van Jacobus en ter voorbereiding is het goed om de eerste drie hoofdstukken van deze brief thuis alvast eens te lezen.

De volgende samenkomsten zijn gepland op dinsdag: **16 oktober, 20 november, 11 december, 15 januari, 12 februari, 12 maart en 9 april.**

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 18 september om 15.00 uur in de jeugdzal van de Patmoskerk.**

==+== ==+== ==+== ==+== ==+== ==+== ==+== ==+== ==+==

Gemeente Groei Groep.

Donderdagavond **20 september** komt de *Gemeente Groei Groep* voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar. Wij vervolgen onze weg door de Psalmen. Het boekje "Leven met de Psalmen" van het Evangelisch Werkverband is, net als vorig seizoen, hierbij onze leidraad.

Donderdag 20 september gaan wij verder met Psalm 103 en 104 onder het thema "Dank U wel en prijs God". Deze psalmen hebben veel gemeen als het gaat om God te eren, loven en prijzen.

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten zijn bij deze genodigd. Allemaal weer van harte welkom op **donderdagavond 20 september om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.**

De volgende samenkomsten zijn gepland op donderdag: **18 oktober, 22 november, 13 december, 14 februari, 14 maart en 11 april.** Het weekend is dit seizoen gepland op **18-20 januari.**

COLLECTE Kerk in Actie voor hulp aan Rohingya-vluchtelingen

Zondag 16 september a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor hulp aan Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh.

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox's Bazar (een groot vluchtelingenkamp). Wij komen daarom als kerk in actie. Doet u ook mee?

De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties die de situatie ter plekke heel goed kennen. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen, kinderen en oude en gehandicapte mensen krijgen de voorkeur.

Wij bevelen de collecte voor deze zeer kwetsbare mensen van harte bij u aan!

Namens de diaconie,
Eef Visser



Marker Mannenkoor



Marker Mannenkoor

Het Marker Mannenkoor doet een beroep op u !

Wij doen dit jaar mee met de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE, een donatie actie voor verenigingen en stichtingen, waarbij de leden van de Rabobank Waterland en omstreken hun stem mogen uitbrengen op een favoriete vereniging of stichting. De leden bepalen hiermee welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van clubdoelen verdient. Elke stem is dus geld waard. Om te stemmen op onze vereniging dient u lid te zijn van de Rabobank. U bent lid, als u daar rekeninghouder bent.

Zie www.rabobank.nl/waterland.

Stemt u even op ons ? Dit kan nog t/m 17 september as. Bedankt. Verder zijn bij ons ook nog nieuwe zangers van harte welkom. Wij oefenen elke zondag om 12:00 uur in Het Trefpunt. Kom kijken en doe eens mee. Welkom !

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

De Bijbel in het Boerjatisch voor Rusland

In het oosten van Rusland ligt de republiek Boerjatië, een gebied dat bijzonder rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Toch is er nog één belangrijke bron die ze missen... namelijk de Bijbel.

Hoewel het Boerjatisch eeuwenoud is, bestaat er tot op de dag van vandaag geen volledige bijbel in deze taal. Wel werkt een klein team al lange tijd onafgebroken aan de vertaling van de Bijbel in het Boerjatisch. Eén van de vertalers is Darima Raitsanova. Deze bijbelvertaling is echt haar levenswerk. Darima: 'Mijn wens is dat meer mensen hoop en kracht uit de Bijbel zullen putten; met mijn vertaalwerk draag ik daaraan bij.'

Darima en haar collega's rondten het Nieuwe Testament enkele jaren geleden al af. Hun vertaling is zeer enthousiast ontvangen en wordt nu gebruikt in de kerk, op school en door gezinnen thuis. Ook de Boerjatische kinderbijbel is klaar: deze blijkt een groot succes! De mensen in Boerjatië kijken er nu naar uit om ook het Oude Testament te kunnen lezen en beleven in hun eigen taal.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil de 500.000 sprekers van het Boerjatisch graag helpen een volledige bijbel in hun eigen taal te krijgen.

Voor meer informatie kijk op bijbelgenootschap.nl/boerjatie. Daar kunt u ook het project financieel steunen.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Samenleesbijbel Junior

Onlangs verscheen de 'Samenleesbijbel Junior', een bijbel om met kinderen van 4-7 jaar te lezen. Deze bijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het NBG in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

De Samenleesbijbel Junior is een vervolg op de Samenleesbijbel uit 2015, waarvoor grote belangstelling bestaat. Deze bijbel nodigt (groot)ouders uit om met hun (klein)kinderen van 8-12 jaar in gesprek te raken over de Bijbel met behulp van gespreksvragen, doe-opdrachten en drie leesroutes. 'Van ouders kregen we de vraag of we ook voor jongere kinderen zo'n bijbel konden maken', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Met deze junior-uitgave kun je al vroeg met kinderen in gesprek gaan om samen te ontdekken wat die oude, soms moeilijke maar altijd inspirerende bijbelverhalen te zeggen hebben.'

Ontdekkingsreis

De *Samenleesbijbel Junior* blijft dicht bij de Bijbel en sluit aan bij de verschillende leervoorkeuren van kinderen. Ouders en kinderen maken in 30 stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel. Elke stap is een bijbelverhaal, bekend (het begin van de wereld, Noach, Pasen) of minder bekend (een psalm, Jesaja, Paulus schrijft een brief). Bij elke stap staat een stukje van het bijbelverhaal afgedrukt uit de Bijbel in Gewone Taal. Verder is er een hervertelling – met een passage die kinderen vanaf 6 jaar zelf kunnen lezen – een weetje of een lied, een gespreksvraag en een doe-opdracht.

De Samenleesbijbel Junior kost € 19,95 en is verkrijgbaar in de webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap en in de boekhandel.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, contactpersoon: Anneke Commandeur

MARKEN HELPT ROEMENIE

De collecte voor Marken helpt Roemenie heeft dit jaar € 824,72 opgebracht. Een prachtig bedrag, waarvoor weer veel aangeleverde kleding richting Oosteuropa gebracht kan worden. Zoals u weet, heeft "Marken helpt Roemenië" enkele jaren geleden een samenwerkingsverband aangegaan met de Oosteuropa Zending die zetelt in Krimpen aan de Lek en die ervoor zorgt dat een groot deel van de kleding uit Marken in Moldavië, Albanië en de Oekraïne terecht komt. Roemenie ontvangt dus nog slechts een klein deel van de Marker stichting.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: hartelijk dank voor jullie inzet!

Mocht u de collectantes gemist hebben en toch willen helpen, dan is er de mogelijkheid om geld over te maken op Rabobanknummer NL 38 RABO 034 28 71 188 t.n.v. "Marken helpt Roemenie". Ook kunt u blijven helpen door kleding, schoeisel, schoolspullen e.d. af te geven bij Klaas Boes Akkerstraat 1.

Namens de stichting Marken helpt Roemenie,
Eef Visser

Onze Pap, Opa en Oude Opa is aan zijn laatste reis begonnen

Liefhebben is loslaten van een voltooid leven

Jan van der Molen

weduwnaar van Gerda van der Molen - Roodhart

Amsterdam
20 februari 1931

Abbekerk
9 september 2018

Correspondentie-adres:
Nelleke & Hans van der Molen
Tolakkerweg 42a
3739JP Hollandsche Rading
he.vandermolen@ziggo.nl

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Jan ligt tot en met donderdag 13 september opgebaard in Zorgcentrum
Watermolen, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk

Op vrijdag 14 september vindt de afscheidsdienst plaats in "zijn"
Gudulakerk, Markt Lochem om 13:00 uur. Aansluitend zullen wij hem
naar zijn laatste rustplaats begeleiden op de begraafplaats, Zutphenseweg
104. Na afloop komen we weer samen in de Hooiplukker, Achterstraat 5,
voor een kopje koffie en gelegenheid tot condoleren.

*Hij die op Gods bescherming wacht
wordt door de hoogste Koning
beveiligd in de duistr're nacht
beschaduwd in Zijn woning*

Na een korte, liefdevolle verzorging in verzorgingshuis Zuidland in Purmerend is door haar Heiland thuisgehaald onze lieve (schoon)moeder en oma

Aagje Pereboom

gehuwd geweest met Cornelis Opdam

* Marken, 20 mei 1928

† Purmerend, 11 september 2018

Martin en Simone Knies-Opdam
Melanie
Daniël

Cora Opdam
Paolo Fusca
Samanta
Domenico

Correspondentieadres:
Wrongelstraat 13, 1445 ME Purmerend

Wij willen Aagje uitgeleide doen met een viering van woord en gebed op zaterdag 15 september a.s. om 13.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkampaan 1, 1156 AK Marken, waarna de begrafenis op de begraafplaats van Marken zal plaatsvinden.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren en om onder het genot van een kop koffie of thee even na te praten in de hal van de Patmoskerk.



Deze week gaan we weer kienen, kom gezellig langs.

Het kienen begint om 20.00 uur en zal zo rond 23.00 eindigen.

2018

14 September

12 Oktober

23 November (Sinterklaas kienen)

28 December (oud en nieuw kienen)

2019

25 Januari (kienen met een vleugje Valentijn)

22 Februari

22 Maart



September 2018**Lieve vrienden,**

Deze nieuwsbrief is een beetje anders dan anders, en dat komt omdat hij niet door Therèse is geschreven zoals u gewend bent. Deze keer is hij samengesteld door diverse vrijwilligers van Misión Timoteo. De reden hiervoor is, dat Therèse op dit moment erg druk is met het verzorgen van Dick, die getroffen is door een ernstige ziekte. Hij had al weken pijn in de rug, toen in zijn buik, en op een gegeven moment volgden onderzoeken in het ziekenhuis. Er werd een tumor op de alvleesklier geconstateerd die niet te opereren is. De situatie is ernstig. Therèse schrijft: "Volgens de dokter heeft hij nog 3-6 maanden te leven. Maar menselijke feiten kan God veranderen. Hij is de Schepper groot van kracht". U begrijpt dat dit bericht voor ons als vrijwilligers een grote schok was om te horen, maar natuurlijk is het dat nog veel meer voor de hele familie Altena. Wij vragen uw gebed voor het hele gezin, dat ook nog eens op verschillende continenten woont. Dick en Therèse zijn op dit moment in Amerika bij hun dochter Christel. Het is nog onduidelijk of ze binnenkort weer naar Bolivia gaan of in Amerika blijven. Mocht u hen een blijk van medeleven willen tonen dan kunt u een kaartje of berichtje sturen naar het adres: **726 S Front St, Salina, KS 67401 United States**. Of mailen naar altena.therese@gmail.com. Ook als Dick en Therèse uw berichtje niet kunnen beantwoorden, weet dat het gelezen en zeer gewaardeerd wordt. We proberen u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Nederland

In april en mei bezochten Dick en Therèse Nederland. Ze zijn op veel plaatsen geweest en hebben genoten van mooie ontmoetingen met oude en nieuwe vrienden. Heel fijn was het dat hun dochter Miranda uit Amerika overkwam en een deel van de tijd met hen meeding. Het was erg lang geleden dat zij haar zussen in Nederland had gezien dus dat was een blij weerzien! Miranda gaat een steeds actievare rol spelen in het werk van Misión Timoteo, zo promoot zij het werk vooral in Amerika. Het was ook fijn voor ons als Nederlandse vrijwilligers om met haar kennis te maken nu we meer en meer zullen gaan samenwerken.

Foto: Dick met vooraan dochter Lydia en achter hem Miranda.



Meer foto's en het laatste nieuws op onze nieuwe Facebookpagina:

Mision Timoteo NL

Intussen in Bolivia.....

Intussen gaat het leven verder in Bolivia, ook als Dick en Therèse niet aanwezig zijn. De kinderen hebben immers ook dan zorg en aandacht nodig, en gelukkig krijgen ze dat van de Boliviaanse tantes en al het andere personeel. In mei was het Moederdag en werden de tantes in het zonnetje gezet.



Klussen

Onlangs is door een groep van een kerk, onder leiding van pastor Fredy Romero hard gewerkt om een van de units te verbeteren. Ook verschillende kerkleiders hebben er aan meegewerkt. Bolivia begint het christen-zijn vanuit de kerk in praktijk te brengen. We zijn heel dankbaar! Ook waren er enkele dames die het eten klaarmaakten terwijl de anderen in een unit bezig waren. De kinderen vonden het prachtig!



Sponsor een unit

In het kindertehuis wonen kinderen die allemaal naar school gaan dagelijks voedsel, kleding en medische zorg nodig hebben. Misión Timoteo krijgt van de Boliviaanse overheid een bijdrage per kind per maand van ongeveer € 20,-. De werkelijke kosten per kind zijn ongeveer € 135,- per maand. Het gaat om heel kwetsbare kinderen die wij graag een thuis willen bieden. Wij zoeken mensen die een Unit (huisje) willen sponsoren. Een Unit bestaat uit maximaal 10 kinderen met een ouderpaar (of twee tantes) dat de zorg voor hen heeft. Op deze manier wordt zo goed mogelijk een gezinssituatie nagebootst en kunnen we deze kinderen nieuwe kansen geven om zich te ontwikkelen. Het sponsorbedrag is minimaal € 25,- per maand. Doet u ook mee? Alvast hartelijk dank! Overweegt u sponsor te worden? Neem dan contact op met Ria Vergouwe (zie colofon) Of klik hier:

<http://www.misiontimoteo.nl/files/Machtiging.pdf>



Padrinos

Goed nieuws is, dat we twee nieuwe vrijwilligers hebben gevonden die zich gaan bezighouden met ons sponsorprogramma Padrinos. Hieronder stellen zij zich voor:

"Wij zijn Wuilly en Rafaela Celis. Wij zijn de nieuwe vrijwilligers bij Misión Timoteo hier in Nederland, al wonen we in Gronau net over de grens in Duitsland. We hebben heel veel zin om te beginnen!"

Wij hebben zelf een half jaar in Bolivia gewoond en gewerkt, en zijn geraakt door de enorme nood en het onrecht in dit land. Ons hart ligt ook in Zuid-Amerika omdat Wuilly de Venezolaanse nationaliteit heeft. Een paar maanden geleden hebben wij Dick en Therèse ontmoet en kennis gemaakt met het project Misión Timoteo. Het project sprak ons ontzettend aan en dus hebben we de keuze gemaakt om ons hier aan te willen verbinden."

Welkom, Wuilly en Rafaela, we zijn erg blij dat jullie ons team komen versterken.



Wij zijn erg blij met uw financiële giften en willen u graag bedanken!

Maar tot onze grote spijt kunnen wij via de bankafschriften meestal niet achterhalen van wie de gift afkomstig is. Daarom kunnen we die gevers geen dankbrief sturen. Zo staat op onze afschriften bijvoorbeeld zoiets vermeld als: *Diaconie Prot. Gemeente* of alleen een naam. Hieruit kunnen wij met geen mogelijkheid opmaken welke kerk dat is, en de bank geeft ons die gegevens niet vanwege privacy redenen. Wilt u, als u voor de eerste keer geld stort, een berichtje aan de penningmeester sturen waarin u uw naam of organisatie vermeldt, uw adres, de datum en het bedrag dat u hebt gestort. Stuur uw briefje naar: Stichting Misión Timoteo, t.v. Penningmeester, Statenhove 4, 4336 CB Middelburg, of e-mail rechtstreeks naar penningmeester@misiontimoteo.nl. U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL 97 RABO 0351184384 t.v. Stichting Misión Timoteo.



Therèse met dochter Cristel in Amerika

Ontvangt u de nieuwsbrief nog op papier en heeft u wel een e-mailadres? Om kosten te besparen willen we hem liever per e-mail verzenden. Een berichtje met uw naam en adresgegevens naar misiontimoteo@stichtingtimoteo.nl en u krijgt hem voortaan in uw digitale brievenbus. Alvast bedankt!

Colofon

Dick & Therèse Altena
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon: (+591) 67709556
e-mail: altena@misiontimoteo.nl
Fundación de Acción Social (Bolivia)
telefoon/fax: (+591)335.980.16

Stichting Misión Timoteo Nederland
KvK Den Haag 28083230, ANBI status
Fiscaal nummer: 815552.178
Postadres: Lange Blokweg 26
4301 NZ Zierikzee
e-mail: info@misiontimoteo.nl
internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 0111 671 941
e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:
Ria Vergouwe
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 0118 614 883
e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:
Wuilly en Rafaela Celis-Schut
telefoon: 06-41003034
e-mail: rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: Irma Waleson
Laurens Stommesweg 30,
4335 AZ Middelburg
telefoon: 06 30212360
e-mail: nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Webmaster: Frans Spoor
e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Rindertehuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783



**MISIÓN
TIMOTEO**

Financiëel

De afgelopen maanden hebben we een aantal grote giften gekregen van kerken, stichtingen en particulieren. Zo ontvingen wij na een spreekbeurt van Dick en Therèse een gift van 2500 euro van Stichting project 'Slapend rijk'. Met deze gift is er weer veel mogelijk in Bolivia.

www.projectsapendrijk.nl

Ook de vele andere giften hebben er voor gezorgd dat we de achterstand van het eerste halfjaar hebben kunnen wegwerken.

Dat betekent niet dat er nu geen zorgen meer zijn. Ook voor de komende maanden hebben we uw financiële steun hard nodig. Zoals u elders in de ze brief heb kunnen lezen wordt er gewerkt aan de verbetering van de units.

Zoals het er nu uitziet kunnen we de komende maanden maar nauwelijks voldoen aan de gevraagde 5000 euro per maand.

We zijn dankbaar voor alle giften die binnen komen, uw bijdrage -klein of groot- wordt zeer op prijs gesteld.

Lieve groeten namens Dick, Therèse en alle medewerkers van Misión Timoteo in Bolivia, Nederland en Amerika.

