

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 38

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 september
2018

Kerkdienst zondag 23 september 2018

Patmoskerk

Jeugd- Gezinsdienst, start winterwerk

Thema: Een Goed Gesprek

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Muzikale medewerking	Road2Nowhere en Dominic Zeeman
Schoollied	Lied 534
Schriftlezing	Nanka Schipper en Sarah de Groot
Schoollied lezen	Jason de Wijze
Crèche	N.J. Moenis en N.A. Schipper
Koster	Jj. Commandeur en F. Visser
Kerktaxi	Jan Schipper, tel 601675

Eerste collecte

Jeugdwerk

Collecte:

Kerk

De koffie na de dienst wordt verzorgd door het Christelijk jeugdwerk

zondag	23 september	Deuteronomium 12:29–13:6	Hart en ziel
maandag	24 september	Deuteronomium 13:7-19	Dien alleen de HEER
dinsdag	25 september	Rechters 8:33–9:21	Onbeheerst
woensdag	26 september	Rechters 9:22-49	Geweldsspiraal
donderdag	27 september	Rechters 9:50–10:5	In het heetst van de strijd
vrijdag	28 september	Marcus 9:30-41	Klein = groot
zaterdag	29 september	Marcus 9:42-50	Amputatie

Kwade Dagen

*Ga niet naar anderen als dat leed u slaat
dat de mens kromt, of als een wig hem splijt;
ga niet naar anderen: raak uw kracht niet kwijt,
die harde kern waarmee ge het bestaat.
En houd uw huis in stand, gelijk altijd.*

*Ga niet naar anderen: hun blik verraadt
weigering te beseffen wat er is.
Straks woelt hun onrust om in uw gemis.
Mijd hun bedisselen, hun ergernis
dat ge u blijkbaar niet gezeggen laat.*

*Zoek het bij een goede vriend u toegewijd,-
een die u niets verwijt, niets vraagt, niets raadt,
maar u verdraagt met uw beschreid gelaat.
Die, zelf zwijgzaam, u kent voor wie ge zijt,
En merkt dat het, nog bevend, berg-op gaat.*

Uit: Verzamelde Gedichten van Ida Gerhardt, Amsterdam 1989

Wat heb je aan andere mensen als er 'kwade dagen' in je leven zijn? Door omstandigheden kom ik nog al eens in een zorginstelling. Het goede van het leven, zo lijkt, is er bijna weggevlucht. Het lijkt meer op overleven. Iedere minuut van de dag wordt er door verzorgenden, familie en vrijwilligers gezorgd, vanuit goede intenties, maar vaak ook met veel onmacht: Hoe doe ik dat, wat wordt er gezegd, bedoeld? Hoe begrijp ik de onrust, die er in mensen is gekomen?

Naast de aanwezigheid van 'goede mensen' menen we als christenen ook de kracht van de goede God te kennen. Ik kan wijzen op Psam 118: 'Loof de Heer want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.....Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen.'

De dichteres van het gedicht hierboven, kiest een tussenweg: 'Zoek het bij een goede vriend u toegewijd, een die u niets verwijt, niets vraagt, niets raadt, maar u verdraagt...'

Hoe gaan mensen, je kerkgenoten, met je om als er 'kwade dagen' zijn, als het leven tegenzit? Welke pastorale zorg hebben we naar elkaar of leven we ons eigen leven en hebben oordelen over anderen, die het misschien anders doen dan we zelf gewend zijn?

Psalm 118 geeft heel duidelijk aan dat we mogen vertrouwen dat God bij ons is: al de dagen van ons leven. 'Eeuwig duurt zijn trouw.' Maar ja, wat heb je aan eeuwig als er vandaag verdriet is? Ik heb wel eens de indruk dat we met te grote woorden niet veel verder komen, aan de andere kant zijn het de grote woorden, die gevonden worden voor het onzegbare in onze levens. Soms blijft zwijgen of stamelen over of zingen tegen de klippen op.

CeesJan Visser

Voorbede

1. Wees met de kinderen die weer naar school gaan. Dat ze zich spoedig thuis zullen voelen in hun groep.
2. Troost ons met Uw woord, als wij achterom kijken, naar een leven dat zo anders was. Nu wij afscheid hebben genomen van iemand die ons lief was.
3. Dat wij Jezus Uw zoon aannemen als onze persoonlijke Heer en Heiland van ons leven. Zodat wij wandelen op het smalle pad dat Hij ons wijst.
4. Vul ons met Uw Heilige Geest. De geest van U; vol wijsheid, kennis, raad en sterkte.
5. Wees Dick en Therèse Altena nabij, nu ze door een ernstige ziekte van Dick het werk voor "Misión Timoteo" moeten overlaten aan anderen.
6. Voor de start van het jeugdwerk. Dank U dat wij dit in vrijheid mogen doen.
7. Geef vrede aan Uw volk Israël. Ze worden voortdurend aangevallen met brandende vliegers. Bescherm hen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 16 september

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Vredesweek	€ 204,20
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 186,50

TE HUUR. De hal van de Patmoskerk en Het Gebouw.

Heeft u een ruimte nodig voor een verjaardag, een familiereünie of een andere gelegenheid dan kunt de hal van de Patmoskerk (Hoogkamplaan 1) of Het Gebouw (Kerkbuurt 15) huren. De hal kost EUR 25,- per uur (tarief 2018) en Het Gebouw slechts EUR 10,- per uur (tarief 2018). Korting voor frequent gebruik (10 % voor minimaal 3 keer per kalenderjaar) is mogelijk.

In Het Gebouw kunt u kiezen uit de 1^e verdieping met bar en keuken en/of de begane grond met inbouwkeuken. Alle gebouwen zijn voorzien van wifi, koelkasten, koffiezetapparaat en invalidentoilet. In de keuken van de Patmoskerk staat bovendien een afwasmachine.

Na verhuur dient u de ruimte schoon achter te laten, de vuilniszak mee te nemen en gebruikte hand- en theedoeken te wassen en terug te brengen.

Reserveren kan bij: Marten van Altena, tel. 0299-601930 of 06-37073019 (incl. Whatsapp) of mjva@ziggo.nl

Zondag. De Jeugd -en Gezinsdienst van a.s. zondag in de Patmoskerk vormt het startsein voor het winterwerk. De zondagsschool en de clubs beginnen weer. Het kringwerk en de catechese. En in dit winterseizoen ook: het beroepingswerk... De PKN koos als thema voor de startdienst winterwerk: een goed gesprek. En ook hier op Marken willen we bij dat thema aansluiten. Muzikale medewerking: Road2Nowhere en Dominic Zeeman zal de samenzang begeleiden. We hopen op een feestelijk samenzijn tijdens de kerkdienst en ook daarna in een gezellige ontmoeting in de hal van de kerk. We lezen in deze dienst Matteüs 16: 13-20 en zingen de volgende Liederen: Opwekking 167, Lied 534, Evang. Liedbundel 459, Lied 885, Lied 139 B, Gez. 392 (LvdK'73): 1, 2, 3, Lied 416.

Zieken: Wij weten ons verbonden met de zieken thuis, in het ziekenhuis of langdurig elders verpleegd.

Wij gedenken. Op 11 september jl overleed in de gezegende leeftijd van 90 jaar zr. Aagje Pereboom. Zij woonde in Purmerend, maar was nog altijd zeer verbonden met haar geboorteplaats Marken. In 1997 werd hier haar man Cornelis Opdam begraven en uiteraard was het voor haar vanzelfsprekend dat ze zelf ook op Marken begraven zou worden. Nauwgezet bereidde ze zelf haar begrafenis voor. Wat er uit de Bijbel gelezen moest worden en welke Liederen er gezongen moesten worden: het was voor de kinderen geen verrassing dat moeder dit allemaal voorbereid had. Ze hield immers graag de regie. Maar ook sprak uit deze voorbereiding de zekerheid van het geloof. Ze wist in Wie ze geloofde en ze wist dat het einddoel van haar levensreis niet ongewis was. Over die zekerheid dachten we na in de gedachtenisdienst op 15 september jl. n.a.v. enkele gedeelten uit Romeinen 8. En haar dochters tekenden haar treffend in het in memoriam. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn voor allen die treuren om haar heengaan.

Ter overweging. Het wekelijks voorbereiden van één of meer kerkdiensten vereist meer creativiteit en doorzettingsvermogen dan het schrijven van een proefschrift (dr. F. G. Immink).

Ten slotte. Onze kerkelijk werker heeft vakantie tot en met 7 oktober. Dus graag alle berichten via de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Start winterseizoen

De gezinsdienst zal **zondag 23 september a.s. om 10.00 uur** in de patmoskerk plaats vinden. Drs. H. Dekker zal de dienst leiden. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Vanaf zondag 30 september is er dan weer wekelijks een zondagsschool-uurtje van **12.10 - 13.10 uur**.

Wie komen er naar de zondagsschool?

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn van harte welkom!

Voor de 4- jarigen geldt dat ze voor 1 oktober 2018 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig, dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2019).

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar komen naar het Gebouw Hoog.

Wat gaan we doen?

Iedere week wordt er een Bijbelverhaal verteld, meestal a.d.h.v. een diapresentatie of in de vorm van een film. We zingen christelijke liederen; we maken een verwerking van het verhaal; bij de oudere kinderen staan ook rollenspel, een quiz e.d. op het programma.

Wij vinden het erg gezellig als er weer veel jongens en meisjes komen. Kom jij ook?

Zondagsschool Team

Ik zie je nog

Ik zie je nog, soms in een droom. Ik hoor je stem soms onverwacht.
Ik weet nog zo goed hoe je lacht. Je bent voor een deel in mij achter gebleven.
Zo zal ik nooit helemaal zonder je leven.

Je zult er steeds zijn, in vreugde en pijn. Herinneren is toch niet enkel verdriet?
Dan doe ik het mooie er van zo te niet.

Je bent voor een deel in mij achter gebleven, dus zal ik nooit helemaal zonder je leven.

Wat is moeilijker

Iemand missen die van je houdt
of
Iemand missen die " om van te houden was " ?

Laat je hart spreken.

DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN !!

Vanaf dinsdag 2 oktober a.s. beginnen de clubs weer.
Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2019.
De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

De Waterhoenen starten op dinsdag 2 oktober

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op dinsdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

De Waterhoenen zullen om de week club hebben. Op de eerste clubavond krijgen de kinderen een "club schema" mee naar huis.

De Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdag 3 oktober

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Afhankelijk van het aantal kinderen is het mogelijk dat de kinderen in twee groepen worden opgesplitst (groep 4-5-6 en groep 7-8), waardoor zij om de week club zullen hebben. Op de eerste clubavond krijgen zij hiervan een "club schema" mee naar huis.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig, dan ben je van harte welkom op dinsdag 2 oktober of woensdag 3 oktober.

7

30 september 2018 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 30 september 2018, aanvang 10.00 uur einde ± 11.30 uur
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorganger:

Ds. Gerard Nieuwburg

met medewerking van:

Peter Wagenaar, kerkmusicus

thema:

Zout maakt het eten lekker;
mensen geven het leven smaak!



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor woensdag 26 september contact op met
Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.eu

Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Na een ongelukkige val in het verzorgingshuis en daarna een kort ziekbed, hebben wij afscheid moeten nemen van onze

Peet Aag

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en peet Neel veel sterkte en Gods Zegen toe, bij het verlies van jullie moeder, schoonmoeder, oma en jouw zuster.

De kinderen en kleinkinderen van

Peet Pietertje en Ome Dirk Bootsman- Pereboom

Peet Ma en Ome Jan de Waart- Pereboom

11 september 2018



*Voor jou ging sterven niet ineens
je heb er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
ook niet wat je hebt geleden.*

Bedroefd geven wij u kennis dat, na een kortstondig ziekbed van ons is heengegaan

Aris Zondervan

**24 september 1931*

†16 september 2018

*Namens de familie:
Aaltje en Sijmen*

*Marie en Kees
Stephan en Kelly
Jack en Charmaine*

*Geertje en Dirk
Lotte*

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 20 september om 14.00 uur in de Grote Kerk op Marken, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de algemene begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er vanaf 13.30 uur gelegenheid tot condoleren in de Grote Kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid om koffie te drinken in het Gebouw Hoog, waarbij u van harte welkom bent.

Correspondentie adres: fam. S. Schouten, kerkbuurt 61, 1156 BL Marken

Aris is 15 jaar geleden, vanaf de opening, in Swaensborch komen wonen. Hij was hier de langst wonende. Onze dank gaat uit naar het personeel van Swaensborch voor de goede verzorging.

Na een langdurig ziek bed is onze neef Aris Zondervan overleden.
Vele jaren heeft hij eerst in het bejaardenhuis Voor Anker op Marken en later in verzorgingshuis
Swaensborch in Monnickendam door gebracht.
Veel steun heeft hij gehad van Aaltje en Sijmen Schouten en kinderen.
Wij wensen de familie en kennissen van Aris veel sterkte.

Aris en Maretje, Jaap en Lijsje en Sijmen en Janny Zondervan.

Heer, die mij ziet zoals ik ben
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen
't ligt alles open voor Uw ogen.
Psalm 139

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van onze buurman
Aris Zondervan.

Hoewel hij al 15 jaar in Swaensborch woonde, bleef hij onze buurman
Aris en zijn voormalige woning: "het huisje van Aris".
Hij laat een lege plaats achter in de Breihoek.

Wij wensen Aaltje & Sijmen en hun gezin, die zoveel voor hem betekenden,
veel sterkte toe met dit verlies.

De burens van de Westzijde

STARTDIENST

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK

EEN GOED GESPREK

10



Voorganger: Ds. H. Dekker
Muzikale medewerking: Road2Nowhere en Dominic Zeeman