

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 39

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 september 2018

Kerkdienst zondag 30 september 2018

GROTE KERK

10.00 uur : Proponent drs. P.M. van Dam, Houten

Organist : H. Jütte

Schoollied : Lied 923

Schoollied lezen : Lisa de Groot

Kindernevendienst : Marianne en Gréthe

Crèche : Christina Pereboom en Marcella Kaars

Kosters : K. Visser en J.P. van Altena

Kerktaxi : H.P. Zondervan, telefoon 601910

De eerste collecte is bestemd voor :

Project Pakistan

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	30 september	Rechters 10:6-18	Redding is niet vanzelfsprekend
maandag	1 oktober	Rechters 11:1-11	(Over)gehaald
dinsdag	2 oktober	Rechters 11:12-27	Met open vizier
woensdag	3 oktober	Rechters 11:28-40	Aan de HEER de keuze van het offer
donderdag	4 oktober	Psalm 35:1-10	Doe mij recht, HEER!
vrijdag	5 oktober	Psalm 35:11-28	Lijden onder leedvermaak
zaterdag	6 oktober	Marcus 10:1-16	Kinderzegen

Dikke IK

Als er één Dikke IK in ons land is dan is het wel de miljardair die dit ter sprake bracht. Hij zou bijvoorbeeld met een pennenstreek het hele vluchtelingenprobleem kunnen oplossen (en daarna nog steeds miljoenair zijn!): er wordt vanaf de kansel niet voor niets voor hem gebeden, altijd weer om wijsheid. Terecht.

Deze gedachte kwam in mij op in het verlengde van een inleiding op de preek van 20 augustus. Hier hief de predikant een jubeltoon aan over een toespraak van Willem Alexander en ik herinnerde mij een gedeelte over Marin Buber die m.i. de kern raakt. En toen stond er een oude wijze jood op die niet alleen door zijn patriarchale uiterlijk aan de profeten deed denken, en hij presenteerde het probleem op een andere manier: *Ik en het* of *Ik en Jij*. Deze twee mogelijkheden.

Als in de kern het menselijke **ik** domineert, zo leerde Martin Buber, dan heeft zo'n **ik** een "*ik en iets*" -verhouding met de wereld, met andere mensen (en met God als hij die erkent). Zijn wereld is "*het rijk van het*". Dat *het* kan van alles zijn waarvan die **ik** meent dat hij het naar zijn hand en behoefte kan zetten (dingen, slaven, dieren, asielzoekers enz.) of kan bestuderen alsof het over een uiterlijke aangelegenheid gaat. Het enige alternatief is een **ik** die een partner nodig heeft **en verlangt** (zoals Adam in het verhaal van het paradijs), een **Jij** dus. Pas in zo'n relatie met **jij** krijgt zo'n **ik** en zijn hele wereld vorm. **Jij** is voor de mens datgene wat hij *niet* naar zijn hand kan zetten, hij heeft er geen regie over en dat weet hij. Die **jij** moet hij respecteren in het anders zijn en tot zich laten komen.

De absolute **jij** is voor Martin Buber God en alleen God. God is de horizonscheppende ruimte waarin alles uit het **het** kan veranderen in **jij**: niet alleen andere mensen maar ook het landschap, een boom, een bloem, dingen. God is ondenkbaar zonder de schepping want het denken wordt door schepselen bedreven. God staat aan het roer van de evolutie die ons uiteindelijk deed ontstaan. Met geen enkele ander kan ik blijvend en exclusief in een relatie staan want elke ander wordt voor mij in een bepaalde situatie een hij of een zij waarvan ik ooit afstand moet nemen. God is de enige van wie ik geen afstand kan nemen: zodra ik namelijk over God in de derde persoon begin te spreken (het dus over een **hij** of **zij** ga hebben), dwz. voorwerpelijk – als ik Hem zou willen begrijpen als een voorwerp *binnen* de wereld, of zo met Hem zou willen omgaan – verandert God voor mij in een afgod. Om met Augustinus te spreken: als je het begrijpt weet je dat het God **niet** is.

De variant van Buber: datgene waarmee je een relatie als tot een voorwerp hebt, kan God niet zijn. Je kan God niet bestuderen. God kan je alleen in een persoonlijke verhouding ervaren, **ik** en **Jij**. God is geen nabij iets of iemand (3e persoon) maar hij/zij is de nabijheid zelf. Zoals het licht zelf onzichtbaar is maar door de aanwezigheid ervan wel alle dingen zichtbaar maakt (geen van die zichtbare dingen is het licht zelf), zo is God de verborgen kracht achter alles.

Naar Tomáš Halík uit "De Nacht Van De Biechtvader" (christelijk geloof in een tijd van onzekerheid).

Voorbede

1. Dat wij Jezus Uw zoon aannemen als onze persoonlijke Heer en Heiland van ons leven.
Zodat wij wandelen op het smalle pad dat Hij ons wijst.
2. Vul ons met Uw Heilige Geest. De geest van U; vol wijsheid, kennis, raad en sterkte.
3. Wees Dick en Therèse Altena nabij, nu ze door een ernstige ziekte van Dick het werk voor "Misión Timoteo" moeten overlaten aan anderen.
4. Voor de start van het jeugdwerk. Dank U dat wij dit in vrijheid mogen doen.
5. Geef vrede aan Uw volk Israël. Ze worden voortdurend aangevallen met brandende vliegers. Bescherm hen.
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
7. Vernieuw ons denken, zodat we iets begrijpen van Uw plan met ons en Uw wereld.

Ria Kaars

Opbrengst collecten*Zondag 23 september*

De eerste collectie bestemd voor het jeugdwerk

€ 298,85

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 203,44

In herinnering aan Aris Zondervan, overleden 16 september 2018 in de leeftijd van 86 jaar.

Aris Zondervan, al ruim 15 jaar bewoner van verpleeghuis Swaensborch in Monnickendam. In al die tijd trouw meelevend met het wel en wee van Marken. Via de bezoeken en het kerkblad bleef hij op de hoogte van onze Protestantse Gemeente op Marken. Binnen die gemeente hebben wij, donderdag 20 september, afscheid van hem genomen in de Grote Kerk. De kerk waar hij 63 jaar geleden, belijdenis van zijn geloof heeft afgelegd.

Voor de afscheidsdienst had hij psalm 42 gekozen. Het hijgende hert dat verlangde naar de waterstromen. Dit was voor hem het beeld van zijn situatie in de laatste jaren van zijn leven. Zijn leven was zwaar in die jaren en dan is het begrijpelijk dat een mens zich voelt als een opgejaagd hert.

Dit lied zingt ook van het verlangen om bij God te zijn. Om te rusten van het leven hier op aarde en dicht bij Hem te zijn.

Aris had hier zijn vragen bij, maar hij geloofde en vertrouwde dat de Heer uitkomst zou geven als zijn einde zou naderen. In dat geloof en vertrouwen is hij ons voorgegaan en konden wij Aris aanbevelen in de liefde en genade van zijn hemelse Vader.

Kees Kersbergen

Pakistan

Het heeft even geduurd voordat wij respons kregen op onze laatste donatie en dat was zorgelijk. Was het dreiging van de Taliban (i.v.m. cartoonwedstrijd van Wilders)? Ik ben voorzichtig met email omdat die dan onderschept kan worden en contact met "het westen" kan link zijn. Dus maar gebeld, erg slechte lijn. Gelukkig bleek onze gift ontvangen en gelukkig had de lange stilte niet te maken met vervolging. Daarna email: Faras z'n vrouw Saima had in het ziekenhuis gelegen voor een galsteenoperatie en een hernia. Ik moest de dank overbrengen naar de gemeente (bij deze dus) en of ik met de dominee een keer langs wil komen. Hier heb ik nog niet op geantwoord, dat is niet 1,2,3, geregeld denk ik.



Hierboven een foto van een alweer 4 jaar geleden gestarte "school" in een naburig dorp. Deze kinderen zitten niet in banken of op stoeltjes, maar op een mat op de grond. Dat is een hele vooruitgang want zij komen uit de kinderarbeid, uit de slavernij van de steenfabrieken van steenrijke moslims. Zij zijn "uitgeleid uit het diensthuis". Hun ouders zien hiermee het gezinsinkomen teruglopen laat staan dat ze ook nog eens schoolgeld en leermiddelen kunnen betalen. **Dat gebeurt vanuit Marken.** De afstand naar de Green Leaf School in Toba Tek Singh is te groot, dus dan maar zo, mooi is het niet, maar bedenk : dit is voor die kinderen een vooruitgang! (bijna niet voor te stellen).

Ik herinner me een dominee die vlak voor de zegen riep: "**Wegwezen hier! Christen-zijn doe je buiten de kerk!**". Als onze kerk deze uitstraling naar buiten behoudt kan zij tot zegen zijn en blijven.

Klaas Kes

Wil je nog iets buiten de collecte van komende zondag om doen?

Rek. nr: N L 7 5 R B R B 0 8 4 1 3 7 7 8 4 7

T.n.v. : diaconie de protestantse gemeente

: Marken

Ovv. : Pakistan

Nieuws van de PGM Beroepingscommissie 2018

In de kerkenraadsvergadering van maandag 24 september 2018 zijn de profielen vastgesteld van onze gemeente en van de te beroepen predikant.

Zie de profielen in dit kerkblad en op www.protestantsmarken.nl

Namens de kerkenraad stelt de Beroepingscommissie alle leden van de Protestantse Gemeente Marken (PGM) in de gelegenheid om namen op te geven van door hen geschikt geachte predikanten.

Deze opgaven – per e-mail aan de secretaris van de Beroepingscommissie: mjva@ziggo.nl of per post (Buurt IV no. 4-5, 1156 BG Marken) - dienen voorzien te zijn van een motivering of argumentatie en van de naam van degene die de opgave doet.

Namen van predikanten kunnen o.a. worden ontleend aan het Jaarboek van de kerk.

Wanneer niet duidelijk is of bepaalde proponenten of predikanten beroepbaar zijn, kan dit worden verhelderd door het secretariaat van het Team Mobiliteit van de PKN.

Wilt u meer weten over de formele kant van de activiteiten van de Beroepingscommissie? Kijk dan in de 'Gids voor het beroepingswerk' op de website van de Protestantse Kerk Nederland www.pkn.nl

Via het kerkblad en op de Gemeenteavond op maandag 19 november 2018 hopen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

CeesJan Visser, voorzitter van de PGM Beroepingscommissie 2018.



Profiel Protestantse Gemeente Marken

24 SEPTEMBER 2018 (7 PAGINA'S)

Doel

In dit profiel wordt aan de te beroepen predikant(e) een zo betrouwbaar mogelijk beeld gegeven van de Protestantse Gemeente Marken (PGM).

De Protestantse Gemeente Marken

De Protestantse Gemeente Marken is in 2011 ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente Marken en de Gereformeerde Kerk op Marken en maakt deel uit van de Protestantse kerk Nederland. De kern Marken is onderdeel van de gemeente Waterland en telt 1.800 bewoners.

De Protestantse Gemeente Marken – de enige kerk op Marken - is met 1.237 leden een open en gastvrije gemeente die ruimte biedt voor ontmoeting en beleving van de christelijke gemeenschap. Onze gemeente is een belijdende gemeente, dat wil zeggen dat wij Jezus Christus zien als de gekruisigde en opgestane Heer en dat wij zijn komst verwachten. In de verkondiging in de kerk staat de bijbel centraal. Iedere zondagmorgen en op alle christelijke feestdagen is er een kerkdienst, die weliswaar traditioneel van vorm is maar ook ontvankelijk voor vernieuwing.

Vijf keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Iedere maand is er gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop. In voor- en najaar is er bid- c.q. dankstond in de reguliere kerkdienst op zondag.

Er zijn twee kerkgebouwen: de Grote Kerk uit 1904 en de Patmoskerk, gebouwd in 1968. Diensten vinden afwisselend plaats in beide kerken. 's Zomers is de Grote Kerk dagelijks opengesteld voor bezoekers, zijn er drie zomeravond-zangdiensten en is er een speciale kerkdienst tijdens de Havenfeesten in een tent op de haven. Tijdens de Advent en in de Stille Week worden er vespers gehouden. Op Oudejaarsavond worden in een druk bezochte kerkdienst alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht en op Nieuwjaarsmorgen komen wij voor een korte dienst bij elkaar.

Opvallend op Marken is de betrokkenheid in sociale zin op elkaar. 'Zorgen voor elkaar' is hier een belangrijke waarde. Het verenigingsleven met sportieve en culturele activiteiten is heel belangrijk. Veel aandacht is er voor activiteiten van kinderen bijvoorbeeld in de Vakantiebijbelweek, op de clubs en in de schooldiensten. Groot is de belangstelling bij uitvaartdiensten als er een familielid, vriend of buurtgenoot is overleden.

Opgemerkt moet worden dat de jongere generatie een wat meer afstandelijke relatie onderhoudt met de kerk dan de oudere generatie (50+) die zich meer betrokken voelt tot de wekelijkse kerkdiensten. Traditionele kerkelijke vormen en activiteiten zoals belijdenis doen, trouwen in de kerk en dopen lijken minder goed te passen bij de generaties onder de vijftig jaar. Er is geen anti stemming tegen de kerk bij deze mensen, maar zij maken op hun tijd en naar hun behoefte gebruik van de kerk. De kerk is dan meer een service instituut, dat desgevraagd diensten levert, dan een wekelijks onderdak voor betrokken leden. De relevantie van het instituut kerk lijkt minder geworden, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat de verhouding tot het geloof en de behoefte aan een relevante bron van waaruit de levenswaarden komen verdwenen is.

Als Protestantse Gemeente Marken willen wij een open en gastvrije gemeente zijn met een verscheidenheid aan activiteiten waar mensen op Marken gebruik van kunnen maken. Wij willen niet een 'te plechtige en afstandelijke kerk' zijn, maar een kerkelijk tehuis waarin velen zich thuis voelen. De gemeente wil zichtbaar zijn in de samenleving door activiteiten te ondersteunen of te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan een prettig en sociaal klimaat. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het organiseren van activiteiten voor ouderen en jongeren, bijdragen aan een hospice of aandacht voor mensen die hier komen wonen met een vluchtelingenstatus.

De missie van de Protestantse Gemeente Marken

De missie van de Protestantse gemeente Marken is:

- beleving van en invulling geven aan de omgang met God en zijn Woord;
- een gastvrije gemeente, waar plaats is voor ontmoeting;
- het ervaren van de gemeenschap met elkaar als gemeente van Jezus Christus in de vorm van omzien naar elkaar in pastoraat en kerkelijke activiteit;
- het vormgeven aan het zijn van een gemeente die gericht is op de noden dichtbij en ver weg.

Uitvoering wordt gegeven aan de missie

door te vieren:

- samen bidden, zingen en belijden in de dienst van het Woord en de viering van de sacramenten;
- zorg voor een verantwoorde liturgie met ruimte voor verschillende wensen en beleving;
- ruim plaats voor alle leeftijden en generaties, met extra aandacht voor gezinnen met kinderen en jongeren van 14-24 jaar.

door te leren:

- leren van wat Gods Woord ons te zeggen heeft;
- leren als gemeenschappelijke activiteit van de hele gemeente, temidden van de generaties. Kinderen en jongeren leren van hun ouders en grootouders, maar ook andersom dient er openheid te zijn om wijsheid te ontdekken voor het leven van alledag;
- leren hoeft niet alleen te gebeuren in traditionele vormen zoals catechisatie en eredienst, maar ook thema-avonden, wijkbijeenkomsten en communicatie via social media zijn manieren die gebruikt kunnen worden.

door te dienen:

- aandacht voor eenzaamheid en isolement;
- zorgen voor en omzien naar elkaar, binnen de gemeente maar ook daar buiten;
- steun verlenen aan nood dichtbij en ver weg;
- aandacht voor de leefbaarheid op Marken.

door gastvrij te zijn:

- open staan en ruimte geven aan de diversiteit aan meningen, opvattingen en geloofsbeleving uitgaande van de christelijke identiteit.

Jeugdwerk

Het 'jeugdseizoen' wordt in de maand september geopend met een jeugddienst en afgesloten met een jeugddienst in de maand april. 's Zomers wordt een Vakantie Bijbel Week georganiseerd. Er is een Zondagsschool en een kindernevendienst met daarin o.a. extra aandacht voor de kerkelijke feestdagen. Indien nodig is er een crèche. Andere jeugdgerichte kerkelijke activiteiten zijn: kinderkerstfeest, kerstnachtdienst, jeugddiensten en schooldiensten. Er zijn jeugdclubs voor jongens en meisjes van 8-12 jaar, die goed worden bezocht. Het clubseizoen wordt om het jaar afgesloten met een weekendkamp. Een van de ouderlingen is jeugdouderling.

Catechisatie

Er wordt catechisatie gegeven aan de jeugd van 12-15 jaar door de predikant/kerkelijk werker (het catechese team). Belijdeniscatechisatie wordt, indien daar behoefte aan is, gegeven door de predikant.

Trouwen

Het aanstaande bruidspaar neemt contact op met de dominee om de trouwdienst voor te bereiden. Bijbellezing, gebed en huwelijksformulier zijn belangrijke onderdelen van de trouwdienst. De wijkouderling en een diaken zijn aanwezig tijdens de kerkdienst en de ouderling overhandigt, na een toespraak, de huwelijksbijbel.

Dopen

Enige tijd na de geboorte van hun kind gaat een van de diakenen namens de kerk op kraambezoek met een cadeau in de vorm van een christelijk boekje. Indien de ouders besluiten tot het laten dopen van hun kind, maken zij een afspraak met de dominee. Er volgt een doopbezoek bij de ouders thuis door de dominee en de wijkouderling. In de liturgie van de doopdienst behoort het lezen van het doopformulier en het beantwoorden van de doopvragen tot een vast onderdeel.

Pastoraat: Ouderen, zieken, rouw en gespreksgroepen.

Ouderen

Op Marken wonen veel ouderen thuis. Een aantal van hen woont in verzorgingshuizen in de regio. Zij worden, thuis of elders, door de dominee en de kerkelijk werker regelmatig bezocht.

Zieken

Langdurig zieken worden, thuis of elders, door de dominee en de kerkelijk werker regelmatig bezocht. De dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn: het Waterland Ziekenhuis in Purmerend en het Boven-IJ Ziekenhuis in Amsterdam-Noord.

Rouw

Op Marken is het gebruikelijk dat de dominee of de kerkelijk werker zo snel mogelijk na een overlijden van een gemeentelid een rouwbezoek brengt aan de familie. Tijdens dit bezoek kan desgewenst de orde van de rouwdienst worden besproken. Een wijkouderling gaat, indien gewenst, ook op bezoek. Tijdens de rouwdienst en de begrafenis wordt de dominee altijd vergezeld door de wijkouderling. De begrafenis vindt doorgaans plaats op Marken; crematie gebeurt buiten Marken. De overledene wordt in de eerstvolgende eredienst herdacht met gebed en zang. In de rouwperiode na de begrafenis bezoekt de dominee de familie. In de kerkdienst op Oudjaarsavond worden alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht.

Gespreksgroepen

Er is een Bijbelstudiekring, een Gebedsgroep en een Gemeente Groei Groep.

Kerkenraad

De huidige kerkenraad bestaat uit één predikant (voorzitter), zes ouderlingen, acht diakenen en zeven (ouderling-)kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert zes keer per jaar, voorafgegaan door een vergadering van het moderamen (dagelijks bestuur), het pastoraal overleg van ouderlingen en predikant, het college van diakenen en het college van ouderling-kerkrentmeesters. De kerkelijk werker neemt deel aan de vergaderingen van de kerkenraad.

Kerkelijk werker

Er is één kerkelijk werker (voor 27 uur per week, tot aan zijn pensionering in 2021). Het bezoeken van ouderen boven de leeftijd van 80 jaar is een speciaal aandachtsterrein voor de kerkelijk werker. Zijn taken bestaan op dit moment uit het initiëren en uitvoeren van activiteiten voor jongeren zoals de organisatie van de Vakantiebijbelweek, het leiden van rouwdiensten, diensten in het verzorgingshuis Swaensborch te Monnickendam, de Bijbelstudiekring, de Gemeente Groei Groep en de Werkgroep Gemeenteopbouw.

Diaconaat

Bron van inspiratie is de Bijbel: Deut. 15 : 10 en 11.

Naast de reguliere taken zoals die zijn vastgelegd in ordinantie 8 art. 3 van de PKN bezoeken de diakenen rond de Kerst langdurig zieken en ouderen in verpleeg- en ziekenhuizen en organiseren zij voor de Kerst en met Pasen de bij de ouderen welbekende broodmaaltijd/warme maaltijd. Gemeenteleden die buiten Marken wonen of verblijven krijgen van de Diaconie een Kerstattentie, een Paas- en een verjaardagskaart. Ook worden door de Diaconie kraambezoeken afgelegd.

De wekelijkse kerkdiensten worden uitgezonden en opgenomen via Kerkdienst Gemist.

De Diaconie stelt hiervoor 'kerkradio's' ter beschikking.

Bij bijzondere diensten als trouw, rouw en doopdiensten wordt er voor de familie een CD gebrand. De kerktaxi verzorgt desgevraagd vervoer van en naar de kerkdiensten op Marken.

Zendings- en Evangelisatiecommissie

De Zendings- en Evangelisatiecommissie organiseert elk najaar een Zendingszangdienst met medewerking van plaatselijke muziekgroepen/muzikanten of van verder weg. De Pinksterdienst op 1^e Pinksterdag is traditioneel een dienst met een Zendingskarakter. In overleg met de dominee wordt het thema van de preek bepaald en wordt er een passende attentie verzorgd om uit te delen na de dienst. De zendingsbrieven voor de jaarlijkse bijdrage worden door de Commissie verdeeld en verzameld. De commissie verzorgt de verspreiding van de Elizabethbode en het blad Kerk & Israël en beheert de Bible Box met Nieuwe Testamenten in acht talen in de Grote Kerk. De opbrengst van de zendingsbussen in beide kerken wordt deels gegeven aan een organisatie die in Thailand een opvanghuis heeft voor meisjes die misbruikt zijn en aan een ander actueel goed doel. Ook de Vakantie Bijbel Week krijgt een bijdrage.

Kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters beheren de materiële zaken van de gemeente. Hun taken zijn vastgelegd in ordinantie 11 art. 2 van de PKN (versie mei 2018). Financieel gezien is de Protestantse Gemeente Marken een gezonde gemeente. Het gemiddelde kerkbezoek op zondagochtend is ongeveer 100-150 leden. Naast de twee kerkgebouwen zijn er twee pastorieën (gebouwd in 1975 en 1980), een verenigingsgebouw en een jeugdgebouw (De Zonnewijzer). Een keer in de drie jaar wordt er in het dorps huis een meerdaagse bazar georganiseerd voor de Protestantse Gemeente Marken. In totaal zijn er zo'n 165 vrijwilligers

die min of meer betrokken zijn bij de uitvoering van alle activiteiten en taken van de gemeente.

Kosters en organisten

Er zijn elf kosters en drie organisten.

Kerkblad en website

Wekelijks wordt er een kerkblad gepubliceerd, aan huis bezorgd dan wel per post verzonden. Het kerkblad is ook te lezen op de website www.protestantsmarken.nl

Cultuur en educatie

- Protestants Christelijke Basisschool "De Rietlanden"
- Peuterspeelzaal "De kladdegatjes"
- Voortgezet onderwijs in Monnickendam, Edam-Volendam, Amsterdam en Purmerend
- Muziekonderwijs en bibliotheek
- Eilandraad Marken met werkgroepen op het gebied van o.m. wonen, welzijn en zorg
- Verschillende populaire muziekbands
- Dorpshuis "Het Trefpunt" met o.a. de grootste zaal van Waterland, een fitnessruimte en een fysiotherapie praktijk

Verenigingen en activiteiten

- Marker Museum (Vereniging Historisch Eiland Marken)
- Christelijke Oranjevereniging "Marken en Oranje"
- Toneelvereniging "Het Voetlicht" en Jeugdtonneelvereniging "Het spotje"
- Stichting Welzijn Ouderen Marken
- Christelijke Muziekvereniging "Juliana"
- Voor Anker Band
- Marker Brass Ensemble
- Marker Mannenkoor
- Christelijk Gemengd Koor "Marcantat"
- Een Wereldwinkel (aan huis)
- Kienen, kaart-, bridge-, biljart-, dartclub en duivenvereniging
- Sport Vereniging Marken (veld- en zaalvoetbal, jeu de boules), Tennisvereniging, Watersportvereniging Marken, IJclub Marken, fitness en gymnastiekvereniging
- EHBO-afdeling Marken en KNRM Station Marken
- Stichting Marker Jongeren (S.M.J.)
- Marker Evenementen Stichting (M.E.S)

Zie voor een uitgebreid overzicht en foto's de website www.mesmarken.nl

Medisch centrum

Medisch centrum met twee apotheekhoudende huisartsen, tandarts, fysiotherapeut, verpleegkundige praktijkondersteuner en trombosedienst.

Middenstand

- supermarkt (Deen) met postagentschap
- kapper, pedicure en schoonheidssalons
- één bank (Regiobank) en één geldautomaat (Rabobank)
- hotel en B&B 's
- souvenirwinkels, een kaaswinkel, een boerderijwinkel en een klompenmakerij
- restaurants, cafés en een brasserie annex snackbar
- toeristische bootverbinding met Volendam

In het op ruim een half uur afstand gelegen Amsterdam en Purmerend is een grote verscheidenheid aan culturele instellingen en winkels.

Openbaar vervoer

Elk half uur (en tijdens de spits elk kwartier) is er een busverbinding met het nieuwe metrostation Noord met verbinding naar Amsterdam-Centraal via de Noord-Zuid-Lijn.

Verdere informatie

Voor nadere toelichting kunt u zich – bij voorkeur via de secretaris – wenden tot de PGM Beroepscommissie 2018 bestaande uit:

CeesJan Visser, voorzitter

Marten van Altena, secretaris (mjva@ziggo.nl)

Anneke Commandeur-Croes, ouderling

Christina Pereboom-Visser, gemeentelid

Gerdien Teerhuis-Kaars, jeugdouderling

Marie Janne Visser, gemeentelid

Pieter de Groot, gemeentelid

Koos Zwijs, diaken



Profiel Predikant

24 september 2018 (2 pagina's)

Profiel predikant(e) voor de Protestantse Gemeente Marken

Kerngegevens:

- De Protestantse Gemeente Marken is in 2011 ontstaan door een fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Marken en telt 1.237 zielen.
- De huidige predikant gaat per 1 december 2018 met emeritaat.
- Aan de Protestantse Gemeente Marken is op dit moment ook een kerkelijk werker verbonden.
- De Protestantse Gemeente Marken is de enige geloofsgemeenschap op het voormalige eiland.
- Er is een pastorie beschikbaar.

De Protestantse Gemeente Marken zoekt:

Predikant (m/v), voor 1,0 fte.

Kerntaken:

- De predikant is vanuit een persoonlijke betrokkenheid op de Bijbel als Woord van God in staat om op een open en actuele manier het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen.
- De predikant heeft een authentiek gevoel voor de waarde van een evenwichtige liturgie, waarbij traditionele elementen naast eigentijdse vormen een plaats krijgen.
- De predikant is voorganger maar ook 'reisgenoot' van gemeenteleden en mensen in het dorp. Hij/zij kent een goede balans tussen 'afstand en nabijheid' en is geïnteresseerd in het dagelijks leven van mensen in perioden van vreugde en verdriet.
- De predikant is in staat om mensen te motiveren en te betrekken bij het gemeentelven. De predikant kan samen met de ambtsdragers en vrijwilligers bijdragen aan de organisatie en vernieuwing van het kerkelijk leven.
- De predikant richt zich – gelet op de huidige populatie – op de ouderen maar heeft met het oog op de toekomst met name aandacht voor jongeren en gezinnen met opgroeiende kinderen.

Persoonlijke kenmerken en vaardigheden:

- De predikant is een evenwichtige persoonlijkheid.
- De predikant is 'gastvrij en nabij' in de omgang met mensen.
- De predikant voegt kennis, wijsheid en inzicht toe aan dat wat al aanwezig is aan talent in de gemeente.
- De predikant beheerst de mogelijkheden, die moderne media bieden en past die ook toe in het werk.
- De predikant is trouw en loyaal in het (crisis-)pastoraat en zet de gemeente ook aan tot 'omzien naar elkaar' in het leven van alledag.
- De predikant heeft relevante werkervaring.

Informatie over de vacature is te verkrijgen bij de voorzitter van de beroepingscommissie CeesJan Visser (tel. 06-16697894 – cj.visser@hccnet.nl).

Sollicitatie te richten aan de secretaris van de Beroepingscommissie Marten van Altena, Buurt IV no. 4-5, 1156 BG Marken of per e-mail aan mjva@ziggo.nl.

Verkiezing ambtsdragers

Het moment om stil te staan bij het kiezen van nieuwe ambtsdragers is weer aangebroken. De gemeente krijgt ook dit jaar de gelegenheid om kandidaten voor de verschillende ambten naar voren te brengen.

Einde van dit jaar zullen de volgende ambtsdragers aftredend zijn:

Als ouderling:

Pieter Moenis (wijkouderling) en Pieter Cornelis Springer (scriba).

Uit de verkiezing van vorig jaar rest ook nog een vacature.

Als diaken:

Jan Schipper en Hein Pieter Zondervan (de laatste herkiesbaar).

Als ouderling-kerkrentmeester:

Marten Jan van Altena en Pieter Kaars (beiden herkiesbaar).

De kerkenraad spreekt de wens uit dat voor degenen die herkiesbaar zijn, door de gemeente géén namen worden ingediend, maar niet de kerkenraad heeft daarin het laatste woord, maar u als gemeente.

Indien voor een ambt onvoldoende kandidaten naar voren worden gebracht, zal de kerkenraad rechtstreeks kandidaten benaderen of zij beschikbaar zijn voor het ambt waarvoor zij worden geroepen.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de kerkenraad het niet wenselijk acht dat echtelieden tegelijkertijd in de kerkenraad zitting nemen.

Tenslotte wil de kerkenraad ieder gemeentelid erop attenderen dat behalve de verantwoordelijkheid om briefjes in te leveren, ook het gebed niet vergeten mag worden om mensen te vinden die bereid zijn de plaats in te nemen waartoe zij geroepen worden.

Briefjes met kandidaten kunnen uiterlijk 13 oktober worden ingeleverd bij de scriba (Akkerstraat 22), of in de brievenbus van de Patmoskerk (Hoogkamplaan 1).

**Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:**

Wijkouderling:

Diaken:

Naam:

Adres:

Datum:

Handtekening:

**Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:**

Wijkouderling:

Diaken:

Naam:

Adres:

Datum:

Handtekening:

*Iedereen mag rusten
op het einde van de reis.
Onder de groene bomen
van het paradijs.
Daar zal Hij alle tranen drogen
en geen mens voelt ergens pijn.
Droevige ogen zullen lachen
en de dood zal nergens zijn.*

Heel verdrietig, maar vervuld met mooie herinneringen, hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen van onze lieve zorgzame mem en bessie

NEELTJE TEERHUIS

weduwe van Evert Marten Visser sinds 15 december 2017

* 27 september 1940

† 23 september 2018

Mariska en Piet
Mandy, Roy

Erna en Edward
Tess, Kim

Erica en Don
Denise, Sophie, Dylan

Martijn en Linda

De afscheidsdienst is op vrijdag 28 september 2018 om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkampaan 1 op Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er vanaf 13.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om in Dorpshuis Het Trefpunt een kopje koffie of thee te drinken.

Correspondentieadres: Familie Visser, Buurterstraat 42, 1156 AS Marken.

Ons leven
is voor altijd anders
nu korte tijd na pap, ook mem
niet meer tastbaar
in ons leven is.

Niet meer tastbaar,
maar wel voelbaar
in de mooie en fijne herinneringen
die we aan haar hebben.

Soms doen
die herinneringen pijn,
omdat we haar missen.
Soms doen die herinneringen ons goed,
omdat we weten
dat zij van ons hield.

Ons leven is
voor altijd
anders geworden.

Lieve mem, dank je wel voor alles wat je voor ons hebt betekend.

We houden heel veel van je.....maar dat weet je!

Mariska, Erna, Erica en Martijn

Lieve bessie,

Nooit meer spelletjes doen
Nooit meer samen iets lekkers bakken
Nooit meer genieten van jouw lekkere opgespoten cake
Nooit meer 'stiekem' chips, snoep of een ijsje vóór het eten
Nooit meer jouw gezelligheid
Nooit teveel, altijd welkom
Nooit meer jouw belangstelling in alles wat wij deden

Geen bessie en opa meer, dat besef doet heel veel pijn.
Maar onze mooie herinneringen aan jullie, zijn voor ons speciaal en zo fijn!
Jij bent nu weer samen met onze lieve opa, daaraan twijfelen wij niet.
En dát vertrouwen troost ons, bij ons grote verdriet.

'Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.'

Dikke kus
Mandy, Roy, Denise, Tess, Sophie, Dylan en Kim

Verstild is nu je stem
 Een stilte zal er zijn
 Geen plaats meer tussen ons
 Maar ook geen zorg en pijn
 Je maakte deel uit van het geheel
 Uniek en vol herkenbaarheid
 De schakel is verbroken
 De lege plek een feit
 Verdriet vermengd met dankbaarheid
 Want... ..jij hoorde er zo bij

Geheel onverwacht is onze zuster en schoonzuster

Neeltje Visser – Teerhuis

overleden.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen
 heel veel sterkte toe met dit verlies.

Familie Teerhuis

+++++

Onze schoonzus

NEELTJE VISSER-TEERHUIS

is overleden. Een Martha en Maria ineen: altijd bezig voor haar gezin, voor haar familie, voor haar vrienden; altijd gretig een goed woord van haar Heer te horen. Wat zullen we haar missen - en wij niet alleen...

Tine

Sip en Ria

Marijke en Jan

Jon en Lijsje

=====

Bezige handen, nu gevouwen en stil
 Een leven vol ijver, zo was je wil
 Nu heb je rust, met lichaam en geest
 Vaak zullen wij denken aan wat is geweest

Geschokt en verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van onze

Peet Neel

Wij wensen Mariska en Piet, Erna en Edward, Erica en Don, Martijn en Linda

en de kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Neven en nichten familie Teerhuis

Psalm 116 : vers 5 en 6

De Heer is genadig en rechtvaardig
 Onze God is een God van ontferming
 De Heer beschermt de eenvoudigen
 Machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd

Na vele mooie jaren, waarvan de laatste jaren heel moeilijk voor haar zijn geweest, moeten wij afscheid nemen van onze vriendin

Neeltje Teerhuis.

Dat zij nu moge ruste in vrede.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Lijs Zeeman
 Immetje Zeeman
 Lijsje Zeeman
 Maretje Vlasbloem
 Immetje de Waart
 Jannetje Commandeur

Niet meer...

Niet meer even wat bij je halen,

Niet meer even samen wat drinken,

Niet meer even je haar föhnen of wat voor je doen,

Niet meer een schaal macaroni bij je ophalen,

Niet meer ons loopje door de steeg naar jou toe,

Niet meer...

Lieve Peet Neel, we missen je nu all

Mariska en Piet, Erna en Edward, Erica en Don, Martijn en Linda en kleinkinderen, veel sterkte gewenst!

Henk en Lilian

Ricardo - Willemijn

Dominic - Shannon

Désiree - David

Nooit meer samen kunnen praten
 Een leegte die is achtergelaten
 Verdriet en een groot gemis
 Als iemand er niet meer is

Wat blijft, zijn de herinneringen
 Dat worden hele waardevolle dingen
 Om te bewaren, veilig en apart
 Op een speciaal plekje in je hart

Met droefheid hebben wij kennisgenomen
 van het overlijden van de moeder van onze vriend Martijn,

Neeltje Teerhuis

Wij wensen Martijn, Linda en zijn familie veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

Pascal en Geertje, *Dax*
 Jasper en Sylvia, *Aniek en Lena*
 Michael en Maggie
 Henk en Flinja
 Cor en Ingrid
 Dennis
 Michel en Marlies, *Niels*
 Ronald en Tamara, *Fem en Lizzy*
 Danny en Marijke, *Keano*
 Patrick en Wendy, *Nigel en Fayen*

Onze oud buurvrouw Neeltje is er niet meer,
 onverwacht in haar slaap rustig overleden.
 Wij gedenken haar als een buurvrouw
 die altijd klaar stond met koffie en appeltaart.

Wij wensen Mariska, Piet, Erna, Edward, Erica, Don,
 Martijn en Linda en kleinkinderen veel sterkte toe.

Lijs en Sjaak
 Mies
 Aaltje en Jan

Woorden zullen nooit in staat zijn
gevoelens uit te drukken zoals ze bedoeld zijn
Er zullen ook nooit genoeg woorden voor zijn.

Verdrietig zijn wij om het overlijden van de moeder van onze lieve vriendin

Erica.

Wij wensen Erica, Don, Denise, Sophie, Dylan en de familie heel veel sterkte toe.

Corina, Corina, Danielle, Diana, Karin, Linda, Mariska en Sandra

Zondag kregen wij het droevige bericht dat de moeder van onze vriendin Erna plotseling is overleden.

Neeltje Visser – Teerhuis

In gedachten zijn we bij jullie. Wij wensen Erna, Edward, Tess en Kim en overige familie alle sterkte toe voor de komende tijd.

Anja en Theo

Grietje

Geertje en Dirk

Astrid en Cees

Miranda en Cornelis

Janny en Roel

Diana en Klaas

Na jaren bij ons in de straat gewoond te hebben, samen met Evert,
is nu na ongeveer een jaar in Swaensborch ook onze buurvrouw

Neeltje Teerhuis

plotseling overleden.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

De burens van de Zeilstraat.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan
 Je zegt ik ben wat moe
 Maar op een keer dan ben je aan
 het laatste beetje toe

Op 23 september is onverwachts na een afnemende gezondheid

Neeltje Visser-Teerhuis

de moeder van onze vriendin Mariska overleden.

Wij wensen Mariska en Piet, Erna en Edward, Erica en Don, Martijn en Linda en de kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Janny en Harry
 Alina en Tijs
 Ingrid en Pieternel
 Elsa en Dirk

Janneke en Klaas
 Neeltje en Peter
 Eefje

Iemand missen hoort erbij
 het hoort bij ieders leven
 Je denkt terug aan hoe het was
 en huilt of lacht dan even

Geheel onverwacht is de moeder van onze vriendin Erna overleden.

Wij willen Erna, Edward, Tess, Kim en naaste familie heel veel sterkte wensen met het verwerken van dit grote verlies.

Pieter en Neeltje
 Hein Pieter en Hedwig
 Dirk en Geertje
 Pieter en Christina
 Klaas Dirk en Neeltje
 Johan en Neeltje
 Jaap en Danielle

Marken - 30 september 2018 10 uur

Orgelspel

Introïtuslied 84a

Mededelingen door de ouderling van dienst

Stil Gebed - bemoediging en groet

Lezing van schoollied

Schoollied 923: alle verzen zingen

Kyriëgebed met responsie 833 (Nederlandse versie)

Na:

VG.: Heer, ontferm U over ons en neem ons aan zoals wij zijn zo zingen wij allen tezamen:

Gem.: Lied 833 (2x) Neem mij aan zoals ik ben

Glorialied: 303 – Zonne en Maan

Gebed bij de opening van de schrift

KND –

Lied 348: 1

Jeremia 29: 1, 4-14 ouderling van dienst lector

Lied: 89: 8

Mattheus 10: 34 – 42

Acclamatie lied: 339a

Uitleg en verkondiging

Lied 286

Kinderen terug van nevendienst

Inzameling der gaven

Afkondiging overlijden

Lied 913 : 1

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed, Onze Vader

Slotlied 150a

Heenzending en zegen

Zegen

Lied 431c Amen

Ouderling van dienst: Pieter C. Springer

Organist: Hans Jütte

Adres: Kerkbuurt Marken

