

# Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 40

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 6 oktober 2018

## Kerkdienst zondag 7 oktober 2018

### PATMOSKERK

#### *Israël zondag*

10.00 uur	: ds. H. Dekker
Organist	: Pieter Kaars
Schoollied	: Lied 531
Schoollied lezen	: Thomas Teerhuis
Kindernevendienst	: Jannie Visser – de Groot
Crèche	: Jannie Schipper en Ursula Roos
Kosters	: J. Boes en K. Boes
Kerktaxi	: S. van Altena, telefoon 601663

De eerste collecte is bestemd voor :

*Christenen voor Israël*

De tweede collecte is bestemd voor:

*de Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	7 oktober	Marcus 10:17-31	Door het oog van een naald
maandag	8 oktober	Rechters 12:1-7	Sjibbolet
dinsdag	9 oktober	Rechters 12:8-15	Vruchtbare rechters
woensdag	10 oktober	Romeinen 16:1-16	Hartelijke groeten
donderdag	11 oktober	Romeinen 16:17-27	Eervolle vermeldingen
vrijdag	12 oktober	Deuteronomium 14:1-21	Heilig dieet
zaterdag	13 oktober	Deuteronomium 14:22-29	Tien procent

**Meditatie.****Lezen: Psalm 67.**

In de Nederlandse vertaling zoals wij die in onze kerk gebruiken telt deze Psalm 110 woorden. In het Hebreeuws slechts 49. De vreugde over de oogst klinkt in dit Lied. Een prachtige Psalm dus voor het najaar als de boeren de oogst binnenhalen. Een prachtig Lied om te gebruiken bij de dankstond voor gewas en arbeid in de maand november. Maar het eigenlijke thema van deze Psalm vinden we in het woord zégen.

Tot drie keer toe lees ik in deze Psalm dat God de God is die ons zegent. Dat heeft alles te maken met de God die genadig het licht van Zijn gelaat over ons wil doen schijnen (vs. 2). En dat licht van Zijn gelaat is openbaar geworden in Israël, maar schijnt nu voor álle volken. (vs. 6). Komende zondag vieren wij in de PKN Israëlzondag. En opnieuw laten een aantal liberale theologen van zich horen en vragen zich af, of de PKN die on - opgeefbare verbondenheid (waarover de kerkorde van de PKN spreekt) met Israël wel moet continueren. Maar hoe kun je je de gemeente van Christus indenken zónder Israël? Het is net als met een gezin schreef mw.ds. A. Spijkerboer maandag jl. in Trouw: je bent er onlosmakelijk mee verbonden, of je dat nu leuk vindt of niet. En nee, je bent het waarschijnlijk lang niet met alles eens wat je vader of moeder doen of zeggen, of wat je kinderen doen of laten. Niettemin: je bent door dik en dun met elkaar verbonden. Nu, zo is het ook met Israël. Het heil is hen geopenbaard en wij mogen erin delen, als in Israël ingelijfd (Ps. 87). God wil ons zegenen zingt deze Psalm. En die zegen verkrijgen wij in relatie met Israël.

Het verhaal van de zegen van God wordt in deze Psalm gespeld als het verhaal van Israël en de volken. God zegent Israël en daarin worden alle volken van de aarde gezegend. Wat een voorrecht. Maar ook: wat een verantwoordelijkheid. Want die zegen vraagt om respons. Wat is die respons dan? Ik zou zeggen: eerbied, ontzag hebben voor de Naam van deze God. En omdat Israël de eerste zegen ontving: alle antisemitisme bestrijden met alle kracht die in ons is. Zo zijn we gezegend om tot zegen te zijn.

Ds. H. Dekker.

**Voorbede**

1. Wees Dick en Therèse Altena nabij, nu ze door een ernstige ziekte van Dick het werk voor "Misión Timoteo" moeten overlaten aan anderen.
2. Voor de start van het jeugdwerk. Dank U dat wij dit in vrijheid mogen doen.
3. Geef vrede aan Uw volk Israël. Ze worden voortdurend aangevallen met brandende vliegers. Bescherm hen.
4. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
5. Vernieuw ons denken, zodat we iets begrijpen van Uw plan met ons en Uw wereld.
6. Wil bij de jongeren zijn die op zichzelf gaan wonen. Bescherm hen.
7. Voor elk nieuw geboren menskenkind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten***Zondag 30 september*

De eerste collectie bestemd voor Project Pakistan

€ 237,60

De tweede collectie bestemd voor de Kerk

€ 197,30

**Giften**

Ontvangen op zondag 30-09-2018 een gift ad EUR 40 voor de Diaconie.

Hartelijk dank,

College van Diakenen.

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 923,97 opgebracht.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk bedankt.

De collectanten worden bedankt voor hun inzet.

Namens de Nierstichting

L. Visser Schouten

**Zondag.** Over het karakter van deze zondag schreef ik al in de meditatie die u elders in dit kerkblad aantreft. We lezen met het oog daarop 2 Samuël 16: 5-14 en Psalm 3 en zingen de volgende Lieder: 215: 1, 4, 7, 531, Evang. Liedbundel 341, 348: 1, 86: 1, 2, 86: 4, 5, 3: 1, 2, 905. Van harte een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** Wij denken aan de zieken in onze gemeente, thuis, in het ziekenhuis of elders langdurig verpleegd.

**Wij gedenken.** Velen waren vrijdag 28 september jl. naar de Patmoskerk gekomen om afscheid te nemen van Neeltje Teerhuis, weduwe van Evert Marten Visser. Slechts 9 maanden na het overlijden van haar man kwam voor haar het levenseinde. Zeker, ze was zwak van gezondheid en de vreugdevolle jaren leken achter haar te liggen. Maar niemand had kunnen denken dat ze zomaar stilletjes in haar slaap het tijdelijke voor het eeuwige zou verwisselen. De schrik daarover bij haar kinderen en kleinkinderen, de familie en bekendenkring is uiteraard zeer begrijpelijk. Liefdevol werd ze herdacht door haar kinderen en we luisterden naar die troostvolle woorden van Jezus: 'in het huis van Mijn Vader zijn veel kamers'. Die Bijbeltekst uit Johannes 14 paste bij Neeltje. De gedwongen verhuizing naar Swaensborch die zij meemaakte vond ze verschrikkelijk. Ze werd op wegen gebracht die ze *niet* wilde in deze laatste periode van haar leven. En eigenlijk verzette *alles* in haar zich tegen deze weg. Maar van de gróte verhuizing wist ze ook. 'Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom', citeerde ze tijdens een van mijn bezoeken aan haar. Dat was voor Neeltje geen vraag, maar geloofszekerheid. En het mag allen die treuren om haar heengaan tot troost zijn. Tot een zó hoge bestemming riep God haar, vlak voor haar verjaardag. Voorgoed Thuis. Voor eeuwig bij de Vader.

**Gebedskring.** Donderdag 4 oktober komt de gebedskring samen om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk. Van harte uitgenodigd om mee te bidden voor kerk en maatschappij.

**Tenslotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

## De PGM Beroepingscommissie 2018 nodigt u uit.

In het vorige kerkblad heeft u het profiel kunnen lezen van onze gemeente en van de te beroepen predikant. Alle leden van de Protestantse Gemeente Marken kunnen namen opgeven aan de Beroepingscommissie van door hen geschikt geachte predikanten.

Uw opgave - voorzien van een motivering en van de naam van degene die de opgave doet - zien we graag tegemoet uiterlijk 31 oktober 2018. Bij voorkeur per e-mail aan [mjva@ziggo.nl](mailto:mjva@ziggo.nl) of per brief aan het adres Buurt IV no. 4-5, 1156 BG Marken.

Met vriendelijke groet namens de Beroepingscommissie, Marten van Altena, secretaris.

---

## COLLECTE Christenen voor Israël op zondag 7 oktober

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. De stichting heeft een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

Om vorm te geven aan deze missie geeft de stichting informatie over het land, het volk en de staat Israël. Zij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. Ze gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken en gemeenten.

Sinds haar oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen. Dit wereldwijde werk wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Nijkerk door het team van Christians for Israel International. Met name via hun site en via de krant *Israël Aktueel* brengen zij betrouwbaar en positief nieuws over Israël, achtergronden, interviews en kijken vanuit Bijbels perspectief naar de tegenwoordige tijd. Zij ondersteunen diverse projecten in Israël, op gebieden van Bijbelonderwijs, voedselhulp en traumaverwerking. Ook ondersteunen zij de Bijbels voorzegde terugkeer van het Joodse volk naar Israël, de *alija*.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals concerten, samenkomsten, lezingen, zangavonden en thema-bijeenkomsten rond Israël. Ook de verkoopstands die de afgelopen jaren regelmatig op Marken worden georganiseerd door de familie Van Altena-Visser vormen een manier om al deze activiteiten financieel te ondersteunen.

De missie van Christenen voor Israël is erop gericht Gods bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen zij mensen op om Israël niet alleen in gebed te steunen, maar ook door giften en steunbetuigingen. De collecte van zondag a.s. is bedoeld ter ondersteuning van het werk van Christenen voor Israël.

Namens de diaconie,

Eef Visser

6

Wat ben je prachtig, wonderlijk, lief en klein,  
Laat er in jouw leven, heel veel geluk en liefde zijn.

Groei, geniet en geef,  
Lach, laat gaan en leef.  
Straal met je aanwezigheid  
en ben jezelf altijd.



10-09-2018

15.22 uur



50 cm



4320 gram



Wil je langskomen? Bel dan eerst even met Mark: 0623068059

Kruisweg 4, 1766 GG Wieringerwaard

Als liefde leven wordt krijgt geluk een naam

# Aaron Johannes Nicolaas van Gerven

Zoon van trotse papa en mama Mark en Senya  
& broer van blije zus Myrthe



Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve (schoon)moeder en oma, Andrea van Belzen, willen wij iedereen hartelijk bedanken!

Marien, Grethe, Tobias en Noah van Belzen

---

Als ik naar de hemel kijk  
en de wolken zo zie jagen ,  
denk ik met liefde terug aan jou  
al heb ik vele vragen ,  
ik mis je , hier op aarde  
ik mis je , het doet pijn  
ik zou zo graag nog even  
dicht bij je willen zijn .

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de immense belangstelling na het zo plotselinge overlijden van onze Mem ,

**Lobbetje de Waart**

ook de ontelbare kaarten en brieven waren overweldigend ,  
het steunt en troost ons dat Mem nog bij zoveel mensen zo levendig in  
gedachten is ,  
ook namens onze gezinnen heel veel dank hiervoor

Klaas en Neeltje Clasina

Vijf broden en twee vissen

Toen ik een keer aan 't strand lag  
Aan 't water toen die man zag,  
Was ik in gedachten aan de oever van het meer  
En die man daar was Jezus onze Heer.

Ik keek naar de menigte om mij heen  
't waren er duizenden naar het scheen  
Toen die man z'n stem liet horen  
Kwam de menigte spontaan naar voren.

Terwijl de mensenmassa keek en zweeg  
De man voor woord en daad hun aandacht kreeg  
Zakte de zon steeds verder naar benee  
En verdween uiteindelijk in zee.

De man keek de grote menigte aan  
En zei; U moet nu huiswaarts gaan  
Maar ze wilden van geen wijken weten  
Stelden voor eerst nog iets te eten.

Maar wie had die spreker hier verwacht  
En had er voedsel meegebracht?  
Plots stapt een jonge man naar voren  
'k heb vijf broden en twee vissen liet hij horen.

Bij deze woorden ontwaak ik uit m'n dromen  
En zie dat de vloed is opgekomen  
Ik zie de golven zachtjes slaan  
Waar ik hiervoor die man zag staan.

Ook ik zal huiswaarts moeten keren  
Wil ik mijn maaltijd niet ontberen  
Want hierin zal ik mij nooit vergissen  
Enkel Jezus voedt duizenden met vijf broden  
Twee vissen.

Luitje Dorland-Commandeur