

# Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 41

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 13 oktober 2018

## Kerkdienst zondag 14 oktober 2018

### Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	H. Jütte
Schoollied	Lied 314
Schoollied lezen	Yfke Hofijzer
Crèche	Ria Kaars en Anneke Commandeur
Kindernevendienst	Nathanja Moenis
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Kerktaxi	Kees Visser, tel. 601341

Eerste collecte:  
Kerk in Actie Wereldvoedseldag  
Tweede collecte:  
*Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	14 oktober	Deuteronomium 15:1-11	Armoedebestrijding
maandag	15 oktober	Deuteronomium 15:12-23	Oormerk
dinsdag	16 oktober	Deuteronomium 16:1-17	Feestregels
woensdag	17 oktober	Rechters 13:1-14	Geboorteaankondiging
donderdag	18 oktober	Rechters 13:15-25	Vertrouwen op de belofte
vrijdag	19 oktober	Rechters 14:1-20	Raadselachtig huwelijk
zaterdag	20 oktober	Rechters 15:1-20	Bot geweld

*Zoek het uit!*

Het thema van de Vakantie Bijbel Week: "Zoek het uit!". En de vraag is nu: hebben we ons mee laten nemen in die zoektocht? Zijn we zelf ook bezig met het woord van God, de Bijbel? Want Jezus Christus komt tot ons in het geschreven Woord.

Hudson Taylor de oprichter van een zendingsorganisatie in China kreeg van zijn vader de opdracht om iedere dag in zijn Bijbel te lezen. Zijn vader zei "leer je Bijbel lief te hebben" en ook "God liegt niet. Hij zal je nooit misleiden. Hij faalt nooit." Dit was de basis voor het werken in Gods wijngaard voor Hudson Taylor. Laat het ook onze basis zijn waaruit wij leven.

Lees je Bijbel, bid elke dag.

Ik heb ontdekt dat God veel beloofd. Hij zegt in Zijn woord: vraag wat je maar wilt en het zal gebeuren. In Johannes 15 : 7 staat het zo:

*Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.*

Mooi hé.

En als we dan doorlezen zien we wat de uitwerking is: de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden. Dat moet de vrucht zijn van ons leven. Dat Zijn Naam verheven wordt boven alle namen. Het is niet voor niets de 1<sup>e</sup> bede van het Onze Vader: "Uw naam worde geheiligd." De God van Abram Isaak en Jacob is meer dan Boeddha, Allah of ons eigen ik.

Eén van de kinderen had een tekening gemaakt van Jezus die een mijter droeg met een kruis er op. Het leek Sinterklaas wel. Zou dat kind het beter dan ons begrepen hebben?

U weet waarom het kind kreeg wat het kreeg. Misschien stond er wel een extra kruisje bij. Dit wil ik het aller liefst.

Wat mij betreft, ik wil het allerliefst: een wereld vol blije vrolijke mensen.

Blij, blij, mijn hartje is zo blij

Blij, blij, mijn hartje is zo blij

Want Jezus is een vriend van mij.

Daarom is mijn jonge hartje altijd blij, blij, blij



H.C.C. Kaars- van den Bosch

Voorbede

1. Geef vrede aan Uw volk Israël. Ze worden voortdurend aangevallen met brandende vliegers. Bescherm hen.
2. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
3. Vernieuw ons denken, zodat we iets begrijpen van Uw plan met ons en Uw wereld.
4. Wil bij de jongeren zijn die op zichzelf gaan wonen. Bescherm hen.
5. Voor elk nieuw geboren menskenkind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.
6. Wees met de getroffenenen van het Indonesisch eiland Sulawesi. De wereld lijkt een onveilige plek te worden.
7. Help ons oprechte helpers te zijn, welke plaats U ons ook geeft om Uw liefde door te geven.

Ria Kaars

Opbrengst collectenZondag 7 oktober

De eerste collecte bestemd voor Christenen voor Israël

€ 244,15

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 172,00

Collecte voor HandicapNLDe collecte in september heeft het mooie bedrag opgebracht van: **822,43 euro.**

Alle gevers en geefsters heel hartelijk dank!

Collectanten bedankt voor jullie toegewijde inzet.

S. Springer-Kes

Zondagsschool

Zondag 21 oktober is er geen zondagsschool i.v.m. de herfstvakantie.

Zondag 28 oktober is er wel weer gewoon zondagsschool.

Met vriendelijke groet,

De leiding van de zondagsschool.

Uw hulp hebben we nodig op zaterdag 20 oktober.

Op zaterdag 20 oktober 2018 willen we de Grote Kerk schoonmaken, want er is toch vrij veel stof in de kerk terechtgekomen door de recente onderhoudswerkzaamheden.

Vele handen maken licht werk. Daarom vragen we u om op zaterdag 20 oktober te komen helpen. De koffie staat klaar om 09.00 uur en voor twaalfen – of al eerder - zijn we klaar.

Met vriendelijke groet namens de koster en kerkrentmeesters, Marten van Altena.

Zondag komen we opnieuw samen in de Patmoskerk omdat de Grote Kerk op deze zondag niet beschikbaar is vanwege de werkzaamheden.

We lezen op deze zondag Matteüs 18: 1-5 en Hebrëeën 3: 1-6 en zingen de volgende Liederen: 92: 1, 2, 8, 314, 912: 1, 2, 3, 6, 348: 1,95: 1, 3, 286, 781, 725. Van harte een fijne zondag gewenst.

**Zieken.** Wij weten ons verbonden met de zieken thuis, in het ziekenhuis of elders langdurig verpleegd.

**Ter overweging.** Na zeven jaar oorlog in Syrië zijn veel christenen omgekomen of gevlucht. Is er nog hoop voor de kerk in dit verscheurde land? Mathilde Sabbagh, predikant schrijft er over.

Na mijn theologiestudie in Libanon ben ik teruggekeerd naar Al-Hassakeh in Syrië om predikant te worden. Op mijn eerste dag vloog er een raket dwars door mijn huis heen. Ik heb dagenlang met mijn familie in de badkamer gebivakkeerd om te schuilen.

#### Angst

Christenen in Syrië leven onder dezelfde zware omstandigheden als niet-christelijke landgenoten. Ze maken zich druk om basisbehoeften, zoals water, voedsel en elektriciteit. Maar wil je weten wat christenen het meest bedreigt? De angst dat er geen geloofsgenoten meer overblijven in het noordoosten van Syrië. Veel mensen verlaten onze stad. Het percentage christenen daalt verhoudingsgewijs, omdat er ook andere bevolkingsgroepen naar onze stad komen.

De christenen die hier nog wonen, vragen zich steeds weer af: wat is wijzer, blijven of vertrekken? Doordat sommigen ook daadwerkelijk vertrekken of zijn omgekomen, zitten er minder mensen in de kerkbanken en klinkt de stem van christenen steeds zwakker.

#### Moed

Ik dien een heel moedige gemeenschap. Dit zeg ik omdat onze kerk precies in een gebied ligt waar nog altijd geweld dreigt. We putten moed uit de woorden van Jezus, die heeft gezegd: "Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel." Wij gaan door met getuigen. Niets kan ons bedreigen, want de krachten van de hel kunnen het getuigenis van de kerk niet vernietigen.

Overal in onze gemeenschap zie en ervaar ik hoe overvloedig de genade van de Heer is. Toen Jezus sprak over het Koninkrijk van God, wilde Hij laten zien dat er recht gedaan zal worden aan een wereld die beeft en mensen die onderdrukt worden. Tijdens mijn preken, Bijbelstudies, bijeenkomsten voor jongeren en voor vrouwen wil ik daarover vertellen.

Misschien daagt het me wel het allermeest uit wanneer ik zondagsschool geef. Dan moet ik kinderen die midden in de duisternis leven, de liefhebbende hand van God laten zien. Ongeacht onze zwakheden mogen wij Zijn genade doorgeven aan de gebroken wereld om ons heen

**Ten slotte.** Bovenstaand artikel nam ik over uit 'Petrus' een inspirerend magazine dat de PKN gratis uitgeeft. Wilt u het ook lezen? Aanvragen kan via [www.pkn.nl](http://www.pkn.nl)

Ds. H. Dekker.

## Kort verslag kerkenraadsvergadering van dinsdag 24 september 2018

Aanwezig 14 leden, afwezig 8 leden.

**Opening** Omdat voorzitter ds. H. Dekker afwezig is, opent 2<sup>e</sup> voorzitter C. Visser Czn. de vergadering met het lezen van Ps. 119 : 1 - 8, en gaat voor in gebed.

**Voortgang beroepingswerk** De in de extra vergadering van 30 augustus besproken profielen van de beroepingscommissie liggen voor ter goedkeuring. Omdat er nog een reactie op deze profielen was binnengekomen bij beroepingscommissie en moderamen, worden de daarin naar voren gebrachte punten door de voorzitter met de kerkenraad doorgenomen.

De voorzitter memoreert de vervolgstappen zoals besproken op de vergadering van 30 augustus. De scribe deelt mee dat een consultantschap voor de vacante periode inmiddels is aangevraagd bij de werkgemeenschap van predikanten.

**Verkiezing nieuwe ambtsdragers 2018** T.b.v. de publicatie in het kerkblad neemt de scribe met de betreffende colleges door welke aftredende ambtsdragers herkiesbaar zijn. Op basis van de door de gemeente ingeleverde briefjes wordt als eerste bepaald welke kandidaten worden gevraagd of zij beschikbaar zijn voor de genoemde ambten.

**Preekrooster 2018 en 2019** De scribe neemt kort een aantal wijzigingen door in het rooster van 2018. Voor het rooster van 2019 wordt met de vergadering besproken wat de meest geschikte zondagen zijn voor de jeugddiensten, de schooldiensten en de startdienst VBW.

P. Kaars als nieuwe preekregelaar voor na het vertrek van ds. H. Dekker krijgt van de voorzitter het verzoek om een dominee te zoeken die bij het lopend avondmaal op witte donderdag aanwezig kan zijn. De vergadering dringt hier sterk op aan.

**Afscheid ds. H. Dekker** I.v.m. het afscheid van ds. H. Dekker in de morgendienst van 2 december is de activiteitencommissie gevraagd de organisatie voor haar rekening te nemen.

### Afvaardigingen 'Ring', intrede classispredikant, 'verken-dag' pioniersplekken

De voorzitter, die ook betrokken is bij de organisatie van de eerste 'ring' bijeenkomst in de regio Edam-Zaandam, benadrukt het belang van deze bijeenkomst, omdat er besproken zal worden hoe de inhoud van deze bijeenkomsten er uit moet gaan zien, en of er sprake zal zijn van een splitsing tussen één voor Edam e.o. en één voor Zaandam e.o., of voor Edam-Zaandam samen. Naast deze vergadering vraagt hij ook om afgevaardigden naar de intrede van de classispredikant op zondag 7 oktober in de Grote Kerk van Monnickendam en de 'verken-dag' pioniersplekken georganiseerd voor de classis Noord-Holland in Heerhugowaard op 12 november.

**Classis** Voor de classis Noord-Holland vond op 6 september al weer de 2<sup>e</sup> vergadering plaats. Deze vergadering was bedoeld om verder kennis te maken, en ook om onderling te komen tot verdere verdieping. In dat kader werd nagedacht over: een geestelijk leider, wat is dat?

Verdere onderwerpen waren: Welke activiteiten verdienen de aandacht, en welke contacten moeten worden gelegd? Ook de huishoudelijke regels werden besproken, en welke aftreedrondes zullen gaan worden gevolgd. In 2020 zal de eerste aftreedronde voor 'ring' Edam-Zaandam zijn.

**Jeugdzaken** De VakantieBijbelWeek is bezocht door gemiddeld 70 kinderen, en was weer een groot succes. Zowel startdienst, dit jaar voor het eerst, als afsluitdienst werden goed bezocht door ouders, grootouders en belangstellenden. Alle clubs gaan begin oktober weer van start met een complete leiding, en de catechisatie gaat het weer proberen in januari.

**Diaconie** De diaconie heeft een gezamenlijke Waterland vergadering bijgewoond.

Het doel hiervan was het uitwisselen van ervaringen, en het vaststellen van wat gezamenlijk kan worden gedaan. Voorbeelden van het voorgaande zijn:

- Het samenstellen van nieuwe teams voor 4 projecten naar voorbeeld van het Malawi project. De diaconie zou graag zien dat ook vanuit Marken aan dit soort projecten wordt meegedaan.
- Deelname vanuit Marken aan een sportevenement dat al jaarlijks in Waterland plaatsvindt.
- Financiële bijdrage aan de kerkdiensten in Swaensborch.

De lijst met gemeenteleden in verzorgingshuizen, die altijd in het kerkblad werd geplaatst, vraagt nu veel tijd. Van alle personen die erop staan, moet nu eerst toestemming worden gevraagd, omdat de nieuwe EU privacy regels dit voorschrijven.

**Zendingscommissie** De zending zangdienst, op 28 oktober om 15:00 uur in de Grote kerk, zal muzikaal worden begeleid door Walter Maas, Jacob Teerhuis en de Voor Anker band.

**Kerkrentmeesters** De penningmeester deelt mee, dat van de 100.400 euro die voor 2018 werd toegezegd, nu 74.400 euro is binnengekomen. Het nieuwe contract voor het gebruik van de 'Zonnewijzer' door de SMJ is rond. Met dit contract wordt min of meer de oude situatie weer hersteld. De SMJ betaalt weer zowel de huur als de variabele kosten voor het volledige gebruik. Daarbij is het de SMJ toegestaan om onderhuur voor andere partijen toe te passen.

Tot slot wordt vermeld dat ds. H. Dekker nog tot 1 maart 2019 in de pastorie zal blijven wonen.

**Sluiting** Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

### Collecte Kerk in Actie: Wereldvoedseldag op zondag 14 oktober

De collecte op 14 oktober staat in het teken van Wereldvoedseldag.

Eén van de doelen waarvoor Kerk in Actie het collectegeld gebruiken zal, is verbetering van de levensstandaard van de mensen in de Rukum-regio in Nepal. De grond in deze bergachtige regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. Van de kinderen onder de vijf jaar is 35% chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Mede door deze duurzame vorm van toerisme kunnen de mensen hun schrale inkomen verbeteren zonder de natuur te schaden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!

U kunt dit werk ook extra steunen door uw bijdrage over te maken op IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 002158' of doneer online. Een vissersboot kost € 5.000, - en training kost € 2.500. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Namens de diaconie, Eef Visser

## ***Bijbelstudiekring.***

7.

Aanstaande dinsdagmiddag 16 oktober komt de Bijbelstudiekring weer samen. Het onderwerp voor de Bijbelstudies in het komende seizoen zijn de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Dit lijkt veel, maar dat valt mee. Het zijn maar 20 pagina's tekst dus dat moet toch te doen zijn.

Deze brieven zijn geschreven in de vroegste periode van de kerk. Daarbij zijn het brieven die geschreven zijn door oor- en ooggetuige van het leven van Jezus. Petrus en Johannes waren discipelen van het eerste uur en Jacobus en Judas waren halfbroers van Jezus. Alles bij elkaar reden genoeg om ons te verdiepen in wat deze brieven ons vandaag te zeggen hebben.

Wij zijn begonnen met de brief van Jacobus en gaan nu daarin verder met hoofdstuk 4 en 5. Ter voorbereiding is het goed om deze hoofdstukken thuis alvast eens te lezen.

De volgende samenkomsten zijn gepland op dinsdag: **20 november, 11 december, 15 januari, 12 februari, 12 maart en 9 april.**

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 16 oktober om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

-----

## ***Gemeente Groei Groep.***

Donderdagavond 18 oktober komt de *Gemeente Groei Groep* weer bij elkaar. Wij vervolgen onze weg door de Psalmen. Het boekje "Leven met de Psalmen" van het Evangelisch Werkverband is, net als vorig seizoen, hierbij onze leidraad.

Donderdag 18 oktober verdiepen wij ons in Psalm 69 onder het thema "Wraak". Wellicht een wat bijzonder thema, maar ook dat komt voor in de Psalmen. Wij proberen met elkaar te ontdekken wat deze Psalm en dit thema ons te zeggen heeft.

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, zijn bij deze genodigd. Maar ook ieder die daar nu mee wil beginnen, allemaal van harte welkom op **donderdagavond 18 oktober om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.**

De volgende samenkomsten zijn gepland op donderdag: **22 november, 13 december, 14 februari, 14 maart en 11 april.** Het weekend is dit seizoen gepland op **18-20 januari.**

## **Bijbelzondag 2018: 'Met andere ogen'**

**Zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Dan viere honderden kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van bijbelverhalen. Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema van Bijbelzondag 2018 is 'Met andere ogen'.**

Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en het VBG kerken vragen om op een andere manier dan op 'gewone' zondagen naar de Bijbel te kijken. Het thema van dit jaar komt uit het verhaal van de genezing van Bartimeüs uit Marcus 10. Directeur Rieuwerd Buitenwerf: 'Het gaat hier om kijken. Bartimeüs' blinde ogen worden geopend – letterlijk. Tegelijkertijd illustreert dit verhaal hoe bijbelverhalen ook figuurlijk ogen kunnen openen: ze geven hoop, zetten in beweging, bieden troost. Zelfs in bekende bijbelverhalen zit vaak meer dan je op het eerste gezicht ziet.'

### **Bijbels voor Keniaanse kinderen**

Rieuwerd Buitenwerf hoopt dat kerkleden zich op Bijbelzondag realiseren hoe bijzonder het is dat wij de Bijbel in alle vrijheid kunnen lezen en aanschaffen. 'In een land als Kenia willen duizenden schoolkinderen graag een eigen bijbel, maar is dat voor hun ouders onbetaalbaar. Kerken kunnen hiervoor collecteren zodat we deze kinderen een bijbel kunnen geven.'

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

## **'Prentenbijbel' van Marijke ten Cate viert jubileum**

De 'Prentenbijbel' met tekeningen van Marijke ten Cate bestaat 10 jaar. Dankzij de vriendelijke, kleurrijke illustraties – vaak met een knipoog – is dit de meest verkochte kinderbijbel van ons land.

Ook in het buitenland verschenen vele edities van deze moderne klassieker van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). 'Ik had nooit durven dromen dat kinderen de Prentenbijbel zo mooi zouden vinden', zegt Marijke ten Cate. Ook het NBG is blij met het grote bereik van deze uitgave. 'Dankzij deze kinderbijbel hebben wereldwijd tienduizenden kinderen kennism gemaakt met de bijbelverhalen. Wij hopen dat de Prentenbijbel ouders én kinderen nog lang blijft inspireren', aldus uitgever Stefan van Dijk.

### **10-jarig jubileum**

Van de Prentenbijbel zijn sinds de verschijning 40.000 exemplaren verkocht. Op de gedetailleerde tekeningen is veel te ontdekken. Beeld en verhaal vormen voor kinderen van circa 3 tot 7 jaar een goede kennismaking met de Bijbel. De Prentenbijbel verscheen in twaalf verschillende talen in tien landen. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum publiceert het NBG een gesigioneerde jubileumeditie met kwartet.

### **Marijke ten Cate**

Marijke ten Cate wilde al jong illustratrice worden en deed daarom de Kunstacademie. Ze debuteerde in 1997 met het prentenboek Klein Konijn is ziek. In 2004 ontving ze de Vlag en Wimpel-prijs. Samen met schrijfster Corien Oranje maakte ze een boek over hardlopen, dat afgelopen voorjaar verscheen.

**Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur**



9

Heer, ik wil Uw liefde loven,  
Al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
Ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij Uw wegen duister,  
Zie, ik vraag U niet waarom?  
Eenmaal zie ik al Uw luister,  
Als ik in Uw hemel kom!

Verdrietig om de leegte die zij achterlaat, maar dankbaar voor de liefde waarmee zij ons omringde,  
delen wij u mede dat is overleden onze moeder, schoonmoeder, bessie en "ouwe" bessie

**Aaltje Commandeur Cd.**

\*30-05-1927

† 05-10-2018

Sinds 17-02-2006 weduwe van Jan Stoker Czn.

Cees en Annemarie  
Geertje en Pieter  
Lucia en Pieter  
Kleinkinderen en  
achterkleinkinderen

Monnickendam 5 oktober 2018  
Correspondentieadres: Zeilstraat 5, 1156 CJ Marken

De begrafenis heeft reeds op dinsdag 9 oktober j.l. plaatsgevonden.

Een bessie heb je voor de toekomst.  
 Een bessie heb je voor het verleden.  
 Maar als bessie er niet meer is.  
 Dan zal je haar nooit vergeten.  
 Voor ons was je er altijd.  
 Een echte 'bessie'. We zullen je missen.  
 Wij danken je voor wie je was en wie je voor ons altijd zult zijn.

Rust zacht lieve bessie.

René en Simone, *Kira, Leila en Mette*  
 Ronald en Hanneke, *Sven en Jens*  
 Dominique en Jessica, *Gemma en Noud*  
 Sebastiaan en Joyce, *Fenne en Daan*  
 Madeleine en Stephan  
 Daniël

Als het lichaam niet meer wil  
 en het leven wordt een lijden  
 Kan men voor het sterven dankbaar zijn  
 omdat het komt als een bevrijden.



Wij wensen Geertje en verdere family veel sterkte.  
 Ria, Neeltje, Joke, Jannetje, Grietje, José en Elly

Als je in je eigen levensstrijd  
 Warmte om je heen hebt verspreid  
 Als je iemand, die daar treurt,  
 Hebt getroost en opgebeurd  
 Als je hielp waar dat kon  
 Aan wat licht en aan wat zon  
 Als je een goed voorbeeld geeft  
 Heb je niet voor niets geleefd

We hebben afscheid moeten nemen van onze buurvrouw,

Aaltje Commandeur

We wensen kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte.

Neeltje  
 Kinderen en kleinkinderen  
 HKL 71

**In herinnering aan Aaltje Commandeur, overleden 5 oktober 2018 in de leeftijd van 91 jaar.**

In Aaltje Commandeur is een markante Marker vrouw heengegaan. Helder van geest als zij was kon je met haar over van alles en nog wat een gesprek voeren. Zij gaf je dan haar ongezouten mening met de humor die haar eigen was. Een vrouw die opgewekt door het leven ging en het leven ontving zoals het zich aandiende. De basis onder deze wijze van leven was haar geloof in de leiding en de trouw van God.

Haar favoriete lied was dan ook; 'Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand'. Zo leefde zij haar leven als aan Gods hand. Ondanks dat geloof en vertrouwen in God kende Aaltje ook tijden van vragen en twijfel. Als zorgen en verdriet zich aandiende in haar leven dan kwamen daarmee ook de vragen en de twijfel. Maar juist in die twijfel bleek haar geloof en vertrouwen. Woorden uit het tweede couplet van dat mooie lied kwamen dan over haar lippen en zij sprak dan: 'Schijnen mij Uw wegen duister, zie ik vraag U niet waarom? Eenmaal zie ik al Uw luister als ik in Uw hemel kom'.

Zo vertolkte zij haar geloof en vertrouwen in God en met die woorden kon zij haar vragen en twijfel het hoofd bieden.

Deze woorden stonden op de voorkant van de overlijdensaankondiging en werden daarmee als het ware een foto van Aaltje Commandeur. Dit lied sprak tot haar hart en hier vereenzelvigde zij zich mee. Nu mag zij de luister van God, waar zij zo vaak van getuigde, aanschouwen. Dit tot troost en bemoediging van haar gezin en de gemeente.

Aaltje is ons voorgedaan en in geloof en vertrouwen op Gods liefde en genade hebben wij haar naar haar laatste rustplaats op aarde begeleid.

Kees Kersbergen

Wij bedanken iedereen die ons heeft gesteund na het overlijden van Mem, via kaarten, telefoontjes of persoonlijke handdruk.

Het heeft ons goed gedaan. Namens de familie Visser,

G. Zeeman-Visser.



**Deze week gaan we weer kienen in de Patmoskerk, kom gezellig langs. Het kienen begint om 20.00 uur en zal zo rond 23.00 eindigen.**

## **2018**

12 Oktober

23 November (Sinterklaas kienen)

28 December (oud en nieuw kienen)

## **2019**

25 Januari (kienen met een vleugje Valentijn)

22 Februari

22 Maart

