

Protestants Marken



Jaargang 12 nummer : 46

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 november 2018

Kerkdienst voor: *zondag 18 november 2018*

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, Jeugddienst Thema: Rijk en Gelukkig
Organist:	Dirk Kes
Muzikale medewerking:	Leerlingen Orkest van Juliana o.l.v. Sascha Ewouds
Kosters:	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Schoollied:	Lied 218
Schoollied lezen:	Anna Hoftijzer
Schriftlezing:	Anne van Veen en Joris Stooker
Crèche:	Neeltje Jacoba Moenis en Ria Kaars

De eerste collecte is bestemd voor:
het Jeugdwerk

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Kerktaxi: Robbie Zwijs, tel. 06-52410698

Na de dienst is er koffie en thee, verzorgd door Christelijk Jeugdwerk Marken

Terwijl ik me aan het voorbereiden ben voor mijn volgende meditatie, die in november geplaatst gaat worden, moet ik denken aan het artikel dat in mijn dagblad verscheen na het overleiden van Hannie van Leeuwen, een bekende politicus uit de vorige eeuw, die namens de AR en CDA kiezers in de tweede kamer zat.

Haar uitgangspunt in haar politieke optreden vatte zij als volgt samen. "Macht wordt je in je politieke leven gegeven. Om te dienen, niet om te heersen". Die woorden maakten indruk op mij. Ik begon in te zien dat ze niet alleen in de politiek gelden maar op alle terreinen van ons leven. Voor ieder van ons die op een of andere manier een leidinggevende functie heeft zou deze taakopvatting vanzelfsprekend moeten zijn. Dienstbaar zijn aan die ander, in de breedste zin van het woord. Het valt in mijn ogen ook samen denk ik met onze Bijbelse opdracht.

Om zien naar elkaar, vooral ook omzien naar wie hulp nodig heeft. Als je dan met deze woorden in je achterhoofd terug kijkt op je eigen leven, en met het ouder worden, wordt die periode ook langer. Als je dan toch die poging waagt moet je vaststellen, althans zo overkomt het mij, dat er toch best wat zaken zijn gepasseerd, waar het dienstbaar zijn wel wat centraler had mogen staan. Onder die noemer, je moet nu eenmaal keuzes maken in het leven, zou je die zaken kunnen laten passeren, maar dat stelt me niet tevreden. Dienstbaar zijn aan die ander, vooral aan diegene die hulp nodig heeft, zou voorop moeten staan bij je handelen.

Als je dan rondkijkt in de wereld waarin we momenteel leven, dat kan wereldwijd, landelijk en ook plaatselijk zijn, kunnen we vaststellen dat er nog wel het een en ander kan verbeteren. Hoe serieus gaan we om met die doelstelling?

"Macht is ons gegeven om te dienen niet om te heersen" Of vinden we dat deze opvatting geen enkele invloed moet hebben in ons handelen?

Je weet als leidinggevende immers het beste wat er moet gebeuren in bepaalde situaties, daar ben je nu eenmaal leidinggevende voor, daar ben je voor aangesteld.

Ik zou deze overdenking met deze vaststelling kunnen beëindigen. Dat is misschien wel geheel in overeenstemming met de principes die in onze huidige maatschappij de boventoon voeren. Trouwens wie zijn wij dat we in staat zijn daar iets aan te veranderen!

Ik moet nu denken aan de woorden van Paulus de apostel. "Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen!" lees ik in één van zijn brieven. Woorden die me uitnodigen nog even door te gaan. Want als volgelingen van Jezus Messias, als christenen, hebben we wel degelijk de opdracht om dienstbaar te zijn, die ander belangrijk te vinden.

Bij al ons doen en laten respect hebben voor elkaar, voor die ander, ook als zijn opvattingen niet altijd evenwijdig lopen met die van jezelf.

We zijn ons als Protestantse Kerk (P.K.N.) aan het heroriënteren op onze toekomst. Zijn we als leidinggevende organisatie dienstbaar geweest voor onze plaatselijke gemeente, voor onze leden, of heeft het heersen de boventoon gevoerd?

Hebben we niet te veel van bovenaf willen regelen?

Ik denk nu even aan de Kerkorde en Generale regelingen. Twee lijvige boekwerken. Dat had wel wat minder gekund hebben zou ik denken.

Ook plaatselijk staan we voor ingrijpende veranderingen. Allereerst zijn we op zoek naar een nieuwe predikant. In het verleden heb ik al eens aangegeven dat mijn voorkeur uitgaat naar een jonge, nog niet zo lang geleden afgestudeerde predikant, waarbij het goed zou zijn als zij of hij met een partner in onze pastorie gaat wonen. Zodat ook intern corrigerend kan worden opgetreden als dat nodig kan zijn.

Waarbij het belangrijk is dat zij of hij goed en met respect samen werkt met onze Kerkelijk Werker! Ook de financiële zaken in onze gemeente mogen we niet uit het oog verliezen.

Op het terrein van vastgoed zullen er op niet al te lange termijn ingrijpende beslissingen moeten worden genomen. Zaken die heel gevoelig liggen maar waar we niet omheen kunnen.

De dienende factor die als een rode lijn door deze overdenking loopt, zal ook hier de boventoon moeten voeren.

Een visie op de plaatselijke situatie voor de toekomst zal in nauw overleg met de gemeente tot stand moeten komen. Niet heersen maar dienen als vaste leidraad.

Zijn dit nu zaken voor een overdenking zult u zeggen.

Bij mij is de behoefte een en ander te overdenken prominent aanwezig.

Uw commentaar verneem ik graag.

Gerrit Visser

Voorbede

1. Wil bij de ouderen zijn die hun krachten verliezen. Ontneem hen niet hun blijdschap in U.
2. Geef wijsheid aan de beroepingscommissie, dat ze Uw leiding mogen ervaren.
3. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken
4. Wilt u zijn bij dominee Dekker. Dat hij een open kanaal mag zijn om Uw liefde te planten in mensenharten. Laat hem geen harten van steen vinden.
5. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.
6. Laat ons vergeving brengen waar schuld is, maak ons een instrument van Uw vrede.
7. Voor de jonge gezinnen. Dat ze tijd met elkaar vinden om samen uit Uw woord te lezen.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	18 november	Psalm 16	Levenslied
Maandag	19 november	Marcus 12: 35-44	Vader en zoon
Dinsdag	20 november	Marcus 13: 1-13	De onderste steen boven
Woensdag	21 november	Marcus 13: 14-27	De Mensenzoon komt
Donderdag	22 november	Marcus 13: 28-37	De les van de vijgenboom
Vrijdag	23 november	Rechters 19: 1-10a	Waar gaat dat heen?
Zaterdag	24 november	Rechters 19: 10b-30	Sodom in Israël

Opbrengst collecten zondag 11 november 2018

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie	€ 242,00
De collecte bestemd voor de Kerk	€ 171,44

Begin oktober 2018 heeft de collecte van de dierenbescherming het mooie bedrag van €840,83 opgebracht!

Dit geld gaat deels naar de asielen maar wordt ook besteedt aan het inspectiewerk.

De collectantes en collectant hartelijk bedankt voor het lopen en de inwoners van Marken bedankt voor de giften!

Vriendelijke groet, Marjolein Leijen

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Patmoskerk voor de jeugddienst. Het jeugdorkest is er ook en daar zijn we blij mee! Graag nodig ik iedereen uit om te komen luisteren! Het thema van deze jeugddienst is: *rijk en gelukkig*. We konden dat vorige week al zien op de poster die in het kerkblad afgedrukt stond. We lezen 1 Timoteüs 6: 7-10 en 17-19 en zingen de volgende Liederen: Opwekking 167, Lied 218, het Lied van de Tien Woorden, Opwekking 642, Opwekking 488, Lied 912: 1, 3, 4, Opwekking 442. De jeugdouderling zal jullie iets vertellen over het nieuwe catecheseproject en we ontvangen enkele jongeren uit Monnickendam die ons komen vertellen over de nieuwe plannen van een hulpverleningsreis naar Malawi. Het moderamen van de kerkenraad stemde met hun verzoek daartoe in. We herinneren ons vast nog wel de vorige reis die ze maakten en de oliebolnactie van toen. Dit keer willen ze na afloop van de dienst graag fair trade chocolade aan ons kwijt. En uiteraard steunen we hen in het helpen bijeenbrengen van de benodigde financiën. De groep wil ook heel graag jongeren uit buurgemeenten interesseren voor deze reis. Vandaar dat ze in de jeugddienst iets komen vertellen. We zijn benieuwd! Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Wij denken aan de zieken thuis, in het ziekenhuis en elders langdurig verpleegd.

Ter overweging. Werkelijk geestige gezegden verrassen hen die ze uitspreken niet minder dan hen die ze aanhoren; zij worden in ons geboren ondanks onszelf, of tenminste zonder dat wij er deel aan nemen, gelijk alles wat geïnspireerd is. (J. Joubert).

Ten slotte. Een verkeerde beweging maakte dat ik zaterdag jl. haast niet op of neer kon vanwege mijn rug en zondag maar beneden bleef staan i.p.v. het trapje van de preekstoel te beklimmen. Niettemin was het ondanks de pijn in mijn rug een heel fijne Avondmaalsviering waar ik met dankbaarheid op terug kijk. In deze laatste weken voor mijn emeritaat vragen mensen aan mij: wanneer kunnen wij afscheid nemen van u? Daarom is het wellicht goed dat ik nu vast hier neerschrijf dat er op mijn verzoek géén afscheidsreceptie is, maar alleen een afscheidskerkdienst op de 1^e Adventszondag, gewoon om 10.00 uur, zoals we gewend zijn. Na afloop van die dienst kunnen we elkaar dan de hand schudden.

Met een vriendelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 20 november komt de Bijbelstudiekring weer samen. Het onderwerp voor de Bijbelstudies in dit seizoen zijn de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Dit lijkt veel, maar dat valt mee. Het zijn maar 20 pagina's tekst dus dat moet toch te doen zijn.

Deze brieven zijn geschreven in de vroegste periode van de kerk. Daarbij zijn het brieven die geschreven zijn door oor- en ooggetuige van het leven van Jezus. Petrus en Johannes waren discipelen van het eerste uur en Jacobus en Judas waren halfbroers van Jezus. Alles bij elkaar reden genoeg om ons te verdiepen in wat deze brieven ons vandaag te zeggen hebben.

Na de brief van Jacobus gaan wij nu drie keer studeren in de brieven van Petrus, te beginnen bij 1 Petrus hoofdstuk 1 tot met hoofdstuk 3 vers 12. Ter voorbereiding is het goed om deze hoofdstukken thuis alvast eens te lezen.

De volgende samenkomsten zijn gepland op dinsdag: **2011 december, 15 januari, 12 februari, 12 maart en 9 april.**

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 20 november om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**



Gemeente Groei Groep.

Donderdagavond **22 november** komt de *Gemeente Groei Groep* weer bij elkaar. Wij vervolgen onze weg door de Psalmen. Het boekje "Leven met de Psalmen" van het Evangelisch Werkverband is, net als vorig seizoen, hierbij onze leidraad.

Deze keer verdiepen wij ons in Psalm 122 onder het thema, "Wij zijn er bijna..". Een mooi thema, zou ik zeggen. Wie er ooit eens is geweest, die weet wat deze psalm oproept aan verlangens en emoties. Voor de Joden toen, maar ook voor christenen in onze tijd. Hier spreken wij met elkaar over en dat levert vast mooie reacties op.

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, zijn bij deze genodigd. Maar ook ieder die daar nu mee wil beginnen, allemaal van harte welkom op **donderdagavond 22 november om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.**

De volgende samenkomsten zijn gepland op donderdag: **13 december, 14 februari, 14 maart en 11 april. Het bezinningsweekend is dit seizoen gepland op 18-20 januari.**

Kees Kersbergen



Uitnodiging

Afscheidsdienst

Ds. H. Dekker

De Kerkenraad van de Protestantse
gemeente Marken nodigt u van harte uit
voor de eredienst, waarin
dominee H. Dekker afscheid neemt
op D.V. zondag 2 december 2018
om 10.00 uur in de Patmoskerk te Marken.

Na afloop is er gelegenheid om
dominee Dekker de hand te schudden en
een kopje koffie te drinken
in de hal van de Patmoskerk.



Indien u een financiële bijdrage wilt leveren aan het afscheidscadeau voor ds Dekker, dan kunt u dat doen door het geld over te maken naar rekening NL69 INGB 0000 1609 62 t.n.v. Protestantse gemeente Marken o.v.v. 'Cadeau afscheid ds Dekker'. U kunt uw bijdrage ook in een envelop in de bus doen bij J.S. Roos, De Pieterlanden 1. Schrijf dan even op de envelop 'Afscheid ds Dekker'.

7

Een vrouw, die zo dapper de moeilijkste tijden
De hevigste pijnen verdroeg en doorstond;
Een vrouw die, ondanks eigen zorgen en lijden,
Toch altijd nog aandacht voor anderen vond,
Een vrouw die in staat was veel liefde te geven
En daardoor de liefde van anderen won;
Een vrouw die de diepste waarde van het 't leven
Gevonden had en ze niet loslaten kon.
Ik vind het een voorrecht dat 'k jou leerde kennen
Zo zijn er niet velen, maar jij was er een.
Je bent niet meer hier- daar kan ik moeilijk aan wennen.
Gods dampkring van liefde is steeds om je heen.

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, in welke vorm dan ook
ondervonden tijdens de heupoperatie, de complicaties en het overlijden van onze
moeder, schoonmoeder, bessie en ouwe bessie

Aaltje Stoker - Commandeur

betuigen wij onze oprechte dank. Uw aanwezigheid en de vele kaarten hebben ons veel
steun gegeven.

Cees en Annemarie
Geertje en Pieter
Lucia en Pieter
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Marken, november 2018

Als je moeder overlijdt en een paar weken later krijg je te horen dat je een chronische
ziekte hebt, stort je wereld even in.
Dankzij de vele bezoeken en grote steun van veel lieve mensen om me heen in het
ziekenhuis en thuis ben ik weer redelijk op de been.
Ik wil jullie bedanken voor de vele kaarten, bloemen, chocolade, tijdschriften, en nog
veel meer.

Het is fijn als zoveel mensen met je meeleven, ook veel dank namens Pieter.

Groeten Lucia Stoker

8

Kledingactie MENSEN IN NOOD 2018

Voor de 43^{ste} keer werd de kledingactie op Marken gehouden. Met maar liefst 4 ½ ton aan kleding vertrokken de vrachtwagens afgelopen zaterdag naar Brabant .

Alle mensen die aan de actie bijgedragen hebben willen we heel hartelijk bedanken. Heel fijn dat in een tijd waarin commerciële kledinginzameling steeds grotere proporties aanneemt veel mensen op Marken toch hun kleding bewaren voor onze actie voor Mensen in Nood.

Met uw kleding kan Mensen in Nood veel goeds doen!

Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging D.V.S. die de kantine voor de 28^{ste} keer ter beschikking stelde voor de kledingactie.

Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen.

Dank aan jullie allen!!!!

Dankzij de inzet van al die vrijwilligers was een groot karwei toch weer snel geklaard.

Zoals al eerder gemeld, is de opbrengst van de ingezamelde kleding dit najaar met name voor de Centraal Afrikaanse Republiek: een straatarm land dat al jaren geteisterd wordt door burgeroorlogen.

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op www.samskledingactie.nl

Wat ons betreft: **GRAAG TOT VOLGEND JAAR.**

En wilt u wat foto's zien van de kledingactie, dan verwijzen we u naar de website van www.MarkerNieuws.com

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser



18 november 2018

Keyserkerk
Middenbeemster

Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE VIERING

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 18 november 2018, aanvang 10.00 uur einde ± 11.15 uur
Keyserkerk, Middenweg 148 te Middenbeemster

voorganger:

Ds. Nico Schroevers

met medewerking van o.a.:

Daniël van Leersum, lier

thema:

'Schuilen in de herfst'



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie, thee of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor woensdag 14 november contact op met

Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.eu

9



SinterKerst Kienen in de Patmoskerk

Vrijdagavond 23 november 2018

We beginnen om 20.00 uur.

2018

28 December (oud en nieuw kienen)

2019

25 Januari (kienen met een vleugje Valentijn)

22 Februari

22 Maart

JEUDDIENST

**ZONDAG 18 NOVEMBER 2018 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK**

10

RIJK



&



GELUKKIG

Voorganger: Ds. H. Dekker

Muzikale begeleiding: Leerlingenorkest Juliana o.l.v. Sascha Ewouds

Organist: Dirk Kes