

Protestants Marken



Jaargang 12 nummer : 47

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 november 2018

Kerkdienst zondag 25 november 2018

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. P. Boomsma, Amsterdam
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Kees Visser en Jan Piet van Altena
Schoolied	Lied 753
Schoolied lezen	Ryan Schipper
Crèche	Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst	Daniëlle en Gretha

De eerste collecte is bestemd voor
Project Pakistan

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Hein Pieter Zondervan, tel. 601910

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag 25 november	Rechters 20: 1-11	Mobilisatie
Maandag 26 november	Rechters 20: 12-28	Links tegen rechts
Dinsdag 27 november	Rechters 20: 29-35	Krijgslit
Woensdag 28 november	Rechters 20:36-48	Geweldsspiraal
Donderdag 29 november	Rechters 21:1-25	Vrouwenhandel
Vrijdag 30 november	Lucas 1: 1-25	Elia komt
Zaterdag 1 december	Lucas 1: 26-38	Hoog bezoek

OVERDENKING

“Het maakt niet uit hoeveel zondagen je in de kerk zit of dat je denkt dat je gered bent, God ziet wat je doet en hoe je de mensen behandelt. Dat is waar het echt om gaat.”

Bovenstaande tekst kwam ik onlangs tegen op Facebook en ik vond dit toch echt wel een nadenkertje!

Want u en ik, wij mogen dan wel trouwe en vrome kerkgangers zijn maar vergeten we niet het belangrijkste? Is dit voor ons herkenbaar? Zitten wij ook niet te veel in ons eigen christelijke wereldje en in onze eigen kerkgemeente, lekker veilig?

Want dat is niet zoals Jezus het heeft bedoeld.

Let wel, het gaat er hier niet om dat je nu op alle hoeken van de straat moet gaan evangeliseren maar je mag best wel *iets* laten zien....

Het gaat erom dat we door de mensen om ons heen worden herkend als christen in ons doen en vooral laten en in wat we zeggen of juist niet zeggen!

Zo draag ik al een tijdje een kettinkje met een Ichtusvisje, en daar krijg ik soms reacties op, maar dat zijn nooit vervelende reacties, maar het lijkt wel of men er iets aan verbindt en daar bedoel ik mee dat men soms verwacht dat ik mensen begunstig of anders bejegen dan mijn collega zonder zo'n Ichtusvisje.

Ooit had ik een discussie met een klant, die ik in het ongelijk moest stellen en die hierop reageerde met: en u draagt nog wel een visje...

Met andere woorden, er wordt op je gelet als christen maar er wordt ook iets van je verwacht als christen. Het kan ook zijn dat men er niets van merkt dat je een christen bent, als je alleen zondags met je geloof bezig bent; maar je kunt ook als christen in sommige situaties worden ontmaskerd, als blijkt dat je toch wel een kort lontje hebt en toch niet zo (hulpv)aardig blijkt te zijn.

Want als christen ben je natuurlijk ook gewoon mens, niet onfeilbaar en beslist geen heilige!

Wanneer ben je dan zichtbaar als christen? Dat is het juist, het gaat er niet om dat jij zichtbaar bent, maar dat men door jou God herkent en erkend...maar dan moet je er wel op uit en niet in de kerker blijven plakken want dan ben je als die lamp die onder de korenmaat wordt gezet.

Je moet zichtbaar zijn, of eigenlijk: HIJ moet zichtbaar zijn door jou, door u en mij.

Hoe doe je dat dan?

Laten we gewoon om ons heen kijken en doen wat onze hand maar ook ons hart vindt om te doen - en echt niet alleen in en rond de kerk - waardoor we Licht kunnen verspreiden.

Toevallig kwam ik bovenstaande tekst tegen op Facebook maar lang niet alles op Facebook is zalmakend en eigenlijk is dit ook niets nieuws. Lees er de Bergrede maar eens op na, daar leert Jezus ons hoe we zouden moeten leven, hoe wij tot eer van Hem kunnen leven en om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn.

Dus ook zonder Facebook heeft u altijd nog de volgende tekst om op terug te vallen:

“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de Hemel.” Matteüs 5, vers 16. *Dat is zalmakend!*

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
2. Wilt u zijn bij dominee Dekker. Dat hij een open kanaal mag zijn om Uw liefde te planten in mensenharten. Laat hem geen harten van steen vinden.
3. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.
4. Laat ons vergeving brengen waar schuld is, maak ons een instrument van Uw vrede.
5. Voor de jonge gezinnen. Dat ze tijd met elkaar vinden om samen uit Uw woord te lezen
6. Help ons bij het zoeken naar een herder, die leiding kan geven de smalle weg te gaan.
7. Maak ons bewust waar wij in ons leven U buiten laten staan.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 18 november 2018

De eerste collecte bestemd voor het Jeugdwerk € 346,71
 De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 249,35



alzheimer
nederland

De Alzheimer collecte heeft dit jaar een heel mooi bedrag van € 946,10 opgebracht. Dank je wel Carla, Janita, Trijntje, Adri, Maaïke, Janneke, Eefje, Miranda, Linda, Eline, Sylvia, Mieke en Nel voor het collecteren.

Wij willen iedereen die heeft gedoneerd hartelijk bedanken. Graag tot volgend jaar.

Hartelijke groet mede namens de Alzheimer stichting,
 Inge Kaars en Trijntje de Waart

Ik wil mijn verdriet tot een bondgenoot maken.

Daar wil ik voor gaan.

Als ik stuk ga aan mijn verdriet, om jou, dan kan ik niet dankbaar zijn voor al die lieve mooie jaren.

Het goede moet niet in het donker verdwijnen want ik heb licht nodig waarin ik jouw leven, ons leven, koesteren kan,

Dat wat er was, is toch niet weg, omdat het er niet meer is?

Ik koester een kostbaar erfenis

koster J. Blijleven

Liturgie voor zondag 2018-11-25

Lied 150A	Lezing: Openbaring 1: 1 - 8 Lied 513
Mededelingen Stil Gebed - Bemoediging – Groet	Lezing: Marcus 13: 14 - 27 Lied 769: 1 en 6
Kind leest Lied 753: 1 Lied 753: 1	Preek Lied 753: 1 en 6
Psalm 51: 1 en 2 Leefregel Lied 103C: 1 en 3	Kinderen terug Collecte
Gebed Lied 348: 1 Kinderen naar nevendienst	Dankgebed en voorbeden Lied 413: 1 en 2 Zegen (431)

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 10 euro per jaar, wat bij u aanhuis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 60 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank IBAN; NL40RBRB 0 85.00.26.997
t.n.v

Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)
Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) kunnen bezorgd worden bij:

C.P. Visser Minneweg 20 (tel. 601554) of C. Appel De Pieterlanden 3 (tel. 601933)

De tijden voor het aanleveren van stukken zijn: met de hand geschreven voor maandag 19.00 uur en getypte voor woensdag 16.00 uur

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blanco niet zien.

De redactie

Gaan tot het uiterste

In onze samenleving is rijk worden nog altijd een openlijk beleden of stil aanbeden ideaal. Zolang dit verwerf- en bezitdenken ons niet met huid en haar aan zich bindt, zolang dit ideaal onze aandacht voor andere waarden niet verstikt en zolang het ons rechtvaardigheidsbesef tegenover de medemens en de medeschepping niet aantast, is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht.

Maar we kennen ook het evangelieverhaal van de rijke man die Jezus benadert met de vraag **'Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?'** Marcus 10 : 17.

Hij leeft als een integer mens en een bewust gelovige Jood.

Toch blijkt hij niet in staat, gevolg te geven aan Jezus' advies om zijn bezittingen te verkopen en de opbrengst ervan onder de armen te verdelen.

Ook wij, welvaartsmensen, merken regelmatig dat zo'n richtlijn het uiterste van onze krachten vraagt; ja, deze zelfs meer dan eens te boven gaat.

Ook wij hebben het er heel moeilijk mee.

Waarom uitgerekend het afstoten van onze materiële rijkdom gekoppeld aan de voltooiing van de weg die tot heil voert en op Gods zegen kan rekenen?

Er bestaat een bekend verhaal van de Russische dichter Leo Tolstoj dat ons aan het denken kan zetten en misschien zelfs een antwoord geeft op bovenstaande vragen. Het gaat over een arme boer die nauwelijks genoeg grond had om van te leven. Op een goeie dag doet een rijke grootgrondbezitter hem het aanbod, zóveel grond in eigendom te verwerven als hij op één dag tussen zonsopgang en zonsondergang te voet kan belopen. Er wordt slechts één voorwaarde gesteld: als de zon ondergaat moet hij op dezelfde plek aangekomen zijn, vanwaar hij 's morgens vertrokken is. Overgelukkig begeeft de boer zich op weg; hij maakt er een rustige wandeling van, want hij heeft bij lange na geen hele dag nodig om eigenaar te worden van ruim voldoende grond voor zijn levensonderhoud.

Maar dan overvalt hem de gedachte, deze eenmalige kans uit te buiten en zoveel mogelijk grond binnen te halen. Hij versnelt zijn pas. Hij jaagt zichzelf op.

Voortdurend houdt hij de stand van de zon in de gaten; hij wil in geen geval te laat komen. De zenuwen gieren hem door de keel. Deze plas water nog; en deze wei, dit bosje. De kring wordt alsmaar groter.

Maar het lukt: met de laatste straal van de ondergaande zon komt hij bij het vertrekpunt aan. Een reusachtig stuk land is van hem.

Doch dan zakt hij uitgeput in elkaar, dood; het was teveel voor zijn hart.

Een uiterst klein lapje grond blijft van hem. Hij wordt er begraven.

Meer heeft hij nu niet meer nodig!

Ingezonden door Pieter de Jong

GEMEENTELEDEN DIE BUITEN MARKEN VERBLIJVEN

Lange tijd hebt u in het kerkblad de lijst moeten missen met gemeenteleden die buiten Marken moeten verblijven. Zoals u weet, is deze namenlijst bedoeld om mensen die noodgedwongen buiten Marken moeten wonen van tijd tot tijd een kaartje te sturen om ze op die manier een "hart onder de riem" te steken. Als je buiten Marken moet verblijven, is het altijd fijn om een kaartje te ontvangen ter bemoediging. Echter omdat de nieuwe EU privacy regels dit voorschrijven (Wet AVG), moest de diaconie van onze kerk alle mensen die erop staan of hun vertegenwoordigers officieel toestemming vragen om hun naam en woonadres te mogen publiceren. U zult begrijpen: dat vraagt veel tijd. Vandaar dat u de lijst een poosje hebt moeten missen.

Gelukkig hebben we van veel mensen of hun vertegenwoordigers die officiële toestemming voor publicatie al binnen en van hen willen we de lijst alvast publiceren, zodat u hen weer een kaart of briefje kunt sturen.

Wij hopen ook van de anderen binnenkort die toestemming te krijgen, zodat zij op de volgende lijst ook weer vermeld kunnen worden.

Hierbij dus de eerste lijst:

"Prinses" Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

"Reygersdaal", Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Verpleeghuis "Gouwzee", Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam
Afd. Havendijkje : hr. J.Zondervan Kamer 108

Zorgcentrum "Swaensborch", Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 104: mw. G. Visser

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 109: mw. L.Kes-Schouten

Kamer 133: hr P.Uidam en mw. L.Uidam-Zeeman

Kamer 204: hr. D.Zeeman

Kamer 223: mw. G.Kaars-Appel

Kamer 309: mw. M.Moenis-Kes

Kamer 322: mw T.Schipper-Visser

Kamer 324: mw. G.v Altena-Zondervan

Kamer 325: mw I.Visser-Kuipers

Kamer 325.1: mw.I Stoker-Zeeman

Kamer 328: mw L.Zeeman

Zorgcentrum "de Meermin", Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316: mw. L.Zeeman-Zeeman

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Afd Lindenhof 3 Kamer 5 : hr. D.Schipper

Afd: Berkenhof 1 Kamer 5 : hr.K.P.Schipper

St.Woonvoorzieningen Lichamelijk Gehandicapten Odion, Spaarbekkenkade 56, 1441 WX Purmerend
mw. R.Roos

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Meerpaal: hr.P.Uithuisje

Verpleeghuis Lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148: mw. L Boneveld- Boes

Verpleeghuis Zuidland, Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend

Mw. L.Peereboom-Taanman

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.
1 Korinthiërs 13:13

Piet Boneveld

17 november 1926 - 20 augustus 2018



Lieve mensen,

Het is alweer een tijdje geleden dat mijn vader is overleden.

De ziel is uit het huis. Er klinkt geen orgelmuziek meer.

De zorg heeft plaatsgemaakt voor gemis. Het is stil geworden in mijn leven.

Echter de vele mooie herinneringen aan mijn vader draag ik verder in mijn hart.

Ik ben dankbaar voor alles wat hij mij heeft gegeven en dat ik hem zo lang bij mij heb mogen houden.

Ook ben ik enorm dankbaar voor de vele bewijzen van medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes, appjes, bezoeken en de vele aanwezigingen tijdens de rouwdienst. Ik heb deze belangstelling als een grote en blijvende steun ervaren. Allemaal hartelijk dank.

Ook een woord van grote dank aan alle mensen die mij in deze moeilijke periode op wat voor manier dan ook hebben bijgestaan en geholpen. Jullie zijn fantastisch! Ik ben jullie ongelofelijk dankbaar.

Grietje Cornelia Boneveld

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.

In alle eeuwigheid ben jij...

8

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor de kaarten en andere blijken van medeleven, na het overlijden van onze (schoon)zuster en onze zwager

Greetje en Jaap Schot-Zondervan

Het heeft ons goed gedaan om te weten dat zoveel mensen zich betrokken voelen en steun bieden in deze voor ons heel verdrietige tijd. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.

Alie en Aart Verhoef-Zondervan
Klaas en Eeftje Zondervan-Taanman

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven en belangstelling bij het overlijden van Aris Zondervan.

Ook willen wij het personeel van Swaensborch bedanken voor 15 jaar goede zorgen, en Kees Kersbergen voor zijn bezoeken en steun.

Nogmaals hartelijk dank
Fam S. Schouten

Ik wil iedereen hartelijk bedanken die aan mij heeft gedacht na mijn verhuizing naar Swaensborch in Monnickendam. Bedankt voor alle lieve kaarten, bezoeken en telefoontjes. Het doet een mens goed als er zo met je wordt meegeleefd. Het bevalt mij zeer goed in Swaensborch en er wordt goed voor mij gezorgd. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor alles.

L. Kes-Schouten

Familie, burens en kennissen.

Ik wil iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en bezoeken en andere attenties in het ziekenhuis en thuis.

Nogmaals hartelijk bedankt.
Pieter Visser

g

GROOT ZAANS KERSTCONCERT

Zaantheater Zaandam

HET ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR geeft op donderdag 20 december a.s. haar jaarlijks KERSTCONCERT in het zaantheater in Zaandam onder leiding van hun vaste dirigent Martin Mans

Verder wordt medewerking verleent door een aantal bekende en talentvolle solisten:

Jacqueline Meyer sopraan

Wim de Penning synthesizer

De Martin Mans Band:

Mark Brandwijk vleugel

Martin Snel slagwerk

Jantine Kalkman trompet

Eveline Keesmaat saxofoon



Aanvang van het concert is 20.15 uur

toegangs prijs € 22.00

donateurs € 20.00 max 2 personen (inclusief garderobe en drankje)

Voorverkoop:

Cigo tabak en lectuur Behouden Haven 11 Zaandam

Zaantheater Zaandam tel:0900-334553

Website ZIM www.zimmk.nl

Jaap Dral Waterput 60 Oostzaan

Aad Wijnands Veeringstraat 33 Zaandam

Bij de leden van het koor.

Zet de datum alvast in uw agenda.



SinterKerst Kienen in de Patmoskerk

Vrijdagavond 23 november 2018

We beginnen om 20.00 uur.

2018

28 December (oud en nieuw kienen)

2019

25 Januari (kienen met een vleugje Valentijn)

22 Februari

22 Maart