

Protestants Marken



Jaargang 12 nummer : 48

verschijnt wekelijks

Zaterdag 1 december 2018

Kerkdienst zondag 2 december 2018

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. Dekker, 1 ^o Advent, Afscheidsdienst
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Jj. Commandeur en F. Visser
Schoollied	Lied 487
Schoollied lezen	Pepijn Kes
Crèche	Astrid van Altena en Geertje Schouten
Kindernevendienst	Marianne en Grethe

De eerste collecte is bestemd voor
Scharlaken koort

*De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Siem van Altena, tel. 601663

Zondag 2 december 2018

17:00 uur Vesper in Patmoskerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag 2 december	Openbaring 8: 1-13	Als de bazuinen klinken
Maandag 3 december	Openbaring 9:1-12	Afschrikwekkend beeld
Dinsdag 4 december	Openbaring 9: 13-21	Geen bekering
Woensdag 5 december	Openbaring 10: 1-11	Zoet in de mond en bitter in de buik
Donderdag 6 december	Openbaring 11: 1-14	Meetkunde
Vrijdag 7 december	Openbaring 11: 15-19	Keerpunt
Zaterdag 8 december	Lucas 1: 39-56	Magnificat

Advent.

Lezen: Lucas 1: 57-64.

Opnieuw beleven we de korte en donkere dagen voordat het Kerstfeest aanbreekt. En wat is er mooier dan een vader en moeder met een pasgeboren kind in deze tijd. Juist in de maand december spreekt dat extra tot ons hart en tot onze verbeelding...

Ook in het Bijbelgedeelte dat ik hierboven noemde ontmoeten wij zo'n gezin. Er is blijdschap En dat mag uiteraard bij de geboorte van een baby.

Maar dit kind- Johannes is zijn naam schrijft Zacharias zijn vader-, is niet slechts een kroon op het huwelijk van twee mensen, nee hij is een téken van Gods barmhartigheid in een donkere wereld. In hem mogen we zien: zolang God kinderen tot ons zendt, heeft Hij zich nog niet van ons afgewend. (Ds. G. Spilt).

Zijn ouders, Zacharias en Elisabet ontvangen dit kind als een regelrecht wonder uit de hemel. Eindelijk mogen ze, naar Gods beloften, een zoon ontvangen. God is genadig. En die naam is ten volle waar: Johannes.

En déze jongen zal een heraut zijn van de komende Messias.

Net als alle jongetjes in Israël wordt hij na acht dagen besneden. Dan krijgt hij officieel zijn naam. Nee, niet naar vader en moeder zal dit kind heten. Maar Johannes. Hierin krijgt God alle eer die Hem toekomt.

Bij de doop van onze kinderen zou aan ieder kind een extra naam gegeven kunnen worden als onderschrijving van de genade van God over ons leven. Dát mag ons leven en het leven van onze kinderen bepalen.

Johannes is zijn naam, schrijft Zacharias. De sprakeloze priester. Maar als hij dat opgeschreven heeft is de verlamming van zijn mond gelijk voorbij. Want nú pas is Zacharias gehoorzaam aan zijn Heer. Dan kan de lofzang doorbreken.

De lofzang die verwijst naar Het Kind, dat geboren gaat worden in die voederbak in Bethlehem. Hij is de genade zelf. Voor ons en voor onze kinderen en kleinkinderen.

In Hem klopt Gods hart vol liefde over ons.

Zou ons dat niet blij en dankbaar maken?

Ds. H. Dekker.

voorbede

1. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.
2. Laat ons vergeving brengen waar schuld is, maak ons een instrument van Uw vrede.
3. Voor de jonge gezinnen. Dat ze tijd met elkaar vinden om samen uit Uw woord te lezen.
4. Help ons bij het zoeken naar een herder, die leiding kan geven de smalle weg te gaan.
5. Maak ons bewust waar wij in ons leven U buiten laten staan.
6. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, toon Uw aanwezigheid.
7. Dank U voor al het werk van dominee Dekker en zijn getoonde liefde voor Uw woord.
Geef hem de rust om deel te nemen aan de erediensten.

Ria Kaars

Giften

Op rekening is ontvangen dd. 13-11-2018 een gift voor de kerk van Eur 100,=.
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Opbrengst collecten zondag 25 november 2018

De eerste collecte bestemd voor het project Pakistan	€ 202,10
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 177,50

Uit het Gastenboek van de Grote Kerk:

27-10-2017 A 3h bike ride, with wind howling around our ears, our legs sore and our noses running, the bikes almost falling apart ... BUT ... we finally made it to this beautiful church ... just like heaven. May we meet again Protestantse Gemeente te Marken. Svenja & Jenny.

3 april 2018 Mooi onderhouden kerk. Veel zegen van onze Heere gewenst.
Wim en Corrie v.d. Lee, Everdingen.

6/04/18 Mag die genade van Jesus Christus met jullie wees en blij.
Hannetje en Nard Taljaard, Suid Afrika.

7 april 2018 Sfeervolle ruimte, gastvrije ontvangst en mooie verhalen over (de kerk van) Marken. Prachtig! Bedankt Piet! Namens de drie theologenechtparen, Jan Groenlo.

Ik ben Liesel en ik heb oorpijn door mijn mama omdat ze geen muts meegebracht heeft!

13-4-2018 Abra Verbaas – Paul van Koeveringe. Janneke Kodde – Adrie Kodde, Kruiningen.
Oude herinneringen aan oude tijden, toen ds. C.L. Verbaas hier predikte.

13-04-18 The sea, the sea, the sea as the center of this church... probably of this village, of this island and of the hearts of everybody. Very, very peaceful! Davide from San Marino.

Zondag is het 1^o Advent en nemen we afscheid van elkaar. Zoals de meesten van u wel weten is 1 december mijn geboortedag. Ik hoop dan 66 jaar te worden en dat is voor mij de AOW gerechtigde leeftijd. Gaat de dominee dan met pensioen? Nee, een dominee gaat met emeritaat. Dat is een klein beetje hetzelfde en toch vooral ook niet hetzelfde. U zult dat horen bij de officiële losmaking a.s. zondag zoals de PKN dat heeft geformuleerd in het nieuwe dienstboek. Uiteraard kan ik zelf die losmaking niet doen, dus mijn zoon (die mij hier ook bevestigde) zal zondag die taak op zich nemen. Maar de afscheidspreek krijgt u wel van mij. Ik hoop dat u erbij kunt zijn. En zoals u zult begrijpen zijn er ook gasten in deze dienst aanwezig van buurgemeenten, maar ook collega's, vrienden en familie. En omdat er op mijn verzoek geen aparte afscheidsreceptie is geweest, zal de dienst beginnen met een toespraak van de scriba van de kerkenraad. Daarna vervolgen we de kerkdienst zoals gebruikelijk en hoop ik mijn afscheidspreek te houden. Er is voor iedereen een liturgieboekje, zodat u een blijvend aandenken aan deze dienst heeft. We lezen in deze kerkdienst: Psalm 118: 14-23 en 1 Petrus 2: 1-10 en zingen de volgende Lieder: 24: 4, 5, 487, 751, 348: 1, 118: 8, 9, 512: 1,2,3,4, 474: 1, 2, 4, 971: 1, 2. Van de diaconie kreeg ik de mogelijkheid om het collectedoel van de 1^o collecte samen te stellen. Dat is een diaconaal doel dichtbij geworden: het scharlaken koord. De naam van dit goede doel is een verwijzing naar het verhaal van de verspieders die bij Rachab terechtkomen in Jericho (Jozua 2). De mensen achter het scharlaken koord zetten zich in voor de meisjes achter de ramen op de Wallen in Amsterdam. En dan met name voor die meisjes die gedwongen in dit werk zijn beland en een ander leven beginnen. Ze geloven dat er bij Jezus altijd een nieuw begin mogelijk is. En dat het verleden niet de toekomst bepaald. Heel hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen!

Vesper. Graag attendeer ik u op de Adventsvesper zondagmiddag om 17.00 uur. Eveneens in de Patmoskerk.

Tenslotte. Na de afscheidsdienst staat niet gelijk de volgende dag de verhuishwagen op Marken, maar blijf ik nog even de pastorie huren, met dank aan de kerkrentmeesters. Eind februari is pas de verhuizing, als de pastorie in Drenthe gereed is. Mijn nieuwe adres is dan: Scholtenskanaal O.Z. 61, 7889 VD Klazienaveen-Noord.

Met een vriendelijke groet aan alle lezers van ons kerkblad!

Ds. H. Dekker.

COLLECTE DIACONIE zondag 2 december

Komende zondag wordt er gecollecteerd voor het Scharlaken Koord in Amsterdam.

Ter gelegenheid van het afscheid van dominee Dekker hebben wij als diaconie dit collectedoel samen met de scheidend predikant uitgezocht.

Het Scharlaken Koord biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie. Dit doet zij vanuit een christelijke overtuiging, met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw. De mensen van het Scharlaken Koord geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. In de wereld van de prostitutie zien we door allerlei oorzaken vaak veel onvrijheid. Het scharlaken koord wil in deze wereld symbool staan voor geloof, hoop en liefde en vrijheid is daar in het leven van deze vrouwen een heel belangrijk deel van. Dit zijn de pijlers die de medewerkers van Scharlaken Koord motiveren om hun werk te doen en die zij willen doorgeven aan de vrouwen achter de ramen.

De naam is ontleend aan het verhaal uit de Bijbel (Jozua 2), waar het volk van Israël op weg was naar het Beloofde Land. Aangekomen bij de grens, stuurden zij twee mannen de stad Jericho in ter verkenning. Daar kwamen ze in problemen, maar kregen hulp van Rachab, een prostituee. Zij woonde in een huis bovenop de stadsmuur en gaf de mannen een schuilplaats. Toen de kust veilig was, hielp Rachab hen ontsnappen met behulp van een scharlaken (rood) koord langs de buitenmuur. Als dank beloofden de mannen haar en haar familie te sparen als Jericho zou worden ingenomen. Zij gaven haar de opdracht het scharlaken koord uit haar raam te hangen ten teken aan het Israëlijsche leger dat zij het volk van God geholpen had. Rachab deed dit en nadat de stad was ingenomen, stond alleen haar huis nog overeind op de muur. Rachab en haar familie waren gered!

De maatschappelijk werkers van Scharlaken Koord helpen vrouwen met uiteenlopende vragen. Zo krijgen slachtoffers van mensenhandel veel praktische ondersteuning en psychosociale hulp. Ook slachtoffers van loverboys en hun ouders kunnen bij hen terecht voor hulp. Voor alle vrouwen geldt dat ze pastorale zorg kunnen krijgen, indien gewenst.

In het maatjesproject van Scharlaken Koord wordt een vrijwilliger (maatje) gekoppeld aan een van de cliënten van Scharlaken Koord. Het maatje staat deze vrouw bij wanneer zij bezig is haar leven anders in te richten. Ieder die dat wil, helpt het Scharlaken Koord dus ook een weg uit de prostitutie te vinden. Bij Jezus is immers altijd een nieuw begin mogelijk! Niet het verleden met z'n fouten of onrecht heeft het laatste woord, maar voor iedereen is een toekomst naar vrijheid en herstel mogelijk.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!

Namens de diaconie,

Eef Visser



**Koper poetsen Grote Kerk.
Zaterdag 1 december 2018 om 09.00 uur.**

A.s. zaterdag 1 december gaan we weer koper poetsen in de Grote Kerk. De dag tevoren zullen de kosters alvast de kronen laten zakken zodat we er makkelijk bij kunnen.

Alle koperpoetsers worden zaterdag verwacht om negen uur. We beginnen met koffie en dan worden de taken verdeeld. Poetsmiddelen zijn al aanwezig.

Wil jij dit ook een keer meemaken?
Zorg dat je erbij bent. Vele handen enzv.

Namens de kosters en kerkrentmeesters, Marten van Altena, tel. 601930.

Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven voor het huren van ruimten in de gebouwen van de kerk e.a. Voor het huren van de Zonnewijzer kunt u contact opnemen met het bestuur van de S.M.J. Voor overige informatie kunt u zich wenden tot Marten van Altena, tel. 0299-601930 of mjva@ziggo.nl.

	2019	2018	2017	2016	2015
Het Gebouw per uur	€ 12,50	€ 10,-	€ 9,-	€ 8,50	€ 8,-
Hal Patmoskerk per uur	€ 25,-	€ 25,-	€ 25,-	€ 25,-	€ 50,- (0-3 uur) € 75,- (3-5 uur) € 100,- (>5 uur)
De Zonnewijzer per uur	n.v.t.	€ 25,-	€ 25,-	€ 25,-	n.v.t.
Vergaderkamer Zonnewijzer per uur	n.v.t.	€ 8,50	€ 8,50	€ 8,50	n.v.t.
Klok luiden	€ 25,-	€ 7,-	€ 7,-	€ 7,-	€ 7,-
Kan koffie	€ 12,50	€ 11,-	€ 11,-	€ 11,-	€ 11,-
Kan thee	€ 10,-	€ 8,-	€ 8,-	€ 8,-	€ 8,-
Koffiedrinken hal Patmoskerk	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-
Liturgieën begrafenisdienst	€ 50,-	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Grote Kerk per dagdeel zonder orgel	€ 150,-	€ 125,-	€ 110,-	€ 105,-	€ 100,-
Kerkzaal Patmoskerk per dagdeel zonder orgel	€ 150,-	€ 125,-	€ 110,-	€ 105,-	€ 100,-
Podium Patmoskerk per dagdeel	€ 150,-	€ 125,-	€ 110,-	€ 105,-	€ 100,-

Kerkzitters - Vreemdelingenbus Grote Kerk 2018

Al jaren kunnen wij steunen op een grote groep vrijwilligers, die als gastheer of gastvrouw op willen treden om zo de toeristen in onze Grote Kerk te ontvangen.

Ze maken een praatje met de gasten, beantwoorden vragen en geven informatie over Marken, over de Grote Kerk en over onze Protestantse gemeente.

Dit jaar was een bewogen jaar binnen deze groep vrijwilligers. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Loppie de Waart en Luutje de Wit. Ze hebben zich jarenlang ingezet als kerkzitter, waarvoor onze hartelijke dank. We zullen ze missen.

Gelukkig hebben we 'nieuwe' vrijwilligers bereid gevonden om de gaten, die zijn ontstaan door het wegvallen van Loppie en Luutje, in te vullen. We heten Grietje Taanman-Boes, Ria Kaars-vd Bosch, Grietje de Wit-Peereboom en Maritje Roos-Kes van harte welkom bij de club.

Dat de toeristen de warme ontvangst en de informatie die zij krijgen van onze **kerkzitters** waarderen, blijkt wel uit de reacties die ze in ons gastenboek schrijven en uit de opbrengst van de 'vreemdelingenbussen'.

Afgelopen seizoen heeft namelijk het mooie bedrag van **€ 3.047,95** en **\$ 40,=** opgeleverd. Hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee.

Daarom willen wij **alle kerkzitters heel hartelijk bedanken** voor hun inzet als gastvrouw / gastheer.

We hopen ook volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.

Mocht u ook eens een keer gastheer of gastvrouw willen zijn, neem dan contact op met de secretaris van het college van Kerkrentmeesters, Jan Sijmen Roos, De Pieterlanden 1, tel: 06-10908437.

Kerkelijke bijdrage digitaal

Dit jaar zijn we begonnen met een nieuwe manier van toezegging en betaling van de Kerkelijk bijdrage. We hebben de digitale variant geïntroduceerd.

Er hebben zich in totaal 99 personen / families aangemeld voor deze digitale variant. Daar zijn wij heel blij mee, want het maakt het voor u makkelijker, maar ook onze penningmeester hoeft veel minder handelingen te verrichten.

Er moeten echter jaarlijks nog steeds **580 brieven** aangemaakt, geprint en rond gebracht worden.

Daarom willen wij hierbij wederom vragen om **de overstap naar digitaal te maken**.

Als u dit jaar al digitaal meedoet, dan blijft dat in 2019 ook zo en hoeft u niets te doen.

Wilt u meedoen vanaf 2019, stuur dan een mail naar secretaris@protestantsmarken.nl met als onderwerp "Deelname Digitale Bijdrage" en u krijgt begin 2019 het verzoek om een toezegging te doen EN in de loop van het jaar verzoek(en) tot betaling van uw toezegging via de mail. **Uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt voor de Kerkelijke bijdrage.**

Hoe het precies werkt kunt u vinden op:

www.protestantsmaken.nl (Financiën > Handleidingen)

8



Tamarah en Jasper

15
12
18

Wij geven elkaar op 15 december 2018
het jawoord in De Hofjes
Poelweg 1 1531 MD Wormer

WEES VAN DE PARTIJ

Receptie 15.45 uur tot 17.15 uur

Ons adres Burgemeester Vijlbriefstraat 6
1551 TK Westzaan



Wij zijn verhuisd naar de haven.

We hebben heel veel leuke attenties gekregen, in elke vorm dan ook, en hiervoor willen we iedereen hartelijk danken.

Tranen

Hoe moeizaam is het leven
als verdriet je heeft omgeven.
Tranen vloeien wijd en zijd
door zorgen, angst en eenzaamheid,
ziekte, verlies, een groot gemis
of dat wat niet te beschrijven is.

Er is geen taal om uit te leggen
wat onze tranen willen zeggen.
Toch is er één die jou begrijpen zal
en meegaat door het tranendal.
Hij kent je tranen voelt je pijn
Hij wil voor jou een trooster zijn.

Als verdriet het hart verwond heeft
de levensvreugde het begeeft,
ga in 't gebed naar Jezus toe
Hij wordt jouw tranen nimmer moe
Hij hoort je weklacht aan
Is met je levenslot begaan.

Eens zal Hij je tranen drogen
wist Hij de tranen van je ogen
en bevrijd je voor altijd
van zorgen, angst en eenzaamheid.
Verdriet en pijn bestaan niet meer
als je thuis komt bij de Heer.

Tot aan die dag in 't Vaderhuis
Geeft Hij ons kracht naar kruis.

Luitje Dorland Commandeur



KERSTMAALTIJD



Donderdag 20 december 2018 organiseren wij, zoals reeds eerder aangekondigd, een warme maaltijd voor personen van 55 jaar en ouder in de hal van de Patmoskerk. Inloop vanaf 16:00 uur.

Eerst is er een gezellig samenzijn, vervolgens een 3-gangendiner met aansluitend de voorbereiding op de komende kerstdagen.

**Medewerking verlenen o.a. br. K. Kersbergen
en de Voor Anker Band.**

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Trijntje Stoker,
Kets 37, tel. 601285.

**Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd! (Graag kenbaar maken bij aanmelding).
De eigen bijdrage is € 10,- p.p. Dit kunt u ter plekke voldoen. Graag gepast betalen.**

Wij hopen u een mooie belevens mee te geven, als voorbereiding op de dan naderende kerstdagen.



U kunt zich opgeven t.e.m. zaterdag 15 december a.s.

SWOM & Diaconie Protestantse Gemeente Marken

U hoeft dit keer GEEN eetgerei mee te nemen!