

# Protestants Marken



Jaargang 12, nummer:49

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 8 december 2018

## Kerkdienst voor : Zondag 9 december 2018

### Grote Kerk

10.00 uur:	Ds. E. Overeem, Leusden 2e Advent
Organist:	Hans Jütte
Kosters:	Jan Blijleven en Hein Zeeman
Schoollied:	Lied 485
Schoollied lezen:	Ilse Schipper
Crèche:	Jannie Schipper en Ursula Roos
Kindernevendienst:	Jannie Visser-de Groot
Eerste collecte:	Project Waterlandse Gemeente
Tweede collecte:	Kerk
Kerktaxi:	Kees Visser (telf. 601341)

## Zondag 9 december 2018

17.00 uur 2e Advents Vesper in de Grote Kerk

### Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	9 december	Openbaringen	12: 1-12	Een kind is ons geboren
Maandag	10 december	Openbaringen	12: 13-18	De strijd verplaatst zich
Dinsdag	11 december	Openbaringen	13: 1-10	Beestenbende
Woensdag	12 december	Openbaringen	13: 11-18	Beestmens 666
Donderdag	13 december	Openbaringen	14: 1-13	Waar het op aankomt
Vrijdag	14 december	Openbaringen	14: 14-20	Oogsttijd
Zaterdag	15 december	Openbaringen	15: 1-8	Lied van overwinnaars

ADVENT 2018: De nacht loopt ten einde.

Het is toch een merkwaardige trend aan het worden om in november de kerstverlichting al te zien in onze straten en aan de huizen.

Mensen verlangen kennelijk naar het licht, naar gezelligheid. Of het is een marketing-truc om ons te verleiden al vroeg blij te zijn en veel te consumeren.

In de christelijke traditie gaat pas met de kerstdagen het licht voluit aan, als het Licht, Jezus geboren is.

Daar zijn we niet zomaar. Naar Zijn komst leven we stap na stap toe. Elke week steken we weer een nieuwe kaars aan.

Het Heil van de wereld gaan we langzaam zien.

De heilheid in ons leven en in de wereld wordt niet bereikt met een grote knal of met een sterke leider, maar door een kwetsbaar kind dat naar deze wereld komt.

In het Oude Testament zagen we ook al zo'n kind: Mozes in zijn biezen mandje. Het had een haar gescheeld of Mozes was er niet meer geweest, net als alle andere eerstgeboren jongetjes, Mirjam (=Maria) was zijn moeder. Zo gaat het ook met dat kleine jongetje uit het Nieuwe Testament, Maria de moeder zorgt voor hem de hele zwangerschap lang.

Zij verwacht zijn komst: Advent.

De tijd van Advent is van diepe religieuze betekenis.

Kern van ons geloof is dat we het leven leren kennen ondanks onszelf. Het komt van de andere kant, van de Ander, de Eeuwige. Onze ogen worden geopend om de werkelijkheid ook eens van een andere kant te zien en opmerkzaam te worden op tekenen van vernieuwing en verlossing.

Wij kunnen het geloof niet zelf pakken, wij worden aangeraakt, het is een groot mysterie.

Dat geloof heeft alles met het gewone leven te maken. Met een ramp, een watersnood, met ziekte en dood.

*'Wanneer de zee bespringt uw land  
en slaat u 't leven uit de hand,  
weet in uw angst en stervenspijn:  
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.'*

Ook als we denken en ervaren dat we in de duisternis, in de ellende zijn, krijgen we een nieuw verhaal: Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot Licht zien. Dat is de tekst voor kerstmorgen. Nu is het nog donker, beetje donker, al wat lichter. Stap voor stap gaan we op weg naar het kerstfeest

*'Die naam zal ons ten leven zijn,  
een zoon zal ons gegeven zijn.  
Opent uw poorten metterdaad,  
dat uw Verlosser binnengaat.'*

Eerste kaars ik steek je aan, want het nieuwe licht breekt aan.

*De nacht loopt ten einde  
De dag komt naderbij.*

*Het volk dat woont in duisternis  
Zal weten wie zijn heiland is.  
Onverwacht komt van heinde en ver,  
De mensenzoon, de morgenster.*

*Tekens aan sterren, zon en maan  
hoe zal de aarde dat bestaan?  
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij,  
want uw verlossing is nabij.*

*Wanneer de zee bespringt uw land  
en slaat u 't leven uit de hand,  
weet in uw angst en stervenspijn:  
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.*

*Ziet naar de boom die leeg en naakt  
in weer en wind te schudden staat,  
de lente komt, een twijg ontspruit  
zijn oude taken lopen uit.*

*Een twijgje, weerloos en ontdaan,  
zonder gestalte, zonder naam.  
maar wie gelooft verstaat het wel.  
dat twijgje heet Emmanuel!*

*Die naam zal ons ten leven zijn,  
een zoon zal ons gegeven zijn.  
Opent uw poorten metterdaad,  
dat uw Verlosser binnengaat.*

*De nacht loopt ten einde,  
de dag komt naderbij!*

Huub Oosterhuis

**Voorbede**

1. Voor de jonge gezinnen. Dat ze tijd met elkaar vinden om samen uit Uw woord te lezen
2. Help ons bij het zoeken naar een herder, die leiding kan geven de smalle weg te gaan
3. Maak ons bewust waar wij in ons leven U buiten laten staan.
4. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, toon Uw aanwezigheid.
5. Dank U voor al het werk van dominee Dekker en zijn getoonde liefde voor Uw woord  
Geef hem de rust om deel te nemen aan de erediensten.
6. Bescherm ons tegen onvrede, onrust, chaos en woorden die niet opbouwen maar afbreken
7. Voor hen die in het huwelijk treden, dat ze met vreugde hun leven zullen delen.

Ria Kaars

**Gebedskring**

Op 6 december is het weer de eerste donderdag van de maand en komen wij samen om te bidden voor de nood van de wereld dichtbij en veraf en voor alles wat ons op het hart ligt.

Plaats: Consistorie van de Patmoskerk. Tijd: 20.30 uur.

Iedereen die mee wil doen, is van harte welkom.

**Kerst en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken**

Het laatste nummer van 2018 verschijnt op zaterdag 22 december 2018

Kerst en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk 12 december 2018

in het bezit te zijn van:

C. Visser      Minneweg 20

of

C. Appel      De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5.00

Het eerste nummer van 2019 verschijnt op 5 januari 2019

De redactie leden

**Koperpoetsers bedankt!**

Namens de gemeente bedanken wij:

Aaltje T.-T, Aaltje de W.-T, Eef V., Lijs V.-S., Lijsje P.-S., Neeltje van A.-B., Nelie V.-S., Hein Z., Jan B., Jan Piet van A., Marten van A., Pieter K. en Pieter S., die afgelopen zaterdag 1 december al het koper in de Grote Kerk hebben gepoetst.

Het College van Kerkrentmeesters

**Giften.**

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

**Opbrengst Collecten**

Zondag 2 december 2018

De eerste collecte bestemd voor Scharlaken Koord

€ 458,40

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 320,--

**Liturgie zondag 9 december 2018**

Intochtslied: 454

Mededelingen en handdruk

Stil gebed, bemoediging, groet

Lied van de school: 485 (helemaal)

Tien woorden

Lied 456b : 7, 8

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Lied 348 : 1 - kinderen naar de nevendienst

Schriftlezingen: Maleachi 3 : 22-24, Lucas 1 : 5 - 25

Lied 741

Preek

Lied 809 (3x) - kinderen terug uit de nevendienst

Inzameling van de gaven

Afkondiging van overlijden

Lied 103c : 1, 3

Gebed - gebed in stilte - Onze Vader

Slotlied: 447

Zegen en gezongen amen

**Collecte zondag 9 december**

Zondag 9 dec. a.s. is de collecte van de Diaconie weer bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën: het project Share in Ghana, wat Nelleke en haar man ds. Rahman Yakubu destijds bij ons toegelicht hebben. Dit is de laatste maal dit jaar dat we onze bijdrage kunnen geven aan dit project van de Waterlandse Diaconieën.

De motivatie van Share ligt in het christelijk geloof en de overtuiging dat ieder mens een Godgegeven recht heeft om slechte levensomstandigheden te verbeteren, zowel op geestelijk als lichamelijk vlak. Onze Waterlandse bijdrage gaat naar het onderdeel onderwijs en wel naar de basisschool met zo'n 400 leerlingen, waar veel aandacht is voor het leren lezen. Daarna hebben de kinderen de mogelijkheid om door te stromen naar de middelbare school van Share. Het is Share immers gelukt om na de basisschool ook een complete Junior High School op te zetten. We lieten u vorige keer de foto zien van de 1<sup>o</sup> groep afgestudeerden aan de Junior High School. Het is de droom van Share om in de toekomst ook een Senior High School op te zetten. Share gebruikt de bijdragen van de Waterlandse Diaconieën voor oa. lesmateriaal, training van leerkrachten, gebruikskosten van



water en elektriciteit, nieuwe computers om oude te vervangen en onderhoud aan de school. We bevelen deze collecte van harte bij u aan! Namens de diaconie,  
Eef Visser

**Verslag gemeentevergadering van 19 november 2018 in de hal van de Patmoskerk.**  
Aanwezig: 31 personen (waarvan 15 kerkenraadsleden)

**Opening.** Voorzitter C. Visser Czn. opent met het lezen van Fil. 4 : 4-7, en gaat voor in gebed.

**Verslag van de gemeentevergadering van 20 november 2017**

Het verslag wordt per pagina doorgenomen t.b.v. eventuele op- of aanmerkingen.  
N.a.v. het verslag worden er dit keer geen vragen gesteld.

### **Jaarverslag 2017**

Het jaarverslag wordt op dezelfde wijze doorgenomen als het vergaderingsverslag.  
K. Kes vraagt of het niet voorgaan van onze kerkelijk werker op de zondag voorafgaand aan de Vakantie Bijbel Week inderdaad voortvloeide uit een besluit van de kerkenraad.  
Voorzitter C. Visser Czn. legt uit dat hij naderhand via de PKN bevestigd heeft gekregen dat voor een bijzondere dienst dat wel toegestaan is. Aanvullend bevestigt de scriba dat er inderdaad eerder door de kerkenraad was besloten om geen voorgangers zonder preekbevoegdheid in de normale zondagdiensten te laten voorgaan.

### **Beroepingswerk**

C.J. Visser, voorzitter van de beroepingscommissie, doet verslag van de voorbereidingen die inmiddels zijn getroffen om per 1 december met het eigenlijke beroepingswerk van start te kunnen gaan. Leidend zijn daarin de opgestelde profielen voor predikant en gemeente.  
Het contact met het PKN mobiliteitsteam heeft in een lijst van 10 kandidaten geresulteerd. Ook de uitgebrachte advertentie heeft al reacties opgeleverd.  
De reacties variëren van brieven met verdere vragen tot complete sollicitaties.  
Ook uit de gemeente is een kandidaat voorgedragen.  
Op 9 december zal de commissie zich buigen over de verdere selectie en vervolgstappen die daaruit voortvloeien. Onze toegewezen consulente ds. Kremer-Elzinga uit Zuiderwoude zal ook op deze vergadering aanwezig zijn. Als consulente heeft zij een adviserende rol.

### **Jeugdwerk**

Jeugdouderling G.A. Teerhuis-Kaars doet verslag van het jeugdwerk.  
De Vakantie Bijbel Week was een groot succes, wat ook geldt voor het jeugdkamp.  
Clubs en zondagschool lopen goed, hoewel met minder kinderen dit jaar.  
De kindernevendienst kan nog wel extra leiding gebruiken.  
Voor de crèche is weinig belangstelling van ouders van jonge kinderen.  
Voor de catechisatie was ook weinig animo het afgelopen seizoen.  
Toch zal opnieuw een poging worden gedaan om jongeren te trekken.  
Zoals ook in de laatste jeugddienst al was gebeurd, worden de ouders opnieuw opgeroepen om daarin een stimulerende rol te vervullen.

### **Ouderling Kerkrentmeesters**

### *Jaarrekening 2017*

Penningmeester E. Commandeur noemt allereerst enkele hoofdpunten uit de toelichting:

- Er is minder aan de voorzieningen onttrokken omdat een deel van het geplande onderhoud niet is uitgevoerd.
- De vrijwillige bijdragen van gemeenteleden stabiliseren nu rond 100.000 euro
- Er zijn een aantal extra bijdragen waardoor de tekorten beperkt konden blijven.  
Dat zijn 30.000 van de commissie activiteiten en 7000 euro van de kerkblad redactie.
- Verder zijn de beleggingen via Oikokrediet verder uitgebreid.

Tot slot deelt hij mee, n.a.v. een vraag eerder aan hem: Waarom maar 1 penningmeester?, dat dan externe ondersteuning nodig wordt, omdat gemeenteleden niet staan te dringen.

Externe ondersteuning zou in dat geval zeker 7000 euro per jaar gaan kosten.

7

De voorzitter maakt vervolgens van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te vragen geschikt geachte gemeenteleden voor te dragen voor deze post.

Daarna geeft hij gelegenheid tot het stellen van verdere vragen.

P. de Groot vraagt of een verdere terugloop van de geldmiddelen wordt verwacht.

De penningmeester verklaart dat de situatie tot en met 2021 op dit niveau blijft. Daar de kerkelijk werker eind 2021 met pensioen gaat wordt vanaf 2022 het resultaat op de rekening minder negatief. E.e.a. is ook in de meerjarenplanning opgenomen.

D. Kes signaleert dat de onderhoudskosten van de beide pastorieën niet in verhouding zijn met de inkomsten daaruit. K.C. Zondervan reageert met erop te wijzen dat een pastorie beschouwd moet worden als een soort loon in natura. De penningmeester voegt daaraan toe dat de huidige situatie conform de regels is van zowel PKN als fiscus.

C.J. Visser trekt dit nog wat breder door op te merken dat de gebouwenkwestie sowieso de nodige aandacht verdient, de verdere krimp van de gemeente in ogenschouw nemend.

De voorzitter legt uit dat hier al langere tijd naar wordt gekeken, maar dat eerst moet worden bepaald welke gebouwen we absoluut niet zonder denken te kunnen.

### **Diaconie**

### ***Jaarrekening 2017***

Penningmeester H.P. Zondervan licht de jaarrekening toe.

De diaconie is tevreden over de opbrengsten via projecten, collectes en giften.

Aan de uitgavenkant vestigt hij de aandacht op volgende kostenposten:

- Maaltijden in samenwerking met de SWOM
- Kerstattenties
- 13 Zgn. 100-euro projecten

Investerings zijn gedaan t.b.v. nieuwe kerkradio kastjes voor de overstap naar internet, en nieuwe schalen voor de avondmaalsvieringen.

K. Zeeman verbaast zich over de opbrengst van de landerijen.

De penningmeester merkt op dat dit hoewel laag, toch meer is dan de spaarrente van een eventuele opbrengst via verkoop.

### **Zendingscommissie**

### ***Financieel verslag 2017***

H.P. Zondervan doet namens de diaconie ook verslag van de activiteiten van de zendingscommissie. Opbrengsten voor Kerk in Actie, Timoteo en de Stichting vrienden familie Bak, zijn naar tevredenheid. Het aantal Elisabeth Bode abonnementen loopt terug, omdat de abonnees vnl. ouderen zijn.

J.P. van Altena vraagt zich af of er niet gecollecteerd zou moeten worden voor de bijbelboxen die in de Grote Kerk staan voor toeristen die een bijbel willen meenemen.

Deze boxen worden gratis aan ons ter beschikking gesteld, maar kosten wel wat.

De voorzitter kan mededelen dat bij het doornemen van het collecterooster in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering dit zal worden meegenomen.

### **Verslag kascontroles**

Omdat K.R. van Altena zich heeft afgemeld voor de vergadering, doet de penningmeester zelf verslag van de kascontrole. Voor de diaconie doet C. Pereboom-Visser verslag.

### **Rondvraag**

C.J. Visser vraagt wanneer de lijst met adressen van gemeenteleden in verzorgingshuizen weer in het kerkblad verschijnt. C. Visser Kzn. deelt mee dat de diaconie heel druk is met het verkrijgen van goedkeuringen voor plaatsing, die noodzakelijk zijn geworden in het kader van de nieuwe privacy wetgeving. Er zal echter in het volgende kerkblad een lijst worden geplaatst met adressen van personen die al hun goedkeuring hebben gegeven.

**Sluiting.** De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk zingen van lied 248.

8

## ***Bijbelstudiekring.***

Aanstaande dinsdagmiddag 11 december komt de Bijbelstudiekring weer samen. Het onderwerp voor de Bijbelstudies in dit seizoen zijn de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Dit lijkt veel, maar dat valt mee. Het zijn maar 20 pagina's tekst dus dat moet toch te doen zijn.

Deze brieven zijn geschreven in de vroegste periode van de kerk. Daarbij zijn het brieven die geschreven zijn door oor- en ooggetuige van het leven van Jezus. Petrus en Johannes waren discipelen van het eerste uur en Jacobus en Judas waren halfbroers van Jezus. Alles bij elkaar reden genoeg om ons te verdiepen in wat deze brieven ons vandaag te zeggen hebben.

Vorige keer zijn wij gestart met de eerste brief van Petrus. Hier gaan wij nu in door en wij verdiepen ons deze keer in de tekst uit hoofdstuk 3 vers 12 tot het eind van deze brief. Ter voorbereiding is het goed om deze hoofdstukken thuis alvast eens te lezen.

De volgende samenkomsten zijn gepland op dinsdag: **15 januari, 12 februari, 12 maart en 9 april.**

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op dinsdag 11 december om 15.00 uur in de jeugdzal van de Patmoskerk.



## **Gemeente Groei Groep.**

Donderdagavond 13 december komt de *Gemeente Groei Groep* weer bij elkaar. Wij vervolgen onze weg door de Psalmen. Het boekje "Leven met de Psalmen" van het Evangelisch Werkverband is, net als vorig seizoen, hierbij onze leidraad.

Deze keer verdiepen wij ons in Psalm 124 onder het thema, "Je bent vrij." Bevrijding is een kernthema van de Bijbel. 'Als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvanger'; zo beschrijft de dichter van deze psalm zijn bevrijding. Hoe kijken wij aan tegen onze bevrijding? Voelen wij ons ook bevrijd, en waaruit of waarvan moeten wij bevrijd worden? Hierover gaan wij deze avond met elkaar in gesprek.

Alle mensen die al eerder deze 'groei avonden' bezochten, zijn bij deze genodigd. Maar ook ieder die daar nu mee wil beginnen, allemaal van harte welkom op donderdagavond 13 december om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.

De volgende samenkomsten zijn gepland op donderdag: 14 februari, 14 maart en 11 april. Het bezinningsweekend is dit seizoen gepland op 18-20 januari.

Kees Kersbergen





### Scheve Bijbel over recht doen

**De Bijbel roept mensen op om recht te doen. Inspiratie daarvoor biedt de 'Rechte Bijbel', een themabijbel over gerechtigheid. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwikkelde de schuin afgesneden Bijbel samen met Tear, IJM, Kerk in Actie, EO en Micha.**

'Deze Bijbel wil alleen al door zijn vorm gesprek uitlokken over wat er scheef zit in de wereld', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. In de kerk gaat het vaak over persoonlijk geloof en minder vaak over recht doen, terwijl dat toch een kernthema in de Bijbel is: God brengt recht en mensen kunnen daaraan bijdragen. In de maatschappij leeft het thema juist heel sterk. Deze themabijbel helpt lezers om te ervaren hoeveel de Bijbel over actuele vragen te zeggen heeft.'

Ook directeur Marco van der Graaf van Tear onderstreept het belang van het thema: 'Recht is niet iets wat God (erbij) doet, het is wie Hij is. In die zin is de Rechte bijbel een pleonasme.'

#### **Vijf onderwerpen**

De Rechte Bijbel is een Bijbel in Gewone Taal waarin 650 teksten gemarkeerd zijn over gerechtigheid, aangevuld met een katern bijbelstudies en verdiepingsmateriaal. Die gaan over vijf onderwerpen en zijn samengesteld door vijf christelijke organisaties: Tear schrijft over armoede, International Justice Mission over rechtvaardigheid, Micha Nederland over consumentisme, de Evangelische Omroep over gender en Kerk in Actie over vreemdelingen. Het NBG levert bij elk onderwerp de bijbelse achtergronden.

De Rechte Bijbel is verkrijgbaar in de boekhandel en via [shop.bijbelgenootschap.nl](http://shop.bijbelgenootschap.nl), € 29,50  
Voor meer informatie zie: [rechtelijbel.nl](http://rechtelijbel.nl).

### Bijbelroute Rijksmuseum 'Het Woord verbeeld'

**De Bijbel is al eeuwen een inspiratiebron voor talloze kunstenaars. Ook de collectie van het Rijksmuseum getuigt daarvan. Daarom ontwierp het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een bijbelroute door het museum langs twaalf meesterwerken: 'Het Woord verbeeld'.**

'In het Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 staat de maand november in het teken van Religieus verleden. Een mooie aanleiding om de belangrijke rol van bijbelverhalen voor kunst en cultuur te laten zien', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'We hebben in het Rijksmuseum twaalf topstukken geselecteerd van kunstenaars die werden gefascineerd door bijbelverhalen, en daar een route bij bedacht en beschreven. Van De zondeval van Cornelis van Haarlem uit 1592 tot Het Laatste Avondmaal van Marlene Dumas uit 1991.' De twaalf kunstwerken behoren alle tot de vaste collectie van het Rijksmuseum. Eén ervan, Het Laatste Avondmaal, is voor deze route uit depot gehaald.

#### **Gidsje bij de route**

De route is een initiatief van het NBG met medeweten van het Rijksmuseum. Wie de bijbelroute wil volgen kan daarvoor een gratis gidsje aanvragen of downloaden, dat uitsluitend bij het NBG verkrijgbaar is. Voor NBG-leden en donateurs staan er deze maand een aantal gratis rondleidingen gepland met een gids. De route blijft ook na november beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de verbeelding van bijbelverhalen in de kunst, bijvoorbeeld bijbelkringen of docenten kunst of godsdienst met hun leerlingen.

Aanvragen van het gidsje kan via: [bijbelgenootschap.nl/bijbelroute](http://bijbelgenootschap.nl/bijbelroute).

**Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur**

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties en kaarten die we kregen na de geboorte van onze tweede kleinzoon Brent Uithuisje.

Jannetje en Elbert  
Grotewerf 1

Voor de wereld ben je van ons  
Voor ons ben je de wereld.

Trots zijn we op ons zoontje.

Brent  
Uithuisje



Pieter en Tara Uithuisje  
Legionairshof 18  
6852 RY Hluisen  
Tel: 0644229353

Brent  
18 september 2018

men op 18 september 2018 om 17:03 uur  
sij weegt 2985 gram en is 49 cm lang

Als je even fout weten wanneer je komt  
dan zorgen papa en mama voor  
een sekone later aan mijn kont.

**Uit het Gastenboek van de Grote Kerk:**

Fam Spaander, moe met 3 zoons en 2 schoondochters, Wat is het hier heerlijk rustig en mooi.  
Heel fijn dat we dit mochten zien. Mirommie Dronten Veendaal, Apeldoorn.

18-4-2018 Dank U wel Heer, dat we op deze mooie dag van Marken mochten genieten.  
Behoud ons in ons verdere leven. Annemie en Wilmar.

19.04.2018 Landfrauengruppe Bezirk Friedberg Hessen. Vielen Dank für den schönen Tag  
auf der Insel Marken!

The gates of hell will not stop His church. Arnold Oldenring April 20, 2018.

Als inwoner van Marken is het ook heel leuk om de kerk van binnen te bekijken, zeker de  
bootjes, gemaakt door de gebroeders Uithuisje. 23/04/2018.

24/04/18 Fam. Rigutto uit Landsmeer. Prachtige kerk, dank voor de gastvrijheid.

24/04/18 Tack för besöket en fin kyrka. Gunnel o Bengt-Ake Bergström, Zweden.

11 mei 2018 Mooi, verzorgd, interessant kerkje. Fijn dat dit opengesteld wordt. Marken is  
een rustig plekje om te vertoeven.  
Groetjes Bart en Anita Houtmeyers-Vanwetswinkel, Beringen (België).

Mooie kerk, en zo netjes allemaal.

Gr. De meiden uit Brabant.

//

*Ik kan gaan slapen zonder zorgen,  
want slapend kom ik bij U thuis.  
Alleen bij U ben ik geborgen.  
Gij doet mij rusten tot de morgen  
en wonen in een veilig huis.*

Bedroefd maar getroost door de liefde van God deel ik u mede dat  
de Heer tot zich heeft geroepen mijn lieve vader

## Cornelis Kes

weduwnaar van Jannetje Peereboom

\* 5 april 1922

† 29 november 2018

Kees Jan Kes

Correspondentieadres:  
Gouwzeestraat 18  
1156 CC Marken

De rouwdienst zal gehouden worden op 7 december 2018 om 14.00  
uur in de Patmoskerk te Marken. Aansluitend op de dienst zal de  
begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.  
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis vindt eveneens in de  
Patmoskerk plaats.

Op maandag 3 december 2018 is er gelegenheid tot afscheid nemen  
van 19.30 - 20.30 uur in dorps huis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 te  
Marken.

---

*Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij,  
want bij U schuil ik, sta mij toch terzij,  
alleen bij U weet ik mijn ziel geborgen.  
In uwer vleugelen schaduw berg ik mij,  
tot de onheilsnacht wijkt voor de nieuwe morgen.*

Psalm 57 : 1 (berijmd)

Toch nog onverwacht, is van ons heengegaan mijn broer en onze oom

**Cornelis Kes Kz**

Wij wensen Kees Jan veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Arie Kes  
*en kinderen*

12.  
Vertrouw op Hem als het leven zwaar is

Petrus 5 : 7

Wij hebben afscheid moeten nemen van

## Grietje Visser Cd.

Marken, 18 januari 1936

Monnickendam, 1 december 2018

Janny Beers – Visser

Gerrit Visser

Klaas Zeeman

Correspondentieadres:  
Gerrit Visser.  
Noorderwerfstraat 11  
1156 AG Marken  
Tel. 0299-601423/06-23737208

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 6 december 2018  
om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats  
te Marken.

Na de begrafenis is er een samenzijn in de hal van de Patmoskerk.

---

Een vriend heeft te allen tijde lief.  
Spreuken 17:17

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van onze lieve vriendin

Grietje Visser

Grietje was altijd bij alle aangelegenheden aanwezig. We zullen haar missen.

Klaas, Mathijs, Trijntje Boes en familie.

*En toen opeens stond onze wereld stil;  
deze zal ook nooit meer dezelfde zijn.*

Verbijsterd en intens verdrietig geven wij u kennis dat, door een tragisch ongeval, voor ons veel te vroeg, is overleden onze lieve zoon en broer

## Tom van der Pluijm

\* Purmerend, 24 februari 1990

† Dalfsen, 3 december 2018

Marga

René en Evalina

Sjaak

Bob

Correspondentieadres:  
Oosteinde 5m  
7711 BV Nieuwleusen  
Mob. 06-49 27 60 76

Tom is opgebaard in het uitvaartcentrum aan de ds. Smitslaan 14 te Nieuwleusen. Als u afscheid van Tom wilt nemen, wilt u dan even bellen?

De herdenkingsdienst van Tom zal, voorafgaand aan zijn crematie, worden gehouden op zaterdag 8 december om 14.00 uur in crematorium "Reestborgh" aan de Edison 1 te Meppel.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer.

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 december is door een noodlottig ongeval een einde gekomen aan het leven van mijn lieve kleinzoon en onze neef

*Tom van der Pluijm*

*Tom is slechts 28 jaar geworden.*

Het is niet te bevatten dat Tom niet meer bij ons is, altijd zorgzaam en vol met humor. Het gezellig samenzijn en de uitjes die wij met de hele familie hebben zal nooit meer hetzelfde zijn.

*Lieve Tom, we gaan je zo verschrikkelijk missen!*

We wensen René, Evalina, Sjaak, Bob en Marga, ongelofelijk veel sterkte en kracht toe.

Oma

Peet

Marcel en Fijda

*Eva en Jur*

*Arthur en Klementina*

Irma en Piet

*Angela en Roy*

*Melvin †*

*Mike*

Martin en Lucia

*Sebastian*

*Tobias*

---

We geloven het gewoon niet. Hoe kan dit nou? Zo onrealistisch. Ineens ben je er niet meer.  
We gaan je zo ontzettend missen.

*Tom van der Pluijm*

Je droge humor en loyaliteit brachten je neven en nichten dichterbij elkaar vanaf het eerste weekendje in Texel. Het gaat allemaal zo anders worden zonder jou.

We wensen Sjaak, Bob, René, Evalina en Marga heel veel sterkte toe.

Eva & Jur

Arthur & Klementina

Angela & Roy

Mike

Sebastian

Tobias

*Het is te vroeg en onaanvaardbaar,  
dat dit fatale moment,  
zomaar een einde maakte aan jouw leven.  
Terwijl je nog zoveel wilde geven.  
Maar wij zullen altijd aan jou blijven denken.  
En de herinnering aan jou,  
een glimlach schenken.*

Heel erg verdrietig en geschokt zijn wij  
door het plotseling overlijden van onze lieve en aardige

***Tom van der Pluijm***

*(in de leeftijd van 28 jaar)*

*We zullen je missen....*

Lieve René, Evalina, Sjaak, Bob en Marga, wij willen jullie enorm veel sterkte én kracht toewensen met het verlies van jullie zoon en broer.

*Marken*                      *Eefje*

*Rolde*                        *Klaas Elbert en Karen*  
*Rutger*  
*Mathilde*

*Marken*                      *Lucia en Martin*  
*Sebastian*  
*Tobias*

Zeer bedroefd hebben wij kennis genomen van het bericht, dat de zoon van Evalina en René en de broer van Sjaak en Bob in de nacht van zondag 2 op maandag 3 december is omgekomen bij een noodlottig ongeval.

***Tom van der Pluijm***

*(28 jaar)*

*Lieve Evalina, René, Sjaak en Bob,  
Wij willen jullie heel veel sterkte en kracht toewensen met dit enorme verlies.*

Het Marker Brass Ensemble

# Vooraankondiging

## Artikelen voor de VOEDSELBANK uit (kerst)pakketten die niet worden gebruikt

Na het geweldige succes van voorgaande jaren gaan wij deze actie herhalen.

Velen van ons hebben van onze werkgevers, vrienden etc. een kerstpakket ontvangen. Altijd geweldig leuk en lekker, maar er zit altijd wel wat tussen wat je niet echt gebruikt of lekker vindt (etenswaar etc.). Wat doe je, je legt het in de koelkast, bewaart het totdat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken en dit uiteindelijk met het vuilnis wordt afgevoerd. Jammer en (dood)zonde.

Wij vragen daarom:

- Heeft u artikelen in uw kerstpakket die u niet gebruikt?
- Heeft u verder nog artikelen in uw keuken-/koelkast die u niet gebruikt?
- Of zegt u; ik draag de voedselbank zo wie zo een warm hart toe.
- Gaat u boodschappen doen; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

U kunt dit inleveren in het Deen-filiaal op:

Vrijdag 4 januari van 10:00 tot 17:00 uur  
en

Zaterdag 5 januari van 09:30 tot 12.00 uur

Wij hebben een stalling met de meest nodige/houdbare artikelen voor u in de winkel klaargezet.

Mocht dit tijdstip u niet uitkomen, dan mag u het ook afgeven bij Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12, telefoonnr. 601241 of Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8, telefoonnr. 601474.

Trijntje en Willy zullen met de nodige hulp de ingeleverde artikelen zaterdag 5 januari na 12.00 uur bij de voedselbank in Purmerend afleveren.

Wij maken daar veel mensen heel gelukkig mee. Wij rekenen graag weer op u.

De collecte tijdens de kerkdienst van oudejaarsavond komt ten goede aan de voedselbank.

Groetjes,  
Trijntje  
Willy