

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer: 51

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 december 2018

Kerkdienst voor: Zondag 23 december 2018, 4e Adventszondag

Grote Kerk



**10.00 uur: Ds. M.M.J. Verheuvél,
Schoonhoven**



Organist: Dirk Kes

Kosters: Jan Blijleven en Hein Zeeman

Schoollied: Lied 477

Schoollied lezen: Ramses Hermus

Geen crèche

Kindernevendienst: Daniëlle en Gretha

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: Koos Zwiers (telf. 601751)

Grote Kerk



Zondag 23 december 2018



17.00 uur Advents Vesper


Kerstdienst : Maandag 24 december 2018


Grote Kerk: 22.00 uur

Samenzang vanaf: 21.45 uur

Organist: Dirk Kes

Kosters: Jan Blijleven en Hein Zeeman

Overdenking: Martijn Springer

**Schriftlezingen: Sarah de Groot en
Tamara Kes**

**Muzikale medewerking:
Het Marker Mannenkoor o.l.v. Jan Peereboom**

Collecte doel: World Servants Monnickendam


Kerkdienst voor : Dinsdag 25 december 2018, 1e Kerstdag


Patmoskerk

10.00 uur Ds. G.H. Fredrikze

Organist: Dirk Kes

Kosters: Jj. Commandeur en Fr. Visser

Creche: Mariejanne en Gerdien

**Kindernevendienst: Marianne, Gréthe
en Jannie**

**Eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie
Kinderen in de Knel**

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: Piet Boes (telf. 601927)



Kerkdienst voor : Woensdag 26 december 2018, 2e Kerstdag

Grote Kerk

10.00 uur Ds. E. van Rooijen,
Noordeloos

Organist: Hans Jütte
Kosters: Jan Blijleven en Hein Zeeman

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie
Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: Gerrit Verkade (telf. 601247)

16.00 uur KINDERKERSTFEEST

Patmoskerk

Organist: Dirk Kes

Bij de uitgang zal een deurcollecte
gehouden worden

Kerkdienst voor : Zondag 30 december 2018

Patmoskerk

10.30 uur Ds. T.C. Wielsma, Uithoorn

Organist: Hans Jütte
Kosters: Jj. Commandeur en Fr. Visser

Kindernevendienst: Marieke en Nathanja

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie
Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: Hein Pieter Zondervan (telf. 601910)

De koffie wordt verzorgd door de Zending

Herdenkingsdienst voor : Maandag 31 december 2018, Oudjaarsdag



Grote Kerk

19.00 uur Ds. H. Dekker

Organist: Dirk Kes
Kosters: Jan Blijleven en Hein Zeeman

Eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank
Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: Robbie Zwiers (telf. 06-52410698)



Kerkdienst voor : Dinsdag 1 januari 2019, Nieuwjaarsdag



Patmoskerk

10.30 uur Prop. Drs. B. Coster,
IJsselmuiden

Organist: Dirk Kes
Kosters: Jaap Boes en Klaas Boes

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie
Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: Kees Visser (telf. 601341)

De koffie wordt verzorgd door de Kerkenraad



Dagelijkse Schriftlezingen:

Zondag	23 december	Lucas	1: 57-66	Naamgeving
Maandag	24 december	Lucas	1: 67-80	De stilte doorbroken in huize Zacharias
Dinsdag	25 december	Lucas	2: 1-21	Vrede
Woensdag	26 december	Handelingen	6: 8-15	Beeld van Mozes
Donderdag	27 december	Handelingen	7: 1-16	Geschiedenis
Vrijdag	28 december	Handelingen	7: 17-34	De feiten op een rij
Zaterdag	29 december	Handelingen	7: 35-43	Les uit het verleden
Zondag	30 december	Handelingen	7: 44-60	Toepassing in het heden
Maandag	31 december	Psalm	147	God zorgt
Dinsdag	1 januari	Psalm	75	Lof aan God
Woensdag	2 januari	Openbaring	19: 11-21	Nachtmerrie?
Donderdag	3 januari	Openbaring	20: 1-10	Zielsgelukkig of doodongelukkig
Vrijdag	4 januari	Openbaring	20: 11-15	Dodenherdenking
Zaterdag	5 januari	Openbaring	21: 1-8	Bevrijdingsdag

Meditatie

Alsof er al niet genoeg stromingen waren binnen de islam, richtte in 1889 een zekere Mirza Ghulam Ahmad een stroming op die een **hervorming** voorstaat binnen de islam. Hij wilde alle met elkaar tegenstrijdige verzen uit de koran herzien of schrappen. Daar kreeg hij groot last mee en tot op de dag van vandaag worden de Ahmadi's zwaar vervolgd. In Pakistan is in 1974 deze vervolging zelfs bij grondwet vastgelegd. In 1984 wordt dit nog aangescherpt met het officieel strafrechtelijk vervolgen van Ahmadi's door een toevoeging aan de grondwet nl. het beruchte artikel 298C (wet op de godslastering). De terdoodveroordeling van de christin Asia Bibi waar nu zoveel internationale reuring over is was op basis van art. 298C : moslimfanatici willen dit teruggedraaide vonnis alsnog uitgevoerd zien. Asia Bibi zat al acht jaar in een dodencel!

In Pakistan worden de Ahmadi's nog zwaarder vervolgd dan o.a. de Christenen. Ik verwonder me er nog steeds over hoe ons pakistan-project nog steeds redelijk ongestoord door gaat.

Wat betreft stromingen is er ook bij ons niets nieuws onder de zon. We doen wel wat pogingen om weer wat dichter bij elkaar te komen al of niet door financiële nood gedreven. De PKN was een mooie poging, maar ook daar werden bij de oprichting de Remonstranten geweerd door de zwaardere stroming van de N.H. kerk, zijnde de gereformeerde bonders en zo bleven zij buitengesloten. De Dordtse leerregels (1618) waren voor de bonders te heilig: de vrije wil van de mens wordt er verworpen, en gesteld wordt dat God 'vóór de grondlegging der wereld' in een 'eeuwig besluit' heeft bepaald wie de gift van het geloof krijgt en dus behouden wordt, niks aan te doen: het bekende schisma van een door God vaststaande uitverkiezing tot behoud nog vóórdát iemand geboren is (vóór de grondlegging der wereld). Als ik hier even over na denk dan moet ik dus uit de PKN stappen en Remonstrants worden. Ik geloof namelijk wel in de vrije wil van de mens (waarbij ik beperkingen door verslaving niet mee tel).

Maar zou dat wat helpen? Ik ben vaak naar de Remonstrantse kerk geweest in Amsterdam en ook daar zie je leegloop hoewel daar de krimp toch niet bepaald vanwege bekrompenheid komt.

Zou het niet zijn dat bijbels geloof de ontwikkelingen van de moderne tijd totaal negeert. Het zijn niet alleen ontdekkingen van de wetenschap die reiken tot in de verste hoeken van het heelal en tot de kleinste details van een DNA-molecuul. Het zijn ook de tegenstrijdigheden die in de bijbel zelf staan : bv. God heeft spijt (Gen. 6:6, 1Sam. 15:35, Jona 3:10) , God is onveranderlijk en alwetend (Mal. 3:6, Ps.102:27, Jes. 46:10). Hieruit blijkt wel dat niet alle bijbelschrijvers hetzelfde over God dachten of bleven denken en gelukkig hoeven wij dat ook niet. Laat alles maar mooi in de bijbel staan zou ik zeggen en maak er geen ruzie over, je ziet hoe slecht het met de Ahmadi's is uitgepakt!

Als geloven het ontkennen en negeren van kennis gaat betekenen is de leegloop van de kerk niet meer tegen te houden, want kennis zal de komende jaren niet stil staan. Er staat sinds 26 november een vernuftig mini-laboratorium op de planeet Mars dat daar bodemonderzoek doet en de resultaten terug seint naar de aarde.

Dan valt het moeilijk te geloven in een hemelvaart van engelen nadat ze uitgezongen waren boven de velden van Efrata, om maar wat te noemen. Wil de kerk niet helemaal leeglopen of slechts een ereplaats voor tradities worden (waar we voor moeten waken) dan zullen we lastige keuzen moeten maken om onze boodschap voor de volgende generaties geloofwaardig door te geven.

Wie het weet moet het dit keer maar eens niet zeggen, dat is al te veel gebeurd. Wie het weet moet het maar eens gaan doen. "opdat zij úw werken zien en geloven", want dit zal blijven.

Voorbede

1. Voor hen die gevraagd zijn onze gemeente te dienen. Maak hen geschikt om dit van harte te kunnen doen.
2. Bescherm ons tegen onvrede, onrust, chaos en woorden die niet opbouwen maar afbreken.
3. Voor hen die in het huwelijk treden, dat ze met vreugde hun leven zullen delen.
4. Sterk hen die een naaste hebben verloren, dat Uw woord tot troost mag zijn.
5. Spaar Heer Uw volk Israël. Doe ons verlangen naar de tijd dat de wet zal uitgaan van Jeruzalem.
6. Geef ons vreugde in eenvoud te leven. U kwam in een kribbe, zonder pracht en praal.
7. Wees met onze ouderlingen en diakenen, dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.

Ria Kaars

Gebedskring

Op 3 januari is het weer de eerste donderdag van de maand en komen wij samen om te bidden voor de nood van de wereld dichtbij en veraf en voor alles wat ons op het hart ligt.

Plaats: Consistorie van de Patmoskerk. Tijd: 20.30 uur.
Iedereen die mee wil doen, is van harte welkom!

Opbrengst collecten

Zondag 16 december 2018

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 129,03

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 133,84

Oudejaarsavond hopen we elkaar om 19.00 uur te ontmoeten in de Grote Kerk. We gedenken hen die ons ontvallen zijn in 2018 en noemen hun namen. En wij ontsteken een lichtje voor hen en ook één voor hen die niet genoemd worden, maar aan wie we graag de herinnering brandende houden. Per familie kan na het noemen van de naam iemand van de nabestaanden naar voren komen en persoonlijk een lichtje ontsteken. Als niemand naar voren komt zal de kerkenraad een lichtje ontsteken voor de genoemde. Er is die avond een gestencilde liturgie. We lezen in deze herdenkingsdienst Psalm 90: 1-6 en 17 en Marcus 1: 9-15. En we zingen de volgende Liederen: 90 A, 103: 6, 7, Gez. 267: 1 (LvdK'73), 90: 1, 8, 286: 1, 3, 756: 1, 6, Evangelische Liedbundel 341, 912: 1, 3, 6. Van harte hoop ik dat we zo een stijlvolle afsluiting van 2018 mogen beleven.

Ten slotte. In dit laatste kerkblad van 2018 wil ik graag dankzeggen voor alle vormen van meeleven rond mijn afscheid. En ook nu vallen er iedere dag kerstkaarten door de brievenbus en ook ontving ik na de afscheidsdienst nog verschillende stoffelijke blijken van meeleven. Uit de grote enveloppe die mij werd overhandigd in de afscheidsdienst kon ik een nieuwe kunst kerstboom kopen met toebehoren en een nieuwe wasdroger. U merkt: ik heb het nuttig besteed! Nogmaals heel veel dank daarvoor. De Protestantse Gemeente op Marken zal altijd een warm plaatsje in mijn hart houden!

Van harte wens ik u mooie Kerstdagen en veel heil en zegen voor 2019.

Ds. H. Dekker.



Liturgie voor zondag 23 december van ds. M.M.J. Verheuvcl

Voorzang: Psalm 130a

Verkondiging van Het Woord

Mededelingen

Zingen lied 466 vers 5, 6 en 7

Stil gebed, votum en groet

Collecte

Schoollied: Lied 477 vers 1 en 3

Dankgebed, voorbede stil gebed
en Onze Vader

Lezing van de Wet van de Heere
Zingen: Psalm 119 vers 45 en 46

Zingen Psalm 27 vers 1 en 7

Gebed van Woord en Geest
Kindernevendienstlied: Lied 348 vers 1

Zending en Zegen.

Schriftlezing: Jesaja 10.33-11.10
Zingen: Lied 466 vers 1 en 2
Schriftlezing: Lukas 18.1-8
Zingen: Lied 466 vers 3 en 4

COLLECTE 1^e kerstdag voor "Kinderen in de knel" van Kerk in Actie

Dinsdag 1^e kerstdag is de collecte van de Diaconie bestemd voor Kinderen in de knel van Kerk in Actie. Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Komende Kerst zullen er veel kinderen zijn die de kerstdagen doorbrengen in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Met de collecte van deze Kerst wil Kerk in Actie bijzondere aandacht en steun geven aan kinderen uit Syrië die al jaren vastzitten in vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk veel kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. De kerken daar delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Wij bevelen de kerstcollecte voor al deze kinderen in de knel ten zeerste bij u aan!!

Namens de diaconie,
Eef Visser

KERSTNACHTDIENST 2018

Het Christelijk Jeugdwerk Marken nodigt u van harte uit voor de Kerstnachtdienst, welke wordt gehouden in de Grote Kerk op

maandag 24 december om 22:00 uur

De samenzang zal om 21:45 uur beginnen.

Dit jaar wordt de muzikale medewerking verleend door het **Marker Mannenkoor** en **Dirk Kes**.

De schriftlezingen zullen worden gelezen door **Sarah de Groot** en **Tamara Kes**.

Martijn Springer zal de overdenking verzorgen.

De collecte is bestemd voor **World Servants** uit Monnickendam. Zij zullen in 2019 de handen uit de mouwen gaan steken in Ghana, Ecuador, Oeganda en Malawi.

World Servants gelooft dat Jezus ons heeft geleerd om te dienen. Omdat het geloof in Hem het fundament is van hun werk, willen zij zoveel mogelijk mensen laten ervaren dat iedereen kan dienen, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden.

Jaarlijks gaan er zo'n 800 mensen uit heel Nederland op een werkvakantie naar een ontwikkelingsland. Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. De projecten duren twee tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie weken staat er een gebouw waar de hele gemeenschap iets aan heeft. De lokale partnerorganisatie zorgt ervoor dat er een leraar voor de klas komt en dat er lesboeken zijn of zorgt voor personeel in de door hen gebouwde kliniek.

Je kunt iets voor een ander betekenen, ver weg én dichtbij !!

Wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.

Na de dienst bieden wij u graag, in samenwerking met de SMJ, een kopje warme chocolademelk en kerstbrood aan in de kerk.

Wij zien u graag op Kerstavond, 24 december.

Het Christelijk Jeugdwerk Marken



Wij wensen u allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar !!



9



KINDERKERSTFEEST 2018

Tweede kerstdag om 16.00 uur zal het 24^e Kinderkerstfeest gehouden worden. Rond **15.55 uur** zullen we beginnen met de samenzang in de Patmoskerk.

De 11-jarigen hebben een prachtige musical en een afscheidslied ingestudeerd. De andere kinderen zullen u twee mooie liedjes laten horen die zij de afgelopen weken hebben ingestudeerd.

Ouders, kinderen en alle belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd om samen met ons het kerstfeest te komen vieren.

De 11-jarigen, die meespelen in de musical, worden om **14.45 uur** in de Patmoskerk verwacht.

Aan het einde van de kerstviering zal een deurcollecte gehouden worden.

Dan graag nog even uw aandacht voor het volgende:

- Aanstaaende zondag 23 december 2018 zal, tijdens het zondagsschooluurtje, de generale repetitie voor **alle** kinderen die deelnemen aan het Kinderkerstfeest plaatsvinden in de Patmoskerk.
- Zondag **13 januari 2019** beginnen we weer met de zondagsschool. Fijne dagen allemaal en tot volgend jaar!

OUDJAARSDIENST

Maandag 31 december komen we om 19 uur samen in de Grote Kerk om het kalenderjaar als gemeenschap van Christus af te sluiten. In deze dienst gedenken we ook allen die gestorven zijn in het jaar 2018. Deze herdenking is vorig jaar uitgebreider gebeurd dan in voorgaande jaren door het aansteken van een kaars voor elke overledene. Velen hebben het toen als een stijlvolle dienst ervaren.

In deze wijze van herdenken worden de aanwijzingen gevolgd zoals de PKN die opnam in het Nieuwe Dienstboek. De lichtjes die wij aansteken ter gedachtenis worden ontstoken aan Het Grote Licht dat over ons is opgegaan en aan wie wij onze overledenen in vol vertrouwen hebben mogen overdragen. In de schaduw van dat Grote Licht mogen hun lichtjes verder branden, ook na hun heengaan. Voor de familie zijn de lichtjes dus tot troost en bemoediging. Daarom wordt elke familie deze avond in de gelegenheid gesteld om voor hun dierbare overledene een kaarsje aan te steken. Zij spreken zelf af wie dat gaat doen. De praktische gang van zaken rond deze herdenking komt in de gestencilde liturgie van die avond en zal door de dienstdoende predikant ook worden toegelicht en begeleid tijdens de dienst.

Wij hopen met elkaar op een goede afsluiting van het jaar en een stijlvolle dienst.

De Diaconie

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 10 december 2018

Aanwezig 18 leden, afwezig 3 leden.

Opening. Voorzitter C. Visser Czn. opent met het lezen van Jes. 42 : 6-7, en gaat voor in gebed.

Voortgang beroepingswerk. Voorzitter van de beroepingscommissie C.J. Visser doet verslag van de status. Uit de geplaatste advertentie waarop men tot 1 december kon solliciteren, zijn 9 reacties voortgekomen. De commissie heeft besloten om met 5 hiervan verder te gaan.

Van deze 5 zijn 4 schriftelijke sollicitaties, en 1 heeft gereageerd met verdere vragen.

Het plan van de commissie is om eerst een gesprek met deze 5 kandidaten te voeren, om vervolgens op basis van deze gesprekken te besluiten wie te gaan horen.

Midden januari zullen alle gesprekken gevoerd zijn, zodat dan de balans kan worden opgemaakt.

Het horen zal plaatsvinden met 2-3 commissieleden per keer.

De lijst met kandidaten van het PKN mobiliteitsteam is nog even opzij gezet.

Voorstel aanpak kerkelijke gebouwen. Het moderamen heeft een voorstel uitgewerkt.

De commissie die volgens dit voorstel aan de slag kan gaan, zal bestaan uit 5 leden met als voorzitter M.J. van Altena. De kerkenraad wordt verzocht om kandidaten voor te dragen voor de overige 4 leden. Op de vraag of gemeenteleden ook kandidaten mogen voordragen,

antwoordt de voorzitter dat de kerkenraad de uiteindelijk samenstelling van de commissie bepaald, zoals dat ook bij de beroepingscommissie is gebeurd. Indirecte inbreng via kerkenraadsleden blijft mogelijk.

Verkiezing ambtsdragers. Voor de aftredende wijkouderling is in de 2^o ronde een vervanger gevonden. In een 3^o ronde zal nog naar een wijkouderling voor de vacante wijk worden gezocht.

Preekrooster 2019. In het preekrooster is toegevoegd wanneer de kerkenraadgeledingen volgens het koffieroster voor de koffie moeten zorgen. Verder is de eerste schooldienst met goedvinden van de school verplaatst naar 19 mei, en zijn er nog 2 collectes verwisseld waarvan één nu bestemd is voor het ondersteunen van de Nederlandse Bijbel Vereniging die ons voorziet van gratis bijbels om in de Grote Kerk door toeristen meegenomen te kunnen worden.

Preeklezen, Ouderling van dienst, "Kleine kerkenraad". Door het moderamen worden een aantal voorstellen gedaan, waarover in de volgende vergadering een beslissing kan worden genomen. De voorzitter verzoekt de kerkenraadsleden deze voorstellen in overweging te nemen.

Catechisaties. K. Kersbergen heeft 78 uitnodigingen rondgebracht voor jongeren van 12 – 16. Voorzitter C. Visser Czn. deelt mee dat 2 personen te kennen hebben gegeven belangstelling te hebben voor belijdeniscatechisatie. Het verzoek aan K. Kersbergen is om dit op te zetten. Gedacht wordt aan 9 avonden waarbij ook een kerkenraadslid aanwezig zal zijn.

Classis. Vanuit onze classis Noord-Holland moet een predikant worden voorgedragen als vertegenwoordiger naar de synode. De kandidaten die zijn genoemd, blijken niet beschikbaar. Nu de classis Noord-Holland de samenstelling van de ringen ook weer aan de gemeentes heeft voorgelegd, zal bij keuze voor een kleine ring het aantal mogelijke kandidaten verder afnemen.

Jeugdzaken. In de jeugddienst van januari zal de Gospeltram een bijdrage gaan leveren.

Diaconie. De kerstattenties zijn inmiddels allemaal rondgebracht. De oudjaardienst is doorgenomen met ds. H. Dekker. De herdenking zal nu eerder in de dienst plaatsvinden.

Penningmeester H.P. Zondervan neemt de begroting 2019 met de vergadering door.

Kerkrentmeesters. Penningmeester E. Commandeur legt de begroting 2019 uit via het doorlopen van de toelichting. Verder deelt hij mee, dat van de 100.890 euro die voor 2018 werd toegezegd, nu 82.680 euro is binnengekomen.

M.J. van Belzen rapporteert over de afloop van het onderhoud aan de Grote Kerk. Alle rekeningen zijn nu binnen, en er zijn geen verrassingen. Wel zijn de klokken niet meer in orde, maar daar wordt nu naar gekeken. S. van Altena meldt dat er nog steeds lekkage optreedt aan de westkant van de Grote Kerk. Er wordt geantwoord dat het de aandacht heeft van Monumenten Wacht, en die heeft aangegeven dat het vermoedelijk wel terug zal blijven komen.

Sluiting. De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk staande zingen van lied 444 : 1, 4.

Bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden zich bereid hebben verklaard de plaats in te nemen van de per 1 januari 2019 aftredende ambtsdragers.

Wij stellen de kandidaat kerkenraadsleden graag aan u voor:

Scriba:	A. Sterkenburg – Kes	Kets 19
Wijkouderling:	K.C. Zondervan	Kets 42
	P. Moenis (herbevestiging)	Gouwzeestraat 8
Ouderling-kerkrentmeester:	M.J. van Altena (herbevestiging)	Buurt IV nr. 5
	P. Kaars (herbevestiging)	IJsselmeerweg 5
Diaken:	A. Commandeur – van Riel	Buurt IV nr. 18
	H.P. Zondervan (herbevestiging)	Noorderwerfstraat 15

Bezwaren tegen belijdenis e/o levenswandel, zo die mochten bestaan, kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend tot uiterlijk 8 dagen na verschijning van dit kerkblad gericht worden aan de scriba P.C. Springer, Akkerstraat 22.

Indien er geen bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging van deze ambtsdragers geschieden in de kerkdienst van 6 januari 2019.

1968

2018

*Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
Spreuken 3:3*

Op 20 december zijn onze (groot)ouders

Kees Teerhuis & Maretje van Altena

50 jaar getrouwd

Wij willen hen van harte feliciteren met dit heugelijke feit en wensen hen nog vele mooie jaren samen toe.

Cor, Gerdien, Pieter & Thomas Teerhuis

12
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling
die wij als familie ontvingen bij het overlijden van onze zuster,
schoonzuster en peet

Luutje de Wit

Woorden schieten te kort maar weet dat alle reacties ons
tot grote troost zijn.

Fam. de Wit
Marken december 2018

Onze Zwager is overleden

Jaap de Jong

Echtgenoot van Gemma Peeters eerder echtgenoot van Maretje Zeeman †

We wensen zijn gezin veel sterkte toe.

Familie Zeeman

*Je vader blijft je vader, zo eigen en zo vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen, omdat je van hem houdt.
Maar eens komt de dag, dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.*

Op 8 december is op 92-jarige leeftijd overleden

Gerrit Maas

vader van onze zwager en oom

Wij wensen Walter & Aaltje, Nienke & Simeon, Samuël, Lenneke & Richard en familie veel
sterkte en kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

Lijsje

Aaltje & Jan Sijmen
Virginie, Chiara en Mick

Neeltje & Jacob René
Jason en Dylan

Pieter & Anita
Sarah en Lisa

Ellen & Michel
Ryan en Kayleigh

Cees & Alie

Pieter Ariaan & Joyce
Tygo en Jordy

Ronald & Tamara
Fem en Lizzy

Psalm 100 : 5
Want de Here is goed,
Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid
En Zijn trouw tot in verre geslachten.

In memoriam

Dirk Visser

1978-2018

Wij willen iedereen bedanken die aan ons heeft gedacht nu het 40 jaar geleden is dat mijn lieve, diepgelovige en wijze man en onze unieke en zorgzame vader werd Thuis gehaald. Hij was ons grote voorbeeld. Hij mocht voor velen heel veel betekenen. Dat er nog steeds, na al die jaren, met zoveel respect en liefde over hem gesproken wordt, is voor ons zeer troostvol en hartverwarmend.

Zo herinnerde u ons eraan dat hij gereformeerden en hervormden bijeenbracht en altijd de verbinding zocht, bijvoorbeeld door middel van de vieringen van het Heilig Avondmaal in bejaardencentrum "Voor Anker", die hij leidde samen met de Hervormd predikant, toen van het "samen-op-weg" proces nog geen sprake was. Ook was hij pastoraal werker, en legde zich onder meer toe op het ouderenpastoraat, toen in onze gemeente het basispastoraat nog in de kinderschoenen stond.

Maar hij was ook maatschappelijk actief, richtte in de jaren vijftig de toneelvereniging op met een onderwijzer van de basisschool en was in de jaren zeventig mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van de voetbalaccommodatie en belangrijk initiatiefnemer tot oprichting van het dorpshuis.

Hij is voor ons en voor u een voorbeeld geweest van het gestalte geven aan het Koninkrijk Gods hier op aarde.

Wat heeft eeuwigheidswaarde? Dat je –zolang nadat God je heeft Thuis gehaald- op zo'n mooie en liefdevolle manier voortleeft in de herinneringen van velen.

Mede namens Elise, Petra en Richard,

Jannetje Visser-Pereboom

KERST-EDITIE ELISABETH

U heeft hem vast al gezien, hij zit er weer bij, de Kerst-editie van de Elisabethbode bij het laatste kerkblad van dit jaar.

Het is een goede gewoonte om deze speciale editie bij alle kerkbladabonnees aan te bieden, ook de vaste abonnees krijgen hem dit keer via het kerkblad en niet in de bus.

Het blijft een blad met inhoud, dat de actualiteit niet schuwt en met pakkende en boeiende verhalen over gewone mensen. Ook de gedichten en Bijbelstudies raken nog steeds veel lezers.

Als u na het lezen van deze editie denkt: daar wil ik toch meer van weten, neem dan even contact op met Anneke Commandeur, via de telefoon, 601558 of stuur een mailtje naar: annekecomkroes@gmail.com,

En als u dit blad uit heeft gelezen, gooi het dan niet bij het oud papier, maar laat het ook een ander lezen, gun hem of haar ook dat plezier!

De Zendings- & Evangelisatiecommissie wenst u, behalve veel leesplezier,
ook hele goede Kerstdagen en Gods onmisbare zegen
voor het komende nieuwe jaar 2019 !



Puzzel: Uitspraken

Hieronder volgen 13 uitspraken van mensen uit de Bijbel. Wie heeft die uitspraken gedaan? Schrijf de letter op die bij zijn/haar naam staat. Wat lees je? (Gebruikte vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling)

A	David	F	Hizkia	K	Jesaja	P	Samuel	V	Kain
B	Job	G	Ester	L	Elisa	R	Rebekka	W	Mirjam
C	Gideon	H	Pilatus	M	Mozes	S	Johannes de Doper	X	Thomas
D	Simson	I	Adam	N	Elia	T	Petrus	IJ	Jozua
E	Jezus	J	Ruth	O	Eva	U	Paulus	Z	Maria

- Hier is hij, de mens.
- Gelukkig de vreedstichters
- U bent de Messias, de Zoon van de levende God!
- Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?
- Met de hulp van de HEER, heb ik het leven geschonken aan een man.
- Ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg hebben gehad.
- Als ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben ik even zwak als ieder ander.
- Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.
- Waar ben je geweest, Gechazi?
- Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.
- Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken.
- Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.
- Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen.

Deze pittige puzzel wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap

De oplossing is een hoopgevende boodschap voor het nieuwe jaar, waarmee ik u dan ook namens het NBG Goede Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar mag toewensen.

Anneke Commandeur