

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 1

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 januari 2019

Kerkdienst zondag 6 januari 2019

Grote Kerk

10.00 uur	Ds.J. de Goei Amersfoort Bevestiging Ambtsdragers
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	K. Visser en J. P. van Altena
Crèche	Neeltje Anita Schipper
Kindernevendienst	?

De eerste collecte is bestemd voor
De Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Koos Zwiers tel. 601751

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	6 januari	Openbaring 21:9-27	Een nieuw Jeruzalem
maandag	7 januari	Openbaring 22:1-11	Heldere belofte
dinsdag	8 januari	Openbaring 22:12-21	Spoed
woensdag	9 januari	Lucas 2:22-35	Teken van vrede - voor wie het ziet
donderdag	10 januari	Lucas 2:36-40	Profetes in actie
vrijdag	11 januari	Lucas 2:41-52	Thuis
zaterdag	12 januari	Lucas 3:1-14	Een roepende in de woestijn

De beste wensen!

Een nieuw jaar, om er het beste van te maken. Met Gods hulp moet het lukken. Want in God ontmoeten waarheid en liefde elkaar. Heb vooral Zijn woorden lief. Diep in ons weten we dat we niet kunnen strijden tegen God, die strijd verliezen we. Waarom zouden we ook. God staat voor zijn schepping.

Wie strijdt er dan tegen God? Is het niet de mens die wil zijn *als* God. De mens die God *niet* het beste deel geeft van wat hij heeft ontvangen. De mens die ongehoorzaam is aan Zijn wet. De mens die denkt in de toekomst te kunnen kijken.

Als ik het zo schrijf, herken ik mijzelf als een strijder tegen God. En dat wil ik niet zijn. Ik moet dus zelf veranderen. Dat kan als ik God toelaat, mij te veranderen. Dat gaat niet altijd makkelijk. Daar is vaak een crises voor nodig. Een punt waar je wel *moet* kiezen. Kies dat wat eerlijk is. Zie om naar je naaste. Deel je overvloed. Herken Gods Heilige Geest. Vlucht niet voor de waarheid. Ik ben niet volmaakt, alleen God is dat.

Bent u al gestopt met lezen. Te moeilijk, te lastig. Bedenk wel dat we inmiddels in staat zijn de wereld te vernietigen. Dus dat we naast blij te zijn voor onze redding in Jezus Christus van ons verwacht wordt te lijken op Christus.

Weet je wat zo fijn is aan onze Schepper? Hij is zo creatief en vol humor. Hij schiep de vrouw uit de rib van de man. Elke man die een vrouw heeft kan dat beamen. Die vrouw van mij: die kost me een rib uit mijn lijf.

H.C.C. Kaars- van den Bosch

Voorbede

1. Breng mensen op ons pad die we over Jezus kunnen vertellen.
2. Sterk hen die een naaste hebben verloren, dat Uw woord tot troost mag zijn.
3. Spaar Heer Uw volk Israël. Doe ons verlangen naar de tijd dat de wet zal uit gaan van Jeruzalem
4. Geef ons vreugde in eenvoud te leven.
5. Wees met onze ouderlingen en diakenen, dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
6. Voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt, Heer wij vragen Uw zegen.
7. Voor de catechisatie willen we bidden. Dat Uw Geest leiding mag geven in de gesprekken met jonge mensen.

Ria Kaars

Gebedskring - herinnering

Op 3 januari is het weer de eerste donderdag van de maand en komen wij samen om te bidden voor de nood van de wereld dichtbij en veraf en voor alles wat ons op het hart ligt.

Plaats: Consistorie van de Patmoskerk. Tijd: 20.30 uur.

Opbrengst Collecten

Zondag 23 december 2018

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 252,93

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 188,97

Maandag 24 december 2018

Kerstnachtdienst

Collecte bestemd voor World Servants Monnickendam

€ 415,86

Dinsdag 25 december 2018

Eerste Kerstdag

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Kinderen in de Knel

€ 456,06

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 413,09

Woensdag 26 december 2018

Tweede Kerstdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 115,70

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 107,70

Zondag 30 december 2018

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 173,50

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 193,45

Maandag 31 december 2018

Oudejaarsdag Herdenkingsdienst

De eerste collecte bestemd voor de Voedselbank

€ 392,10

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 303,63

Dinsdag 1 januari 2019

Nieuwjaarsdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 58,20

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 65,00

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	A.V.L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
	St.Lucas Andreas	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam
	Westfries Gasthuis	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn
Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
	Zuidland	Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam

Namen van hen die ons ontvielen in 2018 en die herdacht zijn
in de Grote Kerk op 31 december 2018.

19 januari	Cornelis Zeeman Kzn	83 jaar
2 februari	Helena Schotanus	76 jaar
14 februari	Geertje van Altena	80 jaar
13 maart	Cornelis Zeeman Pzn	71 jaar
21 maart	Jan Zondervan Dzn	84 jaar
28 maart	Co Padeloup	67 jaar
24 april	Cornelis de Wit	79 jaar
9 mei	Aagtje Vlasbloem	86 jaar
16 mei	Sijmon Peereboom	90 jaar
1 juni	Simon Kes	58 jaar
14 juni	Geertje Peereboom	82 jaar
22 juli	Neeltje Roos	77 jaar
7 augustus	Maretje van Altena	99 jaar
12 augustus	Lobbetje de Waart	76 jaar
20 augustus	Pieter Boneveld	91 jaar
11 september	Aagje Pereboom	90 jaar
16 september	Aris Zondervan	86 jaar
23 september	Neeltje Teerhuis	77 jaar
5 oktober	Aaltje Commandeur	91 jaar
27 oktober	Lutje de Wit	83 jaar
29 november	Cornelis Kes	96 jaar
1 december	Grietje Visser	82 jaar
21 december	Lijsje van Dijk	63 jaar
27 december	Geertje Appel	87 jaar

Wij gedenken deze broeders en zusters, ziende op Jezus Christus, die gezegd heeft:

'Ik ben de opstanding en het leven.

Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij / zij sterft'

Johannes 11 : 25

Liturgie voor de morgendienst op 6 januari in Marken

Intochtslied: Psalm 65 : 1 en 2.

Mededelingen

Stil gebed:

Votum en Groet:

Aanvangstekst: Johannes 8 : 12.

De Here Jezus heeft gezegd: Ik ben het Licht voor de wereld; wie Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar heeft licht dat leven geeft

Lied 653 : 1, 4 en 7.

Gebodslezing: 1 Johannes 1 : 5 - 1 Johannes 2 : 2.

Psalm 36 : 2 en 3.

Gebed:

Lied 348 : 1. Kinderen gaan naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing: Marcus 1 : 14 - 20.

Psalm 81 : 8, 9 en 11.

**Prediking: Tekst: Marcus 1 : 17.
Kom volg Mij.**

Lied 512 : 1, 2 en 3. Kinderen komen terug van de Kindernevendienst.

Collecte:

Afscheid ambtsdragers:

Psalm 121 : 4.

Bevestiging ambtsdragers:

Lied 363.

Welkom nieuw bevestigde ambtsdragers:

Dankzegging en voorbede:

Lied 885.

Zegen:

In herinnering aan Loes van Dijk, overleden 21 december 2018 in de leeftijd van 63 jaar.

Loes zal in de herinneringen voortleven als een vrouw die haar leven lang voor anderen zorgde. Zij was bejaardenverzorgster in hart en nieren en als collega een betrokken vriendin. Voor haar geliefden een lieve vriendin, een lieve zus, schoonzus en tante. Haar zo herinneren maakt het verdriet en gemis niet minder, maar na verloop van tijd wel te dragen.

Tijdens de afscheidsdienst klonken er woorden en liederen die aan Loes herinnerden. Wat is het mooi en goed dat deze woorden en liederen klonken in de kerk. De plaats waar God aanwezig is, als mensen daar in zijn naam bijeen zijn. Zo brengen wij ons verdriet en onze herinneringen aan een geliefde bij God.

Daarnaast klonken ook woorden uit de Bijbel. Woorden van God, richting ons, om ook ons te bemoedigen en te troosten. Woorden die Loes tijdens haar ziek zijn ook tot troost zijn geweest en die daarom in deze dienst gelezen moesten worden.

Zo mag Loes, ook in deze woorden uit de Bijbel, herinnerd worden. God sprak tot haar hart en zei: *"Wees niet bang, want Ik zal bij je zijn"*. Diezelfde God is er ook voor haar achtergebleven geliefden.

Kees Kersbergen.

In herinnering aan Geertje Appel, overleden 27 december 2018 in de leeftijd van 87 jaar.

Geertje zal herinnerd worden als dierbare vrouw en zorgzame moeder. Maar ook als de vrouw die graag de regie over het leven had. Een zelfstandig vrouw die, net als bij vele gezinnen op Marken, het gezin draaiend moest houden omdat de man vaak van huis was. Dat ging haar goed af. Zij was zorgzaam voor het gezin en als alles ging zoals zij het zich voor ogen had, kon zij daar enorm van genieten.

Genieten kon zij ook van de tijd rond kerst met het gezin. Dat de laatste kerst zo moest gaan had zij zelf niet voorzien. Hier werd haar de regie al uit handen genomen om zich over te geven in de liefdevolle handen van God de Vader.

De bemoedigende en uitnodigende woorden van Jezus, die in de rouwdienst centraal stonden, zijn voor haar in vervulling gegaan. Zij mag haar plaats, in het huis van de Vader, innemen. Dit te weten mag ons, als de achterblijvende familie en gemeente, tot troost zijn. Jezus die voor Geertje een plaats bereid heeft, wil ook onze Plaatsbereider zijn. Daarom klinkt het ook tot ons: *"Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij"*.

Kees Kersbergen.

In memoriam dominee A.K. Pronk-Lehne (1943-2018)

Op 21 december 2018 werden wij opgeschrikt door het onverwacht overlijden van mevrouw dominee Audrey K. Pronk-Lehne.

Op Marken heeft zij gewoond - samen met haar echtgenoot dominee J. Pronk, predikant van de Hervormde Gemeente Marken - van 1974 tot aan zijn emeritaat in 2011.

In die jaren én daarna is mevrouw Pronk talloze keren voorgegaan in onze kerkdiensten en heeft zij het wel en wee meegemaakt van vele Markers.

Dit jaar lag het in het voornemen dat zij bij ons zou voorgaan in de kerkdienst op 30 juni 2019. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Wij bewaren dierbare herinneringen aan haar en wensen dominee Pronk, Pieter Ariaan en Lobke en de kleinkinderen veel sterkte toe bij dit grote verlies.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Marken.

Indien u een blijk van medeleven wilt sturen aan dominee Pronk dan is hier het adres:
Corn. Dirkszoonlaan 246, 1141 ZH Monnickendam.

Wij willen een ieder bedanken voor de vele condoleances die wij mochten ontvangen, in de vorm van kaarten, telefonisch en persoonlijk, na het overlijden van onze broer en zwager

Jaap de Jong

Het is ons tot steun geweest, dat er zoveel mensen ook aan ons gedacht hebben. Bedankt hiervoor.

**Aagje en Jan Schipper- de Jong
Pieter en Aagje de Jong- de Waart**

Januari 2019

9

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dankbaar voor al de mooie dagen die wij met elkaar mochten beleven,
geven wij verdrietig kennis van het overlijden van mijn trouwe kameraad
en onze lieve en zorgzame moeder en grootmoeder

Aud Kjellaug Lehne

12 september 1943

21 december 2018

Jan Pronk

Pieter en Lobke

Mozes

Odilia

Sijmen

Corn. Dirkszoonlaan 246
1141 ZH Monnickendam

De ter aarde bestelling zal in besloten kring plaatsvinden op het kerkhof
van Edam.

De gedachtenisdienst zal gehouden worden op donderdag 27 december
om 11.30 uur in de Stolphoevekerk, Burgemeester Kolfschotenplein 1A,
1131 BN Volendam.

10

Als een bloem zo is het leven
't begin is teer en klein.
De ene bloem bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang
anderen heel even.
Vraag niet bij welke bloem je hoort
dat is het geheim van het leven.

Het verdrietige nieuws bereikte ons dat toch nog onverwachts is overleden onze buurvrouw

Loes van Dijk

We zullen haar missen.

Wij wensen Jurry en de verdere familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies

De bureu van Grotewerf

*Als het leven lijden geworden is
De kans op beter worden hier niet is
Dan zal je naar een plek toegaan
Waar ziekte en pijn niet bestaan*

Verdrietig, maar blij haar te hebben gekend hebben wij afscheid moeten nemen van

Loes van Dijk

de zus van onze schoonzoon en zwager Pieter Jacob

Wij wensen Pieter Jacob, Grietje, Maarten, Milan en familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd

Jan en Aagje

Tijs en Alina
Leon en Virginie
Eva

Johannes 14: 1-7

Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; . . .

Tot ons groot verdriet is overleden mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en bessie

Geertje Appel

*14 juli 1931

† 27 december 2018

echtgenote van Piet Boes

Wij hebben diep respect voor de wijze waarop zij de behandelingen tegen haar ziekte onderging en leefde met de gevolgen daarvan. Maar nu was haar lichaam op. We zijn dankbaar dat een zwaarder lijden haar bespaard is gebleven.

Wat blijft zijn vele mooie herinneringen.

Piet Boes

Fam. P. Boes jr.

Trijntje en Cees

Jannie en Egbert

Astrid

Chantal

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
3 januari 2019 om 14.00 uur in de Grote Kerk, Marken.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Marken. Er is mogelijkheid
tot condoleren voorafgaand aan de rouwdienst
in de Grote Kerk, vanaf 13.15 uur.

Na de begrafenis is er gelegenheid koffie te drinken in
dorpshuis Het Trefpunt te Marken.

Correspondentieadres: Hoogkamplaan 73, 1156 AK Marken

Geen bezoek aan huis.

Ter nagedachtenis aan mijn dierbare zus *Gaartje*

Alles sterft zachtjes

bij U sterft niets

deze winter

is er rouw

omdat jij heen ging

alles sterft zachtjes

bij U sterft niets.

Met dankbaarheid kijk ik terug op de liefdevolle verzorging die Gaartje thuis mocht ontvangen.
Ik wens Piet, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Trijntje Appel

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,

want slapend kom ik bij U thuis.

Alleen bij U ben ik geborgen.

Gij doet mij rusten tot de morgen

en wonen in een veilig huis.

De ochtend na Kerst ontvingen wij het verdrietige bericht dat onze peet Gaartje (Ake) in haar eigen vertrouwde omgeving rustig is ingeslapen.

We wensen ome Piet, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Neven en nichten

*Als de weg van het leven is verlopen
Het einde bereikt met laatste kracht
Dan gaat de hemel voor haar open
Is zij voor eeuwig thuis gebracht.*

Op 27 december is onze (oud)buurvrouw

Geertje Appel

overleden.

Wij wensen haar man Piet en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd!

De burens van de Noorderwerfstraat

Lieve Bessie,

Je was ziek.
Je zou gaan.
Nu of later.
Liever pijn gespaard.

De mooie herinneringen houden we vast.
Altijd in ons hart, nooit vergeten.

Astrid en Chantal.

Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Matteüs 5:4

Overleden is mijn schoonzus en onze peet Gaartje.

Wij wensen (omne) Piet en familie veel sterkte toe.

Klaas en Willeke
Mathijs en Marieke
Trijntje en Jan
en kinderen

Het is bijna zover

Artikelen voor de VOEDSELBANK uit (kerst)pakketten die niet worden gebruikt

Na het geweldige succes van voorgaande jaren gaan wij deze actie herhalen.

Velen van ons hebben van onze werkgevers, vrienden etc. een kerstpakket ontvangen. Altijd geweldig leuk en lekker, maar er zit altijd wel wat tussen wat je niet echt gebruikt of lekker vindt (etenswaar etc.). Wat doe je, je legt het in de koelkast, bewaart het totdat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken en dit uiteindelijk met het vuilnis wordt afgevoerd. Jammer en (dood)zonde.

Wij vragen daarom:

- Heeft u artikelen in uw kerstpakket die u niet gebruikt?
- Heeft u verder nog artikelen in uw keuken-/koelkast die u niet gebruikt?
- Of zegt u; ik draag de voedselbank zo wie zo een warm hart toe.
- Gaat u boodschappen doen; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

U kunt dit inleveren in het Deen-filiaal op:

Vrijdag 4 januari van 10:00 tot 17:00 uur

en

Zaterdag 5 januari van 09:30 tot 12.00 uur

Wij hebben een stalling met de meest nodige/houdbare artikelen voor u in de winkel klaargezet.

Mocht dit tijdstip u niet uitkomen, dan mag u het ook afgeven bij Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12, telefoonnr. 601241 of Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8, telefoonnr. 601474.

Trijntje en Willy zullen met de nodige hulp de ingeleverde artikelen zaterdag 5 januari na 12.00 uur bij de voedselbank in Purmerend afleveren. Wij maken daar veel mensen heel gelukkig mee. Wij rekenen graag weer op u.

De collecte tijdens de kerkdienst van oudejaarsavond komt ten goede aan de voedselbank.

Groetjes,
Trijntje
Willy