

# Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 2

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 12 januari 2019

## Kerkdienst zondag 13 januari 2019

### Patmoskerk

10.00 uur	Ds. T.C. Wielsma Uithoorn Viering Heilig Avondmaal
Organist	Hans Jütte
Koster(s)	Jaap Boes en Klaas Boes
Schoolied	Lied 416
Schoolied Lezen	Sofie Kaars
Crèche	Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst	Marieke Schipper en Nathanja Moenis

De Tafel collecte is bestemd voor  
*De Diaconie*

De tweede collecte is bestemd voor  
*De Kerk*

Kerktaxi: Gerrit Verkade telefoon 601247

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	13 januari	Lucas 3:15-22(38)	Aankondiging van de vuurdoop
maandag	14 januari	Jesaja 40:1-11	Troost
dinsdag	15 januari	Jesaja 40:12-20	Niemand is als God
woensdag	16 januari	Jesaja 40:21-31	Leer van de schepping
donderdag	17 januari	Ester 1:1-12	Dank je feestelijk
vrijdag	18 januari	Ester 1:13-22	Mannentaal
zaterdag	19 januari	Ester 2:1-11	Miss-verkiezing



## Meditatie

*Lucas 2 : 11 Vandaag is in de stad van David een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.*

De kerstdagen zijn weer voorbij en wij mochten wereldwijd de geboorte van onze Heer Jezus Christus herdenken en vieren. Elk jaar weer een bijzondere periode waarin alle christenen zich mogen bezinnen op het nieuwe leven dat God bij ons bracht en wij door Jezus in ons zelf brengen mogen. Er is in de schepping niets zo teer en krachtig als nieuw leven. Twee woorden die elkaar ogenschijnlijk tegenspreken, maar toch zo verbonden zijn. Klinkt dit te zweverig ? Neem nu de jaarlijkse lente die wij in onze streken mogen begroeten. Het weer mag dan nog zo slecht zijn, koud en windig, de natuur (de schepping) laat zich niet beteugelen en barst uit zijn voegen. Bomen, struiken, planten, bloemen, alles barst uit elkaar van nieuw leven. Niet te remmen. Nieuw leven (geboorten) dient zich aan en is door niets tegen te houden. De schepping vernieuwd zich met een onmetelijke kracht, oogt teer en fragiel, maar is o zo krachtig. Tere, fijne bloemblaadjes, heel zacht boomblad, sneeuwkllokjes, krokussen, vogeleitjes, pas geboren vogeltjes, pulletjes, lammetjes. Allemaal zacht en teer en toch vol niet te meten levenskracht.

Wat geweldig mooi dat de Here God onze redding op die wijze tot ons bracht. Nieuw leven, zo teer en toch zo onmetelijk sterk ! Door niets en niemand tegen te houden... Dat is wie onze Here is, door niets en niemand tegen te houden in zijn genade voor ons mensen. Hij laat niet varen de werken zijner handen ....

En dan zijn er telkens mensen die menen dat de bijbel niet meer van deze tijd is en zich tekstueel zou dienen aan te passen aan de 'huidige' tijd. Dat vinden mensen door alle eeuwen heen, maar gelukkig blijft Gods woord onveranderlijk en toepasbaar in elke periode van ontwikkeling van de samenleving. De basis van het evangelie is, naast het eren van God, pure noodzaak voor het samenleven van mensen. Zonder toepassing van de tien geboden valt elke samenleving uiteindelijk uiteen en zal moord en doodslag de boventoon voeren. Wie gedacht heeft dat de hemel zich bevindt in of op de sterren en/of planeten in de ruimte zal zich moeten herbezinnen. Dit zijn eigen verzinsels en de bijbel geeft dit ook niet aan. Gods aangelegenheden zijn niet in menselijke maatstaven te meten en dat moeten we ook niet willen proberen. Wie op zoek is naar de hemel op wetenschappelijke manier zal daarin naar mijn mening niet slagen. Het is de Here God die de hemel ontsluit (Matt. 4 : 16 ...opende de hemel zich voor hem....), zoals wij op meerdere plaatsen in de bijbel kunnen lezen. Op de wolken zitten geen engelen en dat is, met al die vliegtuigen in de lucht, maar goed ook. Maar God kan de natuur wel gebruiken om zijn plannen te verwezenlijken. Wij mensen hebben maar beperkte vermogens en kunnen van alles om ons heen zelfs maar weinig zien, ruiken en horen. Laten wij het goddelijke niet proberen te doorgronden, want dat zal ons nooit lukken. En de bijbelse vertellingen plaatsen in de context die ons wordt aangereikt. Dan komt het Woord van God tot zijn recht in voor ons begrijpelijke taal en laten wij tevreden zijn met alles wat God ons via de wetenschap geeft en deze ontwikkelingen toepassen op de wijze zoals God ons dat in zijn Woord voorhoudt.



## Voorbede

1. Spaar Heer Uw volk Israël. Doe ons verlangen naar de tijd dat de wet zal uitgaan van Jeruzalem.
2. Geef ons vreugde in eenvoud te leven.
3. Wees met onze ouderlingen en diakenen, dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
4. Voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt, Heer wij vragen Uw zegen.
5. Voor de catechisatie willen we bidden. Dat Uw Geest leiding mag geven in de gesprekken met jonge mensen.
6. Dank U voor het leven van Dick Altena. Zijn werkeloosheid maakte hem bruikbaar voor Uw dienst in Bolivia. Vele ontspoorde jongeren kregen zo een nieuwe toekomst.
7. Help onze kerkelijk werker Cees Kersbergen. Te troosten, te verbinden en aan te moedigen ons leven in Uw licht te brengen.

Ria Kaars

\*\*\*\*\*

## Opbrengst Collecten

Zondag 6 januari 2019

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 168,90

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 154,10

\*\*\*\*\*

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten:

Periode 21 oktober 2018 t/m 18 december 2018 € 517,33

Bestemd voor:

Kindertehuis Timoteo in Bolivia

St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## ***Bijbelstudiekring.***

Aanstaande dinsdagmiddag 15 januari komt de Bijbelstudiekring weer samen.

Het onderwerp voor de Bijbelstudies in dit seizoen zijn de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Dit lijkt veel, maar dat valt mee. Het zijn maar 20 pagina's tekst dus dat moet toch te doen zijn.

Deze brieven zijn geschreven in de vroegste periode van de kerk. Daarbij zijn het brieven die geschreven zijn door oor- en ooggetuige van het leven van Jezus. Petrus en Johannes waren discipelen van het eerste uur en Jacobus en Judas waren halfbroers van Jezus. Alles bij elkaar reden genoeg om ons te verdiepen in wat deze brieven ons vandaag te zeggen hebben.

Deze keer staat de tweede brief van Petrus op het programma. Die bespreken wij in één keer en ter voorbereiding is het goed om deze brief thuis alvast eens te lezen.

De volgende samenkomsten zijn gepland op dinsdag: **12 februari, 12 maart en 9 april.**

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op

**dinsdag 15 januari om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

Liturgie voor de dienst op zondag 13 januari 2019 in de Patmoskerk op Marken

Intochtslied: Psalm 100: 1, 2,3,4

Mededelingen

Stil gebed Votum Groet

Schoollied Lied 416: 1, (gelezen) en gezongen: 1 en 4

Gebed

Zingen: Kinderlied Lied 348: 1

Kinderen naar de nevendienst

Lezing: 1 Koningen 19:1 t/m 8

Zingen: Lied 276: 1, 2, 3

Verkondiging n.a.v. 1 Koningen 19: 5b

Zingen: Lied 365: 4, 5 + Collecte voor de kerk

Kinderen terug uit nevendienst

Lezing van het Avondmaalsformulier + Zingen: Geloofsbelijdenis (340B)

Tafelgebed, nodiging en uitdeling

Zingen: Lied 381: 1, 2

Na 1 e tafel: a) Lezen 1 Johannes 4: 7 t/m 9; b) Zingen: Lied 381: 3, 4

Na 2 e tafel: a) Lezen: 1 Johannes 5: 10 t/m 12 b) Zingen: Lied 381: 5, 6

Dankgebed uit formulier

Zingen: Psalm 111: 3, 6

Zegen + Lied 431c

---

Waarom ga ik naar de kerk?

Ik ga (ook) naar de kerk om te oefenen.

Ik ga naar de kerk om te trainen.

Als ik niet elke week oefen in de dienst aan God, verslapt mijn geloofsleven.

Om lichamelijk lenig te blijven, moet je oefeningen doen, daar zijn we het allemaal over eens.

Maar dat geldt ook voor onze geest! Ook geestelijke lenigheid komt je niet aanwaaien.

Ook geloven en hopen en liefhebben gaat niet vanzelf. In elk geval kan ik daar best wat hulp bij gebruiken.

Ik heb het nodig om elke week, elke zondag, eerst maar eens wat oefeningen te doen om mijn geest lenig te houden. Zeker, ik ga ook naar de kerk om anderen te ontmoeten. En ik ga ook naar de kerk om een duit in de collectezak te doen, zodat mensen hier of daar of nog verder weg metterdaad geholpen kunnen worden. Maar ik ga net zo goed naar de kerk om mijn geest te ontspannen. Jazeker, misschien juist door de inspanning van het zingen en door het luisteren naar wat er wordt gezegd. Ik oefen mij om niet stijf en stram te worden door oppervlakkige prietpraat. Ik train mijn geest in dankbaarheid, in lofzegging, in aandacht voor wat van wezenlijk belang is voor mensen. Heel de kerkdienst is ook een oefening in de dienst aan God!

Wilt u een lenige geest? U doet er goed aan, de oefeningen niet te verzuimen...







## Belijdeniscatechisatie voorjaar 2019

Enkele leden van onze gemeente hebben aangegeven dat zij dit voorjaar belijdenis van hun geloof willen afleggen in het midden van de gemeente.



**Zijn Naam belijden**

De kerkenraad is dankbaar en blij met dit voornemen en ondersteunt dit van harte.

Ook andere gemeenteleden wordt de mogelijkheid geboden om belijdenis van hun geloof af te leggen.

Wat zou het mooi zijn als de kring van belijdende leden van onze gemeente groter wordt.

Wellicht loopt u/jij hier ook al langer mee rond, maar is het er nooit van gekomen. Praat hier dan eens over met je wijkouderling of de kerkelijk werker en overweeg of dit ook voor

jou de stap is, die je zou willen zetten.

Ter voorbereiding op het doen van belijdenis van het geloof, begint maandag 28 januari de belijdeniscatechisatie. De belijdeniscatechisatie wordt gegeven door de kerkelijk werker Kees Kersbergen. Als blijk van betrokkenheid is hierbij ook een lid van de kerkenraad aanwezig.

De belijdeniscatechisatie is verdeeld over negen maandagavonden en wordt gegeven thuis bij Kees Kersbergen, Akkerstraat 16. Het begint om 20.00 uur en de eindtijd ligt ergens rond 21.30 uur.

Het spreekwoord zegt als er één schaap over de dam is dan volgen er meer. Er zijn er al twee dus dat beloofd wat!

Voor meer informatie over het doen van belijdenis en voor aanmelding, bel naar Kees Kersbergen 780078 of stuur een mail [cskersbergen@ziggo.nl](mailto:cskersbergen@ziggo.nl).

De kerkenraad.

Sterk zijn betekent soms dat je op moet geven

Het betekent soms een traan

Sterk zijn betekent soms dat je niet naar meer moet streven

Het betekent soms dat je het moet laten gaan

Verdrietig hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vriendin, onze zus, schoonzus en tante

*Loes van Dijk*

Marken, 8 september 1955

Amsterdam, 21 december 2018

Jurry

Janny en Muus

Patricia

Cherena

Michel en Jessica

Willem Jan en Aaltje

Liselotte

Katinka

Sofieke en Mark

Pieter Jacob en Grietje

Maarten en Jolijn

Milan

Elizabeth en Dirk

Sanne en Lorenzo

Femke

**Al ben je niet meer hier, je blijft voor altijd in ons hart.**

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.



Lieve Loes,

Hierbij delen wij graag onze herinneringen aan jou.

Jij was onze oppas, maar geen gewone oppas. Als jij kwam wisten wij dat die dag niet saai zou zijn. Gefietst door regen en wind naar Volendam en naar het Twiske. Met moeite hielden wij jou bij, maar wat was het leuk en wat hadden we verhalen om te vertellen als mam en pap weer thuis kwamen van werk. Wat jij nog noemde als leukste moment, de musical Ciske de Rat, waar wij heen zijn geweest. Wat was het toch mooi geweest om nog één keer met jou naar een musical te gaan, want we weten allebei dat niemand daar zo van hield als wij.

Naast alle avonturen met ons, maakte jij ook heel wat mee met Snoepie, ons hondje. De enige personen op deze wereld die wij Snoepie toevertrouwden waren Jurry en jij. Jij wist als geen ander wat een deugniet Snoepie kon zijn, maar wat kon je erom lachen. Snoepie houdt van aandacht en zodra je even stopte met aaien smeekte Snoepie met zijn pootje om meer, hier kon je zelfs nog in het ziekenhuis erg om lachen. De manier waarop jij naar Snoepie keek deed ons zoveel plezier. Jij was de perfecte oppas en Snoepie zal je altijd missen.

In de laatste weken heb ik je vaak gesproken en gezien, ik werkte namelijk net in de keuken van het VUMC om eten voor de patiënten te maken, we hadden het er nog over wat een toeval dat was, maar ook hoe blij je daarmee was. Elke avond stond ik aan de band, en daar kwam het bord met jouw naam. Mijn hart maakte een sprongetje als ik dat zag. Ik maakte elke keer een hartje op jouw eten, zodat je wist dat ik het had gemaakt, in de hoop dat je je niet alleen voelde. Elke dag als ik even langs kwam was je zo enthousiast, ik weet niet hoe je het deed, maar je was zo sterk, ondanks de pijn en het amper kunnen ademen, liet je iedereen die in jouw kamer kwam zo welkom voelen.

*Te jong en volop in het leven  
Mocht jij je dromen niet meer beleven  
Je werklust, liefde en glimlach op je gezicht  
Blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.*

Loes, het was een eer om je gekend te hebben. Wij houden van je en hopen dat je nu op een plek bent zonder zorgen.

Net zoals wij elke avond zeiden,  
Slaap lekker lieve Loes

Sanne, Femke en Snoepie

---

Lieve tante Loes,

Nooit meer bij mooi weer samen  
een ijsje eten bij Bertus.

Nooit meer samen spelen en lachen.

Jij bent nu voor mij het allermooiste sterretje in de lucht!

Ik ga je missen!

Cherena



9

Lieve tante Loes,

Achter je ligt een leven  
van werken en plicht  
en dat bepaalde in  
in alles jouw gezicht.

Flink was jij  
je leven lang  
moedig ben je tot  
het einde gebleven.

Flink wil je dat  
wij zullen zijn  
maar afscheid nemen  
doet zo'n pijn.

Patricia en Cherena

---

Hierbij bedanken wij iedereen voor de vele blikken van medeleven die wij  
mochten ontvangen in de vorm van kaarten, bezoek aan huis en telefonisch,  
na het overlijden van Tom.

Dit is voor ons een grote steun geweest in deze moeilijke tijd.

René en Evalina

Sjaak

Bob

---

Hallo allemaal,

Ik verblijf nu reeds drie jaar in verpleegtehuis Nicolaas te Lutjebroek. Blijkens het  
grote aantal wenskaarten en kerststuk van de kerk ben ik nog niet vergeten op  
Marken, dat is een grote steun voor mij. Ik wil dan ook een ieder die mij een goed  
hart toedraagt via deze weg bedanken hiervoor.

Namens Piet Uithuisje, Frans en Joke van Oeveren (mentor van Pieter)

## Bedankt Marken.



Wij willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook onze actie heeft gesteund. Ook dit jaar hebben we weer enorm veel levensmiddelen/(kerst)pakketten mogen ontvangen/ Veel mensen die speciaal inkopen deden bij Deen voor de voedselbank. Ook kregen wij veel positieve reacties op onze actie. Geweldig.

Onze dank gaat ook uit naar Frida, Sijmon, Piet, Piet, Geertje, (Mieke en Bertus, niet op de foto), dhr. V. Lopik en medewerkers van Deen die ons ontzettend hebben geholpen en mede ervoor zorgden dat wij de goederen naar Purmerend konden brengen. Naast de 52 kratten en vele dozen levensmiddelen konden wij een geldbedrag van € 627,10 aanbieden. Van dit bedrag kwam € 392,10 uit de collecte van Protestants Marken, gehouden op oudejaarsdag; € 235,00 kwam afgelopen vrijdag/zaterdag binnen via giften en statiegeldbonnen van de bewoners, Grandioos.

Wij kijken weer terug op een zéér geslaagde actie. Nogmaals bedankt, zeker ook namens de voedselbank en hopelijk tot volgend jaar.



Trijntje Boes en Willy Uithuisje