

# Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 3

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 19 januari 2019

## Kerkdienst zondag 20 januari 2019

### Grote Kerk

10.00 uur	Prop. Drs. P.J. van Dam	Houten
Organist	Dirk Kes	
Koster(s)	Kees Visser en Jan Piet van Altena	
Schoolied	Lied 935	
Schoolied Lezen	Elisa van Veen	
Crèche	Jannie Schipper en Ursula Roos	
Kindernevendienst	Marianne zwiers en Gréthe van Belzen	

De eerste collecte is bestemd voor  
*Ned. Bijbel Vereniging*

De tweede collecte is bestemd voor  
*De Kerk*

Kerktaxi: Siem van Altena tel 601663

### Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	20 januari	Ester 2:12-18	Schoonheidsprijs
maandag	21 januari	Ester 2:19-23	Aanslag mislukt
dinsdag	22 januari	Psalm 26	Schone handen
woensdag	23 januari	Lucas 4:1-13	Het Woord beschermt
donderdag	24 januari	Lucas 4:14-30	Het Woord irriteert
vrijdag	25 januari	Lucas 4:31-37	Het Woord verwondert
zaterdag	26 januari	Lucas 4:38-44	Het Woord geneest

*Meditatie met het oog op de omstrede Nashville verklaring.*

*Lezen: Prediker 9: 7-9.*

Zou u een artikeltje willen schrijven over hoe u als predikant en als vader hebt leren accepteren dat uw dochter lesbisch is, vroeg iemand mij vorige week na alle commotie in de media over de Nashville verklaring, die o.a. ondertekend werd door diverse dominees van zeer orthodoxe snit. U heeft het ongetwijfeld meegekregen vanuit de krant of de diverse tv programma's die er uitgebreid aandacht voor vroegen.

Nu is die vraag voor mij gemakkelijk te beantwoorden.

Want voor mij wás het namelijk nooit een vraag!

Alleen maar een opdracht die ik al meegekregen had van haar Schepper bij haar geboorte in 1985.

Je kind wordt geboren en je hebt de opdracht om dat kind te aanvaarden zoals het is en niet zoals jij zou willen dat het zou moeten zijn. Als ik al zou willen dat mijn kind persé hetero moet zijn.

En als je als vader ziet hoe je dochter ongelukkig wordt van verkering hebben met een jongen, zou je dán juist niet je vaderhart laten spreken?

Ouders die menen dat zij dat niet mogen van de Bijbel, van God, of van de kerkmensen om hen heen, moeten zich m.i. nog eens afvragen wat de bedoeling van het leven is, volgens onze Schepper.

Natuurlijk ken ik als dominee de zgn. zeven teksten over homo - zijn in de Bijbel. Maar iedereen kan toch inmiddels weten dat de Bijbel in die zeven teksten niet spreekt over een één op één relatie in liefde en trouw?

God wil ons geluk! Gelukkig is die mens die liefde verwerft en liefde weet te geven.

En voor de rest: "eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw c.q. de man die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven". (Prediker 9:7-9).

Van harte mag ik hopen dat wij, christenen van 2019, ons niet zullen laten leiden door volksgeloof dat geen rekening houdt met exegese zoals exegese hoort te zijn: lezen en luisteren vanuit de context. Daarom ben ik blij dat de leiding van de PKN zo nadrukkelijk afstand heeft genomen van de Nashville verklaring.

Mijn dochter is zeer gelukkig met haar vrouw en ik met hen.

Waarom? Omdat zij daarmee is wie zij is.

Mijn dochter hoeft zich niet te verstoppen omdat ze lesbo is én gelovige. Waarom zou ze?

Deze vader, die met heel zijn hart vader is, maar eveneens met heel zijn hart dominee, droomt ervan dat ieder mens mag zijn wie hij/zij is.

Daar ademen we als gezinnen en als kerkgemeenschappen van op!

Ds. H. Dekker.

**Voorbede**

1. Wees met onze ouderlingen en diakenen, dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
2. Voor de catechisatie willen we bidden. Dat Uw Geest leiding mag geven in de gesprekken met jonge mensen.
3. Dank U voor het leven van Dick Altena. Zijn werkeloosheid maakte hem bruikbaar voor Uw dienst in Bolivia. Vele ontspoorde jongeren kregen zo een nieuwe toekomst.
4. Help onze kerkelijk werker Cees Kersbergen. Te troosten, te verbinden en aan te moedigen ons leven in Uw licht te brengen.
5. Wilt U zijn bij het bezinningsweekend. Dat we bemoedigd en gesterkt mogen worden door Uw woord te bestuderen en te delen.
6. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
7. Geef wijsheid aan de wereldleiders. Dat ze niet bezig zijn met machtsdenken, maar werken aan een eerlijke verdeling.

Ria Kaars

\*\*\*\*\*

**Opbrengst Collecten**

Zondag 13 januari 2019

De Tafel collecte bestemd voor de Diaconie € 235,65

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 168,30

\*\*\*\*\*

**Giften.**

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,= en € 20,=

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

\*\*\*\*\*

Hierbij wil ik jullie laten weten dat de koffiebussen van beide kerken het laatste kwartaal van 2018 hebben op gebracht 145,15 euro

Bedankt allemaal.

\*\*\*\*\*

De Protestantse Gemeente Marken steunt al jaren de activiteiten van Mision Timoteo in Bolivia.

Mision Timoteo werd in 1992 opgericht door Dick Altena, samen met zijn vrouw Therèse. Dick werkte daarvoor als chef-kok. Therese had een eigen PR bureau. Nadat Dick zijn baan was kwijtgeraakt, was het plan om samen de zaak van Therèse uit te breiden. Maar het liep anders. Ze bleven een sterke overtuiging houden dat God hen wilde gaan gebruiken om iets voor kinderen te doen. Ze vertrokken uiteindelijk naar Bolivia waar zij zich met Mision Timoteo ontfermden over kansarme kinderen.

Mision Timoteo is inmiddels uitgegroeid tot een flink project met verschillende takken waarbij veel Bolivianen betrokken zijn en biedt werk aan meer dan 50 mensen.

In augustus 2018 werd bij Dick een tumor op de alvleesklier geconstateerd. Op 5 januari 2019 is hij overleden. Dick is 76 jaar geworden.

Wij zijn dankbaar voor zijn werk in Bolivia en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe!

De Zending- en Evangelisatiecommissi

liturgie

Marken 20 januari 2019 - 10.00 uur

Aanvangslied 84a

Stil gebed – Votum en Groet

Schoollied 935 (geheel) Je hoeft niet bang te zijn Lied 25: 1

Kyriegebed eindigend met:

VG.: Zo zingen wij samen:

Gem.: lied 299d (wisselzang)

Glorialied Psalm 136: 1, 2, 3, 12 en 13

Gebed bij de opening van de bijbel

kinderen naar kindernevendienst na het zingen

van lied 348: 1

Schriftlezing

OT Deuteronomium 30: 9 – 14

Lied 25: 4, 5

NT Lucas 10: 25 - 37

Lied 320: 1, 3, 5

Uitleg en verkondiging

Lied 316: 1, 4

Collecte – kinderen terug

Gebeden

Slotlied 416 – alle verzen

Zegen

Gezongen Amen 431c

\*\*\*\*\*

### Collecte zondag 20 januari

A.s. zondag zal de diaconie collecteren voor de Nederlandse Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons. Deze organisatie legt Bijbels en Bijbelgedeelten neer op plaatsen waar mensen overnachten. Daarbij richt de Bijbelvereniging zich vooral op hotels, pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, zorgcentra, hospices, gevangenis en schepen. Sinds 3 jaar zijn deze "Gideonbijbels" ook geplaatst in de Grote Kerk van Marken, waar ze in het toeristenseizoen meegenomen kunnen worden door toeristen die daarvoor belangstelling hebben. Er is een aparte display voor deze Bijbels in de kerk. Daarnaast verstrekt de vereniging gratis Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asielzoekers, vluchtelingenwerkers, gevangenispastors, verplegenden, ouderenbezoekers en pastoraal werkers.

Met als doel: het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen.

De Bijbelvereniging is niet uniek in bijbelverspreiding. De werkwijze is echter wél uniek. De Bijbelvereniging verspreidt niet alleen de Bijbels, maar controleert ook of de Bijbels, na plaatsing in de overnachtingslocaties, blijven liggen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de Bijbels meegenomen worden uit overnachtingslocaties. Per jaar moet zo'n 8% van de geplaatste Bijbels worden vervangen. De boeken zijn dan meegenomen of niet meer toonbaar. Niettemin heeft de Bijbelvereniging er geen moeite mee als mensen de hotel- of ziekenhuisbijbel meenemen om er thuis verder in te lezen. Graag wensen ze de Bijbel in ieders handen!

De Bijbelvereniging is voor haar financiën afhankelijk van leden en donateurs.

Namens de diaconie,  
Eef Visser

## Samen strijden we tegen onrecht

Met jouw steun stredden we in 2018 wereldwijd tegen onrecht. Samen boekten we prachtige resultaten. Veel dank! Ibrahim Halawa (23) bedankte Amnesty International voor de petitie die op touw gezet werd tegen het onrecht dat Ibrahim werd aangedaan. Hier in het kort wat hem overkwam :

Ibrahim protesteerde toen twee van zijn vrienden in Egypte door agenten waren doodgeschoten. Hij werd opgepakt, gemarteld en zat onder helse omstandigheden vier jaar gevangen. Hij kon ter dood veroordeeld worden. Volgens de autoriteiten zou Ibrahim anderen tot geweld hebben aangezet, maar Amnesty-onderzoekers toonden aan dat dit een valse beschuldiging was. Nu is Ibrahim weer vrij en bedankt iedereen die voor hem in actie kwam: 'Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik de doodstraf ontlopen ben. Dank daarvoor.'

Hierboven een emailtje dat ik ontving.

Al sinds de jaren 70 ben ik lid van Amnesty International. Daar kreeg ik bekendheid over Jorge Horacio *Zorreguieta* en waar hij en vooral Jorge Rafael Videla aan werkten. De gevolgen werden wereldwijd bekend: dertigduizend mensen levend uit vlietuigen gegooid. *Zorreguieta* mocht daarom het huwelijk van zijn dochter Maxima in Nederland niet bijwonen van minister Kok. Even was er landelijk wat bewustwording. Maar dit soort onrecht is de wereld nog lang niet uit. Ik kom via de Nicolaascantorij Edam in kerken waar de diaconie voor Amnesty International collecteert. Eigenlijk heb ik nooit begrepen waarom Amnesty geen initiatief van de Kerk zelf is geweest. Hebben de psalmen het niet voortdurend over recht en gerechtigheid en de profeten? Natuurlijk, er zijn wereldwijd doelen te over, maar het zou ons als christenen niet misstaan zo af en toe wat aan deze organisatie over te maken want, de naam zegt het al, Amnesty International werkt wereldwijd en ... krijgt dingen voor elkaar!

Klaas Kes

NL85RABO0122466845

Amnesty International Nederland

Middels deze advertentie wil ik iedereen bedanken voor de leuke kaarten en attenties die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. Speciaal dank voor de burens op Buurt 4, de Ierlandgroep, de vrienden en vriendinnen, de "oud- en nieuwgroep" en de Neil Young Cover Band.

**Gerard Schilder**

**Buurt 4**

---

Voor de vele blijken van medeleven na het plotselinge overlijden van mijn kleinzoon Tom, wil ik iedereen bedanken.

De vele kaarten, bezoeken en de troostvolle woorden van Dhr Kersbergen hebben mij goed gedaan.

Het verdriet blijft maar toch dank jullie wel.

Aagje de Waart  
Hoogkamplaan 60

---

### Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	A.V.L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
	St.Lucas Andreas	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam
	Westfries Gasthuis	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn
Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
	Zuidland	Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam

Jesaja 43:1

*Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van mij*

Klaas was zich bewust van zijn naderende einde en in volledige aanvaarding hiervan is tot ons groot verdriet van ons heen gegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader

Klaas Zeeman Jzn

echtgenoot van Makie Zeeman-Springer

\* 16 maart 1940

† 16 januari 2019

Tot het laatst toe heb je gestreden

door een weemoedig hart omgeven

Om zolang als het maar kan bij ons te zijn

ondanks zoveel moeheid, verdriet en pijn

zijn geest nog op volle kracht

Maar over zijn lichaam had hij geen macht

we spreken af, je weet wel waar, daar boven ontmoeten wij elkaar

Maretje Zeeman-Springer

Manita

Peter en Jannetje

Jaco

Laika 

De rouwdienst vindt plaats in de Patmoskerk te Marken op maandag 21 januari 2019 om 14:00 uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Voor de rouwdienst is er gelegenheid tot condoleren vanaf 13:15 uur.

Na de begrafenis is er gelegenheid om koffie te drinken in de Hal van de Patmoskerk

Geen bloemen

Geen bezoek aan huis

Als ik ga, moet je niet huilen  
Want echt weg ben ik niet  
Mijn lichaam is nu duizend dingen  
Heb daarom niet zoveel verdriet

*Ik ben de wind*

*Ik ben de regen*

*Ik ben de zon*

*Het jonge gras*

*Ik ben de sneeuw en duizend dingen*

*Ik ben weer degene die ik was*

En als je wakker wordt  
Bekijk dan de bomen en de blauwe lucht  
Kijk naar de vlinders en de bloemen  
Kijk naar de vogels in de vlucht

Want al die duizend dingen ben ik  
Sinds ik mijn lichaam achterliet  
Die duizend dingen zijn mijn leven  
Dus zie je, echt weg ben ik niet

Ta, rust zacht

Manita, Peter, Jannetje en Jaco



*Jezus zei: Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust  
geven.*

Bedroefd maar dankbaar dat hij nu de rust heeft gevonden, is van  
ons heengegaan onze broer en zwager

Klaas Zeeman Jzn

Echtgenoot van Makie Springer

Immetje Stoker-Zeeman

Lijsje Lommers- Zeeman

Pieter en Nelly Zeeman-Schipper

Maretje Zeeman-Zeeman

We wensen Makie en de kinderen heel veel sterkte in deze moeilijke  
tijd.

*Na een strijd, moeizaam gestreden*

*ging je heen, niet onverwacht*

*Niemand wist hoeveel jij hebt geleden*

*onuitputtelijk was je kracht*

*Maar ook hieraan kwam een einde*

*het deed je zeer ons te laten staan*

*Maar hiermee hebben wij vrede*

*omdat je nu kunt rusten gaan*

*Eerst werd je ziek  
toen was het sterven nog ver  
steeds kwam het dichterbij  
nu telt de hemel weer een ster  
een hele mooie  
dat ben jij*

Na een dappere strijd hebben wij afscheid moeten nemen van onze ome Klaas. We gaan hem erg missen en wensen Makie, Manita, Peter, Jannetje en Jaco heel veel sterkte.

Marja en Simon

Yorick en Jolice

Noa

---

*De Heer is mijn herder*

Verdrietig, maar vol bewondering voor de wijze waarop hij met zijn ziekte is omgegaan, hebben wij vervuld van fijne herinneringen en dankbaar voor onze jarenlange vriendschap afscheid moeten nemen van

Klaas Zeeman

Wij wensen Makie, Manita, Peter, Jannetje en Jaco veel liefde en kracht toe om dit verlies te verwerken.

Bedankt voor je vriend zijn  
Je warmte en je trouw  
Als we straks aan je denken  
Is onze glimlach voor jou

Pieter en Nelly  
Jannetje  
Dirk en Lijs  
Outger en Aaltje



**Vrijdag 25 januari 2019 is er kienen  
in de Patmoskerk.**

**Kienen, met een vleugje Valentijn, begint om  
20.00 uur en zal zo rond 23.00 uur eindigen.**



**Dit seizoen gaan we nog 2x kienen, zet deze  
data in de agenda**

**22 februari en 22 maart**

---

# JEUDDIENST

ZONDAG 27 JANUARI 2019 OM 10:00 UUR  
IN DE PATMOSKERK



# #DurfTeVragen

Voorganger: Ds. D.J. Lagerweij  
Muzikale begeleiding: Gospeltram  
Organist: Dirk Kes