

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 4

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 januari 2019

Kerkdienst zondag 27 januari 2019

Patmoskerk

10.00 uur Ds. D.J. Lagerweij Zwolle
Jeugd dienst thema Durf te Vragen

Organist Dirk Kes
Muzikale medewerking Gospeltram

Koster(s) Jaap Boes en Klaas Boes

Schoollied Lied 981

Schoollied Lezen Finn de Wit

Schriftlezingen Pieter Teerhuis en Jorrit Korstman

Crèche Astrid van Altena en Geertje Schouten

De eerste collecte is bestemd voor
Project Pakistan

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Hein Piet Zondervan tel 601910

Koffie en thee wordt verzorgd door Christelijk Jeugdwerk Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	27 januari	Ester 3:1-11	Haman gooit hoge ogen
maandag	28 januari	Ester 3:12-15	Ongeluksgetal
dinsdag	29 januari	Ester 4:1-8	Verscheurd door verdriet
woensdag	30 januari	Ester 4:9-17	Help!
donderdag	31 januari	Ester 5:1-14	Uitnodiging
vrijdag	1 februari	Ester 6:1-14	Zelfoverschatting
zaterdag	2 februari	Ester 7:1-8:2	De rollen omgekeerd

MEDITATIE: WAAR IS JEZUS?

"Maar Hij zei tegen hen: 'Waarom hebt u naar Mij gezocht?'

Lucas 2 : 49a

Waar zijn mijn sleutels, waar ligt mijn portemonnee, waar is de oplader van mijn telefoon? We kunnen van alles kwijt zijn en dan gaan we op zoek. Zo ook Jozef en Maria. Twaalf jaar na de beroemde reis naar Bethlehem zijn ze opnieuw op reis. Dit keer niet naar Bethlehem, maar van Jeruzalem naar Nazareth. Een bekende reis want ze maakten hem elk jaar. Zou het daarom zijn dat ze zo makkelijk vertrokken zijn zonder goed op te letten of Jezus mee was? Het was al jaren goed gegaan, waarom zou het nu anders zijn? Er is wel een verschil met voorgaande jaren, want Jezus is nu twaalf jaar. Zijn Bar Mitswah is gevierd, Hij is zoon der wet. Dat betekent dat Hij nu volwaardig deel kan nemen aan de erediensten en de studiebijeenkomsten van de rabbijnen. Jezus heeft de kans zich meer en meer te verdiepen in de Heilige Schrift, om te zijn in de dingen van Zijn Vader. Maar dat hebben Jozef en Maria zich niet gerealiseerd, en nu zijn ze Hem kwijt. Ze gingen dagelijks met Hem om, Hij hoorde bij hen, was deel van hun gezin en toch waren ze Hem kwijt.

Wat doen wij als we iets of iemand zoeken? We vragen het links en rechts, als we haast hebben rennen we van hot naar her zonder echt goed na te denken en de meest logische plek eerst af te gaan. En zo zoeken Jozef en Maria ook. Is Hij soms bij familie en kennissen? Is Hij ergens onderweg achtergebleven? Maar Hij is nergens te vinden, totdat ze op de derde dag (niet voor niets de derde dag) Hem vinden in de Tempel. Het huis van Zijn Vader. Eigenlijk de meest voor de hand liggende plaats voor Jezus om te zijn en toch hebben Jezus ouders dat niet gelijk bedacht. Zo gaat het bij ons ook wel eens, de sleutels hebben bij ons een afgesproken plek, maar daar hangen ze bijna nooit. Als we ze zoeken is dat ook niet de eerste plaats waar we kijken. En toch blijken ze daar soms wel te zijn, dan ben je het halve huis door geweest voor niets, want ze waren op de juiste plaats. Dit gold ook voor Jozef en Maria, zij zochten Jezus ook niet op de meest voor de hand liggende plaats, wat doen wij? **Als wij Jezus kwijt zijn waar zoeken we Hem?** Dit verhaal laat zien waar Hij te vinden is, Hij is te vinden in de dingen van Zijn Vader. **Voor ons in het Woord van God, in het gebed. Laten we Hem daar zoeken en Hijzelf heeft het beloofd wie Hem zoekt, die zal vinden.**

Ingezonden door: Pieter de Jong

Voorbede

1. Dank U voor het leven van Dick Altena. Zijn werkloosheid maakte hem bruikbaar voor Uw dienst in Bolivia. Vele ontspoorde jongeren kregen zo een nieuwe toekomst.
2. Help onze kerkelijk werker Cees Kersbergen. Te troosten, te verbinden en aan te moedigen ons leven in Uw licht te brengen.
3. Dank U voor het bezinningsweekend. Dat we openhartig met elkaar konden spreken.
4. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
5. Geef wijsheid aan de wereldleiders. Dat ze niet bezig zijn met machtsdenken, maar werken aan een eerlijke verdeling.
6. Leer ons omzien naar elkaar in deze snel veranderende tijd.
7. Heer wil bij hen zijn die iemand verloren hebben. Geef hen kracht.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 20 januari 2019

De eerste collecte bestemd voor de Ned. Bijbel Vereniging € 198,90

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 185,65

Extra kerkenraadsvergadering

Ter informatie delen wij u hierbij mede dat er in verband met het beroepingswerk, een extra kerkenraadsvergadering zal plaatsvinden op maandag 28 januari a.s. om 20.00 uur in Gebouw Hoogh.

De Kerkenraad

Jeugddienst

27 januari 2019 Patmoskerk Marken

Thema: #DurfTeVragen
 Voorganger: Ds. D.J. Lagerweij, Zwolle
 Muzikale begeleiding: Gospeltram
 Organist: Dirk Kes

Liturgie

- Gospeltram speelt
- Luiden van de klok
- Intochtslied: Lied 67: 1 t/m 3 (God zij ons gunstig en genadig)
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Stil gebed, votum en groet
- Schoollied: lied 981 (Zolang er mensen zijn op aarde)
 - vers 1 gelezen
 - daarna zingen vers 1, 2 en 5
- Gospeltram speelt
- 10 Geboden gezongen (Melodie: "Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht")
- Gebed
- 1^e schriftlezing: Spreuken 8: 22-31 (Bijbel in Gewone Taal)
- Zingen: Lied 837: 1 en 4 (Iedereen zoekt U)
- 2^e schriftlezing: Lucas 2: 41-47 (Bijbel in Gewone Taal)
- Zingen: Lied 841: 1 en 2 (Wat zijn de goede vruchten)
- Preek – thema "#DurfTeVragen"
- Zingen: Lied 885: 1 en 2 (Groot is uw trouw)
- Gospeltram speelt
- Collecten voor Project Pakistan & Kerk – orgel speelt tijdens de collecten
- Dankgebed & voorbeden
- Slotlied: EvLb. 270: 1 en 2 (Ga nu heen in vrede)
- Zegen, afgesloten met gezongen Amen, lied 431C
- Toegift van de Gospeltram

WIJKINDELING PER JANUARI 2019		
Wijk 1	Walter Maas Zuiderzeeweg 46 Tel.: 601720	Kets, het Rietland, Buurt I, II, III en IV, de Havenbuurt en Melisvennen
Wijk 2	Klaas Zondervan Kets 42 Tel.: 601901	Hoogkamplaan, Buurterstraat, Oosterpad, Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moeniswerverpad en Moeniswerf
Wijk 3	Anneke Commandeur-Kroes Buurterstraat 41 Tel.: 601558	Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Thamiswerfstraat, Westerstraat, de Pieterlanden en de Duikjes
Wijk 4	Pieter Moenis Gouwzeestraat 8 Tel.: 601220	Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof, Minneweg, Zuiderzeeweg, IJsselmeerweg, Botterstraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat en Zeilstraat
Wijk 5	Jannetje Kes-Appel IJsselmeerweg 80 Tel.: 601253	Kerkbuurt 1 t/m 201

FUNCTIEVERDELING KERKENRAADSLEDEN PER JANUARI 2019	
Moderamen C. Visser Czn. C. Visser Kzn. K.C. Zondervan A. Sterkenburg-Kes	- voorzitter kerkenraad + voorzitter kerkrentmeesters - voorzitter diaconie - wijkouderling - scriba
Wijkouderlingen W.F. Maas K.C. Zondervan A. Commandeur-Kroes P. Moenis J. Kes-Appel	- wijk 1 - wijk 2 - wijk 3 - wijk 4 - wijk 5
Jeugdouderling G.A. Teerhuis-Kaars	- jeugdwerk
Kerkelijk werker K. Kersbergen	- ouderenpastoraat, catechese
Diakenen C. Visser Kzn. S. van Altena A. Schouten E. Visser H.P. Zondervan J.H. Zwiers A. Commandeur-van Riel T. Boes-Boes	- voorzitter + afgevaardigde ring - 2e voorzitter - secretaris - 2e secretaris + collecte info kerkblad - penningmeester + zendingscommissie - 2e penningmeester + kerktelefoon - postverwerking - kraambezoeken + coördinatie avondmaal
Ouderling-Kerkrentmeester C. Visser Czn. M.J. van Altena J.S. Roos E. Commandeur P. Kaars M.J. van Belzen	- voorzitter - 2e voorzitter, 2e scriba + verhuur gebouwen - secretaris + ledenadministratie - penningmeester - preekregelaar + beheer volkstuinten - onderhoud gebouwen

Collectemunten, hoe werkt het?

Sinds 1 juli 2017 worden er GEEN collectebonnen meer verspreid. Vanaf die datum zijn we namelijk overgestapt op collectemunten.

De collectebonnen die u nog in uw bezit heeft, blijven uiteraard wel geldig. U kunt ze dus blijven gebruiken voor de collectes.

De nieuwe collectemunten zijn te bestellen **via internet**: www.protestantsmarken.nl
Kies in het menu aan de linkerkant van het scherm voor “Financiën” en daarna voor “Collectemunten”, gevolgd door “Collectemunten bestellen”. U wordt dan doorverwezen naar de webshop van onze Protestantse gemeente.

In de webshop zijn de volgende munten beschikbaar:

- € 0,50 Groen
- € 1,= Geel (fluorescerend)
- € 2,= Zilver
- € 5,= Goud



De webshop is ook beschikbaar op uw **smartphone**.
Zoek in de app-store of Play store op “Kerkgeld app”.



In beide gevallen (via internet en via smartphone) wordt u gevraagd om een account aan te maken en uw account te koppelen aan een Kerkelijke gemeente.

Kies “Prot. Gem. Marken”.

De Collectemunten zijn te vinden onder het kopje “Artikelen”.

Betaling van uw bestelling via uw smartphone en via internet gebeurt via iDeal.



Veilig online betalen
via uw eigen bank

Oude bestelwijze blijft voorlopig ook bestaan

Indien u niet over internet of een smartphone beschikt, dan kunt u gewoon gebruik blijven maken van de ‘oude’ bestelwijze. U dient het bedrag over te maken op:

rekening NL04 INGB 0005 3801 50 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Marken o.v.v. uw eigen adres.

Vermeld ook welke munten u wilt hebben en hoeveel.

Indien u meer informatie wilt over de kerkgeld-app of collectemunten bestellen via internet, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het college van kerkrentmeesters (secretaris@protestantsmarken.nl).

Kerkelijke bijdrage digitaal

Vorig jaar zijn we begonnen met een nieuwe manier van toezegging en betaling van de Kerkelijk bijdrage. We hebben de digitale variant geïntroduceerd.

Er hebben zich in totaal 109 personen / families aangemeld voor deze digitale variant. Daar zijn wij heel blij mee, want het maakt het voor u makkelijker, maar ook onze penningmeester hoeft veel minder handelingen te verrichten.

Er moeten echter jaarlijks nog steeds **570 brieven** aangemaakt, geprint en rond gebracht worden.

Daarom willen wij hierbij wederom vragen om **de overstap naar digitaal te maken**.

Als u dit jaar al digitaal meedoet, dan blijft dat in 2019 ook zo en hoeft u niets te doen.

Wilt u meedoen vanaf 2019, stuur dan een mail naar secretaris@protestantsmarken.nl met als onderwerp “Deelname Digitale Bijdrage” en u krijgt begin 2019 het verzoek om een toezegging te doen EN in de loop van het jaar verzoek(en) tot betaling van uw toezegging via de mail. **Uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt voor de Kerkelijke bijdrage.**

Hoe het precies werkt kunt u vinden op: www.protestantsmarken.nl (Financiën > Handleidingen)

Belijdeniscatechisatie voorjaar 2019

Zoals eerder gemeld in dit kerkblad, wordt dit jaar aan leden van onze gemeente weer mogelijkheid geboden om belijdenis van het geloof af te leggen.



Zijn Naam belijden

Het zou toch mooi zijn als de kring van belijdende leden van onze gemeente groter wordt.

Ter voorbereiding op het doen van belijdenis van het geloof, is er belijdeniscatechisatie. Deze wordt gegeven door de kerkelijk werker Kees Kersbergen. Als blijk van betrokkenheid is hierbij ook een lid van de kerkenraad aanwezig.

De belijdeniscatechisatie is verdeeld over negen

maandagavonden en wordt gegeven bij Kees Kersbergen, Akkerstraat 16. Het begint om 20.00 uur en de eindtijd ligt ergens rond 21.30 uur.

In het vorige bericht stond dat de belijdeniscatechisatie op maandag 28 januari zou beginnen. Dit kan op die avond niet doorgaan. De belijdeniscatechisatie begint op maandag 4 februari. De volgende data zijn: 11 en 25 februari 4, 11, 18, 25 maart 1 en 8 april. Zondag 14 april is de belijdenisdienst.

Er is nog plaats voor gemeenteleden die belijdenis willen doen, dus schroom niet en kom op 4 februari naar Akkerstraat 16.

Of bel/mail voor meer informatie over het doen van belijdenis naar Kees Kersbergen 780078 cskersbergen@ziggo.nl.

JEUGDIENST

ZONDAG 27 JANUARI 2019 OM 10:00 UUR
IN DE PAT'MOSKERK



#DurfTeVragen

Voorganger: Ds. D.J. Lagerweij
Muzikale begeleiding: Gospeltram
Organist: Dirk Kes

8

*Na een leven vol liefde en kracht
Naar een plaats waar u werd opgewacht
En daar,
na een korte scheiding van elkaar
bent u nu samen met uw man
voor eeuwig bij elkaar.*

Op 16 januari is op 89-jarige leeftijd overleden

Nienke Maas-Abma
moeder van onze zwager en oom

Wij wensen Walter & Aaltje, Nienke & Simeon, Samuël, Lenneke & Richard en familie veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

Lijsje

Cees & Alie

Aaltje & Jan Sijmen
Virginie & Leon
Chiara & Lars
Mick

Pieter Ariaan & Joyce
Tygo
Jordy

Neeltje & Jacob René
Jason
Dylan

Ronald & Tamara
Fem
Lizzy

Pieter & Anita
Sarah
Lisa

Ellen & Michel
Ryan
Kayleigh

g

Ook al zijn het droeve tijden
troost je met de gedachten
dat hij niet meer moet lijden
en in een beter leven leeft
omdat je zoveel om hem gaf
en blijvend om hem geeft.

Verdrietig heb ik kennis genomen van het overlijden van

Klaas Zeeman

De vader van mijn lieve vriendin Manita.

Ik wens Manita, Makie, Peter, Jannetje en Jaco veel kracht en sterkte toe in deze
moelijke tijd.

Gerda.

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken.

Liefde en herinneringen leven altijd voort.

Vorige week moesten onze vrienden Peter en Jaco afscheid nemen van hun vader.
Wij wensen Peter, Jannetje, Jaco en verdere familie heel veel sterkte bij dit grote
verlies.

Jullie vrienden van "de Paal"

Met veel verdriet, maar enorm trots hoe je met je ziekte omging,
hebben we afscheid genomen van onze dierbare vriend:

Klaas Zeeman

Dankbaar zijn we voor de mooie herinneringen van alles wat we beleefd
hebben en je warme vriendschap.

We wensen Makie, Manita, Peter en Jannetje en Jaco heel veel sterkte
toe voor de komende tijd en de lege plek die Klaas achterlaat.

Nooit meer in ons midden, maar voor altijd in ons hart.

Tineke, Dirk en de kinderen

Zo sterk maar geen kracht meer
Zo'n wil maar geen macht meer
Je was het leven nog niet moe.
Jouw lichaam was er wel aan toe

Na een afnemende gezondheid is toch nog onverwacht ome Klaas uit onze familie
weggenomen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Makie, Manita, Peter, Jannetje en
Jaco. Veel sterkte gewenst in deze moeilijke tijd.

De neven en nichten van familie Stoker

11

Jullie verdriet, wij kunnen het begrijpen

Jullie verslagenheid, wij voelen het aan

Wat wij met woorden daarom proberen uit te leggen

Is dat wij als vrienden rondom jullie staan

Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Klaas Zeeman

De vader van onze vriendin Manita

Wij wensen Manita, Makie, Peter, Jannetje en Jaco heel veel sterkte toe.

Jente en Hans, Gera en Jos, Sijtje en Lees, Neel, Nelly

Toch nog onverwacht, maar blij dat hem verder leed bespaard is gebleven, is overleden onze

Buurman Klaas Zeeman

Wij zullen Klaas altijd blijven herinneren als een gedreven persoon. Die altijd bezig was rondom het huis. Gras maaien voor de buurt, fietsbanden plakken en altijd tijd voor een gezellig praatje met de burens.

Klaas we zullen je ontzettend missen in de buurt.

Wij wensen Makie, Manita, Peter, Jannetje en Jaco heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De burens van de Westzij.

*Vaders sterven niet
Ze glijden hooguit naar de overkant
Ze leven verder in wie blijft
In woorden en gedachten
In verhalen, gevoel en tederheid*

Op 16 januari bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van
de vader van onze, meer dan, vriend Jaco

Klaas Zeeman

Wij wensen Makie, Manita, Peter, Jannetje en Jaco veel kracht en sterkte met dit verlies

Pieter en Christina
Jan Jacob en Yvonne
Ramon en Kelsey, Inge, Larissa, Job
Annabel en Hylke, Nelleke en Nikos, Bart en Nina

Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
(Psalm 91 : 1)

Moegestreden, maar het naderende einde acceptierend, is van ons heengegaan onze zwager en oom

Klaas Zeeman Jzn

Wij wensen Makie en kinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

D. Springer
T. Springer - Kes
A. Springer - Zeeman
G. Springer - Pereboom
neven en nichten

13

Als het leven niet meer is
zoals je graag zou willen.
Dan is rust voor jou een uitkomst.
Maar de leegte die je achterlaat
is voor ons niet te bevatten.

Zover wij konden, zijn wij met je meegegaan.
Nu moeten wij je veel te vroeg laten gaan.

Verbijsterd en diep bedroefd zijn wij met het verlies
van onze lieve zus, schoonzus en tante.

Marietje Zeeman

14-11-1961

21-01-2019

Pieter en Joyce
Aaltje en Jaap
Jente en Hans
Johan en Neeltje
Neven en Nichten

Correspondentieadres:
Aaltje Stoker- Zeeman
Noorderwerfstraat 13
1156 AG Marken

De rouwdienst zal plaats vinden op zaterdag 26 januari 2019 om 13.00
uur in de Patmoskerk te Marken. Voorafgaand aan de rouwdienst is er
gelegenheid tot condoleren vanaf 12.15 uur.

Daarna brengen wij Marietje naar haar laatste rustplaats op de
algemene begraafplaats.

1 Korintiërs 13 vers 8a
 " De liefde zal nooit vergaan"

Verdrietig zijn wij nu onze lieve nicht zo plotseling is overleden,

Marietje Zeeman

Dat zij nu de rust heeft gevonden, waar zij zo naar verlangde.

Wij wensen Pieter & Joyce, Aaltje & Jaap, Jente & Hans, Johan & Neeltje en hun kinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Peet Maretje en Ome Aris

Je hebt je rust nu gevonden
 Al is vol droefheid ons hart
 Je lijden zien en niet kunnen helpen
 Dat was onze grootste smart

Verdrietig moeten wij afscheid nemen van onze lieve nicht

Marietje Zeeman

Wij wensen Pieter & Joyce, Aaltje & Jaap, Jente & Hans, Johan & Neeltje en hun kinderen veel kracht en sterkte toe.

Hein Pieter & Hedwig
 Sharon
 Gianna

Klaas Dirk & Neeltje
 Leroy & Judith
 Rachel & Peter

Mariska & Richard
 Sven
 Finn

Wanneer je niet meer vechten kunt
 Wanneer het leven zwaar lijkt om te dragen
 Wanneer je staat op 't dode punt
 Wanneer je vleugels lijken lam geslagen
 Wanneer je uitgeschakeld wordt
 Wanneer je staan moet langs de kant van 't leven
 Wanneer je niets hebt dan tekort
 Zodat je ook niets hebt om weg te geven
 Wanneer je, je zo eenzaam voelt
 Dat zelfs de liefste je niet kan bereiken
 Wanneer Gods zee je overspoelt
 Omdat je bent als een eiland zonder dijken
 Wanneer je vuur is uitgeblust
 Dan is er slechts van één kant hulp te verwachten
 Wie moe is vindt bij Jezus rust
 En hem die zwak is geeft hij nieuwe krachten

Rust zacht tante Mariet

Mirjam & Jacco
Elin, Mirre, Jenz
 Landon & Helena
Anaija, Zara
 Joren & Becky
 Zola

Lianne
 Carling
 Maaïke
 Kyle
 Melissa
 Kirsten



Woorden schieten te kort en tranen overheersen

Lieve Marietje

ik hoop dat je nu je rust gevonden hebt, maar ik ga je zo ongeloofelijk missen

Alle liefs van Barbara

Lieve Marie,

De zon die schijnt

maar niet voor jou

Een mooie dag

maar niet voor jou

Het leven kan zo mooi zijn

maar niet voor jou

Op 'blue monday' ben jij heen gegaan

Hierdoor is de wereld even stil komen te staan

Lieve Marie, achter die mooie wolken
schijnt altijd de zon

Ik hoop dat je dat hebt geweten
toen je aan je laatste Reis begon

Rust nu maar zacht.

Gera

Soms is er zoveel wat we voelen,
maar weinig wat we kunnen zeggen.....

Geschokt en verdrietig zijn wij door het overlijden van de zus van onze vriend Johan

Marietje Zeeman

Wij wensen Johan en Neeltje, Kyle, Kirsten en verdere familie sterkte met dit grote verlies.

Pieter en Neeltje
Hein Pieter en Hedwig
Dirk en Geertje
Klaas Dirk en Neeltje
Edward en Erna
Pieter en Christina
Jaap en Danielle

WIJ WILLEN JE DE RUST GUNNEN
AL IS VOL DROEFHEID ONS HART
JOUW LIJDEN ZIEN, JE NIET KUNNEN HELPEN
DAT WAS ONZE GROOTSTE SMART

Lieve Marietje

Wij zien vogels hoog in de lucht
Ze vliegen daar zo vrij
Zonder angst, zonder pijn
En één daarvan ben jij

Wij wensen Pieter en Joyce, Aaltje en Jaap, Jente en Hans, Johan en Neeltje, de kinderen en de rest van de familie heel veel sterkte.

Manita, Gera en Nelly

BINGO



**Vrijdag 25 januari 2019 is er kienen
in de Patmoskerk.**

**Kienen, met een vleugje Valentijn, begint om
20.00 uur en zal zo rond 23.00 uur eindigen.**



**Dit seizoen gaan we nog 2x kienen, zet deze
data in de agenda**

22 februari en 22 maart