

Protestants Marken



Jaargang 13. Nummer 5

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 Febr..2019.

Kerkdienst voor : Zondag 3 Februari 2019

Grote Kerk.

10.00 uur: Ds. G.H.Frederikse. Harderwijk.

Organist: Dirk Kes.

Kosters. Kees Visser en Jan Piet van Altena.

Schoollied: Lied 184.

Schoollied Lezen Sanne Gerritsen.

Creche: Anneke Commander.

Kindernevendienst: Jannie Visser.

Eerste collecte voor Kerk in Actie Werelddiaconaat.

Tweede collecte voor de Kerk.

Kerktaxi. Piet Boes. Tel. 601927

Na de dienst is er koffiedrinken verzorgd door de Diaconie.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	3 februari	Psalm 82	Rechtspraak.
Maandag	4 februari	Jeremia 1: 1 – 10.	Jong en(niet) enthousiast.
Dinsdag	5 februari	Jeremia 1: 11 -19.	Kijk-bijbeltekst.
Woensdag	6 februari	Jeremia 2: 1 – 13.	Israel gaat vreemd.
Donderdag	7 februari	Jeremia 2: 14 – 22.	Waardoor ging het mis?
Vrijdag	8 februari	Jeremia 2: 23 - 29.	Aanklacht van God.
Zaterdag	9 februari	Jeremia 2: 30 – 37.	Wie is je minnaar.

Gebedskring: donderdag 6 februari 2019 om 20.30 uur in de Patmoskerk
(consistorie)

Ons spreken en de liefde voor de naaste

De leugen heeft veel ellende teweeg gebracht in deze wereld.

Hoeveel ellende is er al niet veroorzaakt, alleen al doordat er dingen over iemand gezegd worden die niet waar zijn. Als je iemand niet mag, dan is het heel gemakkelijk om een aantal roddels en leugens over hem te verspreiden, zodat vervolgens vele anderen ook heel negatief over hem of haar gaan denken.

Als je op een verjaardagsvisite zit, of als je 's morgens bij school staat om je kinderen weg te brengen, hoe gauw ben je dan niet met elkaar aan het praten over de laatste roddels.

Of hoe graag praat je dan niet mee als iemand iets negatiefs te vertellen heeft.

Hoe makkelijk praat je een ander dan niet na als die ergens kritiek op heeft.

Er wordt veel over elkaar gesproken, zonder dat we er met elkaar over durven spreken.

Kritiek kan heel goed en opbouwend zijn, maar dan alleen als die kritiek daar geleverd wordt, waar er ook wat aan gedaan kan worden, nl. bij de persoon zelf.

Als je het niet tegen de persoon zelf durft te zeggen, praat er dan ook niet met anderen over.

Ga hier maar vanuit: als je iets over iemand hebt te zeggen, en je durft het niet te zeggen waar hij of zij bij is, dan zal dat wat je zegt, vrijwel zeker niet terecht zijn, want je voelt dan zelf, meestal onbewust, al wel aan dat je je woorden niet staande kunt houden waar de ander bij is.

En als dat zo is, dan heb je in feite je naaste lichtvaardig veroordeeld. Je hebt je oordeel over hem klaar, zonder dat je hemzelf gehoord of gesproken hebt.

En je werkt eraan mee dat ook anderen hem lichtvaardig veroordelen.

Getuigt dit van liefde voor degene waarover gesproken wordt?

Liefde voor de naaste is uit op zijn eer en goede naam.

De liefde heeft geduld met de naaste, en zoekt voortdurend het goede voor hem.

Wie liefheeft laat zich niet leiden door afgunst, door jaloersheid op de ander.

Wie liefheeft gaat zichzelf niet verheffen boven de ander.

Die blaast zichzelf niet op. Die stelt zichzelf niet beter voor dan hij is.

Laten we de waarschuwing die in Gods Woord en ook in zondag 43 van de catechismus op ons afkomt, ter harte nemen. Daarin worden wij opgeroepen alle liegen en bedriegen, en daar valt ook het kwaadspreken en het roddelen onder, te vermijden.

Wie de leugen, wie de roddel, wie het kwaadspreken of het achter iemands rug om bekritisieren liefheeft, die heeft de liefde niet. Wie graag negatieve dingen over anderen zegt, zonder er met hem zelf over te praten, die heeft de liefde niet.

Maar wie de liefde heeft, die richt zich naar de liefde van Christus.

Wie zijn naaste liefheeft, zal niet willen dat er kwaad over hem wordt gesproken.

Wie niet zo met zijn broeders en zusters omgaat, die heeft de liefde niet.

Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar: want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben (1 Joh. 4:20).

Pieter C. Springer

Wie wordt er in uw huis geëerd?

Wiens hart niet overlegt ten kwade,

wiens tong geen goed in kwaad verkeert,

die van zijn naaste onheil weert

en hem nooit krenken zal of smaden.

Psalm 15 : 2

Voorbede

1. Dank U voor het bezinningsweekend. Dat we openhartig met elkaar konden spreken.
2. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
3. Geef wijsheid aan de wereldleiders. Dat ze niet bezig zijn met machtsdenken, maar werken aan een eerlijke verdeling.
4. Leer ons omzien naar elkaar in deze snel veranderende tijd.
5. Heer wil bij hen zijn die iemand verloren hebben. Geef hen kracht.
6. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.
7. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 27 januari 2019

De eerste collecte bestemd voor de Project Pakistan € 287,70

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 195,40

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken

Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 10 euro per jaar, wat bij u aan huis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 60 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank IBAN; NL40RBRB 0 85.00.26.997 t.n.v. Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) kunnen bezorgd worden bij: C.P. Visser Noorderwerfstraat 16(tel. 601554) of C. Appel De Pieterlanden 3 (tel. 601933) en J Booneveld Zeilstraat 24)tel (601761)

De tijden voor het aanleveren van stukken zijn: met de hand geschreven voor maandag 19.00 uur en getypte voor woensdag 16.00 uur

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.

De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij Blancs niet zien.

De redactie

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	A, V.L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam
	O.L. V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
	St.Lucas Andreas	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam
	Westfries Gasthuis	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn
	Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB
Molentocht		Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
Novawhere		Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
De Die		Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zorgcentrum	Zuidland	Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend
	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam

Marken, 3 februari 2019, vierde zondag na Epifanie

Intochtslied: Psalm 93

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Handelingen 4 vers 31b

Kind leest schoollied 184 vs. 1

Gemeente zingt vs. 1 t/m 5

Gebed om vergeving

Lied 838: 3 en 4

Woorden van leven: Leviticus 19: 1, 2, 34 en 37

Psalm 119: 7

Gebed om de opening van het Woord

Lied: 348: 1, Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Jesaja 61: 1 – 3a (door ouderling van dienst)

Lied 438: 1

Schriftlezing: Lucas 4: 14 – 30 (door ouderling van dienst)

Lied 530

Verkondiging 'Weerstand'

Psalm 72: 4 en 6

Inzameling van de gaven

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Lied 146c: 5 en 6

Wegzending en Zegen met gezongen lied 431c

Collecte Werelddiaconaat van Kerk in Actie

Komende zondag wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie.

Deze zondag richt ze zich op Bangladesh.

Bangladesh, gelegen in de grootste delta ter wereld, wordt regelmatig getroffen door overstromingen. Vaak worden die allesverwoestende overstromingen veroorzaakt door wervelstormen. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Op de rivieroever van de delta leven miljoenen arme gezinnen, zonder bescherming tegen overstromingen en cyclonen. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Maar ook: hoe bereid je je voor op heftiger wordende calamiteiten door de klimaatverandering. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving kun je niet voorkomen, maar met goede rampenpreventie kunnen boeren de gevolgen wel beperken. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld, of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat je jezelf en je vee op tijd in veiligheid kunt brengen. Door de mensen voor te bereiden en vooraf de juiste maatregelen te treffen, wordt grotere catastrofe voorkomen. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat samen met de mensen om rampen het hoofd te bieden.

Een van die lokale partners is CODEC. Deze partner werkt al jaren in de kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en organiseert rampenoefeningen. Door steun aan deze kerkelijke Bengaalse organisaties helpt Kerk in Actie de bevolking zo veilig mogelijk te kunnen leven.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Voortgang beroepingswerk / kandidaatstelling / verkiezing

Afgelopen maandagavond, 28-01-2019, heeft de kerkenraad het advies van de beroepingscommissie besproken en, na mondelinge toelichting van commissie en consulente, overgenomen.

Dit advies waarin wordt voorgesteld om drs. H. Klink kandidaat te stellen is hieronder weergegeven.

Verkiezing van de kandidaat zal plaatsvinden op **zondag 10 februari a.s.** in een gemeentevergadering, die aansluitend aan de kerkdienst zal plaatsvinden.

Namens de kerkenraad, Cees Visser, voorzitter

Rapportage BeroepingsCommissie PG Marken

Marken, 21-01-2019

1. Eind september 2018 heeft de kerkenraad de profielschets van de kerkelijke gemeente en van de toekomstige predikant vastgesteld.
2. Na publicatie op de website en in het blad van de PKN en op de eigen website van PG Marken zijn er een negental sollicitaties bij de beroepingscommissie (BC) binnengekomen, 6 mannen en 3 vrouwen hebben gesolliciteerd.
3. De BC heeft na onderling overleg vier kandidaten direct afgewezen, omdat zij niet voldeden aan het profiel. Met vijf kandidaten zijn gesprekken gevoerd; met 2 mannen en 3 vrouwen in december 2018 en in de eerste week van januari 2019. Deze gesprekken zijn goed verlopen en hebben aan de gesprekspartners een ruim en diepgaand inzicht gegeven van de mogelijkheden van de kandidaten en voor de kandidaten van de wensen van de PG Marken.
4. De BC heeft vergaderd op zondag 13-01-2019 en besloot 2 kandidaten te selecteren - een man en een vrouw - die beide op basis van het gesprek voldeden aan de punten, zoals genoemd in de profielschets.
Op 16 december en op 6 januari hebben 7 leden van de BC de ene kandidaat gehoord tijdens een kerkdienst in Monster en Dordrecht.
Op zondag 20 januari hebben 5 leden van de BC de andere kandidaat ook gehoord in haar eigen gemeente. Na de diensten zijn weer gesprekken gevoerd. Beide kandidaten gaven aan dat ze positief gemotiveerd zijn om predikant op Marken te worden.
5. Op zondag 20-01-2019 heeft de commissie besloten om een kandidaat voor te dragen aan de kerkenraad.

Advies.

De BC adviseert om proponent drs. H.Z. Klink (39 jaar) wonend te Ouddorp te gaan beroepen.

Deze kandidaat voldoet aan het profiel omdat:

- hij zich beweegt in de breedte van de kerk;
- hij een opleiding en ervaring heeft als kerkelijk werker en in die functie zich m.n. ook gericht heeft op jonge gezinnen;
- hij later theologie is gaan studeren aan de PThU Amsterdam en nu gemotiveerd is om predikant op Marken te worden: 'Wanneer ik uw vacaturetekst goed lees, en jullie beleidsplan en kerkblad bestudeer, dan zie ik een christelijke geloofsgemeenschap op Marken, waarin gastvrijheid en openheid naar anderen en betrokkenheid op elkaar kernwaarden zijn. En dat vanuit het geloof, dat Jezus Christus het hart van de gemeente is die ons tot een geloofsgemeenschap vormt, in verkondiging, sacrament en onderricht. Dat maakt ons niet tot wereldvreemde mensen maar raakt het leven van alledag, en wat er om ons heen gebeurt.' (citaat uit sollicitatiebrief);
- hij een open en communicatieve indruk maakt, zowel in gesprek als op de preekstoel, daarmee ligt er een goede basis voor pastoraal handelen in onze gemeente;
- hij op de preekstoel indruk maakte als een authentieke verkondiger met aandacht voor kinderen, de actualiteit van de wereld en het pastorale aspect (onder meer aandacht in het gebed voor zieken in de gemeente).

Nog enkele gegevens en kenmerken:

- Huib Klink is getrouwd, samen hebben hij en zijn vrouw een dochter van 18 jaar.
- Hij is opgeleid als bouwkundige en werkt als technisch ontwerper en projectmanager op een architectenbureau in Dordrecht.
- Hij is een prettige en communicatieve persoonlijkheid, die alle lagen van de bevolking aanspreekt, met zowel intellectuele bagage als sociale toegankelijkheid.
- Hij is afkomstig uit de orthodoxe flank van de Hervormde Kerk en is nu te positioneren als iemand die een breed publiek kan aanspreken.
- Hij heeft de bereidheid en de mogelijkheden om zich op een flexibele manier te ontwikkelen en daarmee aan te sluiten bij de cultuur en gewoonten van het dorp en de PG Marken.

Tenslotte.

1. De BC is verheugd te kunnen melden dat er unanimititeit van besluitvorming is geweest en dat het proces op een buitengewoon aangename manier is verlopen, waarbij ieder commissielid vanuit haar en zijn eigen invalshoek een goede bijdrage heeft kunnen leveren.
2. De BC heeft vruchtbaar gebruik kunnen maken van de adviezen van de consulente, ds. Ch. Kremer.
3. Advies. Omdat deze kandidaat een beginnende predikant is, is het goed om samen met hem een vertrouwenspersoon te zoeken van buiten de kerkenraad, die hem wegwijs kan maken en kan helpen in zijn ontwikkeling als predikant.
4. Van de kerkenraad mag verwacht worden dat ze met hem een kort en duidelijk werkplan opstellen, waarin prioriteiten benoemd worden.
5. De BC heeft voorstellen gedaan over de voortgang van de procedure. Deze voorstellen worden afgestemd met de consulente en de voorzitter van de kerkenraad.

CeesJan Visser

Voorzitter BC van de PG Marken



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	37.226	27.211	28.223
Opbrengsten uit rente en dividenden	600	3.000	621
Opbrengsten levend geld	130.505	128.373	127.988
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	4.808	4.808	4.808
Totaal baten	173.139	163.392	161.640
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	52.452	44.284	69.136
Kosten overige eigendommen en inventarissen	10.236	9.087	9.875
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.639	459	3.170
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	126.832	128.600	127.935
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.823	1.812	1.989
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.700	9.192	8.624
Salarissen en vergoedingen	5.186	5.161	5.229
Kosten beheer, administratie en archief	12.387	9.481	8.374
Rentelasten/bankkosten	580	577	516
Totaal lasten	219.835	208.653	234.847
Saldo baten - lasten	-46.696	-45.261	-73.208
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	-1.005	-1.000	-11.583
Incidentele baten	1.031	1.002	36.657
Totaal incidentele baten en lasten	26	2	25.073
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-4.808	-6.308	-11.604
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen	16.000	16.000	48.965
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	11.192	9.692	37.361
Resultaat	-35.478	-35.567	-10.773

De begroting 2019 ligt ter inzage bij de penningmeester:

De heer E. Commandeur
Kerkbuurt 201
Tel: 0299601878
E-mail: penningmeester@protestantsmarken.nl

8

**In herinnering aan Klaas Zeeman, overleden 16 januari 2019 in de
leeftijd van 78 jaar.**

'Toch overwint eens de genade en maakt een einde aan de nacht'.

Met het zingen van deze woorden was de toon gezet voor de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van Klaas Zeeman. Een dienst van troost en bemoediging die werd geleid door zijn oud predikant en vriend, Pieter Boomsma.

Vanuit die jarenlange vriendschap sprak dominee Boomsma over wie Klaas was. Naar eigen zeggen kleurde Boomsma in wat broer Pieter Zeeman in het 'in memoriam' had verteld. Klaas, hij was een liefhebber van dieren. Een beschermer van weidevogels, vol liefde voor de zes honden die hij samen met Makie heeft gehad. Klaas was ook die lieve man, zorgzame vader en schoonvader. En nog zoveel meer als broer, als collega en vriend.

Klaas streed moedig tegen de ziekte die hem een aantal jaar geleden trof. Hij moest zich uiteindelijk gewonnen geven, maar ook dat deed hij met moed en zeer bewust. Zoals hij zelf zei: 'Mijn leven is goed geweest en ik weet wat hierna komt'. Klaas wist, Gods genade overwint en er komt een einde aan de nacht. Het verdriet en gemis blijft, maar dit te weten en hierin te geloven geeft moed en kracht om zonder hem verder te kunnen.

Kees Kersbergen.

**In herinnering aan Marietje Zeeman, overleden 21 januari 2019 in de
leeftijd van 57 jaar.**

'Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier'.

Herinneringen aan Marietje Zeeman zijn er veel en wellicht uiteenlopend. Ieder zal haar of zijn eigen herinneringen aan haar hebben. Mooie herinneringen, maar ook de minder mooie en verdrietige herinneringen. Marietje was een bijzondere vrouw die aanvankelijk het leven lachend tegemoet ging. Teleurstellingen maakte dat het lachen minder werd en de somberheid steeds meer de overhand kreeg. Zij klampte zich vast aan de drank, maar dat kon haar niet helpen. Haar ziekte, manisch depressief zijn, kon zij hiermee niet overwinnen en dat maakte haar eenzaam.

En toch, hoe eenzaam zij zich ook voelde, zij was niet alleen. Haar familie stond dicht om haar heen en altijd voor haar klaar. Daarbij ook de vrienden en vriendinnen die haar niet alleen lieten. En in haar eenzaamheid was ook haar geloof in God haar tot steun.

Zij gaf met liederen en teksten op een briefje aan waar zij in geloofde en op vertrouwde. Hiermee gaf zij ook richting aan de rouwdienst afgelopen zaterdag. De regel boven dit stukje is uit een lied dat haar houvast gaf. Hier mocht het over gaan in de rouwdienst en in geloof en vertrouwen dat er ook voor haar nieuw leven is, bevelen wij haar aan in Gods genade en ontferming.

Kees Kersbergen.

y

Haar plaats is nu leeg in ons leven, zo eigen en vertrouwd, ze wilde nog zoveel.

Maar had niet meer de kracht om te leven, ze was moe en heeft haar strijd gestreden.

Al haar zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.

Dat ze mag rusten in vrede.

Mijn lieve vriendin, onze zus , schoonzus en tante.

Loes van Dijk

Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten die Loes kreeg in het ziekenhuis.

Het ontroerde haar, dat aan haar gedacht werd.

Bedankt voor de kaarten die wij kregen na haar overlijden, met troostvolle woorden.

Iedereen bedankt die aanwezig waren bij de begrafenis, dat betekend veel voor ons.

Jurry
Fam. van Dijk

De onrust en de pijn
De twijfel en onzekerheid
Ze vielen je voortdurend aan
Maar waar je nu zal zijn
Daar zal het je beter gaan

Tot ons grote verdriet is plotseling overleden, onze vriendin

Marietje

We hopen dat je de rust gevonden hebt, waar je zo hard naar zocht.

Maritje
Claudette & Marcel
Barbara
Saskia
Riham, Mirthe & Ismail

Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn vrouw, onze (schoon)moeder en Bessie

Geertje Appel

Het is ons tot steun geweest.

Piet Boes
(klein)kinderen

In het licht

*Kom, steek eens een kaarsje aan
voor de mensen van voorbij.
Neem even tijd om stil te staan
bij hoe hij was of wat zij zei.*

*Zet het kaarsje op een kandelaar
laat z'n schijnsel je omringen.
Het licht dat maakt weer zichtbaar
de dierbare herinneringen.*

*Kom, laat een beetje licht
schijnen in de droeve duisternis.
Licht geeft hoop en geeft ons zicht
op eindigheid van ons gemis.*

*Wij zullen in het licht ontmoeten
hen, die ons zijn voorgegaan.
Met een glimlach weer begroeten
die ginds op ons te wachten staan.*

*Kom, laat je lichtje stralen
zorg dat het altijd brandend is
Want op een dag komt God je halen
voor een weerzien dat oneindig is.*

MISIÓN TIMOTEO

Nieuwsbrief

Januari 2019

Lieve vrienden,

"Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij."

Dit is precies wat ik voel op dit moment, en ik me realiseer dat ik erdoorheen moet. Nadat Dick ziek is geworden en er in augustus alvleesklierkanker bij hem werd geconstateerd, werd ons verboden verder te reizen. Op dat moment waren we bij onze dochters in Salina, Kansas. Dicks lichamelijke conditie ging al snel achteruit en sindsdien heb ik dag en nacht voor hem gezorgd. Het was een zeer intense tijd, niet alleen voor mij, maar ook voor onze dochters, Miranda en Cristel en de kleinkinderen. Allemaal hielpen ze waar nodig en dat was geweldig, hoe moeilijk het ook was. Zo hebben ze toch nog veel van hun opa en vader kunnen genieten. Ook hebben we diverse bezoeken gehad en dat was heel goed en heilzaam voor ons beiden. Dick was tot het einde heel helder van geest, maar de lichamelijke achteruitgang ging heel snel. Het doet zo'n pijn om de mens waar je één niee bent zo te zien lijden. Maar nu mag hij feestvieren bij zijn hemelse Vader en dat is goed. Natuurlijk hebben we gebeden en geloof gehad voor een wonder van genezing, waar we zelf zovelen hebben mogen genezen in de Naam van Jezus. Maar God had een ander plan en Hij is Soeverein. We hadden al enkele jaren geleden afgesproken dat, mocht er met één van ons iets gebeuren, de ander het werk zou voortzetten omdat we er beiden de roeping en bevestiging voor hebben gekregen. En dat is dus wat er gaat gebeuren en waar ik me op verheug. Makkelijk zal het niet zijn, maar als ik terugga, eind maart, zal ik er klaar voor zijn. Daarvoor vertrouw ik de Heer, die me nooit heeft verlaten of begeven. Wel wil ik u allen vragen me met wat er ook maar in uw hart opkomt, te steunen. Hartelijke groet en Gods onmisbare zegen, Therèse

Over Dick

Deze nieuwsbrief is in zijn geheel gewijd aan het overlijden van Dick Altena, die samen met zijn vrouw Therèse in Bolivia heeft opgericht. Hij is 76 jaar geworden en overleed op zaterdag 5 januari 2019.

Dick werd geboren als Derk Johan Altena in Deventer op 12 juni 1942. Opgegroeid in een arbeidersfamilie, begon hij als leerling te werken bij een bakkerij. Hij doorliep de bakkersopleiding en werd fulltime bakker. Na een paar jaar was hij klaar voor een nieuwe uitdaging en maakte hij de carrièreswitch naar chef-kok. Hij had het vak in zijn vingers, en ontving de hoogste onderscheiding in de restaurantindustrie wereldwijd; een Michelin-ster tijdens het werken bij Restaurant De Kromme Dissel in Heelsum. In die tijd ontmoette hij de liefde van zijn leven: Therèse van Amstel. Ze trouwden op 18 mei 1966 en begonnen snel een gezin te stichten. De druk om te presteren in de keuken begon zijn persoonlijke leven negatief te beïnvloeden en om een lang verhaal kort te maken: in 1971 gaven Dick en Therèse hun leven over aan Jezus. Hun leven veranderde compleet en een leven vol zegeningen en liefde volgde. Dick verliet de restaurantwereld en begon te koken bij instellingen. In 1992 beëindigde hij zijn kookcarrière bij het christelijk conferentiecentrum De Burght in het Zeeuwse Burgh-Haamstede.



In het voorjaar van 1991 bezochten Dick en Therèse Haiti, en dat veranderde hun leven voorgoed. Anderhalf jaar later riep God hen naar Zuid-Amerika. Ze verkochten alles wat ze hadden, pakten 4 koffers en begonnen aan de reis naar Bolivia. Zesentwintig jaar later, is daar Misión Timoteo, met een weeshuis, dagopvang, kleuterschool en boerderij.



Na een gezegend huwelijk van 52 jaar, werd Dick in augustus 2018 gediagnosticeerd met alvleesklierkanker. Hij vocht en geloofde dat hij deze ziekte zou overwinnen. Maar God had andere plannen. Hij ging naar Huis om bij zijn Heer te zijn. Hij liet een geweldige nalatenschap na bij zijn eigen kinderen en alle levens die hij met zijn liefde voor de Heer via Misión Timoteo heeft aangeraakt. Hij zal niet worden vergeten en we herinneren hem als een geweldige vader, een liefhebbende echtgenoot en een groot man van God.

Hij laat na:

Zijn vrouw Therèse Altena-Van Amstel,

Dochter Esther (Wouw, Nederland)

Dochter Miranda (Salina, USA)

Dochter Lydia (Roosendaal, Nederland)

Dochter Cristel (Salina, USA).

Verder twaalf kleinkinderen, een achterkleindochter (die hij nog net heeft gezien) en een tweede achterkleinkind op komst. Ook zijn zus Ineke en broer Henk in Nederland.

De begrafenis vond plaats in Salina, Kansas, op vrijdag 11 januari 2019.

'Schipper naast God'

Door Ben Oldenburg

Het is ver terug in de vorige eeuw als Marga en ik bevriend raken met Therèse en Dick. Hun besluit om in het straatarme Bolivia als zendeling te gaan werken om kinderen uit de staatsgevangenis te halen en ze een tehuis te geven roept in eerste instantie verbazing bij ons op, maar leidt al gauw tot een reactie van support. De intentie om te helpen wordt gerealiseerd door aan de basis te beginnen: een eigen thuis bouwen voor deze kinderen met de naam Misión Timoteo. Dank zij de Nederlandse ambassade en EO Metterdaad worden de financiën gerealiseerd. Ondanks alle tegenwind, tegenwerking en obstakels wordt langzaam een systeem opgezet waarbij de hulp ter plekke wordt gerealiseerd en de kleintjes uit de gevangenis en de straatkinderen een echt thuis wordt gegeven. Met eigen ogen hebben we de ellende in de gevangenis en in de straten van Santa Cruz een paar maal gezien en ervaren met welke standvastigheid Dick en Therèse hier hun zendingsoopdracht verwezenlijken. Veel later geef ik Dick het predicaat 'Schipper naast God'. Op verzoek van onze vrienden is de Stichting Misión Timoteo (Nederland) opgericht, waar wij in het bestuur plaats nemen om het inmiddels groter wordende project aan te sturen en de financiën te stroomlijnen. De onvermoeibare werkers laten de lokale autoriteiten, andere hulpverleners en de arme bevolking zien hoe er wel kan worden samengewerkt. God zij dank, het werkt! Dick is een warm en bewogen mens, die samen met "stuurvrouw Therèse", hun eigen opgezette Ark van Noach drijvend houdt, uitbreidt en verbetert. Misión Timoteo verliest één van haar geliefde oprichters, wij een dierbare vriend. Hij ruste in vrede!

Ben en Marga Oldenburg

(oud) voorzitter en bestuurslid MT Nederland



Het afscheid is moeilijk...

Door Guadeloupe, die als kind bij Misión Timoteo woonde

"Nu ben je in de aanwezigheid van onze Hemelse vader. Dit geeft allen die het voorrecht hebben gehad om je te mogen kennen hoop. We zullen je altijd in ons hart koesteren, en je herinneren als de man die God gemaakt en gebruikt heeft. Dick, je hebt samen met je vrouw Therèse het geweldige plan uitgevoerd dat God voor jullie bedacht had. God zij geloofd voor jouw leven, en dat Hij het mogelijk heeft gemaakt dat ik van je mocht genieten. Ik mocht God leren gehoorzamen. Ik denk aan al die wijze raadgevingen die me hielpen als ik dat nodig had. Je vertelde ons bij Misión Timoteo dat we prinsessen waren in jouw en Gods ogen. Je sprak er over hoe waardevol onze levens zijn, en wat God allemaal voor ons heeft bedacht. Je was als een echte vader, en er zijn zoveel mooie herinneringen. Bijvoorbeeld toen ik nog maar vijf jaar was en je thuis kwam; dan renden we naar je toe en je knuffelde ons.

Dankjewel dat je ons de kans hebt gegeven om onszelf als persoon te verbeteren. En ook voor het geloof dat God iets in elk kinderleven doet, hier op deze geweldige plek Misión Timoteo. Ik weet hoe dankbaar we allemaal zijn! Deze foto is een van mijn favorieten, met hele belangrijke personen in mijn leven. We zullen ons je mooie lach en je kracht altijd herinneren. Veel liefs, en tot ziens geweldige man!"



Dick en Therèse met Guadeloupe

"God spuugt niemand uit"

Rijk dit ontroerende filmpje uit 2009 voor het eerst of nogmaals.

<https://www.youtube.com/watch?v=XnKuJWox7h0&t=103s>

Meer foto's en het laatste nieuws vindt u op onze Nederlandse, Engelse en Spaanse Facebookpagina's

Misión Timoteo NL
mission timothy
Misión Timoteo



Uitspraken van Dicks dochters:
(op de foto: dochter Lydia)

"Als klein meisje waren er twee dingen die ik altijd al wist: mijn vader hield van mijn moeder en hij hield van Jezus!"

"...je kon op zijn rug springen en dan rende hij door het huis of de achtertuin als je paard. Hij kon me aan de eettafel kon corrigeren om mijn tafelmanieren, of me midden op straat een tik op mijn billen geven als ik met mijn zondagse jurk in de zandbak ging spelen. Hij las aan tafel uit de Bijbel en zong of bad met me voordat ik naar bed ging. Hij stimuleerde me altijd om het beter te doen en gaf nooit op".

"Papa en ik waren 'close'; we konden lachen en gek doen, we hielden allebei van lekker eten, mode en mooie stoffen. We waren behoorlijk gek samen, maar begrepen elkaar perfect. Hij zei altijd: "Als je jezelf niet kietelt lach je nooit!" Het leven was nooit saai met hem."

"Ook al hebben we verschillende keuzes gemaakt in het leven, we respecteerden elkaar".

Uit een gesprek met Dick:

"...maar is dat dan niet een druppel op de gloeiende plaat wat jullie doen?"

Dick: "Ja, dat is wel zo, maar als je niets doet gebeurt er ook niets. Hij zal die persoon maar zijn die geholpen wordt. Een ziel is een ziel".

Dick was beslist niet iemand die 'opgehemeld' zou willen worden, Hij heeft een bewogen leven gehad met veel 'ups-and-downs'. Hij heeft te kampen gehad met verslaving en heeft zelfs in de gevangenis gezeten. Misschien dat daarom ook zijn hart uitging naar kinderen in de gevangenis. In dit Engelstalige filmpje van een paar jaar geleden vertelt hij erover:

<https://www.facebook.com/misiontimoteoUSA/videos/143749742929883/>



Mocht u Therèse voor haar persoonlijk levensonderhoud financieel willen ondersteunen dan kunt u een gift overmaken naar haar privé rekeningnummer NL96RABO 0351185178.
Alvast hartelijk dank!

Colofon

Therèse Altena
Castilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon (+591) 67709556
e-mail: altena@misiontimoteo.nl
Fundación de Acción Social (Bolivia)
telefoon/fax (+591) 335 980 16

Stichting Misión Timoteo Nederland
RvK Den Haag 28083230, ANBI status
Fiscaal nummer 815552178
Postadres Lange Blokweg 26
4301 NZ Zierikzee
e-mail: info@misiontimoteo.nl
internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 0111 671 941
e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:
Ria Vergouwe
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 0118 614 883
e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:
Wuilly en Rafaela Celis-Schut
telefoon: 06-41003034
e-mail: rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: Irma Waleson
Laurens Stommesweg 30
4335 AZ Middelburg
telefoon: 06 30212360
e-mail: nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Webmaster: Frans Spoor
e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kindertehuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therèse prive:
NL96RABO 0351185178
t.n.v. T.Z.E.I. Altena-van Amstel