

Protestants Marken



Jaargang 13. Nummer 6

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 Febr.2019.

Kerkdienst voor : Zondag 10 Februari 2019

Patmoskerk.

10.00 uur: Ds. E.Overeem Leusden.

Organist: Dirk Kes.

Kosters. Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan.

Schoolied: Lied 206

Schoolied Lezen Lieve Schipper.

Creche: Marie Janne Visser en Gerdien Teerhuis.

Kindernevendienst: Danielle Springer en Gretha Kostman.

Eerste collecte voor Project Waterlandse Gemeente.

Tweede collecte voor de Kerk.

Kerktaxi. Pieter van Altena Tel. 601660

Aansluitend aan de Kerkdienst zal er een gemeente vergadering plaats vinden.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	10 februari	Lucas 5: 1 - 11	Goede vangst.
Maandag	11 februari	Lucas 5: 12 - 16	Aangeraakt.
Dinsdag	12 februari	Lucas 5: 17 - 26	Hoera, vergeving.
Woensdag	13 februari	Lucas 5: 27 - 39	Oud en nieuw.
Donderdag	14 februari	Psalm 36	Kostbare liefde.
Vrijdag	15 februari	Jeremia 3: 1 - 11	Dubbelhartig.
Zaterdag	16 februari	Jeremia 3: 12 -21	Oproep.

Meditatie.

Want ook de Mensenzoon is niet gekomen
om gediend te worden, maar om te dienen en
Zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Marcus 10: 45.

Twee trouwe leerlingen van Jezus vragen aan Hem, of ze straks ereplaatsen mogen hebben in Zijn Koninkrijk. Ze willen zagezegd medezeggenschap hebben over het beleid van Zijn Koninkrijk.

Hij is Koning, ja dat erkennen ze wel. Maar zij als Zijn meest trouwe volgelingen dan toch wel graag minister president en vice minister president..

In alle koninkrijken van de wereld hebben machthebbers het voor het zeggen, zegt Jezus. Maar zo gaat het niet in het Koninkrijk. Daar gelden andere wetten. "Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen." (vs. 43).

En dan wijst Jezus op zichzelf. Hoe ook Hij gekomen is als dienaar. Om te dienen. Die drie woorden omvatten nu precies het hele leven van Jezus. Het dienen heeft Zijn hele leven hier op aarde bepaald.

Hij dient de mensen met Zijn liefde, met Zijn kracht, met Zijn wonderen, met Zijn troost. Weet u waar we dat vooral in zien? In Zijn ruimschootse uitdeling van schuldvergeving. Nooit doet iemand te vergéefs een beroep op Hem. Nooit zegt Jezus: nee hoor, u kan ik niet helpen. Of: uw zonden zijn te groot om vergeven te worden.

Nee, dat zult u nergens in de evangeliën aantreffen. Altijd is Hij met ontferming bewogen. Altijd bereid om u te dienen.

En wat toen gold, geldt ook nu. Nog is Hij dienend bezig. Door Zijn Woord en door Zijn Geest. Door middel van de verkondiging die u zondag aan zondag kunt horen wil hij u/jou/mij dienen. Iedere keer als u daarmee in aanraking komt, klinkt het u tegen: zie hier ben Ik; om u te dienen.

Christus diende! En dat blijft niet alleen beperkt tot Zijn leven hier op aarde. De tekst uit Marcus 10 wil er op wijzen, dat dit dienen verder ging dan Zijn leven alleen. Vooral het slot van vs. 45: "en Zijn leven te geven als losgeld voor velen."

Ook Jezus sterven was dus dienen. Op Golgota vloeit Zijn bloed voor velen. Daar gaf hij Zijn leven.

Hoe? Als losgeld zegt de tekst voor deze meditatie. Bij dat woord losgeld moet u denken aan krijgsgevangenen die door de koning teruggekocht moesten worden van de vijand. En vaak betaalden vorsten daar véle, vele goudstukken voor om hun onderdanen los te kopen. Maar de Heiland kocht ons niet vrij met Zijn portemonnee, als ik het zo zeggen mag. Nee. De prijs was nog veel hóger. Het kostte hem Zijn bloed. De állerhoogste prijs wilde Hij voor ons betalen.

Voor velen, zegt de tekst. Dat is Gods welmenend aanbod dat uitgaat in deze wereld. Velen. Dat betekent dat we ons nooit behoeven af te vragen of die losprijs wel toereikend was voor ons. Nee. Die prijs was hoog genoeg voor mensen van álle tijden!

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Geef wijsheid aan de wereldleiders. Dat ze niet bezig zijn met machtsdenken, maar werken aan een eerlijke verdeling.
2. Leer ons omzien naar elkaar in deze snel veranderende tijd.
3. Heer wil bij hen zijn die iemand verloren hebben. Geef hen kracht.
4. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.
5. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
6. Wilt U de weerstand tegen U opheffen.
7. Dat wij ons verbonden mogen weten met Uw volk Israël. Uw volk dat omringt wordt door haat.

Ria Kaars

*

Opbrengst Collecten

Zondag 3 februari 2019

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat € 197,60

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 163,45

Horen' van de kandidaat predikant drs. H.Z.Klink.

Vanuit de gemeente is gevraagd of de kandidaat predikant ook voorgaat in een kerkdienst op Marken.

Dat zal hij zeker een keer doen in de komende tijd, maar a.s. zondag gaat hij al elders voor.

U kunt hem dankzij de moderne media wel beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Als u zoekt naar de Hervormde Gemeente Andreaskerk te Dordrecht en dan 6 januari 2019 aanklikt, dan is de dienst te volgen waarin ds. Huib Klink voorgaat.

De beroepingscommissie was aanwezig bij deze dienst.

Huib Klink is ook actief op Facebook. U kunt hem daar onder zijn eigen naam vinden en zo een beeld vormen van de persoon van onze kandidaat.

U bent nogmaals uitgenodigd om a.s. zondag 10 februari mee te doen aan de gemeentebijeenkomst, na de kerkdienst in de Patmoskerk.

CeesJan Visser, voorzitter beroepingscommissie

55-plussers van Marken

Elke woensdagmiddag vanaf 14:00 uur houden we een gezellige spelletjesmiddag in de ontmoetingsruimte op Hoogkampaan 55. De deur is open vanaf 13:30 uur en er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Kom er gezellig bij!

Op donderdag 14 februari as. houden we vanaf 20:00 uur weer een bingo (met mooie prijzen) in de hal van de Patmoskerk. Spannend! Komt u ook meedoen? De eigen bijdrage is 3 euro per persoon en de deur is open vanaf 19:30 uur. U bent van harte welkom!

Stichting Welzijn Ouderen Marken

Marken, liturgie 10 februari 2019

Intochtslied: Psalm 25: 1, 2, 3, 4

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kind leest schoollied

Schoollied 206 : 1, 2

Tien geboden

Lied 841 : 3, 4

Gebed om de opening van het woord

Lied 348 : 1 (kinderen naar de nevendienst)

Eén Schriftlezing: II Samuël 23 : 13 - 17 (door ouderling van dienst)

Lied na Schriftlezing: Lied 700

Verkondiging

Lied na verkondiging: Lied 982

Presentatie collectiedoel : Project van de Waterlandse diakoniën

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: 975

Wegzending en Zegen met gezongen lied 431c

PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN

Zondag 10 februari a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Vanaf 1 januari 2019 steunen we ons nieuwe project van de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën: **de aankoop van een rijst- en maismolen en de aanleg van een drinkwatersysteem met 5 tappunten in de gemeenschap Matupe in de Pantaronbergketen op het eiland Mindanao in de Filippijnen.** Het is een project dat aangedragen is bij de Waterlandse Diaconieën door de stichting Ronoylion uit Marken. Ronoylion werkt in dit project samen met de lokale partner MISFI (Mindanao Interfaith Services Foundation, Inc) en de UCCP (United Church of Christ in the Philipines).

De graad van ondervoeding onder volwassenen en kinderen is in Matupe erg hoog en er zijn jaarlijks verschillende hongermaanden. Dat betekent in praktijk 1 maaltijd per dag. Dit heeft o.a. te maken met een lage landbouwproductie door onderontwikkelde landbouwmethodes en slechte landbouwkennis. Ook het gebrek aan een goed drinkwater- en irrigatiesysteem is een probleem en dus is men zeer afhankelijk van regen tijdens het regenseizoen, dat op zijn beurt onvoorspelbaar is geworden door de klimaatveranderingen. Daarnaast is er een gebrek aan landbouw materiaal en aan eigen zaaigoed. Ook de diversificatie in de verbouw van landbouwproducten is gering door gebrek aan kennis. Naast te weinig productie is de voeding dus ook eenzijdig. Terwijl goede voeding voor iedereen, maar juist ook voor opgroeiende kinderen van essentieel belang is! Het gemiddelde inkomen uit verkoop van landbouwproducten per familie is niet meer dan 10 tot 20 euro per maand.

Samen met 2 andere gemeenschappen worden de mensen van het dorp Matupe begeleid en ondersteund in hun ontwikkeling. Er zijn bv. basisschooltjes opgericht om de inheemse kinderen onderwijs te kunnen geven in hun eigen dorpen. Aan de volwassenen wordt voorlichting gegeven over voeding, hygiëne en preventieve gezondheidszorg. En er worden projecten ontwikkeld voor duurzame landbouw die de voedselzekerheid moeten verbeteren. **De rijst- en maismolen en de aanleg van een drinkwatersysteem zijn dus onderdeel van een grootschaliger project.**

Dit project ondersteunt deze gemeenschappen niet alleen in hun ontwikkeling en voedselzekerheid, maar moet er ook voor zorgen dat jongeren in hun eigen gemeenschappen een toekomst kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden. Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en moreel verval van de jeugd is dus een bijkomend, maar wel heel belangrijk aspect van dit project.

De eerste onderdelen waarop we ons richten met de gezamenlijke Diaconieën is het drinkwatersysteem: een opvangtank (€ 246), een schuttank (€ 145), het pijpensysteem (€280) en de pomp (€ 517).

In deze kerkdienst zal ondergetekende een korte presentatie geven van het project.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 21 januari 2019

Aanwezig 18 leden, afwezig 4 leden.

Opening. Voorzitter C. Visser Czn. opent met het lezen van Psalm 92 : 1-6 en 13-16 en gaat voor in gebed.

Voortgang beroepingswerk. Voorzitter van de beroepingscommissie C.J. Visser leest de gemaakte rapportage voor. Van de 9 kandidaten zijn er direct 4 afgewezen op basis van het gestelde profiel. Met de overige 5 zijn gesprekken gevoerd, waarna de commissie besloot hieruit 2 kandidaten te selecteren. Deze kandidaten zijn gehoord en de commissie heeft unaniem besloten één kandidaat aan de kerkenraad voor te dragen met het advies deze te beroepen. De voorzitter stelt voor om een extra kerkenraadsvergadering te beleggen om deze rapportage inclusief het advies en de vervolgstappen te bespreken. Deze extra vergadering vindt plaats op maandag 28 januari.

Samenstelling commissie aanpak kerkelijke gebouwen. De kerkenraad draagt een aantal kandidaten voor die binnenkort zullen worden benaderd. De commissie zal in totaal uit 5 leden bestaan met als voorzitter M.J. van Altena.

Preeklezen, ouderling van dienst, "kleine kerkenraad". Voor het preeklezen hebben 3 personen zich bereid verklaard. In het rooster van ouderling van dienst worden geen wijzigingen aangebracht. Voorstellen m.b.t. een "kleine kerkenraad" worden niet overgenomen.

Organisatie kerkenraad. Het vergaderschema, de functieverdeling en de interne communicatie worden besproken. C. Visser Czn. wordt gekozen als voorzitter van de kerkenraad. Het moderamen zal worden uitgebreid met een wijkouderling.

Preekrooster 2019. Het preekrooster wordt besproken en waar nodig aangepast.

Catechisaties. K. Kersbergen meldt dat de groep catechisanten bestaat uit 9 jongeren. De groep is inmiddels tweemaal bij elkaar gekomen. Twee gemeenteleden hebben aangegeven belijdeniscatechisatie te willen volgen. Deze groep komt 9x bij elkaar en bij iedere bijeenkomst zal een kerkenraadslid aanwezig zijn.

Classis. Op 9 februari vindt een classisvergadering plaats waarbij met name zal worden gesproken over de ringindeling.

Jeugdzaken. De jeugddienst van zondag 27 januari is afgestemd met ds. Lagerweij. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Gospeltram en Dirk Kes. Kees Kersbergen en Eefje Visser zullen een bijeenkomst bijwonen van het Jeugdwerk Waterland.

Pastoraat. De wijkindeling is vastgesteld.

Diaconie/Zending. Het avondmaal is prima verlopen, mede door een iets andere indeling van de tafels. In de dienst van 10 februari zal een presentatie worden gegeven over het project Waterlandse Gemeenten. In de dienst van 2 juni zal de familie Bak uit Thailand een presentatie geven over (de voortgang van) hun werk.

Kerkrentmeesters. Penningmeester E. Commandeur meldt dat van de toezegde €100.960,-- inmiddels €90.034,-- is ontvangen.

Sluiting. De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk staande zingen van ps 92 : 1, 8.

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 12 februari komt de Bijbelstudiekring weer samen. Het onderwerp voor de Bijbelstudies in dit seizoen zijn de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Dit lijkt veel, maar dat valt mee. Het zijn maar 20 pagina's tekst dus dat moet toch te doen zijn.

Deze brieven zijn geschreven in de vroegste periode van de kerk. Daarbij zijn het brieven die geschreven zijn door oor- en ooggetuige van het leven van Jezus. Petrus en Johannes waren discipelen van het eerste uur en Jacobus en Judas waren halfbroers van Jezus. Alles bij elkaar reden genoeg om ons te verdiepen in wat deze brieven ons vandaag te zeggen hebben.

Na de brieven van Petrus vervolgen wij ons programma met de brieven van Johannes. Voor deze keer is dat 1 Johannes hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3

Ter voorbereiding is het goed om deze hoofdstukken thuis alvast eens te lezen.

De volgende samenkomsten zijn gepland op dinsdag: **12 maart en 9 april.**

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 12 februari om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**



Gemeente Groei Groep.

Donderdagavond 14 februari komt de *Gemeente Groei Groep* weer bij elkaar. Wij vervolgen onze weg door de Psalmen. Het boekje "Leven met de Psalmen" van het Evangelisch Werkverband is, net als vorig seizoen, hierbij onze leidraad.

Deze keer verdiepen wij ons in Psalm 139 onder het thema, "Je kunt mijn liefde niet mislopen." God die ons kent zoals wij zijn en ons ondanks dat toch liefheeft. Een bemoedigende en troostrijke gedachte voor elke gelovige. Wat er ook gebeurt in ons leven en waar wij ons ook bevinden, God is erbij en daar zingt en getuigt deze psalm van.

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, zijn bij deze genodigd. Maar ook ieder die daar nu mee wil beginnen, allemaal van harte welkom op **donderdagavond 14 februari om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.**

De volgende samenkomsten zijn gepland op donderdag: **14 maart en 11 april.**

Kees Kersbergen

7

Op 27 februari gaan wij verhuizen naar Assendelft.

Ons nieuwe adres is:

Zocalo 64
1566 SN Assendelft

Ria en Willem Commandeur

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de kaarten en bloemen ter ere van ons 60-jarig huwelijk.

Cees en Gaartje
Moeniswerf

Wij bedanken voor de vele kaarten en andere blijken van meeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Nientke Maas — Alma

Namens de familie,
Walter en Aaltje.

“Heimwee naar Liefde”
Je bent niet meer bij mij
Je woont bij God in zijn glanzend huis
Daar heb je rust gevonden
Nu ben je voor eeuwig veilig thuis
Maar de jaren van onze liefde en geluk
zijn nooit meer uit te wissen.
Maar ik blijf je missen.

koster Jan Blijleven

**In verband met ziekte kon ik even geen berichten doorgeven...
Daarom hier een verkorte versie van alle berichten van de afgelopen maand zodat u niets hoeft te missen.**

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN (kort)

Inspire bible journaling inspireert bijbellezers

In 2019 staan opnieuw drie workshops biblejournalen gepland: in Middelburg, Haarlem en Eindhoven.

Biblejournalen is een creatieve manier van bijbel 'lezen' door middel van schrijven, tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je bijbel. Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst alleen leest.

Meer informatie en aanmelden:

<https://www.bijbelgenootschap.nl/kom-naar-workshop-inspire-bible-journaling/>

Eerste bijbels uitgedeeld in Haïti

In de afgelopen decembermaand voerde het Nederlands Bijbelgenootschap actie voor (kinder)bijbels voor Haïti. In de afgelopen weken werden duizenden arme kinderen in Haïti blij gemaakt met een eigen bijbel!

Voorjaarscatalogus 2019 met nieuwe uitgaven van het NBG

De Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel, *Mijn kleine Peuterbijbel* en twee jubileumedities van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat zijn de vier meest opvallende uitgaven in de voorjaarscatalogus van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

De nieuwe titels zullen verkrijgbaar zijn in de boekhandel en in de NBG-webshop.

Meer informatie en de complete voorjaarsaanbieding vind je op: bijbelgenootschap.nl/de-nbg-voorjaarscatalogus-2019/

Studielesplan 'Verdiep je in Jesaja'

Troostend, confronterend, dreigend én hoopvol – Jesaja is een bijbelboek van uitersten. De boodschap van deze profeet drukte een stempel op de Bijbel en spreekt nog steeds tot de verbeelding. Wie dit boek beter wil begrijpen, kan zich intekenen op een digitaal leesplan van het NBG.

Meer informatie en aanmelden: www.debijbel.nl/jesaja.

Uitdaging: in één jaar de hele Bijbel lezen

Veel mensen willen graag de Bijbel van koft tot koft lezen, maar weten niet waar ze moeten beginnen of vinden het een uitdaging om het lezen vol te houden. Bijbel in een jaar biedt uitkomst. Dat is een complete bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar dan opgedeeld in 365 stukken, aantrekkelijk en overzichtelijk vormgegeven. Kijk ook op:

<https://www.debijbel.nl/blog/negen-tips-bij-het-bijbellezen>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Anneke Commandeur