

Protestants Marken



Jaargang 13. Nummer 7

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 Febr.2019.

Kerkdienst voor : Zondag 17 Februari 2019

Grote Kerk

10.00 uur: Prop.Drs W. Nijse. Amsterdam.

Organist: Dirk Kes.

Kosters. Kees Visser en Jan Piet van Altena.

Schoollied: Lied 982.

Schoolliedlezen: Julia Teerhuis.

Creche: Geen

Kindernevendienst: Marieke Schipper en Nathanja Moenis,

Eerste collecte voor Rode Kruis Israel.

Tweede collecte voor de Kerk.

Kerktaxi. Robbie Zwiars Tel. 0652410698

Koffie wordt verzorgd door de Kerkrentmeesters.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	17 februari	Jeremia 3 : 22 – 4 :3 - 2	Bekering.
Maandag	18 februari	Jeremia 4 : 3 - 18	Slecht nieuws gesprek.
Dinsdag	19 februari	Jeremia 4 : 19 - 31	Weeen.
Woensdag	20 februari	Jeremia 5 : 1 - 14	Overspel.
Donderdag	21 februari	Jeremia 5 : 15 - 31	De oorzaak van de ellende.
Vrijdag	22 februari	Psalm 137	Dubbelhartig.
Zaterdag	23 februari	Ester 8 : 3 - 17	Oproep.

Vers 15 en 16: *"Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
 kunstig geweven in de schoot van de aarde,
 was mijn wezen voor U geen geheim.
 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
 alles werd in uw boekrol opgetekend,
 aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één".*

Verleden week maandag 4 februari 2019 werd er een aanpassing in de wet van kracht, waarin is bepaald dat doodgeboren kinderen voortaan mogen worden ingeschreven in het register. Dit kan met terugwerkende kracht.

Vele ouderparen van doodgeboren kinderen hebben zich hier sterk voor gemaakt en er zijn veel handtekeningen verzameld om dit voor elkaar te krijgen.

Tot dan toe leek het erop dat doodgeboren kinderen er gewoon nooit geweest waren. Ze hoefden geen naam te krijgen, niet geregistreerd te worden. Mensen in de omgeving hadden het er liever ook niet over, terwijl de ouders die het overkwam, juist wel hun kind wilden benoemen en erkenning wilden van het bestaan van hun kind. Veertig jaar of langer geleden was het helemaal erg, want toen vond men zelfs dat de ouders het doodgeboren kind helemaal niet hoefden te zien (beter voor de verwerking, zo zei men). Het werd gauw weggehaald na de bevalling en gecremeerd in het crematorium van het ziekenhuis zonder enig ritueel. Gelukkig wordt er tegenwoordig pastoraal veel beter mee omgegaan. Er worden foto's gemaakt (iets tastbaars) en er wordt samen met de familie afscheid genomen. Soms ook geboortekaartjes verstuurd. Als je een naam hebt en die bekend is gemaakt, hoor je erbij.

Vanuit de Bijbelse verhalen weten wij ook hoe belangrijk een naam is.

In veel kerken vraagt de dominee, voorafgaand aan de doop aan de ouders: "Met welke naam wilt u dat uw kind bekend is bij God en mensen?"

In de tijd dat mensen (ook medisch personeel) zo respectloos omgingen met doodgeboren kinderen ("*Kop op meid, volgende keer beter, je bent nog jong*" - alsof het een wedstrijd was die je had verloren en volgende keer beter kon doen), was en is het een verademing en een troost om te lezen hoe hier in de bijbel over gesproken wordt. In Psalm 139 lezen we dat er Iemand is, die jouw kind al vanaf zijn of haar allereerste begin heeft gekend, dat het wezen van dit kind voor God geen geheim was.

Hij/zij hoort er helemaal bij, ook al eindigde dit leven nog voor het kon beginnen.

En in Jesaja 43 vers 1 staat: "Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!"

Voor God is elk mensenkind belangrijk.

Hij laat niet varen wat Zijn hand begon (komt uit psalm 138), horen we vaak als het votum klinkt aan het begin van de kerkdienst.

Het noemen van iemands naam, is zijn bestaan bevestigen.

Mensen die iemand verloren hebben, weten hoe belangrijk het is, dat de naam van hun geliefde nog af en toe ter sprake komt. Je bent pas dood als niemand meer over je praat of denkt, wordt er weleens gezegd.

Het gedicht van de bekende dichteres Neeltje Maria Min vat dit heel goed samen:

*Noem mij bevestig mijn bestaan,
Laat mijn naam zijn als een keten,
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
O, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb wil ik heten.*

Jannie Visser- de Groot

Voorbede

1. Heer wil bij hen zijn die iemand verloren hebben. Geef hen kracht.
2. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.
3. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
4. Wilt U de weerstand tegen U opheffen.
5. Dat wij ons verbonden mogen weten met Uw volk Israël. Uw volk dat omringt wordt door haat.
6. Voor het Rode Kruis van Uw volk Israël. Dat ze voor vriend en vijand een helper mogen zijn.
7. Geef ons meer christelijke wetenschappers.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 10 februari 2019

De eerste collecte bestemd voor Project Waterlandse Gemeenten € 273,80

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 183,75

DEURCOLLECTE HERSENSTICHTING

De deurcollecte voor de Hersenstichting heeft dit jaar € 869,25 opgebracht.

Een mooi bedrag, waarmee de hersenstichting voortgaand onderzoek kan doen naar diverse hersenaandoeningen, waaronder dementie, hersentumoren, beroerte, ziekte van Parkinson en Alzheimer. Maar ook naar bv. ADHD, dyslexie en autisme: aandoeningen die de leerontwikkeling bij kinderen ernstig kunnen verstoren.

De hersenstichting gebruikt het collectegeld om onderzoek te doen naar de oorzaak, maar ook naar de behandeling van hersenaandoeningen. Ze geeft daarnaast ook voorlichting aan een breed publiek. En maakt zich sterk voor samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek. Daarom is het mooi dat, ook landelijk, de opbrengst voor deze collecte steeds beter wordt.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich in deze frisse periode hebben ingezet om dit bedrag op te halen: **hartelijk dank voor jullie inzet!!**

Namens de Hersenstichting Nederland,

Eef Visser

Orde van dienst zondag 17 februari

Intochtslied Psalm 1:1,2,3

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum

Kind leest schoollied 982 'In de bloembol'

Zingen 982:1

Kyriegebed

Zingen 864:1,5

Gebed om de Geest

Kindermoment

Zingen 348:1 'Heer van uw kerk'

Lezing Psalm 103

Zingen Psalm 103:1,3

Lezing Lucas 6:27-38

Zingen 333 'Kom, Geest van God' (3x)

Verkondiging

Zingen 858 'Vernieuw in ons, o God'

Collecte

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen 912:1,2,4,6 'Neem mijn leven'

Zegenbede (gezongen amen 431c)

COLLECTE DIACONIE zondag 17 februari

Het Rode Kruis Israel (= Magen David Adom (MDA) is opgericht in 1930 om medische noodhulp aan iedereen in Israël te verlenen. Dit gebeurt heden ten dage door middel van ambulancediensten en de nationale bloedbank.

Ze levert (acute) hulp en zorg via de ambulances, de bouw van ambulancestationen, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers. Dit is mede mogelijk door de hulp van tienduizenden vrijwilligers. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt samengewerkt met de Rode Kruis- en Rode Halve Maan verenigingen in de regio.

De vrijwillige en professionele hulpverleners van MDA in Israël staan dag en nacht klaar voor de slachtoffers van ongevallen, aanslagen en andere medische noodsituaties. Ze zijn multi-inzetbaar; ze werken meestal zowel op een reguliere ambulance als op een MICU (Mobiële Intensive Care Unit) en geven daarnaast scholing of werken op de alarmcentrale. De hulpverleners zijn ook als vrijwilliger oproepbaar.

Het Rode Kruis Israel is ook verantwoordelijk voor de Nationale Bloedbank in Israël. Door het hele land wordt bloed afgenomen, ingezameld en verwerkt. Jaarlijks worden 280.000 bloedeenheden opgehaald door vrijwilligers. Ruim 90% wordt gegeven in speciale bloedbankbussen. De overige 10% wordt in de daartoe ingerichte kamers van MDA Eerste Hulp stations gegeven.

Men maakt gebruik van zowel ambulances als scooters. Ook de scooters zijn uitgerust met materialen voor allerlei acute hulpverlening. De scooters kunnen in het drukke verkeer en in smalle straten snel ter plaatse zijn.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Verslag gemeentevergadering d.d. 10 februari 2019

1. Opening

Voorzitter C. Visser Czn. opent de vergadering en gaat voor in gebed.

2. Uitleg procedure

In de kerkenraadsvergadering van 28 januari 2019 heeft de beroepingscommissie de resultaten van haar werk gepresenteerd. De rapportage van de beroepingscommissie is in het kerkblad gepubliceerd. Het advies om proponent H.Z. Klink uit Ouddorp in onze gemeente te beroepen, is door de kerkenraad overgenomen. Voor verkiezing is een 2/3 meerderheid van stemmen nodig. Aangezien het om één kandidaat gaat, zal stemming plaatsvinden via handopsteking.

3. Toelichting voorzitter beroepingscommissie

Voorzitter C.J. Visser meldt allereerst dat er over het beroep tevredenheid bestaat bij zowel de beroepingscommissie en de kerkenraad als bij de kandidaat zelf. Vervolgens deelt hij mee dat de kandidaat een aantal keer is gehoord. Hij preekt goed en in zijn diensten was er veel aandacht voor de actualiteit, zieken, kindernevendienst, gebedsintenties. Hij is benaderbaar, is communicatief, komt dichtbij, wil samen optrekken met de gemeente. Hij draagt bij aan het Koninkrijk van God. Deze eigenschappen passen in het gestelde profiel. Verder heeft hij vanuit zijn gevoel steeds de intentie gehad om met onze gemeente verder te gaan; hij kon meerdere beroepen krijgen, maar wil graag naar Marken komen. Hij is gepositioneerd in het "midden" van de kerk.

4. Verkiezing

Onder toezicht van Pieter Boes en Jan Uithuisje vindt de stemming plaats; er is unaniem besloten proponent H.Z. Klink te beroepen.

Er volgt nu nog een termijn van vijf dagen om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren binnenkomen, zal de beroepsbrief worden overhandigd. Vervolgens heeft proponent H.Z. Klink drie weken de tijd om zijn beslissing door te geven.

5. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk staande zingen van het lied "Samen in de naam van Jezus"

SING-IN GROTE KERK in WESTZAAN.

De activiteitencommissie van de Grote Kerk in Westzaan organiseert op woensdag 27 februari 2019 een sing-in in de grote kerk in Westzaan in samenwerking met het **Zaans Interkerkelijk Mannenkoor** onder leiding van hun nieuwe dirigent **Hugo van der Meij**.

Verder werkt mee aan dit concert de gelouterde en bekende organist Dirk Out die niet alleen het koor begeleidt maar zeker een aantal improvisaties van eigen hand ten gehore zal brengen op het prachtige orgel in deze kerk.

Het belooft een geweldige avond te worden en we rekenen op een volle kerk.

De kerk is open om 19.30 uur en concert begint om 20.00 uur de toegang is gratis, er is wel een collecte voor bestrijding van de onkosten en om ook in de toekomst zulke avonden te kunnen blijven organiseren.

De activiteitencommissie.

6

Zondagsschool

Zondag 17 februari is er geen zondagsschool i.v.m. de krokusvakantie.
Zondag 24 februari is er wel weer gewoon zondagsschool.

Met vriendelijke groet,

De leiding van de zondagsschool.

Financieel Overzicht Kerkblad 2018**Kasboek**

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
Beginsaldo 01-01-2018	€ 781,50	Kosten reparaties	€ 260,00
Advertenties	€ 1.563,50	Porto kosten	€ 478,00
Abonnementen	€ 1.088,00	Bezorging drukwerk derde	€ 1.087,50
Drukwerk derde	€ 40,00	Bank storting	€ 1.500,00
Papier	€ 5,00	Eindsaldo 31-12-2018	€ 152,50
	<u>€ 3.478,00</u>		<u>€ 3.478,00</u>

Regiobank, betaalrekening NL40RBRB0850026997

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
Beginsaldo 01-01-2018	€ 3.313,99	Papier-inkt-masters	€ 3.170,30
Abonnementen	€ 3.719,00	Onderhoudscontract	€ 350,00
Advertenties	€ 40,00	Bankkosten	€ 145,50
Drukwerk voor derde	€ 4.027,91	Nieuwe machine	€ 2.500,01
Kas storting	€ 1.500,00	Diverse onkosten	€ 328,25
		Overboeking naar de kerk	€ 4.000,00
		Eindsaldo 31-12-2018	€ 2.106,84
	<u>€ 12.600,90</u>		<u>€ 12.600,90</u>

Regiobank, reserveringsrekening NL67RBRB8804137673

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
Beginsaldo 01-01-2018	€ 10.125,32	Eindsaldo 31-12-2018	€ 10.134,52
Rente	€ 9,20		
	<u>€ 10.134,52</u>		<u>€ 10.134,52</u>

In liefdevolle herinnering.

De mooie sterren die aan de hemel staan zien we allemaal.
Maar iedere mooie ster heeft een persoonlijk verhaal.
Een verhaal dat wij de ster hebben mogen geven.
Een verhaal over iemand die een mooi stuk was in ons leven.
Een persoon die nooit uit onze gedachten zal gaan.
Het is daarom dat er zoveel mooie sterren aan de hemel staan.

Jan Boes

17-2-2009 - 17-2-2019

Maritje
Claudette, Marcel & Mirthe
Barbara

Dankbetuiging

Hierbij willen wij iedereen heel erg bedanken voor de vele lieve kaarten en de overweldigende belangstelling bij de begrafenis van mijn man en onze (schoon)vader

Klaas Zeeman

Wij willen in het bijzonder Dr Mooij en Dr Tak, Marja en Sijtje bedanken voor hun hulp en goede zorg.

Tevens willen wij ook de mensen bedanken die hem altijd trouw hebben bezocht.

Dit heeft ons heel veel geholpen in deze moeilijke tijd.

Makie Zeeman Springer

En kinderen



**Vrijdag 22 februari 2019 is er
kienen in de Patmoskerk.**

**Vanaf 19.30 uur zal de koffie met cake klaar
staan, het Kienen begint om 20.00 uur en zal
zo rond 23.00 uur eindigen.**



**Hierna gaan we nog 1x kienen dit seizoen,
22 maart**