

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 9

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 maart 2019

Kerkdienst voor: zondag 3 maart 2019

Grote Kerk

10.00 uur	Prop. Drs. P.M. van Dam, Houten
Organist:	Dirk Kes
Kosters:	Jan Blijleven en Hein Zeeman
Schoollied:	Lied 422
Schoollied lezen:	Rens Klein
Crèche:	Ria Kaars
Kindernevendienst:	Jannie Visser

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Waterlandse Gemeenten

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Kerktaxi: Koos Zwiers, tel. 601751

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	3 maart	Lucas 6: 27-38	Christelijke assertiviteit
Maandag	4 maart	Lucas 6: 39-49	Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
Dinsdag	5 maart	Lucas 7: 1-10	Geloof, hoop en liefde
Woensdag	6 maart	Psalm 53	Atheïsme is dwaas
Donderdag	7 maart	Lucas 7: 11-17	Opwekking
Vrijdag	8 maart	Lucas 7: 18-28	Vol verwachting
Zaterdag	9 maart	Lucas 7: 29-35	Kinder-achtig

OVERDENKING

Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude en hitte, zomer en winter zijn, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan. Genesis 8:22

Als dit kerkblad bij u op de mat valt, staat maart alweer voor de deur!

De eerste warme zonnestralen hebben we al mogen voelen dus de lente is reeds voorzichtig begonnen, hier en daar steekt een dapper krokusje 't koppie al boven de grond, bomen en planten lopen uit en er zijn ook al de eerste lammetjes gesignaleerd!

Het is al heerlijk toeven in de tuin en ook de terrasjes lopen vol. We vergeten de winter snel, lopen soms al zonder jas en kijken al voorzichtig naar de nieuwste zomermode...

Winter, lente, zomer en herfst, wat is het een wonder dat dit altijd zo vanzelf door gaat, dat de seizoenen wisselen en we daar zelf niets voor hoeven te doen!

Althans, nog niet! Want u heeft vast wel gelezen of gehoord over het Klimaatakkoord.

Het gaat niet zo goed met de aarde als we de wetenschappers moeten geloven.

Door onder andere broeikasgassen en vulkaanuitbarstingen wordt de temperatuur op aarde sterk beïnvloedt. Dit is ook niet iets van vorig jaar maar het schijnt dat dit de laatste 130 jaar zich ontwikkeld heeft tot een schrikbeeld!

De aarde wordt steeds meer vervuild en we horen en zien steeds meer over aardverschuivingen, overstromingen en kijk naar de extreme koude winter in Amerika maar tegelijk ook de bloedhete verzengende zomer in Australië. De seizoenen zullen steeds grimmiger worden en van een evenwicht zoals het nu nog is zal geen sprake meer zijn.

Dat klimaatakkoord laat ons afspraken en beloftes maken over hoe we de schade in de toekomst kunnen beperken voor de generaties na ons, zeer ingrijpend en kostbaar! Het wordt dan ook niet gebracht als iets vrijblijvends maar meer als een verplichting; de meningen hierover lopen dan ook sterk uiteen en ook is er sprake van enige aversie.

Bovenstaande tekst laat ons echter zien dat God ons toen een belofte had gedaan, na de zondvloed streek Hij weer over zijn hart. Wat betekent deze belofte dan nog in het licht van dit klimaatakkoord? Is die belofte dan niets meer waard..... of zijn we die vergeten?

Maar draai het eens om: wat betekent het klimaatakkoord in het licht van deze belofte?

God deed deze belofte ooit aan Noach maar heden ten dage luisteren wij daar niet zo erg meer naar want we denken zelf wel de wereld in de hand te kunnen houden maar nu blijkt dat niet zo te zijn.

We hebben iets te veel 'gezaaid en geoogst', we hebben nagenoeg alles of kunnen het maken of namaken, we hebben zelfs robots die op mensen lijken en we kunnen ook bijna zelf mensen maken, het kan niet op! Nou, het kan dus wel op want het gevolg is dat de aarde nu uitgeput raakt en we onszelf naar de ondergang werken.

"Zolang de aarde bestaat" Zijn we dan nu op een punt gekomen dat God zegt: ja, nu heb Ik er genoeg van dat jullie niet naar mij luisteren, ik trek mijn handen af van deze aarde; dát zou pas een ramp zijn, dan zijn we echt verloren!

Maar als God een belofte doet dan houdt Hij die ook, dat heeft Hij ook gedaan met zijn Zoon die Hij naar de aarde stuurde vanwege ons mensen omdat wij Hem zo lief zijn en kostbaar in Zijn ogen!

Naast deze belofte is het klimaatakkoord een slim verkooppraatje! Bovendien is deze belofte al enkele duizenden jaren oud en moet nog blijken of het klimaatakkoord werkt.

Zonder de ernst van de situatie van onze aarde te bagatelliseren mogen we toch zeggen dat we sterk staan met deze belofte uit Genesis!

Een belofte, die wij ook niet mogen beschamen maar hoe kunnen we dat gegeven, die zekerheid, en die troost overbrengen aan de mensen om ons heen want we zijn als christenen in de minderheid!

Maar dat waren die wetenschappers ook en naar hen wordt ook geluisterd!

Want er is zeker werk aan de winkel, het evenwicht moet weer terugkomen op aarde, en bij ons moet het besef terugkomen dat we maar één aarde hebben., die we met respect moeten behandelen, dat is onze kant van die belofte. We zijn hier maar tijdelijk dus laat onze voetafdruk op deze aarde zo klein mogelijk zijn maar de indruk die we achterlaten des te groter.

Laat niet als dank voor t aangenaam verpozen, de eigenaar van t Bos, de schillen en de dozen...

Voorbede

1. Dat wij ons verbonden mogen weten met Uw volk Israël. Uw volk dat omringt wordt door haat.
2. Voor het Rode Kruis van Uw volk Israël. Dat ze voor vriend en vijand een helper mogen zijn.
3. Geef ons meer christelijke wetenschappers.
4. Wij hebben vreugde in Uw wet. Maak ons wakker als wij van Uw weg afwijken.
5. Voor de nieuwe kerkenraadsleden, dat ze vreugde mogen hebben in het dienen van de gemeente.
6. Dat we een open Kerk mogen zijn, waar de mensen de vreugde en schoonheid van het evangelie ervaren.
7. Dank U dat Gij ons in alles tegemoet treedt. Wij bidden dat Uw vrede en liefde de wereld mag overtuigen.

Ria Kaars

Kennismaking dominee H. Klink op 1 maart 2019 in de hal van de Patmoskerk

Op 23 februari jl. heeft ds. Klink de beroepsbrief overhandigd gekregen en getekend. Hij sprak de wens uit om op korte termijn kennis te maken met de gemeente. Aanstaaende vrijdag 1 maart komt hij, samen met zijn vrouw, naar Marken om de pastorie te bekijken en kennis te maken. Het is de bedoeling dat hij tussen 18.00 uur en 19.30 uur kennismaakt met de kerkenraad. Tussen 19.30 en 20.30 zal hij mensen ontmoeten van een aantal commissies binnen de kerk. En vanaf 20.30 uur kunnen alle kerkleden die dat willen naar de hal van de Patmoskerk komen voor een kopje koffie of thee en is er de mogelijkheid onze kandidaat dominee Klink en zijn vrouw de hand te schudden. We hopen dat er zoveel mogelijk mensen zullen komen.

De kerkenraad

Opbrengst collecten zondag 24 februari 2019

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan	€ 183,95
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 186,00

In liefde volle herinnering

Na zoveel jaren ben je ervan bewust, jij komt nooit meer terug.
Gedachten worden soms vervuld van waarom en van gemis en verdriet.
Ja zo leeft ik al die jaren met pijn in mijn hart, maar gelukkig zie jij dat niet.
Maar eens zal ik het begrijpen en zeg daarom tot weerziens.

Geertje Boes
27-2-2004 – 27-2-2019

Echtgenote van Jan Blijleven.

Liturgie Marken 3 maart 2019

10.00 uur

Intochtslied 97: 1, 5, 6

Welkom en mededelingen

Stilte Votum en Groet

Kind leest schoollied Lied 422: 1

We zingen Lied 422 geheel

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen lied 344

Gebed om de Geest

Kinderlied 348: 1

Kinderen vertrekken

NT Hebreëën 12: 1-13

Lied Gez. 469 (Liedboek voor de kerken; 1973)

Het leven is een strijdbanier...

Uitleg en verkondiging

Lied 801 geheel

Collecte

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

Slotlied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Gezongen amen – lied 431c

COLLECTE WATERLANDSE DIACONIEËN zondag 3 maart

Zondag a.s. is de collecte van de Diaconie weer bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Vanaf 1 januari 2019 steunen we ons nieuwe project van de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën: **de aankoop van een rijst- en maismolen en de aanleg van een drinkwatersysteem met 5 tappunten in het dorp Matupe op het eiland Mindanao in de Filippijnen.**

Zoals u uit de (foto)presentatie op 10 februari weet, is de graad van ondervoeding onder volwassenen en kinderen in Matupe erg hoog en er zijn jaarlijks verschillende hongermaanden. Ook het gebrek aan een goed drinkwater- en irrigatiesysteem is een probleem. Daarnaast is er te weinig landbouwmateriaal en eigen zaaigoed. Naast de lage voedselproductie is de voeding ook eenzijdig. Samen met 2 andere gemeenschappen worden de mensen van Matupe nu begeleid en ondersteund in hun ontwikkeling. Dat gebeurt samen met de lokale partner MISPI, broeders en zusters van de congregatie van de Karmelieten en de United Church of Christ in the Philipines.

De rijst- en maismolen en de aanleg van een drinkwatersysteem zijn onderdeel van een grootschaliger project. Dit project ondersteunt deze gemeenschappen niet alleen in hun ontwikkeling en voedselzekerheid, maar moet er ook voor zorgen dat jongeren in hun eigen gemeenschappen een toekomst kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden. Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en moreel verval van de jeugd is dus een bijkomend, maar wel heel belangrijk resultaat van dit project.

Namens de diaconie,
Eef Visser

**In herinnering aan Dirk Zeeman, overleden 17 februari 2019 in de
leeftijd van 85 jaar.**

'Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad'.

Deze woorden uit psalm 119 werden overdacht in de uitvaartdienst, voorafgaande aan de begrafenis van Dirk Zeeman, afgelopen zaterdag. Woorden die ook klonken toen hij ruim vijftig jaar geleden trouwde met Gerda Johanna Dimmendaal. Zij kregen die woorden mee als richting voor hun leven. Beeldtaal zo hoorde wij zaterdag. Het woord van God, wordt als een lamp en licht in beeld gebracht. Zo wordt Gods woord zichtbaar en dat kan helpend zijn als het gehoor ontbreekt. Gods wet en geboden als een lamp en licht voor je voet. Er is toch niemand die zonder kan in het leven!

Woorden en beelden, als letterzetter bij een drukkerij heeft Dirk Zeeman ontelbaar veel woorden en beelden aan elkaar geregen. Geconcentreerd en nauwgezet deed hij jarenlang dit mooie werk. Wellicht was zijn doofheid hier in zijn voordeel. Toen de computer zijn intrede deed was het werken voor Dirk gedaan en kom dan maar eens aan ander werk als je niet meer de jongste bent en ook nog doof. Dirk ging met pensioen en genoot van het leven, samen met zijn gezin. Familieman als hij was, was hij trots op zijn kinderen en later ook op de kleinkinderen. Voor humor en gezelligheid moest je bij Dirk Zeeman zijn zo hoorden wij.

Zo, en nog veel meer, werd Dirk Zeeman in de uitvaartdienst herinnerd en daarin was de tekst hierboven de richting voor de overdenking. Beeldtaal voor dove én horende mensen. De boodschap was helder; laat Gods woorden je levenspad verlichten dan wandel je in het licht met Jezus. En wie hier op aarde met Jezus wandelt, is voor eeuwig veilig in Jezus' armen en geborgen aan Jezus' hart. Zo mochten wij Dirk aanbevelen in Gods liefdevolle genade en hem daarna begeleiden naar zijn laatste rustplaats op aarde. Daar werd hij bijgezet in het graf, waar hijzelf enkele jaren geleden zijn lieve vrouw had gelegd. De trouwtekst werd rouwtekst en zo is de cirkel van hun leven rond.

Kees Kersbergen.

6



11 februari 2019

Welkom, lief meisje!

ISA LOÏS Schouten



NEEM MAAR DE TIJD
OM TE GROELEN
TE STRALEN

OM TIJDENS HET ONTDEKKEN
SOMS TE VERDWALEN

TE BELEVEN, VERWONDERTEN
MET JOUW BLIK EN HART OPEN

EN WEET DAT WEJ
ALTIJD
MET JOU MEE ZULLEN LOPEN



51
cm



16.44
uur



2592
gram



HOORN

WIL JE KOMEN KEJKEN NAAR ONZE KLEINE MEED?
DAN GRAAG EERST EVEN BELLEN VOOR EEN GESCHIKTE TIJD!

Trotse ouders:

ROBERT & ESTHER SCHOUTEN

Noorderwerfstraat 22, 1156 AH Marken

R.: 0614813202 E: 0623801605