

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 12

verschijnt wekelijks

Zaterdag 23 maart 2019

Kerkdienst voor : zondag 24 maart 2019

10.00 uur **Patmoskerk**
Ds. N. van Tellingen, Rhenen
3^e Lijdenszondag

Organist Dirk Kes

Koster(s) J.j. Commandeur en F. Visser

Schoollied Lied 575

Schoollied lezen Lisa de Groot

Creche Astrid van Altena en Geertje Schouten

Kindernevendienst: Marianne Zwiers en Gréthe van Belzen

De eerste collecte is bestemd voor:
Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Kerktaxi : H.P. Zondervan 601910

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	24 maart	Leviticus 3:12-17	Bloed-serieus
Maandag	25 maart	2 Timoteüs 2:14-26	Houd de waarheid voor ogen
Dinsdag	26 maart	2 Timoteüs 3:1-9	Zware dagen
Woensdag	27 maart	2 Timoteüs 3:10-17	Inspiratie
Donderdag	28 maart	2 Timoteüs 4:1-8	Waarheid en niets dan de waarheid
Vrijdag	29 maart	2 Timoteüs 4:9-22	Concrete opdrachten
Zaterdag	30 maart	Leviticus 4:1-12	Schuld(on)bewust

Meditatie

Wie naar de sterrenhemel kijkt beseft hoe klein wij zijn ten opzichte van de gigantische ruimte. Onze zon is maar een middelmatige sterretje waar onze planeet omheen draait (het rondje duurt 365 dagen en bijna 6 uur). Toch is zij ongeveer 330000 keer zo groot als de aarde. Neem je de zon als een skippybal dan is de aarde amper een knikker.

Met de tijd is het al net zo buitensporig. Ons knikkertje is ruim 4,5 miljard jaartjes oud, nauwelijks op te schrijven (4543000000 jaar!). Hierop is allerlei wonderbaarlijks gebeurd, we noemen dat de evolutie. Er is ook van alles verloren gegaan, dat heet uitsterven. Voor het bestaan van de zoogdieren (waaronder de mens) waren er al 5 zogenaamde uitstervingsgolven. De voorlaatste uitstervingsgolf was zo'n 65 miljoen jaar geleden toen de dinosauriërs begonnen uit te sterven en nog vele andere soorten. De oorzaak was een inslag van een kolossale meteoriet op de plek waar nu de Golf van Mexico ligt. De kolos drong zich 23 kilometer de aarde in. In 1991 is de plek gelocaliseerd en momenteel is men naar de gevolgen van deze inslag aan het boren diep onder zee, een krater van 180 km. in doorsnee.

In de miljoenen jaren daarna begon het leven zich weer te ontwikkelen, zij het in andere soorten, en ook die sterven weer uit. We zitten nu in de zesde uitstervingsgolf, die is ongeveer tienduizend jaar geleden ingezet: er zijn sinds dien alweer duizende planten- en diersoorten voorgoed verdwenen. Het zijn voor ons gevoel onvoorstelbaar lange tijden. Een mensenleven is daarbij maar een flits. Zelfs de hele tijdspanne van de bijbel (6000 jaar) is daarbij een oogwenk. En in zo'n flits van de tijd speelt ons leven zich af.

Ik laat mijn atheïstische vriend even aan het woord :

Het wonderlijke van ons soort, de mens, is dat die hoe langer hoe meer dingen wilde gaan begrijpen en waar dat niet ging bedacht hij een hogere macht die het voor hem wel begreep. Een Schepper, want iedereen beseft wel dat hij zelf niets aan al het bestaande had ingebracht. En het kwam natuurlijk voor dat er wel eens ruzie was om het een of ander en dat we een medemens dan een verkeerde oplawaaiër gaven. Dus voor de oorzaak van het kwaad moest ook wat bedacht worden. Er ontstonden religies met hun eigen verhalen. In de bijbel is dat het verhaal van de zondeval. In de meeste religies moest de godheid te vriend gehouden worden en zo ontstond een offercultus. Een van die religies is die van Abraham. Hij staat aan het begin van de joodse religie daarom is hij aardsvader. Of Abraham het verhaal van het paradijs zelf kende is niet bekend, maar in zijn eigen verhaal moet hij zijn zoon offeren en daar wordt een stokje voor gestoken. Aan dit verhaal ontleent de joodse godsdienst het verbod op kinderooffers. In andere religies gebeurde dat namenlijk wel. Als je wilt weten hoe zich dat allemaal verder ontwikkelt, het besef van recht en onrecht, het voorkomen van kwaad door wetten en profeten, ga dan het oude testament van de bijbel eens lezen.

Voor de meesten van ons is dit alles wel bekend. De ontdekkingen van de wetenschap zijn tegenwoordig vrij toegankelijk en worden in het onderwijs doorgegeven. "Christelijke wetenschappers"? Komen die dan ineens tot andere ontdekkingen? Ontdekken heeft immers niets te maken met een mening, het is neutraal en niet afhankelijk van de ontdekker. Wegkijken bij een ontdekking die je niet goed uitkomt heeft wel met een mening te maken: een vooringenomen mening.

Als christen ga je inzien dat ons (bijbel-)verhaal dus relatief zeer recent is, zoals de verhalen van andere religies, ook het Genesisverhaal. Een verhaal, lang nadat de dinosauriërs al miljoenen jaren daarvoor waren uitgestorven. Dit verhaal vermengt zich uiteindelijk met historie, een historie tenslotte waarin het optreden van Jezus van Nazareth beschreven wordt. En ook de manier waarop Jezus gestorven is. Uit deze geschiedenis ontstaat een nieuwe religie, heel "kort" geleden: het christendom. Jezus staat in deze religie centraal vanwege een leer die daarna over hem ontstaat: hij lost het ontstane probleem van het oude verhaal op, dat was de zondeval en het daaraan verbonden gevolg, de dood.

Maar lost Jezus het probleem dan op van slechts een *verhaal*? Mijn vermoeden is dat er ergens een werkelijkheid achter dat verhaal schuilt, een WIL. Een werkelijkheid die vele malen groter is dan ruimte en tijd en ook groter dan een achteraf verzonnen leer. Je zou dat vermoeden geloof kunnen noemen.

Voor sommigen wordt een splinter van die werkelijkheid zichtbaar. Niet door een leer over Jezus maar door het leven van Jezus, door zijn nog steeds levende geest. Helaas "geest" past niet in het jargon van mijn atheïstische vriend, hoewel ook hij zijn vermoeden wel zal hebben. De Geest waait waarheen hij wil (Joh. 3:8), wie weet ook door een kier bij mijn vriend. Wat mijzelf betreft: ik heb het voorrecht van de ingang door muziek, gewoon mazzel. Vol verwachting klopt ons hart.

Klaas Kes

Voorbede

1. Dank U dat Gij ons in alles tegemoet treedt. Wij bidden dat Uw vrede en liefde de wereld mag overtuigen.
2. Laat de kinderen tot Mij komen. Laat alles in ons voorrang geven om gehoorzaam te zijn aan dat woord.
3. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
4. Voor de wijkavonden. Dat Uw woord leidraad mag zijn in onze gesprekken.
5. Leer ons in alles dankbaar te zijn. Of we nu ontvangen of geven, maak ons dankbaar en blij.
6. Laat Uw oordeel gaan over mensen die drugs dealen. Drugs brengt zoveel verdriet.
7. Spaar Heer uw volk Israël, Uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 17 maart

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion

€ 185,90

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 164,10

Paasgroetenactie 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International en aan gevangenen in binnen- en buitenland.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: "Een nieuw begin". Met een aantal gedetineerden in de penitentiaire inrichting in Vught heeft ds. Anne van Voorst uitgebreid gesproken over dit thema. Zij hebben het beeld op de kaarten ontworpen naar aanleiding van gesprekken over de tekst: "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.

Op zondag 24 maart kunt u na de dienst deze kaarten ophalen, van korte tekst voorzien, ondertekenen met alleen uw naam en opsturen.

De buitenlandse kaarten gaan naar mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd. Deze mensen voelen zich altijd heel erg gesteund in die inzet voor mensenrechten door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. En voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u bij de kaart aan een gedetineerde niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om de gedetineerden gedacht wordt, hen heel erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

De kaartentafel staat zondag in de hal van de kerk.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Dienst 24 -3- 2019 Marken Patmoskerk

Intochtslied: Lied 287: 1,2 en 5 *Rond het licht dat leven doet*

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kind leest schoollied

Gemeente zingt nu dit lied: 575 : 1 *Jezus, leven van ons leven*

Smeekgebed en Lied 256 4x. Alleen ned. Tekst:*Blijf met uw genade*

Gebed om de opening van het Woord

Lied: 348: 1 *Kinderen naar de nevendienst*

Schriftlezing : Psalm 34: 1 – 9

Lied: 34: 1 en 2 *Ik loof de Heer altijd*

Schriftlezing : Mattheüs 5: 1 – 12

Lied: 321: 1 t/m 4 *Niet als een storm, als een vloed*

Verkondiging

Lied: 816: *Dat wij onszelf gewonnen geven*

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Lied: 543 *Gij zijt in glans verschenen*

Wegzending en Zegen met gezongen *Amen*

Collecte zondag 24 maart

A.s. zondag zal de diaconie collecteren voor ALEH, het grootste zorgnetwerk in Israël voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Meer dan 700 kinderen met een ernstige verstandelijke en lichamelijke beperking en daarbij ook complexe medische condities krijgen in 4 vestigingen van Aleh zorg. Het gaat daarbij om medische, onderwijskundige en rehabilitatieve zorg gedurende de hele week. De medewerkers van Aleh kijken daarbij verder dan de beperking. Zij werken aan de ontwikkeling en verrijking van de kwaliteit van leven van deze kinderen. Zij zetten daarbij alle mogelijke middelen, therapieën en zorg in, om zo elk kind in staat te stellen zijn of haar volle potentieel te bereiken. In de 4 vestigingen doen ze dat in een warme, liefdevolle omgeving. Ze doen dat vanuit de overtuiging dat God hen deze bijzondere kinderen heeft toevertrouwd om op deze manier de kinderen in staat te stellen hun leven ten volle te kunnen leven.

Bij Aleh wordt iedereen behandeld, van Jood, Christen tot Moslim. De medewerkers, voor wie het werk vaak emotioneel en fysiek erg zwaar is, koesteren het leven. En doen er alles aan om de kinderen, opgesloten in een zwaar gehandicapt lichaam, de best mogelijke kansen en de hoogst mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Vanuit Nederland worden ze bemoedigd door o.a. Christenen voor Israël.

En afgelopen zomer bracht de familie Meilnick een bezoek aan de vestiging van Aleh in Jeruzalem, waar ze met eigen ogen zagen wat de zorg van Aleh allemaal uitwerkt.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Namens de diaconie,
Eef Visser

Collecteweek ZOA: vrijwilligers in actie voor slachtoffers van oorlogen en rampen

In de week van 24 tot en met 30 maart collecteren vrijwilligers op Marken voor stichting ZOA. De hulporganisatie vraagt aandacht voor de ruim 68 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is.

Hulp ter plekke

'Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of een natuurramp alles kwijtraakt! Toch overkomt dit ieder jaar tienduizenden mensen. De medewerkers van ZOA vangen hen ter plekke of in een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke goederen. Ook na een ramp blijft ZOA om te helpen totdat de mensen weer op eigen kracht verder kunnen.'

Donatie per SMS

Op Marken wordt dit jaar wederom een collectie voor ZOA georganiseerd. Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. De collectanten hopen dan ook u aan de deur te ontmoeten. Heeft u geen geld in huis, of loopt u de collectant mis? Dan kunt u ook doneren door 'ZOA' te sms'en naar 4333 (eenmalig €1,50).

Dank alvast voor uw bijdrage. Jacob Teerhuis

Wie komt er helpen in de pastorie met schilderen?

Al het schuurwerk in de pastorie is klaar.

A.s. maandag beginnen we met gronden.

Als je tijd en zin hebt om te helpen kom dan.

We zijn er van maandag t.e.m. woensdag van 9-12 uur.

Andere tijden zijn altijd mogelijk 😊.

Freek, Marten, Piet en Jaap.



6



PAASMAALTIJD

Donderdag 11 april 2019 organiseren wij, zoals reeds eerder aangekondigd, een warme maaltijd voor personen van 55 jaar en ouder in de hal van de Patmoskerk.

Inloop vanaf 16:00 uur.

Eerst is er een gezellig samenzijn, vervolgens een 3-gangen diner met aansluitend de voorbereiding op de komende paasdagen.

**Medewerking verlenen o.a. br. Kees Kersbergen
en de Voor Anker Band.**

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Trijntje Uithuisje-Stoker, Kets 37, tel. 601285

of

Sijtje Springer-Kes, Akkerstraat 22, tel. 601767

**Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd! (Graag kenbaar maken bij aanmelding).
De eigen bijdrage is € 10,- p.p. Dit kunt u ter plekke voldoen. Graag gepast betalen.**

*Wij hopen u een mooie belevenis mee te geven, als voorbereiding op de dan
naderende paasdagen.*

U kunt zich opgeven t.e.m. zaterdag 6 april a.s.

SWOM & Diaconie Protestantse Gemeente Marken



U hoeft GEEN eetgerei mee te nemen!

Van twee werelddelen bij elkaar gekomen,
Hebben zij voor elkaar gekozen.
Hun liefde vermenigvuldigde zich

een nieuw leven
een klein wonder
het klinkt zo gewoon
maar is toch altijd
Heel Bijzonder

Hierbij willen we iedereen, ook namens Wendy
en Chris, heel hartelijk bedanken voor de vele
kaarten, bloemen en attenties die we mochten
ontvangen na de geboorte van onze kleindochter

Milla Grace Cheverton

Het was hartverwarmend!

Teun en Tiny Verschoor

Vanaf de Zocalo, Assendelft willen wij iedereen bedanken
voor de vele kaarten en attenties die wij kregen bij onze verhuizing.

Willem en Ria

Hartelijk bedankt voor de warme belangstelling na mijn heupoperatie.
Al die mooie kaarten, bloemen en andere attenties, dat maakt je blij.

Als je dan stil in je kamer zit en tot de God van je leven bidt,
zeg Hem al wat er leeft in je hart, waarmee je blij bent, wat jou verwacht.
Er is een Vader die van je houdt.
Hij is het waard dat je Hem vertrouwt.

groeten van:

G. Taanman - Boes



**Vrijdagavond
22 maart 2019**

**De laatste kienavond van dit
seizoen in de Patmoskerk**

**Het kienen begint om 20.00 uur,
vanaf 19.30 uur is de deur open
voor koffie met cake**





ALEH is Israëls grootste zorgnetwerk voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking

Meer dan 700 kinderen met een ernstige cognitieve (verstandelijke) en fysieke (lichamelijke) beperking en complexe medische condities wonen en krijgen geavanceerde medische, educatieve en rehabilitatieve zorg in ALEHs vier vestigingen in Jeruzalem, Bnei Berak, Gedera en de Negev

Bij ALEH kijken we verder dan de beperking, het gaat om het kind. Door het werken aan de ontwikkeling en verrijking van de kwaliteit van leven en hiervoor alle mogelijke middelen, therapieën en zorg in te zetten, stellen we elk kind in staat zijn of haar volle potentieel te bereiken.

Meld je aan als Vrijwilliger

Heb jij een hart voor mensen, steek je graag je handen uit de mouwen en heb je zin om dat minimaal één maand te combineren in Israël? Dan is vrijwilligerswerk bij ALEH echt iets voor jou.

Maak een Gift over (belastingaftrekbaar)

Honderden kinderen rekenen op ons – 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar – om hen te voorzien van de beste zorg in een warme en liefdevolle omgeving.

Bid voor ons

God heeft ons deze bijzondere kinderen toevertrouwd. Bid alsjeblieft dat we hen de best mogelijke zorg kunnen bieden waar ze recht op hebben om hun leven ten volle te kunnen leven.

Bezoek ook eens de ALEH Webwinkel

U kunt er allerlei producten vinden die door onze bewoners gemaakt zijn. Door deze producten te bestellen ondersteunt u middels uw donatie voor deze producten het werk van ALEH en helpt u mee aan een zingevende dagbesteding van de bewoners. <https://aleh.nl/product-categorie/winkel>

Bestel gratis de ALEH Poster en promotioneel materiaal voor uw prikbord!

<https://aleh.nl/promo-materiaal>



IBAN: NL92 ABNA 0528 1700 15 * E-mail: info@aleh.nl
Website: www.aleh.nl * Tel. +972 2 5011120 * Facebook: ALEHNederlands

