

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 13

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 maart 2019

Kerkdienst voor : zondag 31 maart 2019

10.00 uur **Grote Kerk**
Ds. mw de Goei-Jansma, Amersfoort
4^e Lijdenszondag

Organist Hans Jütte

Koster(s) Jan Blijleven en Hein Zeeman

Schoollied Lied 642

Schoollied lezen Ivana Schipper

Creche Neeltje-Anita Schipper

Kindernevendienst: Daniëlle Springer en Gretha Korstman

De eerste collecte is bestemd voor:
Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Kerktaxi: Piet Boes tel (601927

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	31 maart	Leviticus 4:13-21	Groepsverantwoordelijkheid
Maandag	1 april	Leviticus 4:22-26	Leiders staan niet boven de wet
Dinsdag	2 april	Leviticus 4:27-35	Vergeving is niet goedkoop
Woensdag	3 april	Leviticus 5:1-13	Wegkijken is strafbaar
Donderdag	4 april	Leviticus 5:14-26	Boetebeleid
Vrijdag	5 april	Leviticus 6:1-6	Het vuur blijft branden
Zaterdag	6 april	Leviticus 6:7-11	Voedsel voor priesters

Wie achter Mij aan wil komen , moet zichzelf verloochenen.

Math.16: 24

We overdenken deze tijd voor Pasen het lijden van Jezus. Hoe kon het toch gebeuren dat iemand die zoveel goeds deed, gedood werd? Notabene voor de rechter gebracht door kerkleiders!

God had Jezus al toevertrouwd dat dit gebeuren moest. Nee, begrijpen doen we het niet. Petrus had net getuigd dat Jezus de messias was, zoon van de levende God. Dus toen Jezus zijn leerlingen vertelde dat hij gedood zou worden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden zei Petrus: God verhoede het! En dan zegt Jezus: Ga weg achter mij Satan! Petrus, wat had jij het anders gedacht.

Ik denk terug aan Mienke en Margaret. De twee verpleegsters die gevangen werden genomen in Thailand. De rebellen dachten dat ze wel heel wat losgeld binnen zouden halen. Die christenen zouden toch wel gaan betalen. Ze zouden toch niet de mammon dienen. Dat geld gaat er wel komen. Nee, dat geld kwam er niet. Wij op Marken hebben veel voor ze gebeden. Wij dachten net als Petrus. Als wij gaan bidden verhoedt God dat ze vermoord worden. Mienke en Margaret kwamen niet meer terug op hun verpleegsterspost in Thailand. De rebellen vermoorden hen. Ze zijn nu bij Jezus. In hun gevangenschap hebben ze veel gehad aan de liederen die zij jong geleerd hadden. Steeds opnieuw zongen ze deze liederen en brachten zo God de lof en de eer. Zij kenden de wapenrusting Gods.

Ook waren zij toegerust dit lijden in te gegaan. Vlak voor haar ontvoering schreef Margaret: Maak geen verschil tussen wat God bedoeld heeft en wat God toegelaten heeft. Zijn toestemming en Zijn bedoeling zijn beiden Zijn wil.

Mienke en Margaret hebben de roepstem van Jezus ervaren. Zij hebben zichzelf verloochend en zijn naar Thailand gegaan om lepra patiënten te vertellen van hun Heer en zaligmaker : *Jezus Christus*. Je zelf verloochenen is: je eigen rechten laten vallen. Mienke en Margaret hadden geen arbeidscontract, geen pensioenregeling, niets van dit al.

Waarom o God van Israël, waarom steeds opnieuw dat lijden?

Laten we die vraag veranderen in: waar toe. Wat bracht Jezus lijden en zijn dood? God wekte hem op uit de dood. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Hij is door God en zijn engelen waardig geacht alle macht te hebben over hemel en op de aarde. Wij heidenen uit de volken kunnen van Hem kracht ontvangen om het goede te doen. Lief te hebben, dienstbaar te zijn. Ook gekruisigd te worden.

O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

Voorbede

1. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
2. Leer ons in alles dankbaar te zijn. Of we nu ontvangen of geven, maak ons dankbaar en blij.
3. Laat Uw oordeel gaan over mensen die drugs dealen. Drugs brengt zoveel verdriet.
4. Spaar Heer uw volk Israël, Uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.
5. Help de leerkrachten van "de Rietlanden" school om te gaan met alle verschillende leerdoelen. Dat ze vreugde houden in hun werk.
6. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
7. Ontferm U over Mozambique. Het water heeft hen overweldigd. Geef wijsheid en kracht aan de hulpverleners.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 24 maart

De eerste collecte bestemd voor diaconie € 262,45

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 258,90

Wie komen er nog meer helpen in de pastorie met schilderen?

We zijn begonnen met 'gronden'.

Als je tijd en zin hebt om te helpen kom dan.

We zijn er van maandag t.e.m. woensdag van 9-12 uur.

Andere tijden zijn altijd mogelijk ☺.

Freek, Marten, Piet, Jaap en Jan.

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 10 euro per jaar, wat bij u aanhuis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 60 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank IBAN; NL40RBRB 0 85.00.26.997 t.n.v
Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

**Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) kunnen bezorgd worden bij:
C.P. Visser Noorderwerfstraat 16(tel. 601554) of C. Appel De Pieterlanden 3 (tel. 601933)
en J Booneveld Zeilstraat 24)tel (601761)**

**De tijden voor het aanleveren van stukken zijn: met de hand geschreven voor maandag
19.00 uur en getypte voor woensdag 16.00 uur**

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

Morgendienst 31 maart 2019 Grote kerk Marken

Tekst: Lucas 22 vers 61: De Heer draaide zich om en keek Petrus aan.

Intochtslied: Lied 65 vers 1 en 2 (De stilte zingt U toe...)

Welkom en afkondigingen

Stil gebed

Bemoediging en groet:

Onze hulp en onze verwachting is in de Naam van de HERE, Die hemel en aarde geschapen heeft, Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet los laat het werk van Zijn handen.
Genade zij ons en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

Aanvangstekst: De HEER Kijkt naar het hart. (1 Samuël 16: 7 slot)

Kind leest schoollied vs. 1

Zingen schoollied: Lied 642 vers 1, 4, 5, en 7 (Ik zeg het allen dat Hij leeft...)

Gebodslezing: Rom. 12: 9 – 21

Zingen: Lied 834 vers 1, 2 en 3 (Vernieuw gij mij...)

Gebed

Moment voor de kinderen

Zingen: Lied 348 vers 1 (Heer van uw kerk...)

Bijbellezing: Psalm 139: 1-6, 23-24

Zingen: Lied 139 vers 1 en 2 (Heer die mij ziet zoals ik ben...)

Bijbellezing: Lucas 22:31-34, Lucas 22:54-62

Zingen: Lied 556 vers 1 en 2 (Alles wat over ons geschreven is...)

Verkondiging: De Heer draaide zich om en keek Petrus aan (Lucas 22: 61)

Zingen: Lied 575 vers 1 en 2 (Jezus leven van ons leven...)

Kinderen komen terug.

Inzameling van de gaven

Afkondiging van overlijden zingen lied 919 vs. 1 en 4

Dankzegging en voorbede

Zingen: Lied 835: 1, 2, 4 (Jezus ga ons voor...)

Zegenbede: De HERE zegene ons en behoede ons:

De HERE doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig;

De HERE verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede

(Gezongen) Amen (Lied 431c).

Financieel overzicht Chr. Jeugdwerk 2018

Betaalrekening Regiobank

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken inz. Chr. Jeugdwerk

Saldo betaalrekening per 1-1-2018	2.834,66
Ontvangsten:	
Collectes	3.917,89
Clubkamp	1.960,00
Gem. Waterland - subsidie oudpapier	5.502,54
	<u>11.380,43</u>
Saldo betaalrekening per 31-12-2018	1.436,20

Uitgaven:	
Jeugddiensten en diverse activiteiten voor de Jeugd	4.760,23
Clubkamp 2018	4.020,42
Diversen en bankkosten	498,26
Pin opname	1.000,00
Oud papier en opknappen papierbox	2.499,98
	<u>12.778,89</u>

Spaarrekening Regiobank

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken inz. Chr. Jeugdwerk

Saldo spaarrekening per 1-1-2018	41.115,01
Rente	34,87
	<u>41.149,88</u>
Saldo spaarrekening per 31-12-2018	41.149,88

Kasmutaties 2018		
Kassaldo per 1-1-2018	105,50	
Ontvangsten:		
Clubkamp 2018	55,50	
Pin opname	1.000,00	
	<u>1.055,50</u>	
Kassaldo per 31-12-2018	477,00	
		Uitgaven:
		Clubkamp 2018
		<u>684,00</u>

De opbrengst van oudpapier in 2018 was 96.890 kilo. De subsidie bedroeg Eur 5.803,74. Verschil met balans heeft te maken met overlopende posten.

We willen de ophalers van het oud papier hartelijk danken voor het vele werk. Door hun inzet is er een prachtig bedrag ontvangen.

Met dit bedrag kunnen diverse jeugdzaamheden worden gefinancierd.

Het totale saldo is opgenomen in de Balans van de Jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters.

Namens de afdeling Jeugdwerk en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Marken, hartelijk dank.

Oproep: door het verloop van ophalers oud papier (gezien de hoge leeftijd), zijn wij dringend op zoek naar nieuwe verse krachten.

U kunt zich opgeven bij Klaas Teerhuis, Minneweg 25. Telefoonnr. 0299601397.

Bijbel vertaald in 44 nieuwe talen

Zo'n 77 miljoen mensen kunnen sinds 2018 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 44 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS) in zijn vertaalstatistiek over 2018.

Vertaalsteun NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) droeg als UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk. Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in Angola, Rusland, Sierra Leone en Mexico. Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap: 'Afgelopen najaar was ik bij de presentatie van het Nieuwe Testament in het Kikongo, een inheemse taal in Angola. Iedereen zou dat eens moeten meemaken: de blijdschap en het enthousiasme van mensen die de Bijbel in hun eigen taal krijgen. Het onderstreept hoe belangrijk het vertaalwerk van de bijbelgenootschappen is. Dat moeten we blijven ondersteunen.'

Bijbelwebsites

De voortschrijdende digitalisering maakt ook dat het online bijbelgebruik blijft stijgen. Rieuwerd Buitenwerf constateert: 'Voor de techniek van onze platforms debijbel.nl en debijbel.be bestaat internationale belangstelling. Onder de naam 'International Bible Engagement Platform' (IBEP) stelt het NBG deze techniek beschikbaar aan zusterorganisaties. Met Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Brazilië en Kenia werken we aan bijbelwebsites met behulp van deze techniek. De Finse website is al in de lucht.'

Oproep tot bijbellezen uit Oekraïne

'Het is belangrijk dat elke politicus in de Bijbel leest. En het niet bij één keer laat...' Dat zei de Oekraïense president Petro Poroshenko tijdens een werkbezoek aan het Oekraïens

Bijbelgenootschap in Kiev.

De president woonde een overleg bij met de leiders van alle Oekraïense kerken. Aanleiding voor zijn bezoek was de afsluiting van het Oekraïense 'Jaar met de Bijbel 2018'. Poroshenko prees dit initiatief en moedigde de Oekraïense kerken en het Bijbelgenootschap aan om de waarden uit de Bijbel te blijven uitdragen in het land. 'Het Oekraïens Bijbelgenootschap vervult een ongelooflijk belangrijke missie', aldus Poroshenko. Hij bedankte het Bijbelgenootschap voor zijn inzet gedurende meer dan 25 jaar: 'Het is door uw inspanningen dat mensen in staat zijn de Bijbel open te slaan en te lezen.' Het Oekraïens Bijbelgenootschap hoopt in de loop van 2019 een complete bijbelvertaling in eigentijds Oekraïens te publiceren.

Ontmoetingsplek voor heel Oekraïne

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft regelmatig contact met het Oekraïens Bijbelgenootschap. In 2018 was een vertegenwoordiging van het NBG aanwezig bij de start van de bijbelleesmarathon in Kiev, een belangrijk onderdeel van het 'Jaar met de Bijbel'. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: 'Het Bijbelgenootschap is een van de weinige ontmoetingsplaatsen voor vertegenwoordigers uit het hele land. Ook uit het gebied in het oosten van Oekraïne dat in handen is van de separatisten. Vanwege die unieke positie zet het Oekraïens Bijbelgenootschap zich achter de schermen in om spanningen tegen te gaan.'

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Contactpersoon Anneke Commandeur

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, cadeaus en gelukwensen die wij hebben mogen ontvangen na de geboorte van onze dochter Isa Loïs.



Robert en Esther Schouten-Peereboom

Wat zijn we dankbaar met onze kleindochter.
Dat zorgt voor een lach op je gezicht,
een brok in je keel en
een warm gevoel.

We willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor de vele kaarten die we mochten ontvangen na de geboorte van onze kleindochter Isa Loïs.

Jacob en Sylvia Schouten
Jan en Luitje Peereboom

Het heeft ons goed gedaan te merken dat zoveel mensen om ons heen zich betrokken voelden bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa.

Cor Veer

Het is voor ons een troost te weten dat hij bij vele mensen in goede herinnering voort leeft.
Zoveel kaarten, bezoek en andere blijken van medeleven hebben ons veel steun gegeven.

Suze
kinderen en kleinkinderen

In memoriam

31 maart 2003 - 2019

Oscar George Carter

16 jaren gaan voorbij het leven gaat maar door.

Jij wilde niet vergeten zijn daar zorg ik dan ook voor.

Zo denk ik ieder jaar aan jou dat jij er niet meer bent.

Dat doe ik eigenlijk iedere dag dat weet een ieder die mij kent.

Liefs Gera

Ik heb een steen verlegd

In een rivier op aarde

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten

Ik leverde het bewijs van mijn bestaan

Omdat, door het verleggen van die ene steen

De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan

*Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten
overnacht in de schaduw van de Almachtigen*

Psalm 91:1

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen van onze lieve man, vader, schoonvader en bappe

Dirk Schipper Dzn

Echtgenoot van Pietertje Teerhuis

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marken, 20 september 1937

Purmerend, 21 maart 2019

Pietertje
Carla en Jaap
Annette en Erwin
Dirk
Rowdy en Denise
Samantha en Simon
Rens
Maaïke, Tamara, Guus, Floor

Correspondentieadres:
P. Schipper-Teerhuis
Kets 33b
1156 AW Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 28 maart 2019 om 14:00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13:15 uur gelegenheid tot condoleren in de hal van de Patmoskerk.

Na de begrafenis wordt u uitgenodigd om een kopje koffie of thee met ons te drinken in de hal van de Patmoskerk.

Al heeft hij ons verlaten,
hij laat ons niet alleen.
Wat wij in hem bezaten,
is altijd om ons heen.

We hebben afscheid moeten nemen van onze Ta

Dirk Schipper

Hij heeft de rust gevonden, die hem zo gegund is.

Lieve Ta, rust zacht.

Carla en Jaap
Annette en Erwin
Dirk

Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn
Waarom zijn er zoveel vragen
Waar geen antwoorden op zijn

Onrustig zoekend
Dwalend in gedachten
Nu de rust gevonden
Dat zal ons verdriet verzachten

Langzaam vervagen herinneringen
Gleden gedachten weg
En nam je afscheid van ons
Nu nemen wij afscheid van jou

Lieve Bap, rust zacht...

Rowdy en Denise
Samantha en Simon
Rens

Lieve Bappe Dirk,

Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug
Dan klommen we hoog de hemel in
en namen je mee terug
Als sterren konden spreken
als sterren konden zien
Zou je dan vanavond heel even willen zwaaien
en twinkelen als een groet
Zodat wij hier beneden weten
hoe het zonder jou verder moet

Floor
Guus
Tamara
Maaike

Vrij onverwachts moeten wij afscheid nemen van onze buurman

Dirk Schipper

De laatste jaren woonde Dirk al niet meer bij ons in de straat, maar verbleef hij in verzorgingstehuis "De Molentocht" in Purmerend.
Wij herinneren vooral zijn humor en gezelligheid .

Wij wensen onze buurvrouw Pietertje, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel kracht en sterkte toe.

De burens van het Kesterpad

21 maart

2019

Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap afscheid van je moeten nemen.

Toch nog plotseling is overleden,
onze zwager Dirk Schipper.

Wij wensen Pietertje, Carla, Jaap, Annette, Erwin, Dirk klein-en achterkleinkinderen
veel sterkte toe om dit verlies een plek te geven.

Fam Teerhuis.

**Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven
alleen je had de wind niet mee.**

Met verdriet staan wij stil bij het overlijden van

Dirk Schipper

Maar dankbaar zijn wij voor de jaren dat wij bevriend waren.

Wij wensen: Pietertje
Carla en Jaap
Annette en Erwin
Dirk

kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte in hun verdriet

Jacob en Lijsje Zeeman

*Nooit een onvertogen woord
hebben we van hem gehoord.
Je hoorde hem nooit zeuren
hij liet alles maar gebeuren.
Waar haalde je de kracht vandaan
om zo nog jaren door te gaan.
Veel stille pijn heb je geleden
nu is de grote strijd gestreden.*

Lieve ome Dirk we zullen je missen.

Wij wensen Peet Pietertje, Carla, Jaap, Annette, Erwin, Dirk, klein - en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe.

Peet Lijs

Jaap en Daniëlle

Marcel Cornelis en Nathalie

San en Klaas

Roos, Bas en Merel

Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Dirk Schipper, vader van onze teamgenoot en vriend Dirk.

Wij wensen Pietertje, Dirk, Carla, Jaap, Annette, Erwin, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie en vrienden heel veel sterkte de komende tijd.

Dartteam The Flying Bears III

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.*

-Psalm 121-

Diep bedroefd hebben wij en met groot respect voor haar moedig gedragen ziekte afscheid moeten nemen van mijn lieve partner, onze mama, dochter, mijn zus, onze schoondochter, schoonzus en tante

Ramona Roos

* Marken, 14 mei 1977

† Purmerend, 25 maart 2019

André
Bart en Lieke
Wolmet en Pieter
Erwin
Maritje en Pieter
Ellen en Cor
Jochem
Kasper
Corina

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 30 maart 2019 om 13:00 uur in de Patmoskerk te Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 12:00 uur gelegenheid tot condoleren.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om in Het Trefpunt een kopje koffie of thee te drinken.

Correspondentie adres: Fam. A.C. Schipper.
Kerkbuurt 178, 1156 BS Marken

Geen bezoek aan huis. Ramona hield van rozen en lichte kleding.

Lieve Mama

Verdrietig om wat niet meer is
En nooit meer zal zijn
Dankbaar voor wat was
En altijd zal blijven
Wij voelen nu een stille pijn
Omdat je nooit meer bij ons zal zijn
De liefde en zorg die jij ons gaf
Alle mooie dingen
Blijven ons altijd omringen
We houden voor altijd diep in ons hart
Voor jou een plaatsje apart

Bart en Lieke

Samen lachen, samen huilen
Voor altijd in onze gedachten
Wij zijn dankbaar
Dat je in ons leven was

Wij zijn zeer ontdaan, dat onze

lieve Ramona

veel te vroeg bij ons weg moest gaan.

Wij wensen André, Bart en Lieke,
Wolmet, Pieter en Erwin veel kracht en sterkte.

Pieter en Maritje
Ellen en Cor
Jochem en Kasper
Corina

Langzaam ben je van ons weggeleden,

Elke dag een beetje meer

Telkens werd je weer iets ontnomen,

Dat deed jou en ons zo zeer

We zagen jouw stille verdriet,

Maar helpen konden wij jou niet

Het is een gemis, een stille pijn,

Dat je nooit meer bij ons zult zijn

Bedroefd, maar met groot respect voor haar kracht en doorzettingsvermogen hebben wij afscheid moeten nemen van ons nichtje Ramona Roos.

Wij wensen André, Bart, Lieke, Pieter, Wolmet, Erwin en Fam. Schipper veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Sijtje & Pieter † Teerhuis

Geertje & Sijmon Commandeur

Jan & Lijsje Roos

Trijntje & Muus Kaars

Als een vlinder naar het licht
ben je ons vooruit gevlogen
onbereikbaar ver
en toch zo heel nabij
om voor eeuwig in Zijn huis te wonen
waar geen pijn
of verdriet meer zal zijn
en waar God de tranen
zal wissen van je ogen.

Alles wordt dan nieuw!

Verdrietig en veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve

Ramona

Wij wensen André, Bart, Lieke en verdere familie heel veel sterkte.

Peet Luitje en Ome Jan
Peet Geertje en Ome Hein
Ome Jan en Peet Pietertje
Peet Neeltje en Jan-Pieter
Ome Klaas en Peet Grietje

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
 van waar komt mijn hulp?
 Mijn hulp komt van de Heer
 die hemel en aarde gemaakt heeft.

Na een slopende ziekte van Parkinson is ons nichtje Ramona Roos op 41 jarige leeftijd overleden.

Hoe dapper zij ook heeft gevochten was dit voor haar een ongelijke strijd.

Ook voor haar gezin was dit moeilijk met 2 opgroeiende kinderen die een moeder hadden die niet mee kon doen net zoals bij vrienden en vriendinnetjes.

Ook voor hun vader was het moeilijk om toch zoveel als mogelijk voor hen een "normaal" leven te leven.

Als jong gezin was ook dit voor Ramona naast haar ziekte niet makkelijk te dragen.

Ouders en schoonouders die van alles op moesten vangen om met elkaar toch zo normaal mogelijk te functioneren.

Daar naast nog de laatste jaren de vele bezoeken aan Ramona.

Diep respect hebben wij voor jullie allen.

Maar dan komt toch het einde aan haar levensloop wat altijd moeilijk te begrijpen is.

Wij wensen Andre, Bart, Lieke, Ouders, Schoonouders en verdere familie heel veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Ome Piet en Peet Luitje
 Ome Kees en Peet Lijs
 Ome Klaas en Peet Luitje
 Peet Lijsje en Ome Jaap
 Peet Pietertje en Ome Jongejaap

Na een strijd, moeizaam gestreden
 ging je heen, niet onverwacht
 Niemand wist hoeveel jij hebt geleden
 onuitputtelijk was je kracht
 Maar ook hieraan kwam een einde
 het deed je zeer ons te laten staan
 Maar hiermee hebben wij vrede
 omdat je nu kunt rusten gaan

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze nicht

Ramona

Wij wensen Andre, Bart, Lieke, peet Wolmet, ome Piet, Erwin en familie veel sterkte toe.

Roselda
 Bernadette, Ralph en Yenthe
 Jan-Edward

Je wereld werd steeds kleiner
De deur ging langzaam dicht
Iedere dag een beetje verder
Op reis naar het eeuwig licht

Maandag bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden van Ramona.

Wij wensen André, Bart, Lieke en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies.

Ome Jan en Peet Grietje

Peet Grietje

Peet Lijs

Ome Dirk en Peet Aaltje

Haar gezin, haar kracht,
haar interesse voor het leven.
Haar moed, zo sterk,
ze heeft er alles voor gegeven.

Maandagochtend bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden van Ramona.

Wij wensen André, Bart, Lieke en iedereen die van haar hield heel veel sterkte toe met dit grote gemis.

Neven en nichten familie Schipper

De strijd is gestreden
 Jouw pijn is voorbij
 We probeerden te helpen
 Maar stonden er zo machteloos bij
 Je vechtlust was enorm
 Je werd alleen zo moe
 Onze liefde is voor eeuwig
 In ons hart nemen we je overal mee naartoe

Heel verdrietig zijn wij door het overlijden van onze lieve dappere nicht

Ramona



Voor altijd in ons hart

Wij wensen Andre, Bart, Lieke, peet Wolmet, ome Piet, Erwin
 en familie heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Petra en Richard
 Hein Andre en Janny
 Anita en Cornelis
 Christina en Pieter
 Tijs Marcel en Linda
 Linda en Freddy
 Marcella en Jaap
 Michael en Diana
 Sylvia en Jasper
 Trijntje Regina en Pieter Cornelis
 Roselda
 Bernadette en Ralph
 Jan Edward
 en kinderen

We denken aan jou terug in de stralende zon,

Hoe het was toen je alles nog kon

We vergeten jouw tranen,

Maar bewaren jouw gulle lach

Je hebt je strijd gestreden,

Dat je nu maar vredig rusten mag

Verdrietig hebben wij afscheid genomen van onze nicht Ramona Roos.

Wij wensen André, Bart, Lieke, Ome Piet, Peet Wolmet, Erwin en verdere familie heel veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Neeltje Miranda & Floris Jan & Milou
Thomas & Ilse

Anita & Nico Remco & Angela
Remco & Eric *Tristan*

Ursula & Cor Natascha & Kees
Dyan & Megan *Bram & Annabel*

Soms is er
zoveel wat we
Voelen,
maar zo weinig
wat we kunnen
zeggen

Verdrietig zijn wij omdat onze vriend Bart nu al zijn moeder Ramona moet missen.

Wij wensen Bart, zijn vader André, zijn zusje Lieke en allebei de families veel sterkte.

Bas, Dave, Jesse, Jorrit, Julian, Niels en Stefan

19

The wind has taken you
You're free finally at peace
So still you lie
Leaving your cares behind

The pain is gone
Gone with the spirit in your eyes
Now you're wandering around above us
Looking downward as we cry

Mariah Carey

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze nicht,

Ramona

Wij wensen André, Bart, Lieke en verdere familie heel veel sterkte.

Mariska
Jan en Nicole
Wijnand en Leona
Jeroen
Ruben en Denise
Shanna
Denise en Stefan
Selina en Matthijs
Gawain
en achterneven en -nichten

Als een leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als je veel wordt ontnomen
Als je je zelfstandigheid verliest
Als je leven niet meer jouw leven is
Dan komt de tijd dat het einde goed is

Met grote droefheid hebben wij vernomen dat
onze buurvrouw Ramona overleden is.

Wij wensen André, Bart, Lieke en verdere familie
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

De burens van het Kerkland

*Ik blijf nu hier jij gaat naar daar
En daar is niet zo ver van hier
We spreken af, ik weet niet waar
En daar ontmoeten we elkaar*

*Zonder jou tikt de klok even snel
Maar de tijden veranderen wel
Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
Weet dat je in m'n hart
altijd blijft voortbestaan*



*Slaap zacht, je hebt het verdiend
Je vocht tot aan je laatste zucht
En ga, ga nu m'n vriend
En droom voor eeuwig opgelucht*

Lieve Ramona, wat zijn we verdrietig dat we jou nu moeten missen. Jij, onze lieve, dappere vriendin, wat heb je gevochten. Wij wensen André, Bart, Lieke, je ouders en broertje, je schoonouders en je familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Veel liefs van je vriendinnen,

Angela
Anita
Brenda
Daniëlla

Diana,
Jacqueline
Marie
Melanie

Mirjam
Natascha
Nathalie
Nicolette

Patricia
Sylvia
Trijntje- Regina
Willy



Lieve Bart & Lieke, wij wensen jullie heel veel sterkte met het verlies van jullie mama.

Tristan, Sarah & Lisa, Stijn & Fenna, Sara & Sofie, Pepijn & Tijme, Joris & Rosanne,
Bram & Annabel, Julia & Fleur, Amber, Sem & Mees, Aniek & Lena, Ilse & Ryan,
Aaron & Luca

Als je leven niet meer gaat zoals gehoopt,
Als veel je wordt ontnomen,
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
En je leven niet meer je leven is,
Dan komt de tijd dat je verlangt naar rust!

Intens verdrietig maar dankbaar dat nog meer beperkingen haar bespaard zijn gebleven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vriendin Ramona.

Wat was het mooi jou te hebben gekend!

De leegte zal voelbaar blijven en vergeten zullen we je nooit!

Wij wensen André, Bart en Lieke alle kracht in deze moeilijke tijd en zij kunnen altijd op onze steun rekenen!

Wij wensen Pieter, Wolmet en Erwin enorm veel sterkte met het verlies van hun dierbare dochter en zus.

Wij wensen Pieter en Maritje, Ellen & Cor en Corina met het verlies van hun lieve schoondochter/schoonzus en Jochem & Kasper met hun tante.

Frank, Nicolette & Amber

Albert, Gera, Niels, Anne en Elisa

Neem me mee naar je land

Vol muziek en vol dromen...

-Clouseau-



Lieve Ramona, we zullen je missen, maar weten dat jij vanaf daarboven op ons let....

Amber,

Niels,

Anne &

Elisa

Lieve Ramona,



Verdriet hadden wij als we je hadden bezocht
en zagen dat je fysiek weer achteruit was gegaan.

Verdriet hadden wij om te zien dat je nog zo graag wilde maar niet meer kon.

Verdriet hadden wij als we zagen dat je moe was
maar onze bezoekjes niet wilde missen.

Verdriet hebben wij omdat we je nu nooit meer zullen zien of spreken.

Maar wat zijn wij dankbaar en blij dat we jou gekend hebben
en dat we jou vriendin mochten zijn.

"Duimpje omhoog Ramoon" We gaan je missen vrouw.

We wensen Andre, Bart, Lieke en de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Liefs Ingrid en Danielle

André, veel te vroeg heb je afscheid moeten nemen van Ramona.
Wij wensen jou, Bart, Lieke en de familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Ronald, Ronny en Freddy

23



*Koester herinneringen, veilig in je hart
Op een speciaal plekje, heel apart
Wij zijn er om samen te lachen of gewoon hard te huilen
Bij ons mag je altijd schuilen*

Verdrietig zijn wij om het overlijden van

Ramona

de moeder van onze vriendin Lieke.

Voor Lieke, haar broer Bart, vader André, besses en bappes en verdere familie heel veel sterkte gewenst met het verwerken van dit verlies.

Veel liefs, ook namens onze ouders, broers en zussen,

Anne, Tamara, Sarah, Tess en Marit

*Soms mist een ster de kracht om hier te schijnen
Nooit zal een ster achter de horizon
van onze herinnering verdwijnen
Juist in 't allerdiepste donker
maakt de ster het verschil
omdat ze tóch met haar geflonker
blijvend ons hart verwarmen wil*

Op 25 maart 2019 bereikte ons het droevige bericht dat

Ramona

moeder van onze teamgenote Lieke
is overleden.

Speelsters, trainers, leider en ouders van SV Marken MO15 wensen Lieke, Bart, André,
(schoon)ouders en verdere familie en vriendinnen van Ramona heel veel sterkte om dit verlies
een plek te geven.

24

*Eerst werd je ziek
toen was het sterven nog ver
steeds kwam het dichterbij
nu telt de hemel weer een ster
een hele mooie
dat ben jij*

**Erg verdrietig zijn wij door het overlijden van
Ramona**

**Wij wensen André, Bart, Lieke en de verdere familie veel sterkte bij het
verwerken van dit enorme verlies.**

Jan Cornelis, Cynthia, Jesse, Liam en Finn.

**Verdrietig zijn wij omdat Ramona Roos, de moeder van onze
teamgenoot Bart, is overleden.
Wij wensen Andre, Bart, Lieke en hun familie heel veel sterkte toe in
deze moeilijke tijd.**

Spelers, leider, trainer en ouders van de JO17