

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer : 14

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 april 2019

Kerkdienst zondag 7 april 2019

PATMOSKERK

5^e Lijdenszondag

10.00 uur	: ds. Mw. H.B. Graafland, Veenendaal
Organist	: Dirk Kes
Schoolied	: Lied 558
Schoolied lezen	: Yfke Hoftijzer
Kindernevendienst	: Jannie Visser – de Groot
Crèche	: Mariejanne Visser en Gerdien Teerhuis
Kosters	: Jaap Boes en Klaas Boes
Kerktaxi	: Siem van Altena, telefoon 601663

De eerste collecte is bestemd voor :

De Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

De koffie wordt verzorgd door de Zendingscommissie

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	7 april	Psalm 59	Gebed om bevrijding
maandag	8 april	Hosea 1:1-9	Getrouwd met een ontrouwe
dinsdag	9 april	Hosea 2:1-9	De HEER is trouw, ondanks ontrouw
woensdag	10 april	Hosea 2:10-25	Gekrenkte liefde
donderdag	11 april	Hosea 3:1-5	Voorbeeldig
vrijdag	12 april	Hosea 4:1-11	Al die ellende is geen toeval ...
zaterdag	13 april	Hosea 4:12-19	Van kwaad tot erger

Meditatie

Mattheüs 26 : 37-38 Toen Hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei Hij tegen hen : 'Ik voel mij dodelijk bedroefd; blijft hier met mij waken.'

Lucas 22 : 43-44 Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.

De Here Jezus is met zijn leerlingen naar de olijfgaard Getsemané gegaan en voelt zich, nu Hij weet dat zijn sterven nadert, vreselijk bedroefd en angstig. De ultieme strijd met satan is aanstaande en omdat de Here Jezus niets menselijks vreemd is, krijgt Hij het te kwaad met hetgeen dat staat te gebeuren. Doodsangst overvalt Hem en in zijn ellende vallen zweetdruppels als bloed op de grond. Onvoorstelbaar zwaar heeft Hij het.

Hij vraagt zijn leerlingen met Hem te waken, steun vindend in hun aanwezigheid, terwijl Hij zijn Hemelse Vader bidt om ontferming en kracht. De leerlingen zijn echter moe en dommelen in, zich niet bewust zijnde van de geestelijke worsteling die de Here Jezus doormaakt. Jezus staat er in de Hof van Getsemané alleen voor en ondergaat een geestelijke doodstrijd, die Hem ertoe brengt zijn Hemelse Vader te bidden of die 'drinkbeker', die zware lijdensweg, het gevecht met satan, aan Hem voorbij mag gaan. Maar, zegt Jezus, als God deze last niet van zijn schouders wenst te halen, dan zal Jezus gehoorzamen aan de wil van zijn Hemelse Vader en de opgelegde taak uitvoeren. En in deze gehoorzaamheid aan God wordt de Here Jezus gezegend en ontvangt Hij de kracht en rust van zijn Vader die Hij voor de strijd met satan nodig heeft.

De Here Jezus zal in zijn sterven afdalen naar het dodenrijk, als het ultieme offer aan God de Here, en zo, door Gods kracht, satan verslaan, zodat de dood niet langer het einde betekent voor de mensen, maar de overgang naar een nieuw en eeuwig leven in Gods Koninkrijk.

Wij kunnen ons niet voorstellen wat de Here Jezus heeft doorgemaakt, daar in de Hof van Getsemané. Het moet verschrikkelijk zijn geweest. De latere mishandelingen en de kruisiging, hoe verschrikkelijk ook, lijken de Here Jezus, gesteund door Gods kracht, minder zwaar te vallen. De grootste worsteling, als mens, heeft Hij al doorgemaakt in de Hof van Getsemané.

In de Hof van Getsemané stond de Here Jezus er alleen voor, verlaten door de mens. Maar God liet Zijn Zoon niet alleen en gaf Hem kracht. Aan het kruis genageld was de Here Jezus weer allen, verlaten door de mens. Maar in zijn sterven was daar opnieuw zijn Hemelse Vader, die de Here Jezus door de dood heen de overwinning op satan gaf. Zo volbracht de Here Jezus de wil van zijn Hemelse Vader tot heil van alle mensen. Wat houdt de Here God toch oneindig veel van ons. Gelukkig maar !

*In stille nacht heeft Hij volbracht de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw heeft Hij aan ons gegeven.
Tot aan het einde van de tijd zal ik zijn wachtwoord horen :
Waak dan en bid ! Zo blijft Hij mij en ik Hem toebehoren.*

Voorbede

1. Laat Uw oordeel gaan over mensen die drugs dealen. Drugs brengt zoveel verdriet.
2. Spaar Heer uw volk Israël, Uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.
3. Help de leerkrachten van "de Rietlanden" school om te gaan met alle verschillende leerdoelen. Dat ze vreugde houden in hun werk.
4. Voor hen die rouw dragen, til hen uit boven hun verdriet. Omring hen met Uw liefde.
5. Ontferm U over Mozambique. Het water heeft hen overweldigd. Geef wijsheid en kracht aan de hulpverleners.
6. Dank U dat jonge mensen zich willen verbinden met U. Dat hun belijden ook anderen op de weg ten leven mag brengen.
7. Leer ons stil te zijn om U te kunnen ontmoeten.

Ria Kaars

Gebedskring: donderdag 4 april 2019 om 20.30 uur in de Patmoskerk.Tedereen is welkom!

Opbrengst collecten*Zondag 31 maart 2019*

De eerste collecte bestemd voor diaconie

€ 215,90

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 261,75

WERELDWINKEL van Ronoylion

Komende zaterdag 6 april en zondag 7 april staat de Wereldwinkel, verzorgd door stichting Ronoylion, met een kleine stand in de hal van de Patmoskerk. Behalve na de kerkdienst zijn we dus ook zaterdagmiddag open van 14 tot 17 uur. Beide dagen kunt u er terecht voor o.a. kinderbijbelboekjes, wenskaarten, etenswaren, sjaals, sieraden enz. Ook de vogeltaarten van Janny de Haan zijn deze maand nog in de collectie.

Dit jaar helpen we met de opbrengst van de wereldwinkel boeren van 3 dorpen om per dorp een eenvoudige mais- en rijstmolen te kopen. Eenvoudig wil zeggen dat de molens zelf te onderhouden en zelf te repareren zijn door de boeren en dus geen ingewikkelde machines die bij uitval onbruikbaar zijn. In totaal gaat het dan om 3 mais/rijstmolentjes. En om ongeveer 900 families die er gebruik van gaan maken.

De molentjes zijn onderdeel van een groter project, waarin naast de ontwikkeling van landbouw ook veel aandacht is voor onderwijs, aan zowel kinderen als volwassenen. Analfabetisme onder volwassenen komt nl. in deze regio veel voor.

Bij de ontwikkeling van de landbouw staan duurzaamheid, verbeterde landbouwtechnieken en goede voeding voor de gezinnen centraal.

Met uw aankoop steunt u èn het werk van Ronoylion èn de mensen die met de vervaardiging van de wereldwinkelproducten in hun levensonderhoud voorzien.

Namens St. Ronoylion,

Eef Visser (tel. 601582)



Koper poetsen Grote Kerk.

Op zaterdag 13 april 2019 gaan we weer koperpoetsen in de Grote Kerk van 09.00 -11.00 uur.



Liturgie 7 april 2019
 Intochtslied: Psalm 33: 7
 Welkom en mededelingen
 Stil gebed
 Votum en groet
 Schoollied: 558: 1
 Kyriëgebed
 Woord van genade
 Lied: 574
 Gebed om de opening van het Woord
 Lied 348: 1
 Kinderen naar KND
 Schriftlezing: Lukas 22: 14-34
 Lied: 562
 Verkondiging
 Lied: 221
 Inzameling van de gaven
 Dankgebed en voorbeden
 Slotlied: Psalm 33: 8
 Wegzending en zegen
 Lied 431 C

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 9 april komt de Bijbelstudiekring voor de laatste keer dit seizoen weer samen.

Het onderwerp voor de Bijbelstudies in dit seizoen zijn de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Dit lijkt veel, maar dat valt mee. Het zijn maar 20 pagina's tekst dus dat moet toch te doen zijn.

Deze brieven zijn geschreven in de vroegste periode van de kerk. Daarbij zijn het brieven die geschreven zijn door oor- en ooggetuige van het leven van Jezus. Petrus en Johannes waren discipelen van het eerste uur en Jacobus en Judas waren halfbroers van Jezus. Alles bij elkaar reden genoeg om ons te verdiepen in wat deze brieven ons vandaag te zeggen hebben.

Wij zijn al twee keer bezig geweest met de brieven van Johannes, hij is de apostel van de liefde. Nu is zijn derde brief aan de beurt en ook de korte maar mooie brief die Judas heeft geschreven.

Ter voorbereiding is het goed om deze twee brieven thuis alvast eens te lezen.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 9 april om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

==+== ==+== ==+== ==+== ==+== ==+== ==+== ==+== ==+==

Gemeente Groei Groep.

Donderdagavond 11 april komt de **Gemeente Groei Groep** weer bij elkaar. Dit is alweer de laatste keer van dit seizoen. Wij vervolgen onze weg door de Psalmen. Het boekje "Leven met de Psalmen" van het Evangelisch Werkverband is, net als vorig seizoen, hierbij onze leidraad.

Deze keer verdiepen wij ons in Psalm 146 onder het thema, "God zorgt voor de armen en ik doe mee."

Een prachtig thema om een avond mee aan de slag te gaan en het vervolgens toe te passen in ons eigen leven in de praktijk van elke dag.

Alle mensen die al eerder deze 'groeivonden' bezochten, zijn bij deze genodigd. Maar ook ieder die daar nu mee wil beginnen, allemaal van harte welkom op **donderdagavond 11 april om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.**

Kees Kersbergen

De Schipper heeft zijn steen verlegd
in een rivier op aarde.....

**Als de tijd de scherpe randjes slijt,
zoals rivieren het getij,
Resteert de kern die liefde heet
en maakt herinneren weer blij.**

Verdrietig hebben wij afscheid genomen van Ome Dirk.

Wij wensen Peet Pietertje, kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Neven en nichten familie Teerhuis

**In herinnering aan Dirk Schipper Dzn, overleden 21 maart 2019, in de
leeftijd van 81 jaar.**

*'Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
overnacht in de schaduw van de Almachtige'.*

Met deze woorden uit psalm 91 werd het overlijden van Dirk Schipper aangekondigd. Een lieve man, vader, schoonvader en bappe is met zijn overlijden heengegaan.

Dirk was een sociale man, die veel voor de Marker gemeenschap heeft betekend. Het leverde hem zelfs een lintje op en zo werd hij lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit zegt genoeg over wie en wat Dirk allemaal heeft gedaan in zijn leven.

Dirk was een doorzetter, ondanks het feit dat hij blind werd en later ook nog een been moest missen, zat hij niet bij de pakken neer. Nee, samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, ging Dirk door met zijn leven. Met vrienden een rondje lopen op Marken, dat zullen velen van ons zich herinneren.

In de rouwdienst stonden wij stil bij het schuilen bij God. Dat is waarvoor wij bij elkaar waren in de kerk. Schuilen bij elkaar en schuilen bij God als het leven meezit, maar zeker als het tegenzit. Dirk en Pietertje kozen deze tekst voor hun huwelijk. Dat was in tijd van de koude oorlog en toen was het zorgen voor een schuilplaats de actualiteit van de dag.

Zij kozen voor een andere schuilplaats, een schuilplaats bij de Allerhoogste. Dat is het beste wat een mens kan kiezen.

Want bij God kunnen wij schuilen voor tijd en eeuwigheid en daarom past deze tekst ook in de rouwdienst voor Dirk. In leven en sterven is God de allerbeste schuilplaats.

God zal ieder die bij Hem schuilt het heil doen zien, zegt deze psalm. En het heil dat God voor ogen heeft wordt concreet gemaakt als God zelf zegt: Zie Ik maak alle dingen nieuw.

In het geloof en vertrouwen, dat ook voor Dirk alles nieuw zal worden, hebben wij hem overgegeven in de handen van God, die in leven en sterven voor Dirk een schuilplaats is.

Kees Kersbergen.

**In herinnering aan Ramona Roos, overleden 25 maart 2019 in de
leeftijd van 41 jaar.**

'Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft'

Afgelopen zaterdag hebben wij, met velen, afscheid genomen van Ramona. Gedachten, woorden, beelden en muziek, die ons aan haar herinnerden, gleden aan ons voorbij. Een dienst waarin naar voren kwam wie Ramona was en wat zij heeft betekent voor haar gezin, familie en vrienden.

Één eigenschap van Ramona werd vaak genoemd, Ramona was een jonge vrouw met 'HOOP'. Zij hield altijd hoop. Net als ieder mens, hoopte zij op een mooi en goed leven. Toen zij ziek werd was er de hoop op genezing, later de hoop op een nog zo goed mogelijk leven en toen zij wist dat haar einde kwam hoopte zij, dat zij in vrede kon sterven.

De tekst hierboven kreeg zij, toen zij als kind werd gedoopt. Met deze tekst, waar de hoop als het ware vanaf spat, begon zij haar leven. Deze hele psalm getuigt van hoop op God. Die Heer, die erbij is op je levensweg. Dwars door alles heen gaat Hij met je mee. Daar kan een mens mee verder, ook als het leven tegenzit.

Ramona wilde dat deze woorden zouden klinken in de afscheidsdienst. Hier komt een andere eigenschap van Ramona naar voren. Zij dacht, ondanks haar ziek zijn, altijd om een ander. Even een kaartje of een appje, om een ander te laten weten dat zij aan je dacht.

Wellicht daarom ook deze woorden van hoop in de afscheidsdienst. Hier kan haar gezin, familie en vrienden mee verder. Zij kan niets meer voor hen doen, maar die Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, kan en wil dat maar al te graag. Hij gaat mee, het leven gaat door. En als je Hem als je hulp aanneemt, kom het goed.

Zo mochten wij Ramona gedenken en in het geloof en vertrouwen op die God, die haar hulp is, hebben wij haar losgelaten en haar gelegd in de handen van die grote en eeuwige God.

Kees Kersbergen



PAASMAALTIJD

Donderdag 11 april 2019 organiseren wij, zoals reeds eerder aangekondigd, een warme maaltijd voor personen van 55 jaar en ouder in de hal van de Patmoskerk.

Inloop vanaf 16:00 uur.

Eerst is er een gezellig samenzijn, vervolgens een 3-gangen diner met aansluitend de voorbereiding op de komende paasdagen.

**Medewerking verlenen o.a. br. Kees Kersbergen
en de Voor Anker Band.**

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Trijntje Uithuisje-Stoker, Kets 37, tel. 601285

of

Sijtje Springer-Kes, Akkerstraat 22, tel. 601767

**Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd! (Graag kenbaar maken bij aanmelding).
De eigen bijdrage is € 10,-- p.p. Dit kunt u ter plekke voldoen. Graag gepast betalen.**

Wij hopen u een mooie beleving mee te geven, als voorbereiding op de dan naderende paasdagen.

U kunt zich opgeven t.e.m. zaterdag 6 april a.s.

SWOM & Diaconie Protestantse Gemeente Marken



U hoeft GEEN eetgerei mee te nemen!

Lijdenstijd

In de zeven weken voor Pasen,
Willen wij in het bijzonder gedenken,
Hoe zwaar de Here Jezus moest lijden
En ons Zijn liefde wilde schenken.

Het lijden van onze Heiland en Heer,
Was zo groot, wij kunnen het niet bevatten.
De Here Jezus verliet de Hemelse schatten.
Om voor onze zonden te boeten.
En ons voor dood en hel te behoeden.
De Here ging in hel en dood.
Om te lenigen onze grote nood.

Zeven weken gaan vooraf,
Van het duistere graf.
De Here Jezus heeft oneindig veel geleden.
Om onzentwil, de Grote strijd gestreden
U Here bent voor ons aan het kruis gegaan,
Maar overwinnend opgestaan!

Dat wij overal ter wereld, groot en klein,
Ons eerbiedig buigen.
Van uw liefde getuigen.
En U eeuwig dankbaar zijn.

Jannetje Visser-Pereboom

Goede Vrijdag

Here Jezus, U die zo zwaar moest lijden,
om ons van zonden te bevrijden.

U Here Jezus, God zelf, heeft dat voor ons gedaan,
Zodat wij met U ten hemel mogen gaan.

Als u en ik het kruis aanschouw,
zien wij zijn grote liefde en trouw,
dat wij ons diep buigen in berouw.

Wij deden U zoveel verdriet en pijn, o Here,
Dat we de zonden niet vermere,
En U eeuwig dankbaar zijn.

Hoe kunnen wij beseffen,
Hoe onze zonden U zouden treffen.

De Heiland ging voor ons
Ter helle en in de dood,
Om te lenigen onze grote nood.

Here Jezus, leer ons begrijpen wat wij U hebben aangedaan,
Door U mogen wij rein voor God de Vader staan.
In onvoorwaardelijke liefde en niet te bevatten gena,
Stierf U voor ons op Golgotha.

Wat deden wij U oneindig veel verdriet.
Vergeef ons onze schuld, U die ons zondaars ziet.
In liefde en gena gaf U Uw leven,
Om ons het eeuwig leven te geven.

Door Jezus, God zelf, door Zijn verzoenend lijden,
Deed Hij ons, die Hem aannemen, uit satans macht bevrijden.
Onze ziel kent pas rust,

Als wij van Gods trouw en liefde bewust,
In Zijn nabijheid leven en bewegen,
En Hem volgen op al Zijn wegen.

En dat wij, wat ons is aangedaan, vergeven,
De Heer is ons Licht en eeuwig Leven.
U gaf voor ons Uw leven op Golgotha,

U riep: "het is volbracht".

U heeft ons eeuwig leven gebracht,

U danken wij duizendmaal voor die gena.

Jannetje Visser-Pereboom



14 april
Palmzondag
Paas samenzang
 m.m.v.
CGK Marcantat
 o.l.v
Ike Wolters
 Orgel: Dick Out
 Viool: Melika Hadzic

Aanvang 15:30 uur Patmoskerk, Marken



Na afloop is er een collecte en staat er koffie /thee klaar in de hal van de kerk

Palmzondag het begin van de Stille Week .

Wij bereiden ons voor, met zang en lezingen, op de week die gaat komen, en dat willen wij graag samen met u doen. U kunt gaan luisteren naar muziek van o.a. J. Stainer, J.G.Rheinberger, K.Jenkins, en C.H.Graun . Misschien onbekend voor u , maar het is muziek die je raakt en die je stil laat staan bij het lijdends evangelie. Er zijn lezingen uit het Marcus evangelie en er is samenzang. Deze middag is onze organist Dirk Out en wij hebben een violiste in ons midden, haar naam is: Melika Hadzic. Dit alles onder leiding van Ike Wolters.

Al met al beloofd het een mooie middag te worden .

Na het zingen wordt u uitgenodigd om met ons een kop koffie/thee te drinken of wellicht iets sterkers. En ik herinner u graag even aan de collecte bij de uitgang.
 Wij hopen u te zien zondagmiddag 14 april om 15.30 uur in de Patmoskerk.

Wees welkom.

Sijtje Stoker

**SLOTDIENST JEUGDWERK SEIZOEN
&
BELJDENISDIENST**

HOSANNA !!

**ZONDAG 14 APRIL 2019 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK**

Voorgangers: Ds. G.H. Fredrikze en dhr. K. Kersbergen
Muzikale begeleiding: Nienke en Simeon Derksen
Organist: Pieter Kaars