

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer : 19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 mei 2019

Kerkdienst zondag 12 mei 2019

Patmos Kerk

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 10.00 uur | Ds. O.S. van Dongen uit Amsterdam |
| Organist | Hans Jütte |
| Schoollied | Lied 802 |
| Schoollied lezen | Demi de Graaf |
| Crèche | Ria Kaars |
| Kindernevendienst | Marieke Schipper en Nathanja Moenis |
| Koster | Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan |
| Kerktaxi | Hein Pieter Zondervan telnr: 601910 |

Eerste collecte
Marken helpt Roemenië

Collecte:
Kerk

| | | | |
|-----------|--------|------------------|----------------------|
| zondag | 12 mei | Psalm 148 | Collectieve lof |
| maandag | 13 mei | Hooglied 6:4-12 | Stralen |
| dinsdag | 14 mei | Hooglied 7:1-6 | Knap |
| woensdag | 15 mei | Hooglied 7:7-8:4 | Genieten van elkaar |
| donderdag | 16 mei | Hooglied 8:5-14 | De kracht van liefde |
| vrijdag | 17 mei | Psalm 64 | Verbaal geweld |
| zaterdag | 18 mei | Jakobus 1:1-18 | Verankerd geloof |

Overdenking / Meditatie. Deze keer een bijdrage voor het wat jongere deel van onze gemeente Garrit Visser.

De universiteit van Groningen bestaat 400 jaar.

Ter gelegenheid hiervan mogen er 400 vragen aan de universiteit gesteld worden die de universiteit dan per brief zal beantwoorden.

Een 7 jarige jongen Anco Visser stelde per brief de volgende vraag:

Professor, bestaat God. Kan de universiteit dit eens uitzoeken?

De vraag belande niet op het bureau van een theoloog (een dominee) maar op het bureau van Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde, want een astronoom staat dicht bij de hemel.

De hoogleraar Peter Barthel bestudeerde deze vraag en besprak deze met theologen en andere wijze personen. Na zijn bevindingen schreef hij onderstaande brief aan Anco Visser.

Beste Anco,

Wat een bijzondere vraag heb jij gesteld. Enkele maanden geleden mocht ik ook zo'n vraag beantwoorden van de 6 jarige Sam. Die vraag ging over de maan. Als je nou had gevraagd 'bestaat de maan?' dan hadden we samen naar buiten gekeken, we hadden er een sterrenkijker bij gehaald en ik had je wat mooie foto's van ruimtevaarders op de maan laten zien.

Bij God werkt het anders. Zelfs met een sterrenkijker kun je die niet zien. Vraag je aan ruimtevaarders: "Zijn jullie God tegen gekomen?" Dan zeggen ze "Nee niemand gezien" Ze zeggen trouwens wel vaak: "wat is de aarde uit de verte mooi en bijzonder."

Zolang er mensen bestaan – zo'n tweehonderdduizend jaar – hebben ze geloofd in goden die in de hemel woonden en die alles op aarde bestuurden. De zon, de maan, de regen waardoor alles op aarde gaat groeien. Nog niet zo lang geleden, maar toch wel drieduizend jaar terug, verscheen er een volk de Joden. Die zijn het anders gaan zien. Die zeiden: er is maar één God, en die heeft die andere goden gemaakt.

Die ene God wil samen met de mens van de aarde iets moois maken. Zo ervoeren ze dat. En dat verhaal gaven ze door aan hun kinderen. Het was een verhaal met een opdracht erbij: wees goed voor elkaar! Want, zeiden ze: "God is daar waar mensen in vrede met elkaar leven,"

Ook de Joodse man Jezus, die tweeduizend jaar geleden leefde, heeft dat verhaal en die opdracht verteld. Het aller belangrijkste, zei Jezus, is dat je tegen andere mensen net zo doet als je wilt dat ze tegen jou doen.

Ik vertelde je net dat de ruimtevaarders de wereld zo mooi en zo bijzonder vinden. Ik vind dat ook, net als jij misschien. Dat is het belangrijkste. Want het mooie van de wereld, vriendschap en liefde, dat is wat ik God noem. God is overal waar mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.

Als we proberen elkaar een beetje gelukkig te maken, op school, of thuis. Of als we iets willen doen voor kinderen in de wereld die in armoede of in honger leven. Als mensen voor elkaar willen zorgen, dan zie je daar iets van God. Als iemand jou erg blij maakt dan is die iemand een beetje God. Mijn antwoord op jouw vraag is dus nee. God bestaat niet als een persoon die ver weg in de hemel woont. Hij bestaat in hoe jij en ik leven.

Het ga je goed!

Peter Barthel

Voorbede

1. Wees met ons Koninklijk Huis. Bekleed hen met wijsheid.
2. Voor de soldaten en andere gezagdragers die onderdrukten moeten beschermen. Wilt Gij hen beschermen.
3. Help Uw volk Israël, om te gaan met alle schuld die hun wordt aangerekend. Omring hen met Uw liefde. Geef haat geen kans.
4. Heer Jezus wil U zich tijdens de Ramadan openbaren aan de mensen in het Huis van de Islam. Dat ze Uw stem zullen horen en geef hen moed om U te volgen.
5. Bemoedig allen die zich voorbereiden op hun examen.
6. Voor het bruidspaar Schipper & Tamminga, dat Uw liefde en trouw een sterk snoer mag blijken.
7. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.

Ria Kaars

Orde van dienst 12 mei 2019:

Intochtslied: Psalm 33: 1,2,8

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kind leest schoollied van de week : 802 vs. 1

Gemeente zingt 802 1^e vers

Apostolisch vermaan uit het N.T.

Lied: 1005

Gebed om de opening van het Woord

Lied: 348: 1

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing : Numeri 27: 12-23

Lied Psalm 100

Schriftlezing : Johannes 10: 22-30

Lied 323

Verkondiging

Lied 657 (*tijdens het zingen komen de kinderen terug uit de nevendienst*)

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Lied 642: 1,2,3

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431c)

Opbrengst collecten

Zondag 5 mei

De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie € 148,50

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 149,70

Presentatie NBG 'Bijbellezen met kinderen'

Samen met kinderen de Bijbel ontdekken, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt ouders en kinderwerkers hierbij met de presentatie 'Bijbellezen met kinderen'.

Hoe ontdekken kinderen dat Mozes niet alleen het jongetje is in het rieten mandje? En kun je met kinderen ook de Psalmen lezen? En hoe ga je om met de verschillen tussen kinderen? Bij de presentatie *Bijbellezen met kinderen* van het Nederlands Bijbelgenootschap ga je samen aan de slag met de vraag hoe je én het kind én het bijbelverhaal centraal stelt.

Deze presentatie geeft ouders & kinderwerkers:

- handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan
- inzicht in de eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan
- kennis over wat belangrijk is bij het bijbellezen met kinderen
- de helpende hand bij de keuze van een kinderbijbel

Andere presentaties

Het NBG kan ook presentaties verzorgen over bijvoorbeeld het buitenlandwerk van het NBG, bijbelvertalen, de Bijbel in Gewone Taal, of de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Ook kan het NBG een presentatie verzorgen over de Dode Zeerollen, *Qumran en de Bijbel*. Voor elke doelgroep zijn er mogelijkheden.

Neem voor meer informatie contact op met Nanja Faber van het Nederlands Bijbelgenootschap.
E-mail: nfaber@bijbelgenootschap.nl, telefoon: 023 - 514 61 65.

App 'Mijn Bijbel' vernieuwd

Met de bijbelapp Mijn Bijbel van het NBG leest u de Bijbel in de kerk, thuis én onderweg. Met Mijn Bijbel heeft u de Bijbel dichtbij, altijd en overal.

Eind vorig jaar is de app uitgebreid met leesplannen, de Herziene Statenvertaling, een verbeterde zoekfunctie en iPad-ondersteuning.

Inmiddels is de app 80.000 keer gedownload en wordt hij overal gebruikt.

Mijn Bijbel is te downloaden in de Appstore of op Google Play. Ga naar debijbel.nl/app.

Voorproefje uit de nieuwe BGT-Jongerenbijbel

Tieners vinden het vaak lastig om de Bijbel te lezen. Het is een dik, oud boek waarvan de relevantie in hun eigen leven niet altijd even duidelijk is. De BGT-Jongerenbijbel biedt uitkomst. Deze bijbel is voor en door jongeren ontwikkeld.

Wat het meest opvalt, zijn de vele creatieve opdrachten die naast de tekst staan. Door na te denken, te tekenen, iets te doen, te bidden worden jongeren uitgedaagd de tekst toe te passen in het dagelijks leven. Deze bijbel is geschikt voor tieners tot ongeveer 16 jaar.

Maak alvast kennis met deze nieuwe BGT-Jongerenbijbel met het dagboek voor dertig dagen. Hierin zijn allerlei verschillende voorbeelden van de extra's uit de Jongerenbijbel te vinden. Het dagboek verschijnt in april en is verkrijgbaar in de webshop van het NBG shop.bijbelgenootschap.nl of de christelijke boekhandel.

MICHEL, MAREKE, JELTE EN LIEKE

WEES WELKOM

OP VRIJDAG

17 MEI

TWEEDEUZEND NEGENTIEN

13:30JUR

KERKDIENT

Grote Kerk
Kerkbuurt 13, Marken

Michel en Mienke
vrijdag

CEREMONIEMEESTER

Christa Tamminga 06-23621075

MichelenMienke17mei@gmail.com

Ons adres: Zeilsteat 2, 1156 CK Marken

Ontwerp: Liek-kaarche.nl

LIEDE IS
HOUDEN VAN
EN DENKEN AAN
ZORGEN VOOR
VERTROUWEN OP
EN SAMEN GAAN

SAMEN HET ONZE FAMILIE EN VERBAND

Michel en Mienke

SCHIPPER

TAMMINGA



NODIGEN JE UIT OM ONZE

Liefde te VIEREN



17 MEI

TWEEDEUZEND NEGENTIEN

WE ZIJN UIT WAAR JULLIE HOPST

Na bijna 43 jaar gewoond te hebben op Minneweg 20, zijn wij verhuisd naar de "Laan" en hebben wij het ons zo vertrouwde en gezellige nieuwbouwbuurtje verlaten.

Inmiddels zijn wij al aardig gesetteld in de Noorderwerfstraat.

Wij willen dan ook familie, vrienden, bekenden, oude burens en nieuwe burens hartelijk bedanken voor alle hulp, lieve reacties, kaarten en andere attenties, die wij gekregen hebben bij de verhuizing!

Neeltje en Cor Visser



Op 26 april mocht ik een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Een ieder die daar aan meegeholpen heeft, in welke vorm dan ook, wil ik enorm bedanken. Zoveel leuke reacties, kaarten en cadeautjes en daarnaast was het een ontzettend gezellige en onvergetelijke dag voor mij!

Hartelijke groeten, Cor

Uit het Gastenboek in de Grote Kerk op Marken:

"Pragtig Groete uit Namibie".

We denken aan jullie. Monique Martin 28-6-2018.

Joke en Kees Broere. Maassluis op 30/3- '72 getrouwd door ds. Verbaas.

30.6.18 Ahmed: I hope you have bless on your country and in this world.

3-07-2018 i es maravilloso! Santi y Monica, Asturias, Espana.

4.7 Weit gehen, sein wie ein Brunn groeten van Wenen.

Mooie kerk. Ook de info van de dames. Heel gezellig! Groeten uit Veen. Noord Brabant

Heel gezellig hier in Marken! Groetjes van Gabi en Jürgen uit Stralsund (D).

05/07/'18 fam. Hoekman, Kapelle, Gods woord houdt stand in eeuwigheid.

Mooie kerk. groeten van moeder met 5 dochters. Genieten van een dagje uit (Kockengen).

06-07-18 Praise God! Jesus is the way, the truth & the light. Karen & Martin Levison, USA.

07.07.18 Very beautiful church. I love the music and the boats, I love this cute little Marken. We 'll be back some day! We have had a great holiday here, of course Amsterdam, but I like ut here much more!
Michelle & Jens from Germany.

7/7/18 Dat alle pijn nu maar over mag zijn en nu weer verder mag en kan leven met mijn liefde. MD.

9-7 Wat een pracht zo dicht bij huis. Cisca,

9.7 It is a wonderful place. Visitors from Pilzn, Czech Republic. SOHV – ZAPADNI CECHY.

Onze lieve Jan, papa en opa is doodgegaan

Johannes Andreas van Huystee

Amsterdam, 19 mei 1929

Purmerend, 4 mei 2019

Henneke

Jan en Jacinta

Marit en Willem
Wouter

Havenbuurt 12, 1156 AL Marken

Er is gelegenheid om afscheid van Jan te nemen en ons te condoleren op woensdag 8 mei van 19.00 tot 20.30 uur in de Grote Kerk van Marken, Kerkbuurt 7.

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 mei om 11.00 uur in de Grote Kerk van Marken.

Van daaruit lopen we naar de begraafplaats voor de teraardebestelling. Daarna vinden we het fijn om u te ontvangen bij restaurant de Taanketel, Havenbuurt 1 op Marken.

*"De wereld, de zon, de vogels:
het is gewoon een paradijs."*



Jan van Huystee

19 mei 1929 - 4 mei 2019



Zondag bereikte ons het bericht dat de vriend van onze buurvrouw Henneke,

Jan van Huystee

is overleden.

We wensen zijn kinderen, Henneke en andere familie veel sterkte toe.

Buren van Havenbuurt 8 t/m 19

*Een glimlach van liefde
Een traan van gemis
Omdat het zonder jou
Nooit meer hetzelfde is*

Vrijdag kregen wij het droeve bericht dat onze lieve buurvrouw

Miranda

is overleden.

In de korte tijd dat wij haar kennen heeft ze een onuitwisbare indruk achtergelaten.
We zullen haar enthousiasme en spontaniteit missen.
We wensen Willem alle kracht en sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Buren van Havenbuurt 8 t/m 19

“Veilig in Jezus armen”. Deze gedachte gaf Miranda troost tijdens de kortstondige ziekte die haar plots overviel.

Wij zijn verdrietig, maar dankbaar dat we Miranda hebben gekend. We zullen onze lieve buurvrouw en vriendin erg missen.

Wij wensen Willem en de familie veel kracht en sterkte toe, en bovenal Gods nabijheid.

**Trijntje Visser
Iet ter Braack
Aaltje Zeeman**