

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer : 20

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 mei 2019

Kerkdienst zondag 19 mei 2019

Patmos Kerk Schooldienst

10.00 uur	Prop. Drs. P.M. van Dam uit Houten
Organist	Dirk Kes
Schoolied	Lied 288
Schoolied lezen	Fenna Visser
Crèche	Anneke Commandeur
Koster	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kerktaxi	Siem van Altena telnr: 601663

Eerste collecte

Diaconie

Collecte:

Kerk

zondag	19 mei	Jakobus 1:19-27	Woorden en daden
maandag	20 mei	Jakobus 2:1-13	Wet op gelijke behandeling
dinsdag	21 mei	Jakobus 2:14-26	Daadwerkelijk geloof
woensdag	22 mei	Jakobus 3:1-12	Houd je tong in toom
donderdag	23 mei	Jakobus 3:13-18	Wijsheid
vrijdag	24 mei	Jakobus 4:1-10	Wie is jouw vriend?
zaterdag	25 mei	Jakobus 4:11-17	Let op je woorden

OVERDENKING

"Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God."
Corrie ten Boom

In de afgelopen weken rond 4 en 5 mei hebben we weer genoeg films¹ kunnen zien over de 2^e Wereldoorlog, over concentratiekampen, ontsnappingen, joodse onderduikers, het verzet... Deze films zijn vaak, hoe goed ook in elkaar gezet, maar een weergave bij benadering want de werkelijkheid was zoveel erger.

Toch kunnen we ons zo - een beetje - een beeld vormen van deze verschrikkingen. Een beeld dat oproept om nooit meer dit mee te hoeven maken.

Je zou dus denken dat men hiervan zou leren, maar niets is minder waar.

Tallose landen maken zich thans nog steeds schuldig aan genocide, vervolging en terreur, dat is allang geen nieuws meer.

Steeds vaker worden we ook opgeschrikt door extremistische groeperingen die niets ontziend met geweld hun idealen opdringen en vele onschuldige slachtoffers maken door het plegen van terreuraanslagen, en zo dood en verderf zaaien maar ook paniek en angst!

In wat voor wereld leven we thans?

En wanneer komt 't dichterbij, zijn we hier nog veilig?

Het nieuws erover is ook erg gekleurd, als er bij een moskee een aanslag gebeurt is dit op de eerste pagina's van de krant te lezen en te zien, maar als er ergens christenen uitgemoord worden is dit vaak een klein berichtje van enkele regels tussen het buitenlandse nieuws.

Moeten we ons als christenen hier zorgen over maken?

Open Doors heeft een lijst van 50 landen waar christenen het meest gevaar lopen...bovenaan staat Noord-Korea, gevolgd door landen als Afghanistan, Somalië, Libië, Egypte, Turkije, Indonesië, Vietnam en ga zo maar door...

We kunnen het ons niet voorstellen maar het bezit van een bijbel is al een zware misdaad in deze landen...

Nederland staat hier gelukkig niet bij, wé zijn hier nog redelijk veilig in Europa.

Maar we moeten wel ervoor waken dat we dit niet beleven als een ver-van-mijn-bed-show.

Kijk maar eens op de website van Open Doors en huiver als je leest van christenvervolging, moord, verkrachtingen en misbruik van vrouwen en kinderen en dat gebeurt nu in 2019!

De hierboven staande tekst komt van Corrie ten Boom, bekend als schrijfster en verzets-strijdster, ze overleefde concentratiekamp Ravensbrück en gebruikte haar leven na de oorlog om te getuigen en te evangeliseren. Wie kent niet haar boek en de film "De Schuilplaats!"

Ze had veel ellende meegemaakt en gezien, van heel dichtbij zelfs, maar ze haalde veel kracht uit haar geloof om door te gaan en het vol te houden, ze was hierin een voorbeeld voor velen.

Soms denk ik wel eens, zou ik ook zo sterk en moedig zijn als ik vanwege mijn geloof wordt gevangen of mishandeld? En houd ik het vol of geef ik mij over om te overleven?

En wat heb ik dan nog voor een leven? Is er dan nog vergeving voor mij?

Natuurlijk hopen we dat het nooit zover zal komen maar met alleen hopen komen we er niet!

We mogen hier ook voor bidden, God is immers een machtige en sterke God die de tirannie zal verdrijven, zoals we ook mochten zingen in het Wilhelmus!

Corrie ten Boom geeft het ons ook aan in bovenstaande tekst...

We herkennen dit ook in de woorden van lied 913 uit het Liedboek:

"Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand."

Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land...."

Voorbede

1. Bescherm Uw volk Israël, die zo graag de schoonheid van hun land willen tonen tijdens het songfestival.
2. Heer Jezus wil U zich tijdens de Ramadan openbaren aan de mensen in het Huis van de Islam. Dat ze Uw stem zullen horen en geef hen moed om U te volgen.
3. Bemoedig allen die zich voorbereiden op hun examen.
4. Voor het bruidspaar Michel Schipper & Nienke Tamminga, dat Uw liefde en trouw een sterk snoer mag blijken.
5. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
6. Laat mensen niet onverschillig zijn welke bestuurders ons land vertegenwoordigen in Europa.
7. Help ons Uw woord juist te verstaan. Jezus kom met Uw Heilige Geest. Wijs ons de weg in een wereld die U niet erkent.

Ria Kaars

Onderhoud Grote Kerk.

Komende week, vanaf dinsdag de 21e, start het onderhoud aan de ketelruimte van de Grote Kerk. Ketels, en de vloer en het plafond, worden vervangen. Ook wordt bij een deel van de wanden het pleisterwerk vervangen. Mede hierdoor en door een breuk in de as van 1 van de wijzerplaten staat het uurwerk stil. Zodra de ketelruimte gereed is zal kort daarna de as worden gemonteerd en het uurwerk weer worden aan gezet.

College van kerkrentmeesters.

Liturgie schooldienst 19 mei 2019 met als thema "Doen"

Intochtslied: lied 218 : 1 t/m 5 (Dank U voor deze nieuwe morgen)

Mededelingen.

Votum en groet.

Schoolied gelezen en gezongen Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal)

(Wetslezing) Zingen Lied van de 10 woorden op de wijs van
'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht'.

Gebed.

Schriftlezing : Rechters 13 vers 2 t/m 5 en vers 24 en 25

Kinderen aan het Woord: thema "Doen"

Zingen : lied 422 vers 1,2,3 (Laat de woorden)

Gebed.

Collecten.

Slotlied: Lied: 415 vers 1,2,3. (Zegen ons, Algoede)

Zegen en gezongen Amen(Lied 431 C)

Opbrengst collecten

Zondag 12 mei

De eerste collecte is bestemd voor Marken helpt Roemenië € 217,20

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 151,55

Afwezigheid kerkelijk werker.

Volgende week hoop ik samen met Gerda te genieten van een week vakantie. Van maandag 20 mei tot maandag 27 mei ben ik niet op Marken. Indien u dringend pastorale zorg nodig heeft kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. In geval van een overlijden kunt u bellen naar Cees Visser, 0299-397293.

Kees Kersbergen

BEACH CHALLENGE

In dit kerkblad vinden jullie de flyer waarop dit evenement voor de jongeren uit onze gemeente wordt aangekondigd. Vorig jaar is dit evenement ook georganiseerd en zeer succesvol verlopen. Zo'n dertig jongeren uit de Waterlandse gemeenten hebben er toen aan deelgenomen. Dit jaar is ook de Protestantse Gemeente op Marken erbij betrokken en hopen wij op nog meer deelnemers.

Dus, jongeren uit onze gemeente meld je aan, om met andere jongeren uit het Waterlandse een sportieve middag/avond te beleven en ook nog lekker te eten van de barbecue. Waarschijnlijk zit je met die jongeren uit de andere gemeenten op dezelfde school en ken je elkaar al.

En... het zou toch mooi zijn als de beker dit jaar naar Marken komt!!

Namens de organisatie van beach challenge,

Eef Visser en Kees Kersbergen

Hartelijk dank voor uw mooie woorden, prachtige bloemen
en de vele kaarten die wij mochten ontvangen.
En voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben
genomen van

Ramona

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat zij
in haar leven voor velen zoveel heeft betekend.

Fam. A.C. Schipper
Fam. P. Roos
Fam. P. Schipper

CANTATECONCERT

cantates 37 & 144 van J.S. Bach

Zondag 19 mei, 16:00 uur
Dorpskerk Zunderdorp

AMSEMBLE

Swes Barokorkest
Benjamin Bakker *dirigent*

Entree: €12,50 kaarten bij de ingang v.d. kerk vanaf 15:30 uur

ZATERDAG 6 JULI

VAN 16.00 - 20.30 UUR

B

CHALLENGE

**Sport, spel, barbecue en
kampvuur voor alle tieners
van de middelbare school**

**Deelname is gratis! Meld je vóór 30 juni
aan bij strandfeest@outlook.com**

Bij regen wijken we uit naar een binnenlocatie.

*Deze dag wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Monnickendam, Marken, Zuiderwoude-Uitdam,
Broek in Waterland, Zunderdorp, Ipendam en Watergang.*

SURFSTRAND, HEMMELAND 1, MONNICKENDAM

Volg in Monnickendam de borden van Hemmeland en dan Surfstrand.