

# Protestants Marken



Jaargang 13, nummer : 23

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 8 juni 2019

## Patmoskerk, Eerste Pinksterdag, 9 juni 2019

10.00 uur	Ds Th. Wegman uit Zeist
Organist	Dirk Kes
Schoollied Schoollied lezen	Lied 683 Yfke Hofijzer
Crèche	Jannie Schipper en Ursula Roos
Kindernevendienst	Danielle Springer, Gretha Korstman, Marieke Schipper en Nathanja Moenis
Kosters	Jj. Commandeur en Fr. Visser
Kerktaxi	Robbie Zwieters, tel. 06-52410698

De collecte is bestemd voor de Brandslachtoffers

De koffie wordt verzorgd door de Zending commissie

## Grote Kerk, Tweede Pinksterdag, 10 juni 2019

10.00 uur	Prop H. Kramer uit Urk
Organist	Hans Jütte
Kosters	Kees Visser en Jan Piet van Altena
Kerktaxi	Piet Boes, tel. 601927

De koffie wordt verzorgd door de Ouderlingen

Eerste collecte:  
Diaconie  
Tweede collecte:  
*Kerk*

## Hemel en Hemelvaart

In 2 Koningen 2 lezen we over de hemelvaart van Elia. In zijn laatste wandeling probeerde Elia tot viermaal toe zijn metgezel (en bijna naamgenoot) Eliza af te schudden. Achtereenvolgens bij Gilgal, Betel, Jericho en tenslotte bij de Jordaan., maar zonder resultaat. Nadat ze de Jordaan zijn overgestoken gebeurt het: Elia vaart met een vurige wagen en vurige paarden ten hemel waarbij hij zijn mantel kwijt raakt. Eliza kijkt hem nog na maar verliest hem tenslotte uit het oog. Eliza raapt de mantel op die hij vervolgens aantrekt. Maar dat was niet alles, de geest van Elia is overgedragen op Eliza. Voortaan doet Eliza ook wonderen, ja zelfs het uit de dood doen opstaan van een kind (2 Koningen 4: 35), zoals later bij het dochttertje van Jairus door Jezus (Marcus 5:42). Ook zijn hulp aan de weduwe te Sarfat is een bekend verhaal: het kruikje met olie raakte niet leeg, de weduwe kon eindeloos gieten en zodoende haar schulden aflossen. Eliza ziet om naar de onaanzienlijken en leeft in de geest van Jezus.

Evenals de twee mannen bij de hemelvaart van Jezus voorspelt later de profeet Maleachi dat ook Elia zal wederkomen (Maleachi 3 :23). Daarom zetten de joden op sederavond (pesachfeest) een extra bord op tafel uit voorzorg dat Elia zou verschijnen.

Van Mozes is het niet zo duidelijk, in Deutronomium 34:5 staat dat hij stierf en dat God hem begroef, maar er is een apocrief boek waar weer wel over zijn hemelvaart gesproken wordt. Dit is pas halverwegen de 19e eeuw in Milaan gevonden. De bijbel zegt dat Mozes en Elia in het tafereel van "de verheerlijking op de berg" bij Jezus staan en met hem praten (Matt. 17:3).

Dat zijn zo wat hemelvaarten en (tijdelijke) wederkomsten die mij nog bij staan uit de bijbelse-geschiedenisles van de lagere school. Ik vond het prachtverhalen, wat kon juffrouw Schravendeel toch prachtig vertellen! En je leefde nog in een wereld waar het allemaal kon: de hemel was recht omhoog, daaronder Marken en daaronder, heel diep, waren de "wateren onder de aarde". Daar leefden afgoden en gedochten waar je geen beelden van mocht maken en waarvoor je je niet mocht buigen, noch hen dienen want Ik de Here uw god ben een naijverig god, zoals dat s'zondagsochtends in de kerk werd voorgelezen. God sprak dit zelf: toen sprak God al deze woorden. Zo komen in een religie God en godsdienst bij elkaar.

Als ik het moslim-stel (ik ben daar meestal 's woensdags) vraag waar ze Allah situeren, dan wijzen ze ook meteen recht omhoog. Als hun geloofsgenoten in Indonesië dat ook doen wijzen ze daar bijna precies de andere kant op. Tja de aarde is een bol. Ook Mohammed is ooit hemelwaards gegaan en wel in twee fasen Isra en Mi'raj in de zg. "nachtreis" op het hemelse dier "buraq". Isra ging van Mekka naar Jeruzalem en Mi'raj van Jeruzalem naar de hemel.

Het probleem met hemelvaart (en wederkomst) is tegenwoordig de **hemel zelf** geworden. Hoe moet je hier met de kennis van nu over denken? Het vriest op 10 kilometer hoogte al 40 graden om maar wat te noemen. Overleefden die bijbelse hemelvaarders dat wel, het zijn toch fysieke echt-gebeurd-verhalen. Hoe moeten we zo'n verhaal kwijt aan mensen die in het ISS-ruimtestation werken! Weer zit latere kennis en onderzoek het bijbelse wereldbeeld in de weg. En als de Kerk dit blijft negeren onder het mom van het "ware" geloof zal zij leeg blijven lopen. Jammer, want de Kerk is op veel plaatsen tot grote zegen, denk maar eens aan al die doelen van Kerk-in-Actie, zo'n 600!

Ik kom weer even terug bij de profeet Elia. Na zijn hemelvaart, hoe je daar dan ook over denkt, blijft niet alleen zijn mantel achter, maar er komt een overdracht van zijn (heilige) geest op Eliza, zijn trouwe discipel. Hier zien we een parallel met Jezus' hemelvaart: ook zijn geest blijft achter bij zijn discipelen, een geest die zich op de Pinksterdag manifesteert.

Het Pinksterfeest heeft geen fysieke facetten die het wereldbeeld van nu willen verstoren. Het is iets van totaal andere orde, iets dat wel eerst gehoord wordt maar dan zijn uitwerking krijgt in de geest van de mensen zelf.

Zoals het gehoor muziek faciliteert, maar het fysieke horen ver overstijgt en iets met je gaat doen. Een "iets" dat ik voor mij in veel kerkmuziek ervaar. Een "iets" dat de Kerk eigen is (of zou moeten zijn). Nee geen goedkoop sentiment, ook geen platte hupsakee-liedjes, maar de drager van een sacrale boodschap die nou eenmaal niet in woorden kan maar mystiek blijft. Want woorden koppelen zich aan begrippen (dat is hun aard) en die begrippen krijgen het nadeel dat ze na verloop van tijd achterhaald blijken. Zo zal het begrip "geloof" bij ons zichzelf moet blijven vernieuwen, in plaats van, gestoord door achterhaalde wereldbeelden, zichzelf onmogelijk maken (in de dubbele zin van het woord). De geest is niet statisch.

**Gebedskring: donderdag 6 juni 2019 om 20.30 uur in de Patmoskerk.**

Iedereen is welkom!

**Voorbede**

1. Wees met de politiek en de mens daarachter. Laat er niet meer verdeeldheid ontstaan
2. Heer Jezus maak ons stenen hart tot een "horend hart".
3. Voor de ouderenzorg. Overbrug de afstand tussen jong en oud. Dat Uw aanwezigheid onze pijn van aftakeling verzacht.
4. Dat wij ons burgerrecht in de hemel niet schaamteloos verkwanselen door aardse zaken na te jagen.
5. Dank U dat wij verbonden zijn met de familie Bak. Zegen deze familie.
6. Maak van ons goede helpers voor de gezinnen die getroffen zijn door de grote brand.
7. Gebruik het onoverkomelijk lot, om nader te komen tot elkaar en tot U.

Ria Kaers

**Dagelijkse schriftlezingen**

zondag	9 juni	Handelingen 2:1-13	Eerste Pinksterdag Verstaanbaar voor iedereen
maandag	10 juni	Handelingen 2:14-28	Vervulde profetie
dinsdag	11 juni	Handelingen 2:29-36	Trefzeker
woensdag	12 juni	Handelingen 2:37-47	Doopdienst
donderdag	13 juni	Handelingen 3:1-10	Op de been geholpen
vrijdag	14 juni	Handelingen 3:11-26	Niet in eigen kracht
zaterdag	15 juni	Handelingen 4:1-12	Confrontatie

**Opbrengst collecten****Donderdag 30 mei 2019, Hemelvaartsdag**

De eerste collecte bestemd voor Ned. Bijbelgenootschap

€ 93,30

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 110,05

**Zondag 2 juni 2019**

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion

€ 169,85

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 164,60

Vind je het leuk om zelf eens de handen uit de mouwen te steken en koffie, thee of limonade te schenken na de dienst?

Meer info en aanmelden bij:

Hilly Kes, Gouwzeestraat 1.

tel 0299-601534

0637658668

mail hillykes49@gmail.com



## Collecte 1<sup>e</sup> Pinksterdag

Vrijdag 31 mei j.l. schokte een hevige woningbrand aan de Kets ons dorp. Twee huizen raakten daarbij onherstelbaar beschadigd en een 3<sup>e</sup> liep zeer veel rook- en waterschade op.

Gelukkig raakte niemand gewond bij de brand, maar voor de bewoners is het natuurlijk een drama met een enorme impact.

Wij leven met hen mee en willen daarom tijdens de kerkdienst op 1e Pinksterdag, zondag 9 juni, collecteren voor hen die zijn getroffen door de brand.

Voor degenen die ook graag iets willen bijdragen aan deze collecte, maar zondag niet aanwezig zijn in de dienst, en voor mensen die buiten Marken wonen, is er de mogelijkheid om ook mee te helpen door een bijdrage over te maken op IBAN:

**NL75 RBRB 0841 3778 47**

**t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marken  
onder vermelding van "gedupeerden brand".**

De diaconie

Pinksteren, Handelingen 2

Op Pinksteren gedenken wij dat God, de Heilig Geest, uit de hemel neerdaalde op de discipelen van de Here Jezus en op andere gelovigen.

Pinksteren werd "wekenfeest" genoemd. Het Griekse woord is "Pentekoste", wat betekent "vijftigste" (de vijftigste dag na Pasen). De Here Jezus verscheen en bood steun aan de discipelen tot 40 dagen na Zijn opstanding. Hij werd door velen gezien. Vanwege die vele getuigen kan Zijn opstanding uit de dood niet worden ontkend.

Toen de Here Jezus ten hemel voer beloofde Hij de Heilige Geest en zei: "Ik laat jullie niet alleen, Ik zend de Heilige Geest, de grote Trooster. Zo ontstond de eerste christelijke kerk. Als allen die de Here God heeft voorbestemd zich bekeerd hebben, dan komt de Eindtijd.

Daarom moeten wij gehoor geven aan de Grote Opdracht door Jezus zelf gegeven in Mattheüs 28: 19, namelijk verkondig het evangelie aan alle mensen overal op aarde. Dat wij die taak ook serieus nemen. Wij mogen aan de Here vragen dat Hij ons leesbare brieven maakt. Dat wij getuigen zijn van Zijn grote Naam, zodat wij en onze naasten Hem liefhebben boven alles en ter eer van Hem leven. We leven nog in de genadetijd en gunnen elk mens dat ze deel mogen hebben aan de schare die niemand tellen kan.

Jannetje Visser-Pereboom

## Orde van dienst 9 juni 2019 1<sup>e</sup> Pinksterdag:

Intochtslied Psalm 43:3,4 en 5  
 Mededelingen door ouderling  
 Stil gebed  
 Votum en Groet  
 Kind leest het schoollied voor lied 683 vs. 1  
 Lied 683:1  
 Apostolisch vermaan: Kolossenzen 3:12 t.m. 17  
 Lied 139b:1 en 2  
 Gebed  
 Lied 348:1 (Kinderen krijgen gelegenheid om naar de nevendienst te gaan)  
 Schriftlezing: Hand. 2:1 t.m. 13 (gelezen door ouderling van dienst)  
 Lied 675:1 en 2  
 Uitleg en verkondiging n.a.v. Hand. 2:2 en 3 (Thema: 'De dagen geteld')  
 Lied 687:1,2 en 3  
 Kinderen komen terug.  
 Collecten.  
 Dankgebed en voorbede  
 Slotlied (staande) Gez. 416:1 t.m. 4  
 Uitzending en zegen met een gezongen "Amen" door gemeente (Lied 431c)

---

## Liturgie 10 juni 2019 2<sup>e</sup> Pinksterdag te Marken

Psalm 67: 1 en 2  
 Welkom en mededelingen door ouderling  
 Stil gebed/votum  
 Lied 672:1,3 en 6  
 Geloofsbelijdenis  
 Lied 705:1,3 en 4  
 Gebed om de opening van het Woord  
 Schriftlezing: Galaten 5:13-26 NBV door ouderling  
 Tekstvers: Galaten 5:16 HSV  
 Lied 680:1,4 en 5  
 Preek: Wandel door de Geest ( Galaten 5:16)  
 1. Wandel  
 2. door de Geest  
 3. en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.  
 Lied 841:1,2 en 3  
 Inzameling van de gaven  
 Dankgebed/voorbede  
 Lied 834  
 Zegenbede en antwoord met lied 431c

## Pinksteren 2019

Vijftig dagen na het Paasfeest,  
toen U opstond uit de dood,  
zond U de beloofde Heilige Geest.  
Was ons schoon, maak ons rein,  
Dat wij Uwe tempel zijn  
Geef, dat ook ons doorstraalt,  
de Geest, die van de hemel daalt.

Trooster, Heilige Geest,  
vul ons aller hart,  
U die ons in genade gedenkt,  
en ons weer uitkomst schenkt.  
U bent van eeuwigheid,  
schenkt ons vrede in de tijd.  
U bent de enige bron,  
Waaruit het leven ontspringt,  
dat Uw liefdesvuur ons doordringt.  
Het wonder van Gods Geest,  
Blijft zich in alle talen,  
Uitdrukkelijke herhalen.  
Geest van Vader en Zoon uitgegaan,  
Wij bidden U eerbiedig aan.  
In Lucas 2 vers 10 staat geschreven,  
Dat de zonde tegen u bedreven,  
Nooit zal worden vergeven  
Help ons dus naar Uw wil te leven.  
  
Wees met Uw kracht ons zeer nabij,  
Dat wij, door U, vruchtbaar zijn.  
  
Met U, Trooster, hebben wij niets te vrezen,

U wilt er altijd voor ons wezen.  
Dat wij U eeuwig dankbaar zijn,  
De Here Jezus gaf het zendingsbevel.  
Heilige Geest, beroer de tong,  
Dat wij spreken de juiste woorden,  
Wij, die U toebehoren.

Pinksteren is de geboorte van de kerk.  
Dat wij dagelijks Uw getuigen zijn,  
en U dienen in woord en werk,  
Trooster, die ons in genade gedenkt,  
en ons weer uitkomst schenkt.  
Sterk ons, tot de laatste dag,  
dat ons lied Uw loven mag.  
Van u is de heerlijkheid  
Tot in eeuwigheid.