

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer : 25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 juni 2019

Kerkdienst zondag 23 juni 2019

Tentdienst aan de haven

10.00 uur	Hr. C. Kersbergen
Muziek:	De Voor Anker Band en Muziekgroep
Collecte:	Bestemd voor getroffen en van de brand op 31 mei jl.
Kerktaxi:	Hein Pieter Zondervan, tel. 601910

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	23 juni	Lucas 8:26-39	Bezeten (van angst)
maandag	24 juni	Lucas 8:40-56	Aanraking
dinsdag	25 juni	Lucas 9:1-9	Uitzendprogramma
woensdag	26 juni	Lucas 9:10-17	Het broodnodige
donderdag	27 juni	Lucas 9:18-27	Imago-onderzoek
vrijdag	28 juni	Lucas 9:28-43a	Hoog bezoek
zaterdag	29 juni	Lucas 9:43b-50	Hoofd- en bijzaken

Opbrengst collecten

Zondag 16 juni

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 166,00

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 166,70

Meditatie

Lucas 12 : 40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Lucas 12 : 49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken en wat zou ik graag willen dat het al brandde ! Lucas 12 : 51 Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde ? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen.

De Here Jezus geeft in Lucas 12 onderricht aan zijn leerlingen en de aanwezige menigte. Hij zegt daarbij hele rake woorden, die de aanwezigen versted doen staan en zelfs verontrusten. Met niet mis te verstane teksten geeft Hij zijn toehoorders een bolwassing, waar de menigte nog lang over na gesproken en nagedacht zal hebben. Lucas 12 is ook voor ons, nu, nog heel actueel. Het tekstdeel uit vers 40 is ons allemaal wel bekend, alleen... geven wij er ook gevolg aan ? Staan we klaar of laten we dat aan ons voorbij gaan ? In de snelheid van leven in deze tijd denken we niet steeds aan de Mensenzoon en zijn wederkomst. Ja, op zondag in de kerk worden we weer op het goede spoor gezet, maar doordeweeks zijn we er niet zo mee bezig. Toch ?! Dat doen we dus niet goed en dat moet anders. Maar daar heeft de Here Jezus ook een oplossing voor, want vanuit onszelf zal het niet lukken. Hij heeft namelijk op aarde een heilig vuur aangestoken dat ons moet helpen. De Heilige Geest zal ons, mits we daarvoor openstaan, de helpende hand bieden. Deze Geest zal onze harten steeds in staat van verwachting en ontvangst stellen, zodat we gereed zijn om de Mensenzoon te ontvangen zodra hij komt. Alleen moeten we dan wel dagelijks dat vuur voeden door gebed, om te voorkomen dat het opbrandt. Helemaal vanzelf gaat het dus niet. We moeten er aan blijven werken, elke dag weer. Maar dat is toch niet teveel gevraagd ?!

Een ander uitgelicht tekstdeel is vers 51 waarin de Here Jezus onverwachte woorden tot ons brengt. 'Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde ? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen.'

Oeps... dat is even schrikken. Onze Here Jezus zien we toch als het symbool van gerechtigheid en vrede.. en dan toch deze harde woorden..?!

Maar natuurlijk klopt het helemaal wat hij zegt. De Here Jezus brengt niet de vrede die de verzamelde menigte verwacht, de vrede tussen volken en natiën. Nee, hij brengt een heel andere vrede. De vrede tussen de Here God en de mensen middels het offer van de Mensenzoon. De vrede in ons hart. Want daaruit kan de vrede met alles en iedereen volgen. De Here Jezus begint bij de basis en legt het zaad van de hemelse vrede in ons aller hart. En die verdeeldheid dan ? De Mensenzoon die verdeeldheid brengt ?!

Tsja, dat is het gevolg van het wel of niet accepteren van de Here Jezus in je hart. De ene mens opent zich voor de Hemelse Redder, de andere mens wijst hem af. Zo kan het gebeuren dat binnen families en volken individuen en groepen elkaar afvallen en zelfs niet meer tolereren. We zien dat over de gehele aarde gebeuren, al vanaf het allereerste begin. Maar het mooie is, dat de Heilige Geest blijft werken om ook hen die niets van de Here Jezus en God de Vader willen weten, toch zover te krijgen dat uiteindelijk ook zij hun harten openstellen voor de Mensenzoon en zijn boodschap, tot eer van God.

Voorbede

1. Dank U dat wij verbonden zijn met de familie Bak. Zegen deze familie.
2. Maak van ons goede helpers voor de gezinnen die getroffen zijn door de grote brand.
3. Gebruik het onoverkomelijk lot, om nader te komen tot elkaar en tot U.
4. Voor de Vakantie Bijbel Week. Geef ons voldoende helpende handen om het tot een "schat rijk" feest te laten uitgroeien.
5. Voor de "tent dienst" dat het evangelie helder mag klinken en onze levens mag veranderen.
6. Laat de familie Klink zich spoedig thuis voelen op ons eiland.
7. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.

Ria Kaars

Morgengebed op zondag 30 juni om 10 uur in de Grote Kerk van MARKEN.

Deze zondag is een dag van nieuw begin, van nieuwe start.

In de middag vieren we dat in een dienst van bevestiging.

De nieuwe voorganger wordt aan onze gemeente verbonden.

Een morgengebed is een korte viering zonder de gebruikelijke liturgie van de zondagse dienst.

In deze korte viering staan we even stil, we keren ons naar binnen.

We zingen, bidden en lezen uit de Schriften.

Thema: 'De Vreugde van het Woord'.

Hierover zal ik een korte overweging uitspreken.

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

CeesJan Visser

Verhuisbericht

Met pijn in het hart heb ik afscheid genomen van Marken want mijn gezondheid laat het niet toe om nog langer zelfstandig te blijven wonen aan de Hoogkamplaan 69.

Per 17 juni 2019 ben ik verhuisd naar:

Verzorgingshuis De Notaris

Raadhuisstraat 8, kamer 6

1474 HE OOSTHUIZEN

Ik dank de bewoners van het Voor Anker complex voor alle goede zorgen, maar vooral Piet en Liesbeth Bos ben ik zeer erkentelijk voor de dagelijkse begeleiding en zorg.

Zonder alle hulp om mij heen zoals de thuiszorg, buren en mantelzorgers was het mij niet gelukt om toch nog zo lang zelfstandig te blijven wonen.

Met vriendelijke groet,
Egbert Commandeur

Vakantie Bijbel Week 2019!

Voor de buitenactiviteit van de Vakantie Bijbel Week kunnen wij nog wel wat hout en plaatmateriaal gebruiken. Planken, latjes, lichte balkjes, stukken triplex, multiplex, alles is welkom. Misschien staan er ergens nog pallets, ook die zijn welkom.

Naast de Patmoskerk staan al wat pallets en daar mag het allemaal gebracht worden. Als het kan graag in de week van 12 tot 17 augustus. Bent u niet in de gelegenheid om dit te brengen dan halen wij dit bij u op. Als u spullen brengt of u wilt iets laten ophalen, dan graag even een berichtje naar Kees Kersbergen 06 4188 4011.

De Vakantie Bijbel Week commissie.

**De boot naar
Hemmeland is
bijna vol!**

Als er nog tieners zijn die willen meedoen aan de spectaculaire Beach Challenge, dan moeten zij zich voor dinsdag 25 juni aanmelden door een berichtje te sturen naar Kees Kersbergen 06 4188 4011.



Kijk voor meer info op: facebook.com/protestantsmarken

De organisatie van Beach Challenge.



De Bijbel: even veelkleurig als het leven

Waar vroeger de Bijbel vanzelfsprekend als zingevend boek geaccepteerd en gelezen werd, zien we meer en meer dat mensen het bijbellezen ingewikkeld vinden: wat moet ik met al die verhalen? Bijbellezers zoeken steeds minder naar achtergrondinformatie en steeds meer naar hulp om de Bijbel als bron van zingeving te ontdekken.

Concreet betekent dit dat we gevarieerder gaan bloggen. Met meer afwisseling in vorm – korte blogs maar ook longreads en vlogs – maar vooral: vaker en inhoudelijk breder. We zullen regelmatig blogs van externe auteurs plaatsen uit de hele breedte van bijbelgebruikers in Nederland en Vlaanderen. Die mogen hun eigen geluid laten horen – en dat zal soms een ander geluid zijn dan u van het NBG gewend was. Ze mogen ‘liberaal’ of juist ‘radicaal’, ‘rechtlijnig’ over de Bijbel schrijven.

Dit betekent niet dat nu álles kan. Een stellingname ergens vóór of tegen moet ten eerste helder beargumenteerd worden. Ten tweede moet een mening over de Bijbel als mening geformuleerd worden, niet als feit of als enig mogelijke interpretatie. En ten derde: voor het bespreken van gevoelige onderwerpen of ‘lastige’ bijbelteksten is ruimte, maar niet als er op een discriminerende of kwetsende manier over bepaalde mensen of groepen mensen geschreven wordt.

Mocht u een goede en inhoudelijk onderlegde blogger zijn en uw licht over een bepaald bijbelgedeelte willen laten schijnen, neem dan gerust contact op met het Nederlands Bijbelgenootschap: info@bijbelgenootschap.nl.

Bron: Fragment uit de blog van NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf en NBG-persvoorlichter Peter Siebe. De hele blog is te lezen op debijbel.nl.

Link: <https://www.debijbel.nl/nieuws/de-bijbel-even-veelkleurig-als-het-leven-0>

Geef voor braille bijbelboeken in Angola

Het leven van blinde mensen in Angola is zwaar. Angola is één van de armste landen van Afrika en blinden worden vaak niet als volwaardige mensen gezien. Veel Angolezen zijn gelovig en lezen én leven uit de Bijbel. Zélf de Bijbel lezen is een diepewortelde wens van blinde Angolezen. Maar, geld voor kostbare braille bijbelboeken is er niet.

Bittere armoede

Angola is een land in bittere armoede. Overal zie je sporen van de jarenlange burgeroorlog. Mensen wonen in krotten, kinderen kunnen vaak niet naar school en iedereen heeft wel iemand verloren. Juist in een arm land met slechte hygiëne, zijn veel mensen met beperkingen zoals blindheid.

Zélf de Bijbel lezen

Gelukkig zijn er christelijke centra die deze mensen helpen. Blinden leren er onder andere braille. Ontzettend belangrijk, want dit versterkt hun eigenwaarde en geeft blinden het gevoel dat ook zij ertoe doen.

Geld voor kostbare braille bijbelboeken hebben deze centra niet. Daarom vragen wij uw steun om de wens van blinden in vervulling te laten gaan: zélf de Bijbel kunnen lezen.

Helpt u mee? Geven kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Link: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-website>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, **Contactpersoon:** Anneke Commandeur

*Als de ziel dan op een dag, het lichaam weer verlaat.
Terug mag reizen naar het licht en weer naar huis toe gaat.*

*Na een leven vol lessen over liefde en verdriet.
Over pijn, over werken, over alles wat een leven biedt.*

*Is daar opeens een stilte, een leegte groot gemis.
En ben ik intens dankbaar, voor al wat was maar niet meer is.*

Intens verdrietig door het zo plotseling overlijden, maar blij dat haar overmatig lijden bespaard is gebleven.

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en liefdevolle bessie.

Lijsbeth Uidam-Zeeman

15 oktober 1932

16 juni 2019

Pieter Uidam

Trijntje en Hans

André en Sofie

Lisa en Erwin

Neeltje en Johan

Kyle

Kirsten

Jan en Monique

Manouk

Lana

De afscheidsdienst zal worden gehouden op 21 juni 2019 om 14.00 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt 7 op Marken.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er vanaf 13.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om in het dorps huis Het Trefpunt een kopje koffie of thee te drinken.

Correspondentieadres: Familie Zeeman, Kerkbuurt 26, 1156 BK Marken.

Allerliefste bessie,

7

Een bessie uit duizenden,
zo was er geen één.
Zonder jou zal het nooit meer hetzelfde zijn...
Zonder jou moeten we door,
maar in ons hart leef jij voort!
Bedankt voor alles.

We zullen je ontzettend missen, maar weet dat we er altijd zullen zijn voor bap.

André en Sofie
Lisa en Erwin
Kyle
Kirsten
Manouk
Lana

De levensbaan is afgelopen.
De grens bereikt met laatste kracht
De hemel gaat nu voor mij open
Ik ben voor immer thuis gebracht

Toch nog onverwachts moeten wij afscheid nemen van onze zuster en
Schoonzuster.

Lijsbeth Zeeman

Wij wensen onze zwager Piet, kinderen en kleinkinderen veel kracht
en sterkte toe met dit verlies.

Neeltje en Klaas
Grietje
Jannetje en Jaap

**Geschrokken en verdrietig zijn we
door het plotseling overlijden van
de vrouw van onze oudste Broer**

Lijsbeth Uidam Zeeman

**Wij wensen Piet de Kinderen en Kleinkinderen
veel sterkte bij dit verlies.**

Familie Uidam

Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.

En dat van dit geheimenis, God het begin en einde is.

Zondag bereikte ons het bericht dat onze oud-buurvrouw

Lijsbeth Uidam- Zeeman

is overleden.

Na bijna 60 jaar in de straat te hebben gewoond verhuisden zij en haar man vorig jaar naar Swaensborch.

Wij wensen onze oud-buurman Piet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

De bewoners van de Thamiswerfstraat/Westerstraat

*'k Heb gehoord van een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden.
Waar ik nooit meer van ziekte zal lijden. En ik weet dat ik eens daar zal zijn.
Halleluja daar juichen wij allen. Halleluja en twijfel verdwijnt daar.
Daar ik nooit meer zal struik'len of vallen. Ik ben thuis, ik ben thuis bij mijn Heer.*

Ons bereikte het bericht dat de vrouw van ons ere-lid Piet Uidam

Lijsbeth Uidam-Zeeman

plotseling is overleden.

Wij wensen Piet, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd.

Namens het Marker Mannenkoor
Cor Visser

Afgelopen zondag is plotseling de moeder van onze vriend Jan overleden

Lijs Zeeman

Wij wensen Jan, Monique, Manouk, Lana en de rest van de familie veel kracht en sterkte toe met dit verlies.

De vrienden en vriendinnen van REBC



*Afscheid nemen is niet loslaten,
het is een andere manier van vasthouden.*

Zondagavond 16 juni bereikte ons het verdrietige nieuws dat onze

Peet Lijs

op 86-jarige leeftijd is overleden.

We wensen ome Piet, Trijntje & Hans, Neeltje & Johan, Jan & Monique en hun kinderen André & Sofie, Lisa & Erwin, Kyle, Kirsten, Manouk en Lana veel sterkte met hun verdriet.

Pieter & Geertje

Neeltje & Pieter

Eefje

L uutje Geertje & Jelle

Cornelis & Patricia

Cornelis Pieter & Tiny

Cor & Ursula

en achterneven en -nichten

Het levenspad is afgelopen,
de grens bereikt met laatste kracht.
De hemel gaat nu voor haar open,
ze is voor eeuwig thuis gebracht

Zondag 16 juni kregen we het droevige bericht dat onze

Peet Lijs

onverwachts is overleden.

We wensen Ome Piet, Trijntje en Hans, Neeltje en Johan, Jan en Monique en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Neven en nichten familie Uidam

In je hart wonen mensen
 Die daar helemaal thuis zijn
 En die daar blijven wonen
 Ook als ze er niet meer zijn

Geheel onverwacht is de moeder van onze vriendin Neeltje overleden.

Lijs Uidam - Zeeman

Wij wensen Piet, Johan & Neeltje, Kyle, Kirsten en verdere familie veel sterkte toe met het verlies van hun vrouw, moeder, schoonmoeder en bessie.

Pieter en Neeltje
 Hein Pieter en Hedwig
 Dirk en Geertje
 Edward en Erna
 Klaas Dirk en Neeltje
 Pieter en Christina
 Jaap en Daniëlle

Wij bedanken u voor de warme blikken
 van medeleven na het overlijden van

Jan van Huystee

Wij vonden het een heel bijzonder afscheid.

Henneke

Jan en Jacinta

Marit en Willem
 Wouter

Marken, juni 2019

