

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer: 28

verschijnt wekelijks

Zaterdag 13 juli 2019

Kerkdiensten voor : Zondag 14 juli 2019

Patmoskerk

10.00 uur: Ds H.Z. Klink

Organist: Hans Jütte

Kosters: Jaap Boes en Klaas Boes

Kindernevendienst: Marianne Zwierts

Eerste collecte: Kerk in Actie Kinderen in de Knel

Tweede collecte: Kerk

Kerktaxi: Gerrit Verkade (telf. 601247)

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	14 juli	Kolossenzen	1: 24-2:5	Blijmoedig lijden
Maandag	15 juli	Kolossenzen	2: 6-15	Sterven en leven
Dinsdag	16 juli	Kolossenzen	2: 16-3:4	Eet en drink, want morgen leven we
Woensdag	17 juli	Kolossenzen	3: 5-17	Oud en nieuw
Donderdag	18 juli	Kolossenzen	3: 18-4:6	Huisregels
Vrijdag	19 juli	Kolossenzen	4: 7-18	Hartelijke groeten
Zaterdag	20 juli	Psalm	79	Smeekebed

Opbrengst Collecten

Zondag 7 juli 2019

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie	€ 284,00
De collecte bestemd voor de Kerk	€ 199,30

Een bijzondere ontmoeting op Madeira, 28 -7 - 2007

Weet je waar ik nog vaak bij stil sta, bij die ontmoeting op Madeira.
't Was een ervaring zo bijzonder dat ik mij hier nog steeds over
verwonder.

Het begon allemaal met het plan om te gaan
naar het bloemeneiland in de oceaan.

Een gekoesterde wens al vele jaren lang
maar toen werd ik plotseling bang.

Bang voor alles, voor het onbekende
't was daarom dat ik mij tot de Here wendde.

Ik vouwde mijn handen en vroeg Hem keer op keer
Als wij op reis gaan blijf dan heel dichtbij ons Heer.

Neem weg mijn angst en geef mij het vertrouwen
dat U Uw armen om ons heen zult houden.

Toen klonk een stem de Here sprak;

Vertrouw op Mij, Ik zal niet schromen,
Ik zal er zijn, maar in je hart
En dichterbij kan ik niet komen.

We zijn gegaan zoals gepland en hebben het hele eiland verkend.

Ik kon genieten van angst was ik bevrijd,
we hadden saam een heerlijke vakantie tijd.

Maar toen het was op zaterdag in de avond
toen onze ontmoeting plaatsvond.

Er was feest midden op het kerkplein, The Party of the Lord
En daar wilden wij ook bij zijn.

In de kerk brandde licht en wij zijn naar binnen gegaan.

We gingen zitten bij het kruis helemaal vooraan.

Het was daar toen dat gevoel van intense liefde ons overviel,
Een gevoel van een laaiend vuur in het diepste van je ziel.

Op Madeira, op dat verre vreemde eiland

Heeft God Zijn naam in ons hart gebrand.

Hij volbracht Zijn belofte die Hij deed aan mij,

In ons hart was God, dichterbij dan dichtbij.

Verwonderd keken wij naar elkaar met in ieder oog een traan
en zijn toen stilletjes de kerk weer uitgegaan.

Nooit wordt het vergeten, die ontmoeting bij het kruis

In dat kleine kerkje op Madeira, zo ver van huis.

Voorbede

1. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.
2. Leer ons stil te zijn en maak ons geduldig.
3. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen.
4. Leer ons te bidden voor onze naaste.
5. Vernieuw ons denken.
6. Voor de mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en armoede.
7. Geef Uw volk Israël Uw liefde die nodig is om de haat van de wereld te dragen.

Ria Kaars

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Beste mensen,

Na bijna 29 jaar in het Kesterpad { nr 35 } te hebben gewoond zijn wij verhuist naar Akkerstraat 7, 1156 AE , 0299601783.

Wij hebben met heel veel plezier in het Kesterpad gewoond en veel mee gemaakt in "onze" straat, het gaf ons daarom een dubbel gevoel om juist nu na de brand op 31 mei j.l. te moeten verhuizen.

Wij willen onze burens hartelijk bedanken voor de leuke verrassing die zij voor ons hadden georganiseerd op onze laatste dag in "onze" tuin.

Wij hopen dat de wederopbouw spoedig zal verlopen en de leefbaarheid in de straat zal terug keren.

Klaas en Trijntje de Groot Appel.

Liturgie

Protestantse gemeente te Marken

4^e van de zomer, zondag 14 VII 2019 om 10.00 uur in de Patmoskerk

Intrede

Consistoriegebed.

Intredepsalm: Psalm 25 vers 2 en 4.

Bemoediging.

Groet.

Lied 281 'Wij zoeken hier uw aangezicht', couplet 1, 3 t/m 5 en 7.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Psalm 25 vers 6.

Leefregels.

Lied 905 'Wie zich door God alleen laat leiden', couplet 1 en 4.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

Moment met de kinderen.

De heilige Schrift

Eerste lezing uit het Oude Testament: Spreuken 3,1-26 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 19 vers 3 en 4.

Tweede lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 2,8-11 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 756 'Laat komen, Heer, uw rijk', couplet 1, 2 en 6.

Verkondiging: 'Een oneerlijke wedstrijd'.

Lied 864 'Laat ons de Heer lofzingen', couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 72 vers 6 en 7.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

COLLECTE "Kinderen in de knel" van Kerk in Actie zondag 14 juli

Zondag a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor Kinderen in de knel van Kerk in Actie. Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

Maar ook in Nederland bevinden zich kinderen in de knel. In ons land zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst: door moeilijke omstandigheden thuis en/of door aanleg.

De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland en ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. In De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, voornamelijk in de 25 gezinshuizen. Door allerlei problemen kunnen deze kinderen niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf.

Een gezinshuis wordt gerund door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. Dit is een wezenlijk verschil met de reguliere jeugdzorg, waar kinderen in een leefgroep binnen vierentwintig uur met steeds weer andere begeleiders te maken krijgen. Daarom werkt de Rudolphstichting, samen met andere partijen, aan de groei van het aantal gezinshuizen in Nederland. In deze gezinshuizen krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen en daardoor een hoopvolle toekomst!

Wij bevelen de collecte voor deze kinderen in de knel ten eerste bij u aan!!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Vanuit de pastorie

Even bijpraten

De eerste week als jullie nieuwe dominee in de pastorie ligt inmiddels achter ons. Natuurlijk is het wennen en hoop ik verder te groeien in wat dat voor mij betekent. In elk geval doe ik het met vreugde. Afgelopen zondag was opnieuw een mooie kerkdienst waarin we voor het eerst samen het heilig Avondmaal vierden. Voor mij is het een viering waar ik met dankbare gevoelens op terug kijk.

Wie het Noordhollands Dagblad leest heeft een interview met mij kunnen lezen naar aanleiding van ons nieuwe begin hier op Marken. Op deze manier raken we steeds meer bekend met deze prachtige provincie. De komende maanden zullen we verschillende steden, stadjes en plekken bezoeken en verkennen. Edam heeft in elk geval al een beetje ons hart gestolen, en Monnickendam staat hoog op de lijst.

Pastoraat en jongerenwerk

Het is goed jullie te laten weten dat ik inmiddels een goed en uitgebreid overleg heb gehad met onze kerkelijk werker en mijn collega Kees Kersbergen. Hij heeft mij bijgepraat over zijn pastorale werkzaamheden de afgelopen maanden na het vertrek van dominee Dekker. Ook hebben we gesproken over het jongerenwerk, de catechese – en niet te vergeten – de aanstaande Vakantie Bijbel Week. Dit laatste is inmiddels een onvervreemdbaar onderdeel van onze Protestantse gemeente op Marken. We hopen ook dit jaar weer veel jongvolwassen ouders en hun kinderen te ontmoeten!

Zomervakantie

Wat de vakantieperiode betreft: Willy, Ingeborgh en ik blijven op Marken en zullen aan contextverkenning doen, zoals dat zo mooi heet. Vanaf zondag 21 juli tot en met 18 augustus ga ik niet voor op Marken. Wel zal ik hier een paar kennismakingsbezoeken afleggen. In crisissituaties kunt u een beroep op mij of Kees Kersbergen doen. We hopen niet dat er iemand komt te overlijden maar mocht dat het geval zijn dan zijn Kees en ik beschikbaar en zullen we in onderling overleg afstemmen wie wat voor zijn rekening neemt.

Voor iedereen die de komende weken dit prachtige eiland verlaat: een fijne en ontspannende vakantie toegewenst. Speciaal geldt dat voor alle jongeren die de achterliggende maanden hard hebben gewerkt voor toetsen en examens. Geniet van jullie welverdiende rust.

Diploma's

Afgelopen dinsdagavond nam onze dochter Ingeborgh haar diploma voor het MBO financiële en administratieve dienstverlening in ontvangst. Daar is ze blij mee, en wij als ouders op onze beurt trots. Wat je talenten en gaven ook zijn, de hoeveelheid maakt niet uit, het gaat erom hoe je ze inzet.

Deze ervaring deed me denken aan alle Marker jongeren die onlangs hun diploma in ontvangst hebben genomen. Alsnog van harte gefeliciteerd met jullie diplomering. Geniet van de rust van deze zomer, en heel voor succes met datgene waar jullie in september mee hopen te starten.

Ten slotte

Wederom allemaal een hartelijke groet, van ons drieën, vanuit de studeerkamer. In Christus verbonden!

Ds. H.Z. Klink



Nieuwsbrief

Juli 2019

Lieve vrienden,

Als u onderstaand gedicht leest, begrijpt u ten volle waarom ik terug ben in dit prachtige, heerlijke, vermoeiende en soms onbegrijpelijke land Bolivia, met zijn warme, liefdevolle, chaotische en zeer emotionele bevolking. Een volk om van te houden, vooral omdat onze God en Vader, Verlosser en Heer dit ook doet. Veel zendingen zijn er al in Bolivia geweest en ook velen zijn ontmoedigd weer weggegaan. Misschien te vroeg, want de resultaten beginnen duidelijk zichtbaar te worden. Meer dan 15% van de bevolking is belijdend christen en er zijn inmiddels al verschillende Boliviaanse zendingen de wereld ingegaan, zelfs tot in Rusland en Japan toe. Ik voel me dan ook heel bevoorrecht te kunnen werken met de nieuwe generaties, die persoonlijk vanaf hun kindertijd in Misión Timoteo de liefde van Jezus Christus mochten ervaren.

'Passie'

*Mijn passie is te doen,
het leven te geven
wat ik heb gekregen
de liefde te delen
die nooit is verdeeld
nooit heeft gefaald
maar altijd herhaald.*

*Gevallen ben ik
keer op keer
verdwaald
en zoveel meer.
Maar Zijn liefde richtte me op
genas mijn wonden
mijn pijn verdween
en weer stroomde Jezus liefde
door mij heen.
Ja, dit wil ik delen
hiervoor wil ik gaan.
Dit is de reden van mijn bestaan.*



Een klein evangelisch kerkje in Bolivia. (Foto: Szymon Kocharński)



Feestelijke dagen

We hebben een paar drukke maanden achter de rug, waarin verschillende belangrijke dagen vielen. Een van die dagen is "De dag van het kind". De kinderen zijn vrij van school en bij ons komt er dan altijd de één of andere organisatie de kinderen verrassen met allerlei cadeautjes en lekker eten. Vaak worden er dan ook spelletjes gedaan en met mooi weer wordt er flink gesport.. Gelukkig was het juist een poosje droog geweest, waardoor ze goed terecht konden op het voetbalveld. En een andere belangrijkste 'meidag' is natuurlijk Moederdag! Ik werd al vroeg 's

morgens gewekt door alle kinderen en al het personeel van Redil. Ze hadden een geweldig grote doos bij zich waarin een overheerlijk ontbijt zat. Ik had er zeker drie dagen genoeg aan... En dan ook nog een prachtige bos rode rozen; dat is echt heel bijzonder hier. Ik heb wel even een traantje gelaten. Zoveel liefde en dan al die blije snoetjes! Ik ben dankbaar weer "thuis" te zijn, hoewel het niet altijd even makkelijk is zo alleen. Vooral op de Nederlandse en Amerikaanse Vaderdag, en met Dicks verjaardag had ik een paar hele moeilijke dagen. Maar dan geniet ik ook maar extra van de liefde en genegenheid van de mensen en kinderen hier. En ook van alle lieve reacties op Facebook van zovele vrienden in binnen- en buitenland.



Het dak op

De directeur van Redil heeft persoonlijk de lekkages in het dak van mijn huisje gerepareerd en de goten schoongemaakt. Hiervoor moest hij natuurlijk het dak op (wat ik best eng vond). Maar ik ben enorm dankbaar voor dit "liefde bewijs". God is zo goed. Deze mensen voelen het echt als hun roeping bij Misión Timoteo te werken en hun waardering voor ons, die het werk hebben opgezet in gehoorzaamheid aan de Heer, is enorm groot. Daarnaast hebben de mensen van de kwekerij hier op het terrein, grasveldjes aangelegd aan twee kanten van mijn huisje. Het ziet er nu veel verzorgder en mooier uit. Ook is er voor mij persoonlijk iets heel belangrijks gebeurd: We hebben *ein-de-lijk* een goede internetverbinding op het terrein en tot in mijn huis toe kan ik er nu constant gebruik van maken.

Wat is het heerlijk om eens rustig en uitgebreid een belangrijk artikel te kunnen lezen, bemoedigende muziek op YouTube te kunnen luisteren, en uitgebreid het nieuws te bekijken.



Spreekbeurten

Ik heb enkele keren een (s)preekbeurt gehouden, waar ik overigens wel erg aan moet wennen. Voorheen deed Dick dat alleen. Het is echt een hele nieuwe fase in mijn leven en het vereist nogal wat training voor mezelf. Want ik ben altijd meer met schrijven bezig als met spreken. Vroeger deed ik het allebei, maar dat is lang geleden. God zal er vast wel een bedoeling mee hebben en het zal wel



goed komen. Verder probeer ik echt weer een ritme te vinden in het dagelijkse leven, hoewel ik nog steeds het gevoel heb, dat alles een grote warboel is. Een mens heeft soms zulke tegenstrijdige gevoelens.

Verwaarloosd

Naast alle mooie dingen zijn er ook best wat zorgen, die ik graag met u wil delen. Het kindertehuis bestaat nu al 23 jaar en hoewel we- mede dankzij uw altijd aanwezige ondersteuning- nooit tekort zijn gekomen in voeding en kleding en scholing van de kinderen, zijn de gebouwen wel erg achteruit gegaan. We hebben helaas nooit genoeg geld om goed onderhoud te kunnen plegen en dat begint nu duidelijk zichtbaar te worden. Daarom wil ik u vragen erover te denken of u misschien eens een extra bijdrage kunt overmaken voor onderhoud van de gebouwen. Op de laatste bladzijde staan wat projectjes genoemd. Wilt u er eens naar kijken en ervoor bidden? Het is zo jammer als je alles kapot ziet gaan, en er niets vervangen kan worden. Wat helemaal fantastisch zou zijn: dat er een groep uit Nederland komt om er eens lekker tegenaan te gaan en allerlei reparaties uitvoeren.

Lieve vrienden, voor vandaag laat ik het hierbij. Maar niet zonder jullie allemaal een hele fijne en ontspannende vakantie te wensen. Hartelijke groeten en Gods zegen, ook namens alle medewerkers hier,

Therèse

