

Protestants Marken



Jaargang 13. Nummer 29

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 juli 2019.

Kerkdienst voor : Zondag 21 juli 2019

Grote Kerk

10.00 uur: Ds. H.Z. Klink.

Organist: Dirk Kes.

Kosters. Jan Blijleven en Hein Zeeman.

Schoollied: Geen.

Schoolliedlezen: Geen.

Creche: Geen.

Kindernevendienst: Marieke Schipper.

Eerste collecte voor A.S.K.V. Steunpunt Vluchtelingen.

Tweede collecte voor de Kerk.

Kerktaxi. Siem van Altena. Tel. 601663.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	21 Juli	1 Samuel 1: 1-20	Gebedsverhoring.
Maandag	22 Juli	1 Samuel 1 :21 – 2 : 11	Magnificat van Hanna.
Dinsdag	23 Juli	1 Samuel 2 : 12 -26	Misbruikschandaal.
Woensdag	24 Juli	1 Samuel 2 : 27 - 36	Onheilsprofetie.
Donderdag	25 Juli	1 Samuel 3 : 1 - 14	Roeping.
Vrijdag	26 Juli	1 Samuel 3 : 15 – 4 – 1a	Groei.
Zaterdag	27 Juli	Psalm 108	Rust en vertrouwen.

Opbrengst collecten van zondag 14 Juli.

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Kinderen in de Knel.

E 215, 20

De tweede collecte bestemd voor de Kerk.

E 174, 86.

Vers 4 en 5 (Bijbel in Gewone Taal):

Ik kijk naar de hemel die U hebt gemaakt.

*Ik kijk naar de maan en de sterren
die U een plaats hebt gegeven.*

En ik denk:

Een mens is niet belangrijk en toch denkt U aan hem.

Een mens is maar klein en toch vergeet U hem niet.

Als wij in het Midden Oosten door de woestijn reden over de zandduinen en die onmetelijke zandzee zagen en 's nachts kampeerden onder de indrukwekkende sterrenhemel werd ik altijd stil van ontzag en voelde me nietig en klein bij zoveel grootsheid.

Voorals het vlak daarvoor in de woestijn geregend had (misschien eens per jaar) en er dan tussen het zand ineens een soort lupine-achtige bloem zichtbaar werd, waren we allemaal diep onder de indruk. Dan denk je: 'Wauw'!

Ook de mensen met wie we zo'n tocht maakten, vrienden of kennissen, werden dan stil van alles wat we om ons heen zagen.

En toch was er verschil in beleving, want voor ons was er vaak die extra dimensie.

Wij noemden dat een 'Psalm 8 ervaring'.

Wij brachten dat indrukwekkende decor waarin we ons bevonden in verband met de Schepper van hemel en aarde.

Er was dan tegelijk ook de verwondering, dat de Schepper van alles wat we daar zagen, ook ons, ook mij, hoe klein en nietig ook in dat grote geheel, in het oog heeft.

Dat was zo'n geluismoment waarbij je even heel diep doorademde en je realiseerde dat die adem ook van God komt, onze Schepper.

De Schepper, die nooit los laat wat Zijn hand begon, blies zelf de adem (Ruach) in de mens.

Je hoeft echter niet naar de woestijn te gaan voor zo'n 'Psalm 8 ervaring'.

Dat kan ook hier op Marken als je aan de dijk loopt en een prachtige zonsopgang of ondergang ziet. Of als je het geluk hebt, zoals een paar vrouwen enkele jaren geleden, toen ze vanaf de Nes naar Marken reden en boven Marken het Noorderlicht zagen. Dan weet je even niet wat je overkomt! Anderen reizen er speciaal voor naar Lapland om dat te zien.

Het is weer vakantietijd, dus het zou zo maar kunnen dat u /jij ook zo'n 'Psalm 8' ervaring krijgt, als je op een bijzondere plek komt of iets heel moois ziet.

Ik wens het u /jou van harte toe!

Rikkert Zuiderveld heeft een prachtig lied gemaakt naar aanleiding van psalm 8 (in het Liedboek, lied 8b):

*Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer hoe heerlijk is uw naam!*

Voorbede

1. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen.
2. Leer ons te bidden voor onze naaste.
3. Vernieuw ons denken.
4. Voor de mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en armoede.
5. Geef Uw volk Israël Uw liefde die nodig is om de haat van de wereld te dragen.
6. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, dat ze rust mogen vinden. En zich verwonderen over Uw natuur.
7. Doe ons het eenvoudige zoeken. En dankbaar zijn voor alles wat U ons biedt.

Ria Kaars

Collecte ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Komende zondag 21 juli is de collecte van de diaconie bestemd voor "ASKV/Steunpunt Vluchtelingen". Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en vaak na vele jaren in Nederland op straat worden gezet. Ze hebben vaak psychische problemen, hebben geen onderdak, geen eten en zijn vaak niet gezond. Na enige tijd te hebben rondgezworven komen ze pas in aanraking met het ASKV. Als er kinderen bij zijn of vrouwen zonder man, probeert het ASKV ze meteen van de straat te halen. Vrouwen worden in de kwetsbare positie van rondzwerven namelijk vaak door criminelen ingepalmd en opgepakt en komen in de prostitutie terecht. Dat geldt ook voor oudere meisjes. De ASKV probeert deze afgewezen vluchtelingen zoveel mogelijk te helpen op 3 terreinen: juridische hulp, huisvesting en politieke lobby. In de praktijk betekent dat o.a. hulp bij de voorziening van eten, een bed om in te slapen, verzorging door een dokter, geestelijke steun, rechtsbijstand, Nederlandse les, etc.

Ook organiseren zij dagactiviteiten, leerwerkplekken en cursussen waarmee vluchtelingen kunnen werken aan een realistische toekomst. Deelnemers bekwamen zich bv. in het meubel maken, kappen, webdesign, kleding maken, fietsen repareren en veel meer.

De ASKV is voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties om dit belangrijke werk uit te kunnen voeren. Mocht u om wat voor reden dan ook de collecte missen, dan kunt u ook uw gift overmaken op Ibannummer:

NL 75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Diaconie der Prot. Gem. Marken onder vermelding van "ASKV/Vluchtelingen".

Wilt u meer over het ASKV weten, kijk dan eens op hun site www.askv.nl

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Namens de diaconie, Eef Visser

Liturgie

Protestantse gemeente te Marken

5^e van de zomer, zondag 21 VII 2019 om 10.00 uur in de Grote Kerk

Intrede

Consistoriegebed.

Intredepsalm: Psalm 91 vers 1 en 4.

Bemoediging.

Groet.

Lied 209 'Heer Jezus, o Gij dageraad', couplet 1, 2 en 3.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 938 'Christus die u wilt tooien', couplet 1.

Leefregels.

Lied 938 couplet 2.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Eerste lezing uit het Oude Testament: Exodus 16,11-17; 31-35 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 78 vers 2, 8 en 9.

Tweede lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 2,12-17 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 755 'Toch overwint eens de genade', couplet 1 en 2.

Verkondiging: 'Gods getuigenbeschermingsprogramma'.

Lied 898 'Een vaste burcht is onze God', couplet 2 en 4.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 799 'Kom, kinderen niet dralen', couplet 2 en 6.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

Hallo beste mensen,

Jullie weten misschien al wel dat ik verhuist ben.

Na meer dan 40 jaar in de Gouwzeestraat gewoond te hebben met veel plezier.

En ben ik nu verhuist naar de Hoogkamplaan, en voel me er daar al thuis.

Dank aan de burens voor die fijne tijd.

Mijn nieuwe adres is,

P.Moenis

Hoogkamplaan 78 2^e etage

1156 A.K. Marken.

Gezang 247 vers. 1 en 3

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt

Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij .

U heb ik nodig, uw genade is

Mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?

In nacht en ontij, Heer blijf mij nabij.

In de vroege ochtend van 13.7.2019 is rustig ingeslapen onze dierbare zuster en tante

Geertje van Heertum-Dorland

In de leeftijd van 96 jaar.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel

sterkte met dit grote verlies.

Jaap Dorland, Baambrugge

Aaltje de Waart-Dorland

Neven en nichten

Fam. Stooker

Fam. Schouten

Fam. De Groot

Fam. Dorland

Fam. De Waart

„Ik ben er“

Ben je door het woelige leven
verwond met hartezeer,
wees eens stil en luister goed
„Ik ben er“ zegt de Heer.

Ik ben er in de avond
Ik ben er in de nacht
Ik ben er als je thuis komt
en er niemand op je wacht.

Ik ben er als je lacht
Ik ben er als je huilt
of achter schijnbaar vreugde
groot verdriet verschuilt.

Ik ben er in je twijfel
als je moe bent van 't geloven
Ik houd je stevig vast
tot je twijfel bent te boven.

En ben je soms teleurgesteld
in de loop van 't leven,
wanhoop niet, Ik ben er
om opnieuw weer moed te geven.

Ik ben er als een schaduw
steeds voor, opzij en achter jou
Ik ben er als een Vader
omdat Ik van je hou.

Luitje Dorland - Commandeur



Na een uitruk van de grote reddingboot, ging op zaterdagmiddag 6 juli ook de kleinere reddingboot het water van de Gouwzee op. Niet om mensen in nood te redden, maar om het Beach Challenge Team uit Marken naar de overkant te brengen. Daar op het surfstrand van Hemmenland werd weer de jaarlijkse Beach Challenge gehouden. Net als vorig jaar georganiseerd door de Protestantse Gemeente Monnickendam, Marken, Zuiderwoude-Uidam, Broek in Waterland, Zunderdorp, Ilpendam en Watergang.

Team Marken werd op spectaculaire wijze door de kleine reddingboot van de KNRM en het schip 'de Eva', van Dirk-Jan van Geemen naar de locatie aan de overkant gebracht. Geweldig mooi om op deze manier naar de plaats van bestemming gebracht te worden en zo aan de Beach Challenge te beginnen. Vrijwilligers van de KNRM en Dirk-Jan van Geemen, heel, heel hartelijk bedankt!

Ondanks een beetje regen begonnen ongeveer 45 jongeren uit de verschillende Waterlandse gemeenten aan de Beach Challenge. Het surfstrand van Hemmenland was omgebouwd tot een parcours met zes spellen. Het eerste spel was een bootjesrace en dat bracht de stemming er voor de rest van de middag goed in. Het team uit Marken werd tweede in deze race. Er volgen nog een sponzenloop, waterleidingspel, blind tafeldekken, 30 seconds, tweelingvoetbal en voetgolf. Niet in alle spellen was het team uit Marken even goed, maar het tweelingvoetbal werd met een 3-0 voor Marken goed afgesloten.

Na de Beach Challenge werden alle deelnemers naar het jeugdhonk in de Opstandingskerk vervoerd. Daar stond een heerlijke en zeer uitgebreide barbecue klaar. Hier werd ook de definitieve uitslag van de Beach Challenge bekend gemaakt. Team Marken pakte de gedeelde tweede plek. De wisselbeker ging net als vorig jaar naar Monnickendam.

Al met al een heel geslaagde activiteit voor onze jongeren en wij kijken nu al uit naar de editie van volgend jaar.

De organisatie van Beach Challenge 2019.

Kijk voor foto's van de Beach Challenge op facebook van de kerk en op Marker Nieuws.

Vakantie Bijbel Week 2019

Voor alle kinderen in de leeftijd van de basisschool!

SchatRijk!



Zondag 18 augustus vieren wij de start van de Vakantie Bijbel Week in de Patmoskerk. De kerk is open vanaf 09.30 uur.

De Vakantie Bijbel Week activiteiten zijn in- en rond de Patmoskerk op:

maandag 19 augustus : 10.00-12.30 uur

dinsdag 20 augustus : 10.00-12.30 uur

woensdag 21 augustus : 10.00-14.00 uur

dinsdagavond 21 augustus, van 19.00 uur, tot +/- 22.00 uur, is er weer de speciale activiteit voor de tieners in de leeftijd vanaf groep 7 van de basisschool. De start van deze activiteit is op het terrein van de KNRM aan de haven.

Het VBW slotfeest vieren wij woensdagavond 21 augustus vanaf 19.30 uur in de Patmoskerk.

Voor iedereen geldt: van harte welkom!!