

Protestants Marken



Jaargang 13. Nummer 30

verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 juli 2019.

Kerkdienst voor : Zondag 28 juli 2019

Patmoskerk.

10.00 uur: Ds. E.H. Egberts. Uit Nijkerk.

Organist: Dirk Kes.

Kosters. Jaap Boes en Klaas Boes.

Schoollied: Geen.

Schoolliedlezen: Geen.

Creche: Geen.

Kindernevendienst: Nathanja Moenis.

Eerste collecte voor Project Waterlandse Gemeente.

Tweede collecte voor de Kerk.

Kerktaxi. Kees Visser. Tel. 601341.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	28 Juli	Lucas 11 : 1 - 13	Gebedsonderwijs.
Maandag	29 Juli	Lucas 11 : 14 - 28	Met stomheid geslagen.
Dinsdag	30 Juli	Lucas 11 : 29 - 36	Meer dan Jona.
Woensdag	31 Juli	Lucas 11 : 37 - 44	Wat verdient de schoonheidsprijs.
Donderdag	1 aug	Lucas 11 : 45 - 54	Wie beledigt wie?
Vrijdag	2 aug	Lucas 12 : 1 -12	Wat de Geest je ingeeft.
Zaterdag	3 aug	1 Samuel 4 : 1b - 11	De Heer laat zich(niet) meenemen.

Overdenking / Meditatie

Johannes 3

Opnieuw geboren worden was vanmorgen (16 juni) de rode lijn in de verkondiging, naar aanleiding van het gesprek tussen de Joodse leraar Nicodemus en Jezus van Nazareth. Wie opnieuw geboren wordt kan het Koninkrijk van God zien aldus Jezus, en niet alleen zien, het Koninkrijk van God binnengaan.

Hoe kan dat vraagt de joodse leraar. Hoe kan dat vraagt u als lezer, vraag ik me af als ik me met deze woorden bezighoud.

Opnieuw geboren worden om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

Ik ga nu even terug naar de eerste regels van de Bijbel. Het scheppingsverhaal begint met: "Er zij licht" zegt God, licht in de duisternis en in dat licht wordt ook de mens, de Adam, geplaatst. De mens, lichtdrager, verantwoordelijk voor zijn omgeving. Verantwoordelijk ook voor elkaar.

De Bijbel spreekt van een God die omziet naar mensen, die mensen in vrijheid wil laten leven. Zo heeft Hij het bedoeld. En als het volk van Israël dreigt te bezwijken in de duisternis van de slavernij daalt Hij af om ze te leiden naar een leven in vrijheid, opnieuw lichtdrager te zijn. Verantwoordelijk voor elkaar. "En jij Mozes moet mijn volk leiden via de woestijn naar een leven in vrijheid in een wijs land".

In de gehele Joodse Bijbel en in de Evangelieën wordt het verantwoordelijk zijn voor elkaar steeds opnieuw genoemd en onderwezen.

Verantwoordelijk zijn voor de wereld, voor de verdrukten, voor de vreemdeling, voor de vluchteling.

En steeds weer lees je ook in die Bijbel dat dit niet altijd gemakkelijk is en vaak ook niet lukt. Het eigenbelang komt regelmatig weer boven drijven, steekt steeds opnieuw de kop op. Waardoor mensen in de verdrukking, in de duisternis komen.

En zoals de God die afdaalde om zijn volk te bevrijden herkenbaar werd in het optreden van Mozes, zo zal Hij steeds opnieuw herkenbaar zijn in ieder die gestuurd wordt naar mensen in nood. De Bijbel legt de nadruk op een menswaardige samenleving voor iedereen, en de grondslag voor een rechtvaardige politiek. Hoe is dat vandaag? Voelen we ons geroepen door de God die neerdaalde om naar mensen om te zien?

Het volk Israël ontvangt onderweg naar het Beloofde Land de 10 geboden (tegenwoordig de 10 woorden). Regels als richtsnoer voor een leven in vrijheid, verantwoordelijk voor elkaar. De Thora levensonderricht ingrijpend tot op de dag van vandaag. Vanaf de dag dat Mozes deze woorden ontvangen heeft en aan zijn volk doorgegeven, zijn mensen in de gelegenheid gesteld gerechtigheid te betrachten.

Tegen alle verdrukking in omzien naar mensen in nood, mensen die hulp nodig hebben.

Zie je het al gebeuren? Zich geroepen voelen om elkaar te dienen. Dus niet heersen maar dienen, dienstbaar aan die ander die in nood zit en geen verweer heeft.

Jezus Messias heeft in z'n optreden met grote regelmaat die dienstbaarheid in het middelpunt geplaatst, vaak verwijzend naar de profeten voor hem die hier ook regelmatig aandacht voor vroegen. Te midden van een wereld waar oorlog, onderdrukking, corruptie, jaloezie en eigenbelang aan de orde van de dag zijn, roept de Bijbel ons op tot aandacht en liefde voor de medemens. Roept ons op lichtdrager te zijn.

Is die oproep uitvoerbaar? Mozes zegt ons dat die oproep uitvoerbaar is (Deuteronomium 30). Deze opdracht is heel dichtbij, u kunt hem in u opnemen, u eigen maken, u kunt hem volbrengen lees ik daar.

Ik ga nu even terug naar het begin van deze overdenking.

Jezus spreekt over opnieuw geboren worden om het Koninkrijk van God, om Zijn Koninkrijk binnen te gaan. Zou Hij dit bedoeld hebben in Zijn gesprek met Nicodemus, de Joodse wetgeleerde? Opnieuw geboren worden tot een totaal andere levenshouding,

een levenshouding zoals de Schepper het ooit bedoeld heeft.

Zie je het voor je? Het Bijbelse visioen van een wereld in vrede, in gerechtigheid, in liefde voor elkaar? Geen oorlog, geen onderdrukking, geen grote verschillen tussen rijkdom en armoede. Deze levenshouding uitdragen tegen alle gewelddadige verdrukking en heersende standpunten in, en reken maar dat het je niet in dank zal worden afgenomen.

De heersende klasse in deze wereld zal z'n positie en status niet zomaar opgeven.

"Ga maar op weg en Ik zal met je zijn". Woorden van Jezus Messias.

Nieuwe Hemel nieuwe aarde noemt de Bijbel het waar gerechtigheid woont, en waar liefde de boventoon voert.

Een Nieuwe Schepping! Opnieuw geboren worden!

Gerrit Visser.

Voorbede

1. Vernieuw ons denken.
2. Voor de mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en armoede.
3. Geef Uw volk Israël Uw liefde die nodig is om de haat van de wereld te dragen.
4. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, dat ze rust mogen vinden. En zich verwonderen over Uw natuur.
5. Doe ons het eenvoudige zoeken. En dankbaar zijn voor alles wat U ons biedt.
6. Leidt Therèse Altena op Uw weg. Vernieuw haar krachten nu zij opnieuw haar plaats in neemt bij "Misión Timoteo".
7. Voor de "ouderenzorg". Dat jong en oud niet vervreemden van elkaar.

Ria Kaars

Opbrengst collecten van zondag 21 Juli.

De eerste collecte bestemd voor A.S.K.V. Steunpunt Vluchtelingen. E 217,65

De tweede collecte bestemd voor de Kerk. E 248,22

Zondag a.s. zal de collecte bestemd zijn voor het **Project van de Waterlandse Diaconieën: de aankoop van een rijst- en maismolen en de aanleg van een drinkwatersysteem met 5 tappunten in het dorp Matupe op het eiland Mindanao in de Filippijnen.**

Zoals u weet, is dit project aangedragen door de stichting Ronoylion die al sinds 1985 actief op de Filippijnen. Omdat Ronoylion met uitsluitend vrijwilligers werkt, komt het bedrag voor 100% ten goede aan het project.

De hulp aan dorp Matupe is onderdeel van een 5-jaren project dat meerdere dorpen begeleidt en ondersteunt in hun landbouwontwikkeling om grotere voedselzekerheid te krijgen. Door primitieve landbouwmethodes en onderontwikkelde landbouwkennis is de landbouwproductie zeer laag en zijn er jaarlijks verschillende hongermaanden. Ook het gebrek aan een goed drinkwater- en irrigatiesysteem is een probleem. Daarnaast is de diversificatie in de verbouw van landbouwproducten gering door gebrek aan kennis, wat weer leidt tot eenzijdige voeding. Onze Waterlandse bijdrage aan de ontwikkeling van deze dorpen is dus de aankoop van een **rijst- en maismolen en de aanleg van een drinkwatersysteem** in het dorp.

Met een voorschot van Ronoylion is men in het dorp inmiddels al ver gevorderd met de aanleg van het **drinkwatersysteem**: er zijn distributieslangen aangelegd, pompen geïnstalleerd en een watertank gebouwd. Ook een schuttank is aangelegd en momenteel worden de 5 tappunten aangebracht, zodat het dorp in augustus al over schoon drinkwater kan beschikken. Op

bijgevoegde foto ziet u de kinderen van het dorp bij de rampompen die aangebracht zijn. Ondertussen wordt ook aan de **rijst- en maismolen** gewerkt. Een groepje boeren uit Matupe zal in september naar de werkplaats reizen waar de molen wordt gemaakt, om onderricht te krijgen in onderhoud en reparatie. Zo worden goed onderhoud en een kundig gebruik van de rijst- en maismolen voor de toekomst gegarandeerd.



Dit hele project ondersteunt de gemeenschappen niet alleen in hun ontwikkeling en voedselzekerheid, maar moet er ook voor zorgen dat jongeren in hun eigen dorpen een toekomst kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden. Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en moreel verval van de jeugd is dus een bijkomend, maar wel heel belangrijk resultaat van dit project.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Meegaan met een jongerenreis naar Israël? Gewoon doen!

In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël en Palestina. Geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal geweest is wil nog eens terug. Dat geldt ook voor Talya de Lange (20) die twee jaar geleden een tussenjaar in de internationale gemeenschap Nes Ammim doorbracht. Als dochter van twee mensen die elkaar in Nes Ammim leerden kennen had Talya al twee keer vakantie gevierd in Israël.

Toen ik me ging verdiepen in Nes Ammim leek dat me wel wat. Ik ben als vrijwilliger begonnen in de *housekeeping*, daarnaast was ik assistent van de dialoogcoördinator. Nes Ammim heeft projecten die Joodse en Palestijnse mensen bij elkaar brengen. Ik hielp de dialoogcoördinator met de administratie en kwam zelf ook in contact met de mensen om wie het gaat.”

In de elf maanden dat ze er verbleef leerde Talya het land goed kennen. “Nes Ammim biedt de vrijwilligers een studieprogramma aan. Elke maand kon ik studietrips maken en lezingen volgen. Ik deed aan alles mee. Zo bezocht ik onder andere de Negev, de WestBank en de grens met Gaza. Daardoor ontmoette ik bewoners met wie ik anders niet zo snel in contact zou komen.”

Hoe kun je zo samenleven?

Ze kreeg veel mee van zowel joodse als Palestijnse zijde. “Ik hoorde heftige dingen. Er zijn veel mensen met haatgevoelens ten opzichte van de andere ‘partij’. Er zijn gelukkig veel mensen die vreedzaam naast elkaar willen leven maar er zijn ook mensen die dat niet willen. Hoe kun je zo samenleven, vroeg ik me af.” Als het begin van een oplossing ziet Talya de dialooggroepen die worden georganiseerd tussen Joodse en Palestijnse jonge mensen. “Dat biedt hoop dat de nieuwe generatie goed met elkaar op kan schieten.”

Gewoon doen!

Ze is blij dat ze vanuit Nes Ammim het land en zijn bewoners zo goed heeft leren kennen. “Als toerist lukt je dat niet. Dat is ook het mooie van de georganiseerde jongerenreis volgend jaar. Die is zo opgezet dat je in contact komt met mensen die je anders niet tegenkomt. Contact met de mensen die echt over het land kunnen vertellen, zowel aan joodse als Palestijnse zijde. Het wordt er zoveel leuker en interessanter van als je van alles wat meekrijgt. Als je geïnteresseerd bent in het land is de jongerenreis echt een goede optie.” Zelf gaat Talya deze zomer alweer terug naar Israël, voor een vakantie.

Tegen jongeren die overwegen om mee te gaan met de jongerenreis wil ze zeggen: “Gewoon doen! Zo ben ik ook gegaan. Ik had nog niet zoveel met het land, maar wist dat het bijzonder moest zijn. Ik ben uit mijn comfortzone gestapt. Ik heb veel geleerd, een nieuwe cultuur ontmoet en een prachtig land gezien. Alles was nieuw en interessant, heel gaaf! Laat je niet afschrikken door het feit dat er zo vaak conflicten zijn in het land. Als toerist krijg je er weinig tot niets van mee.”

Over de reis

De reis vindt plaats van 19 tot 28 juli 2020 en is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. Op **woensdagavond 25 september 2019** is er een informatiebijeenkomst in Utrecht, voor iedere jongere die geïnteresseerd is in deze reis. Daarna pas volgt de definitieve aanmelding voor de reis. De kosten voor de reis bedragen ongeveer 1200 euro per persoon. Kent u jongeren die u op deze reis wilt attenderen? Jongeren kunnen meer informatie krijgen bij Floor Barnhoorn (f.barnhoorn@protestantsekerk.nl).

Dit artikel is de ingekorte versie van het hele artikel dat te vinden is op:

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/meegaan-met-de-jongerenreis-naar-israel-gewoon-doen/>

Geplaatst door Kees Kersbergen

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Revgersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 109: mw. L.Kes-Schouten

Kamer 133: hr P.Uidam

Kamer 204: mw. A de Wit

Kamer 223: mw. G.Kaars-Appel

Kamer 237: hr. C.Kaars en mw.J.Kaars Zeeman

Kamer 309: mw. M.Moenis-Kes

Kamer 322: mw T.Schipper-Visser

Kamer 324: mw. G.v Altena-Zondervan

Kamer 325: mw I.Visser-Kuipers

Kamer 325.1: mw.I Stoker-Zeeman

Kamer 328: mw L.Zeeman

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Afd: Berkenhof 1 Kamer 5 : hr.K.P.Schipper

Verpleeghuis Zuidland, Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend

Mw. L.Peereboom-Taanman

Verpleeghuis “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. 't Brijkje : hr. S.Peereboom Kamer 3

Afd. Havendijkje : hr. J.Zondervan Kamer 108

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316: mw. L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis “de Notaris”, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen

Kamer 6: hr. E.Commandeur

Verpleeghuis Lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148: mw. L Boneveld- Boes

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

Verpleeghuis Villa Sweelinckhof, Sweelinckhof 1, 1687 BV Wognum

Afd Villa C1: hr. J. Appel

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer : hr.P.Uithuisje

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Piet Boes

Tel. 0299-601927



50 jaar getrouwd

Liefde is eindeloos, puur en oprecht
Liefde is warmte, liefde is echt
Liefde is meer dan een halve eeuw bij elkaar
Liefde is een huwelijk van 50 jaar

Donderdag 25 juli is het 50 jaar geleden dat onze ouders, schoonouders,
bappe en bessie getrouwd zijn.

Lieve memme en ta, bessie en bappe van harte gefeliciteerd
en we hopen dat er nog vele mooie jaren mogen volgen
met elkaar en met ons.

Liefs,
Christina en Pieter, Marcella en Jaap,
Ramon en Kelsey, Larissa, Laura en Sofie

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties en kaarten
die we kregen na de geboorte van onze kleindochter Ilse.

Jannetje en Elbert
Grotewerf 1

*Tot het laatste wilde je leven,
door een sterke wil gedreven.
Je geest was nog op volle kracht
maar over je lichaam had je geen macht.
Alle liefde, vrolijkheid en energie die jij hebt gegeven
blijft voor altijd in ons voortleven.*

Openbaringen 2 : 10

Wees getrouw tot de dood en
Ik zal u geven de kroon des levens

Na een periode van afnemende gezondheid is onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en bessie na een langdurig ziekbed rustig ingeslapen

LIJSJE STOKER

echtgenote van Dirk Teerhuis †

2 april 1936

22 juli 2019

Neeltje en Klaas

Dave en Claudia
Remco en Kim

Sijtje en Piet

Ramona en Metten
Patrick en Wendy

Jan en Ellen

Nadine en Kevin
Lianne en Martijn

Achterkleinkinderen

Correspondentieadres : N. Kes-Teerhuis, Zeilstraat 3, 1156CJ Marken

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 27 juli 2019 om 14.00 uur in de Grote Kerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 13.15 uur voorafgaande aan de rouwdienst.

Na afloop van de begrafenis nodigen wij u uit voor een kop koffie in dorpshuis "Het Trefpunt".

*geen bloemen
geen bezoek aan huis*

Lieve Bessie,

Je was een Bessie bij wie alles mocht.
 Voor ons was niets je teveel.
 Jij stond altijd voor ons klaar.
 Bessie we gaan je heel erg missen,
 Maar in ons hart blijf je altijd bij ons.

Liefs je kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dave en Claudia
 Remco en Kim
 Ramona en Metten
 Patrick en Wendy
 Nadine en Kevin
 Lianne en Martijn

Maura en Sofia
 Nikki en Nina
 Nigel en Fayen
 Rory

Gelukkig zijn mensen die u hebt uitgekozenen

Want zij mogen bij u komen

Zij mogen in uw tempel wonen

En genieten van het goede dat u geeft.

Dinsdag bereikte ons het bericht dat onze buurvrouw

Lijsje Teerhuis-Stoker

maandagavond is overleden.

Lijsje was altijd in voor een praatje en stond voor iedereen klaar.

Na 4 mei, toen zij in het ziekenhuis werd opgenomen, werd zij meteen gemist.

Wij zullen haar herinneren als een altijd opgewekte, vrolijke buurvrouw.

Wij wensen de kinderen en klein- en achterkleinkinderen veel kracht en sterkte toe.

De bewoners van de Thamiswerfstraat/Westerstraat

*Het levenspad is afgelopen
de grens bereikt met laatste kracht
De hemel gaat nu voor haar open
ze is voor eeuwig thuisgebracht*

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze schoonzus en peet

Lijsje Teerhuis - Stoker

Wij wensen Neeltje en Klaas, Sijtje en Piet, Jan en Ellen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel kracht en sterkte toe met dit verlies.

Neeltje † en Muus †

Sijtje & Piet †

Wolmet & Muus †

<i>Luutje & Pieter Cornelis</i>	<i>Neeltje & Jeroen</i>
<i>Neeltje Miranda & Floris</i>	<i>Maritje & Eric</i>
<i>Angela & Remco</i>	<i>Pieter Jan & Kelly</i>
<i>Muus Marcel & Jennifer</i>	<i>Aaltje & Wim</i>

Achterneven en achternichten

In het leven van Lijsje zijn zorgen en moeite haar niet voorbij gegaan
De contacten en gesprekken waar zij zo van hield zullen wij gaan missen.

Na een ziekbed van enkele weken heeft de Here uit onze familiekring weggenomen,
mijn schoonzuster en onze Peet

Lijsje Teerhuis-Stoker

We wensen de kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe.

I. Stoker-Zeeman en haar kinderen