

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 32

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 augustus 2019

Kerkdienst voor: zondag 11 augustus 2019

Patmoskerk

10.00 uur Ds. J. Tiggelaar, Nieuw Leusen

Organist: Hans Jütte

Kosters: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Kindernevendienst: Grèthe van Belzen

De eerste collecte is bestemd voor:
Kerk in Actie Werelddiaconaat

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Kerktaxi: Hein Pieter Zondervan, tel. 601910

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	11 augustus	1 Samuël 8: 1-9	Wie is de koning?
Maandag	12 augustus	1 Samuël 8: 10-22	Waarschuwing
Dinsdag	13 augustus	1 Samuël 9: 1-14	Op zoek
Woensdag	14 augustus	1 Samuël 9: 15-10:1	Gezalfd
Donderdag	15 augustus	1 Samuël 10: 2-16	Nog geheim
Vrijdag	16 augustus	1 Samuël 10: 17-27	Sauls grootheid
Zaterdag	17 augustus	Lucas 12: 35-48	Onverwachts, maar niet onverwacht

Het Woord, dat levens kan veranderen.

In het gezin waar ik opgroeide werd iedere dag aan tafel gelezen en er werd gediscussieerd over de betekenis van dat Woord voor je leven. Ik kan me geen verjaardag of bezoeken aan ooms en tantes herinneren zonder gesprekken over geloof, leven, politiek, ethiek.

De sfeer rond de Bijbel was positief. Het was belangrijk en vanuit de bijbel kreeg je voeding voor het leven van alledag.

In onze kerken en gezinnen is die vanzelfsprekendheid van de omgang met het levende woord in de loop van de jaren afgenomen. Bij alle onderzoeken, die er in de tweede helft van de vorige eeuw werden gehouden daalde het bijbelgebruik. Er was nog wel het idee dat de bijbel belangrijk was, maar de persoonlijke band en het gebruik nam sterk af. Misschien herkent u die trend in uw eigen leven. Ik wel. De bijbel was 'best wel een belangrijk boek', maar was het ook een leidend of een levensveranderend boek?

Nou nee, zeggen heel veel mensen in onze tijd in ons land.

Toen ik algemeen directeur werd van het Nederlands Bijbelgenootschap was ik oprecht blij dat ik in de traditie van bijbelvertalen en -verspreiden mocht staan. Er was vreugde om de verschijning van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 en we gingen aan de slag voor een nieuw project 'De Bijbel in Gewone Taal'.

In die tijd ging ik ook naar Afrika en ik vertel u hier het verhaal van de gevangenis van Lomee in Togo, West Afrika.

'Op een zondagmorgen ga ik samen met enkele medewerkers van het bijbelgenootschap van Togo in een busje naar de grote staatsgevangenis vlakbij de hoofdstad. De directeur is een christen. Hij ontvangt ons allerhartelijkst, op z'n Afrikaans, met omhelzingen.

Voor de deur staan gewapende bewakers. De directeur krijgt een exemplaar van een bijbel in zijn taal, voor het eerst is deze vertaling verschenen. Dus niet alleen meer in het Frans, de taal van de kolonisator, maar een bijbel in de moedertaal.

Ik mag exemplaren van de nieuwe vertaling gaan uitreiken aan gevangenen.

Een paar honderd stoere, gespierde kerels. De bewakers gaan mee. De gevangenispastor nodigt de mannen en jongens, die willen luisteren uit om in een kring te komen staan. Ik verwacht dat er enkelen komen, maar meerdere tientallen komen naar voren, de rest kijkt op een afstandje toe. De directeur stelt voor om een lied te zingen, een gezang klinkt op, de sfeer wordt anders. Het verschuift van wantrouwend en een beetje gevaarlijk, naar aandachtig en gevoelig.

Aan mij wordt gevraagd om het woord te nemen. Ik heb geen toespraak op papier voorbereid, maar heb wel een beeld van een voetbalwedstrijd in mijn hoofd. Ik vraag of ze van voetbal houden en vertel dat ik uit Nederland kom, ik ga ervan uit dat ze Ajax wel kennen. Dat is goed gedacht. Er klinkt applaus. Ik zeg: het leven van mensen is net als een voetbalwedstrijd. Soms win je, maar vaker verlies je. Gemompel van herkenning klinkt op. Ik leg de verbinding met de bijbel. Verhalen, die jouw leven kunnen beïnvloeden. Verhalen van verlies en overwinning, maar uiteindelijk mag je geloven dat je leven gedragen wordt, ook als je in de gevangenis terecht gekomen bent. Jezus leek een winnaar, verloor zijn leven, maar Hij stond op. De overwinning op de dood.

Ik mag de eerste exemplaren van de nieuwe bijbelvertaling uitreiken aan een oudere man en een jongen, daarna krijgen ook de anderen, die dat willen een exemplaar. Ze kussen de bijbel en heffen het boek boven hun hoofd, in een polonaise lopen ze al zingend over het gevangenisterrein. 'De vreugde van het Woord'

Ik zal niet zo gauw meer zeggen dat de Bijbel best wel een belangrijk boek is. Ik werd er in Afrika, in Togo, in de gevangenis, weer op gewezen dat de Bijbel, levens kan veranderen.

CeesJan Visser

(Bovenstaande is een bewerking van de overweging, die ik hield tijdens het Morgengebed in de Grote Kerk op zondag 30 juni j.l.)

Voorbede

1. Doe ons het eenvoudige zoeken. En dankbaar zijn voor alles wat U ons biedt.
2. Leidt Therèse Altena op Uw weg. Vernieuw haar krachten nu zij opnieuw haar plaats in neemt bij "Misión Timoteo".
3. Voor de "ouderenzorg". Dat jong en oud niet vervreemden van elkaar.
4. Heer, leer ons het kwade ten goede te keren.
5. Voor alle helpers van de Vakantie Bijbel Week, dat ze zich goed voorbereiden om dit werk in Uw dienst te doen
6. Dank U dat Gij ons in alles tegemoet treedt. Wij bidden dat Uw vrede en liefde de wereld mag overtuigen.
7. Laat Uw schat van verlossing niet een mysterie zijn voor onze kinderen, maar een geheim dat zichtbaar is in ons leven.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 4 augustus 2019

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie
De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 121,70
€ 118,85

Liturgie kerkdienst zondag 11 augustus 2019

Intochtslied 217: 1 t/m 4
 Welkom en mededelingen
 Stil gebed
 Votum en groet
 Lied 217: 5
 Gebed van verootmoediging
 Lied 57: 1 en 2
 Verkondiging genade
 Lied 57: 5 en 6
 Gebed om de opening van het woord
 Lied 348: 1
 Schriftlezing Hebr. 11: 1-16
 Lied 313: 3 en 5
 Verkondiging
 Lied 313: 1 en 4
 Dankgebed en voorbeden
 Inzameling van de gaven
 Lied 903:1 en 6
 Heenzenden met leefregel en zegen
 Lied 431c

Collecte Werelddiaconaat van Kerk in Actie

Komende zondag wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie. Deze zondag richt ze zich op **Rwanda**.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Bij de genocide 25 jaar geleden werden meer dan 400.000 kinderen wees door grootschalige massamoorden. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Via Mwana Ukundwa biedt Kerk in Actie een nieuw begin aan duizenden weeskinderen door voorlichting, het zoeken van opvangfamilies voor deze kinderen en het regelen van onderdak en scholing.

Tijdens de oprichting van Mwana Ukundwa in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's.

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar in totaal zo'n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

Door steun aan deze kerkelijke organisatie Mwana Ukundwa helpt Kerk in Actie om de vele wezen in Rwanda weer een menswaardige toekomst te geven.

Namens de diaconie,
Eef Visser

In gedachtenis aan

Lijsje Stoker

overleden op 22 juli 2019 in de leeftijd van 83 jaar en echtgenote van Dirk Teerhuis

Wanneer je de dingen op zichzelf bekijkt, los van hun onderlinge samenhang, dan ontgaat je veel. Daar moest ik afgelopen week aan denken toen ik dacht aan Lijsje Stoker. Aan haar leven en aan de uitvaartdienst op haar begrafenis zaterdag 27 juli.

Maandagnacht overleed ze in verpleeghuis De Viervorst te Purmerend. De vrijdag ervoor had ik haar een bezoek gebracht, op een van haar goede dagen, want ze was vaak zo moe. Het was een goed gesprek dat haar op de een of andere manier vrede gaf. Toen was ik nog onbekend met haar levensgeschiedenis.

Die dinsdagmorgen bespraken we haar leven. Aan haar tafel in de Thamiswerfstraat. Een briefje kreeg ik in handen. De liederen uitgezocht. De bijbelpassages aangereikt. Woorden waar ze mee, en waar ze uit had geleefd. Eeuwige Woorden die haar in al die jaren op de been hielden. Die geweldig mooie psalm 84, die troostrijke en bemoedigende woorden van de apostel Paulus. Toen ik al de gebeurtenissen in haar leven op een rij zette, werd mij duidelijk waarom die ene passage uit Openbaring bovenaan de rouwkaart stond: 'Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens'.

Het leven van Lijsje was namelijk een strijd geweest. Op haar zevende was ze wees en nergens echt thuis. Zes zusjes overleden aan tuberculose. Dirk kreeg op jonge leeftijd een herseninfarct. Het overlijden van Muus trok diepe sporen. Die vreselijke ziekte verwoeste haar lichaam. Maar Lijsje wist desondanks, wat haar geloof betreft, op de been te blijven. Daar zorgde Christus zelf voor. Dat je bij de Here God nooit teveel bent ook, al is je leven zo nu en dan een rommeltje, dat er een bestaan is waar pijn en verdriet geen vat op krijgen, dat hield haar op de been. Daardoor wist ze het vol te houden. Daarin is Lijsje ons tot voorbeeld! Zulke dingen zie je pas wanneer je alle gebeurtenissen in perspectief zet en in verhouding tot elkaar.

Laten we in onze gebeden de Heer vragen om speciale aandacht voor haar kinderen: Neeltje en Klaas, Sijtje en Piet, Jan en Ellen, samen met alle kleinkinderen.

Ds. H.Z. Klink

Na 2 weken in het ziekenhuis en 4 weken revalideren in Novawhere en nu alweer 2 weken thuis op de Kets 28.

Wil ik een ieder die aan mij heeft gedacht d.m.v. een kaart, telefoontje of bezoek heel hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet; Lijsje Pereboom-Moenis.

Lieve buurvrouw Loppie,

1 jaar geleden...

Als de dag van gister.

1 jaar zonder buurvrouw Loppie.

Een gemis voor ons allen.

1 jaar verder...

Vergeten zullen we je zeker niet.

De burens en achterburens



Op 22 september a.s. organiseert de ZEC de "Johnny Cash Popdienst" in de Grote Kerk met live ondersteuning van de band "Men in Black".

In deze dienst gaan wij op reis over de bumpy gospelroad aan de hand van muziek en songteksten van countryzanger Johnny Cash. Dominee Cornelis Visser uit Westzaan neemt de bezoekers (veilig) mee op muzikale reis door het bewogen leven van de legendarische Amerikaanse country-legende.

In deze popdienst staat muziek centraal die mensen kennen van de radio, maar waarvan de teksten hen keer op keer verrassen wanneer deze in kerkelijke context worden gebruikt.

Het thema is 'De Verloren Zoon' geïnspireerd op de biografie over het leven van Johnny Cash waarin hij vertelt hoe het geloof hem heeft gered uit de ellende van drugs- en alcoholverslaving.

Datum: zondag 22 september 2019
 Tijd: 16.00 uur
 Locatie: Grote kerk, Kerkbuurt, Marken

Zendings- en Evangelisatie Commissie