

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer: 33

verschijnt wekelijks

zaterdag 17 augustus 2019

Zondag 18 augustus vieren wij de start van de Vakantie Bijbel Week in de Patmoskerk. De dienst begint om 10.00 uur en de kerk is open vanaf 09.30 uur. Alle kinderen die naar de Vakantie Bijbel Week komen, worden verwacht, om samen met hun familie en de gehele gemeente deze startdienst tot een feest te maken. Er is geen kindernevendienst.

Voorganger: Kees Kersbergen

Bijbellezing: Menno Korstman en

Thomas Teerhuis

Orgel: Dirk Kes,

Basgitaar/zang: Jacob Teerhuis

Gitaar/zang: Piet Visser en

Robbie Zwierts

Blokfluit: Agnes Kes

Kosters: Johan Zeeman en

Klaas-Dirk Zondervan

Crèche: Anneke Commandeur

Collecten: 1° Project Pakistan

2° Kerk

SchatRijk!



Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee, limonade en wat lekkers, dit wordt verzorgd door de vrijwilligers van de Vakantie Bijbel Week.

Voor gebruik van de kerktaxi, graag bellen naar: Koos Zwierts tel. 601751

“Maar ik kan je wel vertellen: Als Jezus terugkomt zal ik juichend de straat oprennen.”

Elisabethbode 21 juni, bladzijde 31.

Schatrijk!

Dit is het thema van de Vakantie Bijbel Week, Schatrijk! Aanstaaende zondagmorgen vieren wij als gemeente de startdienst en de dagen daarna barst het feest in volle hevigheid los. Vanuit de verhalen uit de Bijbel horen wij samen met alle kinderen dat wij schatrijk zijn als wij God en Jezus kennen. Wij horen verhalen over mensen die alles opgeven om de schat, die zij gevonden hebben, te pakken te krijgen. Het zijn verhalen van de Here Jezus om aan te geven dat het in ons leven maar om één ding gaat, en dat is Jezus kennen en Hem lief krijgen.

Alles opgeven om Jezus te (leren) kennen en Hem lief krijgen, dat is in onze tijd niet populair. Het gaat er vandaag de dag toch vooral om dat je jezelf ontdekt en dat je voor jezelf opkomt.

In de Elisabethbode van 21 juni las ik het verhaal van Willem, een man die alles is kwijtgeraakt. Nee, hij heeft niet vrijwillig alles opgegeven, maar het effect is hetzelfde. Zijn vrouw is weggegaan en kreeg de kinderen toegewezen. Geen werk meer en geen toekomst. Alles is hij kwijtgeraakt door tegenslagen, ruzies en drugsgebruik.

Wat hij niet is kwijtgeraakt is zijn geloof in God. In al zijn misère ziet hij zelfs kans om iemand, die geen dak boven het hoofd heeft, ruimte te bieden in zijn eigen huis. Jezus navolgen noemt hij dat. Dat is hem bijgebleven vanuit zijn christelijke opvoeding. De verhalen uit de Bijbel, de liederen die hij nog weleens hoort als hij op zondag naar de EO kijkt. Hij moet er soms van huilen en dan komt het gevoel van vroeger weer boven. Toen was alles nog goed.

Willem is moe van het leven. Hij ziet het soms niet meer zitten en vraagt zich weleens af: *Waarom ben ik nog hier?* Zijn geloof, dat God ook in zijn leven de eindverantwoording heeft, houdt hem nog hier. Hij zou wel willen dat God een keer rechtstreeks tegen hem zou zeggen: *‘Het komt wel goed.’*

Dan lees ik in zijn laatste opmerking, daar zegt Willem: *‘Maar ik kan je wel vertellen: Als Jezus terugkomt zal ik juichend de straat oprennen’.*

Volgende week horen de kinderen bij de Vakantie Bijbel Week weer de verhalen over Jezus. Over hoe rijk je bent als je Jezus kent. En precies daarom trof mij het verhaal van Willem. Uit zijn jeugd kent hij ook die verhalen over Jezus.

Daarom is het goed dat kinderen deze verhalen horen. Jezus zegt het ook: *Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet.* En dan kan het zo maar gebeuren dat zij zich deze verhalen later herinneren en, net als Willem, Jezus willen volgen.

God belooft dat Hij niet laat varen wat zijn hand eenmaal is begonnen.

In dat geloof vertellen wij, in de Vakantie Bijbel Week, aan de kinderen de verhalen over hoe rijk wij zijn als wij de Here Jezus kennen en liefhebben.

Want vroeger of later, raken ook wij alles kwijt en wat ben je dan Schatrijk, als je, net als Willem, juichend de straat oprent op de dag dat Jezus terugkomt.

Kees Kersbergen

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	18 augustus	Lucas 12:49-59	Vrede op aarde?
maandag	19 augustus	1 Samuel 11:1-13	Koningsnummer
dinsdag	20 augustus	1 Samuel 11:14-12:17	Troonrede
woensdag	21 augustus	1 Samuel 12:18-25	Bemoediging
donderdag	22 augustus	Lucas 13:1-9	Eerst de balk in je eigen oog ...
vrijdag	23 augustus	Lucas 13:10-17	Goeddoen op sabbat
zaterdag	24 augustus	Lucas 13:18-21	Klein begin
zondag	25 augustus	Lucas 13:22-30	Wie gered worden

Voorbede

1. Voor de "ouderenzorg". Dat jong en oud niet vervreemden van elkaar.
2. Heer, leer ons het kwade ten goede te keren.
3. Voor alle helpers van de Vakantie Bijbel Week, dat ze zich goed voorbereiden om dit werk in Uw dienst te doen.
4. Dank U dat Gij ons in alles tegemoet treedt. Wij bidden dat Uw vrede en liefde de wereld mag overtuigen.
5. Laat Uw schat van verlossing niet een mysterie zijn voor onze kinderen, maar een geheim dat zichtbaar is in ons leven.
6. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
7. Wilt U zijn bij de boeren op de Filippijnen. Dat ze niet verjaagd worden van hun land.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 11 augustus 2019

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 186,72
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 170,60

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

KOFFIEBUSSEN

Na een kerkdienst is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken,.

Om de kosten enigszins te drukken, staat er in de hal van de Patmoskerk en in het gebouw

Hoog een bus waarin men hiervoor een bijdrage kan doen.

De opbrengst vanaf 1 januari t/m 31 juli 2019 bedraagt Eur 293,65.

Hartelijk dank hiervoor.

Namens het college van kerkrentmeesters

Vakantie Bijbel Week 2019!

Liturgie startdienst VBW, zondag 18 augustus in de Patmoskerk

Voor de dienst speelt de band het lied, Zo is het koninkrijk, van Elly en Rikkert.

- Intochtslied: Lied 146c vers 1 en 7. Alles wat adem heeft love de Here
- Mededelingen door ouderling van dienst.
- Stil gebed
- Bemoediging en groet.
- Zingen: lied 288. Goedemorgen welkom allemaal.
- Bidden.
- Zingen: Wij belijden ons geloof met lied 7 uit Opwekking. Heer, God, U loven wij.
- Introductie thema van de dienst als inleiding op de schriftlezing. Het thema is: Schatrijk
- Lezen uit de Bijbel in gewone taal door Menno Korstman en Thomas Teerhuis.
Evangelielezing Matteüs 13 vers 44-46. En als schriftlezing Filippenzen 3 vers 7-11
- Zingen: Hè, luister mee naar een nieuw verhaal. Opw. Kinderen 112
- Gesprekje met kinderen voor in de kerk.
- Zingen: Op Toon Hoogte 457. Weet je dat de Vader je kent.
- Preek. Straatarm en schatrijk. (Matteüs 13 vers 44-46)
- Zingen: Opwekking 407. O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
- Aankondiging van het overlijden van Grietje Zondervan.
- Zingen lied 413 vers 1 en 3
- Danken en voorbede.
- Collecten.
- Tijdens de collecten speelt de band het thema lied.(Kijk eens om je heen)
- Daarna zingen wij dit lied.
- Zingen: Opwekking 277. Machtig God sterke rots, U alleen bent waardig.
- Zegenbede met gezongen Amen. Lied 431c

Vakantie Bijbel Week 2019!

Nog even en de Vakantie Bijbel Week 2019 gaat van start. Daarom dit bericht met wat laatste informatie.

Zondag 18 augustus is de startdienst in de Patmoskerk.

Wij heten iedereen van harte welkom, in het bijzonder alle kinderen die naar de Vakantie Bijbel Week

komen. In de kerk zijn weer de Bijbelverhalen in beeld

gebracht, wij zingen alvast het themalied en horen het eerste verhaal uit de Bijbel over het thema Schatrijk. En het belangrijkste is dat wij bidden om de zegen van God voor de hele VBW.

SchatRijk!

Maandag, dinsdag en woensdag zijn dan de Vakantie Bijbel Week dagen. (voor de tijden, zie de flyer in dit kerkblad). Voor de oudere kinderen, die buiten willen bouwen, is het handig om je eigen hamer mee te brengen. Zet er wel je naam op.

Dinsdagavond is de speciale tieneractiviteit. Zoals altijd begint dat om 19.00 uur bij het gebouw van de KNRM. Om mee te doen aan die activiteit is het nodig dat de je een telefoon met internet bij je hebt. Heb je die zelf niet, vraag dan of je de telefoon van je ouders mag gebruiken.

Woensdagmiddag eten de kinderen zoals gebruikelijk bij de Vakantie Bijbel Week.

Woensdagavond is het slotfeest van de Vakantie Bijbel Week. Dit begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Patmoskerk.

Op het slotfeest kijken wij met elkaar naar wat de kinderen hebben gedaan of gemaakt, de bouwwerken buiten worden een deskundige jury beoordeeld en met elkaar zingen en danken wij God voor het mooie feest van de Vakantie Bijbel Week.

Aan de uitgang is er dan een collecte voor het werk van de Vakantie Bijbel Week en vanzelfsprekend is er voor iedereen, koffie, thee, limonade en koek.



Wij zijn er klaar voor en tegen alle kinderen van Marken zeggen wij: Kom, zondag, maandag, dinsdag en woensdag, naar de Patmoskerk, om met elkaar het feest van de Vakantie Bijbel Week te vieren!

De Vakantie Bijbel Week commissie.

Vanuit de pastorie

De vakantie voorbij

Het einde van de zomervakantie is weer in zicht. Ook mijn vakantieperiode loopt ten einde. Volgende week beginnen mijn reguliere werkzaamheden weer. De achterliggende weken waren gevuld met familiebezoek, lezen, en wat werkzaamheden in en rondom de pastorie. Het heeft ons goed gedaan wat meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan het je thuis gaan voelen op Marken. Aan jullie warmte en hartelijkheid zal het niet liggen!

Vakantie Bijbel Week

Een paar weken geleden schreef ik het al. De laatste week van de schoolvakantie wordt de Vakantie Bijbel Week gehouden. Een belangrijke activiteit waarmee we op een gezellige en ontspannen manier onze kinderen vertrouwd willen laten worden met de bijbel en het christelijk geloof. Het is belangrijk dat we hen leren wegwijs te worden in de schatten die liggen opgeslagen in de bijbelse verhalen en in het geloof. Je wordt er meer mens door, rijker, met diepere gedachten, verder reikende overtuigingen. Je wordt er schatrijk door! Om in het thema te blijven. Wie nog aarzelt te komen: Weet je welkom. Zo nu en dan zal ik mijn gezicht laten zien en ik hoop dan ook wat jongvolwassen ouders en hun kinderen te ontmoeten. Dat is althans mijn verwachting.

Met het oog op de toekomst en de continuïteit van de Vakantie Bijbel Week werken we aan de vorming van een team dat de organisatie en uitvoering van deze week voor zijn rekening neemt. De komende weken willen we daarvoor een commissie in het leven roepen zodat nog onder begeleiding van Kees Kersbergen gestart kan worden met de voorbereiding van de Vakantie Bijbel Week 2020. Op die manier zorgen we ervoor dat zijn jarenlange ervaring in het organiseren ervan niet verloren gaat. Dat zou nog eens zonde zijn. Het zou erg mooi zijn wanneer een club jongvolwassen mensen bereid is hun schouders eronder te zetten. Meld je aan bij Kees.

Het werk van de kerkenraad

Uit mijn kennismakingsgesprekken heb ik al wel gezien dat er veel mensen zijn die veel werk verzetten voor onze kerk. Daar ben ik er blij en dankbaar om! Ik weet dat het kerkenwerk niet eenvoudiger wordt. Dat zie je bijvoorbeeld aan de eisen die gesteld aan jaarrekeningen en begrotingen. Niet altijd maakt dat het vrijwilligerswerk in de kerk aantrekkelijker. En als je dan ook nog een intensief leven hebt. Ik begrijp dat. We overwegen de komende jaren na te denken over en te werken aan de structuur van de kerkenraad. Ook de manier waarop anderen betrokken kunnen worden bij de verantwoordelijkheid en roeping van de Kerk op Marken en de kerkenraad. De voortgang van de kerk rust in wezen bij iedereen die lid is van onze gemeente! Het voortbestaan daarentegen leggen we in de handen van Christus onze Heer.

Dat neemt niet weg dat we de komende maanden op zoek gaan naar mensen die bereid zijn de vacatures op te vullen of de aftredende zusters en broeders op te volgen. Ik heb al wel gemerkt dat vaak dezelfde mensen terugkeren. Hun inzet en betrokkenheid doet goed. Het zou daarnaast wel mooi zijn ook nieuwe mensen te kunnen verwelkomen in ons midden. Een hernieuwde kijk op het vormgeven van de roeping van Kerk en kerkenraad in samenleving en wereld, vanuit het geloof van hen die ons de eeuwen door zijn voorgedaan, hebben we nodig.

Weer aan het werk

Het is weer genoeg geweest zo, al zal niet iedereen dat beamen. In elk geval wens ik alle jongeren veel succes met het weer oppakken van hun werk, opleiding of studie. Zeker wanneer het een begin van een nieuwe fase in je leven betekent. Laat de Heer jullie sterkte zijn, ook in het

alledaagse studeren en werken. Trouwens: als jullie ergens mee zitten schroom dan niet contact met mij te zoeken!

Ten slotte

We denken, zeker in onze gebeden, aan onze ouderen voor wie het ouder worden zwaar valt. Aan alle jongeren die hun weg zoeken in dit leven. Sterkte voor allen die leven met verdriet, al dan niet gepaard met eenzaamheid en het verlies aan levenslust. Laten we ons bestaan, met alle vragen en zorgen van dien, leggen in de handen van onze hemelse Vader.

Tot besluit, iedereen een hartelijke groet, van ons drieën, vanuit de studeerkamer. In Christus verbonden!

Ds. H.Z. Klink

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, die wij op allerlei manieren hebben gekregen, na de geboorte van onze kleindochter *Rose*.
Inmiddels hebben wij, op zondag 4 augustus, ook onze 2^e kleindochter *Catarina* mogen verwelkomen.

Dankbaar voor deze nieuwe leventjes op aarde, hopen we dat zij in goede gezondheid en liefde mogen opgroeien.

Een hartelijke groet van Jacob en Aagtje Commandeur van Riel

Tijdens een dagje uit ben ik ernstig ten val gekomen. Dat heeft grote gevolgen gehad. Ik ging naar het ziekenhuis, een herstelafdeling, naar huis, weer naar het ziekenhuis en ben nu uiteindelijk tijdelijk in De Tien Gemeenten, Annette Poelmanstraat 47, 1442 AZ Purmerend. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor al het medeleven d.m.v. bezoeken, kaartjes, telefoontjes of attenties. Daar ben ik stil van. Ik blijf hoop houden ooit weer in jullie midden te zijn.

Grietje Visser-Taanman

Wanneer je een geliefde moet missen, dan is je verdriet zo groot,
dan vloeit een tranendal die niet lijkt te stoppen
Maar op een dag zal God je tranen afwissen.
Zijn handen die de hemel hebben gespannen zullen je wangen aanraken.
Zijn handen zullen je gezicht omvatten en je tranen wegvegen
voorgoed.

koster J. Blijleven

Loof de Heer, want hij is goed, eenwig duurt zijn trouw.

Psalm 118 : 29

Verdrietig delen wij u mede dat is overleden na een lang en zorgzaam leven onze moeder,
schoonmoeder en bessie

Grietje Zondervan

weduwe van Tijs van Altena

in de leeftijd van 90 jaar.

Geertje en Jacob
Tijs en Kim
Catelijne
Jentien en Maarten

Marken, 13 augustus 2019

Correspondentieadres:
G. Klaver – van Altena
Kerkbuurt 37
1156 BL Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 17 augustus om 14.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Voorafgaand aan de rouwdienst is er vanaf 13.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na afloop van de begrafenis wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie in het Trefpunt.

Geen bloemen.

Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.

Romeinen 14: 8

Verdrietig, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, bessie en "ouwe" bessie

Grietje Zondervan

weduwe van Tijs van Altena sinds 18-01-2015

geboren
Marken, 11 juni 1929

overleden
Monnickendam, 13 augustus 2019

Namens de families: Aaltje en Auke
Lijsje en Kees
Virginia en Chris
Eliza
Sten
Niek
Jan Maurits

Onze dank gaat uit naar het personeel van "Swaensborch" KSW-3, alwaar memme haar laatste jaren heeft gewoond en liefdevol werd verzorgd.

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 17 augustus om 14.00 uur in de Grote Kerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van onze moeder en gelegenheid tot condoleren op donderdag 15 augustus van 19.00 – 20.00 uur in de aula van het Trefpunt, Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken. Aaltje en Lijsje en hun gezin zijn hier aanwezig.

Correspondentieadres: Aaltje Jongbloed – van Altena en
Lijsje Kaars – van Altena, p/a Indusstraat 162, 1448 DC Purmerend.

Geen bloemen.

*Jij mag dan zijn gestorven,
 ik geloof dat jij nog leeft.
 Een plaats nu hebt verworven,
 bij Hem, die leven geeft.
 Jouw naam blijft in mij klinken,
 echoënd in mijn hart.
 Jij bent waar sterren blinken,
 dichtbij Gods Vaderhart.*

Met veel verdriet en pijn in ons hart hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve Bessie.
 We zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en betekend en dat ze nog zo lang
 bij ons is gebleven.

Veel mooie herinneringen, verzachten ons verdriet.
 Voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.

Tijs en Kim
 Catelijne
 Jentien en Maarten

Verdrietig, maar beseffend dat het zo beter is, nemen wij afscheid van onze Bessie.
 Ook al was je de laatste jaren wat verward,
 Wij dragen je mee zoals je was in ons hart.
 Je hebt ons mooie jaren en wijze lessen gegeven,
 En daar kunnen wij nu verder mee leven.
 Lieve Bessie we zullen je enorm missen,
 Maar onze herinneringen aan jou zijn nooit meer uit te wissen.

Virginia, Jan Maurits en Eliza

*De Heer heeft vol liefde Zijn armen geopend,
en heeft je geroepen : 'Kind, nu is het tijd'.
Voor wat je gelovend, volhardend en hopen,
zo graag wou ontvangen, de kroon na de strijd.
Kom binnen, je plaats is bereid en Ik wacht,
nu mag je ontwaken uit 't zwart van de nacht.*

13 Augustus kregen wij het bericht dat onze zuster

Grietje Zondervan

op 90-jarige leeftijd is overleden.

Wij wensen de kinderen sterkte.

Trijntje
Aaltje en Pieter

Vakantie Bijbel Week 2019

Voor alle kinderen in de leeftijd van de basisschool!

SchatRijk!

Zondag 18 augustus vieren wij de start van de Vakantie Bijbel Week in de Patmoskerk. De kerk is open vanaf 09.30 uur.

De Vakantie Bijbel Week activiteiten zijn in- en rond de Patmoskerk op:

maandag 19 augustus : 10.00-12.30 uur
dinsdag 20 augustus : 10.00-12.30 uur
woensdag 21 augustus : 10.00-14.00 uur

dinsdagavond 21 augustus, van 19.00 uur, tot +/- 22.00 uur, is er weer de speciale activiteit voor de tieners in de leeftijd vanaf groep 7 van de basisschool. De start van deze activiteit is op het terrein van de KNRM aan de haven.

Het VBW slotfeest vieren wij woensdagavond 21 augustus vanaf 19.30 uur in de Patmoskerk.

Voor iedereen geldt: van harte welkom!!

