

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 34

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 augustus 2019

Kerkdienst voor: *zondag 25 augustus 2019*

Patmoskerk

10.00 uur Ds. H.Z. Klink
Organist Hans Jütte
Koster(s) Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Kindernevendienst Gretha Korstman

De eerste collecte is bestemd voor
Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Robbie Zwiers, tel. 06-52410698

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	25 augustus	Lucas 13:22-30	Wie gered worden
Maandag	26 augustus	Lucas 13:31-35	Drie dagen
Dinsdag	27 augustus	1 Samuel 13:1-15a	De wacht aangezegd
Woensdag	28 augustus	1 Samuel 13:15b-22	Wapenembargo
Donderdag	29 augustus	1 Samuel 13:23-14:15	Heldendaad
Vrijdag	30 augustus	1 Samuel 14:16-23	Verwarring
Zaterdag	31 augustus	1 Samuel 14:24-35	De strijd gestaakt

Meditatie

Het is 3 juli 2019. Ik zit voor mijn altaar en verdiep mij in de huidige religie. De dienst is speciaal gewijd aan de vrouw in het ambt. De kathedraal is niet helemaal vol hoewel goed bezet. Er is geen kindernevendienst, de kinderen blijven gedurende de hele dienst bij hun ouders. Er is geen generatiekloof de jeugd is volop aanwezig. Hoewel men de meerstemmigheid beoefent wordt er slecht gezongen (maar dat zal mijn klassieke smaak zijn). Een aparte dame met een fluit bewaakt de rechte leer en grijpt bij afwijkend gedrag in, verder blijft zij afzijdig van de dienst. Misdienaarissen lopen af en aan en zijn aan elkaar gewaagd, het is nog steeds 0 – 0, het is Nederland – Zweden.

Ik geef toe: een beetje rare introductie bij een meditatie! Maar als ik naar een voetbalwedstrijd kijk betrap ik mij erop dat (zelfs) ik erdoor aangegerepen word. Voetbal lijkt mij het meest veelzijdige balspel. Techniek, strategie en inzicht in steeds variërende situaties wisselen elkaar in rap tempo af, geweldig!. Zelf blijf ik meestal rustig voor mijn “altaar” zitten maar ik stel mij voor dat de lijfelijke kathedraalgangers zich nog sterker inleven en uit hun dak gaan. Mijn oudste zoon heeft het eens uitgeprobeerd en hij getuigde naderhand van de speciale geest die hem in het stadion aangreep. Een soort Pinksterervaring, maar dan geheel anders (hij is ouderlingin Zaandam).

Als ik wat afstand neem en mij afvraag wat er gaande is in de voetbalwereld dan dringt zich een gelijkenis met religie bij mij op, sterker dan bij andere sporten. Ze hebben een wereldwijde “kerk” de FIFA (met heuse schandalen) en onderafdelingen zoals de KNVB enz. Maar dat is slechts institutionele organisatie. Wat eerder in het oog springt is de wereldwijde aanbidding van deze “religie”. Het heeft volgelingen, het heeft z'n eigen rites voor- en na de wedstrijd, men versiert zijn buurt en het geeft een saamhorigheid (binnen de club!) waar de echte Kerk jaloers op kan zijn. Sport verbreedert wordt gezegd en het schijnt te werken. Kinderen worden er van jongsaf bij opgevoed en worden geacht hun club trouw te blijven. Je zou kunnen zeggen het heeft wereldwijd de harten van de mensen veroverd, er is intense beleving zowel bij de uitoefening als bij de aanschouwing. Het heeft zelfs zijn intrede gedaan in moslimlanden en mondjesmaat mogen vrouwen daar nu ook kijken. Het gaat vanzelf, missionarissen zijn niet nodig.

Maar is sport en met name voetbal dan slecht? Hoe kan zo'n mooi uitgekiend spel slecht zijn?

Ik denk het zou een tekort zijn als er in de hemel niet gevoetbald wordt! Ik hoop er dan zeker aan te beginnen, dit of nog beter, je weet nooit. Is het hebben van een tegenstander in een spel dan slecht? Het is inderdaad een tegenstander, maar wie van het spel houdt heeft hem nodig, je ruimt hem niet uit de weg. Het spel is alleen maar mogelijk door zijn aanwezigheid (we kunnen niet allemaal dezelfde kant op trappen dan is het saai en zo afgelopen).

Maar als het dan zo mooi is, waarom ontaardt het dan zo en wat is dan de oorzaak van die wereldwijde verdoving? Soms moet je je echt wel even achter je oren krabben vanwege de gekte maar als je het eerlijk beschouwt is er m.i. niks mis met het spel zelf. De boel wordt als zo vaak verzeikt door een eigenschap van de mens: **hebzucht**. Dat werkt altijd lekker samen met geld en jahoor, er gaan honderden miljoenen over de toonbank in deze sport. Dat maakt op haar beurt weer dat de tegenstander in een vijand kan veranderen met alle kwaadaardigheid van dien. Toch zien vaders hun zoon of dochter liever profvoetballer worden dan ouderling of dominee. De **aanzuigende** werking is enorm! En de **afzuigende** werking naar de kerk is dat ook: je wordt ook pas serieus genomen als je meedoet aan de zondagcompetitie. Napraten over een preek hoor je zelden, zelfs niet in de kerk, maar op elke vereniging, club of bedrijf worden de nabeschouwingen van voetbalwedstrijden in koffiepauzes uitvoerig uitgemeten, op TV met orthodoxe kennis van zaken.

Het vasthouden aan een bijbels wereldbeeld dat door de kennis van nu omvergeblazen wordt is niet de enige worsteling van de hedendaagse kerk. Velen zien deze halstarrigheid als bevestiging dat de bijbel toch maar onzin beweert. Daar ga je toch niet in geloven! Maar dat zou de kerk zelf nog kunnen repareren zonder het evangelie van Jezus te schaden, er zijn wel meer hervormingen geweest. Maar een wereldwijde andere religie die zeer aantrekkelijk lijkt, zoals het gouden kalf in de woestijn, is een gevaarlijker ontwikkeling. In de verdere geschiedenis van Israel zie je het steeds in andere vormen opduiken. En bij ons? Inderdaad, de kerken lopen helaas leeg en verdwijnen.

Klaas Kes

Voorbede

1. Dank U dat Gij ons in alles tegemoet treedt. Wij bidden dat Uw vrede en liefde de wereld mag overtuigen.
2. Laat Uw schat van verlossing niet een mysterie zijn voor onze kinderen, maar een geheim dat zichtbaar is in ons leven.
3. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
4. Wilt U zijn bij de boeren op de Filippijnen. Dat ze niet verjaagd worden van hun land.
5. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
6. Voor Kees Kersbergen en zijn gezin. Dat ze vreugde houden onze gemeente te dienen.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen met Uw woord.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 18 augustus 2019

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan € 237,10

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 226,35

Liturgie

Protestantse gemeente te Marken

10^e van de zomer, zondag 25 VIII 2019 om 10.00 uur in de Patmoskerk

Intrede

Consistoriegebed.

Intredepsalm: Psalm 33 vers 2.

Bemoediging.

Groet.

Lied 214 'Het licht dat weer opnieuw begon', couplet 1 en 2.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 214 couplet 3 en 4.

Leefregels.

Lied 214 couplet 5 en 7.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Eerste lezing uit het Oude Testament: 1 Koningen 16,29-33 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 115 vers 3.

Tweede lezing uit het Nieuwe Testament: Efeziërs 2,1-10 (lector).

Halleluja-lied: Lied 966 'Het heil des hemels werd ons deel', couplet 1 en 2.

Derde lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 2,18-29 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 966 couplet 3.

Verkondiging: 'Geloofsplagiaat'.

Lied 966 couplet 4 en 5.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 97 vers 3, 5 en 6.

Zegen.

Gezongen 'amen

Vanuit de pastorie

De zondagse verkondiging

Na mijn bevestiging en intrede lazen we op zondag door in het boek Openbaring. De komende weken lezen we verder, en staan we stil bij vier resterende brieven die de heilige apostel Johannes schreef aan de zeven gemeenten. Opvallend blijft het steeds terugkerende thema over de verhouding tussen de christelijke gemeente en de samenleving met de bijbehorende cultuur. Ik denk dat we daar ook vandaag de dag wat aan kunnen hebben in een veranderde tijd, met een kerk in de marge.

Catechese en geloofsgesprek

Over een paar maanden beginnen we weer met de catechese. Op dit moment bezin ik mij op de precieze opzet ervan. Ik verken op dit moment de verschillende methodes die er zijn, en op welke manier ik daarvan gebruik ga maken. Daarover horen jullie binnenkort meer.

Het zou echt mooi zijn als het lukt twee of drie groepen jongeren (12-16 en 16+ en of 20+) in verschillende leeftijdscategorieën bij elkaar te krijgen. Want jongeren zijn er genoeg op Marken, heb ik ontdekt! Ik zou het erg fijn vinden als jullie – jongeren – bereid zouden zijn tijd vrij te maken om samen met mij over het christelijk geloof na te denken. Geloven is echt niet iets om je voor te schamen, en je wordt er niet dommer van. Integendeel zou ik zeggen! Als je een beetje vertrouwd bent met de bijbel en met wat geloven inhoud, krijg je een veel completer beeld van wat het menselijk bestaan betekent en van je vraagt. Welke keuzes goed zijn en welke je beter niet kunt maken wil je uiteindelijk een gelukkig mens worden. En wie wil dat niet? Mocht je daar je twijfels over hebben, daag me dan uit om in gesprek te gaan de komende wintermaanden! Trouwens: laat alsjeblieft het christelijk geloof niet los voordat je er goed kennis van hebt genomen en het goed op waarde kunt schatten. En dat kan pas als je wat ouder bent geworden, zoals ik. Pas nu realiseer ik mij soms waarom het christelijk geloof bepaalde dingen gelooft en vindt. Je hebt echt tijd – en energie/inzet – nodig om de rijkdom van het christendom te leren kennen!

Alle Marker ouders en grootouders kunnen mij helpen bij het opzetten en realiseren van de catechese, door hun jongelui of kleinkinderen aan te moedigen naar catechisatie te gaan. Probeer als ouders tijd vrij te spelen in de agenda van je kinderen voor kerk en geloof. Het is zo belangrijk voor de ontwikkeling en groei van hun geloof dat ze weten wat en waarom ze geloven, en dat ze daarover met elkaar praten!

Ten slotte

De Vakantie Bijbel Week was weer een succes! Fijn dat ik jullie zo enthousiast heb zien zingen, knutselen en luisteren naar de bijbelverhalen. Smaakt dat naar meer? Vraag je ouders om een Samenleesbijbel In Gewone taal (www.samenleesbijbel.nl). Is mooi (en leuk) om samen uit te lezen, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Tot slot: iedereen een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Hoogkamplaan. In Christus verbonden!

Ds. H.Z. Klink

In herinnering aan Grietje Zondervan, overleden 13 augustus 2019, in de leeftijd van 90 jaar.

'*Wat is uw enige troost*'? Met deze vraag, en het antwoord, '*dat ik van Christus ben*', herdachten wij Grietje Zondervan in de afscheidsdienst voorafgaande aan haar begrafenis. Met Grietje kon je goed over deze vraag en andere zaken van het geloof praten. Grietje was een intelligente vrouw die wist wat zij wilde. De Markers kennen haar het best als Grietje van de Spar, de winkel die zij jaren lang, met haar man Tijs, runde. Daarnaast was zij jarenlang ouderling van de Hervormde kerk.

Maar Grietje was ook de vrouw die graag meer wilde weten over God en het geloof in Hem. Bijbelkring en leerhuis, waren dan ook aan haar besteed en die bezocht zij trouw, vele jaren. Net als elke zondag twee keer naar de kerk, trouw zijn en gericht op het Woord. Dit maakte dat vraag één uit de Heidelbergse Catechismus in de afscheidsdienst aan de orde kwam.

Het is immers nog altijd een actuele vraag. Ook in onze tijd klinkt de vraag; wie ben ik, wat is nu mijn identiteit? Wat ben je dan schatrijk, als je als mens kan zeggen; Mijn identiteit is in Christus.

Doe je er als mens dan zelf niet meer toe? Jazeker wel, je bent als mens geschapen met een eigen verantwoordelijkheid en een eigen wil. Maar in dat alles weet je; ik ben geborgen in Christus. Ik bent niet van mezelf, maar ik ben van Christus! In leven en in sterven ben ik van Hem!

In het geloof en vertrouwen dat Grietje, in leven en sterven van Christus is, hebben wij haar als familie en gemeente overgeven in de doorboorde handen van haar Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij alle eer!

Kees Kersbergen.

*Afscheid is onmacht,
Afscheid doet verdriet,
Afscheid is de leegte die niemand echt ziet...*

Vorige week ontvingen wij het bericht dat onze buurvrouw

Grietje van Altena-Zondervan

is overleden.

Ondanks dat zij al enige jaren niet meer in het Kesterpad woonde maar in zorgcentrum 'Swaensborch', bleef ze in onze gedachten.

Wij wensen de familie sterkte toe met dit verlies.

De burens van het Kesterpad

Onze Peet van de Spar is overleden.

Ons rest niets dan mooie herinneringen...

Kinderen en (achter)kleinkinderen, sterkte gewenst.

Dirk en Lijs
Cees en Trijntje
Anton en Carla
Margreet
Astrid en Cees

Alie en Dirk
Yvonne
Olga
Dirk en Elsa

Edward en Erna
Lilian en Henk
Dirk en Sylvia
Pieter en Catharina

Achterneven en -nichten

“Liefde houdt niet op waar het leven eindigt”

Hartverwarmend was het dat zovelen ons bij het afscheid van Dirk terzijde stonden.

De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw steun in de vorm van bezoekjes en de vele kaarten.

++++++

Begin juni was het onze bedoeling om bovenstaand bedankje in het kerkblad te plaatsen.

Door de brand op de Kets is dit even blijven liggen.

Inmiddels zijn we ruim 2 maanden verder en woon ik tijdelijk op Hoogkamplaan 69.

Nogmaals willen we iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven, de vele hulp, de lieve kaarten en bloemen en de verdere belangstelling.

Dit deed ons heel goed.

Pietertje Schipper – Teerhuis

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hoogkamplaan 69

1156 AK Marken

0299-201006

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woorden en kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze dierbare (schoon)moeder

Lijsje Stoker

echtgenote van Dirk Teerhuis †

Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund.

Neeltje en Klaas
Sijtje en Piet
Jan en Ellen

LIEFDE EN TIJD.

Lang geleden was er een prachtig klein eiland. Op dat eiland woonden alle menselijke gevoelens. **Humor en Goed Humeur, Treurigheid en Eenzaamheid, Geluk en Kennis** en alle andere gevoelens. Natuurlijk woonde ook **Liefde** daar. Op een dag kregen de gevoelens te horen dat het eiland in de zee zou zinken. Daarop maakten ze allemaal hun boot in gereedheid om het eiland te verlaten. Alleen **Liefde** wilde tot het laatste moment wachten, want ze was erg aan het eiland gehecht. Vlak voor het eiland zonk, smeekte ze de anderen om hulp. Toen **Rijkdom** op zijn luxueuze jacht op het punt stond weg te varen, vroeg **Liefde** hem: 'Rijkdom, kun je mij meenemen?' 'Nee, dat kan ik niet', was het antwoord. 'Ik heb al zoveel goud, zilver en edelstenen aan boord dat er voor jou geen plaats meer is'.

Daarop vroeg **Liefde** aan **Trots**, die op een heel bijzonder schip langs voer: 'Trots, alsjeblieft, kun je me meenemen?' Maar **Trots** antwoordde: 'Nee, ik kan je niet meenemen, alles aan boord is nu perfect en je zou mijn mooie schip kunnen beschadigen'.

Toen vroeg **Liefde** het aan **Treurnis**, maar die zei: 'O **Liefde**, ik ben zo treurig dat ik liever alleen blijf'. En toen **Goed Humeur** uitvoer was hij zo uitgelaten dat hij niet eens hoorde dat **Liefde** hem riep.

Plotseling riep een stem: 'Kom **Liefde**, ik neem je mee'. **Liefde** was zo dankbaar en gelukkig dat zij vergat haar redder naar zijn naam te vragen.

Later vroeg **Liefde** aan **Kennis**: 'Weet jij misschien wie het is die mij geholpen heeft?' 'Jazeker', antwoordde **Kennis**. 'Dat was **Tijd**'. 'Tijd?!', vroeg **Liefde** verbaasd. 'Waarom heeft **Tijd** me geholpen?' En **Kennis** antwoordde: 'Omdat alleen **Tijd** begrijpt hoe belangrijk **Liefde** in het leven is'.

WERELDWINKEL van Ronoylion

Komende zondag 25 augustus staat de Wereldwinkel, verzorgd door stichting Ronoylion, met een kleine stand in de hal van de Patmoskerk. Voor en na de dienst kunt u er terecht voor o.a. kinderbijbelboekjes, wenskaarten, etenswaren, sjaals, sieraden enz. Dit jaar helpen we met de opbrengst van de wereldwinkel boeren van 3 dorpen om per dorp een eenvoudige mais- en rijstmolen te kopen. Eenvoudig wil zeggen dat beide molens zelf te onderhouden en zelf te repareren zijn door de boeren en dus geen ingewikkelde machines die bij uitval onbruikbaar zijn. In totaal gaat het dan om 3 mais/rijstmolentjes. En om ongeveer 900 families die er gebruik van gaan maken. Door gebruik van deze mais- en rijstmolens hoeven deze arme boeren niet meer vele kilometers met hun oogst te reizen naar een commerciële molen, waar ze veel meer betalen dan wanneer ze het zelf kunnen malen in hun dorp.

De molentjes zijn onderdeel van een groter project, waarin naast de ontwikkeling van landbouw ook veel aandacht is voor onderwijs, aan zowel kinderen als volwassenen. Analfabetisme onder volwassenen komt nl. in deze regio veel voor.

Bij de ontwikkeling van hun landbouw staan duurzaamheid, verbeterde landbouwtechnieken en goede voeding voor de gezinnen centraal.

Met uw aankoop steunt u èn het werk van Ronoylion èn de mensen die met de vervaardiging van de wereldwinkelproducten in hun levensonderhoud voorzien.

Namens St. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)

Marken helpt Roemenië

In de week van 26 – 31 augustus a.s. wordt er weer een collecte gehouden voor de stichting "Marken helpt Roemenië". Zoals u weet, wordt de opbrengst gebruikt om het vervoer van kleding en spullen (medische spullen, spullen voor scholen en kinderdagverblijven) te bekostigen.

"Marken helpt Roemenië" heeft enkele jaren geleden een samenwerkingsverband aangegaan met de Oosteuropa Zending die zetelt in Krimpen aan de Lek en die ervoor zorgt dat een groot deel van de kleding uit Marken in Moldavië, Albanië en de Oekraïne terecht komt.

Roemenië ontvangt dus nog slechts een klein deel van de Marker stichting.

De Oosteuropa Zending werkt grotendeels met vrijwilligers en verzorgt transporten met vrachtwagens van 90 m³.

In de landen waar de Oosteuropa Zending werkt, heerst nog veel armoede. 'sWinters is het er vaak heel erg koud en veel mensen hebben geen verwarming in huis en moeten zich dus met dikke kleding en dekens warm houden. Tijdens de communistische overheersing in Oost-Europa was sociale hulp verboden. Ondanks dat verbod heeft de Oosteuropa Zending vanaf het begin van haar activiteiten in 1967 gebruikte kleding ingezameld, die via de persoonlijke bagage van zendingsteams door de soms zeer strenge douanecontroles het voormalige IJzeren Gordijn passeerde.

Uiteraard zijn aan alle vervoer veel kosten verbonden en voor die kosten wordt het geld van de collecte gebruikt. We hopen daarom dat u de collectantes wilt helpen de bussen goed te vullen!!

Mocht u ze missen, dan is er de mogelijkheid om het geld over te maken op
NL 38 RABO 034 28 71 188 t.n.v. "Marken helpt Roemenië"

Namens de stichting Marken helpt Roemenië,
Eef Visser