

# Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 35

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 31 augustus 2019

## Kerkdienst voor: *zondag 1 september 2019*

### Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Pieter Kaars
Koster(s)	Jan Blijleven en Hein Zeeman
Creche	Neeltje Anita Schipper
Kindernevendienst	Marieke Schipper en Nathanja Moenis

De eerste collecte is bestemd voor  
*Diaconie*

De tweede collecte is bestemd voor  
*De Kerk*

Kerktaxi: Gerrit Verkade, tel. 601247

### Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	1 september	Lucas 14:1-11	Uitnodigen
Maandag	2 september	Lucas 14:12-24	Sorry-cultuur
Dinsdag	3 september	1 Samuel 14:36-46	Gratie
Woensdag	4 september	1 Samuel 14:47-52	Strijdbare koning
Donderdag	5 september	1 Samuel 15:1-9	Gehoorzaamheid gevraagd
Vrijdag	6 september	1 Samuel 15:10-23	Spijt
Zaterdag	7 september	1 Samuel 15:24-35	Berouw

*Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.*

*Ruth 16b*

Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Onze trouwtekst die we bijna 45 jaar geleden meekregen toen Piet en ik elkaar trouw beloofden. Wat een vreemde tekst dachten we. Pas veel later in ons huwelijk is deze tekst gaan spreken. Toen Marken een groep Israëlieten opving in het kader van het muziek festijn "Purmerade". We kregen vrienden in Israël. We vierden Pesach bij hun thuis. Er was voor een Nederlandse "Haggada" gezorgd. Een tafel viering voor de hele avond. Geloven is doen. Wat een beleving.

Israël is een bijzonder land wat op een geheel eigen manier wordt georganiseerd. Zij zijn het uitverkoren volk. Hun manier van denken is geheel anders dan de onze.

Als er binnen de kerk gesproken wordt over Israël brengt dat veel rumoer. Willen we de vrede bewaren dan moeten we zwijgen over het volk van God en de speciale weg die God met hen gaat. Naast het hebben over "de centen" is het een geliefd breekpunt. Waar heeft de kerk van Christus dit aan verdiend? Het is duidelijk dat Gods tegenstander hier achter zit.

Op zoek naar het joodse denken zijn wij afgelopen winter 4 avonden gaan luisteren naar gelijkenissen van Jezus die door een rabbijn werden uitgelegd. Eén van de meest door Christenen geliefde gelijkenis "de Barmhartige Samaritaan" werd door de rabbijn als anti Joods beleefd. De Jood die geen helper zou zijn. Onzin gepraat dat een priester of leviet niet te hulp zou mogen schieten. Waarom worden zij als zondebok ten tonele gebracht? Nee wij Christenen kregen op ons kop. Wat doen jullie met al die vluchtelingen? Helpen jullie? Eén rabbijn zei dat het nieuwe testament voor haar niet te lezen was. Het lukte haar niet. Een klein deel van het Lucas evangelie had ze gelezen. Wat een wonderen. Het bracht haar in de war. En wat spreken wij veel vanuit het nieuwe testament. Het was steeds zoeken hoe het in het oude testament stond.

Nee, wij Christenen waren niet in staat onze liefde voor Jezus Christus onze Heiland door te geven. Jezus wil toch ook hun redder zijn.

Nee, met onze woorden brengen we mensen en ook de joden niet dicht bij het hart van Jezus. Gods geest moet door ons heen kunnen werken. Zijn liefde moet door ons heen stralen. Dan kom ik tot de conclusie dat er met mij nog veel moet gebeuren. Leren op Jezus te lijken is zoeken naar onze tekortkomingen. Willen we het goede doen, van harte en vol vreugde dan moeten we nog veel afleren. Afleren dat we zelf zoveel nodig hebben. Afleren de kortste route te nemen naar ons persoonlijk geluk. Afleren slordig te zijn met de natuur. Afleren de schuld bij een ander te zoeken. Waarom zouden we dat doen? Moet er een schuldenaar zijn? Is er lang geleden niet voor alle schuld betaald?

*Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen  
Christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.*

*Lied 868:5*



**Voorbede**

1. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
2. Wilt U zijn bij de boeren op de Filippijnen. Dat ze niet verjaagd worden van hun land.
3. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
4. Voor Kees Kersbergen en zijn gezin. Dat ze vreugde houden onze gemeente te dienen.
5. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen met Uw woord.
6. Werk in onze harten, zodat we één kunnen zijn in U.
7. Dank U voor de Vakantie Bijbel Week. Dat we mochten genieten van alle bijzondere schatten die U ons heeft gegeven.

Ria Kaars

**Gebedskring**

Volgende week **donderdag 5 september 2019** starten we weer met de gebedskring.

**Plaats:** Kerkenraadskamer van de Patmoskerk. **Tijd:** 20.30 uur.

Iedereen is welkom!

Met vriendelijke groet,  
Jannie Visser

**Opbrengst collecten zondag 25 augustus 2019**

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 218,50

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 210,87

**Adressen Regionale Zorg instellingen**

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Dijklander	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Dijklander	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	A., V., L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam
	O.L.V.G. Oost	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
	O.L.V.G. West	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam
	Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB
Molentocht		Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
Novawhere		Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
De Die		Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zuidland		Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam

**Liturgie voor zondag 1 september 2019 om 10.00 uur in de Grote Kerk.**

Zondag: 11e van de zomer

Protestantse Gemeente te Marken

**Opgang**

Consistoriegebed.

**Intrede**

Intredepsalm: Psalm 100 vers 1 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging.

Groet.

Lied 906 'God is tegenwoordig', couplet 2.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 906 couplet 4.

Leefregels.

Lied 906 couplet 6 en 8.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

**De heilige Schrift**

Eerste Schriftlezing: Lukas 12,35-40 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 139 vers 1 en 14.

Tweede Schriftlezing: Openbaring 3,1-6 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 858 'Vernieuw in ons, o God', couplet 1, 2 en 3.

Verkondiging: 'Levendig of Levend'.

Lied 908 'Ik heb u lief, o mijn beminde', couplet 2.

Geloofsbelijdenis.

Lied 908 couplet 5 en 6.

**Gebeden en gaven**

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

**Zending en zegen**

Slotlied: Psalm 100 vers 2 en 4.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

## Vanuit de pastorie

### **Kerkenraad en beroepingscommissie**

Donderdag jongstleden hebben we de eerste kerkenraadsvergadering na de zomervakantie gehouden. In die vergadering is de beroepingscommissie officieel ontbonden. Na een korte toespraak van onze voorzitter Cees Visser Czn kregen alle leden als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar een boekje met 365 citaten van Aurelius Augustinus. Voor elke dag één dus. Toch bijzonder om dan te horen hoeveel andere kandidaat dominees er voor handen waren en om daaruit te concluderen dat ze, en jullie, uiteindelijk bij mij zijn uitgekomen. We zijn er dankbaar voor!

### **Liturgische veranderingen**

Ongetwijfeld is het je al opgevallen dat sinds mijn komst naar Marken hier en daar wat dingen anders gaan in de zondagse kerkdiensten dan jullie in de achterliggende jaren gewoon waren. Vooral wanneer we in de Patmoskerk bij elkaar komen is dat zichtbaar. Deze veranderingen heb ik in mondeling overleg doorgevoerd maar waren niet officieel door de kerkenraad besloten. Je begrijpt dat we daarom een tegengestelde route hebben moeten volgen. In de kerkenraadsvergadering heb ik de historische achtergrond van deze veranderingen toegelicht en in hier in het kerkblad doe ik dat nog eens voor iedereen.

### *Eenheid in vieren*

Om de eenheid van de gemeente te stimuleren is ervoor gekozen om ook in de zondagse liturgie een eenheid aan te brengen. Elke dominee weet dat je van alles kunt willen op liturgisch gebied maar dat de vorm en architectuur van een kerkgebouw bepalend is voor je liturgie. Zo is het in de Grote Kerk onmogelijk de dienst te leiden van achter de liturgische tafel. Die past er bijna niet, en de preekstoel is niet bepaald gemakkelijk bereikbaar met toga. In de praktijk betekende dit dat omwille van de eenheid, de liturgie van de Grote Kerk bepalend werd voor die in de Patmoskerk, terwijl dat een ander kerkgebouw is. Op zich niet problematisch maar wel jammer omdat de inrichting van deze kerk liturgisch gezien veel meer mogelijkheden biedt. Het zou een gemiste kans zijn dit te ongebruikt te laten.

### *De aanpassingen en hun historie*

Om die reden hebben we besloten in de Patmoskerk de eredienst te leiden van achter de liturgische tafel. De Schriftlezingen klinken van achter de lezenaar en de verkondiging klinkt vanaf de preekstoel. Maar waarom zou je dat doen? Omdat het liturgische meubilair niet uit de hemel komt vallen maar terug gaat tot op de inrichting van de vroegchristelijke basiliek! Die bestond altijd uit een altaar waar het heilig Avondmaal gevierd werd, een lezenaar waar de Schrift klonk, en een laag hekwerk er omheen. De herkomst en het ontstaan van de preekstoel is een minder eenduidig verhaal. Er waren basilieken die een losstaande lezenaar hadden. Andere kerken een lezenaar die aan het hekwerk was bevestigd. Hieruit is later de preekstoel gegroeid als een soort samenvoeging van de lezenaar en het – veelal stenen –



koorhek dat in de middeleeuwen het schip van de kerk scheidde van het koor. Maar goed. Waar het om gaat is dat de liturgische inrichting van de Patmoskerk wortelt in vroegchristelijke liturgie en architectuur. We doen er goed aan om als kerkgemeenschap ons te wortelen in, en vast te houden aan, of desnoods terug te grijpen naar, zulke elementen die ons verbinden met de Kerk van Christus onze Heer, de eeuwen door. En dat niet alleen in woorden, in verkondiging en in geloof maar ook zichtbaar, in vormen, handelingen, en liturgische gewoonten. Wij zijn niet de eersten die op deze manier onze eer en eerbied bij God komen brengen.

Om die reden hebben we als kerkenraad besloten de liturgie in de Patmoskerk leidend te laten zijn voor de in de Grote Kerk maar alleen waar dat kan. Dus dat betekent wel lezingen vanachter de lezenaar maar de dienst wordt vanaf de preekstoel geleid. Gewoon omdat de vorm van kerk en liturgische inrichting je daartoe aanzet.

#### *Zondagse eredienst en gemeenschap*

Jullie hebben ook gezien dat ik sinds mijn aantreden alle kerkgangers na afloop van de eredienst een hand geef bij het verlaten van het kerkgebouw. Het is goed om elkaar een gezegende zondag en een goede week te wensen. Zeker wanneer we op hoge leeftijd gekomen, mensen van de dag, geworden zijn. Het geeft jullie de mogelijkheid kort iets met mij de delen wat je belangrijk vindt om te zeggen. Hetzij over de preek of iets dat je bezig houdt.

#### *Consistoriegebed*

Door deze mogelijkheid van persoonlijk contact met mij komt het gebed in de kerkenraadskamer na de dienst, dat voor velen de dienst afsluit, in het gedrang. We hebben besloten dit gebed voortaan achterwege te laten. Het belangrijkste argument is dat de eredienst met de zegen van de Heer is afgesloten. Dan zendt de Here God ons opnieuw, vergezeld met zijn zegen, de wereld in om voor anderen tot zegen te zijn.

#### **Ten slotte**

Zondag lezen we de brief aan de gemeente te Sardis. Een snoeiharde brief. Hopelijk motiveert en troost het ons. Interessant en leerzaam is het in elk geval. Voor iedereen aan wie het leven niet ongemerkt voorbij gaat: de vrede van Jezus Christus en de troostende aanwezigheid van de heilige Geest zij met jullie. In Christus verbonden! Een hartelijke groet van ons drieën.

Ds. H.Z. Klink

## De Kerken van Waterland vieren feest

Op zaterdag 14 september a.s. organiseren de kerken van Waterland een Kinderfestival in Zunderdorp voor alle basisschoolkinderen uit Waterland.

Het Kinderfestival vindt voor de eerste keer plaats en is het feestelijke aftrap van een nieuw kerkelijk jaar. Kinderen kunnen genieten van een theatervoorstelling, klompbootjes maken, springen op verschillende springkussens en meedoen met vele verschillende kinderspelen. Kom genieten van heerlijke poffertjes en echte Waterlandse pannenkoeken. Ouders en grootouders kunnen gezellig meedoen en genieten van een hapje en een drankje op het terras.

Het Waterlandse Kinderfestival wordt georganiseerd door de kerken van Waterland onder het motto "kerk zijn voor de hele omgeving". Alle kinderen zijn welkom! Vrijwilligers uit de verschillende dorpen maken dit festival tot een geweldig evenement dat je niet mag missen. Het Kinderfestival vindt plaats op 14 september a.s. van 15:00 tot 17:00 uur. De entree is gratis.

Voor meer info: [dekerkenvierenfeest@gmail.com](mailto:dekerkenvierenfeest@gmail.com)

### Hoe kom je in Zunderdorp?

Het Kinderfestival vindt plaats in het land naast de kerk (Achterlaan 12). Het dorpje Zunderdorp ligt ten noorden van Amsterdam en vlakbij Broek in Waterland. U kunt Zunderdorp met de auto, bus en per fiets bereiken. Er is (gratis) parkeergelegenheid.

Namens de kerken van Waterland en omgeving,  
Kees Kersbergen en Eef Visser

---

## KLAVERJASSEN - BILJARTEN

Op dinsdagmiddag 3 september (klaverjassen) en donderdagmiddag 5 september

(biljarten) aanvang beiden 14.00 uur starten wij in 't Trefpunt weer met onze

wekelijkse competitie. Beide clubs kunnen nog nieuwe leden gebruiken.

De contributie bedraagt Euro 40.-- per jaar.

Tot ziens



## Hulp gezocht!

Op zaterdag 14 september a.s. organiseren de kerken van Marken, Watergang, Ipendam, Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland, Monnickendam, Zunderdorp, Ransdorp en Holysloot een kinderfestival voor alle basisschoolkinderen van Waterland. Dit kinderfestival wordt voor de eerste keer georganiseerd en heeft als doel de start van het nieuwe kerkelijk jaar feestelijk in te luiden onder het motto "kerk zijn voor de hele omgeving". Alle kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen komen met hun ouders en grootouders. Kinderen kunnen genieten van een theatervoorstelling, meedoen met verschillende kinderspelletjes en lekker springen op verschillende springkussens. Ook zijn er heerlijke pannenkoeken en poffertjes.

Voor deze dag zoeken wij nog hulp! Wij zoeken nog mensen die pannenkoeken willen bakken, kinderspelletjes willen begeleiden, helpen bij het parkeren en willen helpen in de catering.

Geef je voor 1 september a.s. op bij Eef Visser (tel. 601582 of [eefvisser@hetnet.nl](mailto:eefvisser@hetnet.nl)) of bij Kees Kersbergen (tel. 780078 of [ckersbergen@ziggo.nl](mailto:ckersbergen@ziggo.nl))

Hallo beste mensen,

Na meer dan 57 jaar op Buurt 1 te hebben gewoond, ben ik noodgedwongen verhuisd naar verpleeghuis / verzorgingshuis 'Swaensborch' in Monnickendam.

Ik wil bij deze iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, attenties, telefoontjes en vele bezoeken in het Dijklander ziekenhuis in Purmerend en Omring Nicolaas in Lutjebroek.

Een speciaal woord van dank aan de personen die meteen klaar stonden, om een deel van m'n huisraad te verhuizen van Marken naar Monnickendam. Allen DANKJEWEL.

M'n nieuwe adres vanaf donderdag 22 augustus 2019:

Sijtje Pereboom-Uithuisje

Verpleeghuis 'Swaensborch', kamer 113

Swaensborch 11

1141 VZ Monnickendam

☎ 0299-313361

Marken, 27 augustus 2019



WELKOM

CATARINA



4 AUGUSTUS 2019

Dankbaar en intens gelukkig zijn wij met de komst  
van onze dochter

CATARINA



Zij is geboren op 4 augustus 2019 om  
16:58 uur en weegt 3580 gram

Sven Commandeur  
Juliana Costa Pitanguy

Wilt u ons bezoeken?  
Maak een afspraak via telefoonnummer  
+31 (0)6 12 83 10 55

FAMILIE COMMANDEUR  
MUZENLAAN 204  
2353 KH LEIDERDORP



# Vakantie Bijbel Week 2019

## Het feest is weer voorbij.

Een kleine week lang draaide alles in onze gemeente om het feest van de Vakantie Bijbel Week. Op zaterdag de Patmoskerk inrichten, op zondag een mooie eredienst om het feest in het midden van de gemeente te starten, daarna drie dagen lang heel veel kinderen en leiding in en om de kerk en op woensdagavond het slotfeest.

En tussendoor, op dinsdagavond, een hele mooie avond met onze tieners en veel belangstellenden.

Alles bij elkaar was het weer een heel mooi- en zeer geslaagd feest. Een feest van- en voor de hele gemeente in het bijzondere voor de kinderen en de tieners.

Namens hen zeggen wij hartelijk dank tegen de ondernemers die ons belangeloos hebben voorzien van bloemen, eten en drinken. Wij noemen met name; Cafeteria de Verkeerde Wereld, DEEN en Restaurant de Taanketel. Heel hartelijk bedankt.

Vrijwilligers van de KNRM, dank voor het beschikbaar stellen van jullie mooie locatie, wij hebben er dankbaar gebruik van gemaakt.

Dennis van Gerven, dankjewel voor al je werk voor onze tieners. Je verzorgde een mooie en leerzame GPS tocht door ons mooie dorp.

Niet in het minst danken wij alle vrijwilligers die hierbij hebben geholpen.

Zoveel hulp en steun voor de Vakantie Bijbel Week is hartverwarmend. Op deze manier samen gemeente zijn en bouwen aan de gemeente, geeft vertrouwen voor de toekomst van onze gemeente.

Dat dit mensen aanspreekt en in beweging zet blijkt uit de grote belangstelling voor de startdienst op zondagmorgen en het slotfeest op woensdagavond. Met elkaar bidden en danken, voor het werk in onze gemeente, werkt aanstekelijk en versterkt het samen gemeente zijn.

En natuurlijk de kinderen en tieners, fijn dat jullie er waren! Zonder jullie geen feest. Graag tot volgend jaar.

Voor dit alles zijn wij, als VBW commissie, ontzettend dankbaar en geven God daarvoor alle eer.

Tot slot melden wij met dankbaarheid de opbrengt van de collecte aan het einde van het slotfeest. Deze is: **€ 403,50**. Heel hartelijk bedankt!

De VBW commissie.