

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 36

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 september 2019

Kerkdienst voor : zondag 8 september 2019

10.00 uur **Patmoskerk**
 Ds. H.Z. Klink

Organist Hans Jütte

Koster(s) J.j. Commandeur en F.Visser

Schoollied Lied 981

Schoollied lezen Jelte Schipper

Creche Christina Pereboom en Marcella Kaars

Kindernevendienst: Marianne Zwiers en Gréthe van Belzen

De eerste collecte is bestemd voor:
Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Kerktaxi : Piet Boes 601927

De koffie wordt verzorgd door de Zending

Dagelijkse schriftlezinge

Zondag	8 september	1 Samuel 16:1-13	Een nieuwe gezalfde
Maandag	9 september	1 Samuel 16:14-23	Rustgevende muziek
Dinsdag	10 september	1 Samuel 17:1-11	Wie durft?
Woensdag	11 september	1 Samuel 17:12-30	Lastige vragen
Donderdag	12 september	1 Samuel 17:31-40	Davids wapenrusting
Vrijdag	13 september	1 Samuel 17:41-54	Reuzenkracht
Zaterdag	14 september	1 Samuel 17:55-18:5	Vriendendienst

Meditatie

2 Petrus 3 : 8-9 Waardige voorbereiding. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Nog is er tijd... de Heer geeft gena. Tweeduizend jaar geleden werden de mensen door de Here Jezus gewezen op de nog slechts korte tijd die er was om tot bekering te komen. Immers, het definitieve oordeel was (en is) aanstaande.

Hoe gaan wij hiermee om ? Menen wij, gezien de verlopen eeuwen, dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen en dat we voor bekering nog tijd genoeg hebben ? Of zijn we gereed voor de ontmoeting met de Here Jezus ?

Persoonlijk bekruipt mij wel de twijfel of ik gereed ben voor deze ontmoeting. Ik doe nog zoveel verkeerd in mijn leven. Ben ik wel echt bekeerd ? Is mijn geloof wel zo sterk als de Here dat van mij verlangt ? Ik heb geen peilstok bij de hand, die mij een zuiver beeld geeft van de situatie. Ja, de bijbel houdt mij de juiste route voor, maar zelfs met ingeschakelde navigatie gaat het wel eens mis onderweg

Aan de andere kant, twijfel... dat kan een gebrek aan geloofsvertrouwen zijn. Maar ik vertrouw wel op mijn geloof in de Heilige Drieëenheid. Is die twijfel dan wel twijfel ? Onzekerheid wellicht ? Nee, ik voel mij niet onzeker in mijn geloof. Wat is het dan ?! Onrust door de zonde, die ook in mijn leven steeds weer de kop opsteekt. Dat moet het zijn ! Gelukkig is daar een goede oplossing voor. Elke keer mogen wij die zonde weer neerleggen voor de Here Jezus, Hij maakt er korte metten mee. Wat een opluchting. God zij dank, dat wij door Jezus Christus onze reiniging van zonde mogen ontvangen, zodat u en ik toch gereed zijn voor de ontmoeting met onze Heer. Hij laat ons niet verloren gaan. Vertrouw erop !!

Bekering

*Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus, tussen ons en den Vader,
naar Uw Woord mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,
wat er ook in ons leven is gebeurd.*

Ik deed, van alles wat gedaan kan worden, het meest misdadige – en was verdoemd.

Maar Gij hebt God een witte naam genoemd, met die van mij.

Nu is het stil geworden, zoals een zomer om de dorpen bloeit.

*En moeten ook de bloemen weer verdorren : mijn lenden zijn omgord,
mijn voeten staan geschoeid.*

*Uit Uwe hand ten tweeden maal geboren,
schrijd ik U uit het donker tegemoet.*

Uit het liedboek blz 1378,
Gerrit Achterberg

Jan C. Commandeur

Voorbede

1. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
2. Voor Kees Kersbergen en zijn gezin. Dat ze vreugde houden onze gemeente te dienen.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen met Uw woord.
4. Werk in onze harten, zodat we één kunnen zijn in U.
5. Dank U voor de Vakantie Bijbel Week. Dat we mochten genieten van alle bijzondere schatten die U ons heeft gegeven.
6. Voor de kinderen die weer naar school gaan, dat ze plezier mogen hebben in het leren en met elkaar spelen.
7. Leer ons niet bezorgd te zijn, maar in gehoorzaamheid en vertrouwen onze weg te gaan met U.

Ria Kaars

Giften

Ontvangen op zondag 01-09-2019 een gift ad EUR 50 voor de Diaconie.

Hartelijk dank, .

College van Diakenen.

Opbrengst collecten

Zondag 1 september

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 191,00

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 205,95

Hulp gezocht!

Op zaterdag 14 september a.s. organiseren de kerken van Marken, Watergang, Ilpendam, Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland, Monnickendam, Zunderdorp, Ransdorp en Holysloot een kinderfestival voor alle basisschoolkinderen van Waterland. Dit kinderfestival wordt voor de eerste keer georganiseerd en heeft als doel de start van het nieuwe kerkelijk jaar feestelijk in te luiden onder het motto "kerk zijn voor de hele omgeving". Alle kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen komen met hun ouders en grootouders. Kinderen kunnen genieten van een theatervoorstelling, meedoen met verschillende kinderspelletjes en lekker springen op verschillende springkussens. Ook zijn er heerlijke pannenkoeken en poffertjes.

Voor deze dag zoeken wij nog hulp! Wij zoeken nog mensen die pannenkoeken willen bakken, kinderspelletjes willen begeleiden, helpen bij het parkeren en willen helpen in de catering.

Geef je voor 10 september a.s. op bij Eef Visser (tel. 601582 of eefvisser@hetnet.nl) of bij Kees Kersbergen (tel. 780078 of ckersbergen@ziggo.nl)

Liturgie

Zondag 8 september 2019, 12^e van de zomer, om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente te Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Intredepsalm: Psalm 34 vers 4 en 5.

Stil gebed.

Bemoediging.

Groet.

Voordracht schoollied: Lied 981 'Zolang er mensen zijn op aarde', couplet 1

Lied 981, couplet 2.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 863 'Nu laat ons God de Here', couplet 3 en 4.

Leefregels.

Lied 863 couplet 5 en 6.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Eerste Schriftlezing: 1 Korintiërs 3,10-23 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 87 vers 1, 2 en 3.

Tweede Schriftlezing: Openbaring 3,7-13 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 766 'Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen', couplet 1.

Verkondiging: 'Een dubbele nationaliteit'.

Lied 766 couplet 2 en 3.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 968 'De ware kerk des Heren', couplet 1, 2 en 5.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

Vanuit de pastorie

Gebedskring

Voor het eerst na de zomer komt vanavond de gebedskring weer bij elkaar. De dingen die volgens ons speciale aandacht nodig hebben worden voor het aangezicht van God gebracht. Bidden wordt wel vergeleken met ademen. De zondagse gebeden zijn de ademtucht van de Kerk en de eigen gebeden zijn ademhaling van elk individueel gelovige. Bidden brengt ons dichterbij Christus onze Heer, en waar kun je soms beter zijn dan daar? Iedereen is rond de klok van 8 van harte welkom op deze kring die elke eerste donderdag van de maand gehouden wordt.

Kringwerk: de Gemeente Groei Groep

In de achterliggende jaren heeft mijn collega Kees Kersbergen de Gemeente-Groei-Groep (GGG) geleid. Het komende winterseizoen heeft hij mij aangeboden deze kring over te nemen. Een programma daarvoor is in de maak. We hebben de keuze uit verschillend materiaal voor deze kring en daar wordt binnen in onderling overleg een keuze in gemaakt. De startbijeenkomst van de GGG staat gepland op donderdag 12 september 2019. We zijn dan informeel bij elkaar terwijl genieten van een gezamenlijke maaltijd. Iedereen die overweegt het komende seizoen deze kring te volgen is van harte welkom bij deze startbijeenkomst. Graag wel even laten weten aan Wim Schul in verband met de inkopen en voorbereidingen. Wim is te bereiken op 0299 601799. Wees welkom!

Start jongerenwerk

Maandag jongleden kwam onder leiding van jeugdouderling Gerdien Teerhuis een heuse groep jonge Marker dames bij elkaar in de Patmoskerk om de jeugddienst voor te bereiden. Zondag 22 september 2019 om 10.00 uur staat een speciale dienst voor en met jongeren op het rooster, We starten dan met het jongerenwerk de komende wintermaanden. Die zondag lezen we dat prachtige verhaal over de roeping van de piepjonge Samuël uit het gelijknamige eerste boek. Dit naar aanleiding van het thema voor de startzondag 'Een goed verhaal' dat wordt aangereikt door de Protestantse Kerk. The Young Spirit Singers leveren hun muzikale bijdrage aan deze kerkdienst. Het belooft een mooie dienst te worden. Ik kijk ernaar uit.

Ten slotte

Ook komende zondag lezen we een van de twee laatste brieven van zeven uit Openbaring. Dit keer een milde brief die herinnert aan onze dubbele nationaliteit, en tegelijk motiveert en stimuleert tot goed burgerschap. Ik hoop jullie weer de hand te kunnen schudden bij de uitgang van de kerk! Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H.Z. Klink

Kort verslag kerkenraadsvergadering van donderdag 22 augustus 2019

Aanwezig 17 leden, afwezig 5 leden.

1. Opening

De voorzitter C. Visser Czn. opent de vergadering met het lezen van Joh. 16 : 12-15 en gaat voor in gebed, naar een gebed van Augustinus.

2. Ontbinding Beroepingscommissie

De voorzitter bedankt de leden van de beroepingscommissie voor hun inzet en voor de voortvarende aanpak. Hij spreekt de hoop uit dat de leden actief willen blijven in de gemeente. Als aandenken overhandigt hij de leden een boekje met citaten van Augustinus: "365 x Augustinus". Namens de voorzitter van de beroepingscommissie bedankt M. van Altena de kerkenraad voor het in de commissie gestelde vertrouwen.

3. Liturgische aanpassingen

Ds. H. Klink licht dit onderwerp toe dat voornamelijk het gebruik van het liturgische gedeelte in de Patmoskerk betreft. De historische achtergrond van de liturgische inrichting gaat terug op vroeg christelijke gebruiken. Hij stelt voor de eredienst in de Patmoskerk het volgende voor: (i) De dienst wordt geleid vanachter de liturgische tafel; (ii) De preek wordt verkondigd vanaf de kansel; (iii) De schriftlezingen worden gedaan vanachter de lezenaar. Voor de eredienst in de Grote Kerk blijft de huidige situatie bestaan: (i) De dienst wordt geleid vanaf de kansel, inclusief de preek; (ii) De schriftlezingen worden beneden gelezen. De kerkenraad stemt met deze voorstellen in.

4. Vacatures kerkenraad

De kerkenraad bespreekt de vacatures die per januari 2020 zullen ontstaan. Medio september zal in het kerkblad een oproep aan de gemeente verschijnen om kandidaten voor de verschillende ambten naar voren te brengen.

5. Jeugdzaken

- Aan de VakantieBijbelWeek (VBW) hebben ruim 60 kinderen deelgenomen. De organisatie kijkt dankbaar terug op de VBW 2019.
- Aan de startdienst van het jeugdwerk op 22 september zal het koor "Young Spirit Singers" medewerking verlenen en tijdens de jeugddienst in november zal het leerlingenorkest van Juliana de dienst muzikaal opluisteren.
- Op 14 september vindt in Zunderdorp een evenement plaats voor leerlingen van de basisschool.
- De clubs en de zondagschool gaan begin oktober weer van start.

6. Pastoraat

Het eerstvolgende pastorale overleg staat gepland op 9 september 2019.

7. Diaconie/Zending

De voorbereiding voor de speciale middagdienst op 22 september a.s. is in volle gang. Deze middagdienst is een kerkdienst met alle reguliere liturgische onderdelen.

8. Kerkrentmeesters

De Anbi-gegevens zijn inmiddels up to date. Er zijn wat verschuivingen op handen m.b.t. de nummers bij de Kamer van Koophandel. Het proces hieromtrent is in gang gezet.

9. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk staande zingen van gezang 423 : 1, 2 en 3.

Gemeente Groei Groep.

Zoals de laatste bijeenkomst van de Gemeente Groei Groep is afgesproken zullen wij als start van dit seizoen met elkaar eten. Volgende week donderdag 12 september zijn jullie van harte welkom op Akkerstraat 16. Deze keer niet in de hal van de Patmoskerk omdat ik vergeten was die te reserveren.

Wij beginnen de maaltijd om 19.00 uur en vanaf rond 18.45 uur zijn jullie van harte welkom bij ons thuis en kom gewoon via de achterdeur.

Ieder die iets voor de maaltijd zal maken is daarvan door Luutje en/of Wim op de hoogte gebracht. Wij hebben de mogelijkheid om iets warm te houden in de oven of op de kookplaat. Als je andere spullen nodig hebt moet je die zelf meebrengen.

Tijdens de maaltijd bespreken wij met elkaar de inhoud en datums van het komende seizoen.

Allen hartelijk welkom in Akkerstraat 16.

Graag tot dan,

Kees kersbergen

de Bijbel is

De staf van de pelgrim

Het kompas van de stuurman

De landkaart van de reiziger

Het zwaard van de strijder

De banier van de christen

Ik ben dankbaar dat ik 80 jaar mocht worden
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen en
kaarten die ik heb ontvangen.

Grietje Taanman - Boes

In Memoriam!

*De Heer heeft jou thuisgehaald,
want Hij bepaalt, wanneer het leven,
dat we hebben ontvangen
in eeuw'ge vreugde overgaat.*



Afgelopen zondag was het 10 jaar geleden, dat onze peet is overleden.

Pietertje Pereboom Kd.

01-09-2009

01-09-2019

Wij missen haar nog steeds!

Eefje
Klaaselbert en Karen
Evalina en René
Lucia en Martin
Rutger
Mathilde
Sebastian
Tobias

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven betoond
bij het overlijden van onze moeder en bessie

Grietje Zondervan

De vele condoleancekaarten die wij mochten ontvangen,
hebben ons goed gedaan.

Geertje en Jacob

Tijs en Kim
Catelijne
Jentien en Maarten

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bonnen
en bloemen die we gekregen hebben voor ons 50 jarig huwelijk.

Kees en Lijs Visser

KICK OFF

TOP 2000 KERKDIENTST

Op zaterdagavond 28 december 2019 vindt de eerste Top-2000-kerkdienst van Waterland plaats in de Opstandingskerk van Monnickendam. Wat is een Top-2000-kerkdienst? Het is een kerkdienst waarbij de mooiste nummers uit de popmuziek de plaats innemen van psalmen en gezangen. De dienst vindt plaats in de week van de Top2000 op NPO Radio 2. Sinds 2013 doen jaarlijks zo'n 120 kerken in het hele land mee. En nu dus ook de Protestantse kerk Monnickendam. De muziek wordt voor het grootste deel live ten gehore gebracht.



Werk mee aan de eerste Top-2000-kerkdienst van Waterland!!
Wil jij meezingen, muziek maken, meewerken aan de techniek of de voorbereiding? Laat het ons weten!!!

Kom dan donderdag 19 september naar de "kick off" om mee te praten over de voorbereiding van deze dienst.

Locatie: Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1, Monnickendam

Tijd: 20 uur

Meer info of vragen: Top2000.kerkdienst2019@gmail.com

de kerken vieren

Feest!

mini-festival
voor alle kinderen van de
basisschoolleeftijd

Zaterdag 14 september

15:00 tot 17:00 uur

bij en in het jeugdgebouw

van Zunderdorp

(Achterlaan Zunderdorp 3)

toegang: gratis

(eventueel vrijwillige bijdrage)

- theater
- spelletjes
- schminken
- knutselen
- limonade
- poffetjes & pannenkoeken
- springkussen
- terras voor je (groot)ouders met een hapje en een drankje

Dit feest wordt georganiseerd door de protestantse kerken van Broek in Waterland, Holysloot & Ransdorp, Ipendam & Watergang, Marken, Monnickendam, Zuiderwoude & Uitdam en Zunderdorp