

# Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 37

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 14 september 2019

**Kerkdienst voor : zondag 15 september 2019**

10.00 uur      **Grote Kerk**  
*Ds. T.C. Wielsma, Uithoorn*

Organist      Dirk Kes

Koster(s)      Jan Blijleven en Hein Zeeman

Schoollied      Lied 75

Schoollied lezen      Thomas Teerhuis

Creche      Jannie Schipper en Ursula Roos

Kindernevendienst: Jannie Visser-de Groot

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Project Waterlandse Gemeenten*

De tweede collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*

Kerktaxi: Robie Zwiers 06 52410698

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	15 september	1 Samuel 18:6-16	Irritant populair
Maandag	16 september	1 Samuel 18:17-30	Vorstelijke beloning
Dinsdag	17 september	Lucas 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?
Woensdag	18 september	Lucas 15:1-10	Hoera, gevonden!
Donderdag	19 september	Lucas 15:11-32	De wachtende vader
Vrijdag	20 september	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
Zaterdag	21 september	Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes

## MEDITATIE.

"Leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn". (Psalm 61 : 3B) NBG

David bidt. David verlangt naar leiding in zijn leven. David is op zoek naar een rotssteen. De leiding waarnaar David verlangt, zou hem op die rotssteen moeten brengen. Een rotssteen staat symbool voor zekerheid. Hierbij kan je denken aan de gelijkenis over het huis op het zand en het huis op de rots. In tegenstelling tot het huis op het zand, staat het huis op de rots: onwankelbaar vast. Geen twijfel mogelijk. Zo zeker als het maar zijn kan. Een rotssteen staat symbool voor zekerheid. Leid mij op een rotssteen . . . David verlangt naar een rotssteen. Naar een fundament. Naar grond onder de voeten. David is op zoek naar zekerheid.

Wie eigenlijk niet? Een mens wil de dingen in de vingers hebben. Een mens wil grip op de dingen hebben. Een mens wil weten waar hij of zij aan toe is. Als het erop aankomt zijn er niet zo veel zekerheden... Als het erop aankomt vallen er ontzettend veel zekerheden weg . . . David denkt bij de rotssteen aan niemand minder dan God Zelf. David bidt immers in het volgende vers: "Want Gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand". God is voor David als een rotssteen. God is voor David het fundament van zijn bestaan. God is voor David de grond onder zijn levenshuis. Davids levenshuis is niet op zand gebouwd. Davids levenshuis is gebouwd op de rots.

Het is opvallend dat David in dit gebed juist vraagt om weer op de rotssteen geleid te worden. Er zijn blijkbaar omstandigheden in zijn leven gekomen waardoor de dingen anders zijn gegaan. Met alle gevolgen van dien . . . Opeens mist David die rotssteen. Opeens heeft David geen zekerheid meer. Opeens is David de grond onder zijn levenshuis kwijt. David brengt zijn onzekerheid bij God. David is niet degene die nu zelf allerlei zekerheden gaat creëren. David is ook niet degene die zijn onzekerheid gaat overschreeuwen. Zo van: "Niemand doet me wat!" Ondanks het gemis van die rotssteen blijft David geloven dat God het fundament van zijn leven is. Al mist hij voor zijn gevoel dan alle zekerheid.

Al lijkt het erop dat zijn levenshuis eerder op het drijfzand dan op de rotsgrond gebouwd is. **Dit is het geloof op zijn best: ondanks alles vasthouden aan God.**

"Die op eigen kracht vertrouwt,  
heeft op losse grond gebouwd.  
Eigen werken baten niet.  
Slechts die tot de Rotssteen vliedt,  
komt gewis aan 's hemels kust.  
Jezus geeft alleen de rust".

Ingezonden door Pieter de Jong.

**Voorbede**

1. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen met Uw woord.
2. Werk in onze harten, zodat we één kunnen zijn in U.
3. Dank U voor de Vakantie Bijbel Week. Dat we mochten genieten van alle bijzondere schatten die U ons heeft gegeven.
4. Voor de kinderen die weer naar school gaan, dat ze plezier mogen hebben in het leren en met elkaar spelen.
5. Leer ons niet bezorgd te zijn, maar in gehoorzaamheid en vertrouwen onze weg te gaan met U.
6. Voor de start van het jeugdwerk. Heilige Geest raak hen aan, zodat ze op zoek gaan naar U.
7. Wees nabij hen die gebukt gaan onder financiële nood.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**

Zondag 8 september	
De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 175,45
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 188,70

**Liturgie voor de dienst op zondag 15 september 2019 in de Grote Kerk op Marken**

Intochtslied:	Psalm 84: 1, 6
Mededelingen	
Stil gebed Votum Groet	
Schoollied	Lied 75: 1
Zingen: Kinderlied	Lied 75: 1, 7
Verootmoedigingsgebed	
Zingen:	Lied 859: 1
Woord van genade	
Zingen:	Lied 859: 3
Wet	
Zingen:	Lied 859: 4
Gebed om verlichting	
Kinderen naar de nevendienst na	Lied 348: 1
1 <sup>e</sup> lezing Exodus 32 7 t/m 14	
Zingen:	Lied 944: 1, 2
2 <sup>e</sup> lezing: Lucas 15: 1 t/m 10	
Zingen:	Lied 944: 3, 4
Verkondiging n.a.v. Exodus 32: 14	
Zingen:	Lied 16: 1, 3
Kinderen terug uit nevendienst	
Collecte	
Gebeden	
Zingen:	Lied 150a:1, 2, 3, 4
Zegen + Lied 431c	

## COLLECTE 15 september

Zondag a.s. zal de collecte bestemd zijn voor het Project van de Waterlandse Diaconieën: **de aankoop van een rijst- en maismolen en de aanleg van een drinkwatersysteem met 5 tappunten in het dorp Matupe op het eiland Mindanao in de Filippijnen.**

Zoals u weet, is dit project aangedragen door de stichting Ronoylion die al sinds 1985 actief is op de Filippijnen. Omdat Ronoylion met uitsluitend vrijwilligers werkt, komt het bedrag voor 100% ten goede aan het project.

De hulp aan dorp Matupe is onderdeel van een 5-jaren project dat meerdere dorpen begeleidt en ondersteunt in hun landbouwontwikkeling om grotere voedselzekerheid te krijgen. Door primitieve landbouwmethodes en onderontwikkelde landbouwkennis is de landbouwproductie zeer laag en zijn er jaarlijks verschillende hongermaanden. Ook het gebrek aan een goed drinkwater- en irrigatiesysteem is een probleem. Daarnaast is de diversificatie in de verbouw van landbouwproducten gering door gebrek aan kennis, wat weer leidt tot eenzijdige voeding. Onze Waterlandse bijdrage aan de ontwikkeling van deze dorpen is dus de aankoop van een **rijst- en maismolen en de aanleg van een drinkwatersysteem** in het dorp.

Met een voorschot van Ronoylion is in het dorp inmiddels het **drinkwatersysteem** vrijwel voltooid: er zijn distributieslangen aangelegd, pompen geïnstalleerd en watertanken gebouwd. In augustus zijn de 5 tappunten aangebracht, zodat het dorp nu over schoon drinkwater beschikt. Op bijgevoegde foto's ziet u werkzaamheden aan de aanleg van het drinkwatersysteem en het gebruik ervan aan 2 tappunten.



Ondertussen wordt ook aan de **rijst- en maismolen** gewerkt.

Dit hele project ondersteunt de gemeenschappen niet alleen in hun ontwikkeling en voedselzekerheid, maar moet er ook voor zorgen dat jongeren in hun eigen dorpen een toekomst kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden. Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en moreel verval van de jeugd is dus een bijkomend, maar wel heel belangrijk resultaat van dit project.

Namens de diaconie,  
Eef Visser

## Vanuit de pastorie

### Wegen die scheiden

We moeten jullie iets vertellen. Het is goed nieuws, en een beetje slecht nieuws. Afhankelijk van hoe je het bekijkt. Vorige week belde mijn collega Kees Kersbergen. Of ik even tijd had voor een gesprek. Natuurlijk kon dat. Wat te verwachten wist ik niet. Kees liet mij in dat gesprek informeel weten dat hij op het punt stond een andere aanstelling als kerkelijk werker te aanvaarden. Dat was slecht nieuws. Het betekent dat wij ons hier op Marken op een afscheid moeten gaan voorbereiden. Terwijl Kees en ik net zo op stoom begonnen te komen! Nu het goede nieuws. Onze kerkelijk werker is door de Hervormde wijkgemeente Oude Kerk te Veenendaal gevraagd gedurende een aantal jaren de predikant te vervangen. Een mooie uitdaging natuurlijk, en een uitgelezen kans op nog een paar mooie jaren werk in de kerk. Een mooi aanbod omdat Gerda en Kees erover dachten eens terug te keren naar Veenendaal. Met deze nieuwe aanstelling is dit alles in een stroomversnelling gekomen. We zien hen toch een beetje met lede ogen gaan maar we gunnen hen deze nieuwe stap. Kees en Gerda: veel vreugde en zegen voor de komende weken en jaren.

Wat praktische zaken: Het dienstverband van onze kerkelijk werker eindigt formeel op 15 oktober 2019. De werkzaamheden van Kees zullen de komende weken dan ook in dit licht staan. Noteer alvast de eredienst op zondag 20 oktober 2019 in je agenda, om 10.00 uur in de Patmoskerk. Tijdens deze kerkdienst waarin we samen voorgaan, zal Kees Kersbergen afscheid van ons nemen en bent u in de gelegenheid hem de hand te schudden. En ten slotte: een laatste persoonlijke groet van Kees heeft u nog tegoed, over een paar weken. Die verzorgt hij zelf.

### Vacatures kerkenraad

Enkele weken geleden schreef ik over de komende vacatures in de kerkenraad. De komende weken kunnen er weer namen van gemeenteleden worden ingediend. Het zou mooi zijn wanneer er ook namen van jonge mensen tussen zouden zitten waaraan wij nog niet hebben gedacht, maar die mogelijk de gaven en capaciteiten bezitten om een plek in de kerkenraad in te nemen. Denk met ons mee!

### Op stoom

De dagen en weken raken goed gevuld. We genieten ervan met dankbaarheid. Vanwege wat je erdoor kunt betekenen voor anderen en ook vanwege de verscheidenheid aan werkzaamheden. Ten slotte een hartelijke groet van ons drieën.

Ds. H.Z. Klink



Op 22 september a.s. organiseert de ZEC de "Johnny Cash Popdienst" in de Grote Kerk met live ondersteuning van de band "Men in Black".

In deze dienst gaan wij op reis over de bumpy gospelroad aan de hand van muziek en songteksten van countryzanger Johnny Cash. Dominee Cornelis Visser uit Westzaan neemt de bezoekers (veilig) mee op muzikale reis door het bewogen leven van de legendarische Amerikaanse country-legende.

In deze popdienst staat muziek centraal die mensen kennen van de radio, maar waarvan de teksten hen keer op keer verrassen wanneer deze in kerkelijke context worden gebruikt.

Het thema is 'De Verloren Zoon' geïnspireerd op de biografie over het leven van Johnny Cash waarin hij vertelt hoe het geloof hem heeft gered uit de ellende van drugs- en alcoholverslaving.

Datum: zondag 22 september 2019  
Tijd: 16.00 uur  
Locatie: Grote kerk, Kerkbuurt, Marken

In het voorprogramma, dat begint om 15.45 uur, zingen The Men in Black een aantal gevangenisliederen.

Na afloop van de dienst bent u uitgenodigd om koffie/thee te drinken in de kerk.

Zendings- en Evangelisatie Commissie

---

## **KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD**

Ook al duurt het nog even, toch willen we alvast laten weten dat we op zaterdag 12 oktober a.s. met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs komen om spullen voor de stichting Mensen in Nood. Bij het opruimen van kasten kunt u hiermee dan al rekening houden. En vrijwilligers kunnen deze datum dan alvast in de agenda noteren.

Zoals gebruikelijk gaat het bij de kledingactie om goede, nog-buikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens, schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw aan elkaar zijn geknoopt. En ook wanten, sokken en kousen graag per paar bijeen binden om tijd en verwarring te besparen bij het uitzoeken van de spullen.

Brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

Voor alle helpers, van welke leeftijd dan ook, hopen wij: tot 12 oktober a.s.

Nelie Springer-Zeeman  
Eef Visser

## Verkiezing ambtsdragers

Het moment om stil te staan bij het kiezen van nieuwe ambtsdragers is weer aangebroken. De gemeente krijgt ook dit jaar de gelegenheid om kandidaten voor de verschillende ambten naar voren te brengen.

Begin 2020 zullen vijf ambtsdragers aftredend zijn en zijn er drie openstaande vacatures in te vullen:

Als ouderling:

1. Pieter Moenis.
2. Vacature die rest uit de verkiezing van vorig jaar.

Als diaken:

1. Eefje Visser (herkiesbaar).
2. Vacature door het tussentijdse aftreden van Aaltje Schouten.
3. Extra vacature: met het oog op de vacatures die in 2021 bij de Diaconie zullen ontstaan, lijkt het de kerkenraad verstandig om in 2020 al een extra diaken aan te trekken.

Als ouderling-kerkrentmeester:

1. Egbert Commandeur.
2. Jan Sijmen Roos.
3. Cees Visser Czn. (herkiesbaar).

De kerkenraad spreekt de wens uit dat voor degenen die herkiesbaar zijn, door de gemeente géén namen worden ingediend. Hierin heeft niet de kerkenraad maar u het laatste woord.

Indien voor een ambt onvoldoende kandidaten naar voren worden gebracht, zal de kerkenraad rechtstreeks kandidaten benaderen of zij beschikbaar zijn voor het ambt waarvoor zij worden geroepen.

Tenslotte wil de kerkenraad ieder gemeentelid erop attenderen dat behalve de verantwoordelijkheid om briefjes in te leveren, ook het gebed niet vergeten mag worden om mensen te vinden die bereid zijn de plaats in te nemen waartoe zij worden geroepen.

**Briefjes met kandidaten kunnen uiterlijk 3 oktober worden ingeleverd bij de scriba (Kets 19), of in de brievenbus van de Patmoskerk (Hoogkamplaan 1).**

### Een foto

Een foto een beeltenis  
 Wat je eens was maar niet meer is  
 Dat doet pijn dat we niet meer samen zijn  
 Daar moet ik mee leven  
 Het is voor altijd niet heel even  
 Maar dan zet ik zacht mijn lippen op de foto  
 En voel van binnen hoe ik jou mis.

koster J. Blijleven

**Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.  
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:**

<b>Wijkouderling:</b>	
<b>Diaken:</b>	
<b>Kerkrentmeester:</b>	

**Naam:** .....

**Adres:** .....

**Datum:** ..... **Handtekening:** .....

**Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.  
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:**

<b>Wijkouderling:</b>	
<b>Diaken:</b>	
<b>Kerkrentmeester:</b>	

**Naam:** .....

**Adres:** .....

**Datum:** ..... **Handtekening:** .....



De collecte voor Marken helpt Roemenie heeft dit jaar € 855,03 opgebracht.

Een prachtig bedrag, waarvoor weer veel aangeleverde kleding richting Oosteuropa gebracht kan worden. Zoals u weet, heeft "Marken helpt Roemenie" enkele jaren geleden een samenwerkingsverband aangegaan met de Oosteuropa Zending die zetelt in Krimpen aan de Lek en die ervoor zorgt dat een groot deel van de kleding uit Marken in Moldavië, Albanië en de Oekraïne terecht komt. Roemenie ontvangt dus nog slechts een klein deel van de Marker stichting.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: hartelijk dank voor jullie inzet!

Mocht u de collectantes gemist hebben en toch willen helpen, dan is er de mogelijkheid om geld over te maken op **Rabobanknummer NL 38 RABO 034 28 71 188 t.n.v. "Marken helpt Roemenie"**. Ook kunt u blijven helpen door kleding, schoeisel, schoolspullen e.d. af te geven bij **Klaas Boes Akkerstraat 1**.

Namens de stichting Marken helpt Roemenie,  
Eef Visser

---

Ondanks dat ze door omstandigheden niet meer kunnen wonen bij elkaar,  
zijn ze toch een diamanten huwelijkspaar.

### ***Jan Peereboom & Loppie Taanman***

Op 11 September 2019 zijn jullie 60 jaar getrouwd.

Lieve Ta en Mem, Bessie en Bap en over-Bessie en Bap,  
gefeliciteerd en nog veel geluk met elkaar.

Jan & Luitje

Esther & Robert

Isa

Sebastiaan & Suzanne

Cornelis & Judith

Jeroen †

Patrick

Tim en Sterre

André & Agnita

Sanne

Britt & Melvin

de kerken vuren

# Feest!

mini-festival  
voor alle kinderen van de  
basisschoolleeftijd

Zaterdag 14 september

15:00 tot 17:00 uur

bij en in het jeugdgebouw

van Zunderdorp

(Achterlaan Zunderdorp 3)

toegang: gratis

(eventueel vrijwillige bijdrage)

- theater
- spelletjes
- schminken
- knutselen
- limonade
- poffetjes & pannenkoeken
- springkussen
- terras voor je (groot)ouders met een hapje en een drankje

Dit feest wordt georganiseerd door de protestantse kerken van Broek in Waterland, Holystoot & Ransdorp, IJpendam & Watergang, Marken, Monnickendam, Zaiderwoude & Uitdam en Zunderdorp