

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer : 38

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 september 2019

Kerkdienst zondag 22 september 2019

Patmos Kerk

Startdienstjeugdwerk met thema 'Hou 'ns ff je mond'

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Muzikale medewerking	The Young Spirit Singers olv Chris de Kroon
Schoolied	Lied 136
Schoolied lezen	Ryan Schipper
Schriftlezing	Ilse Schipper en Demi de Graaf
Crèche	Astrid van Altena en Geertje Schouten
Koster	JJ Commandeur en F Visser
Kerktaxi	Kees Visser telnr: 601341
Eerste collecte	Amref Flying Doctors
Tweede collecte	Kerk

De koffie wordt verzorgd door het Christelijk jeugdwerk Marken

Grote Kerk

Zondag 22 september Johnny Cash Popdienst Thema: de verloren Zoon

15.45 uur	Ds. C. Visser uit Westzaan
Muzikale medewerking	Men in Black
Koster	Jan Blijleven en Hein Zeeman
Eerste collecte	Diaconale Stichting gevangenenzorg De Sluis te Zaandam
Tweede collecte	Kerk

Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee om nog even na te praten.

Humor in de Bijbel?

Staat er humor in de Bijbel? Om die vraag goed te beantwoorden, moet je natuurlijk eerst formuleren wat humor eigenlijk is. Volgens het woordenboek is humor een ander woord voor grappig, maar daar schieten we ook niets mee op, want wat is dát dan weer? Ik denk dat het bijvoorbeeld iets te maken heeft met mensen op het andere been zetten en dan precies op het been waar ze niet op gerekend hadden. Met iets onverwachts, iets dat je niet aan ziet komen. Dat kan te maken hebben met de bijzondere ontknoping van een verhaal of met een spiegel waarin je opeens onverwacht naar jezelf kijkt.

Wat dat betreft, had Jezus bijzonder knappe humor. Neem nu dat verhaal van die vrouw in Johannes 8:1-11. Misschien had ze een wijntje te veel op of kreeg ze gewoon te weinig aandacht van haar man, maar in ieder geval: ze is op heterdaad betrapt op overspel door de joodse godsdienstige leiders. Over wat we ons daarbij moeten voorstellen, zullen we maar niet te lang nadenken. En ze brengen haar bij Jezus om Hem uit de tent te lokken. Eigenlijk helemaal geen humoristisch verhaal, want ze moest de doodstraf krijgen. Dat stond in de wet.

Maar de humor komt door de reactie van Jezus. Wat was het handig geweest als Hij een stevige discussie was aangegaan met de heren! Dan hadden ze Hem met hún theologische kennis weer flink van repliek kunnen dienen en Hem misschien zelfs wel vast kunnen praten. Niet dat je daar iets mee opschiet, maar zo doen mensen dat nu eenmaal graag. Het kan een soort gevoel van macht geven als jij de slimste bent of de meeste kennis paraat hebt. Maar het totaal onverwachte is dat Jezus in het zand gaat zitten schrijven met zijn vinger en geen enkele aandacht besteedt aan de situatie. Ik denk dat er op dat moment al wat mensen geweest zijn die stiekem een beetje moesten grinniken om de schriftgeleerden. Je voelt je op deze manier behoorlijk te kijk gezet, als je bij de godsdienstige top van Israël hoort. Dus ze blijven aandringen en uiteindelijk kijkt Jezus op en spreekt één zin waardoor de gerespecteerde leiders volledig onderuitgaan. En door die zin verschuift Hij de aandacht van die foute mevrouw naar de heren zelf. "Als je zonder zonde bent, moet je de eerste steen maar gooien".

Geen discussie, geen geschreeuw, geen gehacketak, maar wel een paar vooraanstaande geestelijken die opeens beseffen dat hun mond wel heel vol zit met tanden. Als er een felle discussie was ontbrand, waren de argumenten over en weer gevlogen, maar nu viel door de reactie van Jezus iedereen stil. De mannen werden gedwongen in hun eigen spiegel te kijken en dat uitzicht viel behoorlijk tegen. En dat kwam omdat ze volkomen op het andere been werden gezet door Jezus. Het ging Hem even niet om de regeltjes, maar om de manier waarop je met de regeltjes omgaat. En tja, dat is een stuk vermoeiender, want dan word je opeens zelf deel van het verhaal.

Hier is dus sprake van humor die ontmaskert. Die de geestelijke leiders zelfs in hun hemd zet. Daarom druipen ze ook allemaal af. Zij waren niet meer in staat om zichzelf te relativiseren en om zichzelf te lachen. Als je niet meer om jezelf kunt lachen, moet het leven wel bijna ondraaglijk zijn. Maar in dit verhaal leidt de totaal onverwachte humor van Jezus tot een hele nieuwe kans voor iemand die ten dode was opgeschreven. Zoveel kracht kan humor hebben!

Voor u gelezen door Pieter C. Springer in een 'blog' van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Voorbede

1. Leer ons niet bezorgd te zijn, maar in gehoorzaamheid en vertrouwen onze weg te gaan met U.
2. Voor de start van het jeugdwerk. Heilige Geest raak hen aan, zodat ze op zoek gaan naar U.
3. Wees nabij, hen die gebukt gaan onder financiële nood.
4. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
5. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
6. Doe ons beseffen dat alles wat ons is toevertrouwd, geleend goed is.
7. Leer ons omgaan met het stille verdriet. De in onze ogen uitzichtloze chronisch ziekte en armoede in Uw hand leggen. Geef ons een blij lied.

Ria Kaars

zondag	22 september	1 Samuel 19:1-17	Vlucht en uitvlucht
maandag	23 september	1 Samuel 19:18-24	Nieuw spreekwoord
dinsdag	24 september	1 Samuel 20:1-11a	Afspraak
woensdag	25 september	1 Samuel 20:11b-23	Aanwijzing met een pijl
donderdag	26 september	1 Samuel 20:24-21:1	Roerend afscheid
vrijdag	27 september	Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
zaterdag	28 september	Lucas 17:1-10	Geloof je of geloof je het wel?

Opbrengst collecten*Zondag 15 september 2019*

De eerste collecte is bestemd voor het project Waterlandse Gemeenten	€ 117,20
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 114,20

Collecte voor gevangenezorg

Zondag organiseert de Zendings- en Evangelisatiecommissie een Johnny Cash Popdienst. In de geest van Johnny Cash, die altijd opkwam voor de gevangenen, willen we de 1^e collecte bestemmen voor de Diaconale Stichting Gevangenezorg 'De Sluis'. De Sluis biedt praktische en diaconale hulp aan (ex) gedetineerden en familie van Justitieel Complex Zaanstad. Zo wordt er o.a. praktische ondersteuning verleend bij de kerkdiensten; wordt er wekelijks kleding verstrekt en wordt er maandelijks een vader-kind dag georganiseerd. Voor meer info zie: www.dsgdesluis.nl.

Liturgie jeugddienst

Zondag 22 september 2019, 1^e van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente te Marken

Vorbereiding

Consistoriegebed.

Binnenkomst

Lied bij binnenkomst: Lied 249 'Zoekt eerst het koninkrijk van God', couplet 1, 2 en 3 (uit bundel Weerklank).

Stil gebed.

Koor zingt: 'People get ready' en 'Soon I Will be home'

Bemoediging.

Groet.

Voordracht schoollied: Psalm 136 vers 1 (door Ryan Schipper).

Psalm 136 vers 8 en 12.

Gezongen regels ten leven: Lied 594 'Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?', couplet 1 t/m 6 (Weerklank).

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Koor zingt: 'Orphans of God' en 'I'm gonna keep on singing'

De bijbel

Lezen uit de bijbel: 1 Samuël 3,1-9 (Bijbel in Gewone Taal, gelezen door: Demi de Graaf).

Een lied als antwoord: Lied 538 'Samuël hoort 's nachts een stem', couplet 1, 2 en 3 (Weerklank).

Lezen uit de bijbel: 1 Samuël 3,10-4,1 (BGT, gelezen door: Ilse Schipper).

Een lied als antwoord: Lied 440 'Lees je bijbel, bid elke dag' (Op Toonhoogte 2009).

Verkondiging: 'Hou 'ns ff je mond!'.
'

Koor zingt: 'Blessings' en 'That's The Way'

Samenzang: Psalm 78 vers 1 en 2.

Bidden en delen

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Opdracht en zegen

Koor zingt: 'Crown you with Glory'

Slotlied: Lied 425 'Vervuld van uw zegen'.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

COLLECTE startdienst zondag 22 september

De eerste collecte in de startdienst aanstaande zondagmorgen is bestemd voor Amref Flying Doctors. We hebben als jeugdwerk voor dit doel gekozen, omdat Mitchell Springer komende maand voor dit doel gaat fietsen in Afrika. Mitchell is een aantal keer met ons mee gegaan als begeleider van het clubkamp en we willen hem graag ondersteunen bij zijn fietstocht voor dit goede doel. In onderstaand stukje vertelt Mitchell over de fietstocht en over het werk van Amref Flying Doctors:

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 fiets ik, Mitchell, de Africa Classic in Tanzania voor het goede doel Amref Flying Doctors om een bijdrage te leveren aan een betere gezondheid in Afrika.

Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. Amref is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaat uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. Ze leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten ze met Afrikaanse overheden, want ze willen dat verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn.

Tijdens de Africa Classic fiets ik in één week 400 kilometer om de Kilimanjaro op mijn mountainbike en bezoek ik projecten van Amref. Voor deze editie werf ik minimaal 5.000,- euro ten gunste van Amref en ga ik dus met eigen ogen zien welk verschil mijn bijdrage maakt, ontzettend gaaf! *Al het geld wat gedoneerd wordt gaat naar Amref. De reis, het materiaal en het verblijf betaal ik natuurlijk helemaal zelf.*

Het Christelijk Jeugdwerk Marken wenst Mitchell veel succes bij zijn fietstocht en beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Volkstuinen Kerkbuurt Oostzijde

Er zijn en komen weer enkele percelen beschikbaar voor liefhebbers van een volkstuin. Mocht u denken is dat wel iets voor mij dan hebben wij voor u wellicht een paar goede redenen:

- Heeft u tijd over, dan is dit een fantastisch leuke en gezonde hobby.
- Heeft u daarentegen weinig tijd vanwege een baan met stress, dan is buiten zijn, bewegen en wat in de grond wroeten een heel goede manier om die stress weer kwijt te raken.
- Denkt u niet deskundig te zijn, het loopt daar vol van hele en halve deskundigen, die u graag van advies willen dienen.
- Er is geen voedsel gezonder en lekkerder dan groente e.d. uit de eigen tuin.
- Uw aardbeien zijn zoeter en roder dan ooit.
- U kunt uw kinderen of kleinkinderen tonen waar ons voedsel vandaan komt.
- U steunt er via de huur de Protestantse Gemeente Marken mee.

Waarom nu aanmelden? Om in het voorjaar goed aan de slag te kunnen is het winterklaar maken van de grond belangrijk.

Voor inlichtingen: Kerkrentmeester P. Kaars

IJsselmeerweg 5
tel. 0299 - 601754

Johnny Cash popdienst met thema: *De Verloren Zoon*

Johnny Cash werd geboren in 1932 en groeide op in grote armoede als zoon van een katoenboer. Het was een christelijk gezin. Zijn eerste muzikale inspiratie was het gospelkoor in de kerk. Voor zijn geloofsontwikkeling zijn moeder en broer belangrijk geweest. Zij zong en speelde de liederen uit het Gezangenboek. Dat Gezangenboek werd voor Johnny van grote waarde. Veel later zou hij diverse Gezangen vertolken in een country versie. Door zijn oudere broer Jack koos Johnny op zijn 12^e heel bewust voor het geloof. Enkele maanden later zou zijn broer op dramatische wijze omkomen door een ongeluk met een zaagmachine. Overigens zou dit ongeluk zijn geloof alleen maar verdiepen.

Na zijn dienstitijd legde hij zich toe op zijn grote passie: de muziek. Na enkele mislukte audities brak Johnny Cash door in 1955. Zijn ster rees daarna snel. Maar zoals bij veel artiesten vergde de roem zijn tol. Om het enorme aantal optredens vol te kunnen houden, raakte Johnny verslaafd aan amfetaminen en aan drank. Hij raakte aan lager wal. Na een auto-ongeluk en een bijna fatale overdosis scheidde zijn eerste vrouw in 1966 van hem.

Het thema van de popdienst (*De Verloren Zoon*) is voor de hand liggend!

June Carter – een country zangeres, die met de groep The Carter Family regelmatig in het voorprogramma zong – is degene geweest die Johnny hielp om van de drugs af te komen, en onder invloed van June kwam Johnny (weer) tot bekering. Hij zou hier later van zeggen dat zowel June als het geloof hier onmisbaar zijn geweest om af te kunnen kicken. In 1968 trouwden zij.

Johnny had verschillende liedjes geschreven vanuit het perspectief van gevangenen. Die had hij geschreven in zijn dienstitijd, toen hij diep geraakt was door een film over het gevangenisleven. Gevangenen uit heel Amerika herkenden zich zeer in deze liederen en vroegen hem te komen optreden in de gevangenis. Net na zijn huwelijk ging hij op deze verzoeken in. Hij wilde de gevangenen laten zien dat er wel degelijk iemand is die om hen geeft. Hij trad op in de twee beruchtste gevangenissen van Amerika. Johnny – die de gevangenis van binnenuit kende – identificeerde zich tijdens die optredens volledig met de gevangenen. Door de concerten en de live opnames die daar van gemaakt werden, kreeg Johnny het imago van ‘artiest voor de zelfkant van de maatschappij’, en herwon ineens zijn oude populariteit. Ook door zijn zwarte kleding wilde hij laten zien partij te kiezen voor de verschoppelingen. In zijn lijflied *Man in Black* bezingt hij al die groepen waar hij voor op wil komen: de armen en verschoppelingen, de gevangenen, de druggebruikers, de eenzamen, de zieken, de ongelovigen.

In het leven van Johnny Cash was de kracht van het geloof overduidelijk aan te wijzen. Zijn levensloop, de betekenis voor hem van (religieuze) liederen en de keuzes die hij maakte voor de ‘verschopten der aarde’ zijn inspirerend en zetten ook ons aan ‘in de spiegel te kijken’.

De Johnny Cash liederen zullen worden vertolkt door de band *The Men in Black* uit Marken. Acht mannen zingen tweestemmig en begeleiden zichzelf met 3 gitaren en een contrabas.

ds. Cornelis Visser

Datum: zondag 22 september Tijd: 16.00 uur.

Vanaf 15.45 uur zingen *The Men in Black* een aantal ‘gevangenisliederen’

DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN !!

Vanaf dinsdag 1 oktober a.s. beginnen de clubs weer.
 Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2020.
 De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

De Waterhoenen starten op dinsdag 1 oktober

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op dinsdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

De Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdag 2 oktober

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Afhankelijk van het aantal kinderen, is het mogelijk dat de kinderen in twee groepen worden opgesplitst (groep 4-5-6 en groep 7-8), waardoor zij om de week club zullen hebben. Op de eerste clubavond krijgen zij hiervan een "club schema" mee naar huis.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig, dan ben je van harte welkom op dinsdag 1 oktober of woensdag 2 oktober.

Clubkamp:

Aan het einde van dit clubseizoen gaan we weer op clubkamp.
 Noteer de datum alvast in de agenda: 15 t/m 17 mei 2020

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 109: mw. L.Kes-Schouten

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 133: hr P.Uidam

Kamer 204: mw. A de Wit

Kamer 223: mw. G.Kaars-Appel

Kamer 237: hr. C.Kaars en mw.J.Kaars Zeeman

Kamer 309: mw. M.Moenis-Kes

Kamer 322: mw T.Schipper-Visser

Kamer 325: mw I.Visser-Kuipers

Kamer 325.1: mw.I Stoker-Zeeman

Kamer 328: mw L.Zeeman

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Afd: Berkenhof 1 Kamer 5 : hr.K.P.Schipper

Verpleeghuis Zuidland, Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend

Mw. L.Peereboom-Taanman

Verpleeghuis De Keern, Burgemeester Postweg 9, 1121 JA Landsmeer

Kamer 002: hr. A.Kes

Verpleeghuis “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. 't Brijkje : hr. S.Peereboom Kamer 3

Afd. Havendijkje : hr. J.Zondervan Kamer 108

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316: mw. L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis “de Notaris”, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen

Kamer 6: hr. E.Commandeur

Verpleeghuis Lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148: mw. L Boneveld- Boes

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

Verpleeghuis Villa Sweelinckhof, Sweelinckhof 1, 1687 BV Wognum

Afd Villa C1: hr. J. Appel

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer : hr.P.Uithuisje

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

05:34 uur
5178 gram
50 cm

Will je bij mij komen
kijken? Laat het dan
mijn papa en mama
weten!

Evjie-Rose
van Gerven

3 september
2019

Dennis & Rianne
Beardnosstraat 37
1441 LV Purmerend
0638261778/0644377086

Kado tip: lijstje.nl/minivangerven

Beste mensen,

31 mei 2019.....plotseling waren we dakloos door brand- en waterschade.

Een bizarre dag en een malle molen waar je in terecht komt de dagen, weken en maanden daarna.....

Maar jullie besloten ons vanaf dag 1 te steunen met z'n allen.

En niet alleen de Marker bevolking maar ook daarbuiten.

Van alle kanten werd hulp aangeboden : inboedel, tijdelijk onderkomen bij mensen thuis of complete huizen, kleding en noem maar op....

Wij willen jullie daarom langs deze weg enorm bedanken voor de gulle giften en de mentale steun die jullie ons gegeven hebben en nóg geven.

Wij zijn jullie meer dan dankbaar dat we straks onze woningen bewoonbaar kunnen laten maken en er in de toekomst weer met veel plezier kunnen wonen.

We zijn overweldigd door de betrokkenheid en het oprechte medeleven van heel de Marker gemeenschap.

Namens de bewoners van Kets 33A, 33B en 34

Johan, Lisa, Lieve en Douwe

Pietertje

Nelly, Jennifer en Elvis



Vrijdagavond 27 september

Is weer de eerste kienavond van dit seizoen in de Patmoskerk.

Het kienen begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de deur open voor koffie met cake.
Wij kienen 3 keer 10 rondes. Elke 10 rondes kost 7 euro (was 5 euro).

Alle kienavonden zijn op vrijdagavond.

18 oktober 2019

22 november 2019 SinterKerst kienen

27 december 2019 OUD en NIEUW kienen

24 januari 2020

21 februari 2020

20 maart 2020

BAZAR  PROTESTANTS MARKEN 2020

De BAZAR zal gehouden worden op 16 en 17 april 2020

STABTDIENST

**ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK**

Hou 'ns ff je mond!



Voorganger: Ds. H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes

Muzikale medewerking: The Young Spirit Singers o.l.v. Chris de Kroon