

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer : 39

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 september 2019

Kerkdienst zondag 29 september 2019

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Schoolied	Lied 1010
Schoolied lezen	Mayra Wolfs
Crèche	Neeltje Anita Schipper
Kindernevendienst	Danielle Springer en Gretha Korstman
Koster	Jan Blijleven en Hein Zeeman
Kerktaxi	Hein Pieter Zondervan telnr: 601910
Eerste collecte	Kerk in Actie Vredesweek
Tweede collecte	Kerk

De koffie wordt verzorgd door de kerkrentmeesters

zondag	29 september	1 Samuel 21:2-10	Gewijde sfeer?
maandag	30 september	1 Samuel 21:11-22:5	Gek genoeg
dinsdag	1 oktober	1 Samuel 22:6-23	Moordpartij
woensdag	2 oktober	1 Samuel 23:1-13	Bevrijding en verraad
donderdag	3 oktober	1 Samuel 23:14-28	Achternvolging
vrijdag	4 oktober	1 Samuel 24:1-8a	Respect
zaterdag	5 oktober	1 Samuel 24:8b-23	(Zonder) kleerscheuren

Mijn Baken

Zo eigen en vertrouwd
daar waar ik ieder plekje ken
graag word ik hier oud
daar waar ik geboren ben.

Ik hou veel van mijn eiland
die ene plek zo heel speciaal
ik heb daaraan mijn hart verpand
en kom daar menig maal.

Ik blijf daar altijd even staan
Ik wil de golven zien en horen
als ze één voor één te pletter slaan
op het dijkje bij de toren.

Zie hem staan, zo fier rechtop
Wat men het paard van Marken noemt
Omringd door water, de vlag in top
om zijn betrouwbaarheid geroemd.

Zo zal hij in de nachtelijke uren
als schepen met het duister strijden,
z'n lichtstraal over 't water sturen
en hen veilig rond het eiland leiden.

Verdwijnt de horizon in dichte mist
dan laat het briesend paard zich horen
geen scheepje dat zich in de koers vergist
als ze vertrouwen op de toren.

Ik sta wat dromerig op de dijk,
de wind speelt met m'n haren
't water spat in mijn gezicht en tegelijk
kan ik een wonderlijke rust ervaren.

Ik staar naar 't baken in de zee
en zie betrouwbaarheid en kracht
Ik weet ineens bij deze twee
dat m'n hart mij naar dit plekje bracht.

Ik denk aan 't baken in mijn leven
Hij betekent zoveel meer.
Ik moet Hem wel vertrouwen geven
want mijn baken is de Heer.

*Hij leidt mij door de duisternis
Zijn licht gaat mij steeds voor
en als het zicht vertroebeld is
is het Zijn roepstem die ik hoor.*

*Ik blijf dan altijd even staan
en luister naar Zijn stem
Hij wijst de weg die ik moet gaan
ik vertrouw geheel op Hem.*

*Zoals de golven op de toren breken
breekt Hij mijn zorgen één voor één
angst en eenzaamheid is snel geweken
want bij mijn Baken ben ik nooit alleen.*

*Zo eigen en vertrouwd
daar waar ik geborgen ben
Zijn Licht en Stem zijn mijn behoud
zolang ik Hem maar als mijn Baken ken.*

Luutje Dorland- Commandeur

Voorbede

1. Wees nabij, hen die gebukt gaan onder financiële nood.
2. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
3. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
4. Doe ons beseffen dat alles wat ons is toevertrouwd, geleend goed is.
5. Leer ons omgaan met het stille verdriet. De in onze ogen uitzichtloze chronisch ziekte en armoede in Uw hand leggen. Geef ons een blij lied.
6. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
7. Toon Uw trouw aan de Christenen in Noord Korea.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 22 september 2019

Startdienstjeugdwerk

De eerste collecte is bestemd voor Amref Flying Doctors € 423,78

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 241,20

Johnny Cash Popdienst

De eerste collecte is bestemd voor Diaconale Stichting gevangenen zorg De Sluis te Zaandam

€ 284,15

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 216,42

4

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

De opbrengst van de Zendingskisten in de periode van

26 juni 2019 t/m 16 september 2019 heeft het mooie bedrag opgebracht van:

€ 791,27

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 60,=.
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Liturgie

Zondag 29 september 2019, 2^e zondag van de herfst, om 10.00 uur in de Grote kerk.
Protestantse Gemeente te Marken

Opgang

Consistoriegebed

Intrede

Intredepsalm: Psalm 111 vers 1 en 2.

Stil gebed.

Bemoediging.

Groet.

Voordracht schoollied: Lied 1010 'Geef vrede, Heer geef vrede', couplet 1

Lied 1010 couplet 2 en 3.

Regels ten leven: De Tien woorden.

Lied 906 'God is tegenwoordig', couplet 6 en 8.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Eerste Schriftlezing: Spreuken 8, 22-36 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 36 vers 3.

Tweede Schriftlezing: Openbaring 3,14-22 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 377 'Zoals ik ben, kom ik nabij', couplet 1, 3 en 4.

Verkondiging: 'Er wordt aan de deur geklopt'.

Lied 377 couplet 5, 6 en 7.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 672 'Kom laat ons deze dag', couplet 2 en 4.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

Vanuit de pastorie

Vacatures

Twee weken geleden hebben we jullie bericht over de open plekken die gaan ontstaan in de kerkenraad. Inmiddels zijn er al wat namen ingediend van mensen die daarvoor in aanmerking komen. Misschien weet u nog iemand die in onze kerkenraad wel eens op zijn plek zou kunnen zijn en waar wij zomaar aan voorbij zien. Schroom dan zeker niet het briefje, ingevuld en ondertekend in te leveren bij de scriba op de Kets 19.

Start kerkenwerk

Zondag zijn we begonnen met een goed verhaal. Het was een mooie kerkdienst met en voor jongeren. Over de lengte van de dienst zullen we het even niet hebben. Trouwens: normaal duurt een kerkdienst slechts een uur. Maar: Fijn dat jullie er waren! Wie er zondag niet was heeft heel wat gemist.

De kerkdienst markeerde het begin van alle jongerenwerk, de clubs, de zondagsschool en de catechisaties. Volgende week komen we als catecheseteam bij elkaar om het geloofsondericht aan onze jongeren te bespreken. Daarvoor heb ik een eerste aanzet gegeven in de vorm van een catecheseplan met daarin een uitgewerkt programma voor de komende wintermaanden. Wat mij betreft gaan we er een leerzaam en inspirerend seizoen van maken waar je ook nog een beetje wordt uitgedaagd tot nadenken.

De startdienst van zondag geldt niet alleen het jongerenwerk. Ook het kringwerk gaat van start. Ik schreef al over de Gemeente Groei Groep. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomst achter de rug. Het belooft een mooi seizoen te worden. Met elkaar hebben we bijbelstudiemateriaal uitgekozen. We gaan aan de slag met het boekje *'Jezus beter begrijpen, in het licht van Johannes'* uit de serie 'Bijbel beter begrijpen'. Dit deeltje is schreven door ds. Niels de Jong, missionair predikant in Rotterdam-Centrum en werkzaam bij de gemeente Noorderlicht. Het aardige van dit boekje is dat kan worden gezien als vervolg op de Alpha-cursus. Dus wie nog niet heel erg vertrouwd is met het christelijk geloof is van harte welkom. In deze editie van het kerkblad vind je het hele programma van de GGG voor de komende winter afgedrukt.

Gebedskring

Volgende week donderdag, 3 oktober om 20.00 uur komt de gebedskring weer bij elkaar om te bidden. Voel je vrij om naar de consistorie van de Patmoskerk te komen. Iedereen hartelijk welkom.

Doop en doopcatechese

Een paar weken geleden ontving ik het bericht dat een aantal jonge mensen uit onze gemeente hebben aangegeven hun kind te willen laten dopen. Het voelt als een geschenk! De doop is aangevraagd door Fanny Boes en Alex van Heezik, Balgzand 10, 1132 ME Volendam, voor hun zoon Kyan Menno. Senna's kleine broer Kyan is geboren op 18 april 2019. Ook Robert Schouten en Esther Peereboom van de Noorderwerfstraat 22 hebben aangegeven hun dochter Isa te willen laten dopen. Isa is geboren op 11 februari 2019. Hoe mooi is het, wanneer ouders het beste voor hun kind zoeken door het op de weg te zetten die je gelukkig maakt. Het is de weg van de donkerte van dit bestaan naar het licht van Christus, naar het Leven.

Inmiddels hebben we in overleg een datum voor de doop van Kyan en Isa vastgesteld. Op zondag 13 oktober 2019 om 10.00 uur zal de heilige Doop worden bediend in de Grote Kerk.

Om ons steeds weer te binnen te brengen wat de rijkdom van het sacrament van de heilige Doop betekent gaan we daarover met elkaar in gesprek. De doop is de eerste stap op de weg achter Christus aan. Het maakt ons en onze kinderen tot leerlingen en volgelingen van Jezus, en dat heeft gevolgen voor het leven van alle dag en voor de opvoeding van onze kinderen. Om die reden willen we vanaf nu de bediening van de doop laten voorafgaan door een avond doopcatechese. Aanstaaende donderdagavond 26 september 2019 komen we met de doopouders en de wijkouderling bij elkaar in Het Gebouw.

Ten slotte

Het kennismaken met Marken gaat door. Hier een daar maak ik afspraken met allerlei raden, commissies, verenigingen en clubs om een keer op bezoek te komen. Zo leer is steeds meer Markers kennen. Dit vind ik belangrijk omdat ik ervan overtuigd ben dat de Kerk geroepen is er te zijn voor iedereen. Een van mijn voorgangers (prof. dr. Ph.J. Hoedemaker (1839-1910) zei ooit eens: "Heel de kerk en heel het volk". En dat kan alleen als je elkaar ook echt kent.

We denken, ook in onze gebeden, aan al onze ouderen hier op Marken of daarbuiten die in een soort van 'ballingschap' leven omdat hun leeftijd en lichamelijke of geestelijke conditie het niet meer toelaat op dit prachtige 'kleine plekje te midden der zee' te wonen. En we denken aan alle mensen die leven met groot verdriet omdat ze iemand moeten missen die eigenlijk niet gemist kan worden. De vrede van Christus met jullie allen.

Ds. H.Z. Klink

We gaan weer van start :

Na de startdienst gaan we weer beginnen met de zondagsschool.

Vanaf zondag 29 september is er weer wekelijks een zondagsschool-uurtje van 12.10 - 13.10 uur.

Wie komen er naar de zondagsschool?

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn van harte welkom!

Voor de 4- jarigen geldt dat ze voor 1 oktober 2019 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig, dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2020).

We verwachten alle kinderen in Gebouw Hoog

Aansluitend aan het zondagsschooluurtje willen we de musicals uitdelen aan de elfjarigen en de kinderen die zich hebben opgegeven om mee te spelen. De eerste repetitie is zondagavond 29 september om 19.00u in de Grote Kerk

Wat gaan we doen?

Iedere week wordt er een Bijbelverhaal verteld, meestal a.d.h.v. een diapresentatie of in de vorm van een film. We zingen christelijke liederen; we maken een verwerking van het verhaal; bij de oudere kinderen staan ook rollenspel, een quiz e.d. op het programma.

Wij vinden het erg gezellig als er weer veel jongens en meisjes komen. Kom jij ook?

DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN !!

Vanaf dinsdag 1 oktober a.s. beginnen de clubs weer.
Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2020.
De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

De Waterhoenen starten op dinsdag 1 oktober

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op dinsdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

De Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdag 2 oktober

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Afhankelijk van het aantal kinderen, is het mogelijk dat de kinderen in twee groepen worden opgesplitst (groep 4-5-6 en groep 7-8), waardoor zij om de week club zullen hebben. Op de eerste clubavond krijgen zij hiervan een "club schema" mee naar huis.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig, dan ben je van harte welkom op dinsdag 1 oktober of woensdag 2 oktober.

Clubkamp:

Aan het einde van dit clubseizoen gaan we weer op clubkamp.
Noteer de datum alvast in de agenda: 15 t/m 17 mei 2020

Programma Gemeente Groei Groep 2019-2020

Protestantse Gemeente Marken

Auteur drs. H.Z. Klink

Datum 2 september 2019

Gewijzigd 12 september 2019

Inleiding en toelichting

De Gemeente Groei Groep komt al verschillende jaren bij elkaar voor onderlinge ontmoeting, om met elkaar te groeien in geloof, gebed en het gesprek daarover. Elk jaar wordt in onderling overleg het materiaal bepaald aan de hand waarvan de avonden zullen worden gehouden. De leiding van de groep is in handen van de predikant.

Programma

Een nieuw seizoen van de GGG starten we met een informele avond en dat vormt het begin van een nieuwe serie avonden die maandelijks worden gehouden. De eerste bijeenkomst wordt gepland in oktober en de totale omvang van het programma betreft 6 avonden waaronder een gezamenlijk weekend op een nader te bepalen locatie.

Het materiaal waar we dit jaar mee aan de slag gaan is: Niels de Jong, *Jezus beter begrijpen in het licht van Johannes*. Uitgeverij Boekencentrum, 2010.

Startavond met gezamenlijke maaltijd		12 september 2019	19.00 uur;
		Akkerstraat 16, Marken.	
Bijeenkomst 1	Introductie en hoofdstuk 1	17 oktober 2019	20.00-22.00 uur;
Bijeenkomst 2	Hoofdstuk 2	21 november 2019	20.00-22.00 uur;
Bijeenkomst 3	Hoofdstuk 3	12 december 2019	20.00-22.00 uur;
Bijeenkomst 4, weekend	Hoofdstuk 4-7	10-12 januari 2020;	
Bijeenkomst 5	Hoofdstuk 8	20 februari 2020	20.00-22.00 uur;
Bijeenkomst 6	Hoofdstuk 9	19 maart 2020	20.00-22.00 uur;

Het programma voor het weekend van de groep zal later worden ingevuld in overleg met de organisatie en leden van de groep.

Praktische informatie

Contactpersoon en organisator GGG is Wim Schul
 wwschul@hotmail.com
 0299 601799

De bijeenkomsten worden gehouden in de bovenzaal van Het Gebouw.

In liefdevolle herinnering

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid, berichtjes, de talloze kaarten en de steun die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en bessie

Grietje van Altena – Zondervan

Alle blikken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd.

Wij willen een speciaal woord van dank richten aan Sijtje Pereboom – Uithuisje. Zij heeft als buurvrouw jarenlang onze ouders op een bewonderenswaardige wijze gesteund en praktische hulp geboden, eerst thuis in "de Spar" en later in Swaensborch.

Sijtje, wij zijn dankbaar voor de trouwe bezoeken, gesprekken, hulp, aandacht en tijd, die jij aan onze ouders besteed hebt.

Mede namens onze gezinnen, Lijsje en Aaltje.

Dankbaar weer thuis te zijn, wil ik nog even bedanken voor zoveel medeleven tijdens mijn verblijf in het verzorgingshuis De Tien Gemeenten. Echt grandioos. Dit geeft mij de kracht om rustig aan weer op te knappen.

Groeten,
Grietje Visser Taanman
Hoogkamplaan 57

29 september 2019 - Purmerkerk - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 29 september 2019, aanvang 10.00 uur einde ± 11.30 uur
Purmerkerk, Westerweg 50 te Purmerend

voorganger:
Ds. Henri Frölich

thema:
'Hart voor elkaar'

organist:
Gerard Jan Slegt



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?
Neem dan voor woensdag 25 september contact op met
Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.eu

IN PLAATS VAN KAARTEN

"Wees elke dag dat je gezond wakker wordt
 dankbaar dat je nog gezond bent.
 Voor jou is het vanzelfsprekend
 voor sommige is het alles wat ze willen."

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
 zorgzame vader, schoonvader en zeer trotse bap.

Willem Kaars

14 februari 1963 -

† 21 september 2019

Corry

Sharon, Menno & Danique

Robin

Dennis

De herdenkingsdienst zal gehouden worden op zaterdag 28 september om 13.00 in Dorpshuis het
 Trefpunt (Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken).

Voorafgaand vanaf 12.00 is er mogelijkheid tot condoleren.

Wim is thuis. Woensdag 25 september en donderdag 26 september van 17.00 tot 20.00 is er gelegenheid
 om afscheid te nemen. Wim hield van bloemen. Liever geen donkere kleding.

Correspondentie adres:

Fam Kaars

Melisvennen 1

1156 DP Marken



"Te jong en volop in het leven
 mocht jij je dromen niet meer beleven
 Jouw positiviteit, liefde en glimlach op je gezicht
 blijven voor altijd in ons geheugen gegrift"

*Duizend woorden zijn te weinig
Om te zeggen wat een fijne vent je was
Duizend woorden zijn te weinig
Voor het verdriet omdat je lichaam niet genas
Duizend woorden zijn te weinig
Voor het gemis nu jij bent heen gegaan
Weet dat je nooit uit onze gedachten zal gaan*

Verslagen en verdrietig hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van onze geliefde
schoonzoon, zwager en oom

Wim Kaars

Wij wensen Corry, Sharon, Menno, Danique, Robin en Dennis heel veel sterkte toe.

Jacob en Lijsje

Pieter en Inge

Jan en Iris

Thomas en Nurulia

Niels

Marlies

Bram

*Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht.
Dan zal je naar een plek toegaan waar ziekte en pijn niet meer bestaan.*

Met verdriet hebben wij kennisgenomen, dat na een zware strijd, onze neef

Wim Kaars

is overleden.

Wij hebben bewondering voor de manier hoe Wim samen met Corry,
de kinderen en Lijsje en Jacob in het leven stond.

Veel sterkte met dit grote verlies.

Ome Cees en peet Neeltje

Aaltje en Dirk

Eeftje en Klaas

Jan en Aaltje

Cornelia en Gerbrand

Hard gewerkt,
moe gestreden,
ging jij slapen voor altijd.
Wij weten wat jij hebt geleden,
in jouw grote dappere strijd.

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van onze dierbare neef Wim Kaars.

Wij wensen Corrie en de kinderen heel veel sterkte en kracht toe voor nu
en in de komende tijd.

Janny en Muus

Loes+en Jurry

Willem Jan en Aaltje

Pieter Jacob en Grietje

Elizabeth en Dirk

en kinderen

*'Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen'*

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van onze neef

Wim Kaars

Door zijn tomeloze wilskracht en optimisme was hij de ziekte, die hem uiteindelijk fataal werd, lange tijd de baas.

De leegte die Wim achterlaat is niet met woorden te vullen.

Wij wensen Corry, haar gezin en verdere familie veel kracht toe om dit verlies te verwerken.

Neven en nichten Zeeman

De leegte zonder jou is met geen pen te beschrijven
 de leegte zonder jou zal altijd bij ons blijven.
 Maar veel fijne herinneringen verzachten onze smart
 voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart.

Ondanks dat we wisten dat je erg ziek was,
 kwam je overlijden op 21 september 2019 heel onverwachts

Wij wensen Corry en de kinderen en familie veel sterkte met het verlies van
 onze goede vriend **Wim Kaars**

Wim, bedankt voor alle fijne momenten die we samen hebben meegemaakt.

Elly en Jan, † Hein Cornelis

Lilian en Henk

Jaap en Marian

Marie en Cees

Sijmon en Aaltje Trijntje

Nelly en Edwin

Een mengeling van pijn en tranen
 slechts af en toe een sprankje hoop.
 Gedreven door een sterke wilskracht
 hoewel het onheil nader sloop.
 Je gedachtenis zal immer blijven
 te vroeg ben je van ons heengegaan.
 We houden van je en zijn je dankbaar
 voor alles wat je hebt gedaan.

Wij kregen het droevige bericht dat onze Wim er niet meer is

Voorgoed uit ons midden maar voor altijd in ons hart

Wij wensen Corry, Sharon – Menno – Danique, Robin, Dennis, Jacob en Lijsje en familie
 veel sterkte en kracht met dit verlies

Elly & Jan, † Hein Cornelis

Raymon & Maartje

Johan & Willy, Aaron en Luca

Tranen gelachen, onnozel gedaan.
Tenslotte te vroeg, het licht uit gedaan.

LIEVE WIM,

Het wordt nooit meer hetzelfde
op de Havenbuurt zonder jou.....

We wensen Corrie de kinderen en kleindochter.
Heel veel Sterkte in deze moeilijke tijd.

Buren Havenbuurt en Melisvennen.

Geen klus was voor je te zwaar
Altijd stond je voor iedereen klaar

Veel te vroeg is heengegaan

Wim Kaars

de vader en schoonvader van Sharon en Menno,
en trotse Bap van Danique

Wij wensen hen en Corry, Robin, Dennis en verdere familie veel sterkte toe.

Agnes, Aart en Heleen

*Jullie verdriet we kunnen het begrijpen
Jullie verslagenheid we voelen het aan
Wat wij daarom proberen te zeggen
Dat wij als vrienden van Dennis rondom jullie staan*

Heel verdrietig zijn wij door het overlijden van

Wim Kaars

De vader van onze vriend Dennis

Wij wensen Corry, Sharon, Menno, Danique, Robin en Dennis heel veel sterkte toe.

Charissa, Dave, Fleur, Inge, Kirsten, Leon, Marlies, Melissa, Myrthe, Nina, Rachel, Roy,
Sander, Sofieke en Virginie

Wat heb jij toch een kracht getoond
In al die zware jaren
Ieder lichtpuntje was er één
Je liet de moed nooit varen
Van de gewone dingen genoot jij zo
Je gezin, je werk en gezelligheid met vrienden en burens
Maar de strijd was niet eerlijk en werd te zwaar
Dat kon nooit eeuwig duren
Nu straal je als een ster hoog in de lucht
Verlost van alle pijn
Maar de leegte die jij voor vele achterlaat
Maakt ons weer even klein
Wij wensen Corry, je kinderen en je kleine meissie
Alle liefde toe
En gunnen jou nu alle rust
Geen pijn en nooit meer moe

Lieve Wim, rust zacht!

Familie Boes

*Soms zoek je woorden om te spreken,
soms zoek je woorden voor een beetje troost.
Maar hoe je ook zoekt, je vindt ze niet,
zijn er wel woorden voor intens verdriet?*

Zaterdagavond bereikte ons het droevige bericht dat onze vriend Wim Kaars na een slopende ziekte is overleden.

Corry, heel veel sterkte voor jou en je gezin.

Tombola commissie SV Marken

Je Ta is vaak

16

Een rots in de branding

Altijd sterk, altijd paraat

Daarom is het heel moeilijk

Als hij voor altijd bij je weggaat

Geschokt en met veel verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Wim Kaars

de vader van onze vriendin Sharon.

Toch nog onverwachts en veel te vroeg is hij van ons heengegaan.

We wensen Sharon en haar familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Brenda en Sander

Catelijne

Jentien en Maarten

*Je vader blijft je vader
Zo eigen en vertrouwd
Je wilt hem niet graag missen
Omdat je van hem houdt
Maar eens dan komt de dag
Dat je hem moet laten gaan
Een lege plek, dat doet zo een pijn
Maar in gedachten zal hij altijd bij jullie zijn*

Wij zijn geschokt en verdrietig door het overlijden van Wim.
Lieve Sharon en familie, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
In gedachten zijn wij bij jullie.

Denise – Rosanne – Joëlle - Daphne - Marijke

*"When you need someone to listen,
know that we'll be there.
When you weather the storms of life,
know that we all care."*

Van voetbaltoernooien tot verjaardagen, met Wim erbij was het altijd gezellig.
De mooie herinneringen zullen ons altijd bij blijven.

Erg verdrietig zijn wij om het overlijden van Wim Kaars, de altijd vrolijke vader
van onze goede maat Robin.

Wij wensen Robin en de rest van zijn familie veel sterkte toe in deze zware tijd.

De vrienden van Robin

Geschrokken en verdrietig zijn wij door het overlijden van de vader van onze vriendin Sharon

Wim Kaars

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

De vriendengroep van Sharon en Menno

Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Wim Kaars, vader van onze
teamgenoot en vriend Dennis.

Wij wensen Dennis, zijn familie en vrienden heel veel sterkte de komende tijd.

Begeleiding en spelers van sv Marken 2



Vrijdagavond 27 september

Is weer de eerste kienavond van dit seizoen in de Patmoskerk.

Het kienen begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de deur open voor koffie met cake.

Wij kienen 3 keer 10 ronden. Elke 10 ronden kost 7 euro (was 5 euro).

Alle kienavonden zijn op vrijdagavond.

18 oktober 2019

22 november 2019 SinterKerst kienen

27 december 2019 OUD en NIEUW kienen

24 januari 2020

21 februari 2020

20 maart 2020

BAZAR  PROTESTANTS MARKEN 2020

De BAZAR zal gehouden worden op 16 en 17 april 2020