

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer : 40

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 oktober 2019

Kerkdienst zondag 6 oktober 2019

PATMOSKERK

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur	: Drs. H.Z. Klink
Organist	: Dirk Kes
Schoollied	: Lied 531
Schoollied lezen	: Lisa de Groot
Kindernevendienst	: Marieke Schipper en Nathanja Moenis
Crèche	: MarieJannie Visser en Gerdien Teerhuis
Kosters	: Jaap Boes en Klaas Boes
Kerktaxi	: Pieter van Altena, tel.nr.601660

De tafelcollecte is bestemd voor :

de Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	6 oktober	1 Samuel 25:1-19	Belediging
maandag	7 oktober	1 Samuel 25:20-35	Wijs en dwaas
dinsdag	8 oktober	1 Samuel 25:36-44	Hartaanval
woensdag	9 oktober	1 Samuel 26:1-12	De geschiedenis herhaalt zich
donderdag	10 oktober	1 Samuel 26:13-25	Confrontatie
vrijdag	11 oktober	1 Samuel 27:1-28:2	Dubbelrol
zaterdag	12 oktober	1 Samuel 28:3-14	Geestelijke strijd

Vers 5: "Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden".

Enkele weken geleden probeerden we of onze oude videorecorder nog werkte. We pakten een videoband uit de kast, stopten hem in de recorder en ja hoor, daar verschenen beelden van lang geleden. Het was een band uit 1991, gemaakt tijdens ons afscheidsfeest in Qatar. Heel leuk om al die mensen weer te zien op de film. Ik heb daar, in die twee jaar dat we daar woonden, heel bijzondere mensen ontmoet. Eén daarvan was Gwen. Zij zong een lied tijdens het afscheidsfeest, dat zij zelf gemaakt had en waarvan ze wist, dat ik het heel mooi vond. Ik heb Gwen ontmoet in het huis van degene met wie ik samen de zondagsschool in de kerk in Doha leidde. Zij en Gwen zaten samen in een band en traden regelmatig op. Gwen had geen makkelijke jeugd gehad en niet veel liefde ondervonden in haar jonge jaren. Totdat zij als jonge vrouw van begin 20 hoorde over die God, die ze Vader mocht noemen en die onvoorwaardelijk van haar hield. En over Zijn zoon Jezus die naar de aarde was gekomen om het kwaad te overwinnen en mensen weer bij God te brengen. Hij was haar Verlosser en van hem had zij geleerd wat liefde is, vertelde ze me. Haar leven veranderde toen totaal en ze heeft daarover een lied geschreven, dat ze die avond zong, terwijl ze zichzelf begeleidde op de gitaar. Dit was het refrein van het lied:

*I am adopted by the Father
and redeemed by the Son.
And I am living in the Spirit,
so my life has just begun!*

Ik ben geadopteerd door de Vader
en verlost door de Zoon.
en ik leef nu door de Geest
dus mijn leven is zojuist begonnen.

Gwen geloofde dat ze een kind van God was en dat Hij veel van haar hield. Jezus had haar dat voorrecht gegeven, omdat ze hem in haar hart gesloten had. Voor het eerst in haar leven voelde ze zich geliefd, toen ze dit lied schreef. Toen ik haar ontmoette was het zeker 20 jaar geleden dat ze tot geloof gekomen was, maar ze straalde nog steeds als ze erover vertelde. Toen ik dat lied na al die tijd weer beluisterde, dacht ik: "Hoe anders is dit dan een godsdienst of religie aanhangen, waar het gaat om het naleven van regels en voorschriften, het doen of nalaten van die dingen waarvan je denkt dat de God waarin je gelooft, die van je vraagt" (op zich is daar niets mis mee natuurlijk!). Hier ging het om een relatie, je geliefd weten en van daaruit proberen Jezus na te volgen. Misschien gebeurt er dan soms hetzelfde, maar met een heel andere insteek. Ineens dacht ik: "Verwonder ik mij nog over het feit dat ik, net als Gwen, het voorrecht heb om de Schepper van hemel en aarde Vader te mogen noemen door Jezus Christus, om zijn kind te mogen heten?" Het is, denk ik, goed daar af en toe eens bij stil te staan!

Voorbede

1. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
2. Doe ons beseffen dat alles wat ons is toevertrouwd, geleend goed is.
3. Leer ons omgaan met het stille verdriet. De in onze ogen uitzichtloze chronisch ziekte en armoede in Uw hand leggen. Geef ons een blij lied.
4. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
5. Toon Uw trouw aan de Christenen in Noord Korea.
6. Dank U dat U ons steeds opnieuw nodigt aan Uw tafel.
7. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.

Ria Kaars

Gebedskring

Donderdag 3 oktober 2019 om 20.00 uur in de Patmoskerk. Iedereen is welkom!

Opbrengst collecten

Zondag 29 september 2019

De eerste collectie bestemd voor Kerk in Actie Vredesweek	€ 170,90
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 157,15

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 891,28 opgebracht.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk bedankt.

De collectanten worden bedankt voor hun inzet.

Namens de Nierstichting
L. Visser-Schouten

BINGO SWOM

Op donderdag 10 oktober as. om 20:00 uur hebben wij alweer onze 2^e maandelijkse bingo-avond van dit seizoen in de hal van de Patmoskerk. Alle 55-plussers van Marken zijn hartelijk welkom en we maken er weer een gezellige avond van, vol mooie prijzen. De organiserende dames hebben, om de spanning wat op te voeren, weer een verrassing voor de deelnemers ! Wat dat is ...?? Kom en beleef het zelf.

Graag tot de 10^e oktober.

Bestuur en medewerkers van de SWOM

Liturgie

Zondag 6 oktober 2019, 3^e van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente te Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Intredepsalm: Psalm 95 vers 1 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Voordracht schoollied: Lied 531 'Jezus die langs het water liep', couplet 1

Lied 531 couplet 2 en 3.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Eerste lezing uit het Oude Testament: Jozua 22,1-8 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 68 vers 7.

Tweede lezing uit de Brieven: Hebreeën 4,6-11 (lector).

Halleluja-lied: Lied 313 'Een rijke schat van wijsheid', couplet 2.

Evangelielezing: Mattheüs 11,25-30 uit NBG51 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 382 'O alle gij dorstigen, kom tot de stromen', couplet 1 en 2.

Verkondiging: 'Het klasje van Jezus'.

Lied 379 'Breek ons, Heer, het brood', couplet 1 en 2.

De maaltijd van de Heer

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Lezen Avondmaalsformulier

Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 340 B 'Ik geloof in God de Vader'.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling

Lezing na 1^e tafel: Jesaja 40,27-31.

Lied 379 couplet 3 en 4.

Lezing na 2^e tafel: Jesaja 55,6-9.

Lied 379 couplet 5 en 6.

Dankgebed uit het formulier

Zending en zegen

Slotlied: Lied 910 'Soms groet een licht van vreugde', couplet 1, 2 en 4.

Zegen

Gezongen 'amen'.

1 april 2012 ~ 15 oktober 2019

Zeven en een half jaar wonen en werken op Marken, dat gaat je niet in de kouwe kleren zitten! Nee, zeker niet!

Jacob moest zeven jaar werken voor Rachel en voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen. Zo was het voor mij niet, maar toch is de tijd snel voorbij gegaan.

En dan is het nu bijna voorbij, aan alle mooie en goede dingen komt ook een eind.

In deze bijdrage aan het kerkblad wil ik met jullie terugkijken naar de afgelopen jaren en een beetje vooruitkijken naar wat komt en dat in relatie tot mijn werk als kerkelijk werker.

Terugkijkend zie ik talloze gezichten van mensen waar ik tijdens een bezoek of ontmoeting mee in aanraking kwam. Verder kijkend zie ik hartelijkheid, openheid en betrokkenheid. En nog verder kijkend zie ik groot geloof, klein geloof en ongeloof. Maar in dat alles was er (bijna) altijd ruimte voor elkaar en stond de ontmoeting met elkaar centraal.

Lieve mensen, voor alles wat ik mocht ontvangen in die ontmoetingen zeg ik jullie heel hartelijk dank. Het heeft mij verrijkt en geleerd dat het, in het werken in de kerk, vooral om mensen gaat. Zoals het God onze Vader om mensen gaat, zo is dat ook voor zijn werkers in de kerk en daar mag ik er één van zijn. En dat in Zijn gemeente op Marken.

Terugkijkend zie ik blijde en vrolijke gezichten van al die kinderen die het feest van de Vakantie Bijbel Week zo waardevol hebben gemaakt. In die zeven en een half jaar mocht ik het, samen met heel veel lieve en betrokken vrijwilligers, afgelopen zomer voor de zesde keer organiseren. Zes keer Vakantie Bijbel Week, wat een feest en wat mooi dat het een feest voor het hele dorp is geworden. Lieve kinderen van Marken, dank jullie wel voor de vrolijkheid en het enthousiasme wat er door jullie in de gemeente komt. Hou dat vast en blijf komen, dat is wat de Here Jezus ook bedoeld als Hij zegt: Laat de kinderen tot Mij komen en hou ze niet tegen.

Terugkijkend zie ik een oude boerderij in Friesland. Daar waar elk jaar de Gemeente Groei Groep een weekend te gast is. Vijf keer mocht ik daar samen met Gerda aan deelnemen en zelf leiding geven aan de Bijbelstudies tijdens die weekenden. Verrijkend, opbouwend en verdiepend. Dat zijn woorden die bij mij opkomen als ik hierop terugkijk. Samen groeien in het geloof, wat is er mooier om als kerkelijk werker te mogen meemaken?

Lieve groeigroepers, heel veel dank voor alle moois wat ik met jullie mocht beleven. Samen met Huib gaan jullie verder en ik wens jullie toe te blijven groeien in geloof.

Terugkijkend zie ik nog zo veel meer; vergaderingen, begrafenissen, huwelijken, erediensten, diensten in Swaensborch, catechisatie, Bijbelstudiekring, gemeenteopbouw, jeugdwerk en... een beetje 'Mérker' zijn. Het is teveel om allemaal uitgebreid te noemen.

Samenvattend zie ik een warme gemeente waar ik, als 'voorbijganger', een tijdje aan deel mocht nemen. Met elkaar het leven ervaren op een wel heel bijzonder stukje Nederland. Samen kerk zijn, samen gemeente van Christus zijn en ieder op zijn of haar eigen wijze invulling geven aan ons geloof in onze Heer, Jezus Christus. Samen de vreugde en de blijdschap van het geloof in God delen. Samen zoeken naar wat God voor ons in petto heeft.

Lieve gemeenteleden, dank dat jullie mij in dit alles hebben toegelaten, dank dat ik fouten mocht

maken, dank dat jullie mij het vertrouwen gaven en ik vraag jullie om Huib en Willie te geven wat Gerda en ik van jullie hebben ontvangen.

Zeven en een half jaar Marken, dat gaat je niet in de kouwe kleren zitten! Nee, zeker niet! Zeven en een half jaar Marken, het zit voor altijd in ons hart.

Vooruitkijkend zie ik de verhuiswagen komen. Ons nieuwe huis is klaar en wij gaan weer terug naar een ons vertrouwde plaats, dichtbij onze kinderen en kleinkinderen. Het zijn drukke en enerverende weken geweest en dat zal nog wel even zo blijven. Dat hoort bij het verhuizen, maar uiteindelijk komt dat ook weer goed.

Vooruitkijkend zie ik de afscheidsdienst op zondagmorgen 20 oktober in de Patmoskerk. Ik zou het fijn vinden als jullie er zijn zodat wij voor de laatste keer met de gemeente samen kunnen zijn. Samen te danken voor al het mooie van de afgelopen jaren en te bidden om de zegen van God onze Vader voor de toekomst.

Vooruitkijkend zie ik de wijkgemeente rondom de Oude Kerk in Veenendaal. De kerk waar Gerda en ik zijn getrouwd, waar wij belijdenis van ons geloof hebben afgelegd en waar onze kinderen zijn gedoopt. De wijkgemeente waar ik clubleider en diaken ben geweest. De wijkgemeente die onverwacht zonder predikant zit en waar het vertrouwen een forse deuk heeft opgelopen. Dat ik daar, op mijn manier, aan herstel van vertrouwen mag gaan werken vind ik heel bijzonder. Wie ben ik, dat ik daarvoor geroepen ben?

Naar Marken gaan was een stap in geloof en dat is het nu ook. In het geloof dat God ons leven leidt gaan wij weer terug naar Veenendaal.

Lieve Markers, het ga jullie goed onder de zegen van God onze Vader.
Aan Hem alle lof, dank en eer.

*Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!*

*Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!*

*Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!*

Lied 423 uit het liedboek.

Voor iedereen een hartelijke groet van Gerda en mij,

Kees Kersbergen

Sponsorkind ZENDING OVER GRENZEN

Sinds enkele maanden hebben wij als kerk van Marken een nieuw sponsorkind. Hij heet David en is 8 jaar. Hij heeft 1 broer en 1 zus. Op de bijgevoegde foto ziet u hem staan met zijn broer.

Onlangs kregen wij verslag van zijn coördinator Ion Munteanu, die meerdere gezinnen in het gebied van David begeleidt.

David is een actieve, leuke en vriendelijke jongen. Hij is blij dat hij op school veel vrienden heeft en brengt veel tijd met hen door. Hij houdt van voetballen en andere buiten-activiteiten. Na schooltijd vindt hij het heerlijk om te lezen en te wandelen.



David en zijn ouders zijn blij met de aandacht van het ZOG team. Het team staat heel dicht bij de mensen en kent hun noden en weet welke middelen nodig zijn om hen verder te helpen.

David heeft het dit jaar goed gedaan op school. Hij doet daar graag mee met sportactiviteiten. Maar ook houdt hij op school veel van lezen.

In het afgelopen jaar hebben David, zijn broer en zus en ook de ouders regelmatig meegedaan aan activiteiten die het team van Zending over Grenzen organiseerde in het gebied om samen sterker te staan. Ze kregen ook emotionele en pastorale begeleiding.

En daarnaast hebben ze materieel verschillende soorten van hulp ontvangen: nieuwe kleding en schoenen, schoolmateriaal.

Op het prikbord in de hal vindt u meerdere foto's en een brief van het gezin waar David in opgroeit.

Het begeleidend team van Zending over Grenzen en de ouders van David danken de kerk van Marken hartelijk voor de betrokkenheid en ondersteuning. Zij benadrukken dat het voor het kind dat zij hiermee kunnen helpen, van veel waarde is dat er iemand is die hulp en aandacht geeft! Ook vragen zij ons te bidden voor Gods bescherming en leiding in hun werk en in het leven van David en zijn familie.

De Diaconie



Prentenbijbel in het Papiaments

De Bijbel di Prenchi, de Prentenbijbel in het Papiaments is aangeboden aan Rudi Lampe, minister van Onderwijs van Aruba.

Voor de Arubanen is dit de allereerste kinderbijbel in hun eigen taal. 'Deze Bijbel komt precies op het juiste moment, zo werkt God', zei Lampe. 'Want vanaf 3 september geven de basisscholen op Aruba alle lessen in het Papiaments (de taal van de meeste Antillianen). Ik ga de scholen voorstellen deze kinderbijbel in de lessen te gebruiken.' Ook belofde Lampe de Bijbel di Prenchi te presenteren aan de hele bevolking van Aruba.

Twee dialecten

De Prentenbijbel is uitgebracht in twee dialecten van het Papiaments: het Papiamento voor Aruba en het Papiamentu voor Curaçao. Het is de allereerste kinderbijbel in het Papiamento. Veel Antillianen vinden hun geloof belangrijk en willen dat doorgeven aan de nieuwe generatie. Tot nu toe kon dat alleen met een 'gewone' Bijbel voor volwassenen. Die is moeilijk te begrijpen voor jonge kinderen.

NBG-steun

Op Aruba en Curaçao is het leven van veel inwoners behoorlijk hard. Er zijn veel gebroken gezinnen, de werkloosheid is groot en er is veel armoede. Reden voor het Nederlands Bijbelgenootschap om het Antilliaans Bijbelgenootschap financieel en logistiek te steunen bij de totstandkoming van deze vertaling van de Prentenbijbel. Deze bekende kinderbijbel met illustraties van Marijke ten Cate bestond vorig jaar 10 jaar en is nu vertaald in 13 talen.

Beide Antilliaanse edities – de Beibel di Prenchi (Papiamentu) en de Bijbel di Prenchi (Papiamento) – zijn verkrijgbaar op Aruba en Curaçao. Voor de grote groep Papiamentu-sprekers die in Nederland woont, is de Beibel di Prenchi ook verkrijgbaar in ons land, voor € 29,95.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur