

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer : 41

verschijnt wekelijks

Zaterdag 12 oktober 2019

Kerkdienst zondag 13 oktober 2019

GROTE KERK

Doopdienst

10.00 uur	: Ds. H.Z. Klink
Organist	: Hans Jütte
Schoollied	: Lied 320
Schoollied lezen	: Sofie Kaars
Kindernevendienst	: Marianne Zwiers en Gréthe van Belzen
Crèche	: Anneke Commandeur en Ria Kaars
Kosters	: Kees Visser en Jan Piet van Altena
Kerktaxi	: Koos Zwiers, tel.nr.601751

De eerste collecte is bestemd voor:

Kerk in Actie Wereld voedseldag

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	13 oktober	1 Samuel 28:15-25	Verlamd van schrik
maandag	14 oktober	1 Samuel 29:1-11	Hoog spel
dinsdag	15 oktober	1 Samuel 30:1-15	Moord en brand
woensdag	16 oktober	1 Samuel 30:16-31	Eerlijk delen
donderdag	17 oktober	1 Samuel 31:1-13	Vallen in je eigen zwaard
vrijdag	18 oktober	Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen
zaterdag	19 oktober	Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar

Overdenking / Meditatie

De Bijbel, misschien wel het meest gelezen boek. Als je er vaak in leest ontdek je als het ware dat zich een beeld ontrolt van een visioen. Een visioen van een samenleving die een menswaardige samenleving is, waar mensen aandacht hebben voor elkaar, waar mensen zich geroepen voelen naar elkaar om te zien, naar elkaar luisteren, zo nodig voor elkaar op komen. In een wereld waar mensen onderdrukt worden, waar grote verschillen zijn tussen rijkdom en armoede. Een wereld waar machthebbers en dictators de boventoon voeren. In die wereld roept de Bijbel op tot een rechtvaardige samenleving, gedragen door een rechtvaardige politiek. Tot het recht van ieder mens om in vrijheid te leven. Een leven in vrijheid is daar een leven in vreugde.

Vanaf de dag dat Mozes de woorden heeft doorgegeven die hij van God (J.H.W.H.) ontvangen heeft, kent het volk Israël de grondslagen van gerechtigheid, woorden van leven in vrijheid. De tien woorden die de grondslag van een rechtvaardige samenleving vormen geven een route aan voor de inrichting van ons leven. De mens de Adam leeft niet meer in een doolhof. Er is een route, een weg, een begaanbare weg. En de God die afdaalde om naar zijn volk in Egypte om te zien en uit hun slavernij te bevrijden, die God zal er steeds opnieuw zijn om in ontferming ook naar ons die onderweg zijn om te zien. De gehele Bijbel getuigt daarvan. In Jesaja (hoofdstuk 6) lees ik: "De Geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalft, om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken, aan geketende hun bevrijding, om allen die treuren te troosten".

Veel profeten na hem zullen het volk Israël op die route wijzen. Het visioen waarover ik hiervoor sprak ziet een nieuwe wereldorde die alles omvattend is. Wapens zullen omgevormd worden tot ploegijzers. In mijn vorige overdenking ging het over: "Opnieuw geboren worden" naar aanleiding van een gesprek dat Jezus Messias had met Nicodemus, een joodse wetgeleerde. Ook dat heeft met dit visioen te maken. Een leven lang opnieuw geboren worden, vallen en opstaan, verder strompelen, een uitgestoken hand ontvangen. Een uitgestoken hand geven! Ga zo maar door.

Ook Jezus Messias in het Nieuwe Testament is de verpersoonlijking van dit visioen. Hij noemt het het Koninkrijk van God, ook Zijn Koninkrijk.

De Evangelist Mattheus geeft in hoofdstuk 5 (in wat de Bergrede wordt genoemd) aan hoe Jezus met allerlei voorbeelden de hiervoor genoemde route uitwerkt, markeert (bewegwijzerd). Zodat Zijn volgelingen niet verdwalen als afwijkende opvattingen ze in een andere richting plaatsen.

Jezus zelf heeft gedurende Zijn optreden voortdurend te maken met allerlei opvattingen en verplaatste markeerpunten die via zijsporen de verkeerde richting aangeven. Niet in de laatste plaats door de geestelijke leiders van zijn volk.

Immers wie hoog geplaatst is op welk terrein dan ook, zal moeten afdalen om de route te volgen. Afdalen zoals de God van Abraham, Izaäk en Jakob afdaalde om naar zijn volk om te zien. Afdalen om te zien wat er mis is en waar aan gewerkt moet worden.

Als twee van de leerlingen van Jezus in zijn koninkrijk belangrijk willen zijn en op tronen naast Hem willen zitten dan zegt Hij (en daarin horen we de stemmen van Mozes en de profeten voor hem): "Wie groot wil zijn in Mijn Koninkrijk moet de dienstknechtgestalte aannemen."

Als Jezus op de laatste avond voor zijn gevangenneming Zijn kleed aflegt en neerknielt om de voeten van Zijn leerlingen te wassen, geeft hij aan hoe de route naar het Koninkrijk van God, ook zijn koninkrijk, verloopt.

Als de Apostelen het evangelie van Zijn Koninkrijk gaan uitdragen, gaan verkondigen, komen ze steeds mensen tegen die de markering van de route willen verplaatsen. Vooral ook in de brieven van Paulus komen veel situaties voor van zelfs volgelingen die de route willen

wijzigen, soms zelfs blokkeren. Wie de geschiedenis van het Christendom tot op vandaag probeert te volgen, zal ook steeds weer zien hoe er met de route en haar bewegwijzering gemanipuleerd wordt. Macht en aanzien zijn op dat pad grote struikelblokken. De Bijbel leert ons dat de route begaanbaar is. Ook als het leven heel zwaar wordt en je het even niet ziet zitten, weet dan dat we een God hebben die zo nodig afdaalt om naar ons om te zien.

Een levenslange ervaring van struikelen en opstaan heeft me dat inzicht gegeven.

Ik dank U Heer.

Gerrit Visser.

Voorbede

1. Leer ons omgaan met het stille verdriet. De in onze ogen uitzichtloze chronisch ziekte en armoede in Uw hand leggen. Geef ons een blij lied.
2. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
3. Toon Uw trouw aan de Christenen in Noord Korea.
4. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.
5. Help de leiding van de clubs. Dat het een vrolijke en leerzame tijd mag zijn.
6. Voor hen die gevraagd worden deel te nemen aan de kerkenraad. Dat ze mogen beseffen dat het goed toeven is te werken in Uw wijngaard.
7. Dank U dat wij opnieuw een "sponsorkind" kunnen ondersteunen. Dat het leven van David en zijn familie er mooier van mag worden.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 6 oktober 2019

De tafelcollectie bestemd voor de Diaconie	€ 268,00
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 200,95

Collecte voor HandicapNL

De collecte in september heeft het mooie bedrag opgebracht van: **801,63 euro**.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk dank!

Collectanten bedankt voor jullie toegewijde inzet.

S. Springer-Kes

Liturgie

Zondag 13 oktober 2019, 4^e van de herfst, om 10.00 uur in de Grote kerk.
Protestantse Gemeente te Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Intredepsalm: Psalm 42 vers 1 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Voordracht schoollied: Lied 320 'Wie oren om te horen heeft', couplet 1.

Lied 320 couplet 2.

Muziek: 'Make you feel my love' van Bob Dylan, door Dominic en Shannon.

De dopelingen worden binnengebracht.

Doopformulier:

Onderwijzing.

Doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending.

Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 B.

Lied 1 'Alle kinderen mogen komen', couplet 1, 3 en 4 uit Opwekking Kids (begeleiding door Dominic).

Geloften.

Doop en handoplegging.

Toezingen doopouders met Psalm 134 vers 3.

Ontsteken en overhandigen doopkaars.

Dankgebed.

Loflied: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1 (daarna verlaten kinderen en dopelingen de kerk).

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Eerste lezing uit het Oude Testament: Genesis 17,1-8 uit Bijbel in Gewone Taal (lector).

Tweede lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 10,13-16 uit BGT (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 6, 7 en 9.

Verkondiging: 'Mag Ik dan bij jou?'

Muziek: 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij door Dominic en Shannon.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven (bij voorspel van Lied 642).

Lied 642 'De rivier' uit Opwekking (begeleiding door Dominic).

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 835 'Jezus, ga ons voor', couplet 1.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

BRENG UW OUDE MOBIELTJE IN DE KERK

Al enkele maanden staan er in zowel de Patmoskerk als de Grote Kerk dozen waarin u uw oude mobieltjes kunt doen. Deze dozen zijn van stichting 'Opkikker'.



Stichting Opkikker is in 1995 opgericht.

Met een klein aantal vrijwilligers organiseerden zij in 1996 de eerste twintig Opkikkerdagen voor gezinnen met een kind dat werd behandeld in het AMC in Amsterdam. Dit doen ze alweer 23 jaar en inmiddels voor duizenden gezinnen per jaar.

Wat zijn Opkikkerdagen?

Tijdens Opkikkerdagen zetten zij gezinnen met een langdurig ziek kind in het zonnetje. Het zieke kind, ouders, broers en zussen, de vrijwilligers zijn er voor hen allemaal. Ze nemen ze mee naar een wereld waar de ziekte even géén hoofdrol speelt: de unieke Opkikkerwereld. Een wereld waarin de vrijwilligers er alles aan doen om de mooiste dromen te realiseren. Dit doen zij door heel veel activiteiten voor de gezinnen te organiseren, zodat de zorgen even volledig naar de achtergrond verdwijnen. Deze activiteiten zijn talloos en breed. Niets is hen te gek, alles kan.

We hebben inmiddels de eerste lading (41) oude mobieltjes naar stichting OPKIKKER verstuurd. Namens de stichting heel hartelijk dank hiervoor.

Er staan weer nieuwe lege dozen, dus u kunt uw oude mobieltjes weer inleveren.

College van Kerkrentmeesters

Afscheid Kees Kersbergen

Zoals u allen waarschijnlijk weet, heeft onze Kerkelijk werker **Kees Kersbergen** een nieuwe uitdaging in Veenendaal aangenomen. Hierdoor moet hij helaas eerder dan gepland zijn werkzaamheden in onze gemeente beëindigen, zodat hij zich helemaal kan richten op zijn nieuwe gemeente.

In en na de kerkdienst van 20 oktober nemen we afscheid van Kees en Gerda. Wij willen hen graag namens de hele gemeente een afscheidscadeau aanbieden. Indien u hieraan financieel wilt bijdragen, dan kunt u dat doen door geld over te maken naar:

rekeningnummer NL69 INGB 0000 1609 62
t.n.v. Protestantse gemeente Marken
o.v.v. 'Cadeau afscheid Kees Kersbergen'

U kunt uw bijdrage ook in een envelop in de bus doen bij J.S. Roos, De Pieterlanden 1. Schrijf dan even op de envelop 'Afscheid Kees Kersbergen'.

College van Kerkrentmeesters

COLLECTE Kerk in Actie Wereldvoedseldag

In de sloppenwijken van Bogotá in Colombia komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart, waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening in het land. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en met name dat van de kookschool.



Namens de diaconie,
Eef Visser

KLEDINGAKTIE "MENSEN in NOOD"

Nog even een herinnering aan de kledingactie voor Mensen in Nood op **zaterdag 12 oktober a.s.** Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen.

Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en wanten, sokken en schoeisel met de veters of een touwtje aan elkaar vastknopen i.v.m. bij elkaar blijven? In de grote sorteerberg raken dergelijke kleinere kledingstukken namelijk vaak zoek.

Wanneer er om 11.45 uur nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen. Wilt u in dat geval *zo snel mogelijk nr. 06 50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de vrachtwagen op het parkeerterrein brengen?* Die vrachtwagen rijdt nl. om 12.00 uur weg naar het nieuwe opslagcentrum in Leek.

Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!! Vooral mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben. Het kost u maar een uurtje, omdat de klus meestal in die tijd is geklaard, en voor de chauffeurs is het heel fijn als ze voldoende lopers hebben om alles op te halen langs de deuren.

De afgelopen jaren hadden we een aantal jongeren uit het voortgezet onderwijs die meehielpen in hun uren voor maatschappelijke stage. Daar waren we heel blij mee, en ook nu hebben zich al een aantal jongeren aangemeld die ivm hun stage dit jaar van de partij zullen zijn!!! Hartstikke mooi! Mocht je ook mee willen doen: van harte welkom!!

We hopen dus dat er weer veel vrijwilligers voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken. Bovendien is het nog gezellig ook, want voor en na de ophaalactie staan de koffie en koek klaar in de DVS duivenkantine!!!

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op www.samskledingactie.nl

Graag tot zaterdag 12 oktober a.s.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Dagboekjes 2020

De bijbelse dagboekjes Filippus, Immanuel en Kruimkens van 's Heeren tafel voor 2020 zijn weer te bestellen bij de Diaconie.

Graag het onderstaande strookje inleveren vóór 4 november bij:

Trijntje Boes, Noorderwerfstraat 12

Je mag ook bellen: 0299-601241,
of mailen: trijntjeboes@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,
Trijntje

.....

... exemplaar Filippusdagboekje EUR 7,50

... exemplaar Immanuedagboekje EUR 7,50

... exemplaar Kruimkens van 's Heeren tafel EUR 12,50

Naam:

Adres:

Collecte kinderkerstfeest

In week 42 , van 14 oktober t/m 19 oktober
komen we weer bij u langs voor de collecte tbv het
kinderkerstfeest.

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Het kinderkerstfeestcomite

Gezond zijn is een rijkdom!

Drie ziekenhuisopnames en twee operaties verder werk ik nu aan volledig herstel en wil ik iedereen bedanken voor alle bezoeken, berichten, appjes, kaarten, bloemen, fruit, bonnen, wat dan ook.

Het klinkt zo cliché, maar het is echt hartverwarmend dat er zo veel mensen aan je denken en met je meeleven!

Nogmaals ontzettend bedankt, ook namens Henk en onze kinderen.

Een lieve groet,
Lilian Teerhuis

Concert van een 55 jarige



Het is herfst en de dagen worden korter. Wat is er fijner om dan samen naar mooie muziek te luisteren, bijvoorbeeld op een zondagmiddag. Wij zijn jarig en willen voor allen die daar zin in hebben een verjaardag concert geven. Wij, het **CGK Marcantat** mocht de afgelopen jaren mooie concerten geven binnen en buiten Marken. Van die muziek is

een mooi en gevarieerd programma gemaakt .

Muziek van oa: W.A.Mozart, A.Vivaldi, J.Rutter, Bette Midler, The Beatles, Karl Jenkins, en anderen.

Die middag is **Wiebke Götjes** onze gast. En er zijn nog een paar verrassingen.

Misschien iets om nu alvast in de agenda te zetten.

Het concert is op **zondagmiddag 10 november om 15.30 uur in de Patmoskerk.**

Het concert is gratis , maar er staat bij de uitgang een lieve dame of heer met een mandje, loop daar niet zomaar voorbij maar geef een bijdrage voor de onkosten.

U hoort nog van ons, maar wij rekenen op u.

Groet : Sijtje Stoker – voorzitter

Uit het gastenboek in de Grote Kerk op Marken:

Vorig jaar in de maand juli 2018 bezochten bezoekers uit o.a. de volgende landen en plaatsen de Grote Kerk: Tirol, Izmir, Florence, Peru, Barcelona, Leipzig, Amsterdam-Zuidoost, Waterland, Venetië, Nashua (New Hampshire USA), Boston, Apeldoorn, Finland, Woudsend, Duitsland, Korea, Rome, Ierland, Amersfoort, Hongkong, Kaatsheuvel, Sydney, Viernheim (Hessen, Duitsland), Prinsenbeek, Groenlo, Vancouver Island (Canada), Spanje en Stilbaai Zuid Afrika.

21.07.18 Besuch aus Osterreich/Tirol! Wunderschön hier, sind sehr beeindruckt!!!

Fam. Rohrer.

23-07-2018 Bülent, Elisa, Walter, Carlos, Rosa Kiarra, Ariana, Magdalena. Amsterdam-Zuid-Oost, voor 80 jaar van onze ouders Carlos en Rosa.

23/07.2018 Na al ve;le jaren in Waterland te wonen nu eens echt Marken aangedaan lekker op de fiets en wat is ons gebied dan mooi Pracht kerk en even de rust. René en Bob uit Waterland.

24.7.2018 Lovely church where I would love to come if I were on a Sunday in Marken.

July 24, 2018 A beautiful retreat from hot Amsterdam. Suzan Metzalg, Boston, MA.

Wir freuen uns das diese kirche offen ist. Wir habe in Andacht dieses Gotteshaus genossen.

M. u. K. H. Jensen

25.7.2018 Mei de boat út Wâldsein hjerhinne fard. It is in daalders plakje, jim Marken en it hat in pracht tsjerke. Wij binne hjûd it sloen te hauwen!

Paula Bos Jenk Babbink.

Prachtige kerk, lijkt Deens met de boten en kleuren. Anne Nepperus, Groningen.

Prachtig boven verwachting. Zeer aan te bevelen. A. v.d. Schans, Kaatsheuvel NB.

28.07.2018 With prayers from Patrick, Alicija, Wilson. Sevilla Football Club.

30-7-18 Fam. Spreukelen, Groenlo. (Hele lieve mensen hier)

30 July 2018. Ron and Judy Hamm, Vancouver Island BC Canada, Beautiful! Thank you Cees & Jannie Visser.

31.07.2018 Hele mooie natuurlijke kerk!

May the God bless our world! Steve & Sandra from Shanghai. Aug. 1, 2018.

1/8 Prachtige kerk – boten – fototentoonstelling. Dank daarvoor. Pieter Baardsma

Het voelt als genade dat ik weer terug ben in Marken waar ik zo vaak was bij het voetbal.

Leo Fijen 1-8-2018.

A gem in Marken. Ravi Franklin Albert, Mumbai, India.

een mooi kerk! Keep believing John 3: 16.

So nice to be here. May the gospel of our Lord Jesus Christ spread more across the world. God bless this church.

The Abejis 02/08/18.

Wat leuk om nog eens de Elisabethbode te lezen.



Vrijdagavond 18 oktober

Gaan wij weer kienen in de Patmoskerk.

Het kienen begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de deur open voor koffie met cake.

Wij kienen 3 keer 10 ronden. Elke 10 ronden kost 7 euro.

Alle kienavonden zijn op vrijdagavond.
22 november 2019 SinterKerst kienen
27 december 2019 OUD en NIEUW kienen
24 januari 2020
21 februari 2020
20 maart 2020

BAZAR  PROTESTANTS MARKEN 2020

De BAZAR zal gehouden worden op 16 en 17 april 2020