

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer : 42

verschijnt wekelijks

Zaterdag 19 oktober 2019

Kerkdienst zondag 20 oktober 2019

Patmoskerk

Afscheid fam. Kersbergen

10.00 uur	Ds H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Jaap Boes en Klaas Boes
Schoollied	Lied 990
Schoollied lezen	Rik Dooijeweerd
Kindernevendienst	Janny Visser-de Groot
Kerktaxi	Piet Boes, tel. 601927

Eerste collecte:
Christenen voor Israël

Tweede collecte:
Kerk

De koffie wordt verzorgd door de Diaconie

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	20 oktober	Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
maandag	21 oktober	2 Samuel 1:1-16	Onverwachte reactie
dinsdag	22 oktober	2 Samuel 1:17-27	Treurnis
woensdag	23 oktober	2 Samuel 2:1-11	Twee koningen
donderdag	24 oktober	2 Samuel 2:12-32	Burgeroorlog
vrijdag	25 oktober	2 Samuel 3:1-16	Onderhandelingen
zaterdag	26 oktober	2 Samuel 3:17-27	Wraak voor recht

OVERDENKING

Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen en zegt ons: "Laat de kind/ren tot mij komen want hunner is het Koninkrijk!"
Lied 348, vers 1

Afgelopen zondag mochten we het weer meemaken, een doopdienst, er werden zelfs 2 kinderen gedoopt!
Wat een feest!

Want het is een goede zaak dat er (weer) kinderen worden gedoopt, het is zo belangrijk dat je als ouders deze belofte doet voor je kind ten overstaan van de gemeente!

Het dopen met water en de handoplegging is toch altijd iets heel speciaals, heilig en intiem!

Heilig omdat de voorganger dit mag doen uit naam van de Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, en intiem omdat dit ook iets is tussen deze Drie-eenheid en de dopeling!

Toen mijn jongste zusje gedoopt werd, dat was in de jaren 60, zei mijn jongere broertje van vijf jaar oud: "dat water gaat er nooit meer af!"

Zo'n indruk had deze handeling op hem gemaakt, maar hij had het dus, zo klein als hij was, wel begrepen want deze belofte blijft zijn waarde houden, altijd, ook als het kind toch later zijn of haar eigen weg gaat die hem of haar misschien ver van God afleidt.

Je hebt het leven van je kind niet altijd in de hand maar daarom ook mag je hem of haar bij God brengen juist omdat je het niet alleen kunt!

Soms denk ik wel eens, als er op het nieuws een zware misdadiger of moordenaar voorbij komt, dat is toch ook vroeger een klein hulpeloos en onschuldig kindje geweest?

Hoe heeft het zover kunnen komen en wat zal dat een verdriet zijn voor zijn ouders?

Hadden zij ooit kunnen bevroeden dat hun kleine schat later tot zulke daden zou komen?

Hadden zij ook ooit bij het doopvont gestaan met hoop en verwachting?

Wat de toekomst brengen moge, ook dat is in Gods hand, als je dat maar wilt geloven.

Je probeert natuurlijk je belofte na te komen om je kind zoals in het doopformulier staat: "bekend te maken met en te onderwijzen in het evangelie van Jezus Christus", dat is in de praktijk niet altijd zo eenvoudig, ook omdat het (aardse)leven nog zovele andere dingen te bieden heeft.

Het is een Godsgeschenk als je kind ook daadwerkelijk vroeg of laat zelf kiest voor Jezus maar het kan ook gebeuren dat hij of zij op een dag zegt: nou, ik geloof het wel, dat geloof van jullie, ik ga lekker m'n eigen gang!

Dan moet je je kind loslaten maar je mag weten dat God zijn kind nooit loslaat, dat heeft Hij immers beloofd bij het doopvont!

In dat vertrouwen mag je dan ook je kind opdragen in het gebed en dat kan je dan rust en troost geven.

We kennen allemaal het verhaal dat Jezus de kinderen bij zich roept, terwijl de discipelen morren dat ze dat niet zo nodig vinden. Zo gaat het nog steeds, misschien niet letterlijk maar hoe vaak zeggen we niet tegen onze kinderen: daar ben je nog veel te klein voor, en houden hen daarmee onbewust weg van misschien wel hele mooie dingen! Een kind is onbevangen en staat open voor alles, dat noopt je als ouders dan ook om het Goede voor hen te zoeken en hen onderscheid te leren tussen goed en kwaad en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen; alle kinderen mogen komen want hunner is het Koninkrijk!

Dat is toch een prachtige belofte die je ieder kind gunt!

Als je als jonge ouders bij het doopvont staat ben je natuurlijk gemotiveerd om je aan de doopbelofte te houden maar vroeg of laat kunnen hier toch wat scheurtjes en barstjes in komen, want we zijn maar mensen en geen heiligen... maar laat het niet zover komen als in dat mopje over die boer, die last had van de geiten van de buurman, die steeds de kolen opvraten in zijn tuin.

Toen hij weer eens stond te zuchten bij het hek kwam de dominee voorbij en vroeg: wat scheelt er aan, broeder? De boer vertelde wat er aan de hand was en de dominee antwoordde: daar weet ik wel wat op! O ja,? zei de boer verheugd! Ja, je moet ze laten dopen, dan zie je ze nooit meer terug!

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Toon Uw trouw aan de Christenen in Noord Korea.
2. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.
3. Help de leiding van de clubs. Dat het een vrolijke en leerzame tijd mag zijn.
4. Voor hen die gevraagd worden deel te nemen aan de kerkenraad. Dat ze mogen beseffen dat het goed toeven is te werken in Uw wijngaard.
5. Dank U dat wij opnieuw een "sponsorkind" kunnen ondersteunen. Dat het leven van David en zijn familie er mooier van mag worden.
6. Dank U dat we 2 kinderen mochten dopen omringd door ouders, grootouders en overgrootouders. Vader dank U dat we kinderen van U mogen zijn.
7. Leer ons te delen; ons geld, onze status, onze omgang met U.

Ria Kaars

Opbrengstcollecten**Zondag 13 oktober**

De eerste collecten bestemd voor Kerk in Actie Wereld Voedseldag	€ 298,97
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 341,10

COLLECTE Christenen voor Israël op zondag 20 oktober

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. De stichting heeft een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

Om vorm te geven aan deze missie geeft de stichting informatie over het land, het volk en de staat Israël. Zij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. Ze gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken en gemeenten.

Sinds haar oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen. Dit wereldwijde werk wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Nijkerk door het team van Christians for Israel International. Met name via hun site en via de krant *Israël Aktueel* brengen zij nieuws over Israël, achtergronden, interviews en kijken vanuit Bijbels perspectief naar de tegenwoordige tijd. Zij ondersteunen diverse projecten in Israël, op gebieden van Bijbelonderwijs, voedselhulp en traumaverwerking. Ook ondersteunen zij de Bijbels voorzegde terugkeer van het Joodse volk naar Israël, de *alija*.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals concerten, lezingen, zangavonden en themabijeenkomsten rond Israël. Dit jaar is in het Israëlcentrum de tentoonstelling "*De oorlog vergeet ik nooit meer*" ingericht. Hierin vertellen twintig Holocaustoverlevenden uit Oekraïne over de verschrikkingen die zij in de oorlog meemaakten. In Oekraïne leven nog veel Joodse ouderen in totale armoede en eenzaamheid op het platteland. Het lokale team van Christenen voor Israël probeert deze mensen 'op te sporen' om ze een helpende hand te kunnen bieden. Dat gebeurt in de vorm van het uitdelen van voedselpakketten, medicijnen en een luisterend oor.

De verkoopstands die op Marken worden georganiseerd door de familie Van Altena-Visser vormen één van de manieren om al deze activiteiten financieel te ondersteunen.

De missie van Christenen voor Israël is erop gericht Gods bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen zij mensen op om Israël niet alleen in gebed te steunen, maar ook door giften en steunbetuigingen. De collecte van zondag a.s. is bedoeld ter ondersteuning van het werk van Christenen voor Israël.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie

Zondag 20 oktober 2019, 5^e van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente te Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede (door ds. H.Z. Klink)

Intredepsalm: Psalm 100 vers 1 t/m 4.

Stil gebed.

Bemoediging.

Groet.

Voordracht schoollied: Lied 990 'De laatsten worden de eersten', couplet 1.

Lied 990 couplet 2 en 3.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 281 'Wij zoeken hier uw aangezicht', couplet 1 t/m 3 en 5.

Leefregels.

Lied 281 couplet 6 en 9.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift (door dhr. K. Kersbergen)

Eerste Schriftlezing: Genesis 32,23-32 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 89 vers 7 en 8.

Tweede Schriftlezing: 2 Timoteüs 3,14-4,5 (lector).

Verkondiging: 'De zon komt op!' n.a.v. Genesis 32,32a.

Lied 733 'Tienduizend redenen tot dankbaarheid' uit de bundel Opwekking (begeleiding door Jacob Teerhuis).

Gebeden en gaven (door Kersbergen en Klink)

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Toespraken: dhr. C. Visser, ds. H.Z. Klink en dhr. K. Kersbergen.

Zending en zegen (door ds. Klink)

Slotlied: Lied 423 'Nu wij uiteengaan' couplet 1 t/m 3.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

Vanuit de pastorie

Doopdienst

Wat was het een feest afgelopen zondag toen we Kyan van Heezik en Isa Schouten mochten dopen. De liederen en de muziek die Esther en Robert, Fanny en Alex hadden uitkozen vormden een mooi geheel met de woorden die we uit de bijbel lazen en psalmen die we zongen. Het lied van Claudia de Breij 'Mag ik dan bij jou' dat Dominique en Shannon uitvoerden raakte ons opnieuw. Op een vergelijkbare manier vraagt Jezus Christus, niet alleen aan onze kleine kinderen maar aan ons allemaal: Als jij dan bij mij, mag Ik dan bij jou?

Vacatures kerkenraad

Afgelopen maandag kwamen we als moderamen bij elkaar in een extra vergadering om de mogelijk kandidaten voor de vacatures in de kerkenraad te bespreken. Een paar keer schreef ik daar wat over in het kerkblad. We zijn heel blij dat verschillende mensen de moeite hebben genomen namen in te dienen. Het laat maar weer zien hoe betrokken jullie zijn bij het werk in de kerk. Wat dat betreft hebben we er stiekem ook een beetje vertrouwen in dat we de komende weken positieve antwoorden krijgen wanneer we mensen daadwerkelijk vragen een ambt te vervullen. Al ben ik mij bewust dat zo'n positief antwoord een hele opgave is! Maar geloof me: je krijgt er ook iets moois voor terug. Een kring enthousiaste en betrokken kerkenraadsleden die samen veel werk verzetten.

Kringwerk

Donderdag 17 oktober komen we als Gemeente Groei Groep voor het eerst bij elkaar in de Patmoskerk. Zoals ik al eerder schreef gaan we dan aan de slag met het boekje *'Jezus beter begrijpen, in het licht van Johannes'* uit de serie 'Bijbel beter begrijpen'. Dit deeltje is schreven door ds. Niels de Jong, missionair predikant in Rotterdam-Centrum en werkzaam bij de gemeente Noorderlicht. We lezen de introductie en het eerste hoofdstuk waarna we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van de vragen en verwerkingsopdrachten. Het belooft een boeiend programma te worden deze wintermaanden. Wie alsnog wil meedoen is van harte welkom.

Gemeenteavond

Over een paar weken staat de jaarlijkse gemeenteavond gepland. In de volgende editie van het kerkblad zullen we jullie daar uitgebreider over informeren. Het is goed om ten minste één keer per jaar als gemeente bij elkaar te komen om wat door de kerkenraad en de verschillende colleges wordt bedacht en ten uitvoer gebracht, toe te lichten en te bespreken. We hechten aan openheid en we willen als kerkenraad en predikant aanspreekbaar zijn op de achterliggende visie, de ideeën, de dieper liggende overtuiging waarmee de dingen in de kerk gedaan worden. Om die reden zal ik ook iets zeggen over vernieuwingen van nu en zal ik een paar eerste grove lijnen schetsen voor de komende jaren. Noteer alvast 4 november 2019 in je agenda. We beginnen om 20.00 uur in de hal van de Patmoskerk.

Ten slotte

Zondag nemen we afscheid van Kees Kersbergen en Gerda. Het is toch vreemd de pastorie aan de Akkerstraat leeg en donker aan te treffen. Kees en ik zullen de eredienst samen leiden en daarna is er de gelegenheid voor een handdruk en een goed woord onder het genot van koffie, hapje en drankje. Dan rest mij niets anders dan jullie hartelijk te groeten vanuit die andere pastorie aan de Hoogkamplaan.

Kledingactie MENSEN IN NOOD 2019

Een grote vrachtwagen met bijna 6 ton aan kleding verliet zaterdag 12 oktober j.l. het parkeerterrein van Marken om zijn vracht bij Mensen in Nood af te leveren. Alle inwoners van Marken die hieraan bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie, willen we heel hartelijk bedanken.

Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging D.V.S. die de kantine weer ter beschikking stelde voor de kledingactie. Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima ruimte om alle vrijwilligers van een "natje en een droogje" te voorzien.

Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen. We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van veel opgekomen vrijwilligers. Mede dankzij hun inzet was een groot karwei toch weer snel geklaard.

Met uw kleding kan Mensen in Nood veel goeds doen!

Dit jaar is er veel aandacht voor Jemen.

Sinds het begin van het conflict in Jemen in 2015 blijft de humanitaire crisis verergeren. Jemenieten worden geconfronteerd met meerdere crises: gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van ziekten, zoals cholera. Dit heeft geleid tot de grootste humanitaire ramp in de wereld.

Door het conflict zijn veel mensen op de vlucht geslagen naar veiliger gebieden. Ongeveer 6,7 miljoen mensen hebben daar noodopvang nodig of essentiële huishoudelijke artikelen en kleding. Hiervan zijn 4,5 miljoen mensen geheel dakloos.

De verslechterende water- en sanitaire voorzieningen en een gebrek aan veilig drinkwater en middelen voor persoonlijke hygiëne hebben allemaal bijgedragen aan een van de ergste cholera-uitbraken.

Met ruggesteun van Mensen in Nood biedt Cordaid de meest kwetsbare mensen levensreddende noodhulp: aan kinderen zonder ouders, of kinderen met alleen hun moeder, opa's en oma's met kleinkinderen en gezinnen met gehandicapte gezinsleden. Momenteel zorgt Cordaid, ondersteund door Mensen in Nood, samen met de lokale Yemini-partnerorganisatie Yamaan voor de distributie van dekens en kleding voor de winterperiode die eraan komt. Ze delen hygiënepakketten uit met daarin zeep, wasmiddel en damesverband. Zo worden ziektes zoals cholera beperkt. Tevens bieden ze deze kwetsbare mensen voedselbonnen en tenten of geld voor onderdak.

Wat ons betreft: **GRAAG TOT VOLGEND JAAR.**

En wilt u wat foto's zien van de kledingactie, dan verwijzen we u naar de website van www.MarkerNieuws.com

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser



De collecte voor de Dierenbescherming heeft €734,07 opgebracht. Wat een prachtig bedrag!

Bedankt voor Uw gift en collectant en collectantes bedankt voor het collecteren door weer en wind.

Namens de Dierenbescherming, Marjolein Leijen

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.

Onze oprechte dank voor het hartverwarmend medeleven welke wij ontvingen na het overlijden van mijn vrouw, onze (schoon)moeder, bessie en overgrootmoeder

Lijsbeth Zeeman e.v. Pieter-Uidam

Wij denken vol liefde aan haar terug en gaan onze weg zoals zij het had gewild, met opgeheven hoofd, vol moed en optimisme.

Pieter Uidam
Trijntje en Hans
Neeltje en Johan
Jan en Monique
Kleinkinderen en achterkleinkind

Onze vader is ondertussen verhuisd van kamer 133 naar kamer 320 van Verzorgingshuis Evean Swaensborch te Monnickendam



27 oktober 2019

Keyserkerk
Middenbeemster

Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE VIERING

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 27 oktober 2019, aanvang 10.00 uur einde ± 11.15 uur
Keyserkerk, Middenweg 148 te Middenbeemster

voorganger:

Ds. Nico Schroevers

met medewerking van:

Projectkoor Beemster olv. Hilda Wiarda

Jelena Popovich, vleugel

Gert-Jan Gemser, orgel

Femke Leek, solozang



thema: 'Hartsverlangen'

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie, thee of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor zondag 20 oktober contact op met

Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.eu

Dagboekjes 2020

De bijbelse dagboekjes Filippus, Immanuel en Kruimkens van 's Heeren tafel voor 2020 zijn weer te bestellen bij de Diaconie.

Graag het onderstaande strookje inleveren vóór 4 november bij:

Trijntje Boes, Noorderwerfstraat 12

Je mag ook bellen: 0299-601241,
of mailen: trijntjeboes@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,
Trijntje

.....
.... exemplaar Filippusdagboekje EUR 7,50

.... exemplaar Immanueldagboekje EUR7,50

.... exemplaar Kruimkens van 's Heeren tafel EUR 12,50

Naam:

Adres:



Vrijdagavond 18 oktober

Gaan wij weer kienen in de Patmoskerk.

Het kienen begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de deur open voor koffie met cake.

Wij kienen 3 keer 10 rondes. Elke 10 rondes kost 7 euro.

Alle kienavonden zijn op vrijdagavond.
22 november 2019 SinterKerst kienen
27 december 2019 OUD en NIEUW kienen
24 januari 2020
21 februari 2020
20 maart 2020

BAZAR  PROTESTANTS MARKEN 2020

De BAZAR zal gehouden worden op 16 en 17 april 2020