

# Protestants Marken



Jaargang 13, nummer : 43

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 26 oktober 2019

## Kerkdienst zondag 26 oktober 2019

### Grote Kerk

10.00 uur	Prop Drs P.J. van Dam uit Houten
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Kees Visser en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Danielle Springer en Gretha Korstman
Kerktaxi	Siem van Altena, tel. 601663

Eerste collecte:  
*Diaconie*  
Tweede collecte:  
*Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	27 oktober	2 Samuel 3:28-39	Rouwbetoon
maandag	28 oktober	2 Samuel 4:1-12	Moordaanslag afgekeurd
dinsdag	29 oktober	2 Samuel 5:1-16	Machtsuitbreiding
woensdag	30 oktober	Psalm 58	Vraag om vergelding
donderdag	31 oktober	Lucas 18:9-17	Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...'
vrijdag	1 november	Lucas 18:18-30	Rijkdom
zaterdag	2 november	Lucas 18:31-43	Kom dat zien!

### Opbrengst collecten

Zondag 20 oktober

De eerste collecte bestemd voor Christenen voor Israël

€ 208,60

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 321,55

## Ben ik mijn broeders hoeder?!

In de afgelopen weken waren er veel collecten op Marken: voor de Dierenbescherming, voor Alzheimer Nederland, voor het Kinderkerstfeest, voor het Longfonds. In de kerk was er een collecte voor Kerk in Actie, voor Christenen voor Israel. De kledinginzameling voor Mensen in Nood leverde overvloedig op en er was ook nog een collecte voor ons eigen diaconale project in Pakistan. Als volwassen en betrokken kerklid geef je dan wat je denkt te kunnen missen. Je houdt er misschien ook het gevoel aan over van: 'Raakt die paar euro me nou echt? Helpt dit de wereld vooruit?'

Je weet wel van die teksten in de Bijbel, die oproepen tot radicale keuzes. 'Je vader en moeder verlaten, de helft van je bezit weggeven. Luisteren naar de stem die zegt dat je een heel andere weg in zou moeten slaan.'

Maar ja, je hebt inmiddels AOW en pensioen. Het leven heeft zijn langste tijd gehad, je hebt butsen en deuken opgelopen. Je bent misschien ook wel wat cynisch geworden. De dromen zijn ook wat minder geworden: 'Dat Koninkrijk van U, komt daar nog wat van?'

Tot er iets gebeurt of gezegd wordt, wat je direct raakt en al deze vragen in perspectief zet.

Ik ben met mijn oudste kleinzoon van 12, zijn jongere zus en zijn moeder, mijn dochter, een middagje naar Outlet Batavia in Lelystad. Heel kooplustig Nederland stort zich op de winkels en de bekende merken lachen en roepen je toe: 'Koop bij ons'.

We lopen tussen honderden mensen met tassen vol spullen door de straatjes van deze 'koopgoot in het nieuwe land'. Ik denk ondertussen: 'Is dit de Nieuwe Wereld waar het in het Evangelie van afgelopen zondag over gegaan is?'

Maar ja waarom zo moeilijk doen, het is herfstvakantie, we hebben het goed, het is gezellig. Zo gaat dat nu eenmaal.

We zijn een paar kilometer op de terugweg, rijden op de dijk Lelystad-Enkhuizen, langs de Marker Wadden en van de achterbank, uit het niets, zegt de kleinzoon opeens: 'Opa, weet je wat ik wel raar vind?' 'Nou jongen, zeg het eens.' 'Nou ja, nu hebben wij mooie kleren gekocht voor ons en ook voor mij, maar die kinderen in Noord Syrie, de Koerden, die moeten vluchten, die konden alleen de kleren, die ze aan hadden meenemen. En nu hebben ze niks meer. Dat is toch eigenlijk niet eerlijk.'

Ja wat denk je dan, wat zeg je dan als opa, op zo'n fundamentele vraag.

Ook al stellen onze kinderen, die vraag niet elke dag. Het kan niet anders en ik herinner het mezelf ook, dat je als je ouder wordt altijd geconfronteerd wordt met deze levensvragen.

'Welk recht heb jij eigenlijk op geluk? Waarom treft het kwaad, de oorlog of de ziekte jou en gaat een ander schijnbaar fluitend door het leven?'

Ik zeg tegen mijn kleinzoon dat ik de vraag herken ook in mijn eigen leven. We hebben het over de omstandigheden, waarin je leven kan komen te verkeren en dat er zo iets is als verantwoordelijkheid nemen voor dingen, die in je leven tegenkomt.

Ik vertel hem van het beeld van Atlas, de titanenzoon uit de Griekse mythologie, die tegen Zeus had gestreden en die de wereldbol en daarmee het kwade op zijn nek moest nemen.

Dat is teveel voor ons als mensen, dat wordt niet van ons gevraagd. 'Doe de dingen die op je weg komen

In de opvoeding van onze kinderen zijn dit (letterlijk) cruciale momenten. Het leven is oneerlijk, maar we mogen weten, en dat is de diepste betekenis van het kruis, dat we bedacht moeten zijn op de kruispunten in ons leven, waarop we kunnen kiezen: de weg van de dood of de weg ten leven.

Natuurlijk ben jij je broeders hoeder, maar je hoeft niet de ellende van de wereld op je schouders te nemen. Dat is ook het kostbare geschenk van de gemeenschap van kerk en geloof, waarin we verantwoordelijkheid, barmhartigheid en gerechtigheid met elkaar kunnen delen.

*Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,  
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,  
en op te vangen wie zijn thuis verloor,  
halleluja.*

*om voor elkaar zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
halleluja.*

*om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen, voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond,  
halleluja.*

*roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneshijn.  
Halleluja.*

(lied 973, Nieuwe liedboek)

Ceesjan Visser

---

### Voorbede

1. Help de leiding van de clubs. Dat het een vrolijke en leerzame tijd mag zijn.
2. Voor hen die gevraagd worden deel te nemen aan de kerkenraad. Dat ze mogen beseffen dat het goed toeven is te werken in Uw wijngaard.
3. Dank U dat wij opnieuw een "sponsorkind" kunnen ondersteunen. Dat het leven van David en zijn familie er mooier van mag worden.
4. Dank U dat we 2 kinderen mochten dopen omringd door ouders, grootouders en overgrootouders. Vader dank U dat we kinderen van U mogen zijn.
5. Leer ons te delen; ons geld, onze status, onze omgang met U.
6. Wees Kees en Gerda Kersbergen nabij. Dat we hun namen meedragen in ons hart.
7. Bescherm en leidt de christenen in Syrië.

Ria Kaars

**Liturgie****Marken Grote kerk 27 okt 2019 10 uur**

Intredelied 89: 1 – Ik zal zo lang ik leef

Welkom en mededelingen

Stilte - bemoediging en groet

Lied 84a

Kyriegebed

Glorialied 117d – Laudate omnes gentes.- Alle volken, loof de Heer

Gebed bij de opening van de bijbel –

Lied 348: 1

KND gaat weg met licht van de paarskaars

lezing

OT 2 Samuel 13: 1 – 22 lector

Lied 86: 6

NT Efeziërs 5: 3 – 9 lector

Lied 1005 Nederlandse versie

Uitleg en verkondiging

Lied 221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht

Kinderen komen terug

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

inzameling van de gaven

Slotlied 416

Zegen

besloten met

Lied 431c - 3x amen

**Een aandachtspunt**

Voor deze dienst sluit ik (ds. van Dam) aan bij een thema dat onlangs op de landelijke PKN-synode werd besproken "Schuilplaats in de wildernis" dat gaat over seksueel misbruik (en dan in het bijzonder in pastorale relaties). Tegelijk loopt er, in een samenwerkingsverband van een aantal kerkgenootschappen, het project "een veilige kerk" ([www.eenveiligekerk.nl](http://www.eenveiligekerk.nl)).

Thema's die binnen de kerk nu niet zo gauw aan bod komen. Maar wel aanwezig zijn.

We lezen het verhaal van Tamar en Amnon uit 2 Samuel 13. Een verdrietig verhaal omdat Tamar door Amnon wordt verkracht.

Een verhaal dat zoveel linken heeft met "vandaag de dag" omdat seksueel misbruik overal om ons heen plaats vindt.

Seksueel misbruik; een pastoraal thema dus.

## Collecte voor opbouw van kerken in Syrië op zondag 27 oktober

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist (bijna 400.000 doden!!), maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven. Zo'n 14 miljoen mensen leven als gevolg van de oorlog in armoede. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het in veel gebieden daar langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land.

Voor Syrische christenen is de kerk daarbij belangrijker dan hun eigen huis.

De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Als kerken in Nederland helpen we graag mee om de kerken in Syrië weer op te bouwen! Samen zijn we de kerk in actie en we voelen ons verbonden met christenen in Syrië. We willen hen steunen bij het herstel van hun kerken en de kerkelijke infrastructuur en hen bemoedigen bij de opbouw. Dat kunnen we doen met gebed, actie en een financiële bijdrage.

Veel kinderen in Nederland, en ook de kinderen van Marken, doen dat op hun eigen manier. Zowel de Waterhoenen, de Meisjesclub, de Zondagschool als de Kindernevendienst zijn bezig vlaggetjeslijnen te maken. Als ze klaar zijn, worden ze bij Kerk in Actie bezorgd, die ervoor zorgt dat alle vlaggetjeslijnen in Syrië komen. Daar worden ze in elke herstelde kerk opgehangen als groet en bemoediging. Zo kunnen wij samen, grote en kleine mensen, onze betrokkenheid tonen bij de wederopbouw van de gemeenschappen daar.

Namens de diaconie,

Eef Visser

\*\*\*\*\*

### Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam	
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam	
	Dijklander	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend	
	Dijklander	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn	
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam	
	A., V..L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam	
	O.L.V.G. Oost	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam	
	O.L.V.G West	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam	
	Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
		Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
Novawhere		Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend	
De Die		Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam	
Zuidland		Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend	
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam	
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam	

## zondagmorgen 20 oktober 2019

Wij staan vroeg op om op tijd in de Patmoskerk te zijn. Onderweg kijken wij elkaar aan en zien de spanning op elkaars gezicht. Hoe zal het zijn en hoe zal het gaan.

Rijdend langs ons 'oude huis' moeten wij allebei even slikken. We worden hartelijk ontvangen en zien hoe er steeds meer mensen binnenkomen. De kerk zit goed vol en dat geeft een blij gevoel. Het is goed om er te zijn!

De dienst begint zoals altijd het geval is. Na de lezingen uit de Bijbel mag ik de preekstoel op.

Een stukje uit het leven van Jacob is het onderwerp, met als thema: De zon komt op! Het raakt aan momenten in mijn eigen leven en dat maakt dat de emoties merkbaar zijn. Tegelijk mag het evangelie klinken en de oproep tot geloof in God en een leven met onze Heer, Jezus Christus.

Na de collecten is dan het moment van de toespraken en cadeaus.

Wij hadden wel iets verwacht, maar dit overtreft echt alles. Mooie woorden van dank voor dat wat ik/wij hebben gedaan op Marken en in de gemeente, het overweldigd ons.

Hebben wij dan zoveel betekend vragen wij ons af? Wij zijn er stil van en voelen ons erg bevoorrecht.

Dan die vele handen drukken, omhelzingen, tranen en veel lieve woorden, en als afsluiting koffie met gebak en een hapje en een drankje.

Lieve lieve Markers, heel veel dank voor alles wat wij van jullie hebben gekregen. Het is voor ons een onvergetelijk moment en zoals ik al eerder schreef; zeven-en-een-half jaar Marken, het zit voor altijd in ons hart.

Lieve mensen, het ga jullie goed onder de zegen van onze God en Vader. Of zoals wij zongen als laatste lied: Vaya con Dios en À Dieu!

Ons nieuwe adres is Prins Willem Alexander park 225, 3905CG, Veenendaal.

## Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 7 oktober 2019

Aanwezig 18 leden, afwezig 4 leden.

### 1. Opening

De voorzitter C. Visser Czn. opent de vergadering met het lezen van 1 Kor. 12 : 4-7 en gaat voor in gebed.

### 2. Vertrek kerkelijk werker K. Kersbergen

Kees Kersbergen houdt een kort dankwoord aan de kerkenraad met een terugblik over de afgelopen periode van zeven jaar, waarin hij als kerkelijk werker werkzaam is geweest in onze gemeente. Kees gaat verder als kerkelijk werker in de Hervormde Gemeente van Veenendaal. De kerkenraad wenst Kees en Gerda veel sterkte en succes bij het werk in de nieuwe werkomgeving en vooral Gods zegen voor de toekomst.

### 3. Vacatures kerkenraad

De voorzitter deelt een overzicht uit met potentiële kerkenraadsleden die zijn voorgedragen vanuit de gemeente, na een verzoek hiertoe in het kerkblad. Het moderamen doet op deze lijst een eerste selectie.

### 4. Dienstboek Protestantse Kerk

Ds. H. Klink geeft een toelichting op dit dienstboek dat in 2018 is geaccepteerd door de Synode. Het dienstboek bevat twee delen: (i) Bijbellesroosters en orden van dienst/liturgie (uit 1998) en (ii) formulieren voor doop, bevestiging en begrafenissen (uit 2004). Het moderamen stelt voor om het dienstboek nu leidend te maken in onze gemeente; het is "up to date" en het grijpt terug op het verleden van de Protestantse Kerk. Over de theologische inhoud van de liturgische onderdelen, zoals aangereikt in het dienstboek, en over hoe en wat daarvan wordt gebruikt, zal nog verder worden nagedacht.

### 5. Classis

- Vertrokken uit Holysloot: ds. Caroline Koops.
- Bevestigd in Purmerend per 8 september: ds. Wessel Westerveld.
- Bevestigd in Zunderdorp per 6 oktober: ds. Taco Koster. (Combinatie van predikant in Zunderdorp en ambulant missionair predikant).

### 6. Jeugdzaken

- De clubs zijn weer gestart en worden goed bezocht. Dit geldt ook voor de Zondagschool.
- Catecheseplan: de start van de catechese is op 7 januari 2020 volgens de methode "follow me". Het catecheseteam gaat helpen, ds. Klink organiseert de avonden op de "klassieke manier".

### 7. Pastoraat

Er wordt gesproken over de organisatie van het Pastoraat i.v.m. het vertrek van kerkelijk werker Kees Kersbergen. Over de invulling van de taken van de kerkelijk werker wordt nader in het moderamen gesproken.

### 8. Diaconie/Zending

- De inzameling voor de brand in het Kesterpad heeft €13.000,-- opgeleverd. Het geld is inmiddels overgemaakt en diakenen zijn bij de overhandiging op bezoek gegaan bij de afzonderlijke gedupeerden. Dit is zeer op prijs gesteld. Door de gedupeerden is een gezamenlijke bedankadvertentie gepubliceerd.
- De Johnny Cash POP dienst van 22 september was zeer geslaagd. Er waren opvallend veel niet-kerkelijke bezoekers. (Dat is een belangrijke doelstelling van de zendingsdienst).
- De jaarbijdragen 2019 voor de zending zijn inmiddels binnen.

### 9. Kerkrentmeesters

- De actuele stand van de kerkelijke bijdragen van 2019 is €76.000,--. Het totaal aan toezeggingen voor 2019 is €98.000,--.
- De coniferenhagen voor de Patmoskerk worden begin november 2019 gerooid. Er komt geen nieuwe haag voor terug.

### 10. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk staande zingen van Ps. 118 : 1 en 5.

## Uitnodiging aan alle gemeenteleden

### Gemeentevergadering op 4 november 2019 in de hal van de Patmoskerk

Aanvang 20.00 uur

#### **Agenda**

1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 19 november 2018
3. Jaarverslag 2018
4. Jeugdwerk
5. "Voor nu en de toekomst"
6. Pauze
7. Kerkrentmeesters
  - Jaarrekening 2018
  - Verslag van het college van kerkrentmeesters
  - Begrote staat van baten en lasten over 2019
8. Diaconie
  - Jaarrekening 2018 (Balans & Ontvangsten en Uitgaven)
9. Zendingscommissie
  - Jaarrekening 2018
10. Verslag kascontrole commissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

#### **NB**

**De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang niet via het kerkblad worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 27 oktober in de Grote Kerk, en op 3 november in de Patmoskerk.**

**Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de website: [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl).**



## HERFST.

Eén van de vier seizoenen in het jaar. De herfst is ook wel het seizoen van verval en afbraak. Maar nu genieten we nog van de mooie nadagen. Het zonnetje op je gezicht. De frisse wind door je haren. Toch weten we heel goed dat de herfst en de winter voor de deur staan. De tijd van herfststormen, regenbuien, kapotgewaaide paraplu's, koude tenen en vingers komt heus wel. De bomen hebben nu nog hun bladerrijke tooi, maar binnenkort zullen de bladeren tollend in de wind door de straten gaan. De bomen en struiken blijven dan berooid achter. Hun kale takken en stammen zwiepend in de wind. En daarna, met misschien wel een ouderwets koude winter, zijn ze verward door de vorst. Hun takken priemend in de lucht. Het leven in de natuur is dan ver te zoeken. Niet meer zichtbaar.

Ook het menselijk leven heeft te maken met stormen en kou. Het leven kan de mens soms zo murw beuken, dat het moeilijk is om overeind te komen, laat staan om rechtop te blijven staan. Of koud aanvoelen, als kilte, die in het menselijk leven zoveel lam legt. Relaties bekoelen, of worden zelfs als verdorde takken afgebroken.

Zelfs in ons geloof kan de relatie met God als een van de seizoenen ervaren worden. Het zou kunnen zijn dat de relatie met God is als een herfststorm. Dat je je alleen aan je lot overgelaten voelt, gebeukt door de wind. Waar is de beschutting waar je je achter kunt verschuilen? Waar is het teken van leven waardoor je weer hoop hebt? Ook in de Bijbel vinden we daar verhalen over. Ik denk aan Job die zoveel verloren heeft. Simon Petrus die zijn meester verloochende, en zelfs verloor. Jezus, die door de stormen van het menselijk leven heen is gegaan. En zijn leven daarvoor gegeven heeft. Maar deze mensen hebben ons ook laten zien dat het toch weer lente wordt. God ging altijd weer met hen mee. Hij verwarmde hen met zijn liefde, toen het moeilijk was. Ze gingen door donkere dagen, maar uiteindelijk gloorde voor hen het licht. En wij mogen ons daar aan vasthouden. De donkere dagen staan voor ons. Met stormen en kou. Maar we weten, uiteindelijk wordt het weer lente.

Het leven, nu diep weggedoken, komt weer tevoorschijn. En wanneer je straks goed kijkt naar de kale takken zie je de belofte van nieuw leven al. Knoppen, nu nog verstopt in de takken, o zo pril, maar een belofte van nieuw leven, niet tegen te houden!

*Bladeren die dwarrelen en dansen heen en weer  
ze ritselen en fluisteren de naam van onze Heer.*

*Ze danken Hem voor 't leven dat Hij aan hen gaf  
voor kleuren en voor schoonheid die er in hen was.*

*Voor het wisselen der seizoenen, voor het komen en het gaan  
voor de schoot van moeder aarde waar ze weer tot stof vergaan.*

*Voor het ontstaan van wéér nieuw leven, uit wat dor leek, droog en dood  
voor die hoop aan ons gegeven, o mijn God, wat bent U groot!*

Ingezonden door Pieter de Jong

## Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms door De Cantorij Monnickendam.

Zaterdag 23 november, 16.00 uur in de Grote Kerk te Monnickendam

“Ein Menschliches Requiem”. Zo had Brahms zelf graag zijn uitzonderlijke koor- compositie willen betitelen. Immers, de tekst ervan behelst niet, zoals veelal gebruikelijk was inzake een Requiem, een uitgebreide Latijnse smeebede om Eeuwige Rust voor de ziel van een gestorvene. Nee, Brahms z'n Requiem bestaat uit een reeks voor nabestaanden passend geachte Bijbelcitatien; voor levende mensen dus. Het is bedoeld om hen steun, troost en zielenrust te geven na verlies van een dierbare. Gewoon geschreven in hun voertaal, het Duits.

De uitgever gaf uiteindelijk de voorkeur aan de titel: “Ein Deutsches Requiem”. Brahms componeerde zijn Requiem oorspronkelijk voor groot koor en meer - dan -volledig symfonieorkest. Al gauw bleek dat ook kleinere koren het werk graag zouden willen uitvoeren, maar geen heil zagen in een megagroot orkest erbij. Brahms zal daar alle begrip voor hebben gehad. Hij was behalve gevierd componist ook bij uitstek virtuoos pianist en ervaren (koor-) dirigent. Al vanaf zijn tienertijd had hij allerlei opera- en symfonische werken getransponeerd voor piano, al dan niet vierhandig of met toevoeging van enkele andere instrumenten, om ook minder breed georiënteerd publiek kennis te laten maken met dergelijke werken. Zo transponeerde hij ook, mede op verzoek van een uitgever, zijn eigen Requiem voor piano. Dit werd geen bleek aftreksel van het origineel, maar een volwaardige compositie; zij het meer intiem van sfeer; waarin de tekstexpressie van het koor prominenter, de polyfone vocale en instrumentale lijnen helderder zijn en de harmonieën beter herkenbaar dan de orkestrale vorm. De première vond plaats in London, dus noemt men deze de ‘Londense versie’. Die gaat de Cantorij Monnickendam voor u uitvoeren. Rekening houdend met de akoestiek, de logistiek en onwizigbare podiumbouw in de Grote Kerk, heeft dirigent den Dulk gekozen voor instrumentale medewerking bestaande uit een piano, orgel, pauk, twee klarinetten en twee trompetten. De vocale solo delen zullen worden vertolkt door de sopraan Martha Bosch en bariton Marijn Zwitserlood.

Hoewel als kind Luthers -kerkelijk opgevoed, zocht Brahms vanaf zijn tienerjaren zijn eigen levensweg buiten kerkverband, maar zijn dagelijkse leidraad bleef de Bijbel. Daarin vond hij de voor hem relevante motieven en teksten voor zijn Requiem. De harmonieën eronder kleuren en illustreren op wonderlijk gevoelige en beeldende wijze de serie bespiegelingen over het ‘mens-zijn’ inhoudelijk gezien geen licht-filosofische materie! In die geest loopt de ingewikkelde muzikale constructie van dit meesterwerk parallel. Maar de ingenieuze wijze waarop Brahms alle thematiek perfect in elkaar passend heeft toon gezet, heeft geleid tot een makkelijk in het gehoor liggend, harmonisch weefwerk waarvan u ongetwijfeld evenzeer zult genieten als koor, dirigent en medewerkers nu al doen bij hun geestdriftig instuderen. Zij verheugen zich op de uitvoering op 23 november en hopen dit unieke gebeuren met velen van u te mogen delen.

Okt 2019 (linda Smidt, koorlid Cantorij Monnickendam)



# Nieuwsbrief

Oktober 2019

Lieve vrienden,

"Tia de sleutel van de poort alstublieft. Er staat een broeder van de kerk van pastor Nelson Matto met een vrachtauto met stenen!" Zo begon gisteren de middag. Een middag vol verrassingen. Er werden 3000 stenen gebracht door een constructiebedrijf. Dat was een contact van ons nieuwe bestuurslid, Juan Mario Bravo. We kennen hem al jaren omdat hij een vriend was van onze dochters, die hier een aantal jaren bij ons hebben gewoond. In die tijd studeerde Juan Mario nog voor advocaat en is daarin inmiddels zeer succesvol. En nu zit hij dus in het bestuur en is heel enthousiast. Hij heeft het begin van het kindershuis meegemaakt en heeft ook Isaias (de jongen met het waterhoofd) gekend als baby. Hij was er van overtuigd, zoals velen, dat het kind niet lang te leven had. Maar God zij dank: de jongen is inmiddels 13 jaar. Toen Juan Mario hem zag en we hem vertelden wie het was, begon hij spontaan te huilen. Hij omhelsde Isaias en dankte God voor het wonder van zijn leven.



Isaias ->



Vanmorgen kreeg ik het bericht, dat er een tweede lading stenen onderweg is en later in de week komt er nog weer een lading. Deze stenen zijn allemaal voor de muur rondom het kindershuis. Het gaas dat er nu staat is aan z'n eind en we hebben al diverse keren ongenode gasten gehad. Vandaar dat we graag een stenen muur rondom willen hebben Dit is in het bestuur besproken en er is dus heel positief op gereageerd. We kijken uit naar wat nog meer komt. De Heer zorgt altijd weer voor verrassingen! Ook is een groep van de kerk van pastor Nelson Matto naar Portachuelo gegaan om muskietenhorren te vervangen van het voormalige tehuis, en enkele bomen om te kappen, die het gebouw bedreigen. Ze willen bovendien terug gaan om de zwakke plekken in het dak aan te pakken. Hun eigen initiatief. Geweldig he?



### Dankbaar

Dit zijn van die bijzondere momenten die mij en al het personeel extra energie geven. Er zijn veel problemen, maar als je dan zo iets meemaakt, weet je dat het alles waard is. En dan natuurlijk de overweldigende reactie uit Nederland op mijn verzoek in de vorige nieuwsbrief voor de kleine projecten. Er kwam werkelijk voor alle projectjes het geld binnen! We zijn enorm dankbaar. Voor zover ik me herinner hebben we nog nooit zo snel antwoord gehad op een verzoek. Inmiddels worden de sloten aangebracht op de deuren, en de rest volgt spoedig! Ook voor onze medewerkers is dit zo'n geweldige ervaring van gebedsverhooring.

### 'Dag van de studenten'

Ook hadden we nog andere verrassingen in de afgelopen maanden. Zo kwam er een Nederlandse vrijwilligster, Marja Maassen van de Brink (op de foto met gele jas), ons een maandje helpen. Het was echt een plezier haar bezig te zien. Ze sprak al behoorlijk Spaans en de kinderen konden haar dus niet zoveel wijsmaken, hoewel ze het natuurlijk wel probeerden.

Ze was echt een geweldige hulp in de huizen waar ze werd ingezet en ook bij sport en spel. Want juist in die tijd was het 'De dag van de studenten' (ze maken hier overal een feest van). Samen met de directeur, onze Boliviaanse vrijwilliger Rodrigo en de tantes werd er gesport en gespeeld dat het een lieve lust was. En natuurlijk heerlijk gegeten. Het vorige directeurs echtpaar had een paar grote taarten gebracht voor de gelegenheid en Rodrigo ontfermde zich over het barbecuegebeuren. Het feest was compleet.



Hier vindt u een leuk filmpje van deze dag. Zoals u ziet kunnen ze in Bolivia ook zaklopen!  
<https://www.facebook.com/yaneljustinianosuarez/videos/?pr=2461464827415639/2461462407418881/21vnc3a8thead>



Onze spelleider Jose Miguel, de directeur van Redil

## Afscheid

Maar ook gebeuren er dingen waar we allemaal toch enigszins verdrietig van worden. In de unit van 'tia Marta' kwam een tante opdagen van Thiago en na hem verschillende keren bezocht te hebben, besloot ze hem te adopteren. Natuurlijk zijn we allemaal heel blij voor Thiago, maar na hem 5 jaar in Redil te hebben gehad, is het afscheid nemen toch niet echt makkelijk. Vooral Fernanda had er moeite mee. Zij is de grote zus in de unit van Marta. Maar we weten, dat hij nu echt een plekje voor zichzelf bij familie heeft, en een tante die oprecht van hem houdt. En dat zij hem verder opvoedt samen met de Heer.



En zo gebeurt er steeds weer wat anders op het kindershuis, het leven hier is nooit saai! Op 24 september werd er op de scholen veel aandacht gegeven aan 'De dag van Santa Cruz'. De kinderen moesten in klederdracht komen en er werden folkloristische dansjes uitgevoerd. Heel leuk en kleurrijk. Ik zit er sterk aan te denken eens een dagboek te gaan bijhouden, zodat ik niets vergeet, wat u misschien juist leuk vindt om te lezen. Laat me eens horen wat u daarvan vindt. ([altena@misiontimoteo.nl](mailto:altena@misiontimoteo.nl)) Soms heb ik het wel moeilijk, maar de mensen om me heen zijn enorm liefdevol en laten me bijna nooit alleen. Dat maakt het toch echt wel makkelijker voor me. En ondanks alles, mag ik dagelijks de vrede en blijdschap van de Here Jezus ervaren. God is zo goed!

Ik wil u heel hartelijk bedanken voor alle gebeden en goede gaven, die u zo rijkelijk over ons uitstort. God zegene u. Hartelijke groeten van alle medewerkers van Misión Timoteo en natuurlijk van mij met een warme Boliviaanse omarming.

*Therèse*

Ontvangt u de nieuwsbrief op papier? Om kosten te besparen sturen we hem liever per mail rond. Stuur een mailtje met uw naam en adresgegevens naar [nieuwsbrief@misiontimoteo.nl](mailto:nieuwsbrief@misiontimoteo.nl) en u krijgt hem voortaan in uw digitale brievenbus. Alvast bedankt!

## Nog enkele gebedspunten:

-Op 20 oktober zijn de verkiezingen hier, die grote gevolgen kunnen hebben. De populariteit van president Evo Morales is nog verder gedaald en als hij toch de verkiezingen wint, kan dat alleen door fraude zijn. De situatie in het land is gespannen. Wilt u bidden dat de juiste persoon gekozen zal worden?

-Een goede gezondheid voor kinderen en personeel, inclusief mijzelf.

-Het dak van tia Marta's huis heeft heel veel lekken. En de regentijd komt eraan. We zouden er graag een nieuw dak opzetten, maar hebben hiervoor zo'n \$ 6000,- nodig. Echt een gebedspunt.

-De laatste schoolmaanden voor de kinderen. We bidden dat ze allemaal met goede cijfers overgaan.



Op 30 september mocht  
Therese haar 72e verjaardag vieren

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproepje met de vraag wie een originele manier weet om geld in te zamelen voor Misión Timoteo. Onlangs werden we benaderd door Hanry uit Serooskerke (Walcheren) die op zaterdag 14 december een verkoping bij haar thuis houdt voor twee goede doelen, waaronder Misión Timoteo. Iedereen die een beetje in de buurt woont van Serooskerke is van harte welkom. Je kunt koffie drinken met wat lekkers erbij, en tussen de middag wat eten. Er zijn bloemstukken, kransen, brocante, zelf gemaakte taart en andere lekkernijen te koop.

Van harte welkom op 14 december  
van 9.30-16.00 uur.

Adres: Wilgenhoekweg 20, Serooskerke

Hebt u ook zo'n leuk idee?

Laat het ons weten!



## Colofon

Therese Altena

Casilla 3110 Santa Cruz Bolivia  
telefoon: (+591) 67709556

e-mail: [altena@misiontimoteo.nl](mailto:altena@misiontimoteo.nl)

Fundación de Acción Social (Bolivia)

telefoon/fax: (+591) 335 980 16

Stichting Misión Timoteo Nederland

RvK Den Haag 28083230 ANBI status

Fiscaal nummer 815552178

Postadres: Lange Blokweg 26

4301 NZ Zierikzee

e-mail: [info@misiontimoteo.nl](mailto:info@misiontimoteo.nl)

internet: [www.misiontimoteo.nl](http://www.misiontimoteo.nl)

Voorzitter: Marja Bakker

Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee

telefoon: 0111 671 941

e-mail: [info@misiontimoteo.nl](mailto:info@misiontimoteo.nl)

Penningmeester

Ria Vergouwe

Statenhove 4, 4336 CB Middelburg

telefoon: 0118 614 883

e-mail: [penningmeester@misiontimoteo.nl](mailto:penningmeester@misiontimoteo.nl)

Unit sponsorplan

Wully en Rafaela Celis-Schut

telefoon: 06 41003034

e-mail: [rafaelaschut@hotmail.com](mailto:rafaelaschut@hotmail.com)

Nieuwsbrief: Irma Waleson

Laurens Stommesweg 30,

4335 AZ Middelburg

telefoon: 06 30212360

e-mail: [nieuwsbrief@misiontimoteo.nl](mailto:nieuwsbrief@misiontimoteo.nl)

Webmaster: Frans Spoor

e-mail: [webmaster@misiontimoteo.nl](mailto:webmaster@misiontimoteo.nl)

Giften Kinderthuis Timoteo

NL 97 RABO 0351184384

NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therese prive

NL 96 RABO 0351185178

t.n.v. TZEI Altena - van Amstel