

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 44

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 november 2019

Kerkdienst voor: *zondag 3 november 2019*

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist:	Dirk Kes
Kosters:	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Schoolied:	Lied 923
Schoolied lezen:	Lieve Schipper
Crèche:	Neeltje Anita Schipper
Kindernevendienst:	Marieke Schipper en Nathanja Moenis

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Pakistan

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Kerktaxi: Gerrit Verkade, tel. 601247

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	3 november	Lucas 19: 1-10	Koninkrijk van God
Maandag	4 november	Lucas 19: 11-28	Gebruik wat je hebt
Dinsdag	5 november	2 Samuël 5: 17-25	Met de hulp van de HEER
Woensdag	6 november	2 Samuël 6: 1-11	Plaatsmaken en je plaats weten
Donderdag	7 november	2 Samuël 6: 12-23	Dienend leiderschap
Vrijdag	8 november	2 Samuël 7: 1-16	Bouwplan
Zaterdag	9 november	2 Samuël 7: 17-29	Toekomst voor de koning

Meditatie Kerkblad Protestantse Gemeente Marken 28 oktober 2019

“Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd.” Job 42 vers 5

Brandende kwesties. Ze zijn er altijd en hebben met de actualiteit te maken. Op de televisie, in media en in films liggen ze voor het oprapen. Ontplooiing van jezelf, je eigen potentieel. De vrijheid die je daarbij hebt, de belemmering daarvan door anderen, en desondanks ons streven naar vrijheid. Onder dit alles ligt een brandender kwestie. Die van de zin van het leven. Vroeg of laat komt die vraag op onze levenstafel, en of je hem dan kunt beantwoorden is de grote vraag. Waar vind je het antwoord op deze vraag? In jezelf of ergens daarbuiten?

Op de bodem van elke ziel ligt uiteindelijk deze brandende kwestie, en wanneer ons verlangen naar geluk niet kan worden gestild dient ze zich des te sterker aan. Sommige verklaringen stellen ons voor even gerust, andere laten deze kwestie slechts sluimeren. De bijbel en de Kerk kent deze ene brandende vraag maar al te goed. Wat heeft mijn leven voor zin als geluk ver weg is, maar ook nu ik zo gelukkig ben en ergens toch de angst zich nestelt in mijn bestaan omdat dit geluk zo kwetsbaar is?

Job heeft het geheim ontdekt! Ten langen leste. Dat wel. Hij was gelovig opgevoed, zou je zeggen. Natuurlijk wist hij dat zijn geluk een gave is en kwetsbaar bovendien. Gaandeweg zijn leven kwam de meest brandende kwestie keihard op tafel. Waarom overkomt me dit alles en leef ik eigenlijk? Om kort te gaan: het antwoord vindt hij in God.

Job heeft door een diepe crisis heen ontdekt dat het antwoord ligt in een kijken naar de werkelijkheid van dit bestaan vanuit een kennen van God. Hij heeft de kosmos geschapen. Er zijn structuur in gelegd en er zijn stempel in gedrukt. God en de Wijsheid verheugden zich in die geschapen werkelijkheid, met als middelpunt de mens waarin ze zich bovenal in verheugden. Job heeft ontdekt dat God deze kosmos nog steeds draagt omdat hij er ondanks kwaad en kwetsbaarheid nog steeds liefde voor koestert. Deze liefde – weten wij inmiddels zeker – komt tot uitdrukking in Christus de Heer. Voor wie op die manier God aanschouwd licht heel de geschapen werkelijk op, tot op Christus, het Licht van de wereld. Zo ontdek je dat ongeluk als gevolg van zonde en kwaad inclusief ons aandeel daarin niet het laatste woord hebben. Want door Christus hebben wij Gods liefde voor de kosmos – en daardoor voor ons - leren kennen, niet slechts van horen zeggen, maar met eigen ogen.

Ds. H.Z. Klink

Voorbede

1. Dank U dat wij opnieuw een "sponsorkind" kunnen ondersteunen. Dat het leven van David en zijn familie er mooier van mag worden.
2. Dank U dat we 2 kinderen mochten dopen omringd door ouders, grootouders en overgrootouders. Vader dank U dat we kinderen van U mogen zijn.
3. Leer ons te delen; ons geld, onze status, onze omgang met U.
4. Wees Kees en Gerda Kersbergen nabij. Dat we hun namen meedragen in onze gebeden.
5. Bescherm en leidt de christenen in Syrië.
6. Maak dat wij een "veilige gemeenschap" zijn, waar geen plaats is voor misbruik.
7. Geef wijsheid aan artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers. De mogelijkheden gaan onze krachten te boven. Help ons Heer in keuzes maken.

Ria Kaars

Opbrengst collecten**Zondag 27 oktober 2019**

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 163,75
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 146,25

Liturgie

Zondag 3 november 2019, 20^e zondag na Epifanie, om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente te Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Intredepsalm: Psalm 98 vers 1 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Voordracht schoollied: Lied 923 'Wil je wel geloven dat het groeien gaat', couplet 1

Lied 923 couplet 2 en 3.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 834 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht', couplet 1.

Leefregels

Lied 834 couplet 2 en 3.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Eerste lezing uit het Oude Testament: Genesis 12,1-8 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 32 vers 3 en 4.

Evangelielezing: Lukas 19,1-10 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 754 'Liefde Gods die elk beminnen', couplet 1, 2 en 3.

Verkondiging: 'Volg je hart'.

Psalm 117 a 'Gij volken loof uw God en Heer', vers 1 en 2.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 868 'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere', couplet 1, 2 en 5.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

Uitnodiging aan alle gemeenteleden

Gemeentevergadering op 4 november 2019 in de hal van de Patmoskerk

Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 19 november 2018
3. Jaarverslag 2018
4. Jeugdwerk
5. "Voor nu en de toekomst"
6. Pauze
7. Kerkrentmeesters
 - Jaarrekening 2018
 - Verslag van het college van kerkrentmeesters
 - Begrote staat van baten en lasten over 2019
8. Diaconie
 - Jaarrekening 2018 (Balans & Ontvangsten en Uitgaven)
9. Zendingscommissie
 - Jaarrekening 2018
10. Verslag kascontrole commissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

NB

De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang niet via het kerkblad worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 27 oktober in de Grote Kerk, en op 3 november in de Patmoskerk.

Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de website: www.protestantsmarken.nl.



Kinderkerstfeest 2019

In verband met het bestellen van de boekjes voor het komende Kinderkerstfeest op tweede kerstdag willen wij alle ouders vragen om hun kind(eren) middels onderstaand strookje aan te melden. Op deze manier hopen wij tijdig te beschikken over het juiste aantal kinderen dat deelneemt aan het Kinderkerstfeest.

Het gaat om alle kinderen die deelnemen aan het Kinderkerstfeest; kinderen die de zondagsschool of kindernevendienst bezoeken, maar ook kinderen die niet aangesloten zijn bij een organisatie en wel graag mee willen doen met het Kinderkerstfeest. Aanmelden geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Voor de 4-jarigen geldt dat zij vóór 1 oktober 2019 de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben.

Het onderstaande strookje kan ingeleverd worden op de zondagsschool, op zondag 3 november 10 november, 17 november en 24 november.

Uiterste inleverdatum aanmeldingsstrookje is zondag 24 november a.s.

Aanmeldingsstrookje Kinderkerstfeest 2019.

Hierbij geef ik mijn kind(eren) op voor het Kinderkerstfeest:

Na(a)m(en) van uw kind(eren) én geboortedatum (+ geboortejaar)

Na(a)m(en):

Geboortedatum:

Geboortejaar:

Voor de kinderen van 4 t/m 11 jaar hebben we een aantal mooie liedjes uitgekozen en deze willen we wekelijks samen gaan instuderen.

Daarom doen we een oproep aan alle kinderen van 4 t/m 11 jaar, die meedoen met de kerstviering, om te komen oefenen vanaf zondag 10 november tijdens het zondagsschooluurtje, aanvang 12:15 uur.

We hopen dat er veel kinderen zullen komen om de liedjes te oefenen.

De andere data voor het oefenen van de liedjes zijn zondag 17 november, 24 november, 1 december, 8 december en 15 december in Gebouw Hoog en de generale repetitie op zondag 22 december 2015 in de Grote kerk

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking

WERELDWINKEL in Hal van de Patmoskerk

In het weekend van *2 en 3 november* staat stichting Ronoylion weer met de Wereldwinkel in de **hal van de Patmoskerk**.

Er zijn 3 openingstijden:

- **zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur**
- **zondag na de kerkdienst**
- **zondagavond van 19.00 tot 20.00 u.**

Op zaterdagmiddag is er ook een koffiehokje aanwezig om gezellig even neer te strijken. Met het oog op Sinterklaas hebben we weer een collectie *speelgoed*, waaronder allerlei kinderboekjes, (ook kerst), reken- en telspelletjes, houten speelgoed, schrijfmateriaal, poppenhuis meubeltjes, enz.

Naast allerlei **kleine kadootjes** is er een **kersttafel** met diverse kerstartikelen waaronder kinderboeken met het kerstverhaal, kaarsen, kerststalletjes en allerlei andere cadeaumogelijkheden, speciaal gericht op de komende Kerst.

Ook is er een collectie **kerstkaarten** aanwezig in allerlei soorten.

En uiteraard maken **Max-Havelaar-produkten** zoals thee, honing, chocola e.d ook weer deel uit van de stand.

Onderdeel van deze verkoop zijn ook weer de beroemde **vogeltaarten** van Janny de Haan om de winterse tuin aantrekkelijk te maken voor de vogels. Janny maakt deze taarten in allerlei soorten en maten om met de opbrengst onze projecten in de Filippijnen te steunen.

Alle producten uit de Wereldwinkel komen van kleine producenten uit ontwikkelingslanden die met de vervaardiging ervan in hun levensonderhoud voorzien. De producten worden thuis gemaakt, in groepsverband in werkplaatsen of in kleine fabriekjes. Door de afzet via de Wereldwinkel kunnen deze producenten een menswaardig bestaan opbouwen. Bovendien wordt met de winst op de producten vaak ook door en binnen de groep een kleinschalige vorm van sociale voorzieningen opgezet.

De opbrengst van dit weekend wordt gebruikt om een drinkwatersysteem aan te leggen in 3 dorpen waar groot gebrek aan water is.

Namens St. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)

Het leven samen blijft toch heel bijzonder
Zo veel dingen delen met elkaar
Het lijkt vandaag de dag een wonder,
Maar jullie doen dat al 60 jaar!

Onze lieve ouders en bessie en bap,

Jan Schipper en Grietje de Waart

Zijn op 29 oktober 2019 60 jaar getrouwd.

Wij willen jullie van harte feliciteren met jullie diamanten huwelijk.

Jaap en Marian

Maikel en Patricia

Charissa en Jacob

Hein Cornelis † Elly en Jan

Raymon en Maartje

Neeltje Anita en Cornelis

Niels

Myrthe

Jannie Giralda en Rene

Gido

Donja

Nanka

Ivana

Uit het gastenboek in de Grote Kerk op Marken:

7 Augustus 2018. De eerste keer in een protestantse kerk voelt goed en heb even uitgerust.
God zegene ons allen en dat er vrede moge zijn. Liefs, Betsy MacNee uit A'dam.

Gods onmisbare zegen gewenst in alles. Hans Ligthart.

May God bless your country and fill it with his presence and peace, may glory of God be upon all of
you. Love you. Ibrahim and Amira, Jordan, 2/8/2018.

Jullie mogen trots zijn op Marken. Het is hier heel mooi!. Ik heb veel over Marken geleerd.
Ga zo door!

8/08 Een mooie kerk en een leuke ontvangst. 4 dames uit Lemmer.

Wij waren hier voor Jaylina. Glenn en Manon.

Chiara e Marco from Italy: what a wonderful and peaceful place! We love the sea and how fast the
weather changes here! 10 Agosto 2018.

10/8 Leuk om hier te zijn, ook het vroegere leven wordt levend! Arnold Renting.

Wat een prachtige kerk, maar waarom hangen er gordijntjes bij de preekstoel??

Dank voor de mooie bijbel. Van Hans, Henny en Giel uit Den Haag.

Il manque Jésus. Où est il? 15/8/2018

Leve de protestanten. Samuel France.

Knusse kerk, leuk dat het karakteristieke van een vissersdorp te zien is in de kerk. Alle J. Smit.

ik vond de kerk heel erg leuk helemaal die boten aan het plafon en die votos van mensen in marken

het was leuk hier te zijn Michiel, Eppe, Ilja & Imme (man & kinderen van Winnie Ottenhof)

16-8-2018 Weer even met vrienden in de kerk geweest. Altijd weer even nostalgie, op Marken een
beetje 'thuis' komen. Geertje Visser, Apeldoorn. Vroeger: Buurt 4 – 19.

fam. Schipper

Leuke kerk mooie kleur bankjes esther schipper Mooie kerk zeg Sarah Schipper

Geweldig dat wij hier binnen konden kijken met hemelsmooie muziek.

Fam. Herman en Annette le Roux, Hoek van Holland en Zuid-Afrika.

Fam. Tuyp, Edam. Prachtige kerk!!!

23.8.2018 Wy winskje jo Gods onmisbare segen tu. Groetnis út fryslân.

Wij waren hier dond 23 aug 2018 Hille en Josefien

Wij waren ook hier donderdag 23 aug 2018 Klaas en Griet