

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 45

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 november 2019

Kerkdienst voor: zondag 10 november 2019

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink Dankstond voor Gewas en Arbeid
Organist:	Hans Jütte
Kosters:	Jan Blijleven en Hein Zeeman
Schoollied:	Lied 716
Schoollied lezen:	Elisa van Veen
Crèche:	Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst:	Jannie Visser de groot

De eerste collecte is bestemd voor:
Ronoylion

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Kerktaxi: Kees Visser, tel. 601341

De koffie wordt verzorgd door de ouderlingen.

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	10 november	Psalm 101	Streven naar volmaaktheid
Maandag	11 november	Hosea 6: 4-11a	God wil liefde ..
Dinsdag	12 november	Hosea 6: 11b-7:7	.. maar het volk wil het niet zien
Woensdag	13 november	Hosea 7: 8-16	Hardleers
Donderdag	14 november	Lucas 20: 1-8	Geen antwoord
Vrijdag	15 november	Lucas 20: 9-19	Toch een antwoord
Zaterdag	16 november	Lucas 20: 20-26	De mond gesnoerd

Meditatie

Zo zag een man een helder licht en iemand die op Jezus leek. Hij bleek een hersentumor in de temporaalkwab te hebben die epileptische activiteit veroorzaakte. Nadat de tumor verwijderd was, verdwenen ook voorgoed de ecstatische epileptische aanvallen.

Deze aanvallen kunnen bestaan uit 'visitaties van God' en duren gewoonlijk slechts 30 seconden tot enkele minuten, maar kunnen de persoonlijkheid soms blijvend veranderen.

Ze ondergaan vaak emotionele veranderingen en kunnen hyper-religieus worden.

Tussen de aanvallen door vertonen ze het 'Geschwind-syndroom', dat onder andere gekenmerkt wordt door weinig belangstelling voor seks en een zeer sterke religiositeit. Een aantal historische figuren had hoogstwaarschijnlijk deze zeldzame vorm van epilepsie. Toen de apostel Paulus nog zijn Hebreeuwse naam, Saulus, gebruikte en op weg was naar Damascus om op christenen te jagen, kreeg hij een ecstatische belevenis (Hand. 9: 1-9)

Bovenstaande is een citaat uit het hersenonderzoek van prof. D. Swaab. Deze prof. is verdediger van het puur materialisme : alles wat we denken, alle ingevingen, alle emoties en gevoelens worden in de hersenen zelf gebrouwen: de hersenen zijn **producerend** inclusief religieuze gevoelens en overtuigingen . Geest bestaat niet alles is materie.

De tegenhanger van Swaab is de bekende prof. P. van Lommel. Na heel veel studie van bijna-dood-ervaringen (hij is van oorsprong cardioloog en maakte dat dus vaak mee) is zijn conclusie: de hersenen zijn eerder **ontvangend** dus **faciliterend**. Even naar mijzelf vertaald: mijn lijf is niet Klaas Kes, maar zolang het ontvangsttoestel (mijn brein) goed werkt **ontvang** ik voortdurend "iets" (noem het mijn geest) van buiten mij dat maakt dat ik *ik* ben en me zo voel. Dus zoals je TV een programma **ontvangt** (en dat niet zelf produceert). Die TV zet alleen maar informatie om naar beeld en geluid die via kabel, schotel of antenne ontvangen wordt. Nog duidelijker: mijn mobieltje is, met een uniek 06-nummer, alleen voor mijn oren bestemd. Wie dat nummer draait krijgt mijn mobieltje en geen ander.

Deze gedachte even volgend denk je al gauw: "zou dus iedereen dan steeds **zichzelf** ontvangen?". Meestal wel, maar soms ontvang je toch wel eens heel even het "iets" van iemand anders, we moemen dat dan telepatie, "twee zielen één gedachte" zeggen we dan. Er zijn voorbeelden dat zoiets zelfs op grote afstand gebeurt.

En het kan ook vervelend zijn, dan horen mensen stemmen die hen lastig vallen en zelfs aansturen. Er worden dus wel eens "stoorzenders" ontvangen, waar die ook vandaan moge komen. Gelukkig kan het "ontvangst-apparaat" soms gerepareerd worden en ongevoelig gemaakt voor de storing. Bovengenoemde hersenoperatie van Swaab kan gelukkig dus gewoon nuttig zijn.

Terug naar ons voorbeeld van de TV: Ik zit te kijken, ik pak een bijl en pats, ik sla hem stuk. Einde ontvangst!! Maar ... is het dan ook einde uitzending? Nee toch?

De grote vraag is nu: als mijn lichaam "mij" niet meer ontvangt (de geest heeft gegeven), gaat de "uitzending" dan toch nog door? Zou er nog een lichaam, hoe dan ook, mogelijk zijn voor juiste "ontvangst" van mij of gaat het ook zonder lichaam? **Nee** zegt de materialist, dood is dood. **Ja** zegt de bijbel. Bijvoorbeeld in Jeremia 1:5 "voordat ik je vormde in de moederschoot , had ik je al uitgekozen". Dat was dus zelfs vóórdat Jeremia ook maar een lichaam had. Voor bijbelgetrouwen zit Van Lommel dus snor. Hij eindigt zijn TV-college dan ook met : "mijn lichaam heeft mij nodig, maar ik heb mijn lichaam niet nodig". Een boute uitspraak maar op bijbelse gronden zou je het hem zo na kunnen zeggen. Echt weten zullen we het pas als we het ervaren hebben en dat hoop ik nog wat uit te stellen.

Volgens 1 Kor. 13:12..... *Dan zal ik kennen zoals ik gekend ben .*

Nawoord

Hoewel de zienswijze van prof. P. van Lommel m.i. de boodschap van het eeuwige leven benadert en bovendien onderbouwd is door zijn studies van bijna-dood-ervaringen (lees zijn boek "Eindeloos Bewustzijn"), besef ik: pas op bovenstaand stuk is zeer onvolledig.

Gemakshalve laat ik zaken weg als beïnvloeding van de omgeving door bv. opvoeding (of juist niet) en aanleg die in je jeugd al of niet gestimuleerd werd. Karakter: gemakzuchtige mensen zeilen het liefst voor de wind, anderen stellen zich juist een doel al moet de kop in de golven.

Allemaal latere afstemming op je levenspad. Kortom hoeveel "ontvangst" je brein mis loopt kom je nooit te weten. Het zal altijd groter zijn dan we vermoeden.

Ik ben geen psycholoog of theoloog en al leg ik mijn pet op het klankbord van de preek-stoel, het meest blijft er bovenuit gaan. Over de pet gesproken, die heeft inmiddels een andere functie: men heeft geen zorg meer met wat er bovenuit gaat maar met wat er onder moet blijven. Misschien iets voor een volgende meditatie.

Klaas Kes

Voorbede

1. Leer ons te delen; ons geld, onze status, onze omgang met U.
2. Wees Kees en Gerda Kersbergen nabij. Dat we hun namen meedragen in onze gebeden.
3. Bescherm en leidt de christenen in Syrië.
4. Maak dat wij een "veilige gemeenschap" zijn, waar geen plaats is voor misbruik.
5. Geef wijsheid aan artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers. De mogelijkheden gaan onze krachten te boven. Help ons Heer in keuzes maken.
6. Doe ons standvastig zijn in een wereld vol onrust.
7. Vervul ons met uw liefde, zodat we elke kloof tussen ons en onze naaste kunnen opheffen.

Ria Kaars

Gebedskring: donderdag 7 november 2019 om 20.00 uur in de Patmoskerk
(kerkenraadskamer)

Iedereen is welkom!

(In december komt de gebedskring te vervallen, de volgende keer is dan weer donderdag 2 januari 2020)

Opbrengst collecten

Zondag 3 november 2019

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan

€ 275,95

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 219,35

Beste Markers,

De collecte voor de Brandwondenstichting heeft dit jaar € 682,40 opgebracht!
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen en natuurlijk ook de collectanten, bedankt!

Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting, collecte Marken
Tanja Klok

Liturgie

Dankdag (voor gewas en arbeid), 21^e zondag na Trinitatis (op 2 na laatste zondag van het kerkelijk jaar) 10 XI 2019 om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse gemeente te Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Intredepsalm: Psalm 136 vers 1, 12 en 13.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Voordracht schoollied 716 'Zaaïen, maaïen, oogsten', couplet 1.

Lied 716 couplet 2 en 3.

Leefregels.

Lied 704 'Dank, dank nu allen God', couplet 1, 2 en 3.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Eerste lezing uit het Oude Testament: 1 Kronieken 29,10-19.

Antwoord-psalm: Psalm 103 vers 1 en 2.

Evangelielezing: Lukas 17,11-19.

Halleluja-lied: Lied 885 'Groot is uw trouw, o Heer', couplet 1.

Verkondiging: 'De Gouden Eeuw van David'.

Lied 718 'God, die leven hebt gegeven', couplet 1 t/m 4.

Geloofsbelijdenis.

Psalm 72 vers 5 en 6.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven (en kinderen terug van kindernevendienst).

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 425 'Vervuld van uw zegen'.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

Vanuit de pastorie

Vacatures kerkenraad

Zoals ik al eerder schreef zijn we erg blij met de vele namen die door u zijn ingediend. Op dit moment zijn we druk met het bezoeken van de mensen die zijn voorgedragen om een ambt te vervullen. Gelukkig heeft een aantal mensen aangegeven daar positief tegenover te staan. Natuurlijk is het een hele opgave om naast werk en gezin ook nog een ambt te aanvaarden. We hopen en verwachten desondanks op nog een aantal positieve reacties. Vergeet niet: het is een vreugde de Heer te dienen!

Belijdenis doen? Waarom zou ik?

Gaandeweg gaan we ons een beetje voorbereiden op het hoogfeest van Kerst. Zover is het natuurlijk nog niet maar inmiddels hebben we met de liturgiecommissie al gekeken naar de vespers gedurende de adventsweken. Wanneer we nog verder vooruitkijken zien we ook een nieuw jaar aankomen waarin we een start willen maken met de catechese. Daarmee bedoel ik niet alleen de catechisatie voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar, maar ook de belijdeniscatechese. Daarom wil ik nu alvast iets daarover schrijven zodat jullie daarover kunnen nadenken.

Grote vraag is namelijk: Waarom zou je belijdenis van je geloof willen doen en daarvoor naar belijdeniscatechisatie gaan? Je hoeft in onze gemeente namelijk geen belijdend lid te zijn om aan het heilig Avondmaal deel te nemen, aangezien dit sacrament ook open staat voor alle leden en daarmee ook voor onze kinderen. Daarmee raken we meteen aan de betekenis en de zin van belijdenis doen. Waarom zou je?

In de loop van de eeuwen is er iets veranderd in de functie van belijdenis doen. Belijdenis doen van je geloof is gaan fungeren als een toegang vragen tot het Avondmaal. Maar oorspronkelijk hoorde de belijdenis van het geloof bij dat andere sacrament, de heilige Doop. Belijdenis doen is eigenlijk het afronden van de inhoud en de betekenis van de doop die je hebt ondergaan toen je kind was. Want gedoopt zijn vraagt uiteindelijk ook een persoonlijk antwoord van degene die gedoopt is. Jezus Christus heeft door de doop tegen ons gezegd dat wij bij hem horen, maar de grote vraag voor iedereen die gedoopt is, is: wil jij ook bij Hem horen? Als je dat wilt, dan is het goed om dat hardop en voor iedereen hoorbaar uit te spreken. Ja Here God, ik wil bij U. Dat zou geweldig zijn!

Iedereen begrijpt dat dit niet zomaar een vraag is. Daar moet je over nadenken. Vandaar dat ik daarover nu al iets schrijf. Mijn vraag aan iedereen die wel gedoopt is, maar geen belijdenis heeft gedaan, is dus: Wil jij bij Jezus Christus horen? Ik weet zeker dat de Heer Jezus zich verheugt op een positief antwoord. Ook al is dat misschien schoorvoetend en voorzichtig. Ook daarvoor is de belijdeniscatechisatie bedoeld. Als een soort zoektocht naar het antwoord op deze grote vraag.

Rest mij nog een ding te zeggen in dit kader. Wie met mij wil spreken over belijdenis doen en alle vragen die hierbij leven, schroom dan niet mij te bellen, te mailen of aan te spreken.

Gebedskring

Donderdagavond is er weer gebedskring in de consistorie van de Patmoskerk. Iedereen is van harte welkom. Dat weet ik zeker! We bidden een kringgebed maar het staat iedereen vrij daaraan actief deel te nemen. Dus schroom daarom niet te komen. We beginnen om 20.00 uur.

Gemeenteavond

Uit verhalen hoor ik dat het een goede gemeenteavond was. Helaas kon ik er niet bij aanwezig zijn. Er zijn stemmen opgegaan om op korte termijn een nieuwe bijeenkomst te plannen waarbij ook ik mijn verhaal kan doen. Het was namelijk mijn bedoeling wat kleine veranderingen die op stapel staan toe te lichten en wat grove lijnen te trekken voor de toekomst. Eigenlijk best een goed idee. We komen hier nog op terug.

Groet

Ten slotte een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Hoogkamplaan. In Christus verbonden.

Ds. H.Z. Klink
 hzklink@icloud.com
 0299 203076

COLLECTE DIACONIE zondag 10 november

Komende zondag wordt er weer gecollecteerd voor stichting Ronoylion.

De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden voor de aanschaf van de 2e benodigde rijst- en maismolen voor boeren in Bukidnon. Sinds begin 2017 steunt Ronoylion een groter landbouwproject, dat boeren trainingen geeft om hun primitieve landbouwmethodes te verbeteren, waardoor ze betere opbrengsten zullen krijgen. Die opbrengsten zijn vaak zo slecht dat veel boerengezinnen maar 1 maaltijd per dag hebben. Voor 1 dorp is begin 2019 een rijst/maismolen aangeschaft. Eind 2019 hopen we het tweede dorp van zo'n molen te voorzien. In de tussentijd maakt het dorp zelf een schuur voor de molen, zodat hij beschermd is tegen tropische regens.

Deze molens besparen tijd en geld voor de boeren. Tijd, omdat de boeren niet meer met hun zakken oogst naar een verafgelegen commerciële molen hoeven te reizen. En geld omdat elke rit naar een commerciële molen geld kost en een commerciële molenaar meer vraagt dan wanneer men zelf als dorp een molen bezit. Het zijn eenvoudige molens, die goed gerepareerd en onderhouden kunnen worden en dus in eigen beheer van het dorp komen.



Voor elke molen (3 in totaal) is/wordt een molenaar aangesteld die de molen beheert en de molenaarswerkzaamheden uitvoert. Een klein boerencomite, samengesteld uit leden van de boerencoöperatie, zal samen met de molenaar het onderhoud plegen en reparaties uitvoeren aan de molen. Dat boerencomite heeft een speciale opleiding daarvoor gekregen en voert ook de administratie van de molen. De molen werkt op een dieselmotortje.

Namens de diaconie,
 Eef Visser



Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender 2019

Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van bekende schrijvers en denkers.

‘Advent maakt van ons weer beginnelingen.’

Zo omschrijft een van de auteurs van de adventskalender van het Nederlands Bijbelgenootschap de periode waarin we toeleven naar Kerst. Ieder jaar opnieuw staan we stil bij de geboorte van Jezus alsof het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw kunnen de oude, vertrouwde teksten van de Bijbel ons dan raken, verrassen en ontroeren. De NBG- adventskalender helpt om hier dagelijks een moment bij stil te staan.

De adventskalender geeft 25 dagen lang bijbelse inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat. De adventskalender is gratis aan te vragen via de website van het NBG.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/advent2019>

'Samenleesbijbel 100 stappen' voor groepen in de kerk

Van de veelgebruikte Samenleesbijbel is er nu een speciale editie: de Samenleesbijbel 100 stappen. Deze uitgave is ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland en is bestemd voor groepen kinderen van 8-12 jaar

Maarten Hutter, pedagoog en theoloog bij het NBG: ‘De Samenleesbijbel heeft in duizenden gezinnen een plek gekregen. Ook kerken en scholen waarderen deze Bijbel, die we hebben gemaakt op basis van de kindertheologie en de verschillende leervoorkeuren van kinderen. De Samenleesbijbel richt zich op gebruik in gezinsverband; de *Samenleesbijbel 100 stappen* biedt handvatten om de Bijbel in groepsverband dicht bij kinderen te brengen. Die handvatten zijn bijvoorbeeld groepsactiviteiten, doorpraatvragen voor in de groep en extra illustraties.’ De *Samenleesbijbel 100 stappen* leidt kinderen in 100 stappen langs bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel.

Gebruik in kerken

Nelleke Plomp van JOP, Jong Protestant: ‘Wij merken ook dat steeds meer kerken binnen de Protestantse Kerk kleine groepen kinderen hebben bij de nevendienst of club. De Samenleesbijbel 100 stappen is een mooie manier om samen met zo’n groepje kinderen de diepte van de Bijbel te ontdekken op een creatieve manier.’ Plomp is specialist vieren met kinderen en jongeren bij JOP en beveelt deze Bijbel ook aan voor missionair kinderwerk en kinderclubs.

Praktijk

‘Dit boek is heel aantrekkelijk voor kinderen’, vindt jeugdouderling Corine Visser van de Protestantse Gemeente Warmond. ‘In onze gemeente wordt de *Samenleesbijbel 100 stappen* gebruikt in de Kinderkerk – de kindernevendienst – omdat die het bijbelverhaal koppelt aan weetjes, vragen en spelletjes die de kinderen leuk vinden. Voor de leiders van de Kinderkerk is het handig dat ze die verwerkingsopdrachten niet zelf hoeven te bedenken. Ze kunnen meteen aan de slag.’

De Samenleesbijbel 100 stappen is verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel en via de webshop van het NBG. **Link:** <https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/samenleesbijbel-100-stappen/>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, contactperson, Anneke Commandeur

BINGO SWOM

Op donderdag 14 november as hebben wij alweer onze 3^e maandelijkse Bingoavond.

Een bingo speciaal voor mensen van boven de 55 jaar. Dit maal is het een hele speciale, de SWOM bestaat nl. 25 jaar. Dus het wordt een speciale bingoavond met extra mooie prijzen. Dit doen wij natuurlijk met koffie en wat lekkers en wie weet wat meer... Het wordt vast weer een heel gezellige avond.

graag tot de 14^e november as.

Groeten,

Bestuur en medewerkers van de SWOM.

Beste mensen,

Ik ben binnen Swaensborch verhuisd van appartement 309 naar appartement 120.

Vriendelijke groet van Maritje Moenis-Kes

Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons
Kom met je tranen en je pijn
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis.

Wij zijn verrast en dankbaar voor zoveel blijken van meeleven bij het overlijden van onze (schoon) vader.

B. van den Bosch

Het is een tijd vol emotie ook al was hij 97 jaar geworden. Bedankt lieve mensen.

Ria en Pieter Kaars
Ijsselmeerweg 5

UITNODIGING CONCERT 55 JAAR CGK MARCANTAT

Bij het schrijven van dit artikel kan ik er niet omheen, het wordt toch al vroeg donker.

De wintertijd is ingegaan je merkt het duidelijk.

Zondagmiddag, bij een beetje duister weer, wat is er dan fijner om naar mooie muziek te gaan luisteren. Wij willen het graag voor u gaan verzorgen, want wij zijn jarig.

Het CGK Marcantat viert haar 55^e verjaardag met een concert waarin wij laten horen wat er de afgelopen jaren is gezongen, binnen maar vooral ook buiten Marken.

Muziek van o.a.: Vivaldi; Mendelssohn; The Beatles, Bette Midler; Elgar; Sullivan en Jenkins.

Heel gevarieerd dus. Deze middag hebben wij solisten van binnen en buiten het koor.

U kent vast allen Wiebke Göetjes zij zal er zijn en samen met ons zingen.

Maar ook andere solisten zullen hun stem laten horen. Laat u verrassen.

Natuurlijk is er begeleiding en wel van Wybe Kooijmans op orgel/piano.

Wij, als Marcantat, gaan ons best doen om u een fijne middag te bezorgen.

Alles onder de kundige en muzikale leiding van onze dirigent Ike Wolters.

Na de tijd kunt u nog wat met ons drinken, vinden wij altijd gezellig, en natuurlijk is er bij de uitgang een mandje waarin u uw bijdrage mag geven.

Dank u wel alvast. Wij hopen u te begroeten:

Zondag 10 november om 15.30 uur in de Patmoskerk, Marken.



Uitnodiging

Jubileumconcert

55 jaar

CGK Marcantat

o.l.v. Ike Wolters

orgel/piano Wybe Kooijmans

m.m.v. Wiebke Göetjes

10 november 15:30 uur

In de Patmoskerk



JEUDDIENST

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK



KANDEERTRAINING



Voorganger: Ds. H.Z. Klink
Muzikale begeleiding: Leerlingenorkest Juliana o.l.v. Sascha Ewouds
Organist: Dirk Kes