

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 46

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 novembers 2019

Kerkdienst voor: *zondag 17 november 2019*

Patmoskerk

10.00 uur	Jeugddienst met thema Kanjertraining Ds. H.Z. Klink
	Muzikale medewerking leerling-orkest Juliana o.l.v. Sascha Ewouds
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Schoollied	Lied 781
Schoollied lezen	Dylan de Weijze
Schriftlezing	Pepijn Kes, Kenneth Zeeman en Stijn Visser
Crèche	Anneke Commandeur

De eerste collecte is bestemd voor
Jeugdwerk

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Piet Boes, tel.nr. 601927

De koffie wordt verzorgd: door het Christelijk Jeugdwerk Marken

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	17 november	Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven
Maandag	18 november	Lucas 20:41-21:4 Major donor
Dinsdag	19 november	Hosea 8:1-7 Kalverliefde is afgodendienst
Woensdag	20 november	Hosea 8:8-14 Dommer dan een ezel
Donderdag	21 november	Hosea 9:1-9 Afrekening
Vrijdag	22 november	Hosea 9:10-17 Onvruchtbaar
Zaterdag	23 november	Psalm 39 Klein voor God

Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen.

Kolossenzen 3 : 16

De tekst vervolgt : zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God. We beseffen het vaak niet hoe heilzaam het is God de dank en eer te geven.

Een paar weken terug heb ik mijn vader begraven. Wat zagen we er tegenop. Wat schrijven we straks op de rouwkaart. Maar het was net als Corry ten Boom vertelde: het treinkaartje heb je pas nodig als je met de trein gaat.

Waarom zaten we er zo mee? Misschien wel omdat we met zovelen zijn en allen zo een verschillende weg zijn gegaan. Mijn ouders kregen zeven kinderen. Allen zijn getrouwd en hebben zelf ook kinderen gekregen. Wij zijn allen in het bezit van een huis en een auto. Wat een overvloed.

De pijn bij mij zit hem daarin, dat niet allen de woorden van Christus toelaten in hun leven. Vooral mijn vader had een vreemde manier van geloven. Menig ouderling zag op tegen een bezoek aan ons gezin, vertelde de dominee tijdens de rouwdienst. Dit kon gezegd worden. Nee, dit moest gezegd worden. Want mijn aardse vader had veel mensen pijn gedaan. Mijn vader kon mensen niet vergeven. De bijbel moest dicht blijven. Dat was een sterke overtuiging die in de loop der jaren had post gevat. Daar tegenover stond een trouwe kerkgang. In zijn werkzame jaren vooral een plek waar hij goed kon slapen. Het zingen van psalmen deed hem goed. "Kerks", noemen ze dat op Marken. Om het beeld compleet te maken: Vorig jaar ging mijn vader 96 jaar oud nog naar de EO familiedag. Groots en goed vond hij het.

Kerks, dat ben ik ook. Om datgene te oefenen wat ons mensen van nature niet lukt. Om door alles heen elkaar lief te kunnen hebben.

In de rouwdienst konden we lachen en huilen. Voor beiden was er ruimte. En dat was goed. We kunnen niet blijven achterom kijken. Wie achterom blijft kijken is niet geschikt voor Gods koninkrijk. Het is belangrijk om ruimte te vinden, om de toekomst voor ons te hebben. Het helpt niet om te zeggen: nooit meer oorlog. De oorlog komt ongemerkt onze huizen in. Oud en jong moeten met elkaar verbinden. Geef elkaar de ruimte om te ontdekken wat goed is. Ik doe dat graag met de bijbel in de hand. Want Zijn juk is licht. Dit is het ontdekken waard. Leg elkaar geen lasten op die niet te dragen zijn.

Bedenk:

*Ongeloof heeft almacht geketend
Geloof, maakt die macht vrij
Niets is onmogelijk*

Ria Kaars

Voorbede

1. Bescherm en leidt de christenen in Syrië.
2. Maak dat wij een "veilige gemeenschap" zijn, waar geen plaats is voor misbruik.
3. Geef wijsheid aan artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers. De mogelijkheden gaan onze krachten te boven. Help ons Heer in keuzes maken.
4. Doe ons standvastig zijn in een wereld vol onrust.
5. Vervul ons met uw liefde, zodat we elke kloof tussen ons en onze naaste kunnen opheffen.
6. Dank U voor al het voedsel. Dank U voor zoveel rijkdom in de natuur.
7. Heer Jezus maak ons stenen hart tot bruikbaar brood. Help ons te troosten hen die afscheid hebben genomen van een dierbare.

Ria Kaars

Sponsors bedankt!!

Tijdens de startdienst op zondag 22 september hebben we gecollecteerd voor Amref Flying Doctors, Mitchell Springer ging voor dit doel fietsen in Afrika. Hieronder zijn bedankje:

Vorige maand heb ik de Africa Classic gefietst voor het goede doel Amref Flying Doctors om een bijdrage te leveren aan een betere gezondheid in Afrika, 400 kilometer in 6 dagen. Ik wil jullie allen bedanken voor de donaties! Het was een waanzinnig gave week in Tanzania/Kenia en we hebben in totaal met de 38 fietsers ruim 200.000,- euro opgehaald. Te gek!

Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. Amref is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaat uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. Ze leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten ze met Afrikaanse overheden, want ze willen dat verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn.

Ook namens het Christelijk Jeugdwerk Marken dank voor de gulle giften in de collecte op 22 september. En natuurlijk danken we Mitchell voor zijn inzet voor de mensen in Afrika!

Opbrengst collecten zondag 10 november 2019

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion	€ 252,30
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 270,90

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.
College van kerkrentmeesters.

Liturgie jeugddienst

Zondag 17 november 2019, de 22^e zondag na Trinitatis (op 1 na laatste zondag van het kerkelijk jaar) om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente te Marken

Vorbereiding

Consistoriegebed.

Binnenkomst

Lied 435 'Hef op uw hoofden poorten wijd', couplet 1 en 4 (leerlingenorkest Juliana speelt en begeleid)

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 405 'Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig', couplet 1 en 3 (Juliana speelt en begeleid).

Voordracht schoollied: Lied 781 'Kind van God gegeven', couplet 1 (door Dylan de Weijze).

Lied 781 couplet 3 en 4.

De Tien woorden (uit Bijbel in Gewone Taal).

Lied 167 'Samen in de naam van Jezus', couplet 1 en 3 uit Opwekking (leerlingenorkest speelt en begeleid).

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De bijbel

Lezen uit de bijbel: 1 Samuël 16,1-13 (uit BGT, gelezen door 3 jongeren: Pepijn Kes, Stijn Visser en Kenneth Zeeman).

Een lied als antwoord: Lied 171 'David werd gekozen boven alles uit', couplet 1 – 4.

Verkondiging: 'Kanjertaining'.

Lied 442 'Prijst Hem', couplet 1 t/m 6 uit Opwekking (Juliana speelt en begeleid).

Bidden en delen

Inzameling van de gaven. Tijdens de inzameling brengt het leerlingenorkest muziek ten gehore.

Dankzegging en voorbede.

Opdracht en zegen

Slotlied: Psalm 139 vers 1 en 14.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

Leonard Cohen Popdienst in Westzaan

Op 22 september organiseerde de Zendings- en Evangelisatiecommissie een Popdienst rond liederen van Johnny Cash met als voorganger ds. Cornelis Visser. Mogelijk smaakt dit naar meer! Cornelis Visser organiseert komende zondag (17 november) weer een Popdienst. Dit keer zal de muziek van Leonard Cohen centraal staan. Zijn bekende nummers Hallelujah en Suzanne – met rechtstreekse verwijzingen naar Bijbelverhalen - zullen natuurlijk niet ontbreken. De dienst is geïnspireerd op zijn meest geciteerde zin: "In elke ziel, in alles zit een barst; juist dáár valt het licht naar binnen". De liederen worden vertolkt door de zanger/gitarist Martijn van Kogelenberg.

Plaats: De Grote Kerk, Torenstraat 1, Westzaan.

Aanvang voorprogramma: 16.30 uur (kerk open: 16.00 uur)

Aanvang popdienst: 17.00 uur.

In gedachtenis aan

Neeltje de Waart

overleden op 7 november 2019 in de leeftijd van 86 jaar en echtgenote van Pieter Roos

In eenvoud waren haar uitspraken diep. Nee niet zozeer theologisch gezien maar vanuit een leven met de Here God, in vertrouwen. Een van de spreuken van Neeltje die de kinderen en kleinkinderen is bijgebleven is: 'Waar liefde liefde is, daar wil ik zijn'. Het lijkt een eenvoudige uitspraak maar er zit een diepte in! Neeltje heeft ernaar geleefd, concreet, met handen en voeten, misschien wel meer dan met woorden. Al vroeg in haar leven droeg ze verantwoordelijkheid voor haar broers en zussen. Dat heeft haar leven getekend. Niet dat ze er gefrustreerd door raakte. Gelukkig niet. Ze is er haar roeping in gaan zien. Met liefde zorgde ze voor iedereen die de Here God op haar weg bracht. Ruimhartig en met een toegewijd hart.

Liefde lijkt zo alledaags en gewoon. Vanzelfsprekend misschien zelfs. Maar dat is het niet. Daarom lasen we in de uitvaartdienst op dinsdag 12 november 2019 die weergaloos mooie en diepgaande passage over de liefde uit het dertiende hoofdstuk van Paulus' eerste brief aan de Korintiërs. Geloof, hoop en liefde blijven, maar de grootste is de liefde. De grootste omdat de liefde nimmermeer vergaat, want God is liefde. Onze liefde, de liefde die Neeltje dankzij Christus in haar leven uitschreef, vergaat daarom nooit ofte nimmer. Liefde wortelt in de eeuwigheid. We zien er God in het gezicht!

We hopen en vertrouwen erop dat dit de troostrijke erfenis van Neeltje zal zijn voor Piet, Klaas en Lida met Peter en Angelique, en Maritje met Cornelis. Denk aan die andere mooie uitspraak van je vrouw, jullie mem en bessie: 'Loop niet vooruit, dan loop je alleen, houd God in 't oog'! De vrede van Christus zij met jullie allemaal.

Ds. H.Z. Klink

Waar liefde liefde is,
daar wil ik zijn.

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Korintiërs 13 vers 13

Zoveel liefde heb je ons gegeven.

Je altijd bezige handen hebben voor ons gezorgd.

Moegestreden, maar omringd door onze liefde, ben je moedig en rustig
heengegaan.

Neeltje de Waart Sd.

Echtgenote van Pieter Roos

* 10 april 1933

† 7 november 2019

Pieter Roos

Klaas en Lida

Maritje en Cornelis

Peter en Michelle

Noud

Angelique en Freek-Jan

Anthonie

Maxime

🐾 *Sammy en Zoë*



De uitvaartdienst en begrafenis hebben inmiddels plaatsgevonden op
dinsdag 12 november 2019.

Correspondentieadres: Familie P. Roos, Hoogkamplaan 68, 1156AK Marken.

Lieve Bessie,
Waar mensen, mensen zijn
die elkaar verstaan.
Waar liefde, liefde is
daarheen ben je gegaan.
Waar het eeuwig vrede is
en de zon altijd schijnt.
Waar nu je nieuwe wereld is,
die niet meer verdwijnt.

Verdrietig maar dankbaar zijn wij voor alle liefde
die Bessie ons heeft gegeven.

~~Freek-Jan, Angelique, Anthonie en Maxime~~

Wanneer je ouder wordt en de jaren verstrijken
Dan merk je pas goed, dat je krachten gaan wijken.
Je wilt nog zo graag, maar kunt niet meer
En juist dat niet kunnen, dat doet vaak zo zeer.

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, hebben wij afscheid genomen van onze zuster en
schoonzuster

NEELTJE DE WAART
echtgenote van Pieter Roos

Zij overleed op 7 november 2019 op de leeftijd van 86 jaar.

Zij was er voor ons. Altijd. Wij zullen haar missen.

Wij wensen dat Pieter, Klaas, Maritje, Lyda, Cornelis en de kleinkinderen, het verlies van vrouw,
moeder en Bessie snel een plekje kunnen geven.

Marken, november 2019

Lijs
Maritje en Cees
Aagje en Piet

*Voor haar een verlossing
 Voor anderen groot verdriet
 Hard heeft zij gevochten
 Meer kracht was er niet*

Na een periode van steeds minder wordende gezondheid, is overleden onze schoonzus en peet.

Neeltje de Waart

Echtgenote van Pieter Roos

Wij wensen Pieter, haar kinderen, klein- en achterkleinkind(eren) veel sterkte voor de komende tijd.

Ma
 Lijs en Dirk
 Jannetje
 Foeke en Jannie
 Klaas en Luutje
 Dirk en Lijsje
 Jan Arie

neven en nichten

De mooie sterren die aan de hemel staan, die zien we allemaal,
 zo heeft iedere ster een eigen verhaal.

Een verhaal die wij de ster hebben mogen geven,
 een verhaal over iemand die een mooi stuk was in ons leven.

Ouwe Bes, nooit zal jij uit onze gedachten gaan,
 maar nu ben jij aan de hemel gaan staan.

Lieve ouwe Bessie,
 Zwaai je nog eens naar beneden,
 dan kunnen we jou nog een handkus geven.

Een hele dikke knuffel
 Anthonie en Maxime

Wij moeten onze peet Neel loslaten en dat doet pijn

Want zoals voorheen zal het nooit meer zijn

Zij is niet langer meer in dit leven

Want de engelen hebben haar vleugels gegeven.

Voor haar is er een nieuw begin

Ze werd opgenomen en gaat het Nieuwe in

In onze gedachten zal zij voortleven

Omdat wij dankbaar zijn voor alles wat zij ons heeft gegeven.

Wij wensen ome Piet, Klaas, Lida, Maritje, Cornelis, klein- en achterkleinkinderen alle kracht toe om het verlies van hun vrouw, moeder en Bessie te verwerken.

Op onze steun kunnen jullie rekenen.

Neven en nichten van familie de Waart

Ik heb mijn (schoon) moeder niet verloren

daarvoor gaf ze mij teveel.

Wat jij mij zei blijf ik horen

van wat ik ben is zij een deel.

Ik kom haar overal tegen

in wat ik doe en wat ik laat.

Jij was en blijft voor mij een zegen

waarvan het spoor steeds verder gaat.

Er is een schakel

die de dood niet kan verbreken.

Liefde & Herinnering

leven altijd voort.

Lida

Afscheid van peet Neel

Je was er altijd, stond altijd voor mij klaar
Met goede bedoelingen en een lief gebaar
Mijn ogen tranen, mijn keel zit dicht
Van jou afscheid nemen valt mij niet licht.

Ik heb heel veel van jou mogen leren
Zelfs het maken, en hoe te dragen, van Markerkieren
Niets was je teveel, alles deed je graag
En je had een antwoord op elke vraag.

Toen mijn moeder wegviel heb je mij gezegd:
"je kunt altijd bij mij terecht".
Tot nu, nu heb je zelf het leven gelaten
En zullen we niet meer met elkaar praten.

Je was er altijd, maar nu niet meer
Er is geen volgende keer.

Luutje



Vrijdagavond 22 november

Gaan wij weer kienen in de Patmoskerk.

Het kienen begint om 20.00 uur, vanaf 19.30
uur is de deur open voor koffie met cake.

Voor in de agenda:

27 december 2019 OUD en NIEUW kienen

24 januari 2020

21 februari 2020

20 maart 2020

BAZAR PROTESTANTS MARKEN 2020

De BAZAR zal gehouden worden op 16 en 17 april in het
Dorpshuis.

Zaterdag 18 april zal de uitloting plaatsvinden in de
Patmoskerk.

JUGDDIENST

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK



KONCERTTRAINING



Voorganger: Ds. H.Z. Klink
Muzikale begeleiding: Leerlingenorkest Juliana o.l.v. Sascha Ewouds
Organist: Dirk Kes