

Protestants Marken



Jaargang 13 nummer: 47

verschijnt wekelijks

Zaterdag 23 november 2019

Kerkdienst voor: zondag 24 november 2019

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. D.J. Lagerweij, Zwolle.
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Jan Blijleven en Hein Zeeman
Schoollied	Lied 513
Schoollied lezen	Isa Visser
Crèche	Astrid van Altena en Geertje Schouten
Kindernevendienst	Marianne Zwiers en Gréthe van Belzen

De eerste collecte is bestemd voor
Project Waterlandse Gemeenten

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Hein Pieter Zondervan, tel. 601910

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	24 november	Lucas 21:5-19	Blij vooruitzicht
Maandag	25 november	Lucas 21:20-28	Hij komt!
Dinsdag	26 november	Lucas 21:29-38	Wees bij de tijd
Woensdag	27 november	Hosea 10:1-8	Misbruik van weelde
Donderdag	28 november	Hosea 10:9-15	Roofbouw
Vrijdag	29 november	Micha 1:1-7	Oordee
Zaterdag	30 november	Micha 1:8-16	Kaalslag

Meditatie

Jesaja 42 : 8-9 Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden. Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten doe Ik ze u horen.

Jesaja 43 : 10-13 Het is waarheid. Gij zijt, luidt het woord des Heren, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren, en Ik ben God. Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk en wie zal het keren?

In bovengenoemde tekstdelen laat de Here God via Jesaja onomwonden weten hoe de zaken er voor staan met betrekking tot Goden, levensloop en het werk zijner handen. Glashelder wordt uit de doeken gedaan dat er één God is, de Here. Hij die was, is en altijd zal zijn. Niet de 'God der Goden', maar 'de Enige', de Here. Hij zal niet toestaan dat eigen maaksels van mensen, gesneden beelden en dergelijke, eer en lof ontvangen die de Here toekomt. Klaar en dat we het maar weten! Want Hij heeft ons geschapen en wij zijn des Heren. Alle lof en eer van mensen komt alleen Hem toe. En sterker nog, de lof en eer is eigendom van God en kan niet aan een ander gegeven worden. Een heel duidelijke verklaring, lijkt mij. Een uitmuntende communicatie, via Jesaja, die niet mis te verstaan is.

De Here geeft verder ook aan dat eerdere profetieën zijn uitgekomen en dat de mensen daarvan kunnen getuigen. Het Woord des Heren wordt steeds vervuld. Dit ook als bevestiging dat wat God zegt, ook uitkomt. Dat Hij geen loze beloften doet. De Here houdt het simpel voor ons. Hij is de Enige God en zijn Woord is de leidraad door en voor ons leven. Wij hoeven zelf niets te bedenken, geen moeilijke fratsen uit te halen, de Here heeft overal al in voorzien. Natuurlijk mogen wij tijdens onze levensreis wel even uitrusten op een bankje onderweg en bloemen plukken voor in de vaas, als wij het einddoel maar voor ogen houden en daar niet van afwijken.

En wat ook zo fijn is om te weten, de Here God verandert niet. Hij was en is en zal altijd dezelfde zijn. Zijn Woord is vast en zeker en onveranderlijk. Geen politiek gekonkel, geen rad voor ogen draaiend, geen ja zeggen en nee doend, wat de Here zegt blijft en gebeurt. Als zijn maaksel weten we dus precies wat er van ons verwacht wordt en wat de Here ons biedt. Gods Woord is niet aan inflatie onderhevig, in tegendeel zou ik willen zeggen. De Bijbel geeft dit duidelijk weer, waarbij wel onderscheid gemaakt dient te worden tussen wat de Here ons aanreikt in zijn Woord en menselijke interpretaties en toevoegingen. De mens draaft graag door met bepaalde zaken en geeft zo een eigen draai aan wat God ons voor houdt. Gelukkig hebben we niet voor niets ons verstandelijk vermogen van de Here ontvangen en wijst ook de Here Jezus ons nogmaals op wat de Here God van ons verlangt en hoe wij tot Hem kunnen komen. En natuurlijk ligt hier ook een taak voor onze voorgangers in de gemeente.

De Here zegene ons allen.

Voorbede

1. Geef wijsheid aan artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers. De mogelijkheden gaan onze krachten te boven. Help ons Heer in keuzes maken.
2. Doe ons standvastig zijn in een wereld vol onrust.
3. Vervul ons met uw liefde, zodat we elke kloof tussen ons en onze naaste kunnen opheffen.
4. Dank U voor al het voedsel. Dank U voor zoveel rijkdom in de natuur.
5. Heer Jezus maak ons stenen hart tot bruikbaar brood. Help ons te troosten hen die afscheid hebben genomen van een dierbare.
6. Wees met hen die ons land besturen.
7. Leer ons stil te zijn en maak ons geduldig.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 17 november 2019

De eerste collecte bestemd voor Jeugdwerk € 261,65

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 216,80

Marken 24 November 2019

Psalm 98: 1 en 4 Zing een nieuw lied

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kind leest NLB 513: 1

Gemeente zingt: NLB 513 alle verzen God heeft het eerste woord

Kyriegebed

Leefregel: Openbaring 21

NLB 760 alle verzen Gij zijt de zin van wat wij zijn

Gebed

NLB 348: 1(kinderen gaan naar de nevendienst)

Lezing: Mattheus 25: 14-30

NLB 841 Wat zijn de goede vruchten

Preek

Orgelspel

NLB 903: 1 en 5 Zou ik niet van harte zingen

Gebeden (met als responsie 3x refrein van NLB 885 Groot is uw trouw,
steeds na de woorden: Zo bidden we en zingen.....)

Gaven

Slotlied: NLB 835 alle verzen Jezus, ga ons voor

Zegen (Amen 431C)

COLLECTE 24 november

Zondag a.s. zal de collecte bestemd zijn voor het Project van de Waterlandse Diaconieën: de aankoop van een rijst- en maismolen en de aanleg van een drinkwatersysteem met 5 tappunten in het dorp Matupe op het eiland Mindanao in de Filippijnen.

Zoals u weet, is dit project aangedragen door de stichting Ronoylion die al sinds 1985 actief is op de Filippijnen. Omdat Ronoylion met uitsluitend vrijwilligers werkt, komt het bedrag voor 100% ten goede aan het project.

De hulp aan dorp Matupe is onderdeel van een 5-jaren project dat meerdere dorpen begeleidt en ondersteunt in hun landbouwontwikkeling om grotere voedselzekerheid te krijgen. Door het geven van goede landbouwtrainingen en het verstrekken van landbouwwerktuigen worden de boeren geholpen om voldoende voedsel te produceren en in grotere variëteit, zodat ze geen hongermaanden meer zullen hebben. Ook de aanleg van een goed drinkwater- en irrigatiesysteem speelt daarbij een belangrijke rol.

Met het collectegeld van afgelopen jaar is in het dorp inmiddels het drinkwatersysteem voltooid: er zijn distributieslangen aangelegd, pompen geïnstalleerd en watertanken gebouwd.

En in het hele dorp zijn 5 tappunten aangebracht, zodat het dorp nu over schoon drinkwater beschikt. Op bijgevoegde foto ziet u één van die 5 tappunten van het nieuwe watersysteem.

Ondertussen wordt ook aan de rijst- en maismolen gewerkt. Een groepje boeren van de coöperatie heeft in de werkplaats waar de molen wordt gebouwd al een opleiding gekregen om de molen goed te kunnen onderhouden en repareren. Ook de molenaar die de molen gaat bedienen was daarbij. Aan het eind van dit jaar hopen we met de Waterlandse Diaconieën ook de rijst- en maismolen te kunnen aanschaffen voor de boeren.

Dit hele project ondersteunt de gemeenschappen niet alleen in hun ontwikkeling en voedselzekerheid, maar moet er ook voor zorgen dat jongeren in hun eigen dorpen een toekomst kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden.

Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en moreel verval van de jeugd is dus een bijkomend, maar wel heel belangrijk resultaat van dit project.

Namens de diaconie,

Eef Visser



Koper poetsen Grote Kerk.

Zaterdag 7 december 2019 om 09.00 uur.

Op zaterdag 7 december gaan we weer koper poetsen in de Grote Kerk. De dag tevoren zullen de kosters alvast de kronen laten zakken zodat we er makkelijk bij kunnen.

Alle koperpoetsers worden zaterdag verwacht om negen uur. We beginnen met koffie en dan worden de taken verdeeld. Poetsmiddelen zijn al aanwezig. Tegen half elf zijn we klaar.

Wil jij dit ook een keer meemaken?
Zorg dat je erbij bent.

Namens de kosters en kerkrentmeesters, Marien van Aliena, tel. 601930.

Vanuit de pastorie

Follow Me

Wie mij een beetje in de gaten houdt op sociale media zoals Facebook en Instagram heeft al een tipje van de sluier opgelicht gezien. Volgende week krijgen alle jongeren van 12 t/m 16 jaar een uitnodiging voor Follow Me.

Het jaar is nog niet voorbij en er liggen nog feestelijke dagen in het verschiet, toch kijken we al een beetje vooruit naar het nieuwe jaar. Begin januari starten we met de catechisatie. Het wordt echt leuk, leerzaam en uitdagend. We zien jullie graag komen!

Laat ik hier ook maar eerlijk zijn. Het is best spannend of Follow Me zal slagen. Aan mij, aan de methode en aan het materiaal van de HGJB zal het niet liggen. Maar wanneer iedereen ons een beetje helpt door een goeie ambassadeur te zijn voor Follow Me bij de jongeren, dan moet het zeker lukken. O ja, dat zou ik bijna vergeten te zeggen. Houd de website van onze kerk hier op Marken een beetje in de gaten. Iets met een filmpje en zo.

Zondagse voorbede: gedragen worden door het gebed in vreugde en verdriet

In de achterliggende maanden hebben we met de pastorale ouderlingen en in de kerkenraad nagedacht over de organisatie van de voorbede in de zondagse erediensten. Kerk zijn betekent niet alleen maar op zondag naar de kerk gaan. Samen vormen we een gemeenschap van mensen die geloven en die daarvan iets herkennen in elkaar. Die herkenning scheidt een band met elkaar. Als gemeenschap van volgelingen van Christus zijn we ook voor elkaar een goede herder in tijden waarin het er op aankomt te blijven geloven en volharden. Wanneer wij als individueel gelovige niet in staat zijn te geloven, te bidden en te zingen, dan zijn er onze mede-gelovigen die ons dragen. Dan worden we als individu gedragen door de gemeenschap. En dat nu zie je terug in het samen bidden voor elkaar. De kerk is namelijk ook een biddende gemeenschap. Wat is er mooier dan dat wij worden gedragen door de gebeden van anderen wanneer wij dat zelf niet meer kunnen? Om die reden hebben we met elkaar besloten om zondags voor elkaar voorbede te doen. In de achterliggende weken hebben jullie daar al wat kennis mee gemaakt, en de komende maanden en jaren willen we dat laten groeien.

Iedereen mag vanaf nu namen voordragen voor de voorbede. Of dat nu voor jezelf is, of voor iemand die je kent en voor wie het goed zou zijn. Natuurlijk zullen we altijd aan diegene persoonlijk om toestemming vragen.

De zondagse voorbede is echter breder dan bidden in geval van nood. Het hele menselijke leven komt in de christelijke gemeente tot zijn recht, hetzij vreugde en dankbaarheid of zorgen en verdriet. Wie dankbaar is voor nieuw leven, voor een jubileum of behaald resultaat kan dit ook aandragen voor het gebed van de gemeente. Dat mag via de pastorale ouderlingen maar het mag ook via mij.

Groet

Ten slotte een hartelijke groet van ons drieën. Ds. H.Z. Klink, hzklink@icloud.com of 0299 203076

Verslag gemeentevergadering van 4 november 2019 in de hal van de Patmoskerk.

Aanwezig: 40 personen (waarvan 16 kerkenraadsleden)

1. Opening

Voorzitter C. Visser Czn. opent met het lezen van Job 28 : 20-28 en gaat voor in gebed. Hij deelt vervolgens mee dat ds. H.Z. Klink wegens ziekte verhinderd is.

2. Verslag van de gemeentevergadering van 19 november 2018

Het verslag wordt per pagina doorgenomen t.b.v. eventuele op- of aanmerkingen. N.a.v. het verslag worden geen vragen gesteld.

3. Jaarverslag 2018

Het jaarverslag wordt eveneens per pagina doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen en/of vragen. Opgemerkt wordt dat van alle kerkenraadsverslagen verkorte versies in het kerkblad worden gepubliceerd. Hiermee wordt de gemeente dus al gedurende het jaar op de hoogte gehouden van wat er speelt.

4. Jeugdwerk

Jeugdouderling G.A. Teerhuis-Kaars doet verslag van het jeugdwerk. In het jaarverslag 2018 is een overzicht opgenomen van de diverse activiteiten binnen het jeugdwerk met daarbij de opkomst. In dit overzicht is per abuis het kinderkerstfeest niet vermeld. Voor het kinderkerstfeest 2019 is inmiddels begonnen met het instuderen van een musical. De jeugdouderling complimenteert de organisatie. De opkomst bij alle activiteiten is lager. Voor wat betreft de catechisaties is de situatie treurig te noemen. Afgelopen voorjaar is het seizoen wel afgemaakt en de jeugdouderling spreekt de hoop uit dat deze lijn zal worden voortgezet.

5. "Voor nu en de toekomst"

In verband met afwezigheid van ds. H.Z. Klink, wordt dit onderwerp door de voorzitter toegelicht.

"Voor nu":

- Kennismakingsproces: Goede relatie opbouwen tussen predikant en gemeente. Het gaat om vertrouwen. Samen vormen wij een gemeente.
- Catechese: Er is samen met het catecheseteam een plan voor het seizoen 2019-2020 opgesteld. Het programma omvat 10 avonden. De methode "Follow me" van de HGJB wordt gebruikt. Kinderen worden persoonlijk uitgenodigd.
- Concentratie op jongeren en gezinnen met jonge kinderen. Dit moet nog verder worden ontwikkeld, al dan niet m.b.v. een commissie/werkgroep.
- Pastoraat: (i) Pastoraat (her)organiseren i.v.m. vertrek van K. Kersbergen. (ii) Vervanging zoeken voor aftredende ambtsdragers. Bij de ouderlingen verloopt dit tot nu toe niet voortvarend. (iii) Pastorale roeping gemeente en organisatie pastorale zorg: wijkavonden, persoonlijk huisbezoek of pastorale teams per wijk? (iv) Voorbede, gemeente als gebedsgemeenschap.
- Liturgie zondagse erediensten, sacramenten: "Klassieke" formulieren aangevuld met elementen uit het Dienstboek van de PKN.

"Voor de toekomst":

Vanaf medio 2020 werken aan visie en beleidsplan.

- Evaluatie beleidsplan. Hiervoor is inmiddels een commissie ingesteld.
- Geloofsgroei en geloofsgemeenschap; begint bij geloofsoverdracht (catechese).
- Jongerenwerk en ontwikkeling jeugdbeleidsplan.
- Bezinning op het gebruik van het Dienstboek van de PKN.

6. Ouderling Kerkrentmeesters

• Jaarrekening 2018

Penningmeester E. Commandeur meldt dat in 2018 door de PKN is besloten over te gaan naar een nieuw boekhoudsysteem: Financieel Rapportage- en InformatieSysteem ("FRIS"). Veel rekeningen hebben een nieuwe naam gekregen of bestaan niet meer. Dit geeft een ander beeld van de

boekhouding in vergelijking met voorgaande jaren. Hij bespreekt enkele punten:

Baten:

- De kerkelijke bijdrage 2018 is €6000,-- lager dan in 2017. Er is echter in 2019 nog €3000,-- ontvangen waardoor de bijdrage in feite €3000,-- lager is.
- De BRIM subsidie van €4808,-- wordt in 2019 voor het laatst uitbetaald.

Balans:

- Door het onttrekken van geld voor onderhoud is het bedrag aan voorzieningen verminderd.

Begroting 2019:

- In verband met het vertrek van K. Kersbergen en de komst van ds. H.Z. Klink zijn de cijfers niet meer actueel.
- De Zonnewijzer is voor €885,-- per maand verhuurd aan de SMJ. De SMJ neemt de exploitatiekosten voor haar rekening.
- Voor wat betreft de lasten: De CV ketel van de GK is vervangen en de sanering van de ketelruimte is uitgevoerd. De ophanging van de klok in de PK is gesmeerd. Het schilderwerk (€7500,--) wordt doorgeschoven naar 2020.

W. Schul merkt op dat de begrote "kosten beheer" behoorlijk zijn gestegen. E. Commandeur antwoordt hierop dat in dit bedrag andere zaken zijn opgenomen dan voorheen. Bovendien zijn de energiekosten hoger uitgevallen door de overgang van Nuon naar MAIN energie.

E. Schipper had graag gezien dat de begroting 2020 nu aan de orde was gekomen. De begroting 2019 is in feite een gepasseerd station. Verder vraagt hij zich af of de begroting van "levend geld" voor 2019 (€130.505,--) niet te optimistisch is, gezien de opbrengst hiervan in 2018 (€112.650,--). Voor wat betreft de vrijwillige bijdrage meldt de voorzitter dat een aantal jaren geleden de mogelijkheid is geboden om hiervoor een contract te tekenen waardoor het gehele bedrag aftrekbaar zou zijn. Het extra geld dat hierdoor vrijkomt, is echter niet bij de kerk gekomen, c.q. heeft geen effect gehad op de hoogte van de bijdragen.

- **Commissie aanpak kerkelijke gebouwen**

De voorzitter van deze commissie, M.J. van Altena, meldt dat er in het voorjaar een gebouwencommissie is ingesteld die als taak heeft de kerkenraad te adviseren over de kerkelijke gebouwen. De commissie bestaat uit zes personen. Er is inmiddels gekeken naar de kosten en opbrengsten van de gebouwen en er is een enquête uitgezet onder alle gebruikers. De uitkomst van deze enquête geeft een vrij nauwkeurig beeld van het gebruik nu en in de toekomst. De afname van het gebruik is redelijk geleidelijk, dus de gebouwen zijn nog steeds nodig. Over Akkerstraat 16 wordt nog nader gesproken. De commissie wordt hierbij geadviseerd door Reliplan B.V., een bedrijf dat gespecialiseerd is in religieus vastgoed. Gekeken zal worden naar de voor- en nadelen van verkopen of verhuren. De commissie zal een advies aan de kerkenraad uitbrengen waarna de kerkenraad een besluit zal nemen, gehoord hebbende de gemeente.

7. Diaconie - Financieel verslag 2018

Penningmeester H.P. Zondervan licht de jaarrekening toe. De diaconie is tevreden over de opbrengsten via projecten, collectes en giften. Behalve voor de vaste projecten werd er tweemaal gecollecteerd inzake Noodhulp: voor het Indonesische eiland Sulawesi dat getroffen werd door een tsunami en voor het Rode Kruis in Syrië. Aan de projecten "World Servants" in Monnickendam en de Bijbelvereniging heeft de diaconie ook een bijdrage gegeven. Via Zending over Grenzen steunt de diaconie één adoptiekind en één adoptiegezin in Moldavië. Alle doelen worden zorgvuldig uitgezocht waarbij in ieder geval wordt uitgegaan van een ANBI status en/of RFB label. Conny Boes en Christina Visser hebben de cijfers gecontroleerd en in orde bevonden.

8. Zendingscommissie - Financieel verslag 2018

H.P. Zondervan doet namens de diaconie ook verslag van de activiteiten van de zendingscommissie. De cijfers zijn goed en de zendingscommissie is tevreden over de bijdragen die kunnen worden geleverd.

9. Verslag kascontroles

Omdat K.R. van Altena zich heeft afgemeld voor de vergadering, doet de penningmeester zelf verslag van de kascontrole. K.R. van Altena heeft voorgesteld een tweede controleur aan te stellen. Voor 2019 heeft P. Schipper jr. zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen. Ook voor het Jeugdwerk, Kienen en het Kerkblad zou een tweede controleur moeten komen. De voorzitter vraagt een ieder met suggesties te komen.

10. Rondvraag

R. Kaars-Van den Bosch stelt voor na te denken over het aantrekken van een parttime kerkelijk werker en vraagt tevens of onze gemeente hiervoor toestemming zou krijgen. De voorzitter meldt dat dit wordt besproken in het pastorale overleg. Toestemming is niet nodig. Het is van belang eerst een plan te trekken en dan pas te kijken naar de financiering.

K. Zeeman stelt voor om een aparte vergadering te plannen waarin ds. H.Z. Klink zelf zijn presentatie m.b.t. "Voor nu en de toekomst" kan toelichten. Dit zal waarschijnlijk in het voorjaar 2020 gebeuren.

A. de Jong-De Waart vindt het jammer dat er op de 4e Adventszondag geen vesper wordt gehouden vanwege andere activiteiten. Zij stelt voor om die vesper wel door te laten gaan, maar dan op een ander tijdstip. J. Visser-De Groot antwoordt hierop dat dit jaar niet meer gaat lukken omdat er al eerder in de middag een uitvoering plaatsvindt. In 2020 moet hierover tijdig worden overlegd met de organisaties van de betreffende koren/orkesten.

P. de Jong merkt op dat de letters op het predikantenbord in de GK te klein zijn. De voorzitter antwoordt hierop dat hij hierover inmiddels contact heeft gehad met K. Vlasbloem; die zal kijken of de letters groter kunnen. Bovendien moet onze nieuwe dominee er ook worden bijgeschreven.

11. Sluiting. De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk zingen van lied 415.

Als ik droom, droom ik over jou.

Kon ik nog maar even bij je zijn.

Ik mis je al zolang en dat doet pijn.

Waar je bent daar is geen verdriet en pijn.

Dat blijf ik geloven en kijk naar boven.

Dat we eens weer samen zullen zijn.

Koster J. Blijleven



Met Rembrandt door de Bijbel

Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar maakte het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een digitale 'Rembrandtroute': een leesroute aan de hand van bijbelse taferelen van zijn hand.

De leesroute werd geïntroduceerd door kunsthistorica Frauke Laarmann-Westdijk op 4 oktober, Rembrandts 350e sterfdag.

'Mijn studenten vragen mij regelmatig wat ze van de Bijbel moeten weten om het werk van Rembrandt te begrijpen', zegt dr. Frauke Laarmann. Zij is docent kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit, werkte mee aan de Rembrandtbijbel uit 2007 en adviseerde het NBG bij de Rembrandtroute.

'Voor studenten kunstgeschiedenis is deze Rembrandtroute een mooi begin. Wie die volgt, ziet dat Rembrandt op een heel eigen manier bijbelse verhalen uitbeeldde, met veel aandacht voor de emotionele impact van het afgebeelde tafereel. Misschien is dat wel een goede leeswijzer voor bijbelverhalen: lees ze onbevangen, als een caleidoscoop van menselijk gedrag en ervaringen.'

De Rembrandtroute is opgezet als een digitaal bijbellesrooster, via de gratis app Mijn Bijbel. Wie zich aanmeldt, krijgt drie weken lang elke dag een Rembrandt te zien met het bijbehorende Bijbelverhaal en een kunsthistorische toelichting. De eerste week behandelt familiedrama's uit de Bijbel, met onder meer *Isaak en Rebekka* (bekend als *Het Joodse Bruidje*). De tweede week brengt een lesje bijbelse geschiedenis volgens Rembrandt, met onder meer het schilderij *Jeremia treurend over Jeruzalem*. De derde week beschrijft Jezus' leven door Rembrandts ogen. Dan komt bijvoorbeeld aan de orde het in 1990 gestolen schilderij *Christus in de storm op het meer van Galilea*.

Om de route te volgen: download de gratis app Mijn Bijbel, kijk in het menu bij Leesplannen en kies Rembrandt en de Bijbel.

Link: https://www.debijbel.nl/app?utm_source=debijbel.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=blog-rembrandt

Bijbel in het Kikongo

Lange tijd was het de sprekers van het Kikongo in Angola niet toegestaan hun eigen taal te gebruiken. Gelukkig komt er nu weer meer ruimte voor lokale talen. Want voor veel mensen geldt: Portugees is voor zaken en politiek, maar het hart spreekt Kikongo. Voor de sprekers van het Kikongo werkt het Bijbelgenootschap van Angola aan een nieuwe vertaling van de Bijbel in hun moedertaal.

De oude bijbelvertaling in het Kikongo dateert uit 1926. Voor de jongere generatie is deze bijna niet meer te lezen. Dit is een grote zorg voor ouders. De Bijbel, die voor hen zoveel betekent, is voor hun kinderen een onbegrijpelijk boek geworden.

Gelukkig is er goed nieuws. Er wordt gewerkt aan een nieuwe bijbelvertaling in de hedendaagse taal. Een tekst die de rijkdom van de Bijbel weer toegankelijk maakt voor jonge mensen. 'Daar is dringend behoefte aan', zegt voorganger Manuel Dilubanza, die het project coördineert. 'Mensen kijken echt uit naar de nieuwe vertaling, maar er is te weinig geld om het vertaalproject af te ronden.'

In november 2018 werd de vertaling van het Nieuwe Testament feestelijk gepresenteerd. Inmiddels is het vertaalteam druk bezig met het Oude Testament. Ze willen niets liever dan ook het Oude Testament vertalen en zo de Kikongo-Bijbel compleet maken.

Wilt u dit project steunen? Dat kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Link: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-kikongo>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Contactpersoon: Anneke Commandeur

HERFST

In de herfst worden de bomen kaal.
 De bladeren vallen, geel, bruin en rood,
 Alles ziet er uit als dood.
 De lucht is grijs en grauw.
 De regen komt stromend neer,
 De bomen zwiepen heen en weer.
 De vogels schuilen in hun nest.
 Geen tijlpen wordt gehoord.
 De zon is ver te zoeken.
 Wij zijn veilig thuis,
 Vermaken ons met studie en boeken.
 En lezen de Bijbel, Gods Woord.
 De wereld is in wintertij,
 God zal de wereld niet begeven,
 Maar God beloofd de lente weer.
 De zomer zal zeker komen.
 Ook de Grote Zomer beloofd de Heer.
 Dan is voorbij de duistere nacht
 De Here Jezus heeft alles volbracht.
 Dat wij in duisternis en licht
 Leven voor Gods aangezicht
 Hem geven lof, dank en alle eer!
 De Here Jezus is onze Redder,
 Hij is de Heer der Heer!
 Gods liefde is zeer groot,
 Jezus ging voor ons in de dood.
 Om ons het eeuwige leven te schenken.
 Dat wij dankbaar daar aan denken.
 Hij is onze Gids ten leven
 Die ons hemelse vrede wil geven
 Daar waar het eeuwig zomer is.

J. Visser-Pereboom

Het leven samen is heel bijzonder
 Zoveel delen met elkaar.
 Vriendschap, vreugde, warmte en tederheid
 Echte liefde, al 60 jaar!

Op 29 oktober waren wij 60 jaar getrouwd.
 Wij hebben een prachtige dag gehad samen met onze kinderen en kleinkinderen.
 Ook de burgemeester kwam bij ons langs, de krant en omroep Pim.
 Het was hartverwarmend hoeveel kaarten en bloemen we hebben gekregen.
 Het was in een woord "geweldig", bedankt lieve mensen.

Jan Schipper en Grietje de Waart

Aankondiging

Artikelen voor de VOEDSELBANK uit (kerst)pakketten die niet worden gebruikt

Na het geweldige succes van voorgaande jaren gaan wij deze actie herhalen.

Velen van ons hebben van onze werkgevers, vrienden etc. een kerstpakket ontvangen. Altijd geweldig leuk en lekker, maar er zit altijd wel wat tussen wat je niet echt gebruikt of lekker vindt (etenswaar etc.). Wat doe je, je legt het in de koelkast, bewaart het totdat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken en dit uiteindelijk met het vuilnis wordt afgevoerd. Jammer en (dood)zonde.

Wij vragen daarom:

- Heeft u artikelen in uw kerstpakket die u niet gebruikt?
- Heeft u verder nog artikelen in uw keuken-/koelkast die u niet gebruikt?
- Of zegt u; ik draag de voedselbank zo wie zo een warm hart toe.
- Gaat u boodschappen doen; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

U kunt dit inleveren in het Deen-filiaal op:

Vrijdag 3 januari van 10:00 tot 17:00 uur

en

Zaterdag 4 januari van 09:30 tot 12.00 uur

Wij hebben een stalling met de meest nodige/houdbare artikelen voor u in de winkel klaargezet.

Mocht dit tijdstip u niet uitkomen, dan mag u het ook afgeven bij Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12, telefoonnr. 601241 of Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8, telefoonnr. 601474.

Trijntje en Willy zullen met de nodige hulp de ingeleverde artikelen zaterdag 4 januari na 12.00 uur bij de voedselbank in Purmerend afleveren.

Wij maken daar veel mensen heel gelukkig mee. Wij rekenen graag weer op u.

De collecte tijdens de kerkdienst van oudejaarsavond komt ten goede aan de voedselbank.

Groetjes,
Trijntje
Willy



Vrijdagavond 22 november

Gaan wij weer kienen in de Patmoskerk.

**Het kienen begint om 20.00 uur, vanaf 19.30
uur is de deur open voor koffie met cake.**

Voor in de agenda:

27 december 2019 OUD en NIEUW kienen

24 januari 2020

21 februari 2020

20 maart 2020

BAZAR PROTESTANTS MARKEN 2020

De BAZAR zal gehouden worden op 16 en 17 april in het Dorpshuis.

Zaterdag 18 april zal de uitloting plaatsvinden in de Patmoskerk.