

# Protestants Marken



Jaargang 13 nummer : 48

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 30 november 2019

**Kerkdienst voor : zondag 1 december 2019**

10.00 uur

**Patmoskerk**

*Ds. H.Z. Klink*

*1<sup>e</sup> Advent*

Organist

Pieter Kaars

Koster(s)

Jj. Commandeur en F. Visser

Schoolied

Lied 478

Schoolied lezen

Sanne Gerritsen

Creche

Ria Kaars

Kindernevendienst: Daniëlle Springer en Gretha Korstman

De eerste collecte is bestemd voor:

*Diaconie*

De tweede collecte is bestemd voor:

*de Kerk*

Kerktaxi : Robie Zwiers 0652410698

1e Adventsvesper  
(op zondag 'Ad te, Domine, Levani')

1 december 2019

17.00 uur in de Grote Kerk

Liturg: Neeltje van Altena Boneveld

Toelichting op de lezingen: ds. H.Z. Klink

Organist: Hans Jütte

In deze adventstijd kijken we uit naar de komst van Jezus Christus. We tellen vol verlangen de weken af naar Kerst. De kaarsen in de kerk maken zichtbaar dat het kerstfeest elke week dichterbij komt.

**Advent, letterlijk betekent het 'komst'. God komt. Hij komt naar ons toe. En daar mogen we naar uitzien. Maar advent is niet enkel de verwachting naar Jezus' eerste komst. Het is vanouds ook de verwachting van de tweede komst van Jezus: Zijn wederkomst.**

In de tijd van advent maken we ons hart klaar om Jezus te verwelkomen en opnieuw binnen te laten. We leven toe naar Kerst, om het wonder opnieuw met elkaar te vieren. Maar dat heeft ook altijd die dubbele bodem: het verwachten van Jezus' eerste en tweede komst. **Want we geloven en vertrouwen erop dat Hij niet als kindje, maar als Heer terug zal komen naar deze aarde.**

En volgens Paulus is dat verlangen een grondhouding van een christen, zoals hij ook schrijft over de Korintiërs: u die op de komst van onze Heer wacht. **Een christen is dus iemand die wacht op de komst van Jezus.** Letterlijk staat er: vurig verwachten, hevig verlangend verwachten. Zoals een kinderliedje zingt: 'ik zit op het puntje van mijn stoel, het is zo spannend. Ik ga op mijn tenen staan, ik kijk verlangend.' Op je tenen gaan staan om te zien of Hij al komt. Zo erg verlang je er naar. Het is dus niet een gevoel wat op de achtergrond zweeft. Een vaag besef dat Jezus wel eens terug zal komen. Nee, het is een vurige verwachting. **Daagt het al in het oosten?**

Verlangend mogen we uitkijken naar de openbaring van Jezus Christus. Nu nog verborgen bij zijn Vader in de hemel. Maar als Hij komt, zal Hij volledig zichtbaar zijn. Dan zullen we zien wie Hij echt is. En dan zullen niet enkel herders en wijzen zich voor Hem buigen, maar elke knie!

Nu wacht de kerk al bijna 2000 jaar op zijn terugkomst. Verwachting gaat hier dan ook hand in hand met volharding. We verwachten Jezus terug, maar daarin worden we ook aangespoord om de moed niet op te geven. De verzekering ligt in God zelf. Hij is trouw. Jezus is gekomen in die 'winternacht'. En Hij komt terug. Misschien over 100 jaar. Maar misschien ook morgen. Het daagt al in het oosten.

En dat is niet iets om u bang te maken, maar waar u naar mag verlangen, naar uitkijken. Het is iets waar we ons leven mee mogen vullen. Het zet alles in het juiste perspectief.

Want het blijven uitzien naar Christus' komst, kan ons hoop en bemoediging geven in dit leven.

Misschien juist wel als alle verwachtingen gedooft of de bodem ingeslagen zijn. Maar de verwachting van Jezus' komst is wat ons als christenen onderscheid! We hebben namelijk iets om naar uit te kijken! We weten dat er nog iets mooiers en heerlijkers komen zal. We verwachten onze Heere Jezus terug. En met zijn komst neemt Hij ook het hemels koninkrijk mee. Dan zal er werkelijk vrede op aarde zijn. Gerechtigheid. Hij zal al onze tranen afwissen.

**Vanuit de relatie met Christus weet je als christen dat Hij komt. Want we weten wie er komt.**

Christus is geen vreemde voor ons. Hij is al eens gekomen als een klein kindje in de kribbe, kwetsbaar en klein. God is zo trouw dat zijn Zoon zelfs de hemel wilde opgeven voor ons mensen. Dat geeft iets weer van Gods karakter. Hij is te vertrouwen. Bij Hem geldt: beloofd is beloofd. En wat is er mooier dan die God eens te ontmoeten, of dat nu voor of na Jezus' wederkomst zal zijn.

**We vieren advent, terwijl we de komst van onze Heer verwachten. We kijken uit, omlaag naar het Kind in de kribbe. Maar ook richten we onze blik omhoog, naar onze Heer die komen zal. Ook al is onze ziel vol angst en zorgen, nog sterker mogen we onze Heer verwachten. Wacht op de Heer, houd moed. Maranatha, kom Here Jezus, kom snel!**

Ingezonden door Pieter de Jong.

**Voorbede**

1. Vervul ons met uw liefde, zodat we elke kloof tussen ons en onze naaste kunnen opheffen.
2. Dank U voor al het voedsel. Dank U voor zoveel rijkdom in de natuur.
3. Heer Jezus maak ons stenen hart tot bruikbaar brood. Help ons te troosten hen die afscheid hebben genomen van een dierbare.
4. Wees met hen die ons land besturen.
5. Leer ons stil te zijn en maak ons geduldig.
6. Zegen het clubwerk Heer, dat de kinderen in al het gewone Uw liefde mogen ervaren.
7. Voor de jonge gezinnen. Dat ze tijd met elkaar vinden om samen uit Uw woord te lezen.

Ria Kaars

**Dagelijkse schriftlezingen**

Zondag	1 december	Micha 2:1-5	Expansiedrift
Maandag	2 december	Micha 2:6-11	Wil je de waarheid horen?
Dinsdag	3 december	Micha 2:12-3:4	Lijden door leiders
Woensdag	4 december	Micha 3:5-12	Valse profeten zorgen voor valse gerustheid
Donderdag	5 december	Filippenzen 1:1-11	Verlangen
Vrijdag	6 december	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
Zaterdag	7 december	Psalm 80	Gebed om terugkeer

**Opbrengst collecten**

Zondag 24 november 2019

De eerste collecte bestemd voor Project Waterlandse Gemeente

~~€ 185,30~~

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 152,45

alzheimer  
nederland

De Alzheimer collecte heeft dit jaar een mooi bedrag van € 872,19 opgebracht.

Dank je wel Carla, Janita, Trijntje, Adri, Jan, Janneke, Neeltje Alice, Miranda, Linda, Eline, Sylvia, Helga, Mieke en Nel voor het collecteren.

Wij willen iedereen die heeft gedoneerd hartelijk bedanken. Graag tot volgend jaar.

Hartelijke groet mede namens de Alzheimer stichting,  
Inge Kaars en Trijntje de Waart**Zaterdag 7 december van 09.00 -10.30 uur: koper poetsen in de Grote Kerk**

Op zaterdag 7 december gaan we weer koperpoetsen in de Grote Kerk. Als je tijd hebt kom dan helpen, ook al is het de eerste keer. Wij zien uit naar jouw komst!

Tevoren aanmelden hoeft niet, gewoon komen.

## Liturgie

Zondag 'Ad te Domine levavi' 1<sup>e</sup> van Advent, 1 december 2019 om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente te Marken

### Opgang

Consistoriegebed.

### Intrede

Intredepsalm: Psalm 25 vers 1 en 10.

Aansteken adventskaars.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Voordracht schoolied: Lied 478 'Komt, verwondert u hier, mensen', couplet 1.

Zingen Lied 478 couplet 1 en 4.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 433 'Kom tot ons, de wereld wacht', couplet 1 en 2.

Regels ten leven.

Lied 433 couplet 4 en 5.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

### De heilige Schrift

Eerste lezing uit het Oude Testament: Jesaja 2,1-5 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 122 vers 1.

Tweede lezing uit de brieven: Romeinen 13,8-14 (lector).

Halleluja-lied: Lied 439 'Verwacht de komst des Heren', couplet 1 en 2.

Evangelielezing: Matteüs 24,32-44 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 513 'God heeft het eerste woord', couplet 1 en 3.

Verkondiging: 'De tijd verstaan'.

Psalm 25 vers 4 en 6.

### Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

### Zending en zegen

Slotlied: Lied 444 'Nu daagt het in het oosten', couplet 1 t/m 5.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

## Vanuit de pastorie

### Vespers Advent 2019

Afgelopen zondag was het de zogenaamde eeuwigheidszondag. Zo wordt de laatste zondag van het kerkelijke jaar genoemd. Een soort oudejaarsdienst, maar dan van de kerk. In veel christelijke gemeenten wordt op die zondag de overledenen herdacht. Oudjaar in de kerk markeert ook het begin van een nieuw kerkelijk jaar dat begint met Advent. Een periode van vier weken, op weg naar het hoogfeest van Kerst, waarin we zoeken naar momenten waarop we stil kunnen worden en tot bezinning komen. Zo bereiden we ons voor op het moment waarop we de geboorte van Christus herdenken. Als Kerk gaan we jaar in, jaar uit, als leerlingen met Jezus Christus op weg. Van geboorte tot de komst van de heilige Geest. Iedereen is ook in dit nieuwe jaar hartelijk uitgenodigd mee op weg te gaan. We beginnen dit nieuwe kerkelijk jaar met de reguliere kerkdiensten op zondagochtend maar we zoeken ook de stilte en bezinning, in psalm, lied en Woord, tijdens de vespers (avondgebeden, afkomstig uit het Middeleeuwse kloosterleven) in de avond. De deuren van de Grote Kerk op de Monnikenwerf staan open. Wees welkom!

Het programma voor de vespers ziet er dit jaar als volgt uit:

- 1e zondag van de Advent, '*Ad te Domine levavi*', 1 december 2019 om 17.00 uur;
- 2e zondag van de Advent, '*Populus Sion*', 8 december 2019 om 17.00 uur;
- 3e zondag van de Advent, '*Gaudete*', 15 december 2019 om 17.00 uur;
- 4e zondag van de Advent, '*Rorate coeli*', 22 december 2019 is er GEEN vesperdienst in verband met volle concertagenda's.

Voor wie het interessant vindt: elke zondag heeft sinds eeuwen her een eigen naam gekregen. Deze namen zijn hierboven cursief aangegeven en ontleent aan de beginregels van de openingspsalm van die zondag in de Latijnse vertaling van de bijbel. Zo is de openingspsalm van de eerste adventszondag Psalm 25 '*Ad te Domine levavi*'. In hedendaags Nederlands: 'Tot U, Here, hef ik mijn ziel op'.

Je kunt deze informatie ook vinden op de website van de kerk. Op die manier kun je altijd het programma terugvinden. Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten.

### Groet

Er komen mooie weken aan waarin we op weg gaan naar Kerst en naar het feest van Epifanie op 6 januari 2020. Op die dag lezen we een verhaal waarin de glorie van Christus verschijnt aan mensen. Hopelijk is elke kerkdienst een beetje feest van Epifanie, denk ik dan. Rest mij iedereen hartelijk te groeten.

Ds. H.Z. Klink  
 hzklink@icloud.com  
 0299 203076

Voor a.s. zondag staat er weer als collectedoel "DIACONIE" in deze kerkbode. We hebben destijds laten zien dat het geld van deze algemene collectes voor hele specifieke zaken worden gebruikt door de diaconie.

Afgelopen jaar droegen wij weer bij aan alle kosten voor de kerkdiensten en belevingsdiensten voor dementerenden die in Swaensborch worden gehouden. Ook aan de kosten voor het Heilig Avondmaal dat een aantal keren in Swaensborch wordt gevierd, droegen we bij. Momenteel zijn we bezig met de kerststukjes die wij als diaconie jaarlijks in december bezorgen bij alle mensen die noodgedwongen in instellingen buiten Marken wonen en bij de mensen op Marken die hun partner het afgelopen jaar verloren. En ook aan de Kerst- en Paasmaaltijd die voor ouderen hier op Marken wordt georganiseerd dragen wij bij. Ouders van elk nieuwgeboren kindje op Marken krijgen van onze diaconie een bijbels kinderboekje. Jaarlijks sturen wij Paas- en verjaardagskaarten aan alle mensen die noodgedwongen in instellingen buiten Marken wonen.

Verder draagt de diaconie alle onkosten voor het Heilig Avondmaal. Afgelopen jaar kwam daar de vernieuwing van de Avondmaalschalen bij.

Ook het project van Zending over Grenzen komt voor onze rekening. En de paaskaarten die we als gemeente rond Pasen aan gevangenen en families van politieke gevangenen sturen.

Rond pasen en kerst krijgen bijstandsgerechtigden en vluchtelingen die het niet breed hebben binnen onze gemeentegrenzen een kleine tegemoetkoming. Dit laatste gebeurt in samenwerking met de Gemeente Waterland en de andere diaconieën uit Waterland. Ook de voedselbank in deze regio krijgt jaarlijks een bijdrage van ons.

Dit zijn een aantal grepen uit de besteding van onze "algemene" diaconale collectes. Zoals u weet steunen we daarnaast ook een aantal instellingen en stichtingen. In onze diaconie vergadering aan het eind van het jaar begroten wij altijd wat er het volgend jaar binnen zal komen en op grond daarvan kiezen wij de instellingen en stichtingen uit die we dat nieuwe jaar willen ondersteunen met een gift. Komend jaar worden dat bv. de stichting Regenboog in Amsterdam, Dorcas, Open Doors, de Ondergrondse Kerk, Terre des Hommes, ZOA Vluchtelingen zorg en het Liliane Fonds.

Wij bevelen de algemene collecte voor de diaconie daarom van harte bij u aan.

Namens de diaconie,  
Eef Visser

1 december 2019 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

## SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

1<sup>e</sup> Adventszondag

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 1 december 2019, aanvang 10.00 uur einde ± 11.30 uur  
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorganger:  
Ds. Wessel Westerveld

met medewerking van:  
Voorzangers Ensemble PGP  
Peter Wagenaar, kerkmusicus

thema:  
'LICHTGEVEND'



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?  
Neem dan voor woensdag 27 november contact op met  
Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of [annemarie@vangeemen.eu](mailto:annemarie@vangeemen.eu)

## ADVENT

ik ben het licht der wereld.  
 Wat zucht je toch in het donker, kind.  
 Ik deed het grote licht ontbranden.  
 Toe open maar je lege handen.  
 Je weet het toch: wie zoekt die vindt.  
 Ik kwam toch voor de rijken niet,  
 niet voor de sterken en gezonden.  
 Ik kom barmhartigheid verkonden,  
 aan elk die pijn heeft en verdriet.  
 Heb je geen kleren voor Mijn feest?  
 Ik zal je een wit feestkleed geven.  
 Het is moeilijk om van gena te leven,  
 ik weet het, ik ben ook arm geweest.  
 In Bethelhem zie ik je weer.  
 Daar moet ik voor velen een plaats bereiden.  
 Jij komt toch ook, aarzel niet meer.

Advent is een tijd van verwachtend uitzien. Een bezinningsvolle tijd. Onze Redder en Verlosser kwam op aarde, Hij vernederde zich door mens te worden.  
 De wereld veronderstelt dat ze zichzelf kan redden. Maar wij zijn ervan overtuigd dat ons heil van onze Redder komt. De Here Jezus is onze Verlosser. Onze voorspraak bij de Vader, onze Zaligmaker. Hij kwam op deze wereld om voor ons te boeten. In onze plaats, om ons te reinigen alsof we nooit gezondigd hadden. Dat wij onze Heiland en Redder dagelijks danken. Hij droeg voor ons het kruis. Zijn genade is ons genoeg.  
 Wij hebben er niets voor hoeven doen. De Here Jezus heeft voor ons volkomen betaald. Hij heeft voor al onze ongerechtigheden geboet. Wij mogen uitzien naar de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, zegt Gods Woord. Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus zegt dat wij het eigendom zijn van de Here Jezus die volkomen voor ons betaald heeft, met Zijn dierbaar bloed.  
 Dat wij Zijn heil en troostrijk Woord geloven, en er naar leven.  
 Toen de Here Jezus op aarde kwam, waren de mensen lauw en onverschillig, er was weinig geloof in die tijd. Als de Here Jezus wederkomt zal dat weer zo zijn. Velen die eens gelovig waren denken het nu zelf wel te kunnen redden en voeden hun kinderen werelds op, zonder de Here God, zonder de Redder Jezus. Zou de Here Jezus bij Zijn wederkomst nog geloof aantreffen? Zeker wel! Bij hen die het heil van Hem verwachten en gelovig blijven bidden, Gods Woord leren, en de goede boodschap blijven vertellen! Altijd en overal. En die in liefde en vrede leven.

Laten wij niet langer de wereld minnen.  
 Geef u uw Verlosser heel uw hart en zinnen.  
 Here God, open omze lippen, dat wij ten alle tijde, Uw lof verkondigen,  
 Here Jezus kom haastiglijk weer!

Op U, mijn Heiland blijf ik hopen.  
 Verlos mij van mijn bange pijn.  
 Zie heel mijn hart staat voor U open,  
 en wil o Heer, Uw tempel zijn.  
 O, Gij wien aard en hemel zingen,  
 verkwik mij met Uw heilige gloed.  
 Kom met Uw zachte glans doordringen.  
 O, zon van liefde, mijn gemoed.

Vervul o Heiland, het verlangen,  
 waarmee mijn hart Uw komst verbeidt.  
 Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
 mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
 Blijf in Uw liefde mij bewaren.  
 Waar om mij heen de wereld woedt.  
 O mocht ik Uwe troost ervaren,  
 doe intocht, Heer, in mijn gemoed.

J. Visser-Pereboom

## Zing mee tijdens de Top2000-kerkdienst in Waterland!

Op zaterdagavond 28 december 2019 zal de eerste Top2000-kerkdienst van Waterland plaatsvinden in de Opstandingskerk in Monnickendam. Het wordt een kerkdienst waarbij de mooiste nummers uit de popmuziek de plaats innemen van psalmen en gezangen. De dienst vindt plaats in de week van de Top2000 op NPO Radio 2. Sinds 2013 doen jaarlijks zo'n 120 kerken in het hele land mee.

### Oproep TOP2000 koor

Er zijn twee bands, een solo zangeres en een TOP2000 koor die de nummers gaan uitvoeren. Het TOP2000 koor onder leiding van Gerarda Bloem gaat de nummers oefenen op: zaterdag 7, 14 en 21 december van 16.00 tot 17.00 uur in de Opstandingskerk.

### **Iedereen kan zich hierbij aansluiten!**

### Stemmen!

Via de website

<https://www.top2000kerkdienst.nl/stemmen/?stemmen=Monnickendam> kan iedereen stemmen op zijn/ haar favoriete nummer. De TOP10 van Waterland wordt vooraf aan de dienst vertoond. Laat je stem horen en zie jouw favoriete nummer terug in de TOP10.

Vanaf 19.00 uur is de Opstandingskerk open en wordt er onder het genot van koffie en thee de TOP10 van Waterland vertoond. De dienst begint om 20.00 uur. Er wordt gecollecteerd voor kinderen in Moldavië. Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Met de kerstcampagne van Kerk in Actie delen we dit licht met kinderen in Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.

Na afloop van de dienst is er een drankje verkrijgbaar, zijn er hapjes en is er gelegenheid om na te praten.

Wil je meer informatie? Dit kan via mailadres:  
Top2000.kerkdienst2019@gmail.com.





## Drie woorden

Drie woorden staan geschreven  
drie woorden op een rij  
woorden die mij houvast geven  
ze zijn een steun en troost voor mij .

Geloof geeft mij de kracht  
op de weg die ik moet gaan  
hoe zwaar de weg en wat mij wacht  
ik hoef niet alleen te gaan .

Geloof dat is mijn zekerheid  
God brengt mij veilig thuis  
op de weg door Hem bereid  
door het offer aan het kruis .

Hoop , door het geloof gegeven  
draag ik altijd met me mee  
't is als een anker aan de steven  
voor een schip op volle zee .

Liefde is het derde woord  
't is ons gezond in de nacht  
toen de lofzang werd gehoord  
is het Woord op aard gebracht .

Het woord in alle eenvoud  
zoekt in elk hart een woning  
wie aan het woord z'n hart vertrouwd  
ervaart de rijkdom van een koning .

De liefde , in Gods Zoon geopenbaard  
en macht en kracht te boven gaat  
is van de drie het meeste waard  
't is de liefde die nooit verloren gaat .

Geloof , Hoop en Liefde saam  
drie woorden ons gegeven  
zijn verenigd in Gods naam  
een houvast in het leven .

Luitje Dorland-Commandeur

Je hoeft niet altijd zendeling te worden,  
Om in de dienst van onze Heer te staan  
Was voor je zieke buurvrouw maar een keer de borden,  
Dan heb je ook Gods wil gedaan,  
Lieve mensen dit gedicht is zo van toepassing op ons leven,  
dat vanaf 12 september een heel andere wending kreeg.  
Het was net of we in een hele slechte film waren beland,  
Verschillende ziekenhuizen gehad allemaal lieve mensen  
die mij naar Piet wilde brengen waar wij veel steun aan  
hebben gehad en nog steeds hebben, daar zijn wij heel  
dankbaar voor, het is voor ons onmogelijk om iedereen  
persoonlijk te bedanken.

Piet is nu aan het revalideren in Reade op de Overtoom,  
dat gaat heel goed, Piet is nu het afgelopen weekend thuis  
geweest, we zijn er nog niet maar zo als het er nu uitziet is  
Piet voor de Kerstdagen voorgoed thuis.

Als het leven je flink tegenwerkt,  
Verlies dan nooit de moed,  
Het gaat niet om wat je overkomt,  
Maar om wat je ermee doet.

Nogmaals iedereen heel erg bedankt voor alle steun,  
ook namens de kinderen, Kleinkinderen.

Piet en Geertje,  
Dominique en Jessica,  
Sebastiaan en Joyce.

---

1969-12-05

2019-12-05

Met dank aan onze Schepper mogen wij aanstaande donderdag 5 december  
vieren dat wij 50 jaar geleden zijn getrouwd.

Pieter Cornelis Springer en Sijtje Kes

Samen met onze kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden hopen wij dit  
gouden jubileum te vieren op zaterdag 18 januari 2020.

Akkerstraat 22, 1156 AE Marken

Het is 5 december  
 een bijzondere dag  
 en daarom dit gedicht  
 50 jaar geleden  
 verscheen een  
 huwelijksbericht.

De bruid, zij kreeg  
 een nieuwe naam  
 naast een vertrouwd gezicht,  
 zie nu dit bruidspaar stralen,  
 op jullie valt het licht  
 van deze mooie feestdag,  
 gezegend door de Heer  
 zijn jullie nog steeds samen,  
 een hele eer!

### Pieter Cornelis & Sijtje

Heel hartelijk gefeliciteerd met jullie 50 jarig huwelijks jubileum.  
 Dat we nog maar vele jaren samen van elkaar mogen genieten in goede gezondheid.  
 Wij wensen jullie een hele fijne dag toe.

Esther & Jan Cornelis  
 Olaf

Danielle & Pieter Henri  
 Christo

Martijn & Tanja  
 Jiddo & Famke  
 Esmee

# KERSTMAALTIJD



Donderdag 19 december 2019 organiseren wij, zoals reeds eerder aangekondigd, een warme maaltijd voor personen van 55 jaar en ouder in de hal van de Patmoskerk. Inloop vanaf 16:00 uur.

Eerst is er een gezellig samenzijn, vervolgens een 3-gangendiner met aansluitend de voorbereiding op de komende kerstdagen.

Medewerking verlenen o.a. ds. H.Z. Klink  
en de Voor Anker Band.

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Trijntje Stoker,  
Kets 37, tel. 601285.

Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd! (Graag kenbaar maken bij aanmelding).  
De eigen bijdrage is € 10,-- p.p. Dit kunt u ter plekke voldoen. Graag gepast betalen.

Wij hopen u een mooie beleving mee te geven, als voorbereiding op de dan naderende kerstdagen.



U kunt zich opgeven t.e.m. maandag 16 december a.s.  
U hoeft GEEN eetgerei mee te nemen!

**SWOM & Diaconie Protestantse Gemeente Marken**

Dit evenement wordt mede gesponsord door CASCONE & Co Nederland BV