

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer: 50

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 december 2019

Kerkdiensten voor : Zondag 15 december 2019

Patmoskerk

3e Advent

- 10.00 uur:** Ds T.C. Wielsma, Uithoorn
- Organist: Dirk Kes
- Kosters: Jj. Commandeur en Fr. Visser
- Schoolied: Lied 487
- Schoolied lezen: Time Kes
- Creche: Jannie Schipper en Ursula Roos
- Kindernevendienst: Marianne Zwiers
- Eerste collecte: Ronoylion
- Tweede collecte: Kerk
- Kerktaxi: Siem van Altena (telf. 601663)

De koffie wordt verzorgd door de Zending

3e Adventsvesper (op zondag 'Gaudete')

15 december 2019

17.00 uur in de Grote Kerk

Liturg: Jannie Visser-de Groot
Inleiding op de lezingen: Ds H.Z. Klink
Organisten: Dirk Kes en Sebastiaan van der Pluijm

En wij achten het profetische woord des te vaster, en gij doet wel, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” 2 Petrus 1 vers 19

Marken wordt steeds mooier deze dagen. Bijna dagelijks zie ik wel iemand in de weer met versiering en lichtjes. Het slepen met dennengroen en blauwsparren is weer begonnen. Ook in onze woonkamer staat een boom. Vol met lichtjes. Hier en daar, tussen de bolvormige versiersels hangt een ster. Kleintjes maar. Eigenlijk ontbreekt een grote ster. Ergens bovenin.

Mooi vind ik deze dagen. Ze worden korter en de nachten langer. Wat je dan doet is lichtjes aansteken. Daardoor wordt het gezellig. Is de donkerte minder diep. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Omdat het verdriet des te groter, de eenzaamheid nog dichterbij, de lege plek nog meer confronterend. Waren de feestdagen maar voorbij. Misschien – als het je lukt – zou je naar die ene ster kunnen kijken.

Petrus schreef een brief aan christenen die onder vergelijkbare omstandigheden leefden. Ze keken uit naar de tijd dat het voorbij zou zijn. Het lijden aan het leven, het verdriet, de gaten in het bestaan, wat er in de wereld zich afspeelde, en wat dat met je geloof in Jezus en zijn koninkrijk deed. Hoe lang duurde het nog voordat onze Heer Jezus Christus komt. Het wachten duurde zo lang omdat de donkerte al zwaarder werd. Het viel zwaar. Hadden ze niet hun hoop op kunstzinnig vormgegeven fabels gesteld? Zou er nog wel wat van komen?

Nee – schrijft Petrus – het is echt waar: Jezus komt! Het evangelie over Jezus van Nazareth is betrouwbaar. Ik heb met eigen ogen zijn Goddelijke glorie zien schitteren! Dat ene, voor hem beslissende moment, komt even in zijn herinnering boven. Toen ze met Christus op de berg waren en ze de heerlijkheid van God zagen. Hij was ooggetuige! Hoe onvoorstelbaar en ongelooflijk het misschien nu ook lijkt. Van die betrouwbaarheid is hij gaandeweg ook steeds meer overtuigd geraakt toen ze de boeken van de profeten gingen bestuderen. Door Jezus krijgen die profetische woorden ineens grond onder de voeten. Maarten Luther zou het Petrus volmondig nazeggen. Lees de Schriften met het oog op Christus. Je zult zien dat dan ineens heel de bijbel opleeft. En je doet er goed aan dát vast te houden. Zoals je je lichtjes aansteekt in deze donkere dagen!

Daarom lezen we in deze dagen van de Advent uit de profeten. Zo mooi! Houd dat vast – zegt Petrus – totdat de nieuwe dag van Gods nieuwe wereld aanbreekt en de Morgenster opgaat in je hart. Die Morgenster. Het is niet alleen de voorbode van de nieuwe dageraad van Gods hemelse koninkrijk van vrede en vreugde, het is Jezus zelf. Wie zichzelf thuis laat komen in de bijbel zal uiteindelijk merken dat inderdaad die morgenster langzaam opkomt. Want de woorden van de profeten en de bijbel komen niet voort uit de creativiteit van mensen maar uit die van de heilige Geest. Denk daar maar aan als je die ene grote ster in je blauwspaar hangt.

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	15 december	Psalm	146	Bijstand
Maandag	16 december	Micha	6:1-8	Moet de HEER zijn oudste kind geven voor wat wij hebben misdaan?
Dinsdag	17 december	Micha	6:9-16	Teleurstellende resultaten
Woensdag	18 december	Filippenzen	3:1-11	Wat is waardevol?
Donderdag	19 december	Filippenzen	3:12-21	Op weg naar de finish
Vrijdag	20 december	Filippenzen	4:1-9	Vreugde
Zaterdag	21 december	Filippenzen	4:10-23	Voldaan

Opbrengst Collecten

Zondag 8 december 2019

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie € 293,55
 De collecte bestemd voor de Kerk € 196,10

Voorbede

1. Leer ons stil te zijn en maak ons geduldig.
2. Zegen het clubwerk Heer, dat de kinderen in al het gewone Uw liefde mogen ervaren.
3. Voor de jonge gezinnen. Dat ze tijd met elkaar vinden om samen uit Uw woord te lezen.
4. Maak van onze Gemeente Heer, een baken van hoop.
5. Heer Jezus wij verlangen er naar dat Uw liefde doorwerkt in ons handelen.
6. Voor de verpleegsters en mantelzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
7. Dank U voor Uw nodigen aan Uw tafel. Dank U dat groot en klein Uw liefde mochten ervaren.

Ria Kaars

Kerst en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken

Het laatste nummer van 2019 verschijnt op zaterdag 21 december 2019
 Kerst en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk 15 december 2019
 in het bezit te zijn van:

C.P. Visser Noorderwerfstraat 16
 of
 J Booneveld Zeilstraat 24
 of
 C. Appel De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5.00

Het eerste nummer van 2020 verschijnt op 4 januari 2020
 De redactieleden

Orde van dienst op 15 december 2019 in de Patmoskerk:

Intochtslied: **Lied 146a: 1, 2**

Aansteken van de adventskaarsen (3) door kind

Welkom en Mededelingen (*door ouderling van dienst*)

Stil gebed

Votum en groet

Kind leest schoollied van de week : 487 vs. 1 Eer zij God in onze dagen

Gemeente zingt schoollied: **Lied 487:1, 3**

Verootmoedigingsgebed

Zingen: **Lied 452: 1**

Genadeverkondiging

Zingen: **Lied 452: 2**

Wet

Zingen: **Lied 452: 3**

Gebed om de opening van het Woord

Zingen: **Lied: 348: 1** -> *Kinderen gaan naar de nevendienst*

Schriftlezing : **Jesaja 35: 1 t/m 10** (*door ouderling van dienst achter de lezenaar*)

Lied: **Lied 438: 1, 2**

Schriftlezing : **Mattheüs 11: 2 t/m 11** (*door ouderling van dienst achter de lezenaar*)

Lied: **Lied 438: 3, 4**

Verkondiging n.a.v. Mattheüs 11: 6

Lied: **Lied 462: 1, 2, 5, 6**

(*tijdens het zingen komen de kinderen terug uit de nevendienst*)

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen: **Lied: 425**

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431c)

Ik wil iedereen een zalig kerst en een voorspoedig
nieuwjaar wensen .

Mijn nieuwe adres is :

Sint Nicolaashof nr 1
Kamer 202 B Afd .t zand

1131 GT Volendam

Ida Buisman- Vos



Christelijke jongeren willen meer bijbellezen

Ruim 85% van 2400 ondervraagde jongeren wil meer bijbellezen, zo blijkt uit een onderzoek van BEAM, de jongerenafdeling van de EO. De Bijbel is nog steeds een veelgelezen boek onder christelijke jongeren.

Toch vindt 80% van de ondervraagde jongeren het een moeilijk boek. Daarom ontwikkelde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel.

‘Vier op de vijf jongeren uit de enquête twijfelt er niet aan dat de Bijbel waar is’, zegt Maarten Vermeulen, hoofdredacteur van EO/BEAM. ‘Tegelijkertijd vinden ze de Bijbel een moeilijk boek. Ook geven ze aan dat ze minder in de Bijbel lezen dan ze zouden willen, onder andere door tijdgebrek, geen zin en omdat ze te druk zijn met school.’

Daarom komt het NBG met deze nieuwe Jongerenbijbel, die hen helpt om te begrijpen wat er staat en wat ze eraan hebben in hun dagelijks leven. Het NBG werkte voor deze uitgave samen met Youth for Christ en EO/BEAM.

Voor en door jongeren

De Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel (BGT Jongerenbijbel) werd ontwikkeld voor en door jongeren. Jongeren hebben meegedacht met het concept, de inhoud en het design. Het resultaat is een Bijbel met creatieve opdrachten voor doeners en denkers. ‘Daardoor kunnen jongeren er niet alleen in lezen, maar ook ervaren wat God in hun leven wil betekenen’, zegt directeur Bram Rebergen van Youth for Christ. ‘Wij geloven dat zelfs tieners die nooit de Bijbel hebben gelezen, deze Bijbel openslaan. Deze sluit aan bij de belevingswereld van jongeren.’ Dat blijkt ook uit de enquête: Wen Li (15 jaar): ‘Dit is echt een Bijbel die fijn is voor jongeren die de Bijbel ingewikkeld vinden.’ En Meike (16 jaar): ‘Ik vind de Bijbel nu veel aantrekkelijker om te lezen.’

Big issues

De BGT Jongerenbijbel bevat de complete Bijbel in Gewone Taal. Er staan inleidingen in op de Bijbel en op de afzonderlijke bijbelboeken. Verspreid door deze bijbel staan ruim 350 denk- en doe-opdrachten bij bijbelteksten. Achterin zitten themapagina’s over 18 ‘big issues’ in het leven van jongeren, zoals sociale media, identiteit, pesten, seks en relaties en keuzes maken. De BGT Jongerenbijbel wordt gepresenteerd aan jongerenwerkers tijdens het Youth for Christ trainingsevent op 28 september in Woerden. Hij is verkrijgbaar voor € 49,95 via shop.bijbelgenootschap.nl of in de (christelijke) boekhandel. Link: <https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/jongerenbijbel-bgt/>

Met Bijbel, kunst en kinderen toeleven naar Kerst

Voor wie met Bijbel en kunst naar Kerst wil toeleven, is er het Adventsleesplan ‘Een nieuw begin’. Dit digitale leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap bevat elke dag een bijbelgedeelte, een pakkend citaat van een bekende schrijver en een illustratie van een Vlaams kunstwerk. Voor kinderen is er een speciale kalender.

De 16.000 papieren Adventskalenders – met dezelfde inhoud als het digitale leesplan – waren binnen drie weken op. Met Advent vorig jaar verspreidde het NBG 10.000 kunstkalenders en deden zo’n 4.000 mensen digitaal mee.

‘De combinatie Bijbel, kunst en Kerst spreekt mensen blinkbaar aan. En de mensen weten ons materiaal steeds beter te vinden’, zegt bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter, een van de samenstellers van het leesplan. ‘Met dit leesplan kun je Advent oefenen. Gaandeweg kan het je hoop en verlangen wakker maken naar bijvoorbeeld een nieuw begin.’ Het leesplan is beschikbaar via de app Mijn Bijbel. Link: <https://www.debijbel.nl/app>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Contactpersoon Anneke Commandeur

Na 8 maanden op IJsselmeerweg 19 gewoond te hebben, verhuizen wij in januari 2020 weer terug naar ons huis op Kets 34.

Met veel plezier hebben wij in de "nieuwbouw" gewoond, maar verlangen nu ook weer naar ons huis in "oud Marken"

Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor alle hulp de afgelopen maanden en ook voor allen die al weer klaar staan om ons terug te verhuizen.

Zonder jullie hadden we het echt niet gered, de chaos waar je in belandt.....

Onder leiding van Klaas Zeeman Bouwbureau is ons huis weer van boven naar beneden gerenoveerd en ik wil Klaas hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en alle bruikbare adviezen en ondersteuning die hij me gegeven heeft.

Inmiddels zijn de huizen naast ons gesloopt en wij hopen dat ze weer snel opgebouwd worden, zodat we straks na een héél jaar, weer gezellig naast elkaar kunnen wonen in het Kesterpad.

Wij wensen alle mensen **Gezellige Kerstdagen**

en een

Gelukkig en Gezond 2020

Nelly, Jennifer en Elvis

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, plantjes en andere attenties die wij hebben ontvangen na het slechte nieuws dat we hebben gekregen.

Het doet ons heel goed dat er zoveel mensen met ons meeleven.

Via deze weg willen wij ook iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en een voorspoedig nieuwjaar wensen.

Trijntje en Jan Uidam

Minneweg 8

10 april 1933



7 november 2019

Mede namens mijzelf en de kinderen willen wij iedereen bedanken die de afgelopen periode en bij het overlijden van Neeltje belangstelling heeft getoond, in welke vorm dan ook.

Speciaal dank aan Ds. H.Z. Klink, die in zeer korte tijd Neeltje goed leerde kennen en dat ook in de uitvaartdienst zo liefdevol wist te verwoorden.

Ook onze dank aan Buurtzorg Monnickendam e.o. Wat een team, met zoveel respect doen deze toppers hun werk.

Lieve mensen, wij moeten verder, ook al is dit moeilijk zonder Mem.

Nogmaals onze hartelijke dank,

Pieter Roos en kinderen

Wij willen iedereen die ons met een kaartje of attentie verraste bij de geboorte van onze dochter Lana Juliët heel hartelijk bedanken.

Wij wensen jullie Fijne Feestdagen.

Liefs Dennie en Myrna

Beste familie, vrienden en kennissen,

Bedankt voor de vele kaarten en felicitaties, die wij mochten ontvangen voor de geboorte van onze kleindochter

Lana Juliët

Het is bijzonder zoveel!

Dirk en Aaltje

KERSTMAALTIJD



Donderdag 19 december 2019 organiseren wij, zoals reeds eerder aangekondigd, een warme maaltijd voor personen van 55 jaar en ouder in de hal van de Patmoskerk. Inloop vanaf 16:00 uur.

Eerst is er een gezellig samenzijn, vervolgens een 3-gangendiner met aansluitend de voorbereiding op de komende kerstdagen.

Medewerking verlenen o.a. ds. H.Z. Klink
en de Voor Anker Band.

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Trijntje Stoker,
Kets 37, tel. 601285.

Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd! (Graag kenbaar maken bij aanmelding).
De eigen bijdrage is € 10,- p.p. Dit kunt u ter plekke voldoen. Graag gepast betalen.

Wij hopen u een mooie belevenis mee te geven, als voorbereiding op de dan naderende kerstdagen.



U kunt zich opgeven t.e.m. maandag 16 december a.s.
U hoeft GEEN eetgerei mee te nemen!

SWOM & Diaconie Protestantse Gemeente Marken

Dit evenement wordt mede gesponsord door CASCONE & Co Nederland BV