

Protestants Marken



Jaargang 13, nummer: 51

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 december 2019

Kerkdienst voor: Zondag 22 december 2019, 4e Adventszondag

Grote Kerk



10.00 uur: Ds H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes

Kosters: Kees Visser en Jan Piet van Altena

Schoollied: Lied 477

Schoollied lezen: Anna Hoftijzer

Geen crèche

Kindernevendienst: Jannie Visser-de Groot

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: Koos Zwiers (telf. 601751)

De koffie wordt verzorgd door de Diaconie



**Zondag 22 december 2019
wordt er geen Advents Vesper
gehouden in de Grote Kerk
i.v.m. volle concert agenda's.**




Kerstdienst : Dinsdag 24 december 2019


Grote Kerk: 22.00 uur

Voorganger: Ds H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes

**Muzikale medewerking door een Marker
gelegenheidsband**

**Collecte is bestemd voor: "Huis aan het
Water" te Katwoude**


Kerkdienst voor : Woensdag 25 december 2019, 1e Kerstdag


Patmoskerk

10.00 uur Ds H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes

Kosters: Jj. Commandeur en Fr. Visser

Creche: Astrid van Altena en Geertje Schouten

**Kindernevendienst: Daniëlla Springer, Gretha
Korstman, Marieke Schipper en Nathanja
Moenis**

**Eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie
Kinderen in de Knel**

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: Piet Boes (telf. 601927)



Kerkdienst voor : Donderdag 26 december 2019, 2e Kerstdag

Grote Kerk



10.00 uur Dr H. Post, Veenendaal

Organist: Hans Jütte

Kosters: Kees Visser en Jan Piet van Altena

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: Gerrit Verkade (telf. 601247)

*De koffie wordt verzorgd door de
Kerkrentmeesters*



16.00 uur KINDERKERSTFEEST

Grote Kerk

Organist: Dirk Kes

Bij de uitgang zal een deurcollecte
gehouden worden



Kerkdienst voor : Zondag 29 december 2019

Patmoskerk

10.00 uur Ds S. Hovestad-de Jong, Baard

Organist: Hans Jütte

Kosters: Jj. Commandeur en Fr. Visser

Kindernevendienst: Marianne Zwiens en
Gréthe van Belzen

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: Kees Visser (telf. 601341)



Herdenkingsdienst voor : Dinsdag 31 december 2019, Oudjaarsdag



**Grote Kerk
Herdenking Overledenen**



19.00 uur Ds H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes

Kosters: Kees Visser en Jan Piet van Altena

Eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: Siem van Altena (telf. 601663)

Kerkdienst voor : Woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaarsdag



Patmoskerk



10.30 uur Ds H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes

Kosters: Jaap Boes en Klaas Boes

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerktaxi: geen kerktaxi

De koffie wordt verzorgd door de Kerkenraad

Dagelijkse Schriftlezingen

| | | | | |
|-----------|-------------|---------|------------|------------------------------|
| Zondag | 22 december | Micha | 7:1-7 | Het recht van de sterkste |
| Maandag | 23 december | Micha | 7:8-13 | Het recht van de zwakke |
| Dinsdag | 24 december | Micha | 7:14-20 | Genade! |
| Woensdag | 25 december | Matteüs | 1:18-25 | God met ons! |
| Donderdag | 26 december | Hosea | 11:1-11 | Er is hoop! |
| Vrijdag | 27 december | Hosea | 12:1-7 | Worsteling |
| Zaterdag | 28 december | Hosea | 12:8-15 | Diep gevallen |
| | | | | |
| Zondag | 29 december | Hosea | 13:1-11 | Geen andere goden! |
| Maandag | 30 december | Hosea | 13:12-14:1 | Dom kind |
| Dinsdag | 31 december | Hosea | 14:2-10 | Uiteindelijk komt het goed |
| Woensdag | 1 januari | Jesaja | 55:1-13 | Gratis, maar niet voor niets |
| Donderdag | 2 januari | Jesaja | 56:1-8 | Gods belofte voor iedereen |
| Vrijdag | 3 januari | Matteüs | 1:1-17 | Drie keer veertien |
| Zaterdag | 4 januari | Matteüs | 1:18-25 | Blijde verwachting? |

Kerst

Een ster die stralend staat
aan een hemel die open gaat
't Is in donkere nacht
een boodschap wordt gebracht
gezongen door engelen koren
de Heiland is geboren.

Zo heeft een engel verteld
aan de herders in 't veld
ga naar Bethlehem's stal
't Is waar je vinden zal
een Kind in doeken gehuld
Gods woord is heden vervuld.

Dit Kind lang verwacht
door een wonder gebracht
ligt in een kribje neder
arm en naakt en teder.
Ziet hoe de hemelen juichen
de Koningen zich buigen.

Geboren is Gods Zoon
een Koning zonder kroon
Ga heen en zoek Het Kind
die hemel en aarde verbind.
Wie op de ster vertrouwen
gaan Gods Zoon aanschouwen.

Luitje Dorland - Commandeur

Johannes 3 vers 16

Alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Christusfeest 2019

Heer Jezus, hoe zullen wij U ontvangen?

Nog eens zal Hij verschijnen.

Als Redder van het heelal.

Die her hoofd van al de Zijnen.

Voor eeuwig kronen zal.

Wij gedenken en vieren al zo vele Jaren het Kerstfeest traditiegetrouw op 25 december. En zingen al zo lang "stille nacht, heilige nacht". Zijn we eigenlijk nog steeds verwonderd dat de Here Jezus ons levend maakt door Zijn lijden en dood? Leven we uit die verwondering? De Here Jezus vernederde zich door mens te worden. Hij leed ondraaglijke pijn en stierf voor ons aan het kruis, de vloekdood. Vergoot Zijn dierbaar bloed. Kwam op aarde om te boeten in onze plaats, voor al de zonden der wereld. Hij, God zelf, was onschuldig, maar nam onze schuld op zich, zodat wij weer rein voor de Here God staan.

Zijn we ons hier van bewust, deze Kerst? Of is de kerkgang een gewoonte geworden en een goed tijdverdrijf, en hebben we onze huizen gezellig versierd om de donkere dagen te verlichten. Er is op zichzelf niets mis met gezellige lichtjes en versiering als we in gedachten houden dat de Here Jezus het Licht der wereld is, dat schijnt in onze duisternis. Als die gedachte naar de achtergrond is verdwenen, en we onszelf voorbijlopen met al hetgeen er tijdens en rond de Kerst georganiseerd moet worden, laat dan deze Kerst weer een echt Christusfeest worden. Dat we in ootmoed onze Heiland de Here Jezus danken voor alles dat Hij voor ons heeft volbracht, ter volkomen verzoening van al onze zonden. In het diepgevoeld besef dat Hij het kruis voor ons heeft gedragen, en nu voor ons een plaats bereidt uit pure genade, zonder enige verdienste onzerzijds. Velen mochten ons voorgaan en Thuis komen. Dat ook wij eens mogen Thuiskomen en onze geliefden mogen weerzien. Wat een zaligheid dat we dan de Here God, onze Vader, en onze Heer Jezus Christus mogen ontmoeten, omdat we door Hem gerechtvaardigd zijn. Dat we dan samen met hen die ons voorgingen, eeuwig de Heer mogen loven en danken. Glorie aan God!

J. Visser-Pereboom

Voorbede

1. Voor de jonge gezinnen. Dat ze tijd met elkaar vinden om samen uit Uw woord te lezen.
2. Maak van onze Gemeente Heer, een baken van hoop.
3. Heer Jezus wij verlangen er naar dat Uw liefde doorwerkt in ons handelen.
4. Voor de verpleegsters en mantelzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
5. Wees met Uw volk Israël. Maak hun strijd niet te zwaar. Bescherm hen.
6. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
7. Voor hen die rouw dragen. U wil onze Trooster zijn.

Ria Kaars

Als het nacht is in je leven
 en je liefde is ondergegaan,
 kijk dan naar boven
 en zie de sterren en de maan.
 Ze geven licht in je leven.

Koster J. Blijleven

Opbrengst collecten

| | |
|---|----------|
| De eerste collecte bestemd voor Ronoylion | € 211,55 |
| De tweede collecte bestemd voor de Kerk | € 180,55 |

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

De opbrengst van de Zendingskisten in de periode van

16 september 2019 t/m 15 december 2019 heeft het mooie bedrag opgebracht van:

€ 792,77

Bestemd voor

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

Kerkzitters - Vreemdelingenbus Grote Kerk 2019

Al jaren kunnen wij steunen op een grote groep vrijwilligers, die als gastheer of gastvrouw op willen treden om zo de toeristen in onze Grote Kerk te ontvangen.

Ze maken een praatje met de gasten, beantwoorden vragen en geven informatie over Marken, over de Grote Kerk en over onze Protestantse gemeente.

Dat de toeristen de warme ontvangst en de informatie die zij krijgen van onze **kerkzitters** waarderen, blijkt wel uit de reacties die ze in ons gastenboek schrijven en uit de opbrengst van de 'vreemdelingenbussen'.

Afgelopen seizoen heeft namelijk het mooie bedrag van € 2.493,22 opgeleverd. Hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee.

Daarom willen wij alle kerkzitters heel hartelijk bedanken voor hun inzet als gastvrouw / gastheer.

We hopen ook volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.

Mocht u ook eens een keer gastheer of gastvrouw willen zijn, neem dan contact op met de secretaris van het college van Kerkrentmeesters, Jan Sijmen Roos, De Pieterlanden 1, tel: 06-10908437.

Liturgie

Zondag 'Rorate coeli' ('Dauwt, hemelen', Jesaja 45 vers 8a) 4e van Advent, 22 december 2019 om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente te Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Intredepsalm: Psalm 19 vers 1.

Aansteken adventskaarsen.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Voordracht schoollied: Lied 477 'Komt allen tezamen', couplet 1.

Zingen Lied 477 couplet 1 en 4.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 439 'Verwacht de komst des Heren', couplet 1.

Regels ten leven.

Lied 439 couplet 2 en 3.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Eerste lezing uit het Oude Testament: Jesaja 7,10-17 (lector).

Antwoord-psalm: Lied 435 'Hef op uw hoofden, poorten wijd', couplet 1, 3 en 4.

Tweede lezing uit de brieven: Romeinen 1,1-7 (lector).

Halleluja-lied: Lied 438 'God lof! Nu is gekomen', couplet 1 en 2.

Evangeliëlezing: Matteüs 1,18-25 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 438 couplet 3 en 4.

Verkondiging: 'God hulpbehoevend?!'.

Lied 441 'Hoe zal ik U ontvangen', couplet 1, 6, 8 en 10.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 157a 'Mijn ziel maakt groot de Heer', couplet 1, 2 en 4.

Zegen.

Gezongen 'amen'.

KERSTNACHTDIENST 2019

Het Christelijk Jeugdwerk Marken nodigt u van harte uit voor de Kerstnachtdienst, welke wordt gehouden in de Grote Kerk op

dinsdag 24 december om 22:00 uur

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar geen samenzang voorafgaand aan de dienst, maar starten we gewoon om 22.00 uur na het luiden van de klok. Dit jaar wordt de muzikale medewerking verleend door een **Marker gelegenheidsband** en onze organist **Dirk Kes**.

Dominee Klink zal de dienst leiden. De schriftlezingen zullen worden gelezen door **Fleur Janssen, Selena Kamstra** en **Britt Peereboom**.

De collecte is bestemd voor **Huis aan het Water** in Katwoude.

Huis aan het Water is een Stichting zonder winstoogmerk die mensen met kanker en hun naasten mogelijkheden wil bieden om te leren leven vanuit een veranderd perspectief.

Huis aan het Water is een plek waar iedereen die te maken heeft met kanker ongeacht leeftijd, ziektefase, prognose of stadium van het ziekteproces, terecht kan. Hier kunnen mensen werken aan hun conditie, informatie vinden, professionele hulp krijgen en bovenal een luisterend oor vinden.

Met de opbrengst van onze collecte kunnen mensen geholpen worden hun eigen weg te vinden om met de ziekte om te gaan in een warme en gastvrije omgeving met een prachtig uitzicht over de Gouwzee.

Je kunt iets voor een ander betekenen!!

Wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.

Na de dienst bieden wij u graag, in samenwerking met de SMJ, een kopje warme chocolademelk en kerstbrood aan in de kerk.

Wij zien u graag op Kerstavond, 24 december.

Het Christelijk Jeugdwerk Marken

Wij wensen u allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar !!



Liturgie

Woensdag 25 december 2019 Kerstdag 'Puer natus est' ('Het Kind werd geboren', Jesaja 9,5) om 10.00 uur in de Patmoskerk, met medewerking van een Marker gelegenheids-koperensemble. Protestantse Gemeente te Marken

Muziek als voorbereiding op de opgang: 'Enatus est Emanuel' (Geboren is Immanuël) van Michael Praetorius (1571-1621)

Opgang

Consistoriegebed.

Mededelingen en kind hangt ster in de boom.

Intrede

Intredepsalm: Psalm 75 vers 1 en 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 481 'Hoor, de engelen zingen de eer', couplet vers 1, 2 en 3.

Geloofsbelijdenis. ..

Lied 486 'Midden in de winternacht', couplet 1 t/m 4.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Eerste lezing uit het Oude Testament: Jesaja 52,7-10 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 98 vers 1 en 3.

Tweede lezing uit de brieven: Hebreeën 1.1-12 (lector).

Halleluja-lied: Lied 518 'Hoe helder staat de morgenster', couplet 1 en 6.

Evangeliëlezing: Johannes 1,1-14 uit NBG-51 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 503 'Wij staan aan een kribbe', couplet 1 t/m 4 (Willcocks zetting).

Verkondiging: 'Hoe oud ben je?'.

Lied 474 'Loof God, gij christenen, maak Hem groot', couplet 1, 2, 3 en 6.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven.

Kinderen trakteren terwijl koperensemble 3 zettingen van 'Ein Kind geboren zu Bethlehem' muzikaal neerzet.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 487 'Eer zij God in onze dagen', couplet 1 t/m 3.

Zegen en gezongen 'amen'.

Muziek: orgel en koperensemble 'God Rest Ye Merry Gentlemen'.

Het gelegenheids-koperensemble bestaat uit: Klaas Kes, Carla Schipper, Trijntje de Waart, Jaap Schipper en Henk Zeeman.



KINDERKERSTFEEST 2019



Tweede kerstdag om 16.00 uur zal het 25^e Kinderkerstfeest gehouden worden.
Rond **15.55 uur** zullen we beginnen met de samenzang in de Grote Kerk

De 11-jarigen hebben een prachtige musical en een afscheidslied ingestudeerd.
De andere kinderen zullen u twee mooie liedjes laten horen die zij de afgelopen weken hebben ingestudeerd.

Ouders, kinderen en alle belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd om samen met ons het kerstfeest te komen vieren.

De 11-jarigen, die meespelen in de musical, worden om **14.45 uur** in de Grote Kerk verwacht.

Aan het einde van de kerstviering zal een deurcollecte gehouden worden.

Dan graag nog even uw aandacht voor het volgende:

- Aanstaande zondag 22 december 2019 zal, tijdens het zondagsschooluurtje, de generale repetitie voor **alle** kinderen die deelnemen aan het Kinderkerstfeest plaatsvinden in de Grote Kerk.
- Zondag **12 januari 2019** beginnen we weer met de zondagsschool. Fijne dagen allemaal en tot volgend jaar

KERST-EDITIE ELISABETH

Ook dit jaar vindt u weer de Elisabethbode bij het laatste kerkblad van dit jaar!

We houden de goede gewoonte erin deze speciale editie bij alle kerkbladabonnees aan te bieden; de vaste abonnees krijgen hem dit keer ook via het kerkblad en niet in de bus.

Dit mooie blad met interessante reportages en interviews blijft de trouwe lezer toch boeien... omdat het over gewone mensen zoals u en ik gaat.

Ook de diepgaande bijbelstudies en gedichten maken dit blad het lezen waard.

Mocht u denken na het lezen van deze Kersteditie: ik wil dit blijven lezen, neem dan een goed voornemen voor het nieuwe jaar en meld u aan als abonnee. Dit kan door contact op te nemen met Anneke Commandeur, via de telefoon, 601558 of via een mailtje naar:

annekecomkroes@gmail.com

En als u hem heeft uitgelezen, geef hem dan door want bij het oud papier gooien kan altijd nog!

De Zendings- & Evangelisatiecommissie wenst u via deze weg
hele goede en gezellige Kerstdagen en Gods zegen
voor het komende nieuwe jaar 2020 !



Vanuit de pastorie

Advent en kerst 2019

Het waren mooie vespers in de Grote Kerk. We hebben er ons hart aan op kunnen halen terwijl we ons voorbereiden op het naderende kerstfeest. Marken raakt steeds meer in feesttooi. Al die lichtjes. Dan denk ik steeds weer als ik er naar kijk: Zo is Christus. Hij is het Licht van de wereld! En dat licht is het Leven voor de mensen. Zo: alvast een heel klein tipje van de sluier opgelicht waarover het gaat met Kerst. Iedereen is welkom om 10.00 uur in de Patmoskerk. Komt allen tezamen.

Follow Me

Natuurlijk staat de mooie uitnodiging voor Follow Me bij iedere jongeren van 12 tot en met 16 jaar op een prominente plek in hun slaapkamer. Zo vergeten jullie niet op dinsdag 7 januari 2020 om 20.30 uur te komen naar het Gebouw.

Het is niet nodig je aan te melden, gewoon komen. Ik kijk er echt naar uit jongelui! Laten we er met elkaar tien mooie avonden van maken, waarin we van en met elkaar leren Jezus te volgen. Graag ga ik een tijdje met jullie op weg. En je wordt er uiteindelijk echt gelukkig van. Is het niet voor nu, dan wel voor later.

O ja. Wat de ondersteuning van de ouders betreft bij het stimuleren van hun kinderen om naar FM te gaan zit het volgens mij wel goed, als ik zo de geruchten in de wandelgangen verneem.

Gemeenteavond

Op de gemeenteavond in november jongstleden is het idee geopperd een tweede te organiseren waarin jullie met mij in gesprek kunnen gaan over mijn bevindingen tot nu toe en om met elkaar te praten over ideeën voor de toekomst. Inmiddels hebben we een datum geprikt die je alvast kunt noteren in de agenda: maandag 3 februari 2020 om 20.00 in de Patmoskerk. Dit alles onder het voorbehoud van Jacobus - uiteraard.

Bedankt

Bij tijd en wijle kleppert de brievenbus van de pastorie. Leuk al die kerstkaarten. We zijn zelf niet meer zo van de kaarten. Misschien ergens wel jammer. Best mooi te merken dat er aan je wordt gedacht. Bedankt iedereen!

Groet

Mooie en goed gevulde dagen. Maar deze feestelijke dagen worden ook wel omgeven voor verdriet. Hopelijk valt er ook iets van het licht van de hemel in ons verdriet, komend Kerstfeest. In elk geval wensen wij iedereen een zalig Kerstfeest – in de goede betekenis van het woord. Gegroet!

Ds. H.Z. Klink

hzklink@icloud.com of 0299 203076

Kerstgroet uit Veenendaal

De afgelopen dagen gaan onze gedachten en gesprekken nogal eens over mensen van Marken. Want bijna elke dag zijn er weer kerstkaarten met wensen en lieve woorden van mensen van Marken. Kaarten die bij ons mooie herinneringen oproepen.

Naast de wensen en lieve woorden wordt dan ook vaak gevraagd: Hoe is het met jullie, zijn jullie alweer gewend en hoe is het met het werk?

Nou, met ons is het goed, dat als eerste. Wij zijn gezond, onze woning is goeddeels op orde en het werk begint ook op stoom te komen.

Toch is het nog erg wennen. De gemoedelijkheid en kleinschaligheid van een dorpsgemeente is niet meer. De plek is bekend en tegelijk zijn wij vreemd. Wij wonen in ons eigen huis, maar het moet nog ons thuis worden. En zo is het ook met de gemeente en veel andere dingen. Het is goed, maar voelt het nog onwennig. Dit is natuurlijk niet vreemd en ook zeker niet erg, het is iets wat bij verhuizen hoort.

Het is fijn om weer dichterbij onze kinderen en kleinkinderen te wonen. Op zaterdagochtend langs de lijn om onze kleinzoon Hidde aan te moedigen of helpen bij het plaatsen van een nieuwe keuken bij één van onze dochters. Dingen die wij vanaf Marken niet zomaar even konden doen en die nu binnen handbereik liggen.

Wij hebben ook nog een heugelijk feit te melden. Begin november zijn wij weer oma en opa geworden van een mooie kleinzoon, Lasse. Lasse is de zoon van onze dochter Johanneke en haar man Frans, die in 2015 op Marken zijn getrouwd.

Dan is het echt heel fijn en praktisch om dichtbij te wonen, zodat wij er voor hen kunnen zijn en er ook vaker van kunnen genieten. Het gaat goed met ze dus alle reden tot dankbaarheid.

Zoals gezegd, het gaat goed met ons en het is goed om weer in Veenendaal te wonen. Eerder dan gedacht, maar ja, zo kan het gaan en zo is het goed.

Wij zeggen tegen ieder die ons een kaart stuurde, heel hartelijk dank. Het doet ons goed te weten dat er aan ons gedacht wordt en dat is aan onze kant ook zo. Wij kijken nog vaak op de website van Markersnieuws.com.

Wij wensen alle Markers een gezegend kerstfeest en een mooi en gezond nieuw jaar.

Vaya con Dios en à Dieu!

Hartelijke groet van,

Gerda en Kees Kersbergen.



Overleg tussen de werkgroep Zorg en Welzijn van de Eilandraad en de Protestantse Gemeente Marken.

Ruim vier jaar geleden (in september 2015) werden de kerkrentmeesters benaderd door de werkgroep Zorg en Welzijn van de Eilandraad met de vraag wat de Protestantse Gemeente Marken ervan zou vinden als er bij de Patmoskerk zorgappartementen voor Markers gebouwd zouden worden.

In die periode was de werkgroep nog in gesprek met 'De Herbergier' (kleinschalige woonvorm voor volwassenen met een geheugenprobleem) over een plan om 13-16 zorgappartementen te realiseren op Marken, bijvoorbeeld op de strook grond ten westen van de Patmoskerk, grond die toen (en nu nog) eigendom was van EVEAN.

In oktober 2015 hebben de kerkrentmeesters na overleg met de kerkenraad aan de werkgroep laten weten in principe welwillend te staan tegenover hun verzoek, maar dat dit nog te weinig concreet was om er definitief ja of nee op te antwoorden.

In augustus en september 2019 vonden er vervolggesprekken plaats tussen de kerkrentmeesters en de werkgroep Zorg en Welzijn.

De keuze voor mogelijke partner 'De Herbergier' was in 2019 inmiddels gewijzigd in een keuze voor een andere partner namelijk 'Buurtzorg'. De locatie bij de Patmoskerk kwam concreter in beeld door het afketsen van de locatie bij de Wittewerf en het steeds minder kansrijk worden van een mogelijke realisatie van zorgappartementen op de locatie van de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan.

In november 2019 liet de werkgroep aan ons weten dat het ontwikkelen van zorgappartementen gecombineerd met jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan definitief van de baan was. Men wilde nu graag verder praten met de Protestantse Gemeente Marken over een mogelijk plan bij de Patmoskerk. Dit resulteerde in verder overleg met de werkgroep op 9 december 2019 waarin verschillende mogelijkheden werden besproken over de bouw van 12 zorgappartementen binnen het bouwvlak van de bijgebouwen van de Patmoskerk en op de driehoekige strook grasland gelegen aan de noordkant van de Patmoskerk. Een en ander uiteraard zonder verlies van vierkante meters aan kerkelijke ruimte. Daarna zal de werkgroep weer verder gaan overleggen met 'Buurtzorg' en het resultaat daarvan terug melden aan de kerkrentmeesters.

Zodra er meer duidelijkheid over is zullen wij u verder informeren.

Cees Visser, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon en mijn broertje

Maasdijk 214
4827 MA Breda

T: 0633761773
R: 0612820243

Vanaf 1 maart wordt ons nieuwe adres:
Soeloop 16
5584 WN Heesch

Bas Julian

10 december 2019
08:35 uur 4174 gram 56 cm

Trotse ouders en zus:
Tim, Rosaline en Livia Wilke - Zeeman

Als je ouder wordt
 en niet meer weet waar je bent,
 Als je mensen ziet,
 maar ze niet echt meer herkent,
 Als je toch blijft strijden
 om bij ons te leven,
 dan hopen wij dat je nu
 de rust is gegeven

Na een lange periode van afnemende lichamelijke en geestelijke gezondheid is overleden onze (schoon)vader en bap

Jan Appel

Sinds 1 februari 2007 weduwnaar van Neeltje Janssen

Marken, 20 december 1930

Wognum, 13 december 2019

Aaltje en Jacob
 Marco en Kimberley
 Viola
 Fabian en Eleftheria

Cornelis en Anja
 Jeffrey en Anouk
 Demy

Dirk en Willy Diana
 Lars en Chiara
 Kelsey en Ramon

Jan Simon en Astrid
 Ferron

Correspondentieadres: J.S. Appel, Noorderwerfstraat 24, 1156 AH Marken

Ta verblijft in zijn kamer in verzorgingshuis Sweelinckhof Villa C waar we in familiekring om hem heen zijn.

De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 18 december om 14.00 uur in de Grote Kerk te Marken. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren vanaf 13.15 uur in de Grote Kerk. Na de dienst zal de begrafenis plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis bent u uitgenodigd voor een informeel samenzijn in Restaurant de Taanketel, Havenbuurt 1 te Marken.

Dank aan de fijne medewerkers van verzorgingshuis Sweelinckhof Villa C, voor hun liefdevolle zorg aan Ta.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lieve bap,

Voor jou ging het
sterven niet ineens.

Je hebt er moedig voor gestreden.

Niemand kan weten wat
je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.

Naast verdriet is
er ook dankbaarheid.

Want jij was uniek
als onze lieve bap.

Rust zacht bap.

Marco en Kimberley

Jeffrey en Anouk

Lars en Chiara

Ferron

Viola

Demy

Kelsey en Ramon

Fabian en Eleftheria

Je vader blijft je vader
Zo eigen en vertrouwd
Je wilt hem niet graag missen
Omdat je van hem houdt
Maar eens dan komt de dag
Dat je hem moet laten gaan
Een lege plek, dat doet zo'n pijn
Maar in gedachten zal hij altijd bij je zijn

Droevig zijn wij door het overlijden van Jan Appel, de vader van mijn schoonzoon, onze zwager en oom.

Wij wensen Dirk, Willydiana, Lars, Kelsey, Ramon, Chiara en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd

Cees en Neeltje
Wijnand en Leona
Kenneth
Jayden
Quinten

Als de geest niet meer wil
 En het leven wordt een lijden
 Kan men dankbaar zijn
 Dat God het komt bevrijden

In zijn eigen wereld, waarin hij steeds verder van ons af kwam te staan, is overleden mijn lieve broer,
 zwager en oom

Jan Appel

Wij wensen Aaltje en Jacob, Kees en Anja, Dirk en Willy-Diana, Jan-Simon en Astrid en de kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Kees Appel en Aaltje Appel - Zondervan

Pieter en Neeltje
 Dirk en Charlotte
 Simon en Micke

Simon en Sjoerdy Neeltje
 Marie en Cees
 Frits en Monique

*Het levenspad is afgelopen,
 de grens bereikt met laatste kracht.
 De hemel gaat nu voor hem open,
 hij is voor eeuwig thuis gebracht.*

Op 13 december bereikte ons het droevige bericht dat, **Jan Appel**, de bappe van Kelsey en Lars, (schoon)vader van Dirk en Willy Diana, is overleden. Wij wensen jullie samen met de rest van de familie heel veel sterkte met dit verlies.

Pieter en Christina
 Ramon
 Larissa

In gedachtenis aan

Jan Appel

*overleden op 13 december 2019 in de leeftijd van 88 jaar en sinds 1 februari 2007
weduwnaar van Neeltje Janssen*

Het leven doet wat met mensen. Vanzelfsprekend zou je zeggen. Gelukkig ook. Geniet ervan in dankbaarheid naar de Here God. Maar je kunt door wat dit leven met je doet ook zomaar de weg kwijtraken. Daar is niet zoveel voor nodig. Jan raakte nooit de weg kwijt in zijn leven. Nee, ook niet toen zijn geestelijke gezondheid achteruitging. Ook toen raakte hij de weg niet kwijt. En dat is minder vanzelfsprekend dan je zou denken.

Jan was een aimabel mens. Gevoel voor humor was hem niet vreemd. Met iedereen maakte hij een praatje. Praten dat kon hij. Zeker als het over zijn werk bij de Melkunie ging. Dan moest je het verhaal soms gewoon afbreken. Het bracht zijn betrokkenheid aan het licht. Zo was Jan. Niet alleen op zijn werk, maar ook hier op Marken, en in zijn gezin. De kinderen koesteren mooie en dankbare herinneringen aan hun ta. Bij hem en bij mem was nooit iets teveel.

Dat het anders had gekund laat zijn levensverhaal zien. De eerste twee decennia van zijn leven waren beslissend. Het overlijden van zijn jongere broertje Dirk had er zomaar toe kunnen leiden dat Jan de weg kwijtraakte. Maar het geloof dat hij bij zijn moeder zag was sterker. Goddank! Jan vond daardoor wegen in zijn hart die hem bij de Here God brachten – en hielden.

In de uitvaartdienst op zijn begrafenis lazen we die mooie woorden uit Psalm 84. Jan heeft in zijn hart de wegen naar de levende God gevonden en daardoor raakte hij de weg niet kwijt. Daarin is hij voor ons een voorbeeld. Jan was iemand die hield van de verhalen uit de bijbel en van bijbelse figuren zoals David, een man naar Gods hart. Ook al ging in zijn leven niet alles goed. Wie gelukkig wil worden doet er goed aan de wegen in zijn hart te zoeken die hem of haar naar Christus leiden. Daarom is het zo goed jezelf als mens en je menselijke hart te leren kennen. Wie daarin God zoekt zal Hem zeker vinden. Dan raken ook wij de weg nooit kwijt!

Ds. H.Z. Klink

Plotseling is van ons heengegaan onze lieve dierbare vader,
schoonvader en opa. We zullen je voor altijd missen.

Hein Peereboom Pzn

* Marken, 27 december 1956

† Amsterdam, 14 december 2019

Johan & Suzanne
Anne & Femke

Marije & Tom
Luc & Stijn

Correspondentieadres:
Familie Peereboom – Lage Hoek 67, 1689 CP Zwaag

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 20 december 2019 om 14.00 uur in
de Patmoskerk, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Marken.

Gelegenheid tot condoleren is voorafgaand aan de afscheidsdienst vanaf 13.15
uur in de Patmoskerk.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om koffie te drinken in de hal van
de Patmoskerk.

Bloemen worden op prijs gesteld.

Nooit meer je stem.
Nooit meer je lach.
Nooit meer samen genieten
Van een mooie dag.

Je handen hebben voor ons gewerkt,
Je hart heeft voor ons geklopt.
Om wat je was, zijn we je dankbaar.
Om je heengaan treuren wij.

Niets is meer hetzelfde in ons leven
Maar het houden van jou
En alle herinneringen zijn gebleven...

Je moet niet altijd over morgen dromen,

dat is zo ver en dikwijls nog zo vaag.

Je weet nooit hoe lang God je nog laat leven, dus:

Leef vandaag!

Heel plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve broer en oom

Hein Peereboom

Neeltje en Jaap

Pietertje en Jan

Klaas

Sylvia en Jacob

Anja en Cornelis

Kinderen en kleinkinderen

Soms is het leven als een spat water

Soms spat het uiteen en is er geen later...

Onze **oom Hein** is plotseling overleden.

Wij wensen Johan en Suzanne, Marije en Tom, Anne, Femke, Luc en Stijn veel sterkte toe.

Neven en nichten familie Peereboom

In gedachtenis aan

Hein Peereboom

overleden op 14 december 2019 in de leeftijd van 62 jaar

Een piep in je oren na een enorme dreun. Verdoofd gevoel. Desoriëntatie: waar ben ik? Zoiets, maar mogelijk erger. Radeloos misschien? Zou je zo kunnen beschrijven wat er door je heengaat als je wordt gebeld met de mededeling dat je vader is overleden? Ach: zijn er wel woorden voor? Wie het heeft ervaren, weet het. Alleen zij.

Zaterdag 14 december overleed Hein – plotseling. Zonder echt aanwijsbare reden. Hij laat twee kinderen achter en vier kleinkinderen. ‘Behulpzaam’, dat is wel het woord dat er uitspringt. Maar dan wel met liefde en betrokkenheid. En een beetje mopperen natuurlijk. De relatie met Johan en Marije en hun levenspartners, Suzanne en Tom, was er de laatste jaren sterker op geworden. Dat kwam door de moeilijke periode die Hein doormaakte. Zijn kinderen hebben hem er doorheen gedragen. Wat hebben jullie dat goed gedaan! Want dat had Hein wel verdiend, met zijn tomeloze inzet voor alles wat te maken had met schaats en bal. En om niet te vergeten alles wat hij voor jullie deed. Taxi-chauffeur-spelen, oppassen, dieren verzorgen, klussen, noem maar op. Ta deed het. Met liefde en zorgzaam.

Maar nu? Waar moet je het dan zoeken? Waar komt onze hulp vandaan? Onze hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 121). Ik weet niets anders waar ik mij aan kan vasthouden en hopelijk jullie ook. Wanneer wij moe zijn, en slapen gaan, bidden we soms samen met onze kinderen: ‘Ik ga slapen, ik ben moe’ en verder ‘Heer houd ook deze nacht trouw over mij de wacht’. Dat kinderlijke onbevangen vertrouwen op Christus, laten we dat proberen vast te houden. Nee, ga er op staan, leun er tegenaan, schuil er in, berg je er in op. Want de Heer houdt de wacht over jullie, van nu tot in eeuwigheid. Zo zal het zijn, amen!

Ds. H.Z. Klink

Er zijn geen woorden voor iemand
 van wie je weet zij redt het niet.
 Je streeft haar wangen, je ziet haar ogen,
 je bent bevangen door verdriet.
 fink was je, je hele leven,
 sterk ben je tot het einde geleven.
 Vergeten doen we je niet.
 Lieve mem, rust zacht.
 We weten dat er iemand op je wacht.

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
 dieper dan ik mijzelf ooit ken,
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
 Gij volgt mij waar ik zit of sta.
 Wat mij ten diepste houdt bewogen,
 † ligt alles open voor uw ogen.
 (Psalm 139 : 1)

Heel verdrietig, maar dankbaar voor het lange leven dat wij samen met haar mochten delen, delen wij u mee dat is overleden onze mem, schoonmoeder, bessie en overgrootmoeder.

Trijntje Kes

Echtgenote van Pieter Springer †

* 05-08-1928

16-12-2019 †

Pieter Cornelis en Sijtje
 Esther en Jan Cornelis
 Olaf
 Danielle en Pieter Henri
 Christo
 Martijn en Tanja
 Jiddo en Famke
 Esmee

Klaas en Nelie
 Rosaljen en Rahmon
 Isabel en Sander

Aaltje en Willem Jan
 Liselotte en Remco
 Katinka
 Sofieke en Timo

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 23 december om 14:00 uur in de Palmoskerk te Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Voor aanvang van de afscheidsdienst is er vanaf 13:15 uur gelegenheid tot condoleren in de hal van de Palmoskerk.

Na de teraardebestelling is er nog gelegenheid om koffie te drinken in de hal van de Palmoskerk.

Correspondentieadres:
 Westerstraat 18, 1156 AD Marken

Mem is thuis, waar we de komende dagen in kleine kring bij elkaar willen zijn.

Lieve Peet Trijn

Je strijd is over
 En ook je pijn
 Een ieder denkt
 Zo zal het wel beter zijn
 Maar het is voorbij
 En dat doet zeer
 Want wij beseffen heel goed
 Wij zien Peet niet meer

Wij zijn verdrietig, maar ook dankbaar, dat wij deel uit mochten maken van
 haar liefde en aandacht

Trijntje, Piet, Fanny, Alex, Senna, Kyan, Mario en Anne

“Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
 Nimmer klagend, altijd stil dragend,
 Moedig ging je door, steeds weer,
 tot op het laatste moment,
 het wilde niet meer”

Tot ons verdriet moeten we afscheid nemen van onze Peet

Trijntje Springer Kes

We wensen kinderen, klein en achterkleinkinderen veel sterkte toe

De kinderen en kleinkinderen van Ome Boes en Peet Neel

Lieve Bessie,

Hoe mooier de herinnering
 hoe pijnlijker is ons verdriet.
 Wij danken je voor wie je was
 en wat je in ons achterliet.

Liselotte, Katinka en Sofieke

Het is goed zo
 Als het leven niet meer gaat zoals je had gewild
 Als veel je wordt ontnomen
 Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
 Als het leven niet meer leven is
 Dan komt de tijd dat je verlangt naar rust
 Deze tijd is gekomen

Na een periode waarin zijn gezondheid achteruit ging, is rustig ingeslapen
 mijn man, onze lieve ta, schoonvader en trotse Bab

Cornelis de Waart

Cees

*23-9-1932

+16-12-2019

Geertje de Waart – Dorland

Trijntje en Jan
 Yvette en Robert
 Jacqueline en Ruben

Louise en Frans
 Mike en Kenza
 Laila

Dirk en Ivette (in liefdevolle herinnering)
 Daphne
 Stan

Aida en Erik
 Charell en Sjoerd
 Lara May

Correspondentieadres:
 Moeniswerf 1
 1156 DA Marken

De afscheidsdienst is op zaterdag 21 december om 11.00 uur in dorps huis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken.
 Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren vanaf 10.15 uur.

Na afloop nodigen wij u uit voor een kop koffie in dorps huis Het Trefpunt.

*Onze dank gaat uit naar de huisartsen S. Tak en I. Mooij, alsmede naar de dames van
 Thuiszorg "De Zorgcirkel", voor de goede verzorging.*

Cees heeft aangegeven: liever geen bloemen

Elke dag een stapje dichters naar het eind.
 Elke dag een beetje van je kracht verkleind.
 Elke dag wat zwaarder wat je torsen moet.
 Doch al gaande wetend, eens komt alles goed.

Verdrietig hebben wij vernomen dat rustig is ingeslapen onze zwager en oom

Kees de Waart

Wij wensen Gaartje, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Jaap † en Neeltje
 Aaltje en Dirk †
 Jan en Luutje
 Neven en Nichten

Sterk zijn betekent soms

dat je op moet geven

Het betekent soms een traan

Sterk zijn betekent soms

dat je niet naar meer moet streven

Het betekent soms

dat je het moet laten gaan

*Van alles geleefd, van alles gedaan,
 laat mij nu maar rustig gaan*

Lieve bab, rust zacht

Liefs van je kleinkinderen en achterkleindochter,

Yvette, Robert, Jacqueline, Ruben, Mike, Kenza, Laila, Daphne, Stan, Charell, Sjoerd en Lara May

*'t Scheepke onder Jezus'hoede,
met zijn kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog.*

Zacht en kalm is van ons heengegaan onze ta en bap

Jaap Kaars

Weduwnaar van Wolmet Schouten sinds 8 augustus 2005

** 18 juli 1934*

† 17 december 2019

*Dirk en Geertje
Lotte*

*Lijsje en Bertus
Wendy
Steffan*

Klaas Cornelis

*Marken, 17 december 2019
Kerkbuurt 152, 1156 BR Marken*

Wij zijn bijzonder dankbaar dat we onze vader tot het laatst toe thuis konden verzorgen dankzij de enorme inzet van het personeel van Buurtzorg en onze huisartsen. Ook dank aan ds. Klink voor zijn vele bezoeken.

De rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 24 december om 13.00 uur in de Grote Kerk op Marken, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de algemene begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er vanaf 12.15 uur gelegenheid tot condoleren in de Grote Kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid om koffie te drinken in Bistro de Verkeerde Wereld, Buurterstraat 20 te Marken, waarbij u van harte welkom bent.

Geen bezoek aan huis

's Avonds in het donker,
dan kijk ik naar de maan.
En zie tussen alle sterren,
jouw sterretje staan.

Het is de allermooiste,
hij geeft het meeste licht.
En als ik heel goed kijk,
zie ik jouw gezicht.

Ik mis je hier beneden,
en denk heel veel aan jou.
Zachtjes fluister ik naar boven,
dat ik zielsveel van je hou.....

Wendy, Steffan en Lotte

Vier handen, werden twee.
Twee zielen, werd één.
Triljoen mooie woorden,
maar voor dit moment geen één.

Dankbaar voor onze vriendschap,
lieve bap ga nu maar en rust heel zacht.
De herinneringen aan vroeger,
geven mij vandaag de kracht

Om je los te laten,
je te laten gaan.
En toch van binnen,
dicht naast mij te laten staan.

Wendy

Wij ontvingen het bericht van het overlijden van de (schoon) vader van onze vrienden Dirk en Geertje.

Wij wensen, Dirk, Geertje en Lotte en verdere familie veel sterkte toe de komende tijd.

In gedachten zijn we bij jullie.

Anja en Theo, Grietje, Erna en Edward, Astrid en Cees,
Miranda en Cornelis, Janny en Roel, Diana en Klaas.

Je hebt je Ta niet verloren
 Daarvoor gaf hij teveel
 Wat hij zei, dat blijf je horen
 Van wat je bent is hij een deel
 Je komt hem overal nog tegen
 In wat je doet en in wat je laat
 Hij was en blijft voor jou een zegen
 Waarvan het spoor steeds verder gaat

Op dinsdag 17 december kregen wij het droevige bericht van het overlijden van de vader van onze vriendin Lijsje.

Wij wensen Lijsje, Bertus, Wendy, Steffan, Dirk , Geertje, Lotte en Klaas-Cornelis heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Anja en Theo

Janita en Johan

Janny en Roel

Wilma en Jeroen

Het levenspad is afgelopen
 De grens bereikt met laatste kracht
 De hemel gaat nu voor hem open
 Hij is voor immer thuisgebracht.

Na een periode van afnemende gezondheid is dinsdag j.l. overleden de vader van onze vriend Dirk

Jaap Kaars

Wij wensen Dirk & Geertje, Lotte, Lijs & Bertus, Wendy, Steffan en Klaas Cornelis veel sterkte toe met het verlies van hun vader, schoonvader en bap.

Pieter en Neeltje
 Hein Pieter en Hedwig
 Edward en Erna
 Klaas Dirk en Neeltje
 Pieter en Christina
 Johan en Neeltje
 Jaap en Daniëlle

Herinnering

Aankondiging

Artikelen voor de VOEDSELBANK uit (kerst)pakketten die niet worden gebruikt

Na het geweldige succes van voorgaande jaren gaan wij deze actie herhalen.

Velen van ons hebben van onze werkgevers, vrienden etc. een kerstpakket ontvangen. Altijd geweldig leuk en lekker, maar er zit altijd wel wat tussen wat je niet echt gebruikt of lekker vindt (etenswaar etc.). Wat doe je, je legt het in de koelkast, bewaart het totdat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken en dit uiteindelijk met het vuilnis wordt afgevoerd. Jammer en (dood)zonde.

Wij vragen daarom:

- Heeft u artikelen in uw kerstpakket die u niet gebruikt?
- Heeft u verder nog artikelen in uw keuken-/koelkast die u niet gebruikt?
- Of zegt u; ik draag de voedselbank zo wie zo een warm hart toe.
- Gaat u boodschappen doen; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

U kunt dit inleveren in het Deen-filiaal op:

Vrijdag 3 januari van 10:00 tot 17:00 uur
en

Zaterdag 4 januari van 09:30 tot 12.00 uur

Wij hebben een stalling met de meest nodige/houdbare artikelen voor u in de winkel klaargezet.

Mocht dit tijdstip u niet uitkomen, dan mag u het ook afgeven bij Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12, telefoonnr. 601241 of Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8, telefoonnr. 601474.

Trijntje en Willy zullen met de nodige hulp de ingeleverde artikelen zaterdag 4 januari na 12.00 uur bij de voedselbank in Purmerend afleveren. Wij maken daar veel mensen heel gelukkig mee. Wij rekenen graag weer op u.

De collecte tijdens de kerkdienst van oudejaarsavond komt ten goede aan de voedselbank.

Groetjes,
Trijntje
Willy



Oud en Nieuw

**Vrijdagavond
27 december**

Gaan wij weer kienen in de Patmoskerk.

Het kienen begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de deur open voor koffie met cake.

2020

Kienen: 24 januari, 21 februari
en 20 maart

Bazar: 16 en 17 april in het
Trefpunt, 18 april in de
Patmoskerk



*De kiencommissie wenst iedereen een gezellige
jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2020.*